

10 2025

WEEKKRANT
5 MAART
JAARGANG 86
EDITIE 1268

P900720
AFGIFTEKANTOOR:
2099 ANTWERPEN X
AFZENDER:
HALEWIJNLAAN 92
2050 ANTWERPEN

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

Aswoensdag, begin van de vasten

“Toen boetseerde God de mens uit het stof dat Hij van de aarde nam en Hij blies Hem de levensadem in de neus: zo werd de mens een levend wezen” (Genesis 2, 7).

“Gedenk, o mens, dat ge van stof zijt en tot stof zult wederkeren”, Met deze zegenbede (die verwijst naar vers 7 in het tweede schepingsverhaal) wordt de mens getekend met een askruisje op Aswoensdag.

In vroegere tijden werd er met as schoongemaakt. As bezit de kracht om te reinigen. En nog steeds worden op de akkers de stoppels van het koren verbrand en uitgestrooid op de velden.

As maakt de grond vruchtbaar.

Reinigen en vruchtbaar maken: as reinigt de mens van zonde en geeft hem vruchtbare kracht tot nieuw leven.

De veertigdagentijd brengt onze oorsprong in herinnering, het stof waaruit wij door de Schepper geboetseerd zijn. Vaak zijn we te ver verwijderd van de oorsprong en dreigen we af te dwalen van d

De vasten is een gunstige tijd om bewust te worden dat we soms eigen wegen gaan. Het is een heilzame tijd waarin we gelouterd worden, persoonlijk of als gemeenschap.

Ook de profeten roepen vaak op tot vasten. De profeet Jona (Jona 3, 1-10) wordt door Jahweh gezonden naar de stad Nineve. Hij wijst er de inwoners terecht. De Nineviëten horen de stem van de profeet en allen, groot en klein, trekken boetekleren aan.

Iedereen, ook de dieren, moeten op last van de koning vasten en in het stof zitten ten teken van boete en inkeer.

Hoe kunnen wij vasten?

In het evangelie volgens Lc.4, 1-13 (eerste zondag van de veertigdagentijd) lezen we dat Jezus driemaal bekoord wordt in de woestijn. De drie grote bekeringen zijn hebzucht, eerzucht en heerszucht. Maar Jezus toont ons in de woestijn de weg tot inkeer, tot verzoening en tot herstel. Hij roept op tot Boete, Bidden en Beking, de drie grote B's.

Boete:

“Als ge de zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar, dat hij in brood verandert”, zegt de duivel. Maar Jezus antwoordt: “De mens leeft niet van brood alleen”.

‘**Hebzucht**’, we hebben honger naar bezit. Daartegenover staat: ‘Versobering en wat we teveel hebben delen met anderen’. ‘**Boete en verzoening met de medemensen**’.

Bidden:

De duivel voert Jezus op de bovenbouw van een tempelpoort en vraagt Hem zich naar beneden te werpen want de engelen zullen u beschermen en op handen dragen. Maar Jezus antwoordt: “De Heer uw God zult ge aanbidden en Hem alleen dienen”.

‘**Eerzucht**’, we willen geëerd en op handen gedragen worden. Zo plaatsen we ons boven de schepper. Daartegenover staat: ‘Eer aan God en dankbaarheid om alles wat we van Hem ontvangen hebben’. ‘**Bidden en verzoening met God**’.



Beking:

De duivel toont Jezus alle koninkrijken van de wereld, Hij krijgt de macht over deze heerlijke gebieden. Maar Jezus antwoordt: “Ge zult de Heer uw God niet op de proef stellen”. ‘**Heerszucht**’, we willen over alles regeren, zelfs over de schepping en de natuur. Daartegenover staat: ‘Onze plaats in het heelal opnieuw ontdekken en ook aanvaarden’. ‘**Beking en verzoening met u zelf**’.

Mocht de vasten 2025 voor iedereen een heilzame tijd worden waarin we gelouterd, persoonlijk en in gemeenschap, optrekken naar Pasen.

Wilfried Desrumaux

Gebed Erik Galle

Gij zijt
zo anders God
dan ik
maar tegelijk
zijt Gij me
meer eigen
dan ik mezelf ben
Mijn horizon
zijt Gij maar ook
mijn volgende
stap
Gij zijt
als de zee
die me draagt
de lenteson die me
langzaam verwarmt

maar Gij zijt ook
in de golven
die me overspoelen
net als in de
snijdende wind
die me
naar adem
doet snakken
Kostbaar zijt Gij
als saffraan
doorzichtig als de helderste
robijn
Gij zijt diegene
die ik vind
en tegelijk
blijf zoeken

**Erik Galle, Ik ben een pelgrim
die de stilte als bestemming
heeft, Halewijn**

EERSTE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Zondagsgebed

God, onze aarde is nog steeds
woest en doods,
zoals in het schepingsverhaal.
Duisternis ligt er nog altijd
over mensen die lijden
onder oorlog en geweld.
Dank U voor het goede nieuws
dat nog steeds actueel is:
het leven haalt het altijd.
Help ons om te ontdekken
wat dat goede nieuws betekent
als het leven moeilijk is.
Zet ons op weg naar elkaar
om ook boodschappers te zijn

van dat goede nieuws.
God, zend ons uw Geest
die Leven geeft.
Amen.

Luc Maes, priester

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@otheo.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 7885 3081 3947
Katholieke mediagroep nv
Halewijnlaan 92, Antwerpen
Plaatselijke redactie
Moerkerkse Steenweg 219 / 00.01

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
PE Marta en Maria
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
pesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistente PE Marta en Maria
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

**HK = HEILIGE
KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS
VAN KANTELBERG**

**Zondag 9 maart in HK
09.45-10.15 en na de viering:**
Koffiestop voor Broederlijk Delen

10.30 u. Eucharistieviering
voor de familie Florisoone en broer Paul.

**Woensdag 12 maart in HK
09.00 u. Morgengebed.**
Getijdengebed in de kapel.

**Woensdag 12 maart in ST
18.00 u. Eucharistieviering**
voor een overledene.

**Zondag 16 maart in ST
09.45-10.15 en na de viering:**
Koffiestop voor Broederlijk Delen.

10.30 u. Aanstellingsviering
van Renée Maeyaert in het team PE
Marta en Maria.

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK
Je bent ziek of hoogbejaard ...Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas) of de pastoor of diaken (zie colofon)

COMMUNIE
Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

**TELE-ONTHAAL:
PRATEN IS DE EERSTE STAP,
BEL 106.**

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING
Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

Uit de liturgische kalender

Zondag 9 maart:
Eerste zondag in de veertigdagentijd:
Door de Geest naar de woestijn gevoerd (Lc. 4, 1-13).

Zondag 9 maart:
H. Francisca Romana kloosterlinge
Te Rome geboren is Francisca (1384-1440) een voorbeeldige echtgenote en moeder. Tevens krijgen gebed en hulp aan de armen een voorname plaats in haar leven.

Na de dood van haar man verzamelen zich rond haar enkele vrouwen die verlangen een Godgewijd leven te leiden volgens de regel van Benedictus.

**FINANCIËLE OF
MATERIËLE NOODSITUATIE**
Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis
0476 30 80 87
of Open Balie, Bалиestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87
antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK
24 uur op 24 en 7 dagen op 7:
Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website
www.parochiessintkruis.be

Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven.
— Matteüs 5,5

Liefde en trouw ontmoeten elkaar, rechtvaardigheid en vrede kussen elkaar
— Psalm 85,11

Leven op en rond de parochies

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com
pesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219 / 00.01
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
0477 09 13 49 (Lien)
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website www.parochiessintkruis.be

OPENKERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning. Heilige Kruisverheffing: dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg: elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.

KOFFIEMOMENT

De eerste zondag van de maand is er in Sint-Thomas vanaf 9.45 uur tot 10.15 uur (dus vòòr de eucharistie) en na de eucharistie mogelijkheid van een kopje koffie.

De vierde zondag van de maand is er in de Heilige Kruisverheffing vanaf 9.45 uur tot 10.15 uur (dus vòòr de eucharistie) en na de eucharistie mogelijkheid van een kopje koffie. Vrije bijdrage.

Tijdens de vasten is er iedere week voor en na de eucharistieviering koffiestop voor Broederlijk Delen.

PAROCHIAAL ZANGKOOR HK
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüs-kapel.

De vrome kudde

Op stap
Ingezonden door Lea Van der Schueren
Jef en Gust gaan wandelen. Na een hele poos zegt Gust:
— En ik dacht dat we goed bevriend waren, Jef. Nu zijn we al een kwartier op stap en jij vraagt niet eens hoe het gaat met mij zaak...
— Sorry, Gust. Ik had er nog niet aan gedacht. Hoe gaat het met je zaak?
— Ach Jef, zwijg me erover!

Vader & zoon
Ingezonden door Jaak Van Dyck
Een pientere jongen heeft een vraag:
— Papa, kun jij me zeggen wie

De koorrepetities staan open voor alle mensen die graag zingen. Van harte welkom!

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER

Marie-Claire De Breucker, 94 jaar, uitvaartdienst op 22 februari in de Heilige Kruisverheffing.

Therese Kerrinckx, 99 jaar, uitvaartdienst op 24 februari in de Heilige Kruisverheffing.

Liliane Verbeke, 90 jaar, uitvaartdienst op 25 februari in de Heilige Kruisverheffing.

FACEBOOK

Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.

Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

We verwelkomen in onze gemeenschap

Daniël Kerckhove, gedoopt op zondag 26 januari in de kapel van de Heilige Kruisverheffing.

Hamlet was?

Antwoordt de papa:
— Uiteraard, mijn zoon, maar jij bent diegene die nog moet leren. Zoek het maar eens op in de Bijbel.

Moeder & zoon

Ingezonden door Jaak Van Dyck
Een pientere jongen heeft een vraag:

— Wat zijn figuranten, mama? Antwoordt mama:

— Dat zijn acteurs die op het toneel staan, maar niks te zeggen hebben. Waarop de zoon:
— Dat zou echt iets voor papa zijn, hè?

Even bezinnen



ROUW- EN VERLIESCAFÉ BRUGGE

Een verlies als geen ander - Rouwen om de dood van een kind

Kinderen zijn ons dierbaarste goed en onze grootste rijkdom. We verzorgen ze liefdevol en koesteren de warme band die we met hen hebben. We gaan er van uit dat ze het goed doen en uitgroeien tot fijne volwassenen, we gunnen hen een toekomst vol welzijn en geluk. Een kind mag niets overkomen, een ongeval, ziekte of overlijden zijn vreselijke gebeurtenissen waarvan we vurig hopen gespaard te blijven.

Maar toch, soms moeten ouders hun kind afgeven en met een diepe, pijnlijke leegte verder leven. Het verlies van een kind is hartverscheurend en ontwrichtend. Met het kind verlies je ook een deel van jezelf en van je toekomst. Het is een verlies als geen ander.

Wat brengt dat teweeg in je leven? Hoe ga je daarmee om? Waar vind je nog licht en hoop om verder te doen?

Gast sprekers Ingrid Verhaegen en Vincent Vandommele verloren hun zoon Sebastiaan in 2017. Kort daarna begon Vincent, die van 2021 tot 2023 stadsdichter was te zegen, zijn verdriet neer te schrijven in de vorm van gedichten. Intussen heeft hij al 2 dichtbundels uitgegeven rond het thema rouw, gemis en troost: 'Flitsen van gemis' en 'Verder zonder'.

In dit rouwcafé vertelt Ingrid hun persoonlijk verliesverhaal en leest Vincent verschillende van zijn gedichten voor.

Ingrid en Vincent waren ook jaren actief betrokken bij de vzw OVOK (zelfhulpgroep voor ouders van overleden kinderen).

Rouw- en verliescafé Brugge

Gast sprekers:

Ingrid Verhaegen & Vincent Vandommele

'EEN VERLIES ALS GEEN ANDER'
Rouwen om de dood van een kind

Donderdag
13 maart 2025
19 - 22 uur

BUURTCENTRUM TER LEYEN
Kroosmeers 1 Assebroek

Info & inschrijven:
lutvanschoors@gmail.com
0474 97 94 39

Bijdrage: 10 euro
(gratis t.e.m. 21j.)

Organisatie: Rouw- en verliescafé Vlaanderen vzw
Een ontmoetingsplaats waar verlies gehoord en geteld wordt
V.U.: Karin Verheyen - Aragontalaan 2 - 9140 Steendorp
www.rouwenverliescafe.org

Donderdag 13 maart van 19.00 tot 22.00 uur

in Buurtparc Ter Leyen, Kroosmeers 1 - 8310 Assebroek
Bijdrage: 10 euro (gratis t.e.m. 21 j.)

Info & inschrijven:
lutvanschoors@gmail.com of
0474 97 94 39

Praktisch

Creëer zelf je kunstwerk dat troost uitdrukt.

Heb jij ze al gezien?

De troostplekken in Sint-Kruis krijgen een bijzondere, kunstzinnige touch! Samen met buurtbewoners worden er kunstwerken gecreëerd die troost en verbondenheid brengen in moeilijke tijden. Op donderdag 6 februari werd in 't Veldzicht zo'n nieuw kunstwerk feestelijk ingehuldigd.

Onder de vleugels van kunstenaar **Katrijn Vanaelst** werkten buurtbewoners samen aan troosttegeltjes. Die kleine, persoonlijke kunstwerkjes zijn verwerkt in een groter geheel, een symbool van gedeelde ervaringen en steun. "Wat deze projecten zo bijzonder maakt, is dat iedereen die eraan meewerkt, het werk draagt. Zonder hen waren het totaal andere werken geworden," zegt Katrijn. "Tijdens het maken van de tegeltjes delen we verhalen en zoeken we samen naar wat troost kan bieden."

Kunst als troost en verbinding
Volgens schepen van welzijn **Pablo Annys** gaat een troostplek verder dan een fysieke ruimte. "Het is een plek waar mensen steun kunnen vinden en hun verlies kunnen delen. Dit project laat zien hoe kunst ons samenbrengt en troost kan bieden." De kunstwerken, gemaakt van duurzame en natuurlijke materialen, geven de troostplekken niet alleen een unieke uitstraling, maar versterken ook hun betekenis.

Wil je ze zelf ontdekken? Dat kan! De troostplekken maken deel uit van de **troostwandeling** in Sint-

Kruis. Een bijzondere route langs plekken die een warm hart bieden in moeilijke tijden.

Wil je ook een eigen troosttegeltje maken?

Er zijn nog twee workshops gepland - met kunstenaar Katrijn Vanaelst - waar je zelf creatief aan de slag kunt.

Ervaring met kunstcreatie is zeker geen vereiste. Breng wel je enthousiasme mee!

Samen maken we er iets unieks van!

Dinsdag 1 april 2025

Kerk Heilige Kruisverheffing, Moerkerkse Steenweg 192, Sint-Kruis van 15.00 tot 17.00 uur.

Zaterdag 5 april 2025

Kerk Sint-Thomas van Kantelberg, Peellaertplein, Male van 14.30 tot 16.00 uur.

Meedoen? Schrijf je in via **kerkenlien@gmail.com** of bel **0477 09 13 49**.

Wil je meer weten over rouw, troost en verbinding in de publieke ruimte?

Check: Brugge Zorg & Welzijn.

Wat vind jij van deze troostplekken? Heb jij zelf een plek in de stad die troost biedt?

Deel het met ons.

COLUMN - KOLET JANSSEN

Een vreemde dankviering

Er ligt een kaartje op de tafel van mijn moeder in het woonzorgcentrum. Een uitnodiging voor de dankviering bij de sluiting van onze parochiekerk.

Mijn moeder weet ervan en ze kan het bijna niet geloven. 'Onze pa is nog rondgegaan om geld in te zamelen voor de bouw van die kerk', zegt ze hoofdschuddend.

De kerk is niet oud en niet mooi. Ze werd gebouwd ergens tussen mijn eerste en mijn plechtige communie. In onze nieuwe wijk over het kanaal in Hasselt was er eerst jarenlang niet meer dan een noodkerkje. Met veel inzet kwam er uiteindelijk een nieuwe kerk, met een te hoge toren en een te hoog plafond.

In die kerk ben ik getrouwd. Mijn vader kreeg er zijn uitvaartdienst. Maar als mijn moeder ooit zo ver is, zal dat niet meer kunnen. In de krant lees ik dat het gebouw wellicht verkocht zal worden aan een andere geloofsgemeenschap. Gelukkig wordt het niet afgebroken.

De parochie was ooit het hart van de wijk. Mijn vader ronselde abonnees voor het parochieblad, mijn moeder was tot ver over de tachtig 'wijkmeesteres' van de KAV

en bezorgde trouw het maandblad met bijhorend praatje in een aantal straten.

Er is dus reden voor een dankviering. Zoveel mensen hebben in die kerk een thuis gevonden en er hun bijzondere levensmomenten gevierd.

Maar het zal ook een viering zijn om de pijn te benoemen voor het verlies.

Eerst verdween de pastoor, dan kwamen er steeds minder vieringen en nu gaat de kerk dicht. Of eigenlijk verdwenen eerst de gelovigen en dan pas al de rest.

Danken voor wat was, verdrietig zijn om wat wegvalt, hopen op later, dat is wat we overal doen.

En ondertussen blijft die geest maar waaien.

De Andere Film



Copnclave

Donderdag om 20.00 uur
Kinepolis
Koning Albert I-Laan 200, 8200 Brugge

TICKET-VERKOOP

- Aankoop online Andere Film
- Aankoop online kinepolis Brugge
- Aankoop aan automaat Kinepolis
- Aankoop aan de kassa Kinepolis

MEER INFO KRIJG JE::

- Aan onthaal DAF bij zaal 5
- Telefonisch: F. De Bie 0498 11 42 54
- Via www.anderefilm.be
- Via info@anderefilm.be
- v.u. François De Bie

KINEPOLIS BEREIKBAAR MET OPENBAAR VERVOER DE LIJN HEEN:

Station Brugge lijn 2
 (Kinepolis-Station-Centrum-Coise-aukaai) Perron 1 B
 Vertrek: 19.23 u. - Aankomst 19.35 u.
TERUG:
 Vertrek: 22.16 u. lijn 2 naar station Brugge
 Vertrek: 22.46 u. lijn 2 naar station Brugge

TICKETS. 8,50 euro
COSY SEAT: 11,50 euro
Na 10 tickets - 11de gratis

Donderdag 13 maart
CONCLAVE

VS-UK 2024 – Regie: Edward Berger
 – Taal: Engels - 120'

Met: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini

De paus overlijdt onverwacht. Dan gaan de kardinalen achter gesloten deuren en in absolute afzondering in conclaaf om het nieuwe hoofd van de Katholieke Kerk te kiezen.

In 'Conclave' is kardinaal Lawrence, deken van het Vaticaan, verantwoordelijk voor de organisatie en het goede verloop van het conclaaf. Een hondertal kardinalen van over de hele wereld komen bijeen om de nieuwe spirituele leider te verkiezen. Kardinaal Lawrence moet erover waken dat de nieuw verkozen paus integer is, vrij van elke verdediging en vrij van slechte bedoelingen: een zware last en dat op een moment waarop hij twijfelt en zich liever in een klooster zou terugtrekken. Al snel duiken verborgen

agenda's, ambitie, manipulatie en ethische dilemma's op.

'Conclave' is niet gebaseerd op ware gebeurtenissen, maar op de gelijknamige bestseller van Robert Harris, 2016. De film toont de spanningen in de Katholieke Kerk, maar ook hoe een moderne Kerk zou kunnen zijn. Berger die grondig onderzoek deed, levert een prestigieus en stijlvol drama af gestut door de briljante cast en een indrukwekkend setdesign. Een Oscarwaardige film!

Hilde Vanhoutte

Konkelfoerende kardinalen en een non die iets weet: 'Conclave' is een verrukkelijke Vaticaanthriller - NRC????

KRUISWOORDRAADSEL



Horizontaal: 1 kennis 6 roofvis 11 pausennaam 12 bijbelse vrouw 14 bergweide 15 modern 17 deel v.d. week 20 vanaf 21 zonder glans 23 bediende 24 in dat geval 25 diepe snee 27 symbool voor chroom 28 ad acta 29 Griekse letter 30 pl. in Frankrijk 32 waterlander 34 circa 3.14 35 doctor 37 tijdelijk gebruiker 40 spinsel 44 gewin 46 knock-out 47 en omstreken 48 vogelverblijf 50 deugniet 51 deel v.d. week 54 vermoed 55 civiel ingenieur 56 keukenkruid 58 Militaire Politie 59 harde duw 60 gravure 61 pulverig 63 op toon brengen 64 zelfzucht.

Verticaal: 1 kaartspel 2 kiloliter 3 plechtige gelofte 4 ellende 5 niet hier 6 slagvaardig 7 eigenaardig 8 wier 9 namiddag 10 zuidvrucht 13 getal 16 zandheuvel 18 Franse badplaats 19 ginds 20 diepe, ronde bak 22 Scandinaviër 24 naaldboom 26 reageerbuis 29 loods 31 laaghartig 33 gravin van Holland 36 telraam 37 stuk goed 38 eikschiller 39 watersport 40 Scandinavische vrouw 41 bolvormig 42 niet snugger 43 laagte 45 streling 49 familielid 51 ongewerveld dier 52 poes 53 promotieopname 56 vaatwerk 57 verenswissel 59 per expresse 62 lectori salutem.

Woorden

Hedwig Van Peteghem

Het zal jullie misschien verbazen, maar vaak vind ik niet de juiste woorden om mijn verwondering over en bewondering voor dagelijkse en doodgewone gebeurtenissen uit te spreken.

Alles heeft te maken met de ervaring dat in zo veel doordeweekse belevingen ook iets wonderlijks zit. En een wonder laat zich niet zo makkelijk vangen in begrippen. Het kan zich niet laten grijpen door letters, omdat er zo veel leven en dynamiek in zit.

Je moet maar eens zien, ja letterlijk zien, hoe kinderen leren praten, de mond in alle richtingen moeten draaien om klank en vorm te geven aan datgene wat ze duidelijk willen maken.

Zowat hetzelfde zie ik gebeuren als mensen hun gevoelens willen uitspreken, van overvolle vreugde of van boordevol verdriet. „Er zijn geen woorden voor”, zeggen we dan.

En nog sterker wordt het wanneer we onze diepste zekerheden willen vertellen: hoe graag je je kinderen eigenlijk ziet, hoe zeker en gerust je je voelt bij je vrienden of je huisgenoten, hoe ontspannend en rustgevend het werkt te geloven dat ieder mensenleven gedragen wordt, hoe klein of gekwetst het ook is.

Opmerkelijk: ook al vinden we de woorden niet, we blijven ze zoeken. Het is bijna een natuurlijke drang dat mensen willen uitdrukken wat diep in hen leeft. En als we het zelf niet kunnen zeggen of schrijven, dan lezen we het wel ergens.

Natuurlijk zijn er ook veel lege woorden.

We kunnen soms uren praten zonder eigenlijk iets te zeggen. Maar ook het omgekeerde gebeurt. Met een paar woorden tussen al het zwijgen door kunnen we boekdelen spreken.

Vandaar dat het niet zo slecht is onze woorden af en toe eens te wegen. Juist de kracht die ervan uitgaat, maakt praten en schrijven zinvol.

Zo brengt het iets teweeg, brengt het mensen in beweging. Er komt een enorme dynamiek op gang als het Woord vlees mag worden.

Het is die manier van 'spreken' die aan onze doorleefde dagen en aan heel het wereldgebeuren een nieuwe elan kan geven.

Het zijn woorden van leven, en zoals het spreekwoord zegt, die wekken.

Of heb ik daarmee niets nieuws gezegd?

Bovenstaand cursieffe werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Gelukkig is de mens die zich verdiept in wijsheid, die naar inzicht streeft, de wegen van de wijsheid overdenkt, haar geheimen tracht te doorgronden.

– Sirach 14,20-21



Leer bidden
 zoals de heilige
Franciscus van Assisi

kerknet.be/academie