

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

Kerstival wordt Kerstival 2.0



Er komt dan toch een vervolg aan KERSTIVAL, de vertrouwde kersthappening op het kerkplein van St-Kruis. In het week-end van 14 en 15 december 2024 zal de eerste editie van KERSTIVAL 2.0 worden georganiseerd.

20 jaar KERSTIVAL

KERSTIVAL is een vertrouwde kersthappening die al 20 jaar plaats greep op het kerkplein van St-Kruis. Ze waren gestart in 2001 met Parochiesol, een solidariteit actie van de 3 parochies op St-Kruis.

In 2002 begonnen ze dan met KERSTIVAL, een kersthappening met als doel kerstsfeer te brengen

en te sparen voor het goede doel. Tijdens het corona jaar (2020) kon dit niet doorgaan vandaar dat ze in 2023 editie 20 konden aansnijden.

De organisatoren hadden aangekondigd dat ze zouden stoppen. Ze zochten dan ook nieuwe organisatoren voor deze kersthappening. Tijdens de laatste editie waren er 7 St-Kruizenars geïnteresseerd om dit over te nemen.

KERSTIVAL 2.0

Zeven ouders uit St-Kruis: (Kenny Rathé, Yannick Bogaert, Sabrina Ide, Bjorn De Groote, Bart Sarlet, Sonja Ricquier en Liesbeth Godyn)

hebben beslist om te starten met KERSTIVAL 2.0.

Dit zal de eerste maal plaatsgrijpen in het weekend van 14 en 15 december.

De format zal dezelfde zijn als KERSTIVAL met toch een aantal eigen accenten.

Men plant een kerstconcert op zaterdagavond 14 december en er zal een gezellige kerstmarkt worden opgezet alsook veel kerstmuziek met een live optreden van een band. St-Kruis zingt kerstliederen zal opnieuw plaatsgrijpen samen met het kinderkoor van Mozaïek.

Er is ook een nieuw logo ontworpen voor deze kersthappening.

Sparen voor het goede doel

Eén van de doelstellingen blijft het sparen voor het goede doel. Dit jaar zal de opbrengst geschonken worden aan **vzw 't veldzicht** in St-Kruis.

't Veldzicht vzw werkt met de vele talenten van mensen met een beperking en/of kwetsbaarheid en staat in voor zorg op maat in een warme, huiselijke sfeer. De aankondiging was dan ook in 't Huys, één van de woonhuizen in de Delaplacestraat te St-Kruis. Je kunt meer info rond het goede doel terugvinden op de website www.veldzicht.be

Men zal opnieuw samenwerken met verschillende sociale organisaties en scholen die zullen verkopen voor het goede doel. Ze rekenen opnieuw op de steun en sponsoring van de vele winkels, verenigingen en bedrijven.

Actief in oudercomité van basisschool Mozaïek St-Kruis

Het idee van KERSTIVAL is in 2002 ontstaan en georganiseerd door het engagement van ouders uit het oudercomité van basisschool Mozaïek. De nieuwe organisatoren, die KERSTIVAL overnemen, zijn ook actieve ouders van ditzelfde oudercomité. De traditie gaat verder en is verzekerd voor de komende jaren. De kersthappening zal blijven ge-

steund worden door het feestcomité van St-Kruis.

'We zijn blij dat KERSTIVAL blijft bestaan. Het is een happening die een vaste waarde is in St-Kruis. Het zorgt voor kerstsfeer en benadrukt het warme St-Kruis.

Dank aan de nieuwe organisatoren om dit te willen overnemen. 'We wensen hen veel succes met KERSTIVAL 2.0' zeggen Guy Rogissart en Luc Van Male van KERSTIVAL.

'Het is een ganse eer en met veel enthousiasme dat we deze kersthappening de volgende jaren zullen organiseren. Met onze ervaring in het oudercomité van basisschool Mozaïek zullen we er opnieuw een aantal prachtige edities van maken. Iedereen is dan ook welkom tijdens het weekend van 14 en 15 december op het kerkplein van St-Kruis' zeggen de nieuwe organisatoren van KERSTIVAL 2.0

Meer info bij kenny.rathe@gmail.com of sonja.ricquier@telenet.be alsook nieuwsjes rond programma, deelnemende verenigingen en info sponsoring op onze website www.kerstival.be en via [FACEBOOK.COM/KERSTIVALSTKRUIS](https://www.facebook.com/kerstivalsstkruis)

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK

Je bent ziek of hoogbejaard ...Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas) of de pastoor of diaken (zie colofon)

COMMUNIE

Je kan niet naar de eucharistievie-

ring komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving,

depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten?

Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF

MATERIËLE NOODSITUATIE Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis 0476 30 80 87

of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 antoon.vandeputte@telenet.be

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
contact@otheo.be
redactie@otheo.be
www.otheo.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & Leven is een uitgave van Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@otheo.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
PE Marta en Maria
Brierversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
pesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistent PE Marta en Maria
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brierversweg 332
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

Litiurgische Leven op en rond de parochies vieringen

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 24 augustus in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor Stefaan Vankerschaever, 2de pastoor van Sint-Thomas.

Zondag 25 augustus in HK
10.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 28 augustus in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kerk.

Woensdag 28 augustus in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zaterdag 31 augustus in HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 1 september in ST
10.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

GEBED

Gebed

Als ik
in U God
een ander mens
werkelijk
ontmoeten
mag
zijt
Gij zel
fde eenheid
tussen ons.

Onze
verbondenheid
is één loflied
op U.

Wij zitten
samen
aan
uw tafel.

Gij gastheer
die ons beiden
samenbracht
deelt
overvloedig
uw gulle gaven
uit.

Met minder
dan uw liefde
hoeven wij
het niet
te doen.

Erik Galle, Ik ben een pelgrim die de stilte als bestemming heeft, Halewijn

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brierversweg 332
Openingstijden van het secretariaat zijn gewijzigd:

Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com
pesintkruis@gmail.com

Het secretariaat zal gesloten zijn van 1 juli tot 23 augustus.

Heilige Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219 / 00.01
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER

Jeroen Decler, uitvaartdienst op 13 augustus in de Heilige Kruisverheffing.

Jan Vermeersch, uitvaartdienst op 17 augustus in de Heilige Kruisverheffing.

WE VERWELKOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP

Julius Jacots, gedoopt op 10 augustus in de Heilige Kruisverheffing.
August Van Der Vloedt, gedoopt op 11 augustus in de Heilige Kruisverheffing.

PAROCHIAAL ZANGKOOR HK
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüs-kapel.

De koorrepetities staan open voor alle mensen die graag zingen.
Van harte welkom!

NEOS SINT-KRUIS

Ben je ook op zoek naar een vereniging die bij jou past?
Wil je graag weten wat Neos Sint-Kruis heeft gepland vanaf september 2024?
Kom dan zeker eens luisteren naar de voorstelling van de nieuwe kalender op **zaterdag 31 augustus om 10 uur in 't Couvent te Male.**
Iedereen is welkom!

FACEBOOK

Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.

Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistent Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Uit de liturgische kalender

Zondag 25 augustus:
Eenentwintigste zondag door het jaar:
Naar wie zouden we gaan?
(Joh. 6, 60-69).

Zondag 25 augustus:
H. Lodewijk:
Lodewijk IX (1214-1270) wordt op 22-jarige leeftijd koning van Frankrijk. De opvoeding van zijn elf kinderen neemt hij zelf op zich. Als koning is hij altijd bedacht op vrede en rechtvaardigheid. Hij beleeft zijn geloof deemoedig in gebed, in zorg voor de armen en in Franciscane vreugde. Hij neemt deel aan de kruistochten en sterft te Carthago.

Zondag 25 augustus:
H. Jozef Calasanz, priester:
Jozef (Aragon 1557) opent te Rome de eerste kosteloze school voor volkskinderen. Bewogen door de opvoeding van de armste kinderen sticht hij een congregatie die zich verspreidt over Europa. Hij sterft te Rome in 1648

Dinsdag 27 augustus:
H. Monica:
Monica is de moeder van de Heilige Augustinus die aanvankelijk een ongelovig leven leidt. Onder tranen bidt zij voortdurend voor hem.

Zijn bekering vervult haar met grote vreugde. Niets anders verwacht zij nog op aarde. Zij sterft te Ostia in 387.

Woensdag 28 augustus:
H. Augustinus, bisschop en kerkleraar:
Augustinus wordt in Nood-Afrika te Tagaste geboren in 354. Na bewogen jeud- en studentenjaren bekeert hij zich en wordt in 387 te Milaan gedoopt. Hierna keert hij naar zijn vaderland terug waar hij in 395 tot bisschop van Hippo wordt gekozen. Belangrijker dan deze historische bijzonderheden is de uitstraling van zijn denken en het getuigenis van zijn leven, geheel gewijd aan het zoeken van God en de dienst aan de kerk. Hij sterft in 430.

Donderdag 29 augustus:
Marteldood van de Heilige de Doper:
Johannes wordt onthoofd door Herodes Antipas. In zijn dood zowel als in zijn leven en prediking getuigt hij voor de waarheid en is hij naar het woord van Jezus: 'de lamp die brandt en verlicht' (Joh. 5, 35). Tot in lijden en dood is hij de Heer voorafgegaan.

Zaterdag 31 augustus:
Feest van Maria, Moeder en Middelaars van genade:
Op verzoek van kardinaal Mercier ontvangen de Belgische bisschoppen van paus Benedictus XV de toelating in de liturgie de gedachtenis te eren van de Heilige Maagd Maria als 'Middelaars van alle genaden', titel waaronder zij in onze streken door talrijke gelovigen wordt aangeropen. Bij de hervorming van de liturgische kalender in 1974 is de titel op verzoek van de Romeinse congregatie van Goddelijke erediens gewijzigd als 'Middelaars en Moeder van genade'.

Even bezinnen



De 12 kleine profeten: stemmen van hoop en bekering.



(c) Biblia

Met de P.E. Sint-Donatianus nemen we opnieuw deel aan het Bijbels Leerhuis dat tweejaarlijks wordt georganiseerd door CCV. Deze keer zullen de 12 zogenaamde kleine profeten centraal staan.

Hun oproep tot bekering kan voor ons een inspiratie zijn.

Wat zeggen deze profeten tegen ons vandaag?

Hoe kunnen ze ons inspireren en begeleiden om vandaag in deze samenleving christen te zijn en gemeenschap te vormen?

We bespreken de thematiek van profeten en gaan dieper in op enkele van de 12 kleine profeten: Hosea

en het verbond tussen God en zijn volk, Amos en gerechtigheid, Micha en oordeel en hoop, Jona, de antiprofeet?, Joël en de dag van de Heer, en Habakuk en Gods liefde en Gods woede.

De 7 bijeenkomsten gaan door in de Romerozaal (Venkelstraat 6, Sint-Anna) en vinden plaats op **dinsdag 17 september, dinsdag 15 oktober, dinsdag 19 november, dinsdag 17 december, dinsdag 18 februari, dinsdag 25 maart en dinsdag 22 april.**

We starten telkens om 19.00 uur en proberen af te ronden omstreeks 21.00 uur. Het feestelijk slotmoment met alle groepen samen is gepland op **dinsdag 20 mei 2025** in het Diocesaan Dienstehuis Groenhove te Torhout.

De begeleiders zijn pr. Antoon Vandeputte en pr. Stijn Vanhee.

De deelnameprijs (incl. deelnemersmap): 35 euro.

Meer info over de inschrijving vind je op www.kerkinbrugge.be of via Stijn Vanhee (050/33 68 41 of stijn.vanhee@kerkinbrugge.be).

EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zondagsgebed

Met mijn ogen naar binnen,
naar U gericht.

Als een spiegel,
als een vijver, een waterplas.

U verlicht het licht,
U verlicht het hart,
zodat uw en mijn hart
verbonden zijn in wat eeuwig Licht
mag zijn.

Barbara Daans

Met mijn ogen naar buiten,
naar U gericht.

U verblindt ook niet,
U verlicht.

Het lijkt of ik naar binnen keer om
U te vinden.

Maar wat ik buiten mij zie,
vindt ook zijn weerschijn binnen.

Creeër samen kunst



Stad Brugge nodigt je uit om deel te nemen aan een bijzonder project. Samen met kunstenaar **Katrijn Vanaelst** gaan we de troostplekken in Sint-Kruis verrijken met kunstwerken die troost kunnen bieden en verbinding creëren.

Wat is een troostplek?

Een troostplek is een rustig plekje waar je ruimte en troost kunt vinden. Het is een plaats waar de rust helend kan werken en waar je kunt stilstaan bij verdriet en verlies. Dit initiatief maakt deel uit van het project 'Zorgzaam Sint-Kruis'.

Doe mee en creëer samen kunst.

Alle buurtbewoners zijn welkom om stil te staan bij verlies. Ga samen in blauwtinten en geborgenheid op zoek naar beelden en woorden. Geef jouw gevoel een plek op een tegeltje. Deze kleine kunstwerken legt kunstenaar Katrijn vast in een groter geheel dat voor verbinding zorgt tussen troostplekken op Sint-Kruis.

Kom naar de workshops

Op **zaterdag 5 oktober van 10.00 tot 11.30 uur** in de kerk van de Heilige Kruisverheffing, kerkenliën@gmail.com
0477 09 13 49

Op **zaterdag 5 oktober van 14.30 tot 16.00 uur** in de kerk van Sint-Thomas van Kantelberg, kerkenliën@gmail.com
0477 09 13 49

De deelname is gratis.

Graag inschrijven bij de plek waar jij wil deelnemen.

Op **13 juni ging er reeds een workshop door in Westervier. Het resultaat kan je zien in de editie nr 33 in het artikel "Kunst in troostplek Westervier".**

Voor meer info surf naar www.brugge.be/rouwen-in-de-publieke-ruimte.

De vrome kudde

Rolstoel
Ingezonden door Achiel Magnery

Een man schrikt wanneer hij een oude vriend in een rolstoel ziet zitten.

— Wat is er met jou gebeurd?

— Een ongeval met de wagen... De dokters hebben gezegd dat ik mijn hele leven verlamd zal blijven.

— Maar man, dat is gewoon niet te bevatten. Dat is verschrikkelijk!

Waarop de andere zijn vriend aan de mouw trekt en hem in het oor fluistert:

— Aan niemand zeggen, dit moet een geheim blijven. Ik mankeer namelijk niets. Ik doe het enkel om de premie van de verzekering te incas-

seren. Geloof me, het werkt.

— Maar je kunt toch niet je hele leven doen alsof je verlamd bent...

— Uiteraard niet mijn hele leven. Volgende week ga ik op bedevaart naar Lourdes.

Picknick

Ingezonden door Amandina Schakkebroeck

— Is dit geen ideale plek om te picknicken?

— Dat moet wel. Al die insecten kunnen zich toch moeilijk hebben vergist!

OPKIKKERTJES

Parkeren

Hedwig Van Peteghem

Het wordt almaar moeilijker om nog ergens een parkeerplaats te vinden. En als je dan, tegen alle verwachtingen in, toch een plekje ziet, moet je nog handig genoeg zijn om je tussen twee auto's te wringen.

De makkelijkste manier is achteruit. Een klein beetje voorbij rijden en dan met één vlotte beweging aan het stuur je achterwaarts parkeren. Er zal wel een technische uitleg voor zijn, maar die zal je dan van iemand anders moeten horen. Ik weet alleen uit ondervinding dat het zo best werkt.

Vakantie is even parkeren, bewust aan de kant gaan staan. Waar en hoelang maakt eigenlijk niet veel uit, als het maar goed gebeurt. Heel even in achteruit om dan tot stilstand te komen.

Het gebeurt wel eens dat wij die kleine terugblik vergeten, waardoor we bijna aan hetzelfde tempo en met dezelfde onrust aan onze vakantie beginnen. En dat is zonde voor die mooie tijd. Zo'n retrospectieve beschouwing hoeft niets ernstigs te hebben, alsof het een gewetensonderzoek zou zijn. Dan zouden er veel minder toeristen zijn. Ze zou veeleer iets mogen hebben van: we hebben weer een stukje weg afgelegd en we zijn tevreden dat

we zo ver zijn. Misschien waren er wel wat tegenslagen, waarschijnlijk hebben we ook wel wat fouten gemaakt en — niet te vergeten — we hebben nog niet alles bereikt. Maar al bij al — als we even scherp kijken — zijn we tevreden over alles wat we tot nu toe gekregen hebben.

Vakantie is letterlijk stilstaan en dankbaar zijn voor het voorbije leven met zijn kleine kantjes en zijn grote verrassingen. Je niet blind staren op details, die wel eens worden opgeblazen. Als je op die manier met succes het voorbije hebt 'geparkeerd', stap dan maar even uit het alledaagse leven en sta er versted van hoe buitengewoon het is.

Alles wat we tot nu toe gedaan hebben om dat leven zo mooi te maken, verdwijnt in het niets als ik merk hoe mooi Hij het leven gemaakt heeft. Ik noem Hem graag, de Schepper. Maar zoek Hem niet op in het telefoonboek, want dan kom je bij iemand anders terecht.

Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

COLUMN - KOLET JANSSEN

Iemand van dezelfde club

We zijn als gelovigen een kleine minderheid geworden.

In de kerk tref je nog een restje minof meer 'gelijkgezinden', maar in de echte wereld wordt het steeds zeldzamer om toevallig iemand te ontmoeten die zich ook uitdrukkelijk katholiek noemt.

Ik ervaar dat niet meteen als een groot probleem.

In onze samenleving wonen mensen met heel uiteenlopende overtuigingen vreedzaam naast elkaar en dat kan best. Maar soms is het toch weer eens leuk om een gelijkgezinde te ontmoeten en met hem of haar van gedachten te wisselen zonder al te veel te moeten uitleggen of zonder jeverdedigingspantser te moeten aantrekken.

Dat merkte ik toen ik onlangs op een middelbare school in mijn geboortestad Hasselt vertelde over de eerste communie. In de klas bleken er nog enkele leerlingen dat te hebben meegemaakt. Een meisje liet me vol trots haar dunne, zilveren armband zien, die ze op die dag had gekregen. Een oude Hasseltse traditie, die blijkbaar nog altijd bestond. Trots trok ik mijn mouw omhoog en liet haar ook mijn zilveren eerstecommunie-armband zien, die in de loop der jaren is vastgegroeid rond mijn rechterpols. Heel even waren we lotgenoten, leden van dezelfde club, met niet alleen dezelfde armband maar ook stukjes van hetzelfde ideaal.

Het deed me meer dan ik had verwacht. De zondag daarop zag ik opeens in de kerk een hoogbejaarde oud-voorganger zitten. Onder zijn broekspijpen piepten vrolijke sokken uit. Toen ik wat nauwkeuriger keek, zag ik dat er kleurige visen op stonden. De vis, het christelijk symbool van zo lang geleden. Ik glimlachte van oor tot oor. Misschien moeten we opnieuw visjes gaan uitwerpen als we ons door het leven begeven. Minder opdringerig en zwaarbeladen dan een kruisje. Wie het niet kent, zal er zich niet aanstoren. Een medechristen krijgt op die manier een klein signaal. Hé, hier is nog iemand die bij Jezus hoort. Als je wil, kun je me erop aanspreken. Of anders weet je gewoon dat je niet alleen bent, niet de allerlaatste van de Mohikanen. Ik heb al een vis aan mijn sleutelhanger. Nu nog een paar visse voorbellen en ik ben er helemaal klaar voor.

KRUISWOORDRAADSEL



Horizontaal: 1 klos 5 brandewijn 10 hondachtig roofdier 11 voorzetsel 13 loofboom 14 gard 16 koordans 18 Bijbelse priester 19 gram 20 binnenkort 23 luitenant 24 kastelein 26 zo-even 27 wild rund 29 inwendig orgaan 31 eensporig geluid 32 honingdrank 34 borstbeen 36 ordinaire vrouw 37 Local Area Network 39 binnenkort 40 windrichting 41 gravure 42 grijs gesteente 43 politieke partij 44 sneu 46 vrouwenkleding 48 leslokaal 51 uitstraling 53 kronkel 55 eenheid van tijd 57 scherpe specerij 59 domina 60 verrichting 63 niet parkeren 64 etcetera 66 grootvader 67 goedgeefs 68 vermoeid 69 tocht 71 werppijltje 72 strandmeer 73 vragend vnw.

Verticaal: 1 uitroep van vreugde 2 hoge berg 3 science fiction 4 Engelse kostschool 6 voorteken 7 numero 8 wees gegroet 9 strijkinstrument 10 indianentent 12 invoegen (verkeer) 14 navigatiemiddel 15 loofboom 16 viervoeter 17 afgod 20 grote papegaai 21 niet wild 22 vreemde munt 25 werelddeel 28 mechanische trap 30 in die richting 31 gezamenlijke pers 33 pl. in Gelderland 35 wurgslang 36 doctorandus 38 onaangepast mens (jeugdtaal) 42 klimtoestel 43 hoofdstad van Egypte 45 deel v.h. oog 47 tapijt 49 stuk goed 50 baat 52 soort hert 54 houten klepper 55 Amerika (afk.) 56 spinsel 58 kolossaal 61 pl. in Limburg 62 koperen blaasinstrument 65 Amerikaanse inlichtingendienst 68 Chinese heerser 70 soortelijk gewicht 71 doctor.

HEILIGENBOEK

Wolfgang van Regensburg

Wolfgang van Regensburg is een boeiende, maar in Vlaanderen onbekende heilige. Hij wordt rond 924 geboren in Pfullingen (Noord-Schwaben). Al vlug is hij vertrouwd met het leven van de benedictijnen, want hij groeit op in het benedictijnenklooster van Reichenau aan het meer van Konstanz. In 964 treedt hij in bij de benedictijnen in het Zwitserse Einsiedeln. Vier jaar later wordt hij tot priester gewijd en vertrekt hij met medebroeders op missie naar Hongarije. Vanaf 972 staat hij aan het hoofd van het bisdom Regensburg, dat al heel vlug een modelbisdom wordt, dankzij de kennis, de ijver en het geloof van Wolfgang. Hij sterft op een missie naar Popping bij Linz (994).

Meestal wordt Wolfgang in de schilderkunst afgebeeld met een bijl, soms staat hij ook in het dak van een kerkmodel. Volgens de legende heeft Wolfgang in het begin van zijn kluizenaarsleven een bijl van een heuvel gegooid en op de plaats waar hij neerkwam een kerk gebouwd. Bovendien zou hij de Hongaren geleerd hebben hoe men op efficiënte wijze een bijl kan maken. Voor Wolfgang gaat het niet om een wapen, maar om een werktuig dat een 'gemeenschappe-

lijk huis' bouwt. Zo ontstaan talrijke plaatsen waar mensen zich goed, gelukkig en geborgen voelen, waar positieve en aanmoedigende stemmen weerklinken, waar mensen een nieuwe heimat vinden. Plaatsen waar men tot rust kan komen en de rijke stem van de stilte kan beluisteren. Met de stichting van het bisdom Praag wordt Wolfgang een van de architecten van Europa. Historisch gezien is het bijl-attriboot waarschijnlijk uit een misverstand ontstaan, en verwijst die eerder naar de Petrusleutel die op het wapen van Regensburg afgebeeld staat en centraal staat in de gotische dom in de binnenstad.

Volgens Wolfgang bestaat het concept voor een gelukkig leven uit menslievendheid, goedheid, oprechtheid en bescheidenheid. Door bewust te kiezen voor het radicaal 'christen-zijn', distantieert hij zich van gemakkelijke oplossingen en oppervlakkige levenshoudingen. Hij wil volledig in Gods nabijheid leven, zonder halfslachtige compromissen of geruststellende statussymbolen. Bedelaars beschouwt hij als zijn broeders en daarom leidt hij hen naar rijkelijke gedekte tafels. Omdat 'vorstelijke machtaanstellerij' en een leven 'volgens het evangelie' niet vere-

nigbaar zijn, draagt hij ook als bisschop het habijt van een monnik. Volgens de legende leidt Wolfgang tijdelijk een kluizenaarsleven aan de Abersee (Wolfgangsee). In een grot op een berg leidt hij zo een streng leven dat zelfs zijn begeleidende lekenbroeder niet kan volharden. Als een helper tijdens het rooien van het woud dorst krijgt, laat Wolfgang een bron ontspringen, waarvan het water geneeskrachtig is voor oogziekten. Na zeven jaar ontdekt een jager zijn verblijfplaats. Wolfgang wordt gevraagd opnieuw zijn 'bisschopszetel' in te nemen.

Met de stichting van een domschool (975) bevordert Wolfgang ook de kerkmuziek. De aangeboden muzikale opleiding dient vooral voor de vormgeving van de liturgie. Vandaag behoren de koorknappen en jongemannen van de *Regensburger Domspatzen* tot de oudste en beroemdste mannenkoren van de wereld. Dertig jaar lang heeft Georg Ratzinger (1924-2020) dit koor geleid (1964-1994). Hij was de broer van Benedictus XVI.

Tom Zwaenepoel