

## PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

### Eerste communie op de Pastorale Eenheid Marta en Maria

De eerste communie van de scholen is achter de rug. Het werd een echt feest voor de kinderen en hun familie, dankzij de juffen en meester die opnieuw hun beste beentje hebben voorgezet.

Vijftien leerlingen van de Vrije Basisschool Kantelberg mochten op zondag 5 mei de eerste keer aan tafel met Jezus. Juf Lieselot en meester Kenny leidden alles in goede banen en er was een gezellige drukte in de kerk van Sint-Thomas.

Volgend werkjaar geeft de school de werking voor de eerste communie door aan onze pastorale eenheid. Dit omdat de voorbereiding op school organisatorisch moeilijk geworden is. We hopen dat we op hun expertise, advies en jarenlange ervaring kunnen rekenen voor onze werking.

Eenentwintig kinderen van Mozaïek waren op Moederdag, 12 mei, aan de beurt. Ook op deze dag waren de weergoden ons goed gezind. Al huppelend kwamen de 6-jarigen de kerk van de Heilige Kruisverheffing binnen en werden hartelijk verwelkomd door juf Siska en juf Fien.

Juf Fien haar zoontje was een van de communicanten, dus had de juf op dat moment 2 petjes aan; dat van juf en dat van mama. Bovendien was haar man de fotograaf van dienst en had ook hij 2 petjes aan.

Het werd een feest van jewelste en natuurlijk werden alle mama's niet vergeten. Het Moederdag geschenkje diende als versiering in de kerk.

Op het einde van de viering werd gezongen: "hier staat een kapoen en geeft nu een zoen, die zoen is voor jou en jou en jou en jou, ..." en aan de kinderen werd gevraagd om hun werkje en een bloemetje te komen halen en hun mama's een dikke knuffel en zoen te geven. Zalig om te zien.

De directie besliste, samen met de leerkrachten, om volgend werkjaar ook de werking voor de eerste communie door te geven aan de parochie.

We hopen dat wij, in naam van de geloofsgemeenschap, een zinvol en mooi alternatief kunnen bieden aan de kinderen en gezinnen die graag het sacrament van de eucharistie willen ontvangen. Heel hartelijk dank voor de jarenlange inzet van de scholen en we kijken uit naar een positieve samenwerking in de toekomst.

Dikke proficiat aan allen die voor of achter de schermen meewerkten aan dit heerlijk moment.

Bij deze ook een oproep voor alle ouders, grootouders van kinderen die volgend jaar graag hun eerste communie willen doen, contacteer uw parochie. Voor ons wordt dit: kerkenlien@gmail.com of pesintkruis@gmail.com.

Lien Lecompte



(c) Kris Verstraete



(c) LenzieLenz



## Colofon

**DIENST ABONNEMENTEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien@treviplus.be  
www.treviplus.be

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**KERK & Leven** is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Geert De Kerpel

**Diocesane redactie Brugge**  
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,  
liselotte.ancaert@kerknet.be  
Potterierei 72, 8000 Brugge

**Plaatselijke redactie en abonnementen**  
**Rekeningnummer:**  
BE22 4752 0671 0147  
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

**Foto's Kerk en Leven**  
Alle foto's zijn genomen door  
eigen medewerkers

**Hugo Pieters, pastoor-moderator**  
**Federatie Sint-Kruis**  
Brieversweg 332  
tel./fax: 050 35 55 78  
pesintkruis@gmail.com

**Wilfried Desrumaux, diaken**  
Kastanjelaan 4  
tel. 050 35 83 54  
wilfried.desrumaux@telenet.be

**Bart Verhelle, diaken**  
Moerkerkse Steenweg 391  
tel. 0492 316 993  
bart.verhelle@live.be

**Lien Lecompte**  
Parochieassistente federatie Sint-Kruis  
0477 09 13 49  
kerkenlien@gmail.com

**Federaal rekeningnummer:**  
BE77 7510 0283 2642

**Secretariaat**  
**Sint-Thomas van Kantelberg**  
Brieversweg 332  
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur  
tel./fax 050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

**Secretariaat H. Kruisverheffing**  
Moerkerkse Steenweg 219/00.01  
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur  
hkruisverheffing@gmail.com



## VIERINGEN EN DIENSTEN

## Liturgische vieringen

**HK = HEILIGE  
KRUISVERHEFFING  
ST = SINT-THOMAS  
VAN KANTELBERG**

**Zaterdag 8 juni in ST**  
**18.00 u.** Eucharistieviering  
voor Tine Gevaert.

**Zondag 9 juni in HK**  
**10.30 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

**Woensdag 12 juni in HK**  
**09.00 u.** Morgengebed  
Getijdengebed in de kerk.

**Woensdag 12 juni in ST**  
**18.00 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

**Zaterdag 15 juni in HK**  
**18.00 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

**Zondag 16 juni in ST**  
**10.30 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

## Gebed

Ik kan zo dubbel zijn, God,  
tegenover U.  
Ik laat U wel binnenkomen,  
maar alleen  
daar waar ik alles  
mooi heb opgeruimd.

In de ruimte  
daarachter  
ziet het er  
heel anders uit.

Het lijkt of U  
bent afgeleid.  
Ik versta U.

Ik verspil uw tijd  
als ik U alleen daar toelaat  
waar ik me mooier voorde  
dan ik werkelijk ben.

Gij zijt gekomen  
om te zoeken  
naar wat onaf is  
en al datgene  
wat ik angstvallig  
verborgen houd.

Uw liefde is als licht,  
ze gelooft  
dat de donkerte  
niet zonder haar kan.  
In uw licht  
zie ik licht.

**Erik Galle,**  
**Neem niets mee voor onderweg.**  
**Kwetsbaarheid als beeld van God,**  
**Halewijn**

## Uit de liturgische kalender

**Zondag 9 juni:**  
**Tiende zondag door het jaar:**  
*Ziehier mijn moeder en mijn broeders*  
(Mc. 3, 20-35).

**Zondag 9 juni:**  
**H. Efreem, diaken en kerkleeraar:**  
Efreem leidt een contemplatief leven in uiterste gestrengheid. Aan zijn innerlijk vuur ontspruiten zijn lyrische gedichten waardoor hij genoemd wordt: de harp van de heilige Geest.

**Maandag 10 juni:**  
**Zalige Edward Poppe:**  
Edward Poppe (Temse 1890-Moerzeke 1924) is een Vlaams katholiek priester die in 1999 zalig wordt verklaard. Zijn sterk eucharistisch georiënteerde spiritualiteit heeft veel invloed en hij heeft een groot aandeel aan de opkomst van de beweging van de Eucharistische Kruisocht.

**Dinsdag 11 juni:**  
**H. Barnabas, apostel:**  
Barnabas, afkomstig uit Cyprus, verschijnt kort na Pinksteren in de christengemeente van Jeruzalem, daarna in Antiochië waar hij Saulus van Tarsus inleidt bij de broeders. Zij vertrekken samen naar Klein-Azië voor de verkondiging van de Blijde Boodschap. Doch na een geschil keert Barnabas terug naar Cyprus. Hij is een man met een brede blik en is van buitengewoon belang voor de missionaire ontwikkeling van de kerk.

**Dinsdag 11 juni:**  
**Aleidis van Schaarbeek, kloosterlinge:**  
Aleidis (1225-1250) is een vroegmiddeleeuwse kloosterlinge en mystica. Op jonge leeftijd wordt zij getrouwd aan de Cisterciënzerin-nenabdijs Ter Kameren waar zij haar

hele verdere leven zal verblijven. Na haar kloostergeloften wordt Aleidis getroffen door lepra en blindheid. Door dit isolement voelt ze zich bijzonder verbonden met de lijdende Christus. Zij is de beschermheilige van de blinde en gehandicapte mensen. In Schaarbeek en Sint-Pieters-Woluwe is een kerk aan haar toegewijd.

**Donderdag 13 juni:**  
**H. Antonius van Padua, priester en kerkleeraar:**  
Antoon is geboren te Lissabon rond 1195. In 1221 woont hij te Assisi in de nabijheid van de Heilige Franciscus door wiens evangelische beweging hij geboeid wordt. Om zijn buitengewone gave als prediker stuurt de bisschop hem naar Frankrijk. Hij sticht een klooster in Brive-la-Gaillarde. Terug in Italië sterft hij te Padua in 1231.

## Leven op en rond de parochies

## SECRETARIATEN

**Sint-Thomas van Kantelberg**  
Brieversweg 332  
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur  
050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com  
pesintkruis@gmail.com

**Heilige Kruisverheffing**  
**Moerkerkse Steenweg 219 / 00.01**  
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur  
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website  
www.parochiessintkruis.be

**OPEN KERKEN**  
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.

Heilige Kruisverheffing:  
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.  
Sint-Thomas van Kantelberg:  
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

**PAROCHIAAL ZANGKOOR HK**  
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüskapel.  
De koorrepetities staan open voor alle mensen die graag zingen.  
Van harte welkom.

**FACEBOOK**  
Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.  
Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

## Een luisterend oor, een helpende hand

**ZIEKENBEZOEK**  
Je bent ziek of hoogbejaard ...Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas) of de pastoor of diaken (zie colofon)

**COMMUNIE**  
Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

**TELE-ONTHAAL:**  
**PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.**  
Vragen over relatieproblemen,

eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via [www.tele-onthaal.be](http://www.tele-onthaal.be).

**ZELFDODING**  
Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.  
Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur  
[www.zelfmoordi813.be](http://www.zelfmoordi813.be)

**FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE**  
Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis  
0476 30 80 87  
of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87  
antoon.vandeputte@telenet.be.

**NOOD AAN ONDERDAK**  
24 uur op 24 en 7 dagen op 7:  
Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81  
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website  
[www.parochiessintkruis.be](http://www.parochiessintkruis.be)



## Orgelconcert in de Kathedraal te Brugge

Wij bevelen graag het orgelconcert aan dat Natalia Letiuk op zaterdag 8 juni 2024 om 20u30 in de Sint-Salvatorskathedraal te Brugge zal brengen. Natalia is sedert september 2023 onze organiste in de weekendvieringen van de H. Kruisverheffing.

**KATHEDRAALFESTIVAL BRUGGE**  
Kathedraal Brugge

# LENTECONCERT

ZATERDAG | SATURDAY | **08/06/2024** | 20:30 u | 08:30 PM

## Natalia Letiuk

(RU)  
**orgel**

**TICKETS 10€**

ONLINE  
  
TICKETS

**+32 476 756 385**  
tickets.kathedraalfestival@gmail.com  
www.sintsalvatorskathedraal.be/concerts

VOORVERKOOP  
\*Sillie Boetiek  
Sint-Salvatorskerkhof 18  
\*Kathedraal Brugge  
Tijdens openingsuren





V.U.: VZW SAUCIONAL - Domeindeel 4, 8200 Brugge

## Even bezinnen



### OPKIKKERTJES

## Schietgebeden

Hedwig Van Peteghem

Vraag jonge mensen nooit wat schietgebeden zijn, want je zou verrassende antwoorden kunnen krijgen. Sommigen situeren ze zelfs midden in het oorlogsgeweld.

Van deze vroomheden bestaan geen boekjes. Het zijn spontane uitingen van geloof in heel directe en concrete situaties. En ze lijken soms wel minder vroom dan ze beogen. Afhankelijk van het moment kunnen het vloeken zijn of lofprijzingen.

De grootste ongelovige kan God niet gerust laten als hij met een hamer op zijn duim slaat. Intense momenten van vreugde en dankbaarheid brengen God, die reeds lang begraven lag onder welvaart en comfort, heel even aan het licht.

Oh my God! is een stopwoord, waarmee een tv-feuilleton aan elkaar wordt gebreed.

En ook jonge mensen nemen die uitdrukking te pas en te onpas in de mond.

Zijn het onbewuste opwellingen van geloof of nog lichte sporen uit ons zo gelovige verleden?

Zonder dat ze het zelf willen, geven ze God een plaats tussen de ontelba-

re plooitjes van elke dag.

Hij zit als het ware verweven in het dagelijkse leven, waarvan Hij de toonhoogte bepaalt.

Hij laat zich niet altijd afgeborsteld en op zijn zondags zien, wil niet voortdurend met uitgekende woorden worden aangesproken.

Hij is zoals Hij is en ook voor Hem is de ene dag blijkbaar niet de andere.

Op een onbewaakt ogenblik schiet Hij ons te binnen.

In een goede huwelijksrelatie wordt ook wel eens op elkaar gesakkerd. Maar dat wil niet zeggen dat de liefde weg zou zijn. Integendeel.

Schietgebeden zijn niet altijd de fraaiste gedachten.

Ze laten ons God zien in zijn werk-kledij, een God die heel dicht bij de mensen staat, alsof Hij zelf mens geworden is.

Met die nabije God kunnen nog heel veel mensen overweg. Met Hem hoef je tenminste geen beschaafd Nederlands te praten.

Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes

Halewijn, Antwerpen, 2006.

Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

## De vrome kudde

### Schotland

Ingezonden door Luc Van Den Velde

Een Schot heeft zich verloofd met een Engels meisje. Na het verlovingsfeest vraagt zij hem aarzelend om een geschenk:

— Geef me iets voor mij hals,

mijn pols, mijn vinger... Iets dat me mooier maakt!

Na lang nadenken schonk de Schot zijn meisje een stuk zeep.

### Zweden

Ingezonden door Christa Paternoster

— Wanneer het regent in Zweden, moet je volgens het verkeersreglement de lichten van je auto aanknippen. Telkens ik de auto neem, moet ik nu eerst de weerkaarten van Zweden bekijken om te zien of het daar regent.

## Zondagsgebed

Heer, onze God,  
Gij roept uw volk op de paden recht te maken  
en de weg te effenen voor uw komst.  
Wij vragen U:

Laat uw roep om bekering vrucht dragen  
in ons midden;  
maak ons toegewijd en trouw  
in dankzegging en dienstbaarheid

en laat het woord van de verlossing  
zijn vervulling vinden in onze da-  
gen  
door Christus onze Heer.  
**Thijs Ketelaars, abt**

# Samen op weg

## KERK & leven



## Patrick van der Vorst spreken in Brugge



Op **dinsdag 2 juli** komt Patrick van der Vorst om 17.45 uur spreken over **'Hoop in de kerk'**.

**Patrick van der Vorst** (°1971) is bij het grote publiek bekend van het programma *Stukken van Mensen* op de televisiezender Vier. Hij was een tijdlang directeur bij het Britse veilingbureau Sotheby's en richtte later ValueMyStuff op. In 2019 begon hij aan de priesteropleiding, en hij werd in 2023 tot priester gewijd in de Westminsterkathedraal in Londen.

In zijn voordracht in Brugge zal hij het hebben over zijn hoopvolle ervaringen als priester in Londen, en ook over schoonheid als bron van hoop voor de kerk.

De bijeenkomst vindt plaats in het Brugse Grootseminarie (Potterierei).

De deelnameprijs is 10 euro.

**Inschrijven voor deze lezing kan tot en met 25 juni.**

Meer info over inschrijven: CCV in het bisdom Brugge, 050 44 49 53 - [brugge@ccv.be](mailto:brugge@ccv.be)

Dromen en veranderen met paus Franciscus: **schrijf je gratis in**



[kerknet.be/academie](http://kerknet.be/academie)

## Samen Kerk zijn: vol zin de vakantie in

Op **zondag 30 juni** vindt het evenement **Samen kerk zijn - vol zin de vakantie in** plaats in het Brugse Grootseminarie

Dit initiatief combineert de Impulsavond van CCV en de zendingsviering van IJD.

Het evenement start **om 16.30 uur** (onthaal vanaf 16 uur) en wordt afgerond om 21.00 uur. Er is onder meer animatie door folkgroep West Rim.

**Eerste hapje en drankje zijn gratis. Inschrijven is noodzakelijk.**

Voor info en inschrijven: <https://forms.gle/syMzeTpi7RTPeK-Kx8>

**ZONDAG 30 JUNI 2024**  
GROOTSEMINARIE BRUGGE

**SAMEN KERK ZIJN**  
VOL ZIN DE VAKANTIE IN

Dit initiatief combineert de Impulsavond van CCV en de zendingsviering van IJD.

**PROGRAMMA**

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| Vanaf 16.00 u. | onthaal                                                  |
| 16.30 u.       | een blik op het jubeljaar 'Pelgrims van hoop'            |
| 17.30 u.       | avondgebed met zegenmoment                               |
| 18.15 u.       | een hapje en een drankje                                 |
| 19.00 u.       | Optreden van West Rim met kans tot dans voor jong en oud |
|                | Eveneens tijd en ruimte voor een rustige babbel          |
| 21.00 u.       | wel thuis                                                |

**INFO EN INSCHRIJVEN**

Eerste hapje en drankje zijn gratis. Inschrijven is noodzakelijk

<https://forms.gle/syMzeTpi7RTPeK-Kx8>

ANIMATIE DOOR folkgroep West Rim

Onderscheiden waar het op aankomt: **gratis onlinecursus**



[kerknet.be/academie](http://kerknet.be/academie)

## Gratis pianorecital in Brugse Orgelzaal

Op 9 juni 2024 verzorgen **Alexander Declercq** en de uit Polen afkomstige pianist **Leonhard Krahforst** een pianorecital in de intieme setting van de Brugse Orgelzaal.

Op de dag dat ons land in de ban zal zijn van de verkiezingen wordt je uitgenodigd om te ontsnappen aan de spanning en te genieten van een avond vol muzikale schoonheid, expressie en vooral veel pas-sie.

Het programma biedt een mooie selectie van meesterwerken, waarbij de verfijnde elegantie van Joseph Haydn, de diepgaande emotie van Frédéric Chopin en de expressieve klanken van Robert Schumann centraal staan. Daarnaast zullen de rijke harmonieën van Johannes Brahms, de mystieke innovaties van Alexander Scriabin en de unieke composities van Olivier Messiaen ten gehore worden gebracht.

Geniet in een ontspannen en intieme sfeer van klassieke muziek op hoog niveau.

Het concert vindt plaats op **zondag 9 juni om 20.00 uur** in de Orgelzaal van het Stedelijk Conservatorium (Muntplein 6). **De toegang is gratis.**

Reserveer je tickets via mail: [alexander.declercq@hotmail.com](mailto:alexander.declercq@hotmail.com)

## COLUMN - KOLET JANSSEN

### Een rommelig leven

Veel mensen hebben naar het einde van hun leven toe het gevoel dat ze maar wat aangerommeld hebben. Ze hebben studies gevolgd met wisselend succes. Ze oefenden een of meer jobs uit en boekten daarmee niet altijd de verhoopte resultaten. Ze gingen vriendschappen aan, maar slaagden er lang niet altijd in om die levenslang te koesteren. Ze leefden samen met een partner en liepen dan regelmatig aan tegen eigen of andermans kleine kantjes.

Ze kregen kinderen die anders opgroeiden dan ze zich hadden voorgesteld. Of ze kregen geen kinderen terwijl ze daar wel op hadden gerekend. Ze maakten veel plannen, waarvan slechts een beperkt aantal min of meer werd verwezenlijkt. Ze hadden soms grote dromen, die nooit echt zijn uitgekomen.

De meeste mensenlevens zijn, als je het objectief bekijkt, eerder een rommeletje. Haast niemand houdt

zich levenslang aan een strak plan. We proberen iets en sturen bij, dwalen af of geven op. We beginnen weer opnieuw en alles herhaalt zich. Tussendoor zijn we blij om wat er lukt en zo vinden we hier en daar een portie geluk.

Maar het is een troost dat het bij veel grote en bewonderenswaardige figuren vaak niet anders is. Charles de Foucauld leefde jarenlang als een halve kluisenaar in de woestijn, niet echt een droomcarrière. Pater Damiaan deed alles voor zijn melaatsen, maar hij kreeg niet veel steun en ging er uiteindelijk zelf aan ten onder. Jezuiet Egied Van Broeckhoven werkte als een lotgenoot in een ongezonde en onveilige fabriek en kwam daarbij veel te vroeg aan zijn einde.

Alle drie stierven ze voordat ze hun plannen hadden afgerond. In hun eigen ogen en in die van hun medemensen waren ze halve misluk-

kelingen. Maar iets dreef hen verder, een heilig vuur. Ze konden het waarschijnlijk niet altijd verklaren, maar het hield hen gaande.

Wellicht was het zelfs voor Jezus zo. Veel van zijn leerlingen moeten een gevoel van mislukking hebben ervaren toen hij stierf op het kruis. Was dat nu de Messias? Pas achteraf zien we de schoonheid van hun leven. De grote liefde die eruit sprak, ook al boekten ze geen revolutionaire resultaten. En dan inspireren ze velen, door hun manier van leven of door wat ze nalieten aan schrijfsels.

Het is fijn om daarvan iets mee te nemen naar ons eigen leven. Als we dat vonkje liefde dat ons gaande houdt, trouw blijven, is het geen ramp dat ons leven verder nogal rommelig is. We zijn tenslotte in goed gezelschap. Alleen de Liefde mogen we nooit loslaten.