

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

Kermis in Male



Kermis 30 juni 2024

Op het Peellaertplein, Brierversweg, Male.

VLAANDEREN FEEST! 

Male, waar wij wonen

- De zeer verzorgde **GEZINSBARBECUE** t.v.v. **VOEDSELBANK MALE** en **ERFGOED MALE**.
- Aperitiefconcert met **ROLAND VAN DE VELDE**, **ERWIN VERRECCAS** en zangeres **SOFIE**.
- Skriewer** (ongeziene haartooi en schminken).
- Free Line Dancers**.
- Promoshots** met mooie prijzen via CO2 pistool.
- Gratis tombola** met eveneens tal van prijzen.
- Gratis ballentrap**.
- Ballonplooier **BALLOPA**.
- Animatie en attracties**.
- Ijskar en Hotdogs**.
- Demo en initiatie krachtbal en judo**.

En... TWEE grote optredens : "Ambiance" met de Vlaamse artiesten SASHA en DAVY

JOHAN VEUGELERS met 8 DANSERESSEN.

GRATIS INKOM en IEDEREEN WELKOM.

ZIJN ZEKER OOK NOG VAN DE PARTIJ:

14.40 - 15.00 uur:
Freeline Dancers

15.30 - 16.10 uur:
Gratis optreden van **Sacha en Davy**

16.30 - 16.50 uur:
Freeline Dancers
Wie danst er mee?

17.15 - 17.30 uur:
Grote ballentrap
Meer dan 200 stevige ballen worden **gratis** in het publiek gedropt.

17.30 - 18.10 uur:
Gratis grote ambiance met **Johan Veugelers en 8 danseressen**.
Het dak gaat zeker van de tent!!!

18.15 - 18.30 uur:
Grote gratis tombola met tal van prijzen, waardebonnen en topprijzen zoals een **gratis midweek voor 10 personen in een prachtig vakantiehuis in DURBUY** en ... waardebbonnen voor overnachting en ontbijt voor 2 personen in **IBIS Hotel in Antwerpen!**

Vergeet niet je identiteitskaart mee te brengen want...de jury is correct.

Ja zeker... "Een UNIEK EN SUPER KERMISPROGRAMMA" waar IEDEREEN MEER DAN GRATIS WELKOM is en wat een kans tot "ONTMOETING"

...want uiteraard wil Male, waar wij wonen nog steeds: **"VAN MENSEN VRIENDEN MAKEN"**.

Zondag 30 juni:
KERMISZONDAG
UNIEK en SUPER KERMISPROGRAMMA

12.00 - 13.30 uur:
Aperitiefconcert.

Wordt verzorgd door **Roland Van De Velde, Erwin Verrecas en zangeres Sofie**.

12.00 - 14.00 uur:

26 ste gezinsbarbecue tvv voedselbank Vincentius Sint Kruis

en **Erfgoed Male**.
In een heel grote en mooie tent wordt de lekkere barbecue 'uitermate goed verzorgd' door keur-slager **Koen Danneels!**

DOORLOPEND:

Skriewer:
Ludieke haartooi en ... schminken

Hindernissenparcours:
Graffitirun en Safari World

Ballonplooier Ballopa:
Plooit en verdeelt gratis figuurtjes uit ballonnen

Krachtbal en judo:
Demonstratie en initiatie

Microanimatie met tal van prijzen

Promoshots worden via CO2 pistool in het publiek gepiloteerd, vol met verrassende mooie prijzen en waardebonnen...

"Grijp je kans!"

Gezellige bar, een ijskar met veel lekkers en hot dogs.
Alles aan heel democratische prijzen!!

Muzikale omlijsting met Raf Adams:
Hits van vroeger en nu.

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & Leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
pesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

**HK = HEILIGE
KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS
VAN KANTELBERG**

Zaterdag 1 juni in HK
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zondag 2 juni in ST
10.30 u. Eucharistieviering
voor een overledene (D.V.A).

Woensdag 5 juni in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kerk.

Woensdag 5 juni in ST
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zaterdag 8 juni in ST
18.00 u. Eucharistieviering
voor Tine Gevaert.

Zondag 9 juni in HK
10.30 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Gebed

Als wij mensen
geschapen zijn
naar uw beeld,
dan bent U, God,
man en vrouw,
of ook weer niet.

U bent meer
dan deze opdeling,
uit U komt alle leven voort.

Elke vorm is
te klein voor U.
Uw mateeloesheid
valt onmogelijke vatten,
niet in mijn lijf,
niet in mijn hart
noch in mijn verstand.

U gulpt over de rand
die ik ben,
de afgrond
bent U, waarvoor ik sta
en die ik soms bij vergissing,
vrees zelf te zijn.
U bent geen vangnet,
neen, daar past
U voor.

U kijkt niet eens meer op
als ik U wil gebruiken.
U wilt niet nuttig zijn.

'Nutteloosheid
is een synoniem
van liefde',
is uw baseline.

Erik Galle,
Alles wat blijft, verandert.
Een kunstzinnig overleg met
God,
Halewijn

Uit de liturgische kalender

Zondag 2 juni:
Negende zondag door het jaar:
De mensenzoon is de Heer, ook van de sabbat (Mc. 2, 23-3, 6).

Zondag 2 juni:
HH. Marcellinus en Petrus, martelaren:
Beide heiligen komen om het leven onder keizer Diocletianus. Eerst moeten ze hun graf delven, dit doen ze met blijdschap, nadien worden ze onthoofd.

Maandag 3 juni:
HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren:

Onder deze 22 martelaren van Oeganda zijn er vier door Carolus gedoopt juist vóór de terechtstelling. De meesten zijn tussen 16 en 24 jaar, de jongste Kizto is 13 jaar.

Woensdag 5 juni:
H. Bonifatius van Fulda, bisschop en martelaar:

De engelse monnik Winfrid, aan wie paus Gregorius II de naam Bonifatius geeft, is de apostel van Duitsland. Hij reorganiseert de kerk in het Frankische rijk. Door de paus tot bisschop gewijd, doorkruist hij heel Duitsland waar hij

abdijen sticht en bisdommen opricht. Hij wordt vermoord te Dokkum in 724.

Donderdag 6 juni:
H. Norbertus:
Norbert is geboren in 1080. Hij is eerst kanunnik van Xanten maar verlangt om samen met enkele metgezellen een meer evangelisch leven te leiden. Ze gaan zich vestigen in Frankrijk te Prémontré waar Norbert de orde sticht der Premonstranzers, een gemeenschap van reguliere kanunniken. Hij werkt aan de vernieuwing van de kerk van Duitsland.

Vrijdag 7 juni:
H. Hart van Jezus:

Op de derde vrijdag na Pinksteren viert de kerk het feest van het Heilig Hart van Jezus. Gans de maand juni is dan ook bijzonder toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. De devotie tot het liefdevolle Hart van Jezus is zelfs uitgebreid tot elke eerste vrijdag van de maand. De wortels van deze cultus vinden hun eerste sporen in het Nieuwe Testament. Johannes verhaalt van Jezus' zijde, die door een lans doorboord wordt. Daaruit vloeit er water en bloed. De

liefde en de barmhartigheid van de Heer worden hierdoor gesymboliseerd. Veel gelovigen zijn aangegrepen door het liefdevolle hart van Jezus en hebben een innige devotie.

Zaterdag 8 juni:
Onbevlekt Hart van Maria:
Op de derde zaterdag na Pinksteren vieren we het feest van het Onbevleete Hart van Maria. Het feest nodigt ons uit op zeer intieme wijze binnen te treden in het hart van Maria om er te delen in haar openheid voor God. Door haar nederige ontvankelijkheid voor de Heer die in haar zijn verblijft neemt, is Maria het beeld van de kerk geworden als de tempel van de Heilige Geest en het voorbeeld voor elke Christen.

Zaterdag 8 juni:
H. Medardus, bisschop:
Medard, afkomstig van Picardië, wordt priester en vervolgens bisschop van Vermand. Na de verwoesting van de stad door de barbaren verplaatst hij de bisschopszetel naar Noyon. Als bisschop Eleutherius van Doornik sterft, wordt ook dit bisdom aan hem toevertrouwd. Hij overlijdt in 557.

Leven op en rond de parochies

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com
pesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219 / 00.01
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00

uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

PAROCHIAAL ZANGKOOR HK
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüs-kapel.
De koorrepetities staan open voor alle mensen die graag zingen.
Van harte welkom!

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER
Simonne Willems, uitvaardienst op donderdag 23 mei in Sint-Thomas.

FACEBOOK
Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.
Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

NEGENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Zondagsgebed

Ik kijk naar U
op het schilderij
dat op de muur hangt: uw hand is opgeheven,
de Bijbel ligt op uw hart
en het is alsof
Gij mij groet.
Trouw kijken uw ogen in de mijne.

Ik raad wat Gij zegt:
het zijn woorden
van liefde.
Ogen die me zien,
mijn kleine ik,
het maaksel van
uw steeds herscheppende handen,
die mij altijd weer

oprichten.
Zacht fl uisterende
stilte nodigt mij uit
tot leven.

Jo Spoor

Even bezinnen



OPKIKKERTJES

Arbeid

Hedwig Van Peteghem

Wie haalt het nu in zijn hoofd om een feest te verzinnen rond arbeid? Er zijn toch meer plezierige redenen om te vieren.

Eerlijk gezegd, ik ken nogal wat mensen die liever thuis zitten of op vakantie gaan. Wie gaat werken, is gebonden aan bepaalde uren, is vaak afhankelijk van bepaalde mensen, die niet altijd even aangenaam zijn.

Bovendien kost het moeite, beperkt het ons doen en laten en leidt het vaak tot stress.

Toch is arbeid een noodzaak. Er moet brood op tafel komen.

De mensen met wie we samenleven, hebben recht op eten en op comfort. We dromen ervan dat ze een goed en gelukkig leven leiden. Soms weten we niet meer goed wat wel of niet noodzakelijk is.

In tijden van welvaart weegt de

plicht om te werken altijd iets zwaarder. Ook al gebeuren onze inspanningen al lang niet meer 'in het zweet des aanschijns', het leven is meer dan werken.

Het feest van de arbeid hangt samen met het recht op werk. Want dat was niet altijd zo vanzelfsprekend. Niet altijd waren de werkomstandigheden menswaardig.

Zelfs nu nog dient erover gewaakt te worden dat de slavernij geen hendaags jasje krijgt.

Arbeid mag ons niet vervreemden van onszelf. Het zou een manier moeten zijn om onszelf te ontplooiën, om zo meer onszelf te kunnen zijn.

Trouwens, misschien beseffen we veel te weinig dat ruwweg veertig procent tot de actieve bevolking behoort. En dat 'hun zwoegen' ook bijdraagt tot een menswaardige samenleving.

Ook jonge mensen, bejaarden, zieken, werklozen, gehandicapten — de lijst kan nog veel langer gemaakt worden — hebben recht op een menswaardig leven, op een goede gezondheid en op ontplooiing. Zo gezien, werken we nooit alleen voor onszelf, nooit alleen voor ons gezin, maar in grote mate voor iedereen die deel uitmaakt van onze samenleving. Eigenlijk werken we meestal voor anderen.

Dat wilde ik maar even zeggen, want overmorgen heeft iedereen een dag verlof. Iedereen?

Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

COLUMN - KOLET JANSSEN

God in zakformaat

Ik weet niet of u ooit weleens nadenkt over God.

En of u dan probeert te begrijpen wat voor iemand God is.

Dat is een beetje zoals naar een sterrenhemel kijken: eerst ben je euforisch om dat prachtige zicht van die talloze sterren.

Maar na een poosje begint het je te duizelen. Je voelt je klein worden en de angst om je eigen onbeduidendheid in dat onmetelijke heelal slaat je om het hart.

Zo is het ook met God.

Ik ben opgegroeid in een tijd waarin vooral de liefde van God werd beklemtoond. God was wel machtig, maar dan vooral in de liefde.

Hij was begripvol en vergevingsgezind tot in het oneindige.

God werd zo al gauw iemand op wie je altijd kunt rekenen en die je nooit in de steek laat.

Iemand die overal met je meegaat. Iemand die je in je zak kunt stoppen en die altijd bij je blijft.

Dat blijft allemaal waar.

Maar tegelijk begin ik stilaan te beseffen dat God veel meer is dan dat. Dat er een kant is van God die we onderbelicht hebben, misschien omdat we er een beetje bang voor zijn. Want God is ook huiveringwekkend sterk. Hij veegt de vloer aan met uitbuiters en bedriegers, met zelfverrijkers en vernietigers van de aarde.

Ooit zal hij het kwaad een halt toeroepen op een manier die we ons helemaal niet kunnen voorstellen.

Hij is voor ons mensenverstand onbegrijpelijk, onvoorspelbaar en daardoor angstaanjagend.

Ook dat is God.

Die God draagt ons en heel de schepping in zijn hart.

Wat er ook gebeurt.

Met al zijn liefde en met al zijn kracht.

VORMINGS-DAG MET DE LAURA VAN ABT POÏMEN

Monastiek leven voor elke dag



Voor wie verlangt om monastieke praktijken in zijn/haar leven een plaats te geven, voor wie verlangt te leren hoe om te gaan met monastieke praktijken, voor wie verlangt om dat af en toe in groep te beleven, richten wij deze vormingsdag in.

Jonas Slaats neemt ons deze dag mee op sleeptouw en samen beoefenen we enkele praktijken.

Waar en wanneer?

Priorij O.L. Vr. van Bethanië. Sysen 8, 8210 Zedelgem, Loppem.

Zaterdag 15 juni van 9.00 tot 18.00 uur.

Wil je graag deelnemen?

Inschrijven en info: laurav.abtpoimen@gmail.com of 0497/122530

Inschrijven mogelijk tot zaterdag 1 juni.

Bijdrage: 50 euro met middagmaal inbegrepen.

(Wie graag blijft logeren in de Priorij kan dit rechtstreeks reserveren onthaal@priorijbethanië.be of 050/406830, vergeet dan wel niet je inschrijven voor de dag zelf bij de Laura op te geven!)

Verdere info: www.lauravanabtpoimen.be

De vrome kudde

Helderziend

Ingezonden door René Lepère

— Ik ging gisteren naar een helderziende en klopte op haar deur. Ze riep: „Wie is daar?” Ik ben dan maar naar huis teruggekeerd.

Alleen vallen

Ingezonden door Anselm Van De Velde

— Maar vent toch, gij zult een grote sukkelaar zijn als ge ooit alleen valt!

— Misschien wel schatje, maar zondagvoormiddag, tijdens onze wekelijkse fietstocht met de wielclub, ben ik uitgegleden en gevalen. De rest van de groep had niets gezien en fietste gewoon door. Daar lag ik dan, alleen. Toen ik met vertraging in het dublokaal aankwam, werd het al vlug verteld dat ik alleen was gevallen. Daarop werd ik door de waardin, voor mijn moed om de rit uit te rijden, getraakteerd op drie zwoele kussen, een stevige knuffel en een smaakvolle Tripel Karmeliet. Alleen vallen is vaak minder sukkelachtig dan met twee vallen...

NEOS

Lezing over 'De Brugse Reien' **maandag 17 juni 2024 om 14.15 uur.**

't Couvent Kan. Decoenplein Male leden €10, niet-leden €15
BE12 4752 3605 7192 van Neos Sint-Kruis

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK

Je bent ziek of hoogbejaard ...Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer

Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas) of de pastoor of diaken (zie colofon)

COMMUNIE

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Commu-

nie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24,

7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten?

Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur

www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis

0476 30 80 87 of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 antoon.vandeputte@telenet.be

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website

www.parochiessintkruis.be

KRUISWOORDRAADSEL



© Puzzelpro



Horizontaal: 1 Aziatisch oliestaatje 4 dringen 7 snelle ruk 10 levenloos 12 knevel 14 optater 16 huisbedekking 18 kort reisje 20 kleine roeiboot 21 soort hond 24 schutsluis 25 reeds 27 toetsinstrument 29 milliliter 30 genre 32 insect 35 onlangs 37 wereldtaal 39 Noord-Holland 40 gezinslid 41 boomscheut 42 zie aldaar 43 naar 45 geleend bedrag 48 tijdelijk gebruiken 50 sporenplant 51 hoofdcommissaris 53 van jezelf 55 monnikskleed 56 belust op 58 eetbare stengelplant 60 alstublieft 61 naaigerei 63 televisiezender 64 haardracht 66 titel 68 nauw 69 delfstof 70 Japans rijstrolletje 71 bruine verfstof.

Verticaal: 1 laatste dag v.h. jaar 2 verheven stand 3 heden 4 de dato 5 zuur 6 Nederlandse Spoorwegen 7 populaire groet 8 dokter 9 taal oefening 11 bezittelijk voornaamwoord 13 telwoord 15 filmpersonage 16 werppijltje 17 hoofdstad van Oekraïne 19 confiture 22 Europeaan 23 zeer uitgebreid 26 vermoeid 28 houten wig 30 doordringend van toon 31 flauwekul 33 tussen (in samenst.) 34 familie 36 akker 38 Local Area Network 43 rangtelwoord 44 vogeleigenschap 46 niet origineel 47 speeltuintoestel 49 op het nippertje 50 kleurstof 52 wedstrijd beker 54 leemte 55 diep gat 57 Engels graafschap 58 gravin van Holland 59 pl. in Drenthe 60 deel v.e. open haard 62 inzetstuk 65 wilde haver 67 motorschip 68 zangnoot.

Rouw- en verliescafé

Rouw- en verliescafé BRUGGE komt weer bijeen op **donderdag 30 mei 2024**.

Het thema dat deze keer aan bod komt is **'Verbinding verbroken. Verlies en rouw bij verbroken banden'**.

Als mens leven we niet alleen en al vanaf onze geboorte smeden we banden. We gaan connecties aan met onze ouders of verzorgers en met andere gezinsleden, met klasgenootjes, vrienden en vriendinnen, collega's en burens. Wat ons leven waardevol en gelukkig maakt zijn die warme, vertrouwde, liefdevolle verbindingen. Daarin gedijen we goed en komt het beste in ons naar boven. Dat is het ideale plaatje.

Jammer genoeg is dit niet aan iedereen gegeven en kan de band met anderen ook voor frustratie, pijn en

veel verdriet zorgen. Botsende karakters, negatieve emoties, verslavingen, familietrauma's, psychiatrische ziektes e.d., zorgen voor veel spanning en zetten de band onder druk. Soms zelfs tot op een punt dat de verbinding breekt.

Verbroken banden veroorzaken verdriet en rouw, ze zijn een vorm van levend verlies.

Gast spreker **Bénédict Ongenae** vertelt vanuit haar praktijkervaring over breuken tussen ouders en kinderen, familieleden, koppels en vrienden. Hoe ga je om met deze situatie, kan zo'n breuk ooit nog goed komen, wat is de (on-)zin van bemiddeling en wat als iemand met wie je hebt gebroken komt te sterven, zijn vragen waarop we in dit rouwcafé een antwoord proberen te vinden.

Bénédict Ongenae werkt sinds 2000 in het Algemeen Welzijnswerk en heeft heel wat expertise opgebouwd rond rouw en verlies. Ze is geschoold in traumaverwerking, systeemdenken, gezinstherapie en familiale bemiddeling. Ze volgde het postgraduaat 'Rouw- en verliesconsulent' aan de Artevelde Hogeschool en heeft een eigen praktijk 'Rouw- en verliesbegeleiding Brugge'.

Welkom bij rouw- en verliesbegeleiding Brugge (rouwenverliesbegeleidingbrugge.be)

HEILIGENBOEK

Geraldus en Eleonore

Vele heiligen leren ons dat het belangrijk is om als mens zijn dromen en wensen te volgen. Wie een doel voor ogen heeft, geeft zin aan zijn leven.

Twee voorbeelden uit de dertiende eeuw zijn Geraldus en Eleonore.

Geraldus wordt in het jaar 1201 in Keulen geboren. Zijn hele leven wil hij meer in de geest van Jezus doorbrengen en daarom verkiest hij het om op pelgrimstocht te gaan.

Zo stapt hij naar Santiago de Compostela, waar hij het graf van de heilige Jacobus opzoekt.

Hij gaat ook te voet naar het graf van de apostel Petrus en Paulus in Rome. Na elke pelgrimage keert hij terug naar zijn geboortestad.

Als hij in 1241 beslist om naar het Heilig Land te pelgrimeren wordt hij nabij Cremona door rovers overvallen en vermoord.

Dit verklaart waarom Geraldus van Keulen de patroonheilige is tegen dieven en rovers. Onder koningen en koninginnen stellen we ons vooral mensen voor die aan het hof leven, weg van het volk, beschermd door vele dienaars. Ze leven geïsoleerd en leiden een eigen leven, zonder contact met andere sociale lagen.

Dergelijke heersers zijn er uiteraard geweest, maar de geschiedenis kent ook voorbeelden van koningshuizen die bekommerd waren over het lot van het 'gewone' volk.

Ze hadden een geopende hand om hen te helpen.

Een treffend voorbeeld is Eleonore (1222-1291). Een moedige vrouw die door de rooms-katholieke Kerk jaarlijks op 25 juni herdacht wordt.

Op 14-jarige leeftijd huwt de Franse prinses met Hendrik III, koning van Engeland. Hoewel hij in een woelige tijd met onrusten en sociale noden regeert, zorgt hij voor vrede en verenigt het koninkrijk van Engeland.

Zijn goed opgeleide vrouw Eleonore ontfermt zich over de noden van haar volk. Ze is een heilige vrouw die veel liever als kloosterlinge door het leven was gegaan.

Ze helpt armen en zieken, staat in voor de opleiding van leerkrachten en wetenschappers en sticht kerken en kloosters.

Zoals haar echtgenoot brengt ze orde in een chaotisch land. Ze beseft dat dit slechts mogelijk is met Gods hulp.

Overdag maakt Eleonore plannen, ze informeert en regeert.

's Nachts knielt ze in de kapel om al biddend de wegen van God te ontdekken en zijn hulp voor haar land te vragen.

Haar eigen geld schenkt ze aan kloosters zodat goede monniken en missionarissen gevormd kunnen worden.

Arme en zieke mensen krijgen brood en soep en menselijke ondersteuning.

Zo bloeit haar land bloeit open, de mensen vereren haar.

Nieuwe wetten worden goedgekeurd die het land, het volk, de Kerk en verarmde kloosters uit de grootste nood helpen.

Als haar echtgenoot gevangen genomen wordt, stelt ze een leger samen. Eleonore neemt de leiding over en kan hem bevrijden.

Moedig is ze ook als ze na het overlijden van haar man het regentschap voor haar zoon Eduard I overneemt, tot hij van de kruistocht terugkeert. Nadat hij de troon bestegen en het land goed geregeerd heeft, zet ze een stap opzij.

Ze trekt naar een klooster, eenzaam gelegen in de Engelse bossen. Ze klopt aan de deur van de abdis Amesbury en wordt binnengelaten. Hier legt ze haar kroon en de purperen mantel af en wordt zuster.

Haar kinderdroom wordt werkelijkheid.

Vlug vergeet men in het klooster van benedictinessen dat ze ooit koningin geweest is. Hier sterft ze ook, nadat ze bijna 50 jaar lang haar Engels volk ter ere van God geregeerd heeft.

In Engeland wordt ze door velen als beschermheilige van het volk vereerd.

Van oudsher fascineren kloosters als geestelijke oasen, als plaatsen waar God op bijzondere wijze tot de mens spreekt.

Het centrum is de kruisgang, die orde en harmonie weerspiegelt.

Benedictus XVI omschrijft deze kern als volgt: 'Hij is enerzijds gesloten en brengt samen, en is anderzijds naar de hemel toe open. Hier verwijzen de schoonheid van de schepping die in de tuin aanwezig is, en de stilte naar de essentie van het monastieke leven dat helemaal afgestemd is op het luisteren naar God en het aanschouwen van God.' (algemene audiëntie, 10 augustus 2011).