

## PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

### Samana Male

Op 19 maart 2024 waren we weer present op een blij weerzien met onze mensen.

Voor een unieke muzikale namiddag hadden we Mr Frans Tytgat uitgenodigd. Hij nam ons mee op een heel amusante en muzikale manier naar de wereld van de vissers en de zee. Veel aanwezigen konden bijna al de liedjes meezingen. En enkelen hadden zelfs een band met de zee doordat ze familie hadden die als schipper op zee had gevaren.

Het was zeker een heel leuke muzikale namiddag waar bij de koffie en de taart nog veel over nagepraat werd. De appelflap die werd geserveerd viel ook bij iedereen in de smaak, de kruimels van de koek werden zelfs ook met een natte vingers "opgevist" om niets te laten verloren gaan van dat lekker dessertje.

Iedereen was enthousiast en had genoten van de tijd van toen, toen ze nog jong waren. De namiddag vloog voorbij en we keerden allen met een goed gevoel huiswaarts.

Tot een volgende en hou jullie goed. Het Samana-team Male.





## Colofon

**DIENST ABONNEMENTEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien@treviplus.be  
www.treviplus.be

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**KERK & Leven** is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Geert De Kerpel

**Diocesane redactie Brugge**  
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,  
liselotte.ancaert@kerknet.be  
Potterierei 72, 8000 Brugge

**Plaatselijke redactie en abonnementen**  
**Rekeningnummer:**  
BE22 4752 0671 0147  
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

**Foto's Kerk en Leven**  
Alle foto's zijn genomen door  
eigen medewerkers

**Hugo Pieters, pastoor-moderator**  
**Federatie Sint-Kruis**  
Brievsweg 332  
tel./fax: 050 35 55 78  
pesintkruis@gmail.com

**Wilfried Desrumaux, diaken**  
Kastanjelaan 4  
tel. 050 35 83 54  
wilfried.desrumaux@telenet.be

**Bart Verhelle, diaken decanaat**  
Moerkerkse Steenweg 391  
tel. 0492 316 993  
bart.verhelle@live.be

**Lien Lecompte**  
Parochieassistente federatie Sint-Kruis  
0477 09 13 49  
kerkenlien@gmail.com

**Federaal rekeningnummer:**  
BE77 7510 0283 2642

**Secretariaat**  
**Sint-Thomas van Kantelberg**  
Brievsweg 332  
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur  
tel./fax 050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

**Secretariaat H. Kruisverheffing**  
Moerkerkse Steenweg 219/00.01  
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur  
hkruisverheffing@gmail.com

Marta & Maria  
Pastorale Eenheid St-Kruis

## VIERINGEN EN DIENSTEN

## Liturgische vieringen

**HK = HEILIGE  
KRUISVERHEFFING  
ST = SINT-THOMAS  
VAN KANTELBERG**

*De omhalingen dit weekend zijn bestemd voor de Katholieke media naar aanleiding van Mediazondag.*

**Zaterdag 11 mei in ST**  
**18.00 u.** Eucharistieviering voor een overledene.

**Zondag 12 mei in HK**  
**10.30 u.** Eerste Communieviering voor VBS Mozaïek.

**Woensdag 15 mei in HK**  
**09.00 u.** Morgengebed  
Getijdengebed in de kerk.

**Woensdag 15 mei in ST**  
**18.00 u.** Eucharistieviering voor een overledene.

**Zaterdag 18 mei in HK**  
**Vooravond Pinksteren.**  
**18.00 u.** Eucharistieviering voor overleden ouders en grootouders van de familie Inslegers-Deruelle.

**Zondag 19 mei in ST**  
**Pinksteren.**  
**10.30 u.** Eucharistieviering voor overleden ouders en familie (D-D).  
*Deze viering wordt opgeluisterd door het Dames- en herenkor.*

## Gebed

Gij, God, spreek  
teen taal die ik niet ken:  
stilte is haar naam.

Zoals bij elke taal,  
krijg je die pas onder de knie  
door er veel  
naar te luisteren.

Ik oefen dagelijks  
en ik hoor nu nuances  
die ik vroeger  
gewoon niet opmerkte.

Ik versta nu veel beter  
uw zwijgen, God.  
Het is of  
de stilte een druppel is  
die Gij zonder ophouden  
op mijn hart  
laat vallen.

Gij zijt zo zeker dat het openbreekt,  
en Gij dan stil van mij  
bezit zult nemen.

**Erik Galle, Neem niets mee  
voor onderweg. Kwetsbaarheid als beeld van God,  
Halewijn**

## Even bezinnen



## COLUMN - KOLET JANSSEN

## Onze fascinatie voor water

Waarom zijn zoveel kinderen gefascineerd door water? Onze kleindochter huult telkens als ze uit bad moet. In het park wil ze elke vijver met haar eigen voetjes 'uitproberen' en je kunt haar niet gelukkiger maken dan met een kuip water in de tuin en een paar potjes.

Telkens opnieuw giet ze het water naar beneden en probeert ze vruchteloos om het met haar andere handje te grijpen. Maar hoe ze haar vingertjes ook dichtknijpt, ze krijgt het water nooit te pakken en ze snapt echt niet waarom. Je ziet het, je voelt het, en toch kun je het niet pakken.

Het lijkt wel op onze omgang met

God. Ook die zien en voelen we regelmatig, maar toch blijft hij ook altijd net buiten beeld. We zien hoe hij werkt in mensen en in onszelf, we voelen zijn liefde in wat we krijgen van en soms ook geven aan anderen. Maar hemzelf krijgen we nooit echt te pakken.

Mensen die van een warm bad kunnen genieten, krijgen vaak te horen dat ze op zoek zijn naar de ervaring van de moederschoot. Want daar hebben we immers allemaal bijna negen maanden rondgedobberd. Water was ons element voordat lucht het werd.

Op zoek gaan naar waar je vandaan

komt, daar is niets mis mee. Misschien geldt dat ook voor onze ervaring met God.

Water maakt ons licht en schoon. Een bad of een douche heeft altijd iets van een nieuw begin. Het water kan ons dragen en we kunnen er ons in bewegen. En bij elk fonteintje in de stad dat op warme zomerdagen water spuit waar kindervoetjes in kunnen trappelen, zie je wel een paar verdwaalde ouders die maar al te graag meedoen.

Water haalt het kind in ons naar boven. Het is fris en verrassend, speelt en levensbelangrijk.

We beloven plechtig om zorgvuldig om te gaan met water, maar we gaan er hoe dan ook van genieten!

## Leven op en rond de parochies

## SECRETARIATEN

**Sint-Thomas van Kantelberg**  
Brievsweg 332  
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur  
050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com  
pesintkruis@gmail.com

**Heilige Kruisverheffing**  
**Moerkerkse Steenweg 219 / 00.01**  
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur  
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website  
www.parochiessintkruis.be

**OPEN KERKEN**  
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.  
Heilige Kruisverheffing:  
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.  
Sint-Thomas van Kantelberg:  
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

**PAROCHIAAL ZANGKOOR HK**  
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaïskapel.

De koorrepetities staan open voor alle mensen die graag zingen. Van harte welkom!

**FACEBOOK**  
Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>



## Uit de liturgische kalender

**Zondag 12 mei:**  
**Zevende paaszondag:**  
Dat zij één mogen zijn zoals wij  
(Joh. 17, 11-19).

**Zondag 12 mei:**  
**HH. Nereus en Achilleus, martelaren:**  
Beide heiligen dienen in het keizerlijk leger van Diocletianus. Volgens paus Damasus zijn zij nog geen christen als de vervolging uitbreekt. Doch het zien van de moed van de martelaren brengt hen tot geloof. Beiden worden onthoofd in 304.

**Zondag 12 mei:**  
**H. Pancratius, tweede ijsheilige, martelaar:**

Op dezelfde dag ondergaat eveneens Pancaas het martelaarschap. Volgens de traditie is hij slechts veertien jaar. Hij aarzelt niet zijn jeugdige leven te offeren om Christus trouw te blijven.

**Maandag 13 mei:**  
**O.L.-Vrouw van Fatima:**  
Tussen mei en oktober van het jaar 1917 verschijnt Maria in Fatima zesmaal aan drie herderskinderen Lucia, Franceso en Jacintha. Naast de oproep tot boete en bekering is er sprake van drie geheimen die hun worden toevertrouwd. De moeder Gods roept ook op tot het bidden van de rozenkrans.

**Maandag 13 mei:**  
**H. Servatius, derde ijsheilige, bisschop:**  
Servaas, waarschijnlijk van oosterse afkomst, is de oudste bisschop van ons land van wie het bestaan historisch zeker is. Als bisschop van Tongeren laat hij deze bisschopszetel overplaatsen naar Maastricht waar hij op 13 mei 384 gestorven is.

**Dinsdag 14 mei:**  
**H. Mattias, apostel:**  
Mattias is Jezus gevolgd vanaf zijn doopsel tot zijn hemelvaart. Daarom is hij door Petrus voorgesteld om in de groep van de Twaalf de plaats van de afvallige Judas in te nemen.

Mattias wordt door het lot aangewezen om getuige te worden van Jezus' verrijzenis.

**Dinsdag 14 mei:**  
**H. Bonifatius, vierde ijsheilige:**  
Bonifaas is een Romeinse burger die in 307 de marteldood sterft onder keizer Diocletianus.

**Woensdag 15 mei:**  
**H. Dymrna, maagd en martelares:**  
Volgens de legende zou Dymrna de dochter zijn van een heidense koning van Ierland. Zij ontvlucht haar vader en zoekt een schuilplaats in de streek van Geel waar zij door haar vader ontdekt wordt en vermoord, samen met priester Gerebernus die met haar gevlucht is. Ze

worden sedert meer dan duizend jaar vereerd te Geel waar zich twee sarcofagen en een inscriptie bevinden.

**Zaterdag 18 mei:**  
**H. Johannes I, paus en martelaar:**  
Paus Johannes I (523-526) is het slachtoffer van de vervolging, ondernomen tegen de Katholieke kerk door de Ariaanse koning Theodorik, die vanuit Ravenna over Italië regeert. Johannes wordt door de koning gevangen genomen en sterft de hongerdood te Ravenna.

## Een luisterend oor, een helpende hand

**ZIEKENBEZOEK**  
Je bent ziek of hoogbejaard ...Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas) of de pastoor of diaken (zie colofon)

**COMMUNIE**  
Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Commu-

nie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

**TELE-ONTHAAL:**  
**PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.**  
Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24,

7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via [www.tele-onthaal.be](http://www.tele-onthaal.be).

**ZELFDODING**  
Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**. Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur

[www.zelfmoord1813.be](http://www.zelfmoord1813.be)

**FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE**  
Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis 0476 30 80 87 of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 [antoon.vandeputte@telenet.be](mailto:antoon.vandeputte@telenet.be).

**NOOD AAN ONDERDAK**  
24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 [crisisopvang@cawregiobrugge.be](mailto:crisisopvang@cawregiobrugge.be)

**Zie ook onze website**  
[www.parochiessintkruis.be](http://www.parochiessintkruis.be)

## Gabriël Quicke stelt zijn nieuwe boek voor.



Op dinsdagavond 21 mei stelt Monseigneur Gabriël Quicke zijn nieuwe boek "De taal van het hart - Over gebed en meditatie" voor.

Dat gebeurt in de stemmige Sint-Mauritiuskerk in Varsenare en begint om 19.30 uur. Je bent er welkom vanaf 19 uur.

De auteur zal er ingeleid worden door priester Bart Demuynek, moderator van de Pastorale eenheid Sint-Stefanus. Uitgever Stephan Svacina zal het slotwoord uitspreken. Achteraf wordt een drankje aangeboden, en er is mogelijkheid om ter plaatse het boek aan te kopen. Het boek kost 24 euro.

**Sint-Juliaan-der-Vlamingen**  
Iedereen is welkom. Maar er wordt gevraagd om vóór 15 mei in te schrijven bij de auteur. Dat kan via zijn mailadres [gabriel.quicke@gmail.com](mailto:gabriel.quicke@gmail.com) Geef daarbij aan met hoeveel personen je aanwezig zal zijn. Wens je het boek te bestellen, geef dan aan of je het zal afhalen tijdens het samenzijn na de voorstelling, dan wel via de post opgestuurd wenst te krijgen. Hou in dat geval rekening met 11 euro verzendingskosten.

De uit Sint-Andries afkomstige Augustinuskenner Gabriël Quicke is nu even in ons land, maar hij woont in Rome. Hij is er rector van de Koninklijke Belgische Kerk en Stichting Sint-Juliaan-der-Vlamingen aan de Via del Sudario in het hart van de oude stad.

## OPKIKKERTJES

### Raak Me niet aan

**Hedwig Van Peteghem**

Starend staat ze daar, de dood in haar ogen weerspiegeld. Maria Magdalena was naar het graf gegaan, goed wetende dat ze de zware steen die haar de toegang versperde, niet zou kunnen weggrollen. Stil wilde ze bij Hem waken. Hij, die zo veel leven had opgewekt, was gestorven. Zijn hele leven had Hij gegeven... uit liefde voor mensen. Nu bleef er niets over.

Tot haar grote verbazing was zelfs het graf leeg, de rustplaats voor de dood. Zou het dan toch waar zijn dat de grootste vijand van het leven geen vat op Hem had?

Tegen alle verwachtingen in staat Hij achter haar, onherkenbaar, maar tastbaar aanwezig. Wie leeft in de geest van liefde kent geen grenzen. Het leven dat de dood overwint, neemt een andere gedaante aan.

Wie God ten volle als grondlaag in zijn leven legt, overstijgt al wat kan vergaan.

Hij staat daar en spreekt haar aan bij haar voornaam, een teken van intens vertrouwen. En alsof ze Hem zou willen vasthouden, fluistert Hij haar toe: „Raak Me niet aan.” De liefde in hoogsteigen persoon kun je niet bijhouden. Liefde is geven, onuitputtelijk.

Maria Magdalena kan haar ogen niet geloven. Ook wij niet. Zou Pasen dan echt waar zijn?

Is het geen zinsbegoocheling of een naïeve droom? Ook wij staan soms bij een graf of naast een ongeneeslijke zieke of machteloos bij al het kwaad in de wereld. Soms met tranen in de ogen.

We hopen en smeken bijna dat het negatieve niet het laatste woord krijgt.

Als we de kracht van de liefde in ons leven toelaten, zullen we het aan den lijve ondervinden.

Ik geef toe, het kan niet aangetoond worden. Maar laat ons voor één keer geloven dat liefde zo werkt... tot het tegendeel bewezen is.

Verrijzen is na een donkere nacht mogen opstaan omdat het leven de moeite waard is.

Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006).

## HEILIGENBOEK

## Theresia van Lisieux

Wie op zoek is naar oriëntatie, naar richtingaanwijzers op het onvoorspelbare levenspad, kan bij de heilige van Lisieux ten rade gaan.

In haar teksten vinden we heel veel levenswijsheid: 'Het gezicht is de spiegel van de ziel. Je moet er altijd kalm en sereen uitzien.' (Histoire d'une Ame, 219) 'Neem de gewoonte aan om je dankbaarheid naar buiten te laten blijken, om van ganser harte te danken voor het kleinste.' (Histoire d'une Ame, 233)

Theresia bevestigt ons ook dat geen enkel menselijk leven 'foutloos verloopt' (Brieven, 226). Verder garandeert ze de zoekende mens dat 'de hemel boven de wolken altijd blauw is' (Gedichten, 52).

Theresia wordt in 1873 geboren in Alençon. Ze is de jongste van negen kinderen. Na de dood van haar moeder trekt ze naar Lisieux.

Al op jonge leeftijd wil ze God dienen en in de voetsporen van haar zussen Pauline en Marie treden.

Als ze in 1887 bij de orde van de ongeschoeide karmelietessen in Lisieux aanklopt, wordt ze door haar jeugdige leeftijd geweigerd.

Pas een jaar later kan ze intreden als 'Zuster Theresia van het Kind Jezus van het Heilig Aangezicht'.

Ze doet haar professie (1890) en wordt novicemeesteres (1893). Theresia sterft op 24-jarige leeftijd aan tuberculose.

Ter ere van haar wordt aan de rand van de stad Lisieux een basiliek gebouwd (1929-1937), die jaarlijks door ongeveer een miljoen pelgrims wordt bezocht.

Vanuit het besef dat geloof geen verdienste is, maar genade, introduceert Theresia in de katholieke traditie de spiritualiteit van de 'kleine weg'.

Deze weg erkent de geestelijke armoede van de mens. Theresia voelt zich 'klein': ze is arm aan deugden en heroïsche werken, bezit geen mooie gevoelens en grootse wen-

sen.

Haar armoede is haar hele rijkdom. Nederig gaat Theresia de weg van de kinderen die geen angst hebben en zich vol moed en vertrouwen in de hand van de Vader schikken. Omdat ze haar zwakheid beseft, heeft ze een kinderlijk vertrouwen op Gods hulp en barmhartigheid en gaat ze de weg van het kind-zijn, van de eenvoud.

Haar 'kleine weg' is een weg naar heiligheid die voor iedereen openligt. Theresia geeft ons moed om de moeizame levensweg zo te gaan dat we voor God, onze medemens en ons geweten eerlijk kunnen bekennen: 'We hebben het juiste gedaan.' Ze leert ons dat wij ten aanzien van Gods oneindige grootheid en liefde 'arm' zijn, met lege handen voor Hem staan en dus afhankelijk zijn van Hem.

Maar er is troost, want Gods liefde kan een 'klein' hart in een bevestigend hart veranderen. Uit de

armoede van het 'klein-zijn' vloeit barmhartigheid.

Theresia wil in het alledaagse ruimte geven aan de liefde.

De goddelijke liefde die ze in zich draagt wil zij doorgeven, in en buiten het klooster.

Doordat haar werkterrein de hele wereld is, draagt ze met Franciscus Xaverius het patronaatschap van de missionarissen en het missiewerk, hoewel ze nooit haar klooster verlaten heeft.

Theresia is een voorbeeld van identiteitscrisissen en moderne twijfel aan God.

In het begin behandelt de priorin haar streng en maken medezusters het haar moeilijk. Hierbij komen grote angsten, ziektes en 'geestelijke dorheid'.

Ook het feit dat haar vader in de psychiatrie terechtkomt, houdt haar bezig. Op haar sterfbed gaat Theresia door een grote duisternis en

stelt ze alles in vraag.

Ze kan niet bidden en twijfelt aan het eeuwige leven. Ondanks de kilte en eenzaamheid van het ongelooft houdt ze toch vast aan het licht dat in haar overwint.

De 'heilige van Lisieux' wil in volstrekte anonimiteit leven en vindt het moeilijk te gehoorzamen aan de opdracht van haar zus Pauline om haar levensverhaal te schrijven. De in 1894 uitgegeven autobiografie Histoire d'une Ame (Het verhaal van een ziel) is uit een drietal manuscripten samengesteld en bewerkt door haar zuster.

Dit werk is zeer populair en in meer dan 60 talen vertaald. Verder schrijft Theresia 57 gedichten, 266 bewaarde brieven en 21 gebeden die haar spirituele ervaringen als thema hebben. Minder bekend zijn haar acht theaterstukken.

ZEVENDE  
PAASZONDAG

## Zondagsgebed

Goede God,  
geef ons mensen  
die nu geschiedenis schrijven,  
die bouwen aan een nieuwe samenleving,  
die ongebaande wegen gaan.  
Geef ons mensen  
met een grenzeloze liefde,  
die goed doen en niet omzien,  
die het kwetsbare behoeden  
en ruimte maken  
voor de velen zonder ruimte in  
deze dagen.

Baptiste Tuin, dominicanes

De vrome  
kudde

## In de tentoonstelling

Ingezonden door Cindy Volkaerts

Bezoeker:

— De enige schilderijen die je in deze tentoonstelling echt kunt bewonderen zijn die van u!

Kunstenaar:

— Dank u wel, dat is een mooi compliment.

Bezoeker:

— Ja, voor de andere schilderijen staan altijd zo veel mensen te kijken, dat je nauwelijks iets te zien krijgt.

## De tijd van toen

Ingezonden door Pascal De Paepe

Mijn grootvader zei altijd:

— Als ik er niet was geweest, spraken jullie nu allemaal Duits. Hij was inderdaad een abominabel slechte leraar Duits.

## SUDOKU

© Puzzelpro

		2	4	1				
								4
		7			5	8	6	
					8			1
1		6	3		4	5		7
2			7					
	3	1	2				9	
	8							
				6	9	7		

5	2	2	4	1	6	9	7	3	8
7	8	9	5	4	3	2	1	6	9
6	3	1	2	8	7	9	5	4	4
2	4	8	7	5	1	6	9	3	7
1	9	6	3	2	4	5	8	7	1
3	7	5	6	9	8	4	2	1	1
9	8	3	8	7	2	1	4	5	6
8	5	2	4	1	6	3	7	9	8

9	2	4	3	7	6	1	8	5	4
8	1	3	2	5	9	7	6	4	1
7	5	6	1	4	8	3	9	2	2
4	6	5	8	1	3	2	7	9	1
3	8	7	5	9	2	6	4	1	1
2	9	1	4	6	7	5	3	8	1
1	3	2	5	9	2	6	4	1	1
6	7	8	9	2	5	4	1	3	1
5	4	9	7	3	1	8	2	6	1

## BOEK

## Spannend duo

Het boek Wetenschap & Religie biedt een kritische en verhelderende kijk op een van de meest fascinerende kwesties die mensen van oudsher heeft beziggehouden: hoe kunnen religie, zingeving en geloof zich verhouden ten aanzien van kennis, rede en wetenschap?

De interessantste thema's en de meest spannende momenten uit de geschiedenis van dit debat komen aan bod: de relatie tussen filosofie en christendom, de discussie over mirakels en de almacht van God, het debat over geloof en wetenschap in de islam, de veroordeling van Galilei en de enorme uitdaging van Darwins evolutietheorie.

Moraalfilosoof Patrick Loobuyck zoekt de nuance in de geschiedenis en zet de verschillende hedendaagse standpunten op scherp.

'Nu de evidentie voor het wetenschappelijke wereldbeeld zo robuust is, is het aan de religie om daarmee in het reine te komen. Loobuyck stelt vast dat religie verschuift naar zingeving. Dat geldt ook voor gelovigen.

Patrick Loobuyck,  
Wetenschap & Religie.  
Een spannend duo, Pelckmans,  
29,50 euro.

## BOEK

## Naar de haaien

De ondertitel van het boek prikkelt: *Waarom de kerk naar de haaien gaat maar wij toch hoopvol zijn.*

Dit is een inspirerend en praktisch boek waarin de predikanten Gerrit van Dijk en Martijn van Leerdam het proces van krimp in de kerk beschrijven en reflecteren op wat het met hen en met anderen doet. De kerk is een organisatie die al vele jaren krimpt, en het gaande houden van een organisatie die krimpt is een heidens karwei.

Het vraagt om meer dan een gezonde dosis realisme, veerkracht en relativeringsvermogen.

In dit boek proberen de auteurs oorzaken te achterhalen, maar vooral te zoeken naar wat in deze situatie toch kan bemoedigen en ervoor kan zorgen dat we de kerk trouw blijven. De insteek is protestants, maar veel zaken gaan ook op voor katho-

lieke parochies.

De kerk? Volgens de auteurs is dat een plek voor gewone mensen die op zoek zijn naar hoop....

Martijn van Leerdam,  
Gerrit van Dijk, Krimp.  
Waarom de kerk naar de haaien gaat en wij toch hoopvol zijn,  
KokBoekencentrum, 16,99 euro