

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

Koffiestop in Sint-Kruis

Samen voor gerechtigheid is aanstekelijk!

Van 14 februari tot 31 maart 2024 riep Broederlijk Delen op tot actie en geldinzameling. Want je staat er niet alleen voor als je streeft naar een eerlijke en duurzame wereld, een wereld waarin iedereen goed kan leven. Zelfs op onverwachte plaatsen streven mensen naar een positieve impact, hoe klein of groot ook. Het is tijd om onze krachten te bundelen, en dat is precies wat Broederlijk Delen doet met de 25%-

revolutie. Alleen samen kunnen we opstaan tegen de ontspoorde economie.

De Koffiestop is een jaarlijkse traditie die ons verbindt met het Zuiden. Gewoonlijk vind je de kraampjes buiten met thermoskannen koffie om op te warmen, maar dit jaar zochten we binnen de warmte op, op 1 maart, in cafetaria Altegaar in Westervier. Op de grens van Sint-Kruis en Assebroek kon je genieten van zelfgebakken taart en een kop

Een Koffiestop is een evenement waarbij velen de handen uit de mouwen steken. En dat gebeurde ook deze keer. In wzc Westervier bakt bewoners in verschillende woonkamers lekkernijen. Dit resulteerde in een buffet van brownies, appeltaart, cake met chocoladestukjes, yoghurtcake en suikervrije cake.

Natuurlijk waren er ook mensen nodig om deze lekkernijen te serveren en om ze op te eten. Parochie-assistente Lien, vriend van het huis

Nicole en andere enthousiastelingen stonden klaar bij het kraampje. Veel andere buurtbewoners en vrijwilligers brachten bezoekers van het centrum voor dagverzorging Sparke Viers en bewoners van Westervier naar de gezellige cafetaria. Ze volgden hun neus naar de warme koffie en verse gebakjes.

Door samen ons steentje bij te dragen - de een bakte, de ander stond bij het kraampje, weer anderen brachten bewoners naar de gezelligheid en nog anderen genoten van al het

lekkers - zamelden we in totaal 279 euro in. Dit geld zal worden gebruikt ter ondersteuning van initiatieven in Congo. Een mooie verbinding, want de zusters die tot enkele jaren geleden in Westervier woonden, zijn betrokken bij het missieproject Mufunga in Lubumbashi en Likasi in Congo van de zusters O.L.V. van 7 Weeën. Dat is wat krachten bundelen betekent.

Op naar volgend jaar!



Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & Leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
pesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistentie federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com

VIERINGEN EN DIENSTEN

HK = HEILIGE
KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS
VAN KANTELBERG

Zaterdag 27 april in ST
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zondag 28 april in HK
10.30 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Woensdag 1 mei in HK
Er is geen morgengebed

Zaterdag 4 mei in HK
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zondag 5 mei in ST
10.30 u. Eerste Communieviering
voor VBS Kantelberg.

Gebedsgroep Legioen Kleine Zielen

Zaterdag 15 juni: Bedevaart
naar **CHEVREMONT en BAN-**
NEUX.

Thema: Veilig onder Maria' s
mantel.

Programma:
Om 07.40 uur: P&R parking aan
Steenbrugge brug.
Om 07.50 uur: Beernem afrit auto-
strade.
Om 10.30 uur: Bezoek en gebed ge-
nezing Kapel te Chevremont.

H. Mis in het centrum in het
Nederlands.
Gebed aan het graf van Marguerite.

Om 13.00 uur: naar Banneux voor
picknick Of restaurant.
Om 14.45 uur: Gebedsweg tot aan de
bron.
Om 15.30 uur: Ziekenzegening.
Om 16.00 uur: H. Mis.
Om 17.30 uur: terugreis.
Om +/- 21.00 uur: thuiskomst.

Bijdrage: 35 euro.

Tel. 050/36 17 18
Rekening Legioen kleine zielen
BE94-8333-3419-8814

De vrome kudde

Goed begrepen

Ingezonden door Freddy Hoor-
naert
De man was blind, maar toch zag
hij het helemaal zitten.

Uit de liturgische kalender

Zondag 28 april:
Vijfde Paaszondag:
Wie in mij blijft, draagt veel vrucht
(Joh. 15, 1-8).

Zondag 28 april:
H. Petrus Chanel, priester en
martelaar:

Petrus Chanel (1803-1841) wordt als
pater Marist naar Oceanië gezond-
den om er het evangelie te prediken.
Hij ondervindt veel moeilijkheden
van de bevolking maar ook van de
Methodistische predikers en wordt
tenslotte ter dood gebracht.

Zondag 28 april:
H. Lodewijk Maria Grignon de
Montfort, priester:
Lodewijk (1673-1716) is de ordestich-
ter van de Montfortanen.

Maandag 29 april:
H. Catharina van Siëna, maagd en
kerkeraar, patrones van Europa:
Catharina (1347-1380) kent in haar
leven een voortdurende spanning
tussen enerzijds de honger naar
de beschouwing van de lijdende
Christus en anderzijds de dienst
aan de kerk. Geheel doordrongen
van de geest van Dominicus put zij
in haar liefde tot God de kracht die
haar in staat stelt de paus van Avig-

non naar Rome terug te brengen.
Onvermoeibaar zet zij zich in voor
de bekering van de zondaars.

Dinsdag 30 april:
H. Pius V, paus:
Gedurende de zes jaar van zijn pon-
tificaat (1566-1572) is het werk van
deze paus erop gericht de vernieu-
wingen, die door de decreten van
het concilie van Trente zijn uitge-
vaardigd, ingang te doen vinden.
Hij stelt de catechismus van het
Concilie op, het breviergebed en
het romeinse missaal. Ook geeft hij
richtlijnen bij het bidden van de ro-
zenkrans waarvan hij zelf een vur-
ig verspreider is.

**De maand mei is bijzonder toege-
wijd aan de heilige Maria.**

Woensdag 1 mei:
H. Jozef Arbeider:
De herdenking van de heilige Jozef
als patroon van de arbeid, heiligt de
menselijke inspanning voor het da-
gelijks bestaan. Jozef, de handwerk-
man in een klein dorp van Galilea,
is door de uitoefening van zijn amb-
acht in de dagelijkse intimiteit met
Jezus een voorbeeld voor de chris-
ten. Nazareth leert ons dat werken
is: vreugde en lijden, dienst aan

de gemeenschap en nabijheid van
God.

Donderdag 2 mei:
H. Athanasius, bisschop en
kerkeraar:
Deze heilige is bisschop te Alexan-
drië van 328 tot 373. Athanasius
heeft slechts één doel voor ogen:
het geloof in de godheid van Jezus
te verdedigen (concilie van Nicea).
Niettegenstaande de vele tegenkan-
tingen blijft hij trouw aan het ware
geloof en vooral aan zijn liefde voor
de Heer Jezus, de Godmens.

Vrijdag 3 mei:
HH. Filippus en Jacobus, apostelen:
Filippus is evenals Petrus en Andre-
as geboren in Betsaida en is samen
met hen een leerling van Johannes
de Doper. Hij is het die op het laatste
avondmaal aan Jezus vraagt. 'Heer,
toon ons de Vader', waarop Jezus
antwoordt: 'Filippus, wie mij ziet,
ziet de Vader'.
Van Jacobus de mindere weten we
alleen dat hij tot de groep der aposte-
len behoort. Hij is de neef van Jezus
en schrijver van een van de aposto-
lische brieven. Hij leidt de kerk van
Jeruzalem en sterft de marteldood
in 62.

Leven op en rond de parochies

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com
pesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219 /
00.01
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden
op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor
persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:

dagelijks van 09.30 uur tot 17.00
uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00
uur

PAROCHIAAL ZANGKOOR HK
Repetitie **elke 1ste en 3de woens-**
dag om 19.00 uur in de Emmaüs-
kapel.

De koorrepetities staan open voor
alle mensen die graag zingen.
Van harte welkom!

FACEBOOK

Neem een kijkje op de facebookpa-
gina van onze federatie - je hoeft
daarvoor geen profiel te hebben
of aan te maken - op de pagi-
na <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt
dat je de pagina leuk vindt.

Gebed

Ik ben bang, God,
voor dat stuk
van mijn levensweg
waar ik me zelf
niet meer zal kunnen helpen.
Wie zal er dan voor me zijn?

Ik ben bang om mensen
te verliezen die ik graag heb.
Wie zal ik dan nog zijn?

Mijn angsten kunnen
als rotsblokken zijn.
Ze wegen te zwaar
om ze op mijn eentje op te tillen.

Als ik U vraag me hier
overheen te helpen,
dan vraagt Gij me mijn angsten
in de ogen te kijken
maar tegelijk uw hand te grijpen.

Waar ik bang voor ben
is niet verdwenen,
maar het is of ik nu zeker ben
dat Gij er ook dan voor me zijt:
een schuilplaats
voor in barre tijden.

**Erik Galle, Neem niets mee
voor onderweg. Kwetsbaar-
heid als beeld van God, Hale-
wijn**

Even bezinnen



Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK

Je bent ziek of hoogbejaard ...Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas) of de pastoor of diaken (zie colofon)

COMMUNIE

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**. Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis 0476 30 80 87 of Open Balie, Bалиestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website www.parochiessintkruis.be

OPKIKKERTJES

Maria Magdalena

Hedwig Van Peteghem

Het is opmerkelijk hoe veel aandacht Maria Magdalena de jongste tijd krijgt.

Je kunt haar leven lezen in strips en romans, ze speelt de hoofdrol in een film en er lopen geregeld tentoonstellingen die heel wat volk trekken. Wat maakt die vrouw zo aantrekkelijk?

Toegegeven, Maria Magdalena was waarschijnlijk geen zuiver mens. In de volksmond wordt ze nogal eens versleten als een hoer, een zedeloze zondares. Onbegrijpelijk dat Jezus met zo iemand omging, klinkt het wel eens, ongehoord dat iemand zich tot zo'n niveau zou verlagen. Dat beeld strookt niet met het portret uit het evangelie.

Maria Magdalena is inderdaad een vrouw met een verleden, ze heeft vanzelfsprekend gebreken. Maar door gelovige ogen gezien,

is dat geen probleem. Want het is ook die vrouw die — net voor de lijdensweg begint — Jezus' voeten balsemt en ze met haar haren afdroogt.

Kostbare olie gebruikt ze om zijn moeilijke momenten te helpen doorstaan. De prijs die ze moet betalen, speelt geen rol als ze op die manier maar verlichting en vertroosting kan brengen.

Die vrouw kan ons op weg zetten naar Pasen. Eerst en vooral hoeft je niet volmaakt te zijn. Wat een geruststelling. Je mag fouten en tekorten hebben, als je hart maar op de juiste plaats zit.

Als je maar op het juiste moment bereid bent het kostbaarste van jezelf te geven om mensen nabij te zijn in hun lijden, om voor zieken en wenenden troost en bemoediging te zijn.

Wat je siert of ontsiert, wat er over jou gezegd wordt, speelt geen rol. Vasten is — meer dan zich iets ontzeggen misschien — anders leren kijken, jezelf en ook je medemens durven te zien als kind van God.

Een hart voor de ander zijn, dat is een belangrijke stap om Pasen mogelijk te maken.

En je zult het zien, diezelfde vrouw staat ook bij zijn graf.

Zij ziet met eigen ogen dat de dood niet het laatste woord heeft. Een vrouw uit één stuk.

Binnen twee weken vertel ik meer over haar.

Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

De Andere Film



Le temps d'aimer

Donderdag om 20.00 uur
Kinepolis
Koning Albert I-Laan 200, 8200 Brugge

WIJZIGING TICKET-VERKOOP

- Aankop online Andere Film
- Aankop online kinepolis Brugge
- Aankop aan automaat Kinepolis
- Aankop aan de kassa Kinepolis

MEER INFO KRIJG JE::

- Aan onthaal DAF bij zaal 5
- Telefonisch: F. De Bie 0498 11 42 54
- Via www.anderefilm.be
- Via info@anderefilm.be

KINEPOLIS BEREIKBAAR MET OPENBAAR VERVOER DE LIJN HEEN:

Station Brugge lijn 2 (Kinepolis-Station-Centrum-Coise-aukaai) Perron 1 B

Vertrek: 19.23 u. - Aankomst 19.35 u.

TERUG:

Vertrek: 22.16 u. lijn 2 naar station Brugge

Vertrek: 22.46 u. lijn 2 naar station Brugge

TICKETS. 8,50 euro
COSY SEAT: 11,50 euro
Na 10 tickets - 11de gratis

Donderdag 25 april
LE TEMPS D'AIMER

Frankrijk 2023 - Regie: Katell Quillévéré - Taal: Frans - 125'

Vertolking: Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Morgan Bailey e.a

1947. Kort na de bevrijding van Frankrijk, opgeroepen door aangrijpende zwart-wit archiefbeelden, werkt Madeleine, een jonge alleenstaande moeder, in een hotelrestaurant aan de Bretoense kust. Daar ontmoet ze François, student archeologie en zoon van een rijke industrieel. Vrij snel voelen de twee zich aangetrokken tot elkaar. Maar beiden dragen een geheim met zich mee. Wat wil Madeleine achter zich laten? En waarvoor probeert François te vluchten?

'Le Temps d'aimer' is een meeslepend (melo)drama over de evolutie van de twee personages, hun emoties en de obstakels die ze moeten overwinnen over een periode van verschillende decennia.

Katell Quillévéré inspireerde zich op het pakkende verhaal van haar grootmoeder. In haar naoorlogse kroniek weet ze liefde en leed, passie, opoffering en geheimen overtuigend over te brengen. Wat verbindt een gezin het sterkst, leugens of waarheid, sociale normen of onvoorwaardelijke liefde? 'Le Temps d'aimer', in première gegaan in Cannes en aangekondigd als één van de meest aangrijpende verhalen van de recente Franse cinema, bewijst dat liefde alles kan overwinnen, ook het verleden.

Hilde Vanhoutte

"Een ontroerende en persoonlijke film over twee geliefden, die elkaar proberen te genezen." Le Monde

Uw vertrouwen is uw redding

Lucas 17,19

www.halewijn.info • www.kerkenleven.be • www.kerknet.be



Ontdek mee de kracht van samen zingen,
met ditmaal extra aandacht voor
1e Communie en Vormsel
Zondag 28 april - 16 uur
Maria-Assumptakerk Assebroek
(Koningin Elisabethsquare)

Dit smaakte naar meer – daarom ben je van harte welkom op onze Trudo Zingt-namiddagen.

We zingen liederen van vroeger en nu, liederen van andere culturen en religieuze liederen.

Zingen brengt mensen samen, maakt blij, is troostend en verbindt. Ontdek mee de kracht van samen zingen.

Ditmaal extra aandacht voor Eerste Communie en Vormsel.

Op ons TrudoZomerfeest van vorig jaar mochten we daar van proeven en het was gezellig en sfeervol.

Verzoeknummers zijn zeker ook welkom. Maak je suggestie kenbaar via secretariaat@sinttrudo.net 050 35 46 55 en je nummer krijgt een plaatsje tijdens één van de geplande zangmomenten.

Kom mee zingen, luisteren, beleven, ontdekken en genieten. Er is helemaal geen muziekkennis vereist en iedereen is welkom, groot en klein!

COLUMN - KOLET JANSSEN

Wat we kunnen leren van kleine kinderen

Kleindochter stopt haar handje haast in de muil van de ezel op de kinderboerderij. In haar knuistje klemt ze drie grassprietjes die ze het dier toestopt. Met zijn dikke lippen plukt de ezel het gras voorzichtig tussen haar kleine vingertjes uit.

Als je eenmaal moeder Maria of de Palmzondaagse Jezus op je rug hebt gedragen, weet je dat je behoedzaam moet zijn met mensen. Dat doet deze ezel ook. Hij accepteert het gras en de blijde kreetjes van kleindochter en doet haar in de verste verte geen kwaad. Kleindochter vindt de hele wereld prachtig. Op haar wankele beentjes stapt ze

van ezel naar geitjes, van takjes op de grond naar keutels in het gras. Het zachte zand onder haar blote voetjes vindt ze zo grappig dat ze het ook wil proeven.

Als niemand haar tegenhoudt, wandelt ze zo de vijver in. Misschien kan ze met dat oneindige vertrouwen van haar wel over water wandelen, maar wij zijn te bang om het te laten gebeuren. Haar ouders zijn banger dan ze ooit in hun leven zijn geweest.

Jonge mensen zijn meestal niet bang voor zichzelf. In tegenstelling tot hun bejaard wordende ouders voelen ze zich onkwetsbaar.

Wij – de grootouders – houden ons spontaan vast als er ergens een reiling hangt. We dubbelchecken als we op een trapje stappen.

We weten dat vallen en iets breken voor ons nu eenmaal zwaardere gevolgen heeft dan voor twintigers of dertigers.

Maar als ouders van een peuter word je opeens bang. Want dan zie je met een klap de hele wereld op een heel andere manier, vol grote en kleine gevaren in je eigen huis, op straat en in de speeltuin. Je wilt je kindje aan het handje houden, maar dat kan natuurlijk niet altijd. Je neemt allerlei voorzorgen, vertelt honderd keer hoe ze iets best

aanpakken en wat te gevaarlijk is. En dan nog gebeurt het ongelukje als je tien seconden je rug draait. Opgroeien is vallen en opstaan en dat moet je soms heel letterlijk nemen.

Kleindochter is nergens bang voor. Gevaar bestaat nog niet in haar ogen. Ze begrijpt nog niet hoe alles in elkaar zit en is heel verwonderd als er iets fout loopt. Ze huilt als het pijn doet, maar ze weet dat er altijd iemand klaar staat om haar vast te houden en haar pijntjes weg te kussen. Het zal goed zijn als ze hier en daar een beetje bang voor wordt: voor auto's, voor hoge trap-

pen, voor dieren met scherpe tanden.

'Wees niet bang', zeggen de engelen in de Bijbel aan de lopende band. Het klinkt heel anders dan het 'Pas op!' dat jonge ouders voortdurend herhalen. Kleine kinderen worden vanzelf voorzichtiger. Grote mensen moeten weer een beetje worden als kinderen, vol vertrouwen in de wereld om hen heen en vol verrukking om wat ze zien en horen.

VIJFDE PAASZONDAG Zondagsgebed

Luister, Heer, geef mij antwoord; ik ben zo ellendig, zo arm.
U bent mijn beschermer, ik behoor U toe;
verlos uw dienaar, ik vertrouw op U,
want U bent mijn God.
Ontferm U, Heer, over mij,
ik roep U alle dagen aan.
Verblijd het gemoed van uw dienaar, o Heer:
mijn verlangen gaat uit naar U.
U, Heer, bent goed en U schenkt vergeving,
U bent liefde voor iedereen die U aanroept.
Luister, Heer, naar mijn bidden en smeken,
luister naar mijn roep om medelijden.
Ik roep U aan in dit uur van mijn nood;
ik weet: U zult mij verhoren.
Geen van de goden, Heer, is aan U gelijk
en geen god evenaart wat U hebt gemaakt.

Psalm 86, 1-8

SUDOKU

© Puzzelpro

8	7	6	5					
	9		3	1				5
					2			
3						5	7	
6								3
	1	8						4
			4					
7				9	8		3	
					6	1	5	2

8	4	7	3	6	1	5	2
7	5	1	2	9	8	4	3
2	6	3	4	5	1	8	9
5	1	8	9	7	3	2	6
6	4	7	8	2	5	9	1
3	2	9	1	6	4	5	7
1	3	5	6	8	2	7	4
4	9	2	3	1	7	8	5
7	6	5	4	9	3	2	1

8	1	7	3	4	2	9	6	5
5	4	6	8	7	8	3	2	1
3	2	9	5	6	1	4	7	8
7	8	4	1	3	6	2	5	9
9	3	2	4	5	7	8	1	6
6	5	1	8	2	9	7	3	4
4	6	2	8	3	1	8	7	
1	7	3	6	8	4	5	9	2
2	9	8	7	1	5	6	4	3

2		8	7					4	
				6				5	9
	6								
			8	2	9	7			
	3							1	
		4	1	3	6				
								7	
	4	6				8			
	1					2	9		5