

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

Goede Vrijdagdienst opgeluisterd door leerlingen van het Mia

Op vrijdag 29 maart, niet toevallig Goede Vrijdag, stonden de leerlingen van de eerste graad van MIA even stil bij de weg naar het kruis die Jezus moest afleggen.

Door middel van teksten, muziek, symbolische voorwerpen en een kruishulde werd het lijden van Jezus herdacht én geactualiseerd. Want ook vandaag nog zijn er veel mensen die een lijdensweg moeten afleggen. Mensen die vechten voor de waarheid, zich inzetten voor een goed doel, een zware rugzak meetersen,...

Maar er is hoop, want na Goede Vrijdag komt Pasen. Jezus is niet voor niets gestorven. Ook die hoop wilden we in onze viering naar voor brengen. Jezus gaf niet op, bleef doorzetten, zelfs als het moeilijk ging.

Laat dat nu net de boodschap zijn waarmee we de leerlingen de vakantie wilden insturen: Geef niet op, zelfs al is het even moeilijk! Om onze boodschap helemaal duidelijk te maken kwam als bij wonder ook de zon van achter de wolken in de kerk om onze harten te verwarmen!

Tekst van het PIT-team (pastorale werkgroep MIA, een team met PIT)

De pastorale eenheid Marta en Maria Sint-Kruis vindt de samenwerking met scholen een grote meerwaarde voor de geloofsgemeenschap.

Het is voor de parochieassistente Lien ook telkens een blij weerzien met ex-collega's.

Wij, van onze kant, hopen op een blijvende positieve samenwerking. We kunnen leren van elkaar en elkaar blijvend ondersteunen in het opvoedingsproject van katholieke scholen en gezinnen. Zo kunnen we ook beter inspelen op de scharniermomenten in het leven van jongeren.



Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & Leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
pesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistentie federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

Liturgische vieringen: wij danken de Heer en geven niet op

**HK = HEILIGE
KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS
VAN KANTELBERG**

**De omhalingen dit weekend zijn
n.a.v. Roepingenzondag.**

Zaterdag 20 april in HK
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zondag 21 april in ST
10.30 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Woensdag 24 april in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kerk.

Woensdag 24 april in ST
18.00 u. Fundatiemis
voor de familie Waelkens-Gilliodts.

Zaterdag 27 april in ST
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zondag 28 april in HK
10.30 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Uit de liturgische kalender

Zondag 21 april:
Vierde Paaszondag:
De goede herder geeft zijn leven (Joh. 10, 11-18).

**Op deze vierde paaszondag bidt de
ganse kerkgemeenschap om roe-
pingen.**

Zondag 21 april:
**H. Anselmus, bisschop
en kerkleeraar:**
Anselm (1033-1109) in Valle d'Aoste geboren, wordt eerst monnik in Bec (Normandië) en later aartsbischop van Canterbury. Een vurig zoeken naar God, het volmaakte wesen, door het licht van het verstand en van het geloof, kenmerkt zijn le-

ven. Maar deze contemplatief weet ook te strijden voor de verdediging van de vrijheid van de kerk.

Dinsdag 23 april:
H. Joris, martelaar:
De verering van de Heilige Joris is ontstaan in Lydda (tel Aviv) op het einde van de vierde eeuw. De grote populariteit van deze heilige doet over hem de legende ontstaan van de soldaat die de draak doodt. Hij wordt vooral vereerd in Griekenland, Rusland en Engeland.

Dinsdag 23 april:
H. Adalbertus, bisschop en marte-

laar:
Adalbert (956-997) is een Praagse bisschop die de apostel van Pruisen genoemd wordt, tevens apostel van de Slavische volkeren en hij is de patroonheilige van Polen en Hongarije.

Woensdag 24 april:
**H. Fidelis van Sigmaringen, pries-
ter en martelaar:**
Pater Fideel (1578-1622) treedt in bij de Capucijnen van Freiburg van waaruit hij belast wordt met de prediking van het geloof onder de protestanten in Grauburgen (Zwitserland).

Donderdag 25 april:

H. Marcus, evangelist:
Marcus behoort van huis uit tot de christengemeente van Jeruzalem. Deze jonge kerk vergadert meermalen in het huis van zijn moeder. Eerst vergezelt hij Paulus op zijn reizen maar nadien hecht hij zich aan Petrus die hem 'zijn zoon' noemt. Volgens de traditie is het evangelie van Marcus de neerslag van de prediking van Petrus aan de christenen van Rome. Hij zou ook de stichter zijn van de kerk in Alexandrië. In de iconografie wordt Marcus uitgebeeld met een gevleugelde leeuw omdat zijn evangelie begint in de woestijn.

Leven op en rond de parochies

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com
pesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
**Moerkerkse Steenweg 219 /
00.01**
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

PAROCHIAAL ZANGKOOR HK
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüs-kapel.
De koorrepetities staan open voor alle mensen die graag zingen.
Van harte welkom!

**WE VERWELKOMEN IN ONZE
GEMEENSCHAP**
Elon en Nathania Frimpong,
gedoopt op 6 april in de Heilige
Kruisverheffing.

FACEBOOK
Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistentie Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

ZONDAG 28 APRIL

Profundowandeling

Het project Profundo brengt over heel Vlaanderen en Brussel verschillende gemeenschappen samen om van elkaar te leren.

De vierde wandeling van de Brugse Profundogroep heeft als thema 'inspiratie'.

Waar halen zenboeddhisten, anglicanen, moslims en orthodoxe christenen kracht, troost en motivatie uit? Beluister de 4 persoonlijke getuigenissen en verken hun bronnen van inspiratie!

Zondag 28 april vanaf 12.45 uur:
ontvangt huisvandeMens, Hau-

werstraat 3C, Brugge.
Om 13.00 uur: geleide wandeling. De wandeling maakt een lus langs 't Keerske en de orthodoxe kerk. Totale wandelafstand +/- **3,5 km opgedeeld** in 3 stukjes.
Rond 16.15 uur: napraten met gratis drankje in huisvandeMens, Hauwerstraat 3C, Brugge.

Deelname gratis
Info & inschrijven: profundobrugge@gmail.com

Dit is een initiatief van het InterLevensbeschouwelijk Netwerk Brugge.



UITERST GESLAAGDE en een ZALIGE HOOGDAG van PASEN!

Een aloude traditie werd met PASEN succesvol verder gezet:

Een prachtig verzorgde paasviering in een volle kerk en in aanwezigheid van de 'vormelingen' Echt waardevol!

De inkom van de kerk was tof versierd met een honderdtal ingediende mooie gekleurde tekeningen...

Het koor o.l.v. Carolien en Erwin zong aangepaste en vooral 'originele' liederen. Mooi zo!

Pastoor Hugo bracht kernachtig de ware boodschap ... inderdaad 'kernachtig' want hij verwachtte blijkbaar ook nog hoog bezoek.

En of het waar was: twee mooie paashazen wensten iedereen een 'Zalig Pasen', dankten Male waar wij

wonen voor het prachtig initiatief en nodigden ALLE 'kinderen' uit om hen te volgen ... Weliswaar nog ietsje te vroeg ... want de pastoor moest nog de zegen geven!

Dan maar met zijn allen (en ze waren met HEEL veel!) naar de 'troostplek' maar daar waren er nu eens niets dan BLIJGE gezichten te bespeuren en ... wat zeker ook niet verwonderlijk was.

Vele honderden paaseitjes werden gezocht en alle 'kinderen' mochten ook nog 'extra' een zakje met een groot ei en kleine paaseitjes ontvangen!

Uiteraard zorgden de twee paashazen eveneens voor de prima sfeer ... Dankjewel!

Wel iets jammer dat ook de volwassenen ZO graag paaseieren lusten en dat zo sommige kinderen ietwat

teleurgesteld waren ...

Tot slot: groot RESPECT en oprechte WAARDERING voor AL onze 'gulle sponsors' en ... voor jullie zeer talrijke aanwezigheid!!

EN ... nu op naar de 'kermis van MWWW'...

De voorbereidingen zijn reeds volop bezig en we garanderen(!) nu reeds op het kerkplein ... een spetterend en gevarieerd GRATIS programma voor groot en klein en ... uiteraard wordt, via onze zeer verzorgde barbecue, opnieuw 'het goede doel' niet vergeten want onze leuze is en blijft: "MWWW WIL VAN MENSEN VRIENDEN MAKEN"!!

Het bestuur van Male waar wij wonen



Assebroekse vzw 't Huizeke



Voormalige en huidige bestuursleden (v.l.n.r.): Maarten Dekoninck, Guy Callens, Frieda Reynaert, Patrick Van Daele, Marianne Vanhove, Vincent Hap, Katleen Boudry, Luc Bockstaal en Eric Colenbier. (c) 't Huizeke vzw

Vzw 't Huizeke, een Assebroekse woonproject dat zich inzet voor kwetsbare gezinnen, krijgt na bijna 30 jaar een nieuw bestuur. Frieda Reynaert, pionier van het eerste uur en voorzitter die de vereniging oprichtte eind 1994, geeft de fakkel door aan Maarten Dekoninck.

't Huizeke in een notendop

Vzw 't Huizeke verhuurt vandaag, verspreid in het Brugse, vijf huizen en hanteert het principe van 'tijdelijke' opvang. Dit betekent dat de bewoners, die zich in een moeilijke situatie bevinden, vanaf het begin bege-

leid worden naar een zelfstandig bestaan.

De huurprijs bedraagt maximaal één vierde van het inkomen en het huurcontract loopt tot het gezin terecht kan in een sociale woning of op de particuliere huurmarkt.

Een verblijf in onze huizen loopt gemiddeld tussen de drie en de vijf jaar maar kan in uitzonderlijke gevallen ook wel eens uitlopen tot negen jaar.

De fakkel doorgegeven

"Het is met veel spijt dat ik het voorzitterschap moet opgeven maar mijn leeftijd zorgt ervoor dat ik deze functie niet meer met volle in-

zet kan uitoefenen," zegt Frieda. "Ik ben wel ontzettend blij dat ik de vzw kan overdragen aan een nieuw team van geëngageerde mensen dat met dezelfde filosofie en gedrevenheid het vrijwilligerswerk voor lange tijd kan verder zetten, want de nood aan goede en betaalbare huisvesting voor kwetsbare gezinnen blijft groot".

Voor Vincent HAP, secretaris en Marianne Vanhove, penningmeester van de vzw ligt het anders. "Wij zouden ons na bijna 30 jaar actieve inzet voor de vzw graag focussen op ander vrijwilligerswerk. Na zo'n lange tijd kom je onvermijdelijk in een zekere routine terecht en we vonden dit een gepast moment om ook deze functies nieuw leven in te blazen. In de wetenschap dat we ook hiervoor enthousiaste mensen gevonden hebben, dragen wij ze graag over en zullen wij een nieuwe vorm van maatschappelijke inzet met nieuwe uitdagingen vinden", zegt Vincent.

"Het is mooi om even terug in de tijd te kijken en te beseffen dat we in die kleine 30 jaar deel mochten uitmaken van een team dat er in geslaagd is vijf woningen aan te kopen, te verbouwen en ter beschikking te stellen van kansarmen, waardoor we tot nu toe 17 gezinnen met in totaal 57 kinderen hebben kunnen opvangen en begeleiden naar een zelfstandig leven" vult Marianne aan. Ook Geert Coussemont uit Beer-

nem legt zijn functie neer, net als Luc Bockstaal uit Oostkamp die zich jarenlang actief engageerde voor de vzw.

Eric Colenbier, kersvers lid van de vzw wordt de nieuwe secretaris en Guy Callens, ook reeds van in het prille begin bestuurder van de vzw, wordt de nieuwe penningmeester. Katleen Boudry blijft ook aan boord als bestuurder en Patrick Vandaele voegt eveneens als kersvers lid de vzw. Op termijn zal ook Celine Callens de vzw komen versterken.

"We weten zeer goed wat Frieda, Vincent, Marianne, Luc en Geert in al die jaren gerealiseerd hebben en we zijn hen daarvoor uitermate dankbaar. Dit project verderzetten, wordt een serieuze uitdaging, maar we gaan er met volle moed tegenaan. Het doet ons dan ook deugd dat hun deur voor ons blijft openstaan" vertelt Maarten.

"Als bestuurders betekenen we uiteraard niets zonder de onvoorwaardelijke steun van onze sympathisanten, mensen die even hard geloven in onze doelstellingen en die ons tijdens allerlei activiteiten aanmoedigen en/of

financieel steunen" vult Guy aan. "Klopt, en het is ook fijn om zien dat mensen ook effectief de handen uit de mouwen willen steken" zegt Katleen. "Voor grotere en complexe werken doen we beroep op professionelen, maar voor andere werken kunnen we rekenen op vrijwilligers van de vzw die vaak geholpen worden door familieleden, vrienden en kennissen. Op die manier is vzw 't Huizeke een ruime en warme kring geworden.

Gelegenheidsconcert

Om dit nieuwe bestuur officieel voor te stellen, plannen we een concert met het trio BODEM (klarinet, piano en cello), op zondag 28 april 2024 om 15.00 uur in de Jozef Ryelandtzaal te Brugge.

Het trio BODEM met Niels Hap (klarinet), Ivo Delaere (piano) en Jasmijn Lootens (cello) brengt werk van Brahms, Schumann en Fauré.

Kaarten kosten 20 euro (drankje inbegrepen) en kunnen uitsluitend in voorverkoop besteld worden via woonprojectthuizeke@gmail.com of telefonisch bij Frieda Reynaert (050 35 04 08) of op het secretariaat (050 36 31 22).

Tekst: vzw 't Huizeke

Even bezinnen



Erfgoeddag in Sint-Kruis

THUIS IN SINT-KRUIS

De zusters van Maria van Pittem

Pastorieweg 2 : Ontmoetingsplek 'De Torre' (klooster)

- Het lager onderwijs 1913 – 1973
- Opstart van het secundair onderwijs
- Bezoek aan de kapel met het prachtig roosvenster

Pastorieweg 4: Basisschool Mozaïek

Tentoonstelling: Het kleuteronderwijs 1925 – 1978

Gratis
Zondag 21 april 2024
Toegang van 10.00u-18.00u



ERFGOEDDAG



v.u. Dirk Snaauwaert-05036863

De Andere Film

Telkens Donderdag om 20.00 uur

Kinepolis

Koning Albert I-Laan 200, 8200 Brugge

WIJZIGING TICKET-VERKOOP

- online bij de "Andere Film"
- online kinepolis Brugge
- automaat of kassa Kinepolis

MEER INFO KRIJG JE:

- Aan onthaal DAF bij zaal 5
- Telefonisch: F. De Bie 0498 11 42 54
- Via www.anderefilm.be of info@anderefilm.be

KINEPOLIS BEREIKBAAR MET OPENBAAR VERVOER DE LIJN

HEEN: Station Brugge lijn 2 Peron 1B
(Kinepolis-Station-Centrum-Coise-aukaai)

Vertrek: 19.23u. - Aankomst 19.35u.

TERUG: Vertrek: 22.16u. of 22.46u
lijn 2 naar station Brugge

TICKETS. 8,50 euro

COSY SEAT: 11,50 euro

Na 10 tickets - 11de gratis

Donderdag 18 april

IL BOEMO

Tsjechië 2023 – Regie: Petr Vaclav –
Taal: Italiaans, Tsjechisch -137'
Vertolking: Lana Vlady, Elena Radonicich, Vojtěch Dyk

Palmares: Tsjechisch Filmfestival: Prijs o.a. van Beste Film, Beste regie, Beste Muziek.....

Venetië, 1765. De Tsjech Josef Mysliveček laat zijn burgerlijk leven en comfort achter zich om voluit te gaan voor zijn grote passie, de muziek. Venetië wenkt maar de concurrentie is er groot. Mysliveček is echt getalenteerd en daarnaast onweerstaanbaar charmant. Wanneer hij de minnaar wordt van een markiezin die hem onder haar hoede neemt, lijken zijn kansen te keren. Zijn opera voor Teatro San Carlo in Napels, destijds het grootste theater van Europa, wordt zijn eerste succes en vanaf dan groeit 'Il Boemo', 'De Bohemer', uit tot de beroemdste componist van het moment. Maar hem wacht ziekte en tegenslag.

Petr Vaclav brengt een ode aan die vergeten Tsjechische muzikale grootheid én aan zijn muziek.

De film biedt een volledig beeld, van zijn muziek en de opera's, zijn

passies, zijn behoefte aan artistieke vervulling en zijn dramatisch leven.

De uitgebreide muziekkuitvoeringen en de rijke decors in Bologna, Venetië, Napels maken van deze geweldige kostuumfilm een feest voor oren en ogen.

Hilde Vanhoutte

"Il Boemo, een klassiek, maar weerderig portret van de Tsjechische Mozart" Le Figaro

Donderdag 25 april LE TEMPS D'AIMER

Frankrijk 2023 - Regie: Katell Quillévéré – Taal: Frans -125'
Vertolking: Anaïs Demoustier, Vincent Lacoste, Morgan Bailey e.a

1947. Kort na de bevrijding van Frankrijk, opgeroepen door aangrijpende zwart-wit archiefbeelden, werkt Madeleine, een jonge alleenstaande moeder, in een hotel-restaurant aan de Bretoense kust. Daar ontmoet ze François, student archeologie en zoon van een rijke industrieel. Vrij snel voelen de twee zich aangetrokken tot elkaar. Maar beiden dragen een geheim met zich mee. Wat wil Madeleine achter zich laten? En waarvoor probeert François te vluchten?

'Le Temps d'Aimer' is een meespend (melo)drama over de evolutie van de twee personages, hun emoties en de obstakels die ze moeten overwinnen over een periode van verschillende decennia.

Katell Quillévéré inspireerde zich op het pakkende verhaal van haar grootmoeder. In haar naoorlogse kroniek weet ze liefde en leed, passie, opoffering en geheimen overtuigend over te brengen. Wat verbindt een gezin het sterkst, leugens of waarheid, sociale normen of onvoorwaardelijke liefde? 'Le Temps d'Aimer', in première gegaan in Cannes en aangekondigd als één van de meest aangrijpende verhalen van de recente Franse cinema, bewijst dat liefde alles kan overwinnen, ook het verleden.

Hilde Vanhoutte

"Een ontroerende en persoonlijke film over twee geliefden, die elkaar proberen te genezen." Le Monde



Le temps d'aimer