

## PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

SOLIDAIRE ZONDAG

### Een mooie traditie voor Broederlijk Delen

Op zondag 17 maart 2024 was het weer zover, de solidaire maaltijd van de pastorale eenheid Marta en Maria. Na de viering van 10.30 uur in Sint-Thomas van Kantelberg trok een grote groep mensen naar 't Couvent. Dit jaar is Oost-Congo het thema van Broederlijk Delen. Maar niet alleen Oost-Congo is belangrijk op zo'n dag. Het samenzijn met meer dan 100 aanwezigen is deugddoend en verbindend.

Starten met een aperitief, dan kip met groentjes en gratin aardappelen en overgoten met een scheu-

tje water...of wijn en een gezellige en soms diepgaander babbel, daarvoor staat zo'n samenkomst. Nicole De Smet en haar hele ploeg hadden de zaal fleurig aangekleed, dank daarvoor. Carlos De Rock stond aan de deur om de mensen te ontvangen en hen het aperitief aan te bieden. De maaltijd, geleverd door Usilia, was lekker. De traiteur zelf werd weeral bijgestaan door vrijwilligers om het eten netjes op de borden te schikken.

Na de maaltijd was het tijd voor de traditionele tombola. Een pleia-

de aan prijzen lag op de tafel, van enkele overnachtingen in een hotel over waardebonnen bij menig restaurant en tot bolletjes kaas en wijn toe. De tombola, onder deskundige leiding van Filip Proot en door enkele onschuldige kinderhanden, werd strikt in de gaten gehouden door de jury. Vele mensen konden een prijs ophalen. Wie zou daar niet blij mee zijn.

De foto's hierbij tonen de aangename samenkomst.

(Er staan nog enkele foto's op pagina 3).

Maar vooral dank is hier op zijn plaats. Nicole en gans haar team van Broederlijk Delen die er weer een mooie ontmoeting hebben van gemaakt. Maar ook de toevallige medewerkers die de mouwen opstroopten om niet nat te worden in het afwaswater of de borstel ter hand namen om de vloer weer mooi te maken.

Maar vooral ook uzelf, beste aanwezige, die hielp om er een mooi samenzijn van te maken. Want zonder u zou er geen solidaire maaltijd zijn.

De centjes dienen nog geteld, dat is voor later. Maar nu is al zeker dat we een mooie bijdrage hebben geleverd voor de mensen in Oost-Congo om hen een beter leven te geven in de moeilijke tijden die hen overkomen.

Dank aan allen.

*Johan Devoghel*



Symbolvolak in de kerk.



Een gezellig samenzijn in 't Couvent.



Ook Magda liet het zich smaken



De prijzen voor de tombola staan klaar.



De barmannen.



De 'schip' vrouwen.

## Colofon

**DIENST ABONNEMENTEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien@treviplus.be  
www.trevipus.be

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**KERK & Leven** is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Geert De Kerpel

**Diocesane redactie Brugge**  
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,  
liselotte.ankaert@kerknet.be  
Potterierei 72, 8000 Brugge

**Plaatselijke redactie en abonnementen**  
**Rekeningnummer:**  
BE22 4752 0671 0147  
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

**Foto's Kerk en Leven**  
Alle foto's zijn genomen door  
eigen medewerkers

**Hugo Pieters, pastoor-moderator**  
**Federatie Sint-Kruis**  
Brieveweg 332  
tel./fax: 050 35 55 78  
pesintkruis@gmail.com

**Wilfried Desrumaux, diaken**  
Kastanjelaan 4  
tel. 050 35 83 54  
wilfried.desrumaux@telenet.be

**Bart Verhelle, diaken decanaat**  
Moerkerkse Steenweg 391  
tel. 0492 316 993  
bart.verhelle@live.be

**Lien Lecompte**  
Parochieassistente federatie Sint-Kruis  
0477 09 13 49  
kerkenlien@gmail.com

**Federaal rekeningnummer:**  
BE77 7510 0283 2642

**Secretariaat**  
**Sint-Thomas van Kantelberg**  
Brieveweg 332  
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur  
tel./fax 050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

**Secretariaat H. Kruisverheffing**  
Moerkerkse Steenweg 219/00.01  
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur  
hkruisverheffing@gmail.com

## VIERINGEN EN DIENSTEN

## Liturgische vieringen

**HK = HEILIGE  
KRUISVERHEFFING  
ST = SINT-THOMAS  
VAN KANTELBERG**

**Zaterdag 13 april in ST**  
**18.00 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

**Zondag 14 april in HK**  
**10.30 u.** Eucharistieviering  
voor Hr. en Mevr. Rudolf Timmer-  
man-Clyncke en overleden familie,  
Michel Timmerman en zoon Ste-  
faan.

**Woensdag 17 april in HK**  
**09.00 u.** Morgengebed  
Getijdengebed in de kerk.

**Woensdag 17 april in ST**  
**18.00 u.** Fundatiemis  
voor families Van Severen-Bruneel  
en Bonte-Timmerman.

**De omhalingen dit weekend zijn**  
**n.a.v. Roepingenzondag.**

**Zaterdag 20 april in HK**  
**18.00 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

**Zondag 21 april in ST**  
**10.30 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

Uit de  
liturgische  
kalender

**Zondag 14 april:**  
**Derde Paaszondag:**  
*Zo moet Christus lijden en verrijzen*  
(Lc. 24, 35-48).

**Donderdag 18 april:**  
**Zalige Idesbald, abt:**  
Idesbald wordt geboren omstreeks  
1090 en behoort tot de Vlaamse adel.  
Geruime tijd staat hij in dienst van  
verschillende graven van Vlaande-  
ren. Nadat zijn vrouw gestorven is  
en hij gezorgd heeft voor de opvoe-  
ding van zijn kinderen, treedt hij  
omstreeks 1150 binnen in de Cister-  
ciënzerabdij van Ter Duinen waar  
hij de derde abt wordt in 1155. Hij  
sterft in 1167.

**Vrijdag 19 april:**  
**H. Ursmarus, bisschop:**  
Ursmarus is geboren bij Avesnes.  
Als monnik wordt hij abt in de ab-  
dij van Lobbes. Na zijn bisschops-  
wijding trekt hij al predikend rond  
door heel Vlaanderen. Hij sterft op  
18 april 713.

## DERDE PAASZONDAG

Heer, tussen vallen en opstaan  
verloopt heel ons bestaan.  
Wij vallen over ons mens zijn,  
dronken in cirkeltjes gedraaid rond  
onzelf,  
struikelend over onze zelfgebouw-  
de ego-verschansingen,  
haperend aan de scherpe kantjes  
van onze oordelen.

Wij staan op,  
de hand gereikt door een tochtge-  
noot,  
leunend tegen een warm hart,  
bevrijd door zachte ogen.

Wij vallen, altijd weer,  
maar in uw kracht staan wij altijd  
weer op.  
Want Gij zijt onze God en Heer,  
voor immer en eeuwig.

**Zr. Katharina Michiels, abdis**

## Leven op en rond de parochies

## SECRETARIATEN

**Sint-Thomas van Kantelberg**  
Brieveweg 332  
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur  
050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com  
pesintkruis@gmail.com

**Heilige Kruisverheffing**  
**Moerkerkse Steenweg 219 /**  
**00.01**  
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur  
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden  
op onze website  
www.parochiessintkruis.be

**OPENKERKEN**  
De kerkgebouwen zijn open voor

persoonlijk gebed en bezinning.  
Heilige Kruisverheffing:  
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00  
uur.  
Sint-Thomas van Kantelberg:  
elke woensdag van 14.00 tot 15.00  
uur

**PAROCHIAAL ZANGKOOR HK**  
Repetitie **elke 1ste en 3de woens-  
dag om 19.00 uur** in de Emmaüs-  
kapel.

**FACEBOOK**  
Neem een kijkje op de facebookpa-  
gina van onze federatie - je hoeft  
daarvoor geen profiel te hebben  
of aan te maken - op de pagi-  
na [https://www.facebook.com/Fede-  
ratie-Sint-Kruis-110030777310715](https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715)

Nog leuker zou zijn als je aanklikt  
dat je de pagina leuk vindt.  
Om deze pagina "op te leuken"  
zijn alle tips of weetjes van Sint-  
Kruis welkom. Indien zinvol voor  
onze gemeenschap, plaatst paro-  
chieassistente Lien ze dan op fa-  
cebook. Ook foto's van activiteiten  
van de verschillende werkgroepen  
zijn leuk. Stuur alles door naar ker-  
kenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt.  
In verband met de wet op de priva-  
cy is het belangrijk dat al wie op de  
foto staat akkoord is om die op fa-  
cebook te zetten. Dus wil dit er ze-  
ker bij vermelden dat Lien dit dui-  
delijk weet.

'Bijbelse wortels van christelijke  
Caritas'

(c) Biblia

**Emmanuel Van Lierde** o.a. voor-  
malig hoofdredacteur van Tertio,  
geeft een boeiende lezing over de  
Bijbels wortels van christelijke ca-  
ritas.

Welke vormen van dienstbaarheid  
aan God en de medemens staan er  
in de Bijbel? Wat betekent het als  
gelovige dienstbaar te zijn voor je  
naasten en de samenleving? Wat

maakt christelijke diaconie nu pre-  
cies christelijk? Wat zijn de ver-  
schillen tussen seculiere goede doe-  
len en christelijke? Met de Bijbel ter  
hand gaat Emmanuel Van Lierde op  
zoek naar antwoorden.

**Praktisch**  
Wanneer: **Dinsdag 23 april.**  
Uur: 19.30 - 22.00 uur (incl. pauze  
en glaasje!).  
Plaats: Grootseminarie Brugge, Pot-  
terierei 72, 8000 Brugge of via live-  
stream.  
Prijs: 8 euro (6 euro voor live-  
stream).

**Inschrijving:**  
Reserveren op voorhand  
BE87 4751 1358 5194, met medede-  
ling: naam activiteit. **Ter plaatse  
kan ook met cash betaald wor-  
den.**

Meer info te vinden op onze website:  
[https://www.kerknet.be/biblia/  
artikel/  
vormingsaanbod-2023-%E2%80%992-  
mensen-van-de-  
weg?microsite=14464](https://www.kerknet.be/biblia/artikel/vormingsaanbod-2023-%E2%80%992-mensen-van-de-weg?microsite=14464)

## Solidaire zondag



De tombola is gestart met Filip aan het roer en Carlos als jury.



Na het samenzijn...de opkuis.



Pastoor Hugo heeft er ook van genoten.

## Een luisterend oor, een helpende hand

### ZIEKENBEZOEK

Je bent ziek of hoogbejaard ...Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer

Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas) of de pastoor of diaken (zie colofon)

### COMMUNIE

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Commu-

nie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

### TELE-ONTHAAL: PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24,

7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via [www.tele-onthaal.be](http://www.tele-onthaal.be).

### ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het gratis noodnummer 1813.

Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur

[www.zelfmoordi813.be](http://www.zelfmoordi813.be)

### FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis 0476 30 80 87 of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 [antoon.vandeputte@telenet.be](mailto:antoon.vandeputte@telenet.be).

### NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 [crisisopvang@cawregiobrugge.be](mailto:crisisopvang@cawregiobrugge.be)

Zie ook onze website [www.parchiessintkruis.be](http://www.parchiessintkruis.be)

## VAN WEDUWENKRING OVER VORMINGSWERK VOOR WEDUWEN NAAR VZW CONTEMPO

### 50 jaar ConTempo!

50 jaar! Van weduwenkring om oorlogsweduwen op te vangen na WO II over Vormingswerk Voor Weduwen naar vzw ConTempo - Netwerk voor wie zijn partner verloor door overlijden

Reeds 50 jaar ondersteunen lotgenoten elkaar over heel Vlaanderen!

De eerste 'weduwenkringen' in België vonden hun oorsprong onmiddellijk na de oorlog, uit een bekommernis om de ontelbare jonge oorlogsweduwen te steunen en te helpen. Meestal was het een bezorgde priester die enkele parochianen samenbracht en zo werd op verspreide plaatsen, meestal onwetend van elkaars bestaan, aan rouwbegeleiding gedaan. Elke groep volgde een eigen stijl, afhankelijk van de noden van de groep. Wederzijds onthaal, wederzijds begrip, aanvaarding. Want wie kan je beter helpen dan diegene die dezelfde taal spreekt, hetzelfde ervaren heeft?

En in 1968 begon het idee te groeien om de groepen die nu allemaal afzonderlijke eilandjes waren, met elkaar te verbinden om ze zo te versterken.

Kanunnik P. De Haene begon de verschillende werkingen te coördineren en zo werd op 9 maart 1974 vzw Vereniging voor Vormingswerk voor Weduwen opgericht.

Intussen kende onze vereniging een bewogen maar krachtige geschiedenis. En nu, 50 jaar later, zijn we trots dat we als 'ConTempo' een gevestigde waarde zijn geworden in de wereld van rouw en rouwenden. Met rouwzorgtrajecten, gespreksgroepen, activiteiten, ontmoetingsmomenten over heel Vlaanderen.

Van losse waardevolle initiatieven zijn de weduwenkringen uitgegroeid tot een vereniging die een veilige haven is voor mensen in rouw na het overlijden van een partner. Jonge mensen en oudere mensen, mannen en vrouwen, mensen die recent hun partner verloren maar ook mensen die al jaren met elkaar op tocht zijn en nog steeds de verrijkende kracht van lotgenotencontact ondervinden.

En dat willen we vieren. Niet alleen leden, oud-leden, maar ook hun familie en vrienden zijn welkom.

DAAROM ORGANISEERT CONTEMPO EEN NAMIDDAG CABARET MET AANSLUITEND RECEPTIE MET EEN HAPJE EN EEN DRANKJE.

Karel Declercq legt de ziel van dit land bloot. Hij houdt van dit land en z'n leiders, maar houdt ook een spiegel voor. Spitse comedy over de actualiteit met sterke jokes, treffende imitaties & prachtige muzikale parodieën.

Een aanstekelijk lachspektakel. Zaterdag 20 april 2024 om 16.00 uur.

Muziekcentrum Track - Conservatoriumplein 1 - Kortrijk

Aan het station!

Inkom : 10 euro voor leden - 15 euro voor niet leden

Gelieve vooraf in te schrijven door te storten op rekeningnummer BE27 1210 4034 1873 van vzw ConTempo met vermelding van je naam + 50 jaar

## BOEK

### Spannend duo

Het boek Wetenschap & Religie biedt een kritische en verhelderende kijk op een van de meest fascinerende kwesties die mensen van oudsher heeft beziggehouden: hoe kunnen religie, zingeving en geloof zich verhouden ten aanzien van kennis, rede en wetenschap?

De interessantste thema's en de meest spannende momenten uit de geschiedenis van dit debat komen aan bod: de relatie tussen filosofie en christendom, de discussie over mirakels en de almacht van God, het debat over geloof en wetenschap in de islam, de veroordeling van Gali-

lei en de enorme uitdaging van Darwin's evolutietheorie.

Moraal filosoof Patrick Loobuyck zoekt de nuance in de geschiedenis en zet de verschillende hedendaagse standpunten op scherp. 'Nu de evidentie voor het wetenschappelijk-

ke wereldbeeld zo robuust is, is het aan de religie om daarmee in het reine te komen. Loobuyck stelt vast dat religie verschuift naar zingeving. Dat geldt ook voor gelovigen.

Patrick Loobuyck, Wetenschap & Religie. Een spannend duo, Pelckmans, 29,50 euro.

## Even bezinnen



COLUMN - KOLET JANSSEN

## Volkomen verbluft

We zijn in Londen met kleinzoon. Het is voor hem de eerste keer en hij valt van de ene verbazing in de andere. Wauw, wat een coole flatgebouwen! En dat reuzenrad! Wat een enorm dinomuseum! Niet te geloven hoe groot zo'n blauwe vinvis is! En kijk, daar kun je zien hoe onze voorouders er op ware grootte uitzagen en hoe ongelooflijk sterk ze op ons leken. Wat raar dat die dubbeldekkers zo smal zijn! En bij dat chique warenhuis staat het vol keidure auto's! En is dat echt de Big Ben, zomaar als je de hoek omslaat? Hij weet haast niet waar hij het eerst moet kijken.

Zo ongeveer moet ook Tomas zich gevoeld hebben toen hij opeens Jezus zag opduiken, een poos nadat

ze hem samen hadden zien sterven. Dat kan niemand hem kwalijk nemen. Is dat Jezus? Ongelooflijk! Kan dat wel echt waar zijn? Laat me eens even voelen. Mm ja, het lijkt wel echt. Ik snap niet hoe het zit, maar het moet wel waar zijn...

Het doet me denken aan de grote ervaringen in een mensenleven, die vrijwel altijd die vreemde mix bevatten van 'bijna niet te geloven' en 'als dat toch eens waar kon zijn'. Als je de liefde van je leven ontmoet en die liefde blijkt wederzijds. Als je uitkijkt naar nieuw leven en je bent opeens zwanger. Als je merkt dat een vriend je niet loslaat als je het moeilijk hebt en omgekeerd. Als je afscheid kunt nemen van oude mensen in mildheid en dankbaarheid. Enzovoort.

Echt begrijpen hoe zoets zit, kunnen we vaak niet. Het voelt altijd aan als een geschenk. Iets dat ons uitnodigt om erin mee te stappen, om ons hart open te zetten en mee te spelen in het nieuwe, wonderlijke verhaal.

Misschien kan het allemaal niet. Misschien zijn er wel honderd redenen om er niet in te geloven. Maar zolang we vertrouwen dat het kan, krijgen we vleugels. Dan vliegen we veel verder en hoger dan iemand ooit voor mogelijk had gehouden. Dat is de kracht van het wonder.

## Precies 750 jaar later: doodsoorzaak Thomas van Aquino bekend

Precies 750 jaar geleden overleed de grote dominicaanse theoloog Thomas van Aquino (1225-1274). Hoe kwam Thomas aan zijn einde? Dat was lang onduidelijk. Tot nu dus.

Wat we weten: paus Gregorius X riep in 1274 het Tweede Concilie van Lyon bijeen en vroeg Thomas, die toen in Napels les gaf, om er aanwezig te zijn. Tijdens de bijeenkomst zou het werk van Thomas voor paus Urbanus IV over de Grieken, *Contra errores graecorum*, worden gepresenteerd. Op weg naar het concilie, rijdend op een ezel langs de Via Appia, stootte de dominicaanse geleerde zijn hoofd tegen de tak van een omgevallen boom. Daarop werd hij ernstig ziek. Hij werd snel naar het klooster van Monte Cassino begeleid om te herstellen. Na een tijdje te heb-

ben gerust, vertrok hij weer, maar stopte bij de cisterciënzerabdij van Fossanova nadat hij opnieuw onwel was geworden. De monniken verzorgden hem een aantal dagen, en terwijl hij zijn laatste sacramenten ontving, bad hij: 'Ik heb veel geschreven en onderwezen over dit zeer heilige Lichaam, en over de andere sacramenten in het geloof van Christus, en over de Heilige Roomse Kerk, aan wiens oordeel ik alles wat ik heb geschreven onderwerp.' Hij stierf in de abdij op 7 maart 1274. Sinds 1369 ligt hij begraven in Toulouse.

Maar aan welke aandoening overleed Thomas? Pas vorige maand publiceerden pathologen een hypothese. Door een analyse van zijn laatste ziekte, zoals gedocumenteerd in belangrijke Latijnse en

Italiaanse historische teksten, en zorgvuldige observatie van het vermeende schedelrelikwie in Priverno (Italië), stellen de auteurs dat Thomas mogelijk een traumatisch hersenletsel opliep. Zijn dood op 48-jarige leeftijd zou veroorzaakt zijn door een chronisch subduraal hematoom. Er is dan sprake van een bloeditstorting (hematoom) binnen de schedel. De bloeditstorting bevindt zich tussen het harde hersenvlies en de hersenen. Vaak ontstaat een acute (hersens)bloeding door ernstig schedelletsel, zoals een harde klap op het hoofd of bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk. Een meer diepgaande forensische analyse van de schedel kan de diagnose helpen bevestigen. (EDS)

## De Andere Film

**Donderdag om 20.00 uur**  
**Kinepolis**  
**Koning Albert I-Laan 200, 8200 Brugge**

**WIJZIGING TICKET-VERKOOP**  
- Aankoop online Andere Film  
- Aankoop online kinepolis Brugge  
- Aankoop aan automaat Kinepolis  
- Aankoop aan de kassa Kinepolis

**MEER INFO KRIJG JE::**  
- Aan onthaal DAF bij zaal 5  
- Telefonisch: F. De Bie 0498 11 42 54  
- Via [www.anderefilm.be](http://www.anderefilm.be)  
- Via [info@anderefilm.be](mailto:info@anderefilm.be)

**KINEPOLIS BEREIKBAAR MET OPENBAAR VERVOER DE LIJN HEEN:**

Station Brugge lijn 2  
(Kinepolis-Station-Centrum-Coise-aukaai) Perron 1 B  
Vertrek: 19.23 u. - Aankomst 19.35 u.  
**TERUG:**  
Vertrek: 22.16 u. lijn 2 naar station Brugge  
Vertrek: 22.46 u. lijn 2 naar station Brugge

**TICKETS. 8,50 euro**  
**COSY SEAT: 11,50 euro**  
**Na 10 tickets - 1de gratis**

**Donderdag 28 maart**  
**FALLEN LEAVES**

Finland 2023 – Regie: AKI KAURIS-MÄKI – Taal: Fins - 81'  
Vertolking: Alma Pöysti, Alina Tomnikov, Jussi Vatanen  
Palmares: FF. Cannes: Juryprijs

## OPKIKKERTJES

### Sober

**Hedwig Van Peteghem**

Ik ontmoet geregeld een man die altijd met een lach door het leven gaat. Immer rechtop, alsof de schoonheid van het leven zijn ruggengraat is. Toch bleef ook hij niet gespaard van kommer of verdriet. Met machteloze handen had hij de tegenslagen en ontgoochelingen van geliefden mee verwerkt, maar de glimlach was hij nooit verloren.

Hij was geen man van woorden, niet meer dan nodig. Met eenvoud en geduld werkte hij aan het geluk, dat vaak dichterbij ligt dan we menen. Je zag dat aan de manier waarop hij met zijn kinderen omging of de wijze waarop hij de planten water gaf: door te geven, blijven je handen spontaan open. We zijn makkelijk geneigd om zo veel mogelijk vast te houden. En dan hebben we natuurlijk handen, maar ook tijd tekort. Je hoeft niet veel te hebben. Kijk maar naar bloemen en planten. Het belangrijkste dat ze nodig hebben, is de grond waarin ze staan en alles om die grond voedzaam te houden. Stevige wortels en een goede humuslaag, wat zon en warmte volstaan om stormen te trotseren en tot volle bloei te komen.

Je kon dat ook merken aan de ma-

Ansa, een stille wat weemoedige vrouw, werkt in een supermarkt. Holappa, een bouwvakker, die aan de drank is, heeft op veel vlakken de hoop opgegeven. Het zijn twee eenzame zielen die elkaar voor het eerst ontmoeten in een karaokebar in Helsinki, waar ze hun mager loon komen uitgeven.

Er hangt elektriciteit in de lucht maar heeft hun romance een klans? Terwijl op een oude transistorradio flarden nieuws over de oorlog in Oekraïne binnen sijpelen, lijkt het tegelijk of de tijd vijftig jaar is blijven stilstaan.

Weinig aantrekkelijke film? Nee, integendeel. Kaurismäki, Finlands meest geliefde regisseur, kampioen van de melancholie genoemd, slaagde er alweer in om de Jury in Cannes te overtuigen (na prijzenpakkers 'Man without a Past', 2002, en 'The Other Side of Hope', 2017).

In 'Fallen Leaves' blijft hij trouw aan zijn universum en zijn heel herkenbare stijl: onderkoelde personages, die hun emoties zelden tonen, minimalistische retrodecors, een heel eigen kleurenpalet. Weer een klein mirakel dat we moeten koesteren.

*Hilde Vanhoutte*

*"De Finse regisseur vindt zichzelf niet opnieuw uit, maar koppelt weer perfect humor, melancholie en sociaal engagement aan elkaar." ??? De Morgen*

nier waarop de man naar mensen luisterde. Een zoveelste verhaal, wat gezeur en geklaag, waren voor hem niet teveel. Hij kon zijn eigen woorden en waarheden inslikken om andere mensen op verhaal te laten komen. Je kon het zien aan zijn manier van stappen: rustig, met een zekere fierheid en juist snel genoeg om mensen te ontmoeten. Niet gehaast, want dan loop je jezelf en nog veel meer andere mensen voorbij. Ook zijn ogen lieten die soberheid zien. Ze stelden bovenal gerust, veeleer dan alles te willen zien en weten. „Wat komt, dat komt.”

Kijk maar naar de vogels in de lucht en de lelies op het veld. Ze kunnen genieten van wat er is, ook als het wat minder is. Er is maar een zekerheid: het geloof waarin wij staan en groeien, waardoor we bloeien voor anderen. Al de rest kan ons gestolen worden. Of is dat misschien een beetje overdreven? Soberheid is meer genieten van minder. Wie op God als diepste kracht van het leven wil rekenen, heeft zelf niet veel meer nodig.

Ik hoop dat je die man ook eens tegenkomt.