

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

PASEN 'een weg van HOOP'



Het witte doek over het kruis als teken van de verrijzenis. (c) Kristof ghyselinck

De periode rond Pasen maakt vele mensen blij, zij het dan om verschillende redenen.

Het blijft langer licht 's avonds en al gezien hoe de laatste weken de vele krokussen en paasbloemen bloeien her en der?

De lente hangt in de lucht en opent voor vele mensen nieuw enthousiasme en vreugde.

Jonge mensen verheugen zich over de paasvakantie, terug enkele weken vrijaf.

Straks op de dag van Pasen zelf vieren christenen over de hele wereld de verrijzenis van Jezus.

Met andere woorden: geloven dat de dood voor Jezus en voor elk van ons, niet het laatste woord heeft.

Dat geloof delen wij tot op vandaag

met miljoenen mensen hier en elders, over de hele wereld verspreid. Sterker nog, de paasvreugde, het paasgeloof, wil in ons leven elke dag, elk moment vlees en bloed worden...

Vraag is, waar blijft de paasvreugde te midden van het dagelijks werken en de zorgen met zijn moeilijkheden die op mensen afkomen in huwelijk, gezin, op het werk, op school, in de Kerk?

Kunnen we nog spreken over paasvreugde als we denken aan de grote wereldproblemen: nog steeds veel te veel armoede en honger in de wereld, mensonterende oorlogen o.a. in Gaza, Oekraïne, Afrika en de vele landen waarover de media weinig al dan geen nieuws melden en waarbij duizenden en duizenden mensenlevens omkomen?

Om het maar niet te hebben over

de natuurrampen, als gevolg van een ontwricht klimaat door milieuvervuiling, resultaat van de niet te stoppen geldhonger van multinationals...

Kunnen wij christenen in deze moeilijke tijden nog wel vreugdevol Pasen vieren?

Kunnen wij nog hoop brengen, daar waar heel wat mensen het leven tegenwoordig ervaren als donker en leeg, als een graf, uit wiens afgrond slechts angst en zinloosheid opstijgt?

Vragen stellen bij moeilijkheden en dramatische gebeurtenissen in ons leven en in de wereld rondom ons, vaststellen wat gebeurde en gebeurt, dingen analyseren en conclusies trekken, **lost de problemen van het leven niet op.**

En anderzijds is het ook zo dat een antwoord dat voldoet, zich nu ook weer niet zomaar laat vinden.

En toch...

Toch geloven wij dat **Jezus' verrijzenis een bron van vreugde en inspiratie is voor deze wereld, voor alle mensen.**

Toch blijven wij hopen dat Jezus' droom ooit eens werkelijkheid wordt; dat het ook vandaag mogelijk is dat na duisternis licht kan dagen.

Hadden we maar geloof als een mosterdzaadje...

Het brengt mij in gedachten bij die eerste leerlingen van Jezus.

Gelijken wij als kerkgemeenschap op vandaag soms niet een beetje op die eerste leerlingen?

Toen Jezus werd gevangen genomen, gefolterd en aan een kruis werd genageld, zaten zij aanvankelijk **totaal aangeslagen en ontmoedigd aan de grond.**

Alles waar zij van droomden lag aan diggelen.

Hun vriend en leermeester op wie zij hun hoop hadden gesteld was dood.

Was alles dan voor niets geweest? Was hun leidman dan voor niets gestorven... helemaal mislukt?...

Omdat hun verwachtingen zo hoog gespannen waren, was hun teleurstelling ook zo diep.

Geleidelijk echter kwamen zij tot inzicht, herinnerden zij zich wat Jezus hen allemaal gezegd had.

Had God zelf hen in zijn woorden soms niet echt bevrijdend toegesproken?

Zo herinnerden zij zich hoe zij door Jezus' woorden werden bezielde en beseften dat dit alles niet voorbij kon zijn.

Bij de pakken blijven zitten was voor hen dus geen optie.

Wanneer het hele gebeuren met Jezus echt tot hen doordrong, vonden zij opnieuw de kracht en de energie om uit hun vertwijfeling en wanhoop op te staan, **met andere woorden om nu zelf het liefdeswerk van de Heer op hun beurt voort te zetten.**

Het sterven van Jezus betekende niet het einde van Jezus' leven.

Gij moet Jezus niet zoeken in een graf, zei een goddelijke boodschapper, gij moet Jezus niet zoeken bij de overledenen, **Jezus leeft! Jezus boodschap blijft!**

Met die woorden werden de vrouwen en de leerlingen teruggestuurd naar het gewone leven, naar hun eigen leven in de wereld van de levende mensen, daàr zullen jullie Hem zien!

En met volledige overgave zijn zij toen **naar mensen toe gegaan om de liefde van God zichtbaar, tastbaar en hoorbaar te maken.**

Want ze voelden de Verrezen Heer, die hen daarvoor de bezieling gaf,

nu heel nabij.

Van dit geloof is Jezus het kerngebeuren.

Einde dat geen einde is, maar een nieuw begin...

De mens van vandaag, is de mens van gisteren.

Wat ongeveer zo'n tweeduizend jaren geleden gebeurde, is ook ons verhaal vandaag, zij het dan eigentijds.

Onze kerkgemeenschap beleeft momenten van duisternis, zware crisis, momenten dat het stormt en we misschien bang worden of gaan twijfelen...

Maar tot op vandaag zien we ook telkens weer mensen, mannen en vrouwen die vanuit hun verrijzenisgeloof, de bezieling en de kracht halen om voor hun medemensen nabij te blijven.

Mensen die opkomen voor mensen die gebukt gaan onder onrecht en verdrukking, of die te maken hebben met gebrokenheid in hun leven, die ziek zijn en lijden.

Pasen, geloof in de verrijzenis, blijft en is ook vandaag voor ons een manier van kijken, een manier van in het leven staan, een manier van handelen.

Het gaat echt om een **diepe liefdesband** die we mogen koesteren met God die we Vader mogen noemen en met Jezus die ons ook tot op vandaag nog heel nabij is.

Lees deze interessante en boeiende tekst van Priester Stani Schoonheere verder op bladzijde 3 onder "PASEN: een weg van HOOP"

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & Leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brievsweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
pesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brievsweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

Liturgische vieringen: wij genieten van het Paasfeest en leven verder op de weg van Hoop

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 6 april in HK
18.00 u. Eucharistieviering
Fundatiemis vor Mgr Delescluse.

Zondag 7 april in ST
10.30 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Woensdag 10 april in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Woensdag 10 april in ST
18.00 u. Fundatiemis
voor familie Serweytens-D'Herbe.

Zaterdag 13 april in ST
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zondag 14 april in HK
10.30 u. Eucharistieviering
voor Hr. en Mevr. Rudolf Timmerman-Clyncke en overleden familie, Michel Timmerman en zoon Stefaan.

Uit de liturgische kalender

Zondag 7 april:
Acht dagen later komt Jezus opnieuw in hun midden (Joh. 20, 19-31).

Deze zondag is uitgeroepen door paus Johannes Paulus II als zondag van de Goddelijke Barmhartigheid (zie ook H. Faustina, 5 oktober).

Zondag 7 april:
H. Johannes Baptista de la Salle, priester:
Johannes (1651-1719) verricht baanbrekend werk **door het oprichten van scholen voor de armen.** In 1684 vormt hij de groep onderwijzers om tot een religieuze

gemeenschap onder de naam 'Broeders van de christelijke scholen'.

Maandag 8 april:
Aankondiging van de Heer (Maria-Boodschap):
Zie, de maagd zal ontvangen (Jesaja 7, 10-14).

Het hoogfeest van 25 maart is dit jaar uitgesteld tot 8 april omwille van het samenvallen met de Goede Week.

Negen maanden vóór Kerstmis vieren we de Menswording van de Zoon van God. Alleen de evangelist Lucas verhaalt de omstandigheden

in de beschrijving van de aankondiging van de engel aan Maria. De liturgie van deze dag wordt verlicht door het woord van de psalmist dat de Hebreënbrieff in de mond legt van Jezus: 'Zie ik kom – om uw Wil te volbrengen, o mijn God'.

Donderdag 11 april:
H. Stanislaus, bisschop en martelaar:
Stanislaus (1030-1079) wordt **bischof van Krakau.** Hij moet optreden om de vrijheid van de kerk te bewaren. Omwille van zijn ijver sterft hij de marteldood.

Zaterdag 13 april:
H. Martinus, paus en martelaar:
Martinus I (7de eeuw) is de laatste paus-martelaar. Hij wordt door keizer Constans vervolgd omwille van zijn strijd tegen de ketterij. Verbannen naar Cherson in de Krim overlijdt hij aan talloze ontberingen.

Leven op en rond de parochies

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brievsweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com
pesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219 / 00.01
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

PAROCHIAAL ZANGKOOR HK
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüs-kapel.

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER
Suzanna De Busscher, 90 jaar,

uitvaartdienst op 21 maart in de Heilige Kruisverheffing.

WE VERWELKOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP
Noah Cain, gedoopt op 24 maart in de Heilige Kruisverheffing.

FACEBOOK
Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.
Om deze pagina "op te leuken"

zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Een luisterend oor, een helpende hand: leef van de Hoop op een nieuw begin

ZIEKENBEZOEK

Je bent ziek of hoogbejaard ...Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas) of de pastoor of diaken (zie colofon)

COMMUNIE

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan ano-

niem terecht op het **gratis noodnummer 1813.**

Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur
www.zelfmoordt1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE
Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis
0476 30 80 87
of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur,

telefoon 0493 88 46 87
antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK
24 uur op 24 en 7 dagen op 7:
Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website
www.parochiessintkruis.be



Pasen betekent
dat al die bijna onmogelijke dingen,
die Jezus in zijn leven ter sprake bracht
- zoals universele vriendschap
tussen de kinderen van de Vader
of de voorkeur voor armen en geringen -
toch mogelijk zijn.

Pasen betekent
dat God,
die Jezus uit de doden deed opstaan,
achter al dat mogelijke
tenvolle staat.

Pasen geeft het diepe vertrouwen
dat Hij alles ten goede keert
maar niet zonder mij,
niet zonder de anderen.

ZALIG PASEN

PASEN 'een weg van HOOP'

Vervolg van de tekst op bladzijde 1: "PASEN: een weg van HOOP"

Mar van der Velden beschrijft het als volgt:

Zeg nooit: 'Onze wereld is gebroken en de mens tot vrijheid niet in staat.'

Zeg nooit: 'Niemand kan op vrede hopen, alles gaat nu eenmaal als het gaat.'

Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn, dat een mens niet zonder bedding kan.

Zeg nooit dat woestijnen veel te droog zijn, dat een volk daar eenmaal weer verzandt.

Zeg nooit: 'God is zijn Verbond vergeten, er is niemand hier, die ons bevrijdt.'

Zeg nooit: 'Van een droom kan ik niet eten.'

Zeg nooit: 'Wie niet werkt, verknoeit z'n tijd.'

Zeg nooit dat het vreselijke lijden toch het noodlot is van ons bestaan.

Zeg nooit: 'Stil maar, wacht op beet're tijden.'

Zeg nooit: 'Niemand kan de dood weerstaan.'

Want een land, een land om van te dromen

stuwt de mensen uit hun slavernij tot zij juichen, met tranen in de ogen: 'Lieve God, we zijn er, eind'lijk vrij!'

Pasen, verrijzenis... eindelijk vrij?...

Vrij, ja, maar dan in de zin zoals E. Levinas het ooit schreef: *Le vrai Désir est celui que le Désiré ne comble pas, mais creuse. Il est bonté.*

Vrij vertaald: Pasen, verrijzenis, is iets van elke dag, elk moment. "Een verlangen dat ergens onvervuld blijft, nooit eindigt, maar steeds verder moet worden uitgediept en juist daardoor ten diepste uit gelukkig maakt, het is Goedheid".

Blijven wij maar onophoudelijk zingen 'Gaaf tot de einden der aarde, tot het uiterste, daar zal liefde zijn, ga! Tot de einden der aarde, tot het uiterste... een weg van HOOP.'

Priester Stani Schoonheere

Lid van de Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek

Precies 750 jaar later: doodsoorzaak Thomas van Aquino bekend

Precies 750 jaar geleden overleed de grote dominicaanse theoloog Thomas van Aquino (1225-1274).

Hoe kwam Thomas aan zijn einde? Dat was lang onduidelijk. Tot nu dus.

Wat we weten: paus Gregorius X riep in 1274 het Tweede Concilie van Lyon bijeen en vroeg Thomas, die toen in Napels les gaf, om er aanwezig te zijn.

Tijdens de bijeenkomst zou het werk van Thomas voor paus Urbanus IV over de Grieken, *Contra errores graecorum*, worden gepresenteerd.

Op weg naar het concilie, rijdend op een ezel langs de Via Appia, stootte de dominicaanse geleerde zijn hoofd tegen de tak van een omgevallen boom.

Daarop werd hij ernstig ziek. Hij werd snel naar het klooster van Monte Cassino begeleid om te herstellen. Na een tijdje te hebben gerust, vertrok hij weer, maar stopte bij de cisterciënzerabdij van Fossanova nadat hij opnieuw onwel was geworden.

De monniken verzorgden hem een aantal dagen, en terwijl hij zijn laatste sacramenten ontving, bad hij: 'Ik heb veel geschreven en onderwezen over dit zeer heilige Lichaam, en over de ande-

re sacramenten in het geloof van Christus, en over de Heilige Roomse Kerk, aan wiens oordeel ik alles wat ik heb geschreven onderwerp.'

Hij stierf in de abdij op 7 maart 1274. Sinds 1369 ligt hij begraven in Toulouse.

Maar aan welke aandoening overleed Thomas?

Pas vorige maand publiceerden pathologen een hypothese.

Door een analyse van zijn laatste ziekte, zoals gedocumenteerd in belangrijke Latijnse en Italiaanse historische teksten, en zorgvuldige observatie van het vermeende schedelrelikwie in Priverno (Italië), stellen de auteurs dat Thomas mogelijk een traumatisch hersenletsel opliep.

Zijn dood op 48-jarige leeftijd zou veroorzaakt zijn door een chronisch subduraal hematoom.

Er is dan sprake van een bloeding uitstorting (hematoom) binnen de schedel. De bloeding bevindt zich tussen het harde hersenvlies en de hersenen.

Vaak ontstaat een acute (hersenen) bloeding door ernstig schedelletsel, zoals een harde klap op het hoofd of bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk.

Een meer diepgaande forensische analyse van de schedel kan de diagnose helpen bevestigen. (EDS)

'Bijbelse wortels van christelijke Caritas'



(c) Biblia

Emmanuel Van Lierde o.a. voormalig hoofdredacteur van Tertio, geeft een boeiende lezing over de Bijbels wortels van christelijke caritas.

precies christelijk?

Welke **vormen van dienstbaarheid aan God en de medemens staan er in de Bijbel?**

Met de Bijbel ter hand gaat Emmanuel Van Lierde op zoek naar antwoorden.

Wat betekent het als gelovige dienstbaar te zijn voor je naasten en de samenleving?

Wat maakt christelijke diaconie nu

Praktisch

Wanneer: **Dinsdag 23 april**.
Uur: 19.30 - 22.00 uur (incl. pauze en glaasje!).
Plaats: Grootseminarie Brugge, Potterierei 72, 8000 Brugge of via live-stream.
Prijs: 8 euro (6 euro voor live-stream).

Inschrijving:

Reserveren op voorhand vereist via **info@biblia.be**.
Graag overschrijven op: BE87 4751 1358 5194, met mededeling: naam activiteit. **Ter plaatse kan ook met cash betaald worden.**

Meer info te vinden op onze website: <https://www.kerknet.be/biblia/artikel/vormingsaanbod-2023-%E2%80%99mensen-van-de-weg?microsite=14464>

Okra en Samana Sint-Kruis

Okra en Samana Sint-Kruis presenteren op hun Paasfeest:

Piv Huvluy met zijn show 'Piv verenigt'

Dit gaat door op **vrijdag 5 april om 14.00 uur** in de theaterzaal van het gemeenschapshuis **Sint-Kruis**, Moerkerkesteenweg 190. Deuren open om 13.30 uur.

Bijdrage: Leden Samana en/of Okra 10 euro, niet leden en aan de deur 15 euro.

Plaatsen zijn beperkt! Kaarten via de bestuursleden van Samana en Okra Sint Kruis of via email bij lucas.vanmaele@skynet.be of 0478741199

In deze voorstelling neemt PIV je mee doorheen het wel en wee van zijn eigen verenigingsleven. Welke

vereniging kent geen perikelen bij het organiseren van evenementen, voorstellingen of benefieten?

Of de zoektocht naar vrijwilligers, het samenstellen van het Bestuur en het verkiezen of aanduiden van een voorzitter?

De creativiteit die nodig is bij de obligate geldinzamelacties met kaartingen, wafelenbak, tombola en de fondsenwerving via subsidie-reglementen met punten en hoe de 'kas' goed te beheren.

Al dit wordt overwonnen door de camaraderie, de verbondenheid van het vrijwilligerswerk, de gezelligheid en het geloof in de 'goede zaak'. Want dat is uiteindelijk wat telt voor al die 1000-den vrijwilligers die bergen verzetten in Vlaanderen.



Piv huvluy

HEILIGENBOEK

Johannes Paulus II

Wie vandaag de Italiaanse hoofdstad bezoekt, zal merken dat Johannes Paulus II nog steeds heel populair is. Postkaartjes met de afbeelding van de Poolse paus zijn even talrijk als die van de Argentijn Franciscus.

Karol Wojtyła (1920-2005) werd door Benedictus XVI zalig verklaard op 1 mei 2011. Op 27 april 2014 volgde de heiligverklaring door Franciscus.

Ieder mens heeft nood aan een minzame vriend, die zingevende wegwijzers op het levenspad plaatst en ze ook toelicht.

De zoektocht naar alternatieven voor sociaal-maatschappelijke ellende, politieke en economische crisissen, wraakroepend geweld wordt in een complexe wereld steeds moeilijker.

Toen de 58-jarige Karol Wojtyła tot 264e opvolger van Petrus verkozen werd (16 oktober 1978), had hij al veel meegemaakt.

Op vroege leeftijd verloor hij al diegenen die hem lief waren: zijn moeder Emilia, 'de engel van zijn jeugd' (1929), zijn broer (1932) en vader (1941).

Tijdens zijn jeugd jaren maakte Wojtyła de Europese omwenteling van de jaren dertig mee.

In de omgeving van het concentratiekamp Auschwitz opgegroeid, werd hij onder het regime van nazi-Duitsland getuige van het 'Golgotha van ons tijdperk'.

Na de oorlog kwam de confrontatie met het communisme.

Een antwoord op de vragen en vertwijfelingen van de moderne mens gaf Wojtyła tijdens zijn eerste pausmis op het Sint-Pietersplein (22 oktober 1978): 'Wees niet bang!' Met deze woorden riep hij de wereld op niet bang te zijn om over Jezus Christus te spreken: 'de weg', 'de waarheid' en 'het leven'.

Met de bevestiging dat er een waar-

heid bestaat, vroeg de jonge paus aan de zoekende wereld vertrouwen te hebben. Hij leerde dat het geloof een bron van kracht is, een vast fundament voor de hoop van de mens. Op eerlijke en overtuigende wijze vertelde de Poolse paus aan de wereld dat het verborgen lied van God de sleutel van het ware geluk is.

Om deze boodschap te verspreiden reisde Johannes Paulus II de hele wereld rond. Op zijn apostolische reizen zocht de pontifex het leven in de dorpen, steden en parochies op.

Zijn boodschap was helder: alle mensen – ongeacht huidskleur, taal, cultuur, natie – behoren tot een familie, waarvan God onze vader is en alle gelovigen broers en zussen van elkaar zijn. Hij riep tevens op om terug te keren naar God, om de Blijde Boodschap van alle daden van de wereld te verkondigen en de kant van het kostbare goede te kiezen.

Door zijn sterke persoonlijkheid

ontpopte paus Wojtyła zich binnen de Vaticaanse muren en in de wereld als een minzame, vaderlijke mensenvriend. Hij distantieerde zich van het strakke protocol: hij zocht de grote mensenmassa op en sprak met aanwezige gelovigen, hij gebruikte bij onvoorziene omstandigheden zijn acteertalent uit zijn jeugd jaren, humor en de gave van het woord. In zijn brieven aan kinderen, zieken, migranten, bejaarden en priesters nam hij een persoonlijke stijl aan.

De wereld kreeg een 'atletische paus' te zien op skilatten, in de bergen of in het zwembad van zijn buitenverblijf in Castel Gandolfo. De gezondheid van de paus kreeg een eerste klap na de aanslag op het Sint-Pietersplein (13 mei 1981). Vanaf 1992 begon een lange ziekte-geschiedenis met enkele operaties. In 1996 werden symptomen van de ziekte van Parkinson duidelijk.

Tijdens de viering van zijn **25-jarig pontificaat op het Sint-Pietersplein (16 oktober 2003)**

kon de verzwakte kerkleider zijn homilie slechts gedeeltelijk voorlezen.

Naar het bedevaartsoord Lourdes (15 augustus 2004) kwam de pontifex als zieke onder de zieken, als bejaarde onder de bejaarden. Wojtyła's lijden werd openbaar voor de wereld.

Johannes Paulus II, geldt als één van de grootste persoonlijkheden van de 20e eeuw. Hij is meer dan een moedige, minzame en sympathieke Pool. Ondanks onrust in de Kerk en de chaos in de wereld straalde de paus zekerheid uit, droeg hij een diepe vrede in zich en ontpopte hij zich als één van de grootste critici van onze wereld. Ook als bejaarde en zieke man bleef hij alles in het werk stellen om mensen dichterbij te brengen, verwachtingen van de gelovigen in te lossen en het woord van God te verkondigen.

Voor alle laatste nieuwsberichten over de parochies: zie www.parochiessintkruis.be