

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

De 40-dagentijd



(c) Marnix Van Belle

Vasten een lange traditie

Al vroeg in de geschiedenis van de mensheid is er sprake van een vasten. De Zwitserse dokter Paracelsus zei in de 16e eeuw over vasten: 'Het is een inwendige arts.' Om kort te gaan: vasten is er altijd geweest. Zo zou Pythagoras regelmatig vasten om geestelijke scherpte te behouden, en van zijn leerlingen hetzelfde verlangen.

Ook Hippocrates en Plato waren voorstanders. De Griekse historicus Herodotus schreef zelfs dat de oude Egyptenaren zo gezond waren 'omdat ze drie dagen in de maand vasten'.

De inwendige duivel verjagen

Vasten kent dus een lange traditie, waarbij onze christelijke vasten stoelt op de 40 dagen en nachten dat Jezus worstelde met verleidingen van de duivel, terwijl hij vastte in de leegte van de woestijn.

Zo proberen we, in navolging van Jezus, nog altijd via vasten dichter tot God te komen.

Wij kennen een vastentijd die begint met Aswoensdag. Het carnaval - de periode waarin mensen nog even grenzeloos kunnen genieten - leidt deze periode van soberheid in. Carnaval zou mogelijks verwijzen naar 'carne' (vles) dat je tijdens de vasten niet mocht eten.

Vasten in onze tijd

Met het Tweede Vaticaans Concilie werd hevig gesnoeid in de vastenpraktijken. Er bleven binnen de vastenperiode nog enkele kernmomenten: iedere vrijdag is een vastendag tenzij die samenvalt met een feestdag. En ook op Aswoensdag en Goede Vrijdag moet er gevast worden. En vasten moet je dan lezen als: 'eens milder in eten, drinken, roken of andere genoegens'. Het geldt dat je hiermee uitspaart kan je dan besteden aan naastenliefde. Niet voor niets staat de Broederslijkdelenactie ook in deze periode gepland. Voor kinderen, ouderen en 'zwakkeren van gezondheid' is er geen vastenplicht.

Alternatief vasten

In onze huidige tijdsgeest is het gegeven van vasten in de klassieke zin van het woord nu eigenlijk zo goed als verdwenen. We zien een groeiende praktijk van alternatief vasten, ook door niet-gelovigen. Mensen laten bijvoorbeeld de televisie gedurende veertig dagen wat minder spelen, zitten niet meer de hele avond te internetten, zweren het snoepen af, geen alcohol in februari of worden tijdelijk vegetariër.

Keuze genoeg om ook vandaag zinvol vasten en bekering te beleven.

Waarom en hoe vasten?

Jezus waarschuwt ons voor enkele valkuilen: - Vast niet om godsdienstig te lijken in de ogen van andere mensen. (Mt.6,16) Wanneer gij vast, zet dan geen somber gezicht zoals de schijnheiligen; zij verstrakken hun gezicht om de mensen te tonen dat zij aan het vasten zijn.

Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al ontvangen.

- Vasten zonder bidden? Bidden en vasten worden in de Bijbel vaak in één adem genoemd. Vasten is geen doel op zichzelf. Door te vasten komt er meer tijd en aandacht voor gebed.

- Vasten zonder inzet voor de naaste? De oecumenische patriarch van Constantinopel omschrijft de onlosmakelijke band tussen versterking en geleefde solidariteit als volgt: "Ascese," schrijft hij, "is niet gericht tegen ons lichaam, maar het wil onze hartstochten bestrijden. Ascese streeft naar het overwinnen van egocentrisme."

Belangrijk is dat je door te vasten - en dat op je eigen manier en mogelijkheden - je bewust bent dat je op weg bent naar Pasen, het bijzonderste feest in het kerkelijk jaar. Mag die vastenperiode een oproep zijn tot aandacht voor het gebed, de liturgie en de zorg voor de medemens. Mag het een mooie tijd zijn van verdieping en een intenser beleven van je christen-zijn. De diensten in de Goede Week kunnen hierbij echte bakens zijn.

Een zalige veertigdaagse vastentijd!

Marnix Van Belle

Wil je op dit artikel reageren? Dat kan via: kerkenleven@kerkinbrugge.be

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & Leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brievsweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
pesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brievsweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 2 maart in HK
18.00 u. Eucharistieviering voor Kamiel Van de Keere en Maria Taeldeman
Fundatiemis voor Mgr. Delescluse.

Zondag 3 maart in ST
10.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.
Deze viering wordt opgeluisterd door het Dames- en herenkoor.
Aansluitend is er koffiestop.

Woensdag 6 maart in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Woensdag 6 maart in ST
18.00 u. Fundatiemis voor de familie De Stappens-Van Outryve.

De omhalingen dit weekend zijn bestemd voor Broederlijk Delen.

Zaterdag 9 maart in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 10 maart in HK
10.30 u. Eucharistieviering voor de familie Florisoone en zoon Paul.
Fundatiemis voor Mgr. Delescluse.

Uit de liturgische kalender

Zondag 3 maart:
Derde zondag in de veertigdagentijd:
In drie dagen zal ik de tempel doen herrijzen (Joh. 2, 13-25).

Maandag 4 maart:
H. Casimirus:
Casimir, zoon van de koning van Polen en Lithauen, munt uit door zijn intelligentie en deemoed maar vooral door een leven gekenmerkt door boete en gebed, door grote verbondenheid met Jezus' aanwezigheid in de eucharistie én door bijzondere verering tot Maria. Hij sterft als jonge prins op 26-jarige leeftijd.

Woensdag 6 maart:
H. Coleta:
Coleta is te Corbie in Picardië geboren en treedt binnen in de derde orde van de heilige Franciscus. Ze werkt aan de hervorming van haar orde en sticht meerdere kloosters van de arme Clarissen. Zij sterft te Gent op 6 maart 1447 in het klooster dat ze zelf heeft opgericht.

Donderdag 7 maart:
HH. Perpetua en Felicitas, martelaresses:
Perpetua is nog slechts een catechumene als zij wordt aangehouden. Zij is 22 jaar en moeder van een heel jong kindje.

Felicitas schenkt in de gevangenis het leven aan een dochttertje. Geen van beiden toont enige zwakte wanneer zij op 7 maart 303 het amphitheater binnentreden. Hand in hand gaan zij de wilde stier tegemoet die hen zou doden.

Vrijdag 8 maart:
H. Johannes de Deo, kloosterling:
Johannes (geboren in Portugal) vestigt zich na een avontuurlijke jeugd te Granada. Bij het zien van het groot gebrek in de hospitalen neemt Johannes de zieken bij zich om hen te verzorgen en bedelt om hun dagelijks voedsel. Zo ontstaat de Orde van de ziekenbroeders van

Johannes de Deo die ook vandaag zijn taak voortzet.

Zaterdag 9 maart:
H. Francisca Romana, kloosterlinge:
Te Rome geboren is Francisca (1384-1440) een voorbeeldige echtgenote en moeder. Tevens krijgen gebed en hulp aan de armen een voornaam plaats in haar leven. Na de dood van haar man verzamelen zich rond haar enkele vrouwen die verlangen een Godgewijd leven te leiden volgens de regel van Benedictus.

Leven op en rond de parochies

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brievsweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com
pesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219 / 00.01
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPENKERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

PAROCHIAAL ZANGKOOR HK
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüs-kapel.

WE VERWELKOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP

Luca Decuyperre, gedoopt op 17 februari in de Heilige Kruisverheffing.
Bram Van Oyen, gedoopt op 18 februari in de Heilige Kruisverheffing.

FACEBOOK

Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.

Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK

Je bent ziek of hoogbejaard ...Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas) of de pastoor of diaken (zie colofon)

COMMUNIE

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.
Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur
www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF

MATERIËLE NOODSITUATIE
Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis
0476 30 80 87
of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87
antoon.vandeputte@telenet.be

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7:
Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website
www.parochiessintkruis.be

Even bezinnen



Als alles in je leven

Als alles in je leven
zo evident en normaal
is geworden
dan wordt het tijd
om te vasten

**Vasten wordt dan
een loslaten
van aangeprezen
levenswijzen
en weer voelen
waar het erop
aan komt**

Antoon Vandeputte

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET EPOS-TEAM BIJ DE POLITIE BRUGGE

Rouw- en verliescafé: Hulp en begeleiding bij een traumatisch gebeuren



BRUGGE Donderdag 14-03-2024
Gastsprekers: Bert Vandeveldde en Jolien Raeymaekers van het EPOS-team Brugge

Elke dag worden mensen geconfronteerd met ongeval, zelfdoding, verdwijning of erger. We lezen erover in de krant of op sociale media,

zien het op tv en hopen dat zoiets nooit gebeurt in ons leven. Maar wie zo'n onverwachte verlieservaring meemaakt, bevindt zich in een heel kwetsbare positie en heeft echt nood aan de gepaste ondersteuning.

In deze bijzondere, soms gewelddadige situaties is de politie meestal als eerste ter plaatse. Wat veel burgers niet weten is dat de politie niet alleen oog heeft voor daders maar zich ook bekommert om slachtoffers en nabestaanden van een ongeval of misdrijf.

Binnen de Brugse politie werd daarvoor in 2008 het EPOS-team opgericht, het team voor 'Externe Politie Slachtofferbejegening'. Iedereen van dat team volgde een speciale training en heeft alle competenties om in zeer moeilijke omstandigheden mensen op te vangen, te helpen, te informeren en zo nodig door te verwijzen.

Bert Vandeveldde en **Jolien Raeymaekers** maken deel uit van EPOS en zijn onze gastsprekers in dit rouwcafé.

Ze stellen hun team voor en geven ons een inkijk in het bijzondere werk dat ze doen: in welke situaties komen ze zoal tussen, waaruit bestaat de eerste opvang van slachtoffers, hoe brengen ze 'slecht nieuws', hoe gaan ze om met nabestaanden en hoe lang blijven ze die opvolgen, ... allemaal vragen waarop we die avond een antwoord krijgen.

Praktisch:
Gastsprekers: Bert Vandeveldde en Jolien Raeymaekers
Donderdag 14 maart 2024 (19.00 – 22.00 uur)
Ontmoetingscentrum Patria, Kerklaan 37 - 8310 Assebroek (Brugge)
Bijdrage: 10 euro
Info en inschrijven: lutvanschoors@gmail.com of 0474 97 94 39

DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

Zondagsgebed

Alle kennis over U,
stukwerk blijkt het.
Al dat tasten en zoeken naar U,
zovele jaren hield het me bezig.

Pas toen ik ermee ophield,
trad U op me toe.
Naar uw binnenkant nam U me mee
en liet me delen
in uw diepste geheim.

Met zachte hand
ontvouwde U uw verlangen.
Het was U te snel af.
U liet het gebeuren.

Eenmaal uit de verpakking
van uw hart,
verspreidde het zich overal.

U keek me aan
en zei geen woord.
Ik wist nu wie U was:
een brandend hart
met een verlangen,
onstuitbaar groot.

Erik Galle

Jaarlijkse Sint-Jozef bedevaart

Dinsdag 19 maart: jaarlijkse bedevaart, op zijn feestdag, naar de Sint-Jozef kapel te Kapellen bij Antwerpen
Nadien bezoek aan het graf van Herman Wijns.

13.40 uur: P & R parking aan de brug van Steenbrugge.
13.50 uur: Beernem afrit autostrade
16.00 uur: H.Mis in de Sint-Jozef-kapel met aanbidding in de nieuwe wijk.

We bidden de 7 smarten en de 7 vreugden van de H. Jozef.

Bijdrage: 35 euro.
Inschrijven vóór 13 maart via BE94 8333 3419 8814

Demeyer Antoine, Vredestraat 80, Sint-Kruis, 050 36 17 18
Antoinedemeyer51@hotmail.com

Het Fioretti Popkoor



Het Fiorettikoer

Het Fioretti Popkoor zingt op nieuwe toplocatie!

Vorige week hielp het Fioretti popkoor mee aan de verhuis van de Sint-Goddelieve abdij naar de Kapucijnenkerk. Hierdoor valt hun vaste optredenlocatie na meer dan 50 jaar weg. Ze blijven echter niet bij de pakken zitten! Na hun swingend debuut als popkoor met kerst, stellen ze met trots hun nieuwe toplocatie voor!

Op vrijdag 29 maart 2024 om 20.30 uur brengen ze in het prachtige auditorium van het Sint-Lodewijkscollege in Brugge een hip en vrolijk lenteconcert!

Gebed

Op de bodem van mijn hart
stoot ik op een deur.
Wanneer ik ze opendoe,
straalt licht me tegemoet.

Licht is het verbond
dat U mij aanbiedt.
De enige clause is dat U zelf
onzichtbaar blijft.

Van de voorafplek,
waar ik niet binnen geraak,
treedt U
naar buiten.

Draag ik U mee?
Eigenlijk bent U het
die mij draagt.

Met een gloednieuw concept waarbij popliedjes een frisse, eigentijdse twist krijgen, belooft het Fioretti Popkoor een avond vol verrassingen en muzikale vernieuwing. Mis deze unieke gelegenheid niet om de sprankelende energie en betoverende melodieën van het Fioretti Popkoor te ontdekken.

Bestel je tickets vandaag nog via www.fiorettikoer.be of mail fiorettikoerbrugge@gmail.com voor meer informatie. Wees erbij op deze onvergetelijke avond! Wie weet krijg je na dit concert zelf de zangmicrobe te pakken en schitter je volgend jaar zelf mee op het podium bij het Fioretti popkoor voor jongeren vanaf 7 jaar!

Hoe duisternis ook tekeer gaat,
U blijkt oninneembaar.
Koppig weigert U te doven,
alsof uw leven ervan afhangt
dat ik het licht in me behoud.

Uw trouw is de grond waarop ik steun.
Elke ochtend bent U daar opnieuw.
De dageraad vertelt me
hoe U ook tijdens de nacht
over mij waakt.

Erik Galle, De voorafplek. Een therapeutische en monastiek traject, Halewijn

De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur
Kinepolis
Koning Albert I-Laan 200, 8200 Brugge

WIJZIGING TICKET-VERKOOP
 - Aankop online Andere Film
 - Aankop online kinepolis Brugge
 - Aankop aan automaat Kinepolis
 - Aankop aan de kassa Kinepolis

MEER INFO KRIJG JE:
 - Aan onthaal DAF bij zaal 5
 - Telefonisch: F. De Bie 0498 11 42 54
 - Via www.anderefilm.be
 - Via info@anderefilm.be

KINEPOLIS BEREIKBAAR MET OPENBAAR VERVOER DE LIJN HEEN:

Station Brugge lijn 2
 (Kinepolis-Station-Centrum-Coiseaukaaï) Perron 1 B
 Vertrek: 19.23 u. - Aankomst 19.35 u.
TERUG:
 Vertrek: 22.16 u. lijn 2 naar station Brugge
 Vertrek: 22.46 u. lijn 2 naar station Brugge

TICKETS. 8,50 euro
COSY SEAT: 11,50 euro
Na 10 tickets - 1de gratis

Donderdag 29 februari
RETURN TO DUST

China 2022 - Regie Ruijun Li - Taal: Chinees - 133'
 Vertolking: Renlin Wu, Qing Hai



Return to dust

e.a.
 Palmares : FF Berlijn nominatie voor de Gouden Beer

De film voert twee oudere plattelanders op, Ma en Gui, die door hun familie als een last worden ervaren. Ma is een zwijgzame ongeletterde man, die het land bewerkt. Gui is een vrouw met een lichamelijke beperking en onvruchtbaar. Als deze buitenbeentjes door hun familie in een huwelijk worden gedrongen, groeit er tussen de twee tegen de verwachting in een zorgzame liefde. Naast een teder liefdesverhaal is 'Return to Dust' een ode aan een uitstervende manier van leven op het Chinese platteland maar ook onverholen kritiek op blind materialisme en uitbuiting in het moderne

China.

De film getuigt van een zelden geziene schoonheid in zijn eenvoud:



Ama Gloria

elk shot is tot in het kleinste detail uitgewerkt: de positie van de camera, de plaatsing van acteurs en objecten in het beeldkader, het verbluffende kleurenpatroon en de uitgekiende belichting tonen finesse en meesterschap. Mis deze film niet, want nooit eerder haalde een film van Ruijun Li onze zalen!

Hilde Vanhoutte

"Return to Dust: een emotionele platte-landsfilm, die de Chinese regering niet graag ziet." ??? De Morgen

Donderdag 7 maart
AMA GLORIA

Frankrijk 2023 - Regie: Marie Amachoukely - Taal: Frans - 86'
 Vertolking: Louise Mauroy-Panzani, Ilça Moreno Zego, Abnara Gomes Varela e.a.

De kleine Cleo groeit op in Parijs. Omdat haar alleenstaande vader een veeleisende job heeft, wordt Cleo vanaf haar geboorte verzorgd en opgevoed door Gloria, haar nanny uit Kaapverdië. De twee zijn onafscheidelijk. Tot Gloria een oproep krijgt van haar familie dat ze dringend naar haar thuisland moet terugkeren om voor haar eigen kinderen te zorgen. Als Cleo de zomer bij Gloria en haar familie mag doorbrengen, bouwen ze samen voor de laatste keer mooie herinneringen op.

'Ama Gloria' is het indrukwekkend solodebuut van Marie Amachoukely, dat al vanaf de première in Cannes, overladen werd met superlatieven: wondermooi, hartverwarmend, oprecht, gevoelig. Een kleine maar onvergetelijke film met ontzettend natuurlijke acteerpresetaties, verrassend aangevuld met aquarel animaties. Een masterclass in inleving, over liefhebben en toch loslaten, die je zeker niet mag missen.

Naar CinemaZed

"Met deze subliem geacteerd weergave van een onconventionele ouder-kindrelatie, is het glimlachen tussen de tranen door." ??? De Standaard

OPROEP

Huizen met een geschiedenis te Sint-Kruis

In september 2024 organiseert Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis (WHSK) haar kermistoonstelling rond al of niet verdwenen huizen met een bijzonder verhaal.

Wie kan ons helpen met foto's, informatie of anekdotes over de pastorieën (Polderstraat en Pastorieweg), Les Peupliers en villa Le Bailly met bunker ('Madonna') langs de Moerkerkse Steenweg, huis Du Halleux (Marcus Laurinstraat), Hortentia/Moeder Kramiek (Polderstraat), Les Mèlèzes (Brierversweg), Haras Verstraete/Lynwade/De Meulemeester (Kastanjelaan en Brierversweg), Veldzicht (Karel van Manderstraat-Zuidervaartje)?

We gaan ook op zoek naar de befaamde site van 'Karel Stroos'. In het boek komen ook tien kastelen aan bod: Veltem, Male, De Vijvers, Puienbroek, Blauwkasteel, Nieuwenhove, Warren, De Spijker en Les Fayards. Ook hierover onze oproep.

Afhankelijk van reacties behandelen we ook andere huizen met een geschiedenis zoals Chalet de Male, Zwart Huis, De Zorge, Ten Broucke...

Ook wie daarover een bijdrage wil schrijven kan zich wenden tot eric.colenbier@gmail.com of joan.duyck@hotmail.com

OPKIKKERTJES

Opgedragen

Hedwig Van Peteghem

Het feest van Lichtmis kent een lange geschiedenis. Vele gebruiken behoren reeds tot het verre verleden, maar een element hebben we alvast bewaard: het bakken van pannenkoeken. Die gewoonte is natuurlijk niet zomaar ontstaan.

Vroeger — en dat is geen honderd jaar geleden — was het de traditie dat een moeder na de bevalling veertig dagen in haar woning bleef. Haar toestand werd als onrein beschouwd. Wanneer de kraamvrouw bezoek kreeg, verweende ze haar gasten met pannenkoeken. Na de veertigste dag mocht de vrouw het huis verlaten en deed ze haar eerste kerkgang om zo opnieuw 'rein' te worden. Van Kerstmis tot Lichtmis telt men veertig dagen. Veertig is een Bijbels

getal dat een bepaalde levensvisie weerspiegelt. Na 'veertig' is de tijd rijp voor een nieuwe stap. Vanuit dat gezichtspunt komt het accent veeleer te liggen op een nieuwe fase in het leven van Jezus. Hij wordt door Maria opgedragen aan God. Ere aan wie ere toekomt. Dat nieuwe leven is niet van haar. Zij heeft het niet gemaakt. Zij heeft het gedragen en is ook bereid het uit handen te geven.

Jezus zal God onder de mensen tegenwoordigen. Hij wordt herkenbaar in wat klein en breekbaar is, in wat voor mensen van geen tel is. Simeon moet alvast heel verbaasd hebben gestaan. Misschien had hij iets groots en majestueus verwacht. Wat hij te zien kreeg, was een kind. Wil je God ontmoeten, dan zal je tevreden moeten zijn met de kleine mens... maar groot in Gods handen.

Als we mensen slechts bekijken als wezens die moeten presteren en zich moeten bewijzen, als leven een menselijk product lijkt te zijn, dan zullen we niet gauw tevreden zijn. Toch prachtig is dat: Maria legt het leven dat ze gedragen heeft in Goede Handen. Zijn wij bereid de mensen die we ontmoeten, op te dragen aan de Schepper van het leven? Het moet zalig zijn als iemand je daar brengt waar je gerust mag zijn, wie je ook bent. Zo iemand verdient een pannenkoek.

Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

OKRA Male

Donderdag 7 maart om 14.00 uur in de benedenzaal van 't Couvent.
Lentebingo

-Aanvang met koffie.
 -Afroeping van de nummers.
 -Spelen voor een volle kaart.
 Alle prijzen bestaan uit voedingswaren.
 Wij sluiten af met koffie en gebak.

Bijdrage Okra leden: € 10

Inschrijven tot en met vrijdag 1 maart.

Graag rechtstreeks betalen op de Okra Male rek: BE 72 7310 5180 2116 of bij Willy Declerck: Baljuwlaan 4, Male, tel. 050 67 42 02 tussen 18.00 en 19.00 uur.

Betaald is ingeschreven.

De heiligen van 2005

In het eerste jaar van zijn pontificaat sprak Benedictus XVI vijf geestelijken op het Sint-Pietersplein heilig. Deze plechtige eucharistieviering vond niet toevallig op Wereldmissiedag plaats (23 oktober 2005). Eigenlijk wou zijn Poolse voorganger hen al in februari canoniseren, maar dit was door zijn zwakke gezondheidstoestand niet meer mogelijk. Die dag werden een

Chileense pater, een Poolse aartsbisschop, een Poolse parochiepriester, een Italiaanse kanunnik en een Italiaanse kapucijn in het boek van de heiligen geschreven.

De zalige Alberto Hurtado Cruchaga (1901-1952) studeerde rechten en werd later lid van de Sociëteit van Jezus. Na zijn priesterwijding was hij actief in het onderwijs en het jon-

gerenapostolaat. Zijn levensmotto vond hij in de Bijbel: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. ... Heb uw naaste lief als uzelf.'