

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

HUIZEN VAN VREDE REEDS 7 JAAR AAN DE SLAG

Opvang en onderdak voor meer dan 400 nieuwkomers



De deur van 't Mussennest staat open voor nieuwkomers

(vervolg van artikel vorige week)

Taal leren, werk zoeken

Zolang de nieuwkomer afhankelijk is van het leefloon, krijgt hij een maatschappelijk werker toegewezen die hem zijn weg doet vinden in de complexe administratie van ons land.

Bij het **agentschap Integratie** volgt hij of zij een **cursus Inburgering** en worden zijn of haar diploma's voorgelegd voor regularisatie.

De nieuwkomer gaat ook **de verplichting aan om Nederlands te leren.**

Via **de tewerkstellingsdienst van het OCMW wordt, in samenwerking met de VDAB,** gezocht naar werk en/of wordt een bijkomende opleiding gevolgd.

Na **gemiddeld 2 jaar** heeft het merendeel van de nieuwkomers **een job gevonden.** Dan **stopt ook de begeleiding door de maatschappelijk werker.**

Meestal betekent dit dat onze omarmere-vrijwilliger de begeleiding overneemt. Gelukkig hebben wij een goede samenwerking met het

OCMW, zodat onze omarmere daar zo nodig te rade kan gaan.

Belgische nationaliteit

Na 5 jaar kan de nieuwkomer vragen **om de Belgische nationaliteit** te bekomen als hij/zij kan aantonen dat ie **voldoende Nederlands** spreekt, dat ie **werk heeft** en een bepaald **aantal arbeidsdagen heeft** gepresteerd.

Zijn of haar minderjarige kinderen worden automatisch Belg. Zij zijn allemaal bijzonder trots en gelukkig wanneer zij Belg worden.

Psychische schade

Onderzoek aan onze universiteiten heeft aangetoond dat alle nieuwkomers in mindere of meerdere mate **psychische schade hebben opgelopen.**

De gevoelens van diepe angst en onzekerheid worden weggemoffeld. Maar ze worden af en toe zichtbaar onder vormen zoals agressie, besluiteloosheid, afwijzing, ongeduldigheid,...

Een doelmatige begeleiding kan hun natuurlijke veerkracht herstellen.

Wat is daarvoor nodig? In de eerste

plaats zijn **veiligheid en rust** belangrijk.

Daarvoor is **onderdak** waar zij zich goed voelen, essentieel.

Vervolgens stimuleren we hun **zelfredzaamheid.** We laten hen bijvoorbeeld zelf hun meubels en huisraad kiezen.

Daarbij respecteren we hun gebruiken, maar we **informereren hen tegelijk over de levenswijze** hier. Ze houden daar best rekening mee om harmonisch samen te leven met hun nieuwe omgeving, en op die manier **ervaren zij verbondenheid.**

Dankzij de sociale media bouwen zij snel **een netwerk** op met lotgenoten, maar ook met hun maatschappelijk werker en **de vrijwilligers van Huizen van Vrede.**

Integratie verloopt met horten en stoten. En dus blijft het belangrijk om hun hoopvol uitkijken naar hun nieuwe toekomst in stand te houden.

Werken aan vertrouwen

Vluchtelingen komen veelal uit een land waar er geen vertrouwen in de overheid en de politie is en waar je betalen moet voor alles wat je gedaan wilt krijgen.

Nieuwkomers zijn dus heel wantrouwig wanneer zij met **belangeloze hulpverlening** te maken krijgen. Ze vragen zich af: wat zit daar achter?

Wij ondervinden dat in ons magazijn. De artikelen die zij kiezen, krijgen zij gratis. Wij moeten hen uitleggen dat burgers van dit land meubels en huisraad afstaan die zij niet meer nodig hebben. En dat zij daarmee nieuwkomers willen helpen, liever dan op zoek te gaan naar een koper. **Folders in het Engels, het Arabisch en Oekraïens** moeten dit duidelijk maken.

Wij leggen er ook de nadruk op dat wij vrijwilligers zijn die **onbezoldigd bijstand verlenen** van

uit een **christelijke of een humane overtuiging.**

We begeleiden hen wel bij hun keuze en waken erover dat er geen overconsumptie ontstaat.

Syrië en Eritrea

Stilaan groeit opnieuw vertrouwen. Enkele ervaringen.

Ik herinner mij een **Syrische vluchteling** die haar paspoort verloren was. Samen gingen wij naar het politiekantoor om aangifte te doen. Onderweg vroeg ze mij hoeveel euro zij best aan de politieagent gaf...

In **Eritrea heerst oorlog met buurland Ethiopië.** Het communistisch regime vervolgt er de godsdienst, en daar zijn vooral de **Orthodoxe christenen het slachtoffer** van. Hun bezittingen (bedrijven, huizen,...) worden eigendom van de staat.

Vooraf **de jongeren vluchten via Soedan, de Sahara en Libië naar Europa.** Zij zijn twee tot vier jaar onderweg en worden op hun tocht op alle mogelijke wijzen misbruikt. Hier aangekomen **zoeken zij houvast,** onder meer door kruisbeelden, iconen en Mariabeelden uit te kiezen voor hun woning. Zij zijn onderling zeer solidair en uiteten hun dank met een brede glimlach.

Gaza

De oorlog daar is nooit veraf. De Palestijn Ahmed Bilal heeft een woning klaar voor zijn gezin. **Het Belgisch consulaat** in Kaïro kan zijn vrouw en drie kinderen via de zuidelijke douanepost ophalen en met het vliegtuig naar België sturen, vreugde alom!

Op dinsdagavond in het wooncafé wordt een studio gezocht voor Bilal. Maar plots krijgt hij een WhatsApp-bericht dat zijn broer en diens hele gezin in een bombardement zijn omgekomen. De vreugde slaat

plots om in diep verdriet!

Ook Arkan heeft een woning klaar, en gezinshereniging is toegestaan. Maar telefonisch krijgt hij geen contact meer met zijn vrouw en drie kinderen. Leven zij nog wel? Maar hij moet blijven hopen...

School en geboortecijfer

De kinderen van de nieuwkomers doen het doorgaans uitstekend op school. Gemotiveerde leerkrachten steunen de nieuwkomers **via het OKAN-onderwijs** en stomen hen in tien maanden tijd klaar voor het reguliere onderwijs.

Vooraf **de meisjes zijn leergierig** en krijgen hier de gelegenheid om via de vele goede opleidingen hun toekomst uit te bouwen.

Ons land heeft een laag geboortecijfer van 1,55 per vrouw, in plaats van minstens 2,1 (dat is het geboortecijfer waarbij de bevolking gelijk blijft). **De migratie van jonge mensen helpt om de ouder wordende bevolking te verjongen en de bevolking in stand te houden.**

Vrijwilligers gezocht

Om ons werk te kunnen voortzetten, **heeft Huizen van Vrede vooral man- en vrouwkracht nodig...**

... vrijwilligers om mee woningen te helpen zoeken.

... vrijwilligers voor de administratie en in het magazijn.

... vrijwilligers om karweiën op te knappen in de gehuurde woningen.

... vrijwilligers om nieuwkomers te begeleiden.

Heb je daar goesting in, contacteer ons dan via

huizenvanvrede@telenet.be of bezoek onze website www.huizenvanvredevzw.be.

We heten je van harte welkom. René Tytgat

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
pesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

Wij leven mee met de Heer in deze vastentijd

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 24 februari in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 25 februari in HK
10.30 u. Eucharistieviering voor Robert Defonteyne en Raymond De Clercq.
Fundatiemis voor Mgr Delescluze.

Woensdag 28 februari in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Woensdag 28 februari in ST
18.00 u. Fundatiemis voor de familie De Stappens-Van Outryve.

Zaterdag 2 maart in HK
18.00 u. Eucharistieviering voor Kamiel Van de Keere en Maria Taldeman

Fundatiemis voor Mgr. Delescluze.
Zondag 3 maart in ST
10.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.
Deze viering wordt opgeluisterd door het Dames- en herenkor.
Aansluitend is er koffiestop.

Uit de liturgische kalender

Zondag 25 februari:
Tweede zondag in de veertigdagen-tijd:
De gedaanteverandering op de berg Tabor, dit is mijn Zoon, de welbeminde (Mc. 9, 2-10).

Zondag 25 februari:
H. Walburgis, maagd:
Walburgis, dochter van de H. Richardis, komt op verzoek van de H. Bonifatius, apostel van de Germanen, naar het vasteland. **Zij ver-**

toeft enige tijd te Antwerpen en wordt later abdis te Heidelberg in Beieren waar zij sterft op 25 februari 779. **Haar relieken worden in 870 overgebracht naar Veurne.**

Dinsdag 27 februari:
H. Gregorius van Narek, abt en kerkleraar:
Gregorius (950-1010) wordt vereerd binnen de **Armeens-Apostolische, Rooms-Katholieke en**

de Oosters-Katholieke kerken. Hij woont en werkt in een klooster nabij het Vanmeer

De maand maart is bijzonder toegewijd aan de heilige Jozef.

Zaterdag 2 maart:
Z. Karel de Goede, martelaar:
Karel is de zoon van de heilige Canutus, koning van Denemarken en Adelheid van Vlaanderen. Hij maakt **de eerste kruistocht**

mee en wordt in 1119 graaf van Vlaanderen.

Om zijn rechtschapenheid en zijn liefdadigheid verkrijgt hij de erenaam 'de Goede'.

Op 2 maart 1127 is hij omwille van zijn streng optreden tot verdediging van de armen in de Sint-Donaaskerk te Brugge laffelijk vermoord.

Al vlug wordt hij als martelaar vereerd.

Leven op en rond de parochies

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com
pesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219 / 00.01
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

PAROCHIAAL ZANGKOOR HK
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüs-kapel.

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER
Agnes Vandevoorde, 83 jaar, uitvaartdienst op 12 februari in de Hei-

lige Kruisverheffing.

André Bonne, 85 jaar, uitvaartdienst op 16 februari in Sint-Thomas van Kantelberg.

Juliette Detré, 96 jaar, uitvaartdienst op 17 februari in Sint-Thomas van Kantelberg.

FACEBOOK

Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.

Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom.

Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochie-assistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar **kerkenlien@gmail.com**.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Een luisterend oor, een helpende hand: iemand helpt u wel: geloof en hoop doet leven

ZIEKENBEZOEK

Je bent ziek of hoogbejaard ...Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas) of de pastoor of diaken (zie colofon)

COMMUNIE

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: de H. Communie kan aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan ano-

niem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur
www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF

MATERIËLE NOODSITUATIE
Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis
0476 30 80 87
of Open Balie, Baliestraat 5, Brug-

ge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87
antoon.vandeputte@telenet.be

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7:
Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website
www.parochiessintkruis.be

Vergeet niet: alle informatie op
www.parochiessintkruis.be

Even bezinnen

Als alles in je leven

Als alles in je leven
zo evident en normaal
is geworden
dan wordt het tijd
om te vasten

Vasten wordt dan
een loskomen
uit dat
alledaagse ritme
en terug gaan
naar de hartslag
van het leven

Antoon Vandeputte



Surf naar de website, rubriek zeste-eeuwse godzoekers. vele interessante bijdragen

Dromen en veranderen met paus Franciscus: schrijf je gratis in



kerknet.be/academie

PAUS FRANCISCUS EN FRANCISCUS VAN ASSISI

Leven als Franciscus van Assisi is een heil voor de toekomst

Het lijkt alsof Johannes Paulus II een voorgevoel had, toen hij tot Poolse franciscanen op 11 februari 2003 zei: **'De wereld heeft een nieuwe heilige Franciscus van Assisi nodig! In het begin van het derde millennium wachten de mensheid en de wereld misschien meer dan ooit erop door de geest van de heilige Franciscus doordrongen te worden.'**

Tien jaar later kreeg de rooms-katholieke Kerk **de eerste pontifex met de naam 'Franciscus'**.

De heilige van Assisi kreeg de naam **'broer van iedereen'**, omdat hij van iedereen hield, vooral van de armen en de zieken.

Als 'de kleine arme van God' (*po-verello di Dio*) wou hij de allerarmste zijn die zijn schamele bezittingen deelt met wie nog minder had. Ook de Argentijnse Franciscus ziet zich als 'priester van de armen' en streeft naar een 'arme Kerk voor de armen'.

Zijn verjaardag viert Jorge Mario Bergoglio **niet met een feestbanket maar met een ontbijt**. Meestal vraagt hij aan zijn aalmoezenier (kardinaal Krajewski) om daklozen die hij die morgen ontmoette, uit te nodigen.

Op zijn verzoek bieden ook leden van de Zwitserse Garde 's nachts hulp aan daklozen en noodlijdenden. Ze rijden enkele keren per week naar het treinstation, waar zij maaltijden uitdelen aan daklozen.

De Latijns-Amerikaanse paus noemt het een morele plicht om **'het schandaal van de armoede' te veroordelen en op te roepen tot solidariteit en broederschap**.

Met zijn bezoek aan het eilandje Lampedusa, waar veel bootvluchtelingen uit het noorden van Afrika stranden of juist niet aan wal geraken, wou hij de onverschilligheid van de mensen aan de kaak stellen: 'Wie heeft gehuild om de dood van deze broeders en zusters? Wie heeft gehuild om de mensen van deze boten?' (8 juli 2013).

Het is een rode draad doorheen de toespraken van het tienjarige pontificaat: wanneer we armen helpen en beminnen, leren we Jezus liefhebben en dienen. Gelovigen openen niet alleen hun hart voor God maar ook voor de medemens, want de liefde voor God is niet mogelijk als er geen liefde voor de medemens is.

Zoals de heilige uit Assisi wil Bergoglio ook een man van vrede zijn.

In zijn toespraken tot diplomaten en wereldleiders en tijdens het traditionele *Urbi et Orbi* roept hij de wereld en de godsdiensten op tot dialoog, vergeving en verzoening.

Wapens, oorlog en haat moeten plaatsmaken voor vergeving, eenheid, liefde, zodat de mens vrede kan wensen, vrede kan brengen en in vrede kan leven.

Het middel om gewelddadige conflicten op te lossen (zoals in Oekraïne en Palestina) bestaat volgens de paus in de **cultuur van de dialoog en de ontmoeting**, die gebaseerd is op nederigheid en mildheid.

Maar ook in het dagelijks leven kunnen wij **door kleine gebaren 'werktuigen van vrede'** worden en zo het pad van de heiligheid bewandelen. Dan wordt ons leven een grote liefdesdaad. Vrede op kleine schaal betekent: **eerlijk zijn en niet toegeven aan roddel**, want hierachter liggen 'nijd, jaloezie, ambitie' (6 juli 2013).

Omdat elke mens respect moet hebben voor de schepping, vraagt Franciscus de wereld om de **natuur op een verantwoorde wijze te beheren** en de wereld om te vor-

men tot een 'tuin', een bewoonbare plaats voor iedereen.

Hiermee sluit hij aan bij het bekende **Zonnelied van Franciscus van Assisi**, die zich met alle schepselen zo levendig verbonden voelt dat hij ze als zijn broers en zussen begroet. Naar zijn voorbeeld kan de mens in alle natuurelementen een 'woord' van God zien en zo in zijn nabijheid komen.

Franciscus van Assisi leverde ook titel en inspiratie van drie inspirerende teksten: de *Laudato Si* (2015), de opvolger *Laudate Deum* (2023) en *Fratelli tutti* (2020).

Het is het antwoord van de kerkleider op het lijden in het COVID-19-tijdperk. Met deze pauselijke teksten wordt **nogmaals bevestigd wat de grote heilige uit Assisi in de dertiende eeuw verkondigde: alleen universele broederlijkheid kan de mensheid redden**.

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 80417.

Dit boek is helaas uitverkocht.

De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur

Kinepolis

Koning Albert I-Laan 200, 8200 Brugge

WIJZIGING TICKET-VERKOOP

- Aankoop online Andere Film
- Aankoop online kinepolis Brugge
- Aankoop aan automaat Kinepolis
- Aankoop aan de kassa Kinepolis

MEER INFO KRIJG JE:

- Aan onthaal DAF bij zaal 5
- Telefonisch: F. De Bie 0498 11 42 54
- Via www.anderefilm.be
- Via info@anderefilm.be

KINEPOLIS BEREIKBAAR MET OPENBAAR VERVOER DE LIJN HEEN:

Station Brugge lijn 2
(Kinepolis-Station-Centrum-Coiseaukaai) Perron 1 B
Vertrek: 19.23 u. - Aankomst 19.35 u.
TERUG:
Vertrek: 22.16 u. lijn 2 naar station Brugge
Vertrek: 22.46 u. lijn 2 naar station Brugge

TICKETS: 8,50 euro
COSY SEAT: 11,50 euro
Na 10 tickets - 11de gratis

THE OLD OAK

GB 2023 – Regie: Ken Loach – Taal: Engels -113'
Vertolking: Dave Turner, Ebla Mari, Claire Rodgerson e.a.
Palmares: FF Gent: winnaar publieksprijs

In een voormalig **mijndorpje** is de pub 'The Old Oak' het enige overgebleven **toevluchtsoord voor de verpauperde arbeiders** van de streek. Het water staat aan de lippen van de eigenaar TJ, uit wie alle hoop is weggevoerd.

Wanneer zonder veel uitleg **Syrische vluchtelingen** in het dorp geplaatst worden, zijn de **twee verwaarloosde gemeenschappen tot elkaar veroordeeld en komt het slechtste en mooiste in de mens naar boven.**

'The Old Oak' is het slotluik van de trilogie van de 87-jarige cineast over de desastreuze gevolgen van de falende Britse politiek in Noord-Engeland.

Na 60 jaar zet tweevoudig Gouden Palmwinnaar Ken Loach, het sociale geweten van de Britse cinema, een punt achter zijn carrière met een grote film.⁶

The Old Oak' is een strijdkreet tegen racisme, sociale dumping en apathische politiek, maar is ook een warme ode aan de kracht van solidariteit.

brochure FF Gent

"Ken Loach zwaait af met een hoopvolle film die zijn visie voor een betere wereld formuleert, en de Britten eraan wil herinneren dat niet racisme, maar solidariteit in hun DNA zit." De Morgen



The old oak

Donderdag 29 februari
RETURN TO DUST

China 2022 - Regie Ruijun Li - Taal: Chinees -133'
Vertolking: Renlin Wu, Qing Hai e.a.

Palmares : FF Berlijn nominatie voor de Gouden Beer

De film voert **twee oudere plattelanders op, Ma en Gui**, die door hun familie als een last worden ervaren.

Ma is een zwijgzame ongeletterde man, die het land bewerkt. Gui is een vrouw met een lichamelijke beperking en onvruchtbaar.

Als deze buitenbeentjes door hun familie in **een huwelijk worden gedrongen**, groeit er tussen de twee tegen de verwachting in **een zorgzame liefde.**

Naast een teder liefdesverhaal is 'Re-

turn to Dust' een ode aan **een uitstervende manier van leven op het Chinese platteland** maar ook onverholven **kritiek op blind materialisme en uitbuiting in het moderne China.**

De film getuigt van **een zelden geziene schoonheid** in zijn eenvoud: elk shot is tot in het kleinste detail uitgewerkt: de positie van de camera, de plaatsing van acteurs en objecten in het beeldkader, het verbluffende kleurenpatroon en de uitgekiende belichting tonen finesse en eesterschap. Mis deze film niet, want nooit eerder haalde een film van Ruijun Li onze zalen!

Hilde Vanhoutte

"Return to Dust: een emotionele plattelandsfilm, die de Chinese regering niet graag ziet." ??? De Morgen



Return to dust

Donderdag 22 februari

SUDOKU

© Puzzelpro

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | | 8 | | 5 | | | |
| 9 | 5 | 4 | | | | 8 | | |
| | | | | 4 | | | 3 | |
| | | | | | 2 | | 9 | 8 |
| | | | 3 | 4 | | | | |
| 6 | 1 | | 9 | | | | | |
| | 7 | | | 5 | | | | |
| | | 5 | | | | 9 | 2 | 4 |
| | | | 2 | 3 | | | 5 | 7 |

OKRA Male

Donderdag 7 maart om 14.00 uur in de benedenzaal van 't Couvent.: **Lentebingo**

Aanvang met een lekker kopje koffie.

Afroeping van de nummers. Wij spelen telkens voor een volle kaart. Alle prijzen bestaan uit voedingswaren.

Wij sluiten af met koffie en een gebakje.

Bijdrage Okra leden: 10,00 euro. Inschrijven tot en met vrijdag 1 maart. Graag rechtstreeks betalen op de Okra Male rek: **BE 72 7310 5180 2116** of bij **Willy Declerck: Baljuwlaan 4, Male, tel. 050 67 42 02** tussen 18.00 en 19.00 uur. **Betaald is ingeschreven.**

HOE TIJD MAKEN??

Veel 'tijd'

Hedwig Van Peteghem

Als je vijf minuten tijd hebt, zou je eens moeten tellen hoe veel uurwerken, klokken en horloges er in huis zijn.

Het is verbazend hoe vaak we met onze neus op de tijd worden gedrukt. Op allerlei toestellen staat de tijd aangegeven. Elke minuut van de dag kunnen we weten hoe laat het is. Ons leven wordt geleid door de kleine en de grote wijzer, door

minuten en seconden. Toch eigenaardig: hoe meer tijdsometers er zijn, hoe minder tijd we hebben.

Het nieuwe jaar zal even lang duren als het oude, evenveel dagen en evenveel nachten. Er moet gewerkt worden en er zal ontspannen worden.

Er is zoals Prediker zegt „een tijd om te huilen en een tijd om te lachen, een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen, een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen”.

Het leven gaat gestaag voort als het tikken van de klok.

En tussen dat ritme door vullen we onze eigen tijd in. We hebben een heel jaar voor ons, en toch zullen we veel tijd te kort hebben.

We hebben geen tijd, want er moet nog zo veel gebeuren. Boodschappen doen, de hond uitlaten, uitwerken gaan, koken en afwassen, het huis poetsen... en ga zo maar door. Een dag is zo voorbij en zit

zo boordevol werk, dat we blij zijn dat er nog nieuwe dagen komen. We hebben zo weinig tijd.

Niemand heeft trouwens tijd. Tijd kun je maken. Afhankelijk van wat we belangrijk vinden, doen we er weinig of veel moeite voor. En zo slijbt onze agenda vol met noodzakelijk werk en luchtig tijdverdrijf. Als we zelf alles plannen, blijft er natuurlijk weinig ruimte over voor onverwachte ontmoetingen. Ik ben

ervan overtuigd: door tijd te maken voor anderen en door stil te staan bij de Schepper van het leven, ga je de tijd anders beleven. Je krijgt meer tijd. Want een jaar vliegt zo voorbij.

Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.