

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

Herdenkingsviering en Nieuwjaarsreceptie MWWW

HERDENKINGSVIERING en NIEUWJAARSRECEPTIE van Male waar wij wonen : een WARE VOLTREFFER en een ECHTE 'OPSTEKER'

Er zijn inderdaad nog momenten in het leven om gelukkig van te worden

(Zie verder op pagina 3)



Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & Leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Geert De Kerpel

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
pesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistentie federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

Wij komen luisteren naar de goede boodschap van de Heer

**HK = HEILIGE
KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS
VAN KANTELBERG**

De omhalingen dit weekend zijn bestemd voor de Kerkfabriek.

Zaterdag 10 februari in ST
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zondag 11 februari in HK
10.30 u. Eucharistieviering
voor de leden en overleden leden
van FERM en de Landelijke Gilde.
Fundatiemis voor Mgr Delescluse.

Woensdag 14 februari in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Woensdag 14 februari in ST
18.00 u. Fundatiemis
voor de familie De Stappens-Van
Outryve.

Zaterdag 17 februari in HK
18.00 u. Eucharistieviering
voor Johan en Ivo Hillewaert.

Zondag 18 februari in ST
10.30 u. Eucharistieviering
voor overleden ouders.

Uit de liturgische kalender: het leven van heiligen

Zondag 11 februari:
Zesde zondag door het jaar:
De melaatsheid verdwijnt en hij is gereinigd (Mc. 1, 40-45).

Zondag 11 februari:
O.L.-Vrouw van Lourdes:
Op 11 februari 1858 verschijnt de heilige Maagd Maria in de grot van Massabielle bij Lourdes aan een 14-jarig meisje Bernadette Soubirous. Treffend is hoe de Heer arme en eenvoudige mensen uitkiest om zijn heilsgeschiedenis met de mens ook nu nog voort te zetten. Sedert die tijd is Lourdes een bedevaartsoord geworden. Jaarlijks trekken duizenden mensen op bedevaart naar Maria.

Maandag 12 februari:
H. Gertrudis van Nijvel, maagd:
Geertrui, dochter van Pepijn van Landen, **sticht omstreeks 639,**

op aanraden van de heilige Amandus, een klooster in Nijvel waarvan zij adbis wordt. Zij overlijdt op 17 maart 659.

Dinsdag 13 februari:
HH. Harlindis en Relindis:
De twee gezusters zouden afkomstig zijn van de streek van Tongeren. Zij worden opgevoed in een klooster te Valenciennes. Later bouwt men voor hen **een klooster te Aldeneik** nabij Maaseik waarvan zij beiden achtereenvolgens abdis worden. Harlindis sterft in 745, Relindis in 770.

Woensdag 14 februari:
Aswoensdag:
Begin van de vasten, de veertigdagentijd: *Uw vader die in het verborgene ziet zal het U vergelden (Mt. 6, 1-18).* De liturgische kleur is paars. De geloofsgemeenschap bestrooit zich

met as (askruisje), teken van boete en inkeer.

Woensdag 14 februari:
HH. Cyrillus, monnik en Methodius, bisschop, patroonheiligen van Europa:
Cyrillus in 827 en zijn broer Methodius in 825 te Tesselonika (huidige Saloniki in Griekenland) geboren, genieten een uitstekende opleiding in Constantinopel. Vandaar worden zij door de patriarch naar Moravië gezonden om er het evangelie te verkondigen. Om doeltreffend te werken **ontwikkelen ze een Slavisch schrift en vertalen de bijbel en de liturgische geschriften in het Slavisch.** Cyrillus, die kort voor zijn dood monnik wordt, sterft te Rome in 869 waarna Methodius gewijd wordt tot **aartsbischop van Sirmium** en pauselij-

ke gezant van **Pannonië (Hongarije).** Niet zonder moeilijkheden zet hij het bekeringswerk voort dank zij de steun van de pausen. Methodius sterft te Vehlerad (huidige Tsjecho-Slovakije) in 885. **Beiden worden genoemd 'de apostelen van de Slavische volkeren'.**

Zaterdag 17 februari:
Zeven heilige stichters van de Servietenorde:
Zeven Florentijnse handelaars (oorspronkelijk kluisenaars nadien predikers in Toscane) **stichten de orde van de Servieten of orde der Dienaren van de Heilige Maagd Maria.** Ze onderscheiden zich door hun beschouwing van het lijden van Christus en hun grote liefde tot Maria.

Leven op en rond de parochies

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com
pesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219 / 00.01

Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website

www.parochiessintkruis.be

OPENKERKEN
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

PAROCHIAAL ZANGKOOR HK
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüs-kapel.

WE VERTROUWEN TOE AAN

DE VERREZEN HEER
Roland Verstraete, 80 jaar, uitvaartdienst op 27 januari in de Heilige Kruisverheffing.

FACEBOOK
Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor

onze gemeenschap, plaatst parochieassistentie Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK
Je bent ziek of hoogbejaard ...Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas) of de pastoor of diaken (zie colofon)

COMMUNIE
Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

TELE-ONTHAAL:
PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.
Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813.** Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE
Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis
0476 30 80 87

of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87
antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK
24 uur op 24 en 7 dagen op 7:
Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website
www.parochiessintkruis.be

Herdenkingsviering en Nieuwjaarsreceptie MWWW

Een **HEEL** mooie en verzorgde 'herdenkingsviering' en we dachten innig verbonden aan onze overleden 'vrienden' van ons bestuur:

Proost E.H. Michiel Hostens, Willy Kemme, André Blicck, Paul Vanderschaeghe, Geert Aelter, Marie José Bonne en Gabriël De Windt.

Een subliem **muzikaal ensemble van VBS Kantelberg**, onder de deskundige leiding van **juf Sara**, ondersteunde **PRACHTIG** de viering en ze kregen meer dan 'terecht' een lange en staande ovatie van een **OVERVOLLE** kerk!

EN....zeker niet te vergeten: een heerlijke en 'smaakvolle' receptie rondde de viering mooi af.

Wat een kans tot 'ontmoeting' ...

"Onze sterren in of aan de hemel hebben zeker even 'gelukzalig' toegekeken!"

Een oprechte 'dankjewel' aan de voorgangers pastoor Hugo en Bart, de nog maar eens vele medewerkers, **het muzikaal ensemble van VBS Kantelberg** en **NIET** in het minst ... de zeer talrijke aanwezigen.

Ja warempel ... een dag om te blijven 'koesteren' en onze terechte waardering!

Het bestuur van Male waar wij wonen

Even bezinnen



ENKELE GREPEN UIT DE VOORBIJE DICHTERSWEEK

**Wanneer ik mijn ogen sluit,
dan zijt Gij ineens daar
als zachte regen,
water dat ik niet kan grijpen.**

**voor meer: zie ook op
www.parochiessintkruis.be**

**Lees het recente nieuws in
verband met spiritualiteit
en toekomst in**

Samen op weg

**KERK
& leven**

De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur
KInepolis
Koning Albert I-Laan 200, 8200 Brugge

WIJZIGING TICKET-VERKOOP
 - Aankop online Andere Film
 - Aankoop online kinepolis Brugge
 - Aankoop aan automaat Kinepolis
 - Aankoop aan de kassa Kinepolis

MEER INFO KRIJG JE:
 - Aan onthaal DAF bij zaal 5
 - Telefonisch: F. De Bie 0498 11 42 54
 - Via www.anderefilm.be
 - Via info@anderefilm.be

KINEPOLIS BEREIKBAAR MET OPENBAAR VERVOER DE LIJN HEEN:

Station Brugge lijn 2
 (Kinopolis-Station-Centrum-Coise-aukaai) Perron 1 B
 Vertrek: 19.23 u. - Aankomst 19.35 u.

TERUG:
 Vertrek: 22.16 u. lijn 2 naar station Brugge
 Vertrek: 22.46 u. lijn 2 naar station Brugge

TICKETS. 8,50 euro
COSY SEAT: 11,50 euro
Na 10 tickets - 11de gratis

Donderdag 8 februari
JUNIPER

Nieuw-Zeeland 2023 - Regie: Matthew J. Saville - Taal: Engels - 94'
 Vertolking: Charlotte Rampling, Marton Csokas, George Ferrier e.a.

De Britse Ruth, gekluisterd aan haar rolstoel, trekt noodgedwongen in in het huis van haar zoon in Nieuw-Zeeland. Haar 17-jarige kleinzoon Sam moet dik tegen zijn zin zorgen voor zijn oma, die hij nooit eerder ontmoette. Zij was vroeger oorlogsfotografe en probeert haar pijn te verdoven met haar dagelijkse portie gin. Hij kampt met donkere gedachten na de dood van zijn moeder en werd op school geschorst. Ondanks Ruth's woede-uitbarstingen en hun moeilijke karakters komen zij dicht bij elkaar tot de tijd hen inhaalt.



Juniper

Ruth, gebaseerd op Savilles avontuurlijke grootmoeder, is het soort personage waar de 77-jarige Charlotte Rampling een patent op heeft: onpeilbaar, complex en tragisch. Licht ontvlambaar is ze, maar ook een onstuimige en geestige vrouw. De chemie tussen haar en de jonge George Ferrier (Sam) draagt de film, die het niet moet hebben van verrassende wendingen.

Dit zeer persoonlijke speelfilmdebuut, waar beeldschone scènes voorbij komen, werd terecht een ware filmfestival-hit.
Hilde Vanhoutte

"Charlotte Rampling schittert als alcoholverslaafde oma in 'Juniper'." ??? De Standaard



Juniper

Het leven van Franciscus van Assisi (2de deel)

Franciscus van Assisi neemt afstand van alle vormen van materialisme of kapitalisme. Geld moet voor hem niet heersen, maar dienen en de mensen beter en waardevoller maken.

Eerst wordt Franciscus als gekke alternatieveling begroet.

Hij is echter ongevoelig voor de spot van de grote massa en stapt geduldig en vrolijk door de mensenmassa.

Geleidelijk fascineert hij door zijn diepe ernst, zijn voorbeeldige levensstijl, zijn gloeiende liefde voor God en de mens en zijn 'zoete' voordrachten.

Uiteindelijk wordt de **'troubadour van God'** door de bevolking vereerd en groeit hij uit tot **een van de populairste heiligen van de rooms-katholieke Kerk.**

Het leven van de bekeerde Franciscus kan gezien worden als een grote liefdesdaad.

De vrolijke en nederige heilige is een voorbeeld voor wie vandaag het ideaal van vrede, van dialoog tussen mensen, godsdiensten en culturen, van respect voor de natuur nastreeft.

In het hele leven van Franciscus zijn 'de liefde voor de armen en de nabootsing van de arme Christus twee elementen die onscheidbaar met elkaar verbonden zijn, twee kanten van een en dezelfde medaille'.

Deze woorden sprak paus Fran-

ciscus, die de naam van de heilige draagt, tijdens zijn bezoek aan Assisi op 4 oktober 2013.

Franciscus praat of schrijft niet over de weg, hij gaat de weg. Hij handelt, hij ontvangt en draagt leven, brengt nieuw leven. **Deze heilige leert dat je als pelgrim of vreemdeling aangewezen bent op gastvrijheid en vrijgevigheid van anderen.**

Wie zich niet opsluit achter dikke muren en het levenspad bewandelt, kan zich door de vreugde bezielen en boodschapper van vrede worden. **Dan wordt één van de zaligsprekingen werkelijkheid: 'Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.'** (Mt 5,9)

Vrede wensen, vrede brengen, in vrede leven – dit zijn **de doelstellingen van Franciscus' leven.**

In zijn testament bevestigt hij dat het overbrengen van de vredesgroet een elementair onderdeel van het leven als minderbroeder is:

'Moge de Heer jullie vrede schenken.'

Dezelfde wens sprak Johannes Paulus II in Assisi op de gebedsdag voor de wereldvrede (1986) en na de terroristische aanslagen in New York (2002).

Opvallend was dat aan deze interreligieuze ontmoeting **niet alleen christenen maar ook vertegen-**

woordigers van andere godsdiensten deelnamen.

Ook voor onze wereld, die geteisterd wordt door conflicten tussen Oekraïne en Rusland, Palestina en Israël, heeft Franciscus een boodschap: Door kleine gebaren van het dagelijkse leven kunnen we 'werk-tuigen van vrede' worden.

Franciscus preekt **de waardeloosheid van alle aardse goederen** en verbindt dit met een **grote waardering voor de schepping**, zoals blijkt uit **zijn bekende Zonnelied (Lofzang van de Schepselen).**

Naar zijn voorbeeld kunnen we in alle schepselen en elementen van de aarde een 'woord' van God zien en zo in zijn nabijheid komen:

Broeder zon is de dag, hij is mooi en straalt met grote pracht.

Zuster maan en de sterren zijn helder en kostbaar en mooi.

Zuster water is heel nuttig, nederig, kostbaar en kuis. **Broeder vuur** is mooi en vrolijk, stoer en sterk.

Zuster aarde voedt en leidt ons, brengt allerlei vruchten, bonte bloemen en planten voort.'

Franciscus is ook een dierenvriend. Hij houdt van de dieren voor wie hij een toeverlaat is, hij beschouwt ze als zijn gelijken.

Als een **wolf de omgeving van**

Gubbio onveilig maakt en al enkele slachtoffers heeft gemaakt, zoekt Franciscus hem in het bos op. Hij noemt hem 'broeder' en belooft hem dagelijkse te voederen.

Twee jaar lang laat hij zich van deur tot deur in Gubbio verzorgen, zonder iemand pijn te doen. Zo bewijzen Franciscus en de wolf elkaar wederkerig diensten.

Sinds 1929 is zijn feestdag (4 oktober) Werelddierendag en sinds 1980 is Franciscus patroonheilige van de ecologie.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen, Lamoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 80417.

Dit boek is helaas uitverkocht.

Gebed van de Week

Wanneer ik mijn ogen sluit, dan zijt Gij ineens daar als zachte regen, water dat ik niet kan grijpen.

Gij lest een dorst in mij die ik niet eens kende, zo diep dat ik er bang voor ben.

Het voelt of ik een plant ben, die in een veel te kleine pot gestaan heeft. De wortels zoeken nu voluit diepe grond en die zijt Gij.

Gij bevrijdt me van mijn beklemming, ik had zo graag geweten hoe.

De last waarvan ik het gewicht pas besef omdat die verdwenen is, heeft uw liefde opgetild.

Ruimte is uw naam. De touwen die me omklemden: Gij hebt ze doorgemaakt.

Erik Galle, Woorden als psalmen, Halewijn