

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

Koorfeest

Initiatiefneemsters om een koorfeest te organiseren, Cécile, Nicole, Jeannine en Vera, zijn enkelen van de vaste kern uit het kerkkoor van de Heilige Kruisverheffing.

Koorleden en partners werden uitgenodigd om samen te eten **en vooral samen te zingen**. De leiding-ladies hebben hun beste beentje voor gezet om iedereen een gezellige avond te bezorgen. We werden bij de deur alvast hartelijk verwelkomd met een drankje en een hapje.

Van zodra alle genodigden, die niet verhinderd waren, aanwezig waren, gingen we aan tafel. Voor we aan de broodjes begonnen, werd natuurlijk gezongen.

Wat zongen we?

Meezingers van uit vervlogen dagen: “daar bij die molen, lichtjes van de schelde, 2 ogen zo blauw, Amsterdamse grachten, ... en zelfs een K3-lied. Iedereen kon dit ook meezingen, gezien de muziek van kleinkinderen vaak ook echte meezingers zijn. Veertien nummers waren bijeengezocht en op voorhand met spotify overlopen. Alle voorspellen, tussenspellen, werden

op voorhand aangekondigd en soms werden mannen en vrouwen tegen elkaar uitgespeeld.

Na 4 liedjes werden we uitgenodigd om een broodje te eten. Gezien we hygiënisch willen zijn, was het een verrassing om te ontdekken welk beleg we hadden. Dit zorgde af en toe voor wat hilariteit.

Nadat we verzadigd waren, werd opnieuw gezongen. Daarna volgde een dessertbordje, samengesteld uit chocomousse, koekjes en een stukje cake. Het zag er allemaal heel feestelijk uit.

Als slot hebben we ... gezongen natuurlijk. Organiste Natalia, die nog wat moeite heeft met onze taal, mocht een bisnummer kiezen. Je gelooft het nooit, maar ze koos een echt Vlaams lied.

Koordinator Mieke werd in de bloemetjes gezet. Koordinator Regina kon niet aanwezig zijn, maar zij had haar bloemetje al ontvangen. Er klonken vele stemmen van dank voor ieders inzet. “Waar hebben ze nog een koor dat elke week zingt? Wat hebben we toch een mooie vriendengroep!”

Er waren ook enkele afwezigen door ziekte en alvast Nicole vond het reuze-jammer dat ze er niet bij kon zijn. Als organisatrice had ze wel op onze maagjes gedacht en ook andere verhinderde leden zorgden voor een aanwezigheid op een andere manier, zo waren er dessertkoekjes en zelfs zelf-gebrouwen bier. Zo voelde ik aan wat een hechte groep deze zangers zijn.

Ik heb alvast heel erg genoten van het samen-zijn en van het samen-zingen.

Dankjewel aan de werkgroep.

Lien



Het zelfgebrouwen biertje smaakte overheerlijk.



Ook onze nieuwe organiste Natalia genoot van de avond.



Koorleidster Mieke was duidelijk heel blij met de bloemetjes.

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
pesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistentie federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

Liturgische vieringen bij de sprong van oud naar nieuw: moge de Heer ons zegenen

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 30 december in HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 31 december in ST
10.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 3 januari in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Woensdag 3 januari in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

De omhalingen dit weekend zijn bestemd voor de Jonge Afrikaanse Kerken
Zaterdag 6 januari in HK
18.00 u. Eucharistieviering

voor een overledene.

Zondag 7 januari in ST
10.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Uit de liturgische kalender

Zondag 31 december:
H. Familie, Jezus, Maria en Jozef:
De opdracht in de tempel (Lc. 2, 22-40).

Zondag 31 december:
H. Silvester I, paus:
Silvester, tot paus gekozen nadat Constantijn de vrijheid van godsdienst afkondigt door het edict van Milaan, bestuurt de kerk gedurende 21 jaar. Hij is getuige hoe het christelijk geloof in alle rangen van de maatschappij doordringt, maar maakt helaas ook de crisis mee door de ketterij van Atius die de godheid van Christus loochent. Hij sterft in 335.

Maandag 1 januari:
Feest van de moeder Gods:
Traditiegetrouw wordt het nieuwe jaar onder de bescherming van de Moeder Gods gesteld.

Dinsdag 2 januari:
HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren:
Uitmunten door zijn grote begaafdheid en deugd leidt Basilius (330-379) eerst een monastiek leven, nadien wordt hij bisschop van Caesarea. Zijn levenswijze als zijn geschriften getuigen van **zijn inzet voor de armen en van zijn liefde voor de eenheid van de kerk.**

Gregorius (330-390) leeft eerst als monnik, wordt benoemd tot bisschop van Constantinopel maar keert terug tot het monastiek leven. Hij schrijft vele diepzinnige werken.

Woensdag 3 januari:
H. Naam van Jezus:
Uit het evangelie van Lucas kunnen we opmaken dat aan een jongetje bij de besnijdenis ook officieel zijn naam gegeven wordt. *'Acht dagen later ontvangt Hij de naam Jezus, zoals Hij door de engel is genoemd, voordat Hij in de moederschoot wordt ontvangen (Lukas 2, 21)'*. Acht dagen na Kerstmis wordt de naamdag van Jezus ge-

vierd. *'Bij het noemen van zijn naam moet iedere knie zich buigen (Fil. 2, 6-11)'*.

Donderdag 4 januari:
H. Veerle, maagd:
Veerle leeft in de 7de-8ste eeuw en volhardt tot haar 90ste jaar in **een heilig leven van boetvaardigheid en godsvrucht.** Haar **reliken worden na haar dood overgebracht naar de Sint Baafsabdij (Gent).** Later bouwt de stad bij het Gentse Gravensteen tot haar eer een kerk.

Leven op en rond de parochies

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com
pesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Het secretariaat is verhuisd naar Moerkerkse Steenweg 219 / 00.01

Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden

op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER

Lucienne Plisnier, 90 jaar, uitvaartdienst op 19 december in de Heilige Kruisverheffing.

PAROCHIAAL ZANGKOOR HK
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüs-kapel.

FACEBOOK

Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.

Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor

onze gemeenschap, plaatst parochieassistentie Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Een luisterend oor, een helpende hand: ook in het nieuwe jaar staan we paraat

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard ...
Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Gemeente aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).
Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer
Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten?
Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur
www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF

MATERIËLE NOODSITUATIE
Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis
0476 30 80 87
of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87
antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7:
Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website
www.parochiessintkruis.be

Zalig Kerstmis, God van Licht



Een koude, donkere stille nacht,
waarin plots een heldere ster verscheen.

Een prachtige ster die niet meer verdween,
en die de herders naar Bethlehem bracht.

De plaats waar Jezus geboren was,
de Redder van de mensheid,
de engelen zongen terzelfder tijd,
zo zuiver en helder als glas:

'Ere zij God in de hoogste hemel
en vrede op aarde
voor alle mensen die Hij liefheeft'

PROBEER POETINS FILOSOFIE EN ZIJN
BEDOELINGEN MET HET RUSSISCHE RIJK EN
DE RUSSISCHE CULTUUR, TE BEGRIJPEN

DOEGIN de filosoof van Poetin of zijn gebruikte religie

Alexandr Doegin, een Russische politiek filosoof geboren in 1962, geldt als de ideologische grondlegger van de huidige Russische buitenlandpolitiek en een invloedrijke adviseur van president Poetin.

Hij is de oprichter van de Russische Euraziatische Partij en de belangrijkste voorvechter van het eurazianisme, de theorie die stelt dat Rusland een unieke culturele positie tussen Europa en Azië inneemt die onverenigbaar is met westerse liberale waarden.

Doegin ziet het liberalisme als een groot kwaad en een machtsstaat moet ook in de plaats komen van de democratie.

Jarenlang hebben analisten en waarnemers tegenstrijdige opvattingen geuit over de werkelijke invloed van de 60-jarige ideoloog onder de politieke elites van Moskou.

Doegin kwam in het wereldnieuws nadat vorig jaar zijn dochter Darya in de Russische hoofdstad door een autobom om het leven kwam.

Moskou heeft de Oekraïense geheime diensten ervan beschuldigd de dochter van Doegin te hebben vermoord, een claim die door Kiev werd afgewezen als "propaganda".

Er wordt steeds meer gespeculeerd dat de filosoof zelf mogelijk het doelwit was van de aanval, omdat hij een vooraanstaand pleitbezorger voor de Russische invasie van Oekraïne is.

Klopt dat allemaal?

De Amsterdamse filosoof Victor Kal bijt zich vast in de achtergronden en noemt de westerse conservatieve filosofen Julius Evola (1898-1974) en René Guénon (1886-1951).

Functioneert in Rusland het orthodoxe geloof in de staatsideologie, dan is dat bij Doegin veel minder duidelijk.

Guénon, de Franse filosoof, had geadviseerd dat je je het best kunt aansluiten bij een levende traditie, een vitale religie. Voor de van huis uit katholieke Guénon was het katholicisme daartoe geschikt om binnen een traditionalistisch denkkader te functioneren.

Doegin hanteert in zijn geschriften vreemde eschatologische verwachtingen met een finale strijd tussen goed en kwaad.

Kal komt tot de conclusie dat Doegins denken helemaal niet religieus is, veeleer magisch en heidens. Doegin leeft in een wijsgerig universum.

Kal twijfelt of Doegin Poetins filosoof of 'Raspoetin' is. Hij is wel een machtige figuur. Hij is evenwel meer een esoterische aanhanger.

Religie is daarbij eigenlijk een lege doos. Kal haalt de argumenten dan ook onderuit. (eds)

Victor Kal, *Poetins filosoof. Alexander Doegin, Prometheus, Amsterdam, 2023, 224 blz., 20 euro, ISBN 978 90 4465 241 3*

Nota Bene:

Het boek van professor Kal leest niet gemakkelijk maar bevat zeer veel interessante informatie en veronderstelt heel wat kennis over de grote filosofen vanaf Plato, Christus, tot Heidegger, Nietzsche, Kierkegaard enz., filosofen, die heel wat invloed gehad hebben op onze huidige levenswijze.

Het boek legt ook duidelijk het verband tussen de ontwikkeling van de modernistische levenswijze waarvan de toekomst gedeeltelijk onbekend is maar wel vooruitgang biedt, en het vasthouden aan de conservatieve traditionele levenswijze die ons wel bekend is maar geen nieuwe perspectieven biedt.

H.Ryckebosch

Het parochiaal team
wenst jullie allen
EEN ZALIG KERSTFEEST
en een GOED NIEUW
BEGIN

VEEL SUCCES BIJ HET GOED OPLOSSEN

KRUISWOORDDRAADSEL



© Puzzelpro



Horizontaal: 1 deel v.e. auto 6 verwerven 12 gebroken wit 14 Europeaan 15 millimeter 17 debat 20 ultraviolet 21 mager 22 binnenkort 23 barens pijn 24 laatstgenoemde 25 robe 27 Japanse rijstwij 30 florijn 31 gemis 33 scherpe saus 35 godin v.d. jacht 37 grasmaand 38 rangtelwoord 40 droefenis 42 sleetje rijden 46 grenswacht 48 beschamend 50 als boven 51 miljardste deel 53 handgreep 54 errore excepto 55 onbepaald vnw. 56 dopingmiddel 58 iel 59 meester 60 ontvoerder 64 soortelijk gewicht 65 Chinees gerecht 66 gordel 68 verblijf voor renpaarden 69 balsport.

Verticaal: 1 keukenkruid 2 per expresse 3 soort beeldscherm (afk.) 4 staat in Amerika 5 zangvogel 7 gravure 8 bespannen voertuig 9 vlaktemaat 10 laatste kwartier 11 kort verhaal 13 eenheid van tijd 16 miljoenvoud 18 politieke partij 19 schutsluis 20 Europese voetbalbond 25 hovenier 26 schamen 28 eetbare stengelplant 29 uitmuntend 32 compact disc 34 bladzijde 36 knop op het toetsenbord 37 gravin van Holland 39 kaassoort 40 Sovjet-Unie 41 laborant 43 keerzang 44 voorzetsel 45 deel v.e. plant 47 restaurantbediende 49 reukorgaan 52 stommeling 53 klimplant 57 nagerecht 60 broeibak 61 projectieplaatje 62 niet tegen 63 gymnastiektoestel 65 de onbekende 67 megabyte.

HET HEILIGENBOEK

Guido van Anderlecht

Guido is een van de sterk vereerde heiligen in België.

Rond 950 wordt hij in Anderlecht geboren. Hij is de zoon van eenvoudige boeren uit Brabant en moet al op jonge leeftijd meewerken op het land. **De armoede beschouwt hij niet als een last:** hij ziet het meer als zijn aandeel in het Rijk Gods.

Op de velden ervaart hij het mysterie van de schepping en de schoonheid van de natuur. Elk seizoen werpt een licht op het handschrift van de Schepper. Hij hoort de stem van het hemelse Jeruzalem in de gezangen van de vogels en de ritselende bladeren.

Zijn vrije tijd brengt hij door in de kerk of bij zieken die **hij probeert moed in te spreken.** Hij geeft van zijn schamel bezit een aalmoes weg.

Guido wordt eerst **koster in de Onze-Lieve-Vrouwekapel in Laken** bij Brussel. Op een dag overhaalt een Brusselse koopman hem om handelaar te worden: Dit avontuur duurt echter niet lang. De boot met handelswaar loopt vast in de Zenne.

Als Guido hulp aanbiedt, blijft een hefboom aan zijn handen kleven. Pas na boete en gebed krijgt hij het hout los van zijn handen. **Voor hem is het duidelijk: God heeft met hem een ander plan.**

Guido besluit om op pelgrimstocht naar Rome en Jeruzalem te gaan. Zo ondervindt hij aan den lijve dat het geloof in Jezus Christus geen uitgevonden legende is.

Het is gebaseerd op een geschiedenis die echt heeft plaatsgevonden. We kunnen deze geschiedenis aanschouwen en aanraken.

In zijn homilie naar aanleiding van Palmzondag (28 maart 2010) zegt paus Benedictus XVI hierover: "Het is ontroerend om in Nazareth op de plaats te staan waar de engel aan Maria verscheen en Haar de opdracht toevertrouwde om Moeder

van de Verlosser te worden.

Het is ontroerend om in Betlehem op de plaats te staan waar het Woord, eens mens geworden, onder ons is komen wonen. En de heilige grond te betreden, waarop God als kind mens is willen worden.

Het is ontroerend de trap naar Calvarië te bestijgen tot op de plaats waar Jezus voor ons aan het kruis gestorven is. En bij het lege graf te staan, te bidden waar zijn heilig stoffelijk overschot gerust heeft en waar op de derde dag de verrijzenis plaatsvond."

Ook vandaag moedigt Guido's levensverhaal ons aan om Jezus' uitwendige wegen te volgen.

Zo kunnen we met vreugde en nieuwe zekerheid de innerlijke weg gaan die Hij ons getoond heeft en die Hij zelf is. Christen zijn wordt niet bepaald door een ethische beslissing of hoogstaand idee, maar door een ontmoeting met een gebeurtenis, met een Persoon, die ons leven een nieuwe horizon en daarmee de beslissende richting geeft.

Een van de uitdagingen voor ons allen – en in het bijzonder voor opgroeiende, zoekende jongeren – bestaat erin om een leven te aanvaarden dat zich niet alleen in opvallende uiterlijkheden, in de schone schijn afspeelt, maar in de ontplooiing van het innerlijke leven.

Volgens Benedictus XVI is dit een plaats "die het 'zijn' en het 'doen' samenbrengt, een plaats van de erkenning van **onze waardigheid als kinderen van God, die tot vrijheid voorbestemd zijn.**" (10 februari 2007).

Tom Zwaenepoel, Het Heiligenboek. Levenswijsheden van honderd en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

NAARSTIG ZOEKEN EN NIET OPGEVEN BELOOFT RESULTAAT

SUDOKU

© Puzzelpro



ZONDAGSGEBED

Feest van de Heilige Familie

Steeds opnieuw, God, houdt Gij ons staande en wilt Gij met ons op weg gaan. **Steeds opnieuw,** meer dan wijzelf kunnen opbrengen, reikt Gij ons de hand. **Steeds opnieuw** maakt Gij ons vertrouwd met uw liefde die mensen ten volle zichzelf laat zijn. **Steeds opnieuw** zijt Gij een God die het leven wil, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Jean Paul Pinxten