

## PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

KERSTMIS 2023

### Een Kind ons geboren...

**Hohoho, daar zweven de kerstman en Rudolf weer door de lucht. De slede is met pakjes beladen, de sneeuw dwarrelt door de lucht. De kerstsfeer slaat ons om de oren ... maar van KERSTMIS lijken we niet wakker meer te liggen.**

Wintergloed, magische kerstmarkt, Gentse winterfeesten, winterland, kerstdorpen ... slechts sporadisch duikt nog een vermelding van Kerstmis op in alle festiviteiten. We krijgen wel lichtspektakels voorgeschoteld, veel eten, drankgelegenheden, koopkraampjes van meestal hetzelfde... We hopen dat Rudolf met z'n slede geen botsing veroorzaakte met Sinterklaas want die goedheilige man moest ook nog zijn pakjes afleveren. We zijn in een periode beland waar commercie de bovenhand haalt en waar het kerstgebeuren stilaan ondergesneeuwd is.

**Maar wat betekent Kerstmis nog voor deze wereld, wat betekent Kerstmis voor ons? Zo vele jaren geleden werd een kind geboren in armoede, op de vlucht want er was geen plaats meer in de herberg.**

Alles was bezet door de volkstelling die was afgekondigd. Een hut in de



weide, een os en een ezel als verwar ming, daarmee moest Hij het doen. En reeds toen was Hij er voor alle mensen.

De eerste bezoekers waren herders, mensen die geen vaste stek hebben en rondwalen met hun schapen. Zij hadden niets om te geven, waarschijnlijk enkel wat melk van hun schapen en wat wol om Hem en zijn ouders wat warm te houden. Nog velen passeerden aan de stal, tot zelfs de wijzen toe. Zij deelden hun rijkdom met Hem. Ieder gaf naar ei-

gen godsvrucht en vermogen. En als ieder gepasseerd was, werd het stil en moesten Maria, Jozef en Jezus weer op weg naar huis, vrezend voor hun toekomst.

**Op Kerstmis werd ons een Kind geboren dat de wereld zou veranderen. We zijn allen zussen en broers van elkaar. De aarde is ons gegeven, laten we zorgen voor wat we hier krijgen.**

Ieder heeft zijn deel in de grote wereld, elk van ons kan bijdragen aan een betere wereld. Maar wat doen we ermee? Oorlogen passeren het dagelijks nieuws, vele conflicten worden vergeten, het heeft geen spectaculaire nieuws waarde meer. Mensen zijn op de vlucht, is het niet voor de oorlogen dan is het voor het klimaat dat leven nagenoeg onmogelijk maakt op bepaalde plaatsen. En dit met overstromingen, hittegolven en ander onheil. Winstbejag slaat om ons heen, weinigen bezitten veel, velen bezitten weinig.

Kerstmis, de geboorte van Jezus moet er ons aan herinneren waarvoor we hier op aarde zijn. Een kind, in alle puurheid, wijst ons de weg. Hij kwam op de wereld voor

ieder van ons, Hij vergat niemand. Hij durfde de groten der aarde een geweten schoppen. Zijn boodschap was simpel: liefde en medeleven.

**Is dit haalbaar voor ons? Oorlog zullen wij niet stoppen, commercie zal er altijd zijn. Maar dicht bij ons, in onze eigen kring kunnen we die boodschap uitdragen.**

Want ook bij ons zijn er mensen aan de rand van de maatschappij. Misschien kunnen we hier een handje toesteken zodat er iets meer

mogelijk is dan ze zelf vermoeden. Ook hier zijn er kleine oorlogjes onder elkaar. Misschien kunnen we de hand reiken, niet jaloers zijn en blij zijn met de luxe die velen van ons hebben. Ook hier zijn er klimaatproblemen. Misschien kunnen we eens naar onszelf kijken en zien hoe we het klimaat niet verder belasten. Liefde en medeleven kunnen misschien een start vinden in onze eigen straat, onze eigen buurt, dat zal de wereld een stukje vredevoller en gelukkiger maken.

Een grote boodschap, kleine stapjes dicht bij onszelf, een vreugdevolle en dankbare blik voor wat dan mogelijk is, dit wens ik ieder van jullie in de komende tijd. En ... vier kerstmis maar met een cadeautje, een goed etentje en een goed glas wijn, het mag ook gezellig zijn.

Een zalige en vredevolle Kerstmis 2023 voor u allen.

Johan Devoghel  
teamlid Pastorale eenheid  
Marta en Maria





## Colofon

**DIENST ABONNEMENTEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@trevipus.be  
www.trevipus.be

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**KERK & Leven** is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Herman Cosijns

**Diocesane redactie Brugge**  
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,  
liselotte.ankaert@kerknet.be  
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,  
bertrand.goethals@kerknet.be  
Potterierei 72, 8000 Brugge

**Plaatselijke redactie en abonnementen**  
**Rekeningnummer:**  
BE22 4752 0671 0147  
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

**Foto's Kerk en Leven**  
Alle foto's zijn genomen door  
eigen medewerkers

**Hugo Pieters, pastoor-moderator**  
**Federatie Sint-Kruis**  
Brieversweg 332  
tel./fax: 050 35 55 78  
pesintkruis@gmail.com

**Wilfried Desrumaux, diaken**  
Kastanjelaan 4  
tel. 050 35 83 54  
wilfried.desrumaux@telenet.be

**Bart Verhelle, diaken decanaat**  
Moerkerkse Steenweg 391  
tel. 0492 316 993  
bart.verhelle@live.be

**Lien Lecompte**  
Parochieassistente federatie Sint-Kruis  
0477 0913 49  
kerkenlien@gmail.com

**Federaal rekeningnummer:**  
BE77 7510 0283 2642

**Secretariaat**  
**Sint-Thomas van Kantelberg**  
Brieversweg 332  
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur  
tel./fax 050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

**Secretariaat H. Kruisverheffing**  
Moerkerkse Steenweg 219/00.01  
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur  
hkruisverheffing@gmail.com

Marta & Maria  
Pastorale Eenheid St-Kruis

## VIERINGEN EN DIENSTEN

**HK = HEILIGE  
KRUISVERHEFFING  
ST = SINT-THOMAS  
VAN KANTELBERG**

**Zaterdag 23 december**  
*Er is geen eucharistieviering.*

**Zondag 24 december in HK**  
**Kerstavond**  
**18.00 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

**Maandag 25 december in ST**  
**Kerstmis**  
**10.30 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

*Deze viering wordt ondersteund  
door het Dames- en herenkor.*

**Woensdag 27 december in HK**  
**09.00 u.** Morgengebed  
Getijdengebed in de kapel.

**Woensdag 27 december in ST**  
**18.00 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

**Zaterdag 30 december in HK**  
**18.00 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

**Zondag 31 december in ST**  
**10.30 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

## Uit de liturgische kalender

**Zondag 24 december:**  
**Vierde zondag van de advent:**  
*Zie, Gij zult zwanger worden*  
(Lc.1, 26-38).

**Maandag 25 december:**  
**Kerstmis, Geboorte van de Heer:**  
*Heden is ons een Redder geboren*  
(Lc. 2, 1-14).  
Begin van de kersttijd.

**Dinsdag 26 december:**  
**H. Stefanus, diaken en eerste  
martelaar:**

Alles wat wij weten over de eerste martelaar voor Christus, is verhaald in het 6de en 7de hoofdstuk

van de Handelingen. Zijn getuigenis van de Heer is voor de kerk een lichtend en bemoedigend voorbeeld. Hij is gekozen als eerste van de zeven diakens die de apostelen helpen met hun materieel liefdevolwerk. Hij is een getuige van de verzezen Heer die hij op een unieke wijze in zijn dood volgt. Hij wordt gestenigd in het bijzijn van de apostel Paulus.

**Woensdag 27 december:**  
**H. Johannes, apostel en evangelist:**  
De apostel Johannes leeft in de intimiteit van de Heer die hem bij de Jordaan roept om Hem te volgen.

Hij is aanwezig bij de gedaanteverandering, bij de opwekking van het dochterje van Jairus en in Getsemané. Hij wordt vereenzelvigd met de leerling die Jezus liefheeft en aan de borst van de Heer mag aanleunen tijdens het laatste avondmaal én met de leerling onder het kruis aan wie Jezus zijn moeder toevertrouwt. Als evangelist wordt hij afgebeeld met een arend.

**Donderdag 28 december:**  
**HH. Onschuldige Kinderen:**  
Onschuldige kinderen worden gedood door Herodes omwille van de pasgeboren Koning der Joden.

**Vrijdag 29 december:**  
**H. Thomas Becket, bisschop en martelaar:**

Thomas is kanselier (12de eeuw) van Engeland als koning Hendrik II hem tot aartsbisschop van Canterbury laat verkiezen. Hij verdeeld met vuur de rechten van de kerk die de koning zich wilt toeëigenen. Daarom moet hij vluchten. Bij zijn terugkeer in Canterbury wordt hij door familie van de koning vermoord.

## Leven op en rond de parochies

## SECRETARIATEN

**Sint-Thomas van Kantelberg**  
Brieversweg 332  
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur  
050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com  
pesintkruis@gmail.com

**Heilige Kruisverheffing**  
**Het secretariaat is verhuisd  
naar Moerkerkse Steenweg 219  
/00.01**  
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur  
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website  
www.parochiessintkruis.be

## OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.  
Heilige Kruisverheffing:  
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.  
Sint-Thomas van Kantelberg:  
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

**WE VERTROUWEN TOE AAN  
DE VERZEZEN HEER**  
**Roland Allemeersch**, 79 jaar,  
uitvaartdienst op 7 december in de Heilige Kruisverheffing.

**Colette Dalle**, 67 jaar, uitvaartdienst op 9 december in de Heilige Kruisverheffing.

**PAROCHIAAL ZANGKOOR HK**  
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüs-kapel.

## FACEBOOK

Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op fa-

cebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

## Herabonneren Kerk en Leven

Hebt u het abonnement voor Kerk en Leven 2024 nog niet in orde gebracht!!!  
Doe het dan vlug!

**Wij bieden u volgend jaar 48 nummers voor de prijs van 62 euro. Hier vindt U naast de vieringen in onze kerken ook het nieuws van wat in de parochies reilt en zeilt alsook wat in onze omgeving en verenigingen staat te gebeuren.**

**Daarnaast vindt U ook zeer interessante artikels over wat in de wereld rondom ons gaande is.**

**Zo wordt u ook een kleine wereldburger! Gewoon doen dus!**

**U kunt ook een steunabonnement nemen aan 70 euro.**

**Hoe herabonneren?**  
**U schrijft 62 euro (of 70 euro als steun) over op rekeningnr. BE22 4752 0671 0147 van Parochieblad Sint-Kruis.**

**U betaalt liever contant?**  
**Dan kunt u geld + naam+ adres in een omslag deponeren in de brievenbus van de pastorie: Brieversweg 332.**



**Ook kunt u het geld + naam+ adres in een omslag na de eucharistieviering afgeven aan de pastoor.**



## Even bezinnen



## De Andere Film

**Donderdag om 20.00 uur**  
**KInepolis**  
 Koning Albert I-Laan 200, 8200 Brugge

**WIJZIGING TICKET-VERKOOP**  
 - Aankop online Andere Film  
 - Aankop online kinopolis Brugge  
 - Aankop aan automaat Kinopolis  
 - Aankop aan de kassa Kinopolis

**MEER INFO KRIJG JE:**  
 - Aan onthaal DAF bij zaal 5  
 - Telefonisch: F. De Bie 0498 11 42 54  
 - Via [www.anderefilm.be](http://www.anderefilm.be)  
 - Via [info@anderefilm.be](mailto:info@anderefilm.be)

**KINEPOLIS BEREIKBAAR MET OPENBAAR VERVOER DE LIJN HEEN:**

Station Brugge lijn 2  
 (Kinopolis-Station-Centrum-Coiseaukaai) Perron 1B  
 Vertrek: 19.23 u. - Aankomst 19.35 u.

**TERUG:**  
 Vertrek: 22.16 u. lijn 2 naar station Brugge

Vertrek: 22.46 u. lijn 2 naar station Brugge

**TICKETS. 8,50 euro**  
**COSY SEAT: 11,50 euro**  
**Na 10 tickets - 11de gratis**

**Donderdag 21 december**  
**LE BLEU DU CAFTAN**

Marokko 2021 - Regie: Maryam Touzani - Taal: Arabisch - 118'  
 Vertolking: Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui  
 Palmares Festival Cannes: Fipresciprijs van de internationale pers

In de medina van Salé, een buitenwijk van Rabat, baat Halim samen met zijn vrouw Mina de kleine winkel van zijn vader uit, waar hij met extreme nauwgezetheid traditionele kaftans maakt en borduurt. Hij ziet met lede ogen hoe dit eeuwenoude ambacht bedreigd wordt door de concurrentie van het mechanische werk.

Ondanks de diepe genegenheid voor elkaar leeft het echtpaar al lang

met een geheim. Mina's ziekte en de komst van Youssef, een leerling die het vak wil leren, bedreigen dit fragiele evenwicht. Verenigd in hun liefde, helpen ze elkaar om hun angsten onder ogen te zien.

'Le Bleu du Caftan' is een aangrijpende en warme film, die grote dramatiek vermijdt. Het is tegelijk een zintuiglijke film over traditioneel ambachtelijk werk: de film glijdt even teder en geduldig over de relatie tussen de echtgenoten als Halims handen over de stof en gouddraad. De prachtige fotografie van stoffen, blikken en gebaren en de fenomenale acteerprestaties leverde de film een staande ovatie en de prijs van de internationale pers op in Cannes.

Hilde Vanhoutte

"Poëtische mijmeringen, zintuiglijke close-ups en de ingetogen vertolkingen maken deel uit van het prachtige weefsel van dit meesterwerkje." ??? Humo



Le bleu du caftan

POVERELLO

## Poverello-Brugge zoekt medewerkers



Jan Van Brugghe (c) Poverello Brugge

**Poverello** is een organisatie die, vanuit een christelijke basis en spiritualiteit, goedkope maaltijden verzorgt voor minderbedeelde mensen in het Brugse. Wij werken louter met vrijwilligers en giften, maar komen momenteel een paar mensen te kort **op donderdag** (ongeveer tussen 9.00 en 14.30 uur) om mee te helpen aan de bereiding en het opdienen van de maal-

tijden.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op via [brugge@poverello.be](mailto:brugge@poverello.be), of tel. 0474/700607.

Wij garanderen een aangename werksfeer en veel voldoening om iets voor anderen zomaar te doen!

Jan Van Brugghe

## Een luisterend oor, een helpende hand

**ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE**

Je bent ziek of hoogbejaard ...

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Gemeente aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

**TELE-ONTHAAL: PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.**

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via [www.tele-onthaal.be](http://www.tele-onthaal.be).

**ZELFDODING**  
 Vragen over zelfdoding?

Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur [www.zelfmoord1813.be](http://www.zelfmoord1813.be)

**FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE**  
 Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis 0476 30 80 87 of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 [antoon.vandeputte@telenet.be](mailto:antoon.vandeputte@telenet.be).

**NOOD AAN ONDERDAK**  
 24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 [crisisopvang@cawregiobrugge.be](mailto:crisisopvang@cawregiobrugge.be)

Zie ook onze website [www.parochiessintkruis.be](http://www.parochiessintkruis.be)

ZONDAGSGEBED

## Vierde zondag van de advent

Heilige Geest, zonder iemand zijn vrijheid te ontnemen, oefent Gij met eeuwige wijsheid een zachte drang uit op de mensen die uw gaven willen ontvangen.

Gij klopt aan alle harten, maar Gij klopt zacht en tracht ieder ertoe te bewegen zich tot het ontvangen van uw ga-

ven bereid te houden.

Zacht zingt uw stem in de harten, en zacht klinkt uw klagen. Gij juicht en Gij weent, terwijl Gij allen opwekt om zich voor U open te stellen.

Heilige Maria Magdalena de Pazzi



## Kerstsamenzang U zigt Wellekome



Al jaren organiseert het Davidsfonds, aanvankelijk alleen in Brugge, een grote kerstsamenzang onder de titel **U zigt wellekome**, altijd op tweede kerstdag om 16.00 uur.

Door het grote succes ervan, werd het later uitgebreid tot een aantal plaatsen in West-Vlaanderen, en uiteindelijk tot heel Vlaanderen (op 90 plekken op een bepaald moment!). Op zijn 'hoogtepunt' in Brugge kwamen daar meer dan 700 deelnemers op af; de laatste jaren is het qua plaatsen en deelnemers weer wat gereduceerd.

De formule ervan is heel eenvoudig: de bekende en minder bekende Vlaamse liederen worden samen ge-

zongen: 'Maria die soude naar Bethlehem gaan', 'Hoe lijdt dit kindeken', 'De herderkens', 'Nu zigt wellekome...'; ze passeren allemaal de revue. Een aanzingkoor en een organist begeleiden; een dirigent leidt – dit jaar zijn dat 'Zingen is Zijn' o.l.v. Joris Lasure en organist Eric Hallein.

Een paar muzikale intermezzi zorgen voor extra kleur – dit jaar zorgen fluitiste Karla Savat en organist Eric Hallein daarvoor.

De bedoeling is uiteraard en vooreerst de mensen te laten zingen; vele aanwezigen vinden het goed dat ze met Kerstmis nog eens de aloude liederen samen laten horen. Onze Vlaamse kerstliederenschat is ook heel respectabel qua rijkdom en

'leeftijd', en daarom vindt het Davidsfonds het ook belangrijk om die schat op die manier in leven te houden.

De toegang is gratis, maar er wordt nadien een vrije bijdrage gevraagd om de kosten te dekken.

Iedereen is dus welkom **op dinsdag 26 december a.s. om 16.00 uur in de kerk van Sint-Jozef, Ter Looigemweg 6 in Brugge (in de wijk Sint-Jozef dus).**

## Kerstconcert

**KERSTCONCERT**  
CANTORES PRIMO TWIST APERTO AWWIO CONTINUO

**CANTORES KORENFAMILIE**  
Algemene leiding: Liedewijde Ingelbrecht  
Hans Helsen  
Reinhard Andries  
Piano - orgel: Alexander Vangaever  
Kerk Heilige Kruisverheffing - Sint-Kruis

ZA  
23/12/2023  
19.00  
UUR

€25 (steunkaart) €15 €5 (-12j)

050 38 43 18 | kaarten@cantores.be | www.cantores.be

CONSERVATORIUM BRUGGE  
BRUGGE CULTUUR

## OPKIKKERTJES

### In de watten gelegd

#### Hedwig Van Peteghem

Zelf maakte ik het nooit mee, maar geloof wat die man mij vertelde. In zijn kindertijd — heel wat jaren geleden dus — bestond op school de gewoonte zich met hart en ziel voor te bereiden op Kerstmis.

Iedereen was ervan overtuigd dat het een marteling moest zijn voor dat pasgeboren kind om in zo'n hard stro te slapen. De zuster zei dat wij het leven van dit kind iets zachter konden maken.

Hoe ging dat in zijn werk?

Het was vrij eenvoudig.

Telkens men een goede daad gedaan had — wat ging van een vriendelijk woord tot een helpend gebaar — mocht je een plukje watten in de kribbe leggen.

Hoe meer goeds wij deden, des te rustiger en vrediger zou het kind kunnen slapen. Natuurlijk — toen was dat nog zo — deed iedereen zijn uiterste best. Want zou je het zelf plezierig vinden in kort stekelig tarwestro te liggen?

Het klinkt misschien wat naïef, maar toch brachten die kinderhanden op hun manier de blijde boodschap van Kerstmis. Goed zijn voor

anderen gaat verder dan problemen oplossen en maatschappelijk werk doen. Het maakt dat het leven nieuw kan worden, dat God met ons kan zijn. Het is weten en geloven dat we niet op eigen krachten moeten draaien.

Je hoeft geen krachtpatser of heilige te zijn om de kerstboodschap in daden om te zetten.

Kerstmis waarmaken in je leven is de mensen in de watten leggen omdat je dankbaar bent om dit leven. Kerstmis vieren, is blij zijn dat we gebruik mogen maken van zijn licht om een hemel op aarde te maken.

Het begint bij kleine en onbeduidende dingen: een kind, een kribbe, een ster. Haal wat watten bij de apotheek en laat aan de mensen rondom jou maar voelen dat Kerstmis geen verzinsel is.

*Bovenstaand cursieffe werd geplukt uit **Opkikkertjes** (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.*

## De vrome kudde

#### Kerststal

Ingezonden door Walter Vanden Broecke

Twee jezuïeten bezoeken in Bethlehem het kindje Jezus in de stal. Zegt de ene:

- Een veelbelovende jongen, lijkt me. We zouden eigenlijk een plaats voor hem moeten reserveren in een jezuïeteninternaat.

Waarop zijn confrater:

- Kom nou, een kind uit zo'n arme familie...

#### Kerstboom

Ingezonden door Suzanne Van Geel

Een kersverse echtgenoot pakt zijn cadeautjes onder de kerstboom uit. Opeens verduistert zijn blik en hij zegt:

- Schat, zo veel geld stond er toch niet op onze rekening?

Zijn jonge echtgenote slaat de armen om zijn nek en zegt:

- Wat ben ik trots op jou! Jij krijgt in alle winkels krediet!