

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

Rondom Troost / Troost Rondom

De weergoden waren het project "Rondom Troost/Troost Rondom" van initiatiefnemers Karin Robert en Jean-Marie Petyt op de troostplek Male bijzonder goed gezind op zondagmorgen 29 oktober vanaf 11.30 uur.

Enkele donkere wolken, wat wind en een verwoede poging van de zon om door te breken, maar vooral geen druppel regen, zorgden ervoor dat de gedichten van de lokale dichtersalenten, Brigitte Lücke, Heidi Bullynck, Ingeborg De Jonghe, Ingrid Declerck, Jean-Marie Petyt en Karin Robert, de tekst van Male Waar Wij Wonen, de liederen van het parochiaal koor Male met pianobegeleiding en de muzikale intermezzi van de jonge violisten van het gezin Oliva-Devoghel in de beste omstandigheden in de gezonde buitenlucht van de unieke locatie, die de troostplek Male toch is, ten volle konden worden geproefd.

Rond de klok van 12 werden alle deelnemers en medewerkers bedacht met een bedankje en mocht Hilde Delameilleure, die ervoor zorgde dat de troostplek op Male er kwam en haar woorden vereeuwigd zag in de plaat tegen de gevelmuur van de parochiekerk, haar wens om op die plaats een troostplek realiseren, kort toelichten.

Het gevarieerde programma met afwisselend troost in woord en in muziek verhaalde op gepaste wijze verdriet en troost, lokte heel wat toeschouwers, die ter afsluiting van de activiteit de gelegenheid kregen hun appreciatie te verklanken met een langdurig applaus.

BC Sconevelde opende achteraf de deuren voor ontmoeting en een nagesprek. De initiatiefnemers beschouwden de eerste editie van "Rondom Troost/Troost Rondom" als een try-out, het planten van een zaadje in de hoop dat het rijkelijk gaat groeien. Een dag later (eigenlijk al na afloop van het gebeuren) maken ze zich sterk om volgend jaar rond dezelfde periode terug te keren met een vervolg. Karin

Robert Jean-Marie Petyt



Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brievsweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
pesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brievsweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

Wij smeken de Heer dat hij de Wereldleiders aanspoort tot respect en vrede in plaats van machtswellust

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 25 november in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 26 november in HK
10.30 u. Eucharistieviering voor overleden ouders en grootouders van de familie VDP.

Woensdag 29 november in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Woensdag 29 november in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zaterdag 2 december in HK
18.00 u. Eucharistieviering voor overleden grootouders
Inslegers-Deruelle,
Voor Wittesacle Sonia en

dochtertje Brendy.

Zondag 3 december in ST
10.30 u. Eucharistieviering
Voor Hendrik Hendrickx.
Voor Henri Lamote, echtgenoot van Marie-Thérèse Cornelis.

Uit de liturgische kalender

Zondag 26 november:
Vierendertigste zondag door het jaar:

Christus, Koning van het heelal:
Zoals een herder een scheiding maakt tussen bokken en schapen (Mt. 25, 31-36).
Met dit feest sluiten wij de jaarcyclus A, het Mattheüsjaar af.

Zondag 26 november:
H. Johannes Berchmans, kloosterling:

Op 13 november 1599 te Diest geboren, treedt **Johannes Berchmans in bij de Jezuiteten te Mechelen** en legt op negentienjarige leeftijd zijn kloostergeloften af. Te Rome gaat hij zijn priesterstudies voltooien maar hij wordt ziek en **sterft op 13 augustus 1621.**

Hij is een voorbeeld van godsvrucht, gehoorzaamheid en edelmoedige naastenliefde.

Maandag 27 november:

H. Acharius, bisschop:
De heilige Acharius (+ 639) is bisschop van het **samengevoegde bisdom Noyon-Doornik**. Hij heeft een grote invloed op de verspreiding van het christendom in **het huidige Belgische deel van het Merovingische Rijk.**

Donderdag 30 november:

H. Andreas, apostel:
Andreas, een Galilees visser en broer van Petrus, is de eerste van de toekomstige apostelen die door Jezus geroepen wordt aan de oever

van de Jordaan. Hij brengt Petrus bij Jezus. Hoewel hij de eerstgeroepene is, verdwijnt hij bijna volledig op de achtergrond. Weinig is bekend over deze deemoedige visser die door de Heer tot mensenvisser wordt gemaakt. **Volgens de traditie zou hij de kruisdood gestorven zijn (Andreaskruis).**

Vrijdag 1 december:

H. Eligius (Sint Eloof) bisschop:
Eligius, omstreeks 590 geboren in de omgeving van Limoges, is **eerst goudsmid** nadien raadgever van de Frankische koningen. **Hij sticht de abdij van Solignac.** Hij wordt priester gewijd, vervolgens **bisschop van Noyon-Doornik.** Hij is vooral

werkzaam in de Leie- en Scheldestreek en sticht de Sint-Salvatorkerk (kathedraal) van Brugge. Hij sterft op 1 december.

Zaterdag 2 december:

Z. Jan van Ruusbroec:
Jan van Ruusbroec, ook de wonderbare genoemd, wordt **geboren te Ruisbroek bij Brussel in 1293.** Hij is kapelaan van Sint Goedelekerk en sticht op 50-jarige leeftijd een klooster van **Reguliere kunniken van de heilige Augustinus te Groenendaal.** Daar schrijft hij zijn **beroemde mystieke werken.** Hij overlijdt er op 2 december 1381.

Leven op en rond de parochies

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brievsweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com
pesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Het secretariaat verhuist binnenkort naar Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPENKERKEN
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

PAROCHIAAL ZANGKOOR HK
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur**

in de Emmaüskapel.

FACEBOOK
Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina
https://www.facebook.com/FederatieSint-Kruis

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze

dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Een luisterend oor, een helpende hand: het geeft je weer moed om verder te doen

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard ...
Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).
Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL: PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan ano-

niem terecht op het **gratis noodnummer 1813.**
Liever chatten dan praten?
Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur
www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE
Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis
0476 30 80 87
of Open Balie, Baliestraat 5, Brug-

ge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87
antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK
24 uur op 24 en 7 dagen op 7:
Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website
www.parochiessintkruis.be

Even bezinnen



Rouw- en verliescafé: spiritualiteit als hulpbron

Op donderdag 30 november komt het Rouw- en verliescafé Brugge weer bijeen, dit keer rond het thema *'Spiritualiteit als hulpbron bij verlies en rouw'*.

Spiritualiteit als hulpbron
Spiritualiteit speelt een rol in het leven van de meeste mensen en wordt op veel verschillende manieren ingevuld.

Spiritualiteit heeft te maken met de diepere verbinding met jezelf, de anderen, het mysterie, het sacrale of God. En deze verbinding geeft betekenis aan ervaringen in het leven.

Sommige mensen beleven dit vanuit traditionele godsdiensten en levensbeschouwingen. Anderen zoeken meer een antwoord in filosofie of creëren hun eigen zingevingskader.

Hoe dan ook **kleurt onze individuele spiritualiteit** de manier waarop wij naar de wereld en het leven kijken.

Bij een verlieservaring wordt de spirituele dimensie van ons menszijn ook geraakt. Soms wordt ze op de proef gesteld en raakt ze ontworpen, soms worden er andere lagen ontdekt, soms wordt ze verdiept of blijft of wordt ze een belangrijke krachtbron.

Wie is Ilse Van Gorp?

Dit Rouw- en verliescafé wordt verzorgd door **Ilse Van Gorp**. Zij studeerde **godsdienstwetenschappen** en gaf jarenlang les aan de opleiding verpleegkunde Zowe, waar ze de vakken levensbeschouwing en ethiek doceerde. Dat combineerde ze met pastoraal werk op de afdeling Verslaafdenzorg van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis. Ze is als lesgever ook betrokken bij de vorming van pastores in het bisdom Brugge, en sinds **een klein jaar is ze aalmoezenier in de gevangenis te Brugge**.

Bij haar begeleiding van zowel verslaafde als gedetineerde mensen, wordt Ilse met heel wat verlies geconfronteerd. Ze gaat met mensen op zoek naar **hun spirituele krachtbronnen** en naar manieren om die in te zetten **om rouw te verzachten**.

Praktisch

Het Rouw- en verliescafé vindt plaats op donderdag 30 november van 19.00 tot 22.00 uur in het **Ontmoetingscentrum Patria, Kerklaan 37, Ver-Assebroek**.

De deelnameprijs bedraagt 10 euro. **Info en inschrijven: lutvanschroors@gmail.com - tel. 0474**

97 94 39.

Het Rouw- en verliescafé richt zich tot al wie te maken krijgt met rouw: familie, vrienden, collega's, burens. Iedereen dus die echt meeleeft, maar heel dikwijls niet weet hoe te reageren, wat te zeggen of te zwijgen, hoe te helpen of te ondersteunen.

Verdere info op **"rouwenverliescafe.org"**

ONZE BUURGEMEENTE DAMME ALS VESTINGSTAD

Evolutie vanuit de cartografie en archeologie

Damme als vestingstad.

Evolutie vanuit de cartografie en archeologie.

Op maandagavond 27 november gaat om 19.30 uur in de **CM-lokalen, Moerkerkse Steenweg 118, Sint-Kruis**, een lezing door over onze buurgemeente Damme en zijn vestingen.

Specialist **Jan Hutsebaut**, verantwoordelijk voor o.a. het Damse erfgoed, schetst de evolutie van Damme doorheen de tijd met een focus op **Damme als vestingstad**.

Hij legt uit wat tot nieuwe inzichten leidde. Er passeren enkele nieuw ontdekte historische kaarten en ontwerptekeningen voor uitbreiding van de fortificaties de revue, o.a. door **Vauban**. Hij vertelt ons ook wat de recente archeologische vondsten ons leren over **het middeleeuwse Damme**. Een aanrader voor wie geregeld eens naar Damme fietst of wandelt.

De lezing wordt georganiseerd door Heemkundige Kring Brugs

Ommeland i.s.m. Familiekunde Brugge.

Toegang: leden 2 euro, niet-leden 5 euro.

Er is die avond ook kans om (oude) publicaties over Sint-Kruis of Brugge te kopen.

Herabonneren Kerk en Leven

Nog niet alle abonnees hebben hun abonnement op Kerk en Leven verlengd.

Wilt u vanaf volgend jaar Kerk en Leven terug in uw brievenbus, aarzel dan niet om uw abonnement op Kerk en Leven van uw Pastorale Eenheid (PE) Maria en Marta Sint-Kruis te vernieuwen.

Wij bieden u volgend jaar 48 nummers voor de prijs van 62 euro. U kunt ook een steunabonnement nemen aan 70 euro. Gewoon doen dus!

Hoe herabonneren?

U schrijft 62 euro (of 70 euro als steun) over op rekeningnr. BE22 4752 0671 0147 van Parochieblad Sint-Kruis.

U betaalt liever contant?

Dan kunt u geld + naam+ adres in een omslag deponeren in de brievenbus van de pastorie: Briersweg 332.

Ook kunt u het geld + naam+ adres in een omslag na de eucharistieviering afgeven aan de pastoor.



OKRA Male: een Rijn-cruise-tocht

Machtige Rijn-cruise van 6 tot en met 9 december

Woensdag 06/12: Vertrek vanuit Male naar Duisburg

Wij rijden langs Duitse autosnelwegen naar Bonn, stad van Ludwig van Beethoven.

Na een gezellige namiddag schepen we in aan boord van het ****schip Dutch Grace.

Donderdag 07/12: In de ochtend vaart het schip af naar Düsseldorf

Kort na de middag komen we aan in Düsseldorf.

Onze gids neemt ons mee naar het centrum van de stad alwaar we een rondleiding krijgen.

Vrijdag 08/12: Deze ochtend kunnen we genieten van de

pracht en praal van Düsseldorf

Na de lunch varen we af naar Duisburg waar we in de loop van de namiddag toe komen.

Na het diner is er een gastoptreden van Harry Hagger.

Zaterdag 09/12: Duisburg – Male

Kort voor de middag ontschepen wij en vangen onze terugweg aan naar Male.

Wat kost dit?

Hayden Kajuit: 565,00 euro p/p

Straus dek: 605,00 euro p/p

Mozart dek: 645,00 euro p/p

Er zijn slechts 10 kajuiten beschikbaar

Voor alle inlichtingen zich wenden naar de teamleider

0495 45 53 62

De vrome kudde

Schuld en boete Ingezonden door Frans Boogaerts

Na jarenlang losbandig leven ging Jef nog eens te biechten. Na zijn schuldbelijdenis zegt de pastoor:

– Jef, jong, voor al hetgeen gij me hier verteld heb, kan ik niet anders dan u een zware penitentie opleggen. Gij moet te voet naar Scherpenheuvel gaan, met erwten in uw schoenen.

Zegt Jef deemoedig:

– Goed mijnheer pastoor, dat zal ik doen.

Enkele weken later komt de pastoor Jef nog eens tegen. Hij is benieuwd.

– En Jef, al naar Scherpenheuvel geweest?

– Jawel meneer pastoor.

– En met erwten in uw schoenen?

– Met erwten in mijn schoenen, zeer zeker. Maar ik had ze wel eerst gekookt.

De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur
KInepolis
Koning Albert I-Laan 200, 8200 Brugge

WIJZIGING TICKET-VERKOOP
 - Aankoop online Andere Film
 - Aankoop online kinopolis Brugge
 - Aankoop aan de kassa Kinopolis

MEER INFO KRIJG JE:
 - Aan onthaal DAF bij zaal 5
 - Telefonisch: F. De Bie 0498 11 42 54
 - Via www.anderefilm.be
 - Via info@anderefilm.be

KINEPOLIS BEREIKBAAR MET OPENBAAR VERVOER DE LIJN HEEN:

Station Brugge lijn 2
 (Kinopolis-Station-Centrum-Coise-aukaai) Perron 1 B
 Vertrek: 19.23 u. - Aankomst 19.35 u.
TERUG:
 Vertrek: 22.16 u. lijn 2 naar station Brugge
 Vertrek: 22.46 u. lijn 2 naar station Brugge

TICKETS. 8,50 euro
COSY SEAT: 11,50 euro
Na 10 tickets - 1ste gratis

Donderdag 23 november
TCHAIKOVSKY'S WIFE

Rusland 2022 - Regie: Kirill Serebrennikov - Taal: Russisch - 143'
 Vertolking: Alyona Mikhaylova, Odin Biron, Filipp Avdeev
Palmares: FF Cannes, nominatie voor Gouden Palm en Queer Palm

Dit portret van **Tchaikovsky's partner** begint met de dood van de componist in november 1893. Zijn weduwe **Antonina Miljoekova** dicteert de tekst op de rouwkrans: 'Van zijn vrouw die hem verafgoodde.'

In de daarop volgende twee uur zien we de **lange lijdensweg van Antonina** vanaf het ogenblik dat ze **hopeloos verliefd** wordt op Pjotr Iljits Tchaikovsky en kost wat kost met hem wil trouwen. Hij stemt in om een einde te maken aan de roddels die over hem en zijn geaardheid de ronde doen. Het huwelijk is een perfecte dekmantel, maar alleen een dekmantel...

'Tchaikovsky's Wife' is een erg **intens portret van botsende ego's**, een historisch waarachtig tijdsdocument over de tragedie achter Ruslands beroemde componist, over obsessies en waanzin.

De dissidente Russische regisseur Kirill Serebrennikov ontvluchtte Rusland na zijn eerdere huisarrest. Hij mocht zijn film in Rusland niet vertonen, maar kon hem op het filmfestival van Cannes wel voorstellen. Gelukkig, want misschien wel een van de mooiste films dit jaar in de filmzaal.

naar cinemaZed.be
"Tchaikovsky's Wife vertelt het verhaal over de wereldberoemde componist dat al te vaak verzwegen is." ??? Focus Knack

Donderdag 30 november
NO BEARS



Supereroi

Iran 2022 - Regie: Jafar Panahi - Taal: Perzisch - 106'
 Vertolking: Jafar Panahi, Mina Kavan, Vahid Mobasher
 Palmares: FF Venetië: Prijs van de Grote Jury - FF Brugge: **MO-award voor Beste niet-Westerse film**

In 'No Bears' speelt Jafar Panahi zelf het hoofdpersonage, gebaseerd op eigen ervaringen. Vanuit een Iraans grensdorp regisseert hij een filmploeg aan de andere kant van de grens, in Turkije. Tot de filmmaker zelf in een wat bizarre vete verwikkeld geraakt tussen twee mannen **die het op dezelfde vrouw hebben voorzien**. Panahi zou zonder het te beseffen een bezwarende foto van een stel verliefden hebben gemaakt...

Al jaren **beknotten de fanatieke, religieuze autoriteiten in Iran het leven** van Jafar Panahi, doodsbang als ze zijn voor elke vorm van protest. De filmmaker heeft al jaren huisarrest, mag het land niet uit en belandt af en toe ook in de gevangenis. Dat belet hem geenszins om geregeld op **een gewiekste manier steengode films te blijven maken** en die ook het land uit te smokkelen.

'No Bears' is droef-geestig, pijnlijk en schrijnend maar ook kolderiek. Een must-see van een moedig man, die zich niet laat muilkorven.

Freddy Sartor

"Speels doet Panahi aan zelfonderzoek in een knap vertelde film-in-een-film." ??? De Volkskrant



Tchaikovsky's wife

Digitale adventsretraite van de jezuïeten

Baan een weg voor de Heer (Jesaja 40,3) is de titel van de **digitale adventsretraite in 2023**. De retraite gaat op 3 december van start, de eerste adventszondag. Het gebedstraject eindigt met Kerstmis. Het is de negentiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen ruim 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door **jezuïet Bastiaan van Rooijen**.

Het jaarlijks terugkerende **gedachtenisfeest van Jezus' komst** helpt ons open te komen voor de wijze waarop God binnenkomt in onze eigen levens. "Deze retraite heeft als doel ons gevoelig te maken om een uitnodiging te horen: **de uitnodiging om op weg te gaan naar het feest van de geboorte van Jezus**", zegt auteur van de digitale retraite Bastiaan van Rooijen sj. "Dit

is een persoonlijke weg. Uw weg. Er zijn immers evenveel wegen richting God als er mensen zijn. **Hopelijk kunnen de dagelijks aangeboden Bijbelteksten en gebedspunten u op uw weg inspireren.**"

Hoe deelnemen?

U kunt zich je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via ww.w.adventsretraite.org.

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips.

Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite

- "De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven."
 - "Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden."
 - "Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd."
 - "Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning."

Een productie van "Ignatiaansbieden.org" verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, een voor de advent en een voor de 40-dagentijd.

Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar, om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

Kerstsprokkels

Kapel Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens
Kreupelenstraat Brugge (zijstraat Smedenstraat)

Woensdag 13 december 2023

15.00 uur

KERSTSPROKKELS

Het traditionele Kerstverhaal
 herdicht op originele Brugse wijze



Voordracht: Marc Termont

Klarinet: Yves Pieters

Tickets €10

bij de confrérieleden of via deze QR-code:



Organisatie: Confrérie Onze-Lieve-Vrouw-van-Blindekens

Ambachtskunst Monasteria van Betlehem

Ambachtskunst Monasteria van Betlehem



Tentoonstelling - verkoop

Kerstkribben, beelden en bas-reliëfs, iconen, medailles en kruisjes, lederwaren, keramiek met oosterse motieven en motief Rouen, aardewerk, kaarten, wierook, rozenkransen, kruiden, boeken, ...

Woensdag en donderdag 29-30 november 2023

Vrijdag 1 december 2023

9.00 u - 17.00 u

Zaterdag 2 december 2023

10.00 u - 18.00 u

in uitgeverij

MUURKRANTEN

Monnikenwerve 1, 8000 Brugge

« De schoonheid zal de wereld redden »

(F. Dostojevski)