

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

Herabonneren Kerk en Leven



Beste lezer van Kerk en Leven, Begin dit jaar verscheen Kerk en Leven in een opgefrist kleedje met ook inhoudelijk vernieuwingen.

Met onze redacties blijven we vanop verschillende niveaus – lokaal en nationaal – als één team samen op weg gaan om u wekelijks te inspireren, te informeren en te verbinden met nieuws uit Kerk en samenleving.

We doen dit op vertrouwde, stevig gefundeerde wegen maar durven daarbij ook nieuwe paden betreden. Dit om week na week waardevolle informatie te kunnen brengen over alles wat rondom gebeurt, van de eigen parochie tot de grote wereldkerk

We worden overspoeld met informatie, maar wie weet nog wat we kunnen vertrouwen?

Veel mensen hebben behoefte aan een betrouwbare en waardevolle bron. Precies waar wij met **Kerk en**

Leven sterk in zijn. Onze lezers kunnen er op rekenen dat we geen praatjes verkopen.

Samen met u willen we in 2024 zo'n bron zijn; We zullen het nodig hebben, in een wereld die oorlog, geweld en polarisatie niet uit de weg gaat. Gelukkig weten we uit welke bron we kunnen putten om het pad van Jezus te volgen.

Herabonneren

Ongetwijfeld ondervindt u het ook zelf: we beleven tijden van torenhoge inflatie. Ook de uitgeverwereld ontsnapt hier niet aan. De grondstofprijzen voor onder meer papier en inkt, de energie- en distributieprijzen zijn extreem gestegen in de voorbije maanden. Daarom zijn we genoodzaakt de tarieven ook dit jaar te verhogen.

Maar aarzel daarom niet om uw abonnement op Kerk en Leven

van de Pastorale Eenheid (PE) Marta en Maria te vernieuwen. We bieden u volgend jaar 48 nummers voor de prijs van 62 euro.

U kunt ook e en steunabonnement nemen aan 70 euro. Gewoon doen dus!

Hoe herabonneren?

Om organisatorische redenen hebben we liever dat u het bedrag overschrijft op rekening BE22 4752 0671 0147 van Parochieblad Sint-Kruis.

Betaalt u toch liever contant! Dan kunt u geld + naam + adres in een omslag deponeren in de brievenbus van de pastorie in de Briersweg 332.

U kunt ook het geld + naam + adres in een omslag na de eucharistievieringen afgeven aan de pastoor.

Uit de liturgische kalender

Zondag 12 november:
Tweeëndertigste zondag door het jaar:

Daar is de bruidegom. Trekt hem tegemoet (Mt. 25, 1-13).

Zondag 12 november:
H. Josafat, bisschop en martelaar: Josafat geboren in Oekraïne in 1580, wordt monnik in het klooster van Vilna. Als priester en bisschop zet hij zich in voor de eenheid van de kerk wat grote tegenstand uitlokt. Hij wordt daarom gedood in 1623 te Vitebsk.

Woensdag 15 november:
H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar:

De heilige Albertus wordt omstreeks 1206 te Lauingen aan de Donau geboren. Deze uitmuntende Dominicaanse docent heeft Thomas van Aquino onder zijn leerlingen. Hij sterft te Keulen in 1280. De werken die hij nalaat getuigen van zijn brede kennis. Terecht wordt hij genoemd: 'de universele leraar'.

Donderdag 16 november:
H. Margarita van Schotland: Margarita (1046-1093) is een Engelse prinses die in 1070 huwt met de schotse koning Malcom III en hem 8 kinderen schenkt. Ze heeft een weldoende invloed op haar man. Haar grote naastenliefde gaat uit

naar de armen en haar diep religieus leven draagt bij tot godsdienstige vernieuwing van haar volk

Donderdag 16 november:
H. Gertrudis van Helfta, maagd: Gertrudis (1256-1301) ook wel 'Gertrudis de Grote' genoemd, wijdt zich op 25-jarige leeftijd geheel aan de Heer nadat hij zijn grote liefde voor haar heeft getoond. Al haar aandacht gaat naar de bijbel en geschriften van de kerkvaders.

Vrijdag 17 november:
H. Elisabeth van Hongarije, kloosterlinge:

Tot aan haar vroegtijdige dood geeft Elisabeth (1207-1231) zich onvermoeibaar aan alle noodlijdenden. Zij is een van de meest geliefde heiligen van het Duitse volk.

Zaterdag 18 november:
Kerkwijding van de Romeinse basiliëken van de HH. Petrus en Paulus: Het lichaam van Petrus wordt begraven nabij het circus van Nero, het lichaam van Paulus langs de via Ostia. Onder keizer Constantijn (4de eeuw) worden op beide plaatsen kerken gebouwd waarvan vandaag de wijding wordt gevierd: de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad en de basiliek van Sint-Paulus buiten de Muren.

ZONDAGSGEBED

Goede God, bij het zien van vele noden schrijven we U graag voor wat U te doen staat.

Voor we het goed en wel beseffen nemen wij het commando over: U wordt de uitvoerder van onze wensen. Zet ons op onze plaats. Breng ons respect bij voor wie U bent: God, geen beeld door ons gemaakt. Roep ons binnen in de leerschool van de overgave. Leer ons U krediet te geven ook als we U niet begrijpen. We durven ons op U te verlaten en met Jezus alles van U te verwachten, Vader, voor tijd en eeuwigheid.

*Mgr. Koen Vanhoutte
Uit: Bidden is ..., Halewijn, 2022.*

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brieviersweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
pesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieviersweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

Liturgische vieringen

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 11 november in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor de slachtoffers van beide wereldoorlogen en vredesmissies.

Zondag 12 november in HK
10.30 u. Eucharistieviering voor de overleden leden van NEOS: Annie De Jonghe, Rosette Moret, Maria Kerkaert, Marie-Ghislaine De Baene

Voor de slachtoffers van beide wereldoorlogen en vredesmissies.

Woensdag 15 november in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Woensdag 15 november in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

De omhalingen dit weekend zijn bestemd voor de diocesane priesters in zending.

Zaterdag 18 november in HK
18.00 u. Eucharistieviering voor de familie Malbrancke-Lobelle.

Zondag 19 november in ST
10.30 u. Eucharistieviering voor Leon Compennolle en Elza Callant, kinderen en kleinkind. Voor Omer Clyncke, echtgenoot van Antoinette Vandevelde. Voor Jozef Bouwens en Godelieve De Buck.

Leven op en rond de parochies

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieviersweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com
pesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Het secretariaat verhuist binnenkort naar Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

WE VERWELKOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP
Kathleen De Baes-Duthoo, gedoopt op 29 oktober in de Heilige Kruisverheffing.

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER
Marie-Ghislaine 'Maggi' De Baene, 92 jaar, uitvaartdienst op zaterdag 4 november in de Heilige Kruisverheffing.

PAROCHIAAL ZANGKOOR HK
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüs-kapel.

FACEBOOK
Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen

zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE
Je bent ziek of hoogbejaard ...
Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).
Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL: PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.
Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING
Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten?
Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur
www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE
Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis
0476 30 80 87
of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87
antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK
24 uur op 24 en 7 dagen op 7:
Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website
www.parochiessintkruis.be

De vrome kudde

Onhandig Ingezonden door Dominique Van Cutsem

Op het parochiefeest doet de pastoor zijn ronde langs de tafels. Ineens ziet hij mevrouw Janssens zitten. Die heeft hij al geruime tijd niet meer gezien en dus vraagt hij belangstellend:

– En hoe gaat het met uw man?

Op hetzelfde moment valt het de arme pastoor in dat mevrouw Janssens man al een hele poos geleden is overleden. Hij loopt rood aan en probeert zich alsnog te redden uit een hachelijk parket. Dus stamelt hij:

– En ligt hij nog steeds op hetzelfde kerkhof?

Preek Ingezonden door Maurice Buntinx

De pastoor schildert in zijn preek de gruwelen van de hel:

– Daar zal geweest zijn en knarsen van tanden.

Oude Jan zit dichtbij en zegt schamper, veeleer bij zichzelf:

– Hoe moet dat in mijn geval? Ik heb al jaren geen tanden meer...

De pastoor is even uit zijn lood geslagen, maar roept dan:

– En voor tanden wordt gezorgd.

Samana Male

**Samen jezelf zijn, dat is geluk!
Dag van de Mensen met een Chronische ziekte.**

Op zondag 15 oktober vierden we 'De Dag van de Chronische zieken' en kwamen we met velen terug samen om deze dag feestelijk te vieren.

De dag begon met een eucharistieviering in de kerk van Sint-Thomas van Kantelberg in Male. In het welkomstwoord van onze voorzitter, Hedwin De Cuyper, hoorden we heel lieve woorden van verbondenheid, troost, van behulpzaamheid en sociaal meevoelen ten overstaan van onze chronische zieken. Ook sprak hij zijn dank uit voor de vele inspanningen die de bestuursleden gedurende het jaar hebben geleverd om de maandelijkse bijeenkomsten te verzorgen, een bezoekje te brengen aan de mensen voor een deugddoende babbel en een luisterend oor.

De eucharistieviering werd muzikaal verzorgd door het Dames en Heren koor van Male met mooie liederen.

Na de viering trokken we met z'n allen naar 't Couvent waar we eerst verwelkomd werden door Els. Een uitgebreide receptie volgde en daarna een Paella Royal en een bovenste beste taartenbuffet dat werd klaargemaakt door de vrijwilligers van Samana.

Bij een kopje koffie hoorde de gebruikelijke babbel waar iedereen zijn zegje kon kwijtraken.

In de late namiddag ging iedereen dan ook tevreden huiswaarts, het deed weer deugd om te genieten van het samenzijn.

Hou jullie goed en tot een volgende.



OPKIKKERTJES

Refrein

Hedwig Van Peteghem

Zingen is een heel intense bezigheid. Niet alleen omdat het kunst en kunde vraagt, maar vooral omdat het ons dieper bij het leven brengt. Alsof we het niet op een gebruikelijke manier gezegd krijgen. We willen de krachtlijnen die we dagelijks ervaren – met dieptes en hoogtes, met spanningen en rust, langzaam of snel – uitdrukken, met aangepaste ademstoten. Zingen dringt diep tot in de wortels van het leven door, het raakt ons tot in ons binnenste, ook al is het ene lied het andere niet. Treffend vind ik ook dat je niet veel van muziek moet kennen om te kunnen zingen. Tijdens de afwas of al harkend in de tuin heb ik geen notenbalken nodig. Ook om te leven heb ik geen bijsluiter nodig, alhoewel. Het zou soms wel iets makkelijker zijn. Het is opmerkelijk hoe mensen al zingend zo verbonden kunnen raken: één stem uit duizenden monden.

Zou het kunnen zijn dat het leven is als een lied, met veel strofen en een steeds terugkerend refrein? De strofen zijn de voorvallen van elke dag, met vreugde en verdriet. Voor sommige mensen lijken ze zelfs

een refrein te zijn. Want altijd opnieuw komen we voor onaangename verrassingen te staan. Houdt dat nu nooit eens op? Waarom blijven mensen elkaar bekampen? Waarom is er zo veel lijden en ellende? Waarom is geluk zo broos en breekbare? Wie dit telkens opnieuw blijft zingen, wordt melancholisch en zelfs depressief. Laat onze ballade dan getekend worden door hoogtes en laagtes, het refrein klinkt als een diepe ondertoon steeds positief, of we het nu willen of niet.

Ondanks de moeilijkheden en ongemakken mogen we ontdekken dat het leven de moeite waard is, ondanks de beperkingen en tekorten blijven we geloven in de goedheid van de mens. Als een gloeiende rode draad loopt dit geloof door ons leven, con brio. De eentonigheid van de strof

Dit cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

BOEK WERELD

Onoplosbaar?

Piet van Midden

Dit voorjaar is het 75 jaar geleden dat de staat Israël werd gesticht en er tussen Israël's en Palestijnen een conflict op gang kwam dat tot vandaag blijft duren.

Telkens weer zijn er gewelddaden, aanvallen en politieke ontwikkelingen en er lijkt geen einde aan te komen.

Piet van Midden is universitair docent Hebreeuws aan de Universiteit te Tilburg en predikant in de protestantse PKN.

Wat maakt Israël zo bijzonder? Daarop probeert dit boek het begin van een antwoord te geven. De auteur beschrijft de geschiedenis van Israël vanaf de eerste eeuwen, met nadruk op de laatste 75 jaar.

De geschiedenis van het Jodendom moet worden bijgesteld. Zo zijn er altijd Joden in het Heilig Land blijven wonen, ook na de klassieke oudheid. De diaspora volgde bepaalde lijnen. Vanuit het zuiden van Frankrijk verplaatsten joodse gemeenschappen zich naar het Rijnland en later naar Oost-Europa.

Maar waarom bleef het jodendom overeind, terwijl zoveel andere culturen verdwenen?

Van Midden herhaalt de stellen: „De geschiedenis van Israël is voor een belangrijk deel ook de geschiedenis van het antisemitisme. Dat heeft mede het verlangen naar Sion in stand gehouden.”

Het boek focust ook op de situatie van de Arabische inwoners. De Arabische wereld was tot kort zeer tribaal geordend. Wanneer vanaf 1900 een Joodse immigratie kwam weten de Arabieren daar niet op te reageren omdat er grote rivaliteit tussen de Arabische families bestond.

We vergeten het vaak de Joden gingen in 1948 akkoord met de voorgestelde tweestatenoplossing, de Arabieren niet. Er volgden daarop vier oorlogen om de staat Israël die eigenlijk allemaal door de Joodse staat werden gewonnen.

Vandaag zijn de Palestijnse Arabieren tot op het bot verdeeld. De meeste niet politiek betrokken Palestijnen dromen ervan in vrede, veilig-

heid en bewegingsvrijheid te leven. Ze willen werk, een huis, fatsoenlijke scholen, maar miljoenen van hen hebben dat niet.

De Palestijnen kunnen hun eigen problemen niet oplossen.

Daarbij komt dat de Israëlsche politiek verrechtst, net zoals de meeste Europese landen, want Israël is hoe dan ook een spiegel van het Westen. Voor de auteur zijn er redenen genoeg om somber te zijn. (eds)

Piet van Midden, Israël, een wereld apart. Een geschiedenis van 3000 jaar op leven en dood, KokBoekencentrum, Utrecht, 2023, 190 blz., 22,50 euro, ISBN 978 90 4353 892 3

Kantel



**WZS KANTEL BESTAAT 5 JAAR
COHOUSING KANTELWONEN IS GEREALISEERD
DIT WILLEN WE SAMEN VIERN**

**ZATERDAG
18 NOVEMBER**
Kan. Decoeneplein 2
Sint-Kruis (Male)

**SPAGHETTI-
FESTIJN**
(van 12 tot 14 uur)
Geniet van lekkere
spaghetti en steun
WZS KANTEL

KANTELROUTE
(van 14 tot 17 uur)
Ontdek het cohousing-
project Kantelwonen en
de Kantelwerking

**GEZELLIG
SAMENZIJN**
(van 14 tot 17 uur)
met gebak en een drank-
je en een 'altijd-prijs-
tombola'

**BEZOEK HET COHOUSING-
PROJECT KANTELWONEN
IN 'T COUVENT: EEN THUIS
VOOR KWETSBARE MENSEN**

www.kantelbrugge.be
Meer info: Guy Rogissart
guy.rogissart@proximus.com

**SPAGHETTIFESTIJN
OP ZATERDAG 18 NOVEMBER**
Geniet van onze lekkere spaghetti en steun KANTEL
Spaghetti voor volwassenen: 15 euro p.p. (ook vegetarisch)
Spaghetti voor kinderen: 10 euro p.p. (ook vegetarisch)
Iedereen is welkom! 't Couvent is toegankelijk
voor rolwagens en buggy's!
Je kan je bestelling afhalen vanaf 11.30u om thuis te eten.
Je kan van 12 tot 14u. terecht in de benedenzaal
van 't Couvent (Kan. Decoeneplein 2, 8310 Sint-Kruis (Male))
om samen spaghetti te eten.

Je inschrijving is pas definitief na het storten van het bedrag
op rekeningnummer BE51 7512 0954 1662 van WZS Kantel,
Kapelaanstraat 11, 8310 Sint-Kruis
Inschrijven voor woensdag 15 november 2023.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Voornaam + naam: _____

Ik wens deel te nemen aan het spaghetti-festijn:
_____ x portie spaghetti aan 15 euro/portie waarvan _____ x vegetarisch
_____ x portie kinderspaghetti 10 euro/portie waarvan _____ x vegetarisch

Ik wens af te halen / ter plaatse te eten. (schrappen wat niet past)

Ik stort _____ € op rekeningnummer BE51 7512 0954 1662
van WZS Kantel, Kapelaanstraat 11, 8310 Sint-Kruis
met vermelding 'spaghettifestijn + naam en voornaam'

Strookje afgeven in Kantel of e-mail deze info naar florequin.luc@skynet.be

**HOE ONS
FINANCIËEL
STEUNEN ?**

Wens je geen fiscaal attest?
Stort het bedrag op BE51 7512 0954 1662
van WZS Kantel, Kapelaanstraat 11, 8310 Sint-Kruis
met vermelding 'gift Kantelwonen'

**Wens je een fiscaal attest
(vanaf € 40 op jaarbasis)?**
Surf naar www.welzijsschakels.be/
doneren en kies KANTEL-BRUGGE
in de lijst en vul het bedrag in
dat je wenst te schenken.
Of stort het bedrag op
BE70 8939 4402 9125
van Welzijsschakels vzw,
Huidevettersstraat 165,
1000 Brussel met vermelding
projectcode 18030.

perka
print smarter

**Bloemen zijn langs iedere weg te vinden,
maar niet iedereen
kan er een krans van winden.** *Anastasius Griin*



Troostwandeling

OFFICIËLE OPENING TROOSTWANDELING SINT-KRUIS

**Wandel mee en kom tot rust op
onze troostplekken in Sint-Kruis.**

Op woensdag 15 november 2023 nodigen we je uit om
tussen 15u en 19u de troostplekken te ontdekken via een
uitgestippelde beleavingsgerichte wandeling. Kom soep drinken
bij het vuur, schrijf troostende woorden bij de boom,
plant een bloem of gewoon stil aanwezig zijn.

Een troostplek is een groene plek waar je terecht kan
om stil te staan bij verdriet en verdriet. Een plek waar
je troost kan vinden, alleen of samen met andere
buurtbewoners. Een troostplek creëert verbondenheid
rond de thema's rouw en verdriet.

Wandeling van 4,8 km of 7 km langs de verschillende
troostplekken in Sint-Kruis. Doorwinterde stappers kunnen
beide tussen verbinden (11,8km) om alle troostplekken
te bezoeken. Je kan ook kiezen om op verkenning te gaan met
de fiets. Starten kan op de verschillende troostplekken.

WZC Westervier - Speelpleinlaan 44, Sint-Kruis
Kerk Hellige Kruisverheffing - Moerkerkse Steenweg 192, Sint-Kruis
WZC Van Zuylen - Locatie: Geralaan 50, Sint-Kruis
't Veldzicht - Zuidervaartje 1, Sint-Kruis
Kerk Sint-Thomas van Kantelberg - Peelaertplein, Male

De wandelroute is gratis te verkrijgen op de verschillende
troostplekken en de partners van het project.

Meer informatie en een online versie van de wandelfolder
kan je vinden op www.brugge.be/compassionatebrugge

De Andere Film



Woman talking

**Donderdag 9 november
WOMEN TALKING**

VS 2022 – Regie: Sarah Polley – Taal:
Engels - 104'
Vertolking: Frances McDormand,
Rooney Mara, Jessie Buckley
Palmares: Oscar voor Beste Bewerkt
Scenario

Een groep vrouwen uit een af-
gezonderde Mennonietengemeen-
schap heeft wat te bespreken. Dat
doen ze op een moment dat hun
mannen afwezig zijn. Want ze zijn
er achter gekomen dat een aantal onder
hen verdoofd en verkracht zijn
door mannen uit de eigen gemeen-
schap. De dames hebben drie keu-
zes : alles bij het oude laten, blijven
vechten of vluchten. Daarover ziten
ze samen om tot een eensgezind
besluit te komen. Dat is een moei-
zaam gesprek, want ze behoren tot
drie verschillende generaties en ieders
interpretatie van hun geloofs-
overtuiging leidt tot zeer verschil-
lende houdingen.

De film is gebaseerd op het boek
van Miriam Toews, wat dan weer
geïnspireerd is op een daadwerke-
lijk voorval binnen zo'n geloofsge-
meenschap in Bolivia.

Een aangrijpende, heel relevante
film over machtsmisbruik, schrij-
nend cynisme en de verhouding
tussen seksen maar tegelijk een ode
aan vrouwelijke veerkracht en ver-
bondenheid.

Joris Cools

Donderdag om 20.00 uur

KINEPOLIS
**Koning Albert I-Laan 200, 8200
Brugge**

MEER INFO KRIJG JE::

- Aan onthaal DAF bij zaal 5
- Telefonisch: F. De Bie 0498 11 42 54
- Via www.anderefilm.be
- Via info@anderefilm.be

**KINEPOLIS BEREIKBAAR MET
OPENBAAR VERVOER DE LIJN
HEEN:**

Station Brugge lijn 2
(Kinopolis-Station-Centrum-Coise-
aukaai) Perron 1 B
Vertrek: 19.23 u. - Aankomst 19.35 u.
TERUG:
Vertrek: 22.16 u. lijn 2 naar station
Brugge
Vertrek: 22.46 u. lijn 2 naar station
Brugge

TICKETS. 8,50 euro
COSY SEAT: 11,50 euro
Na 10 tickets - 1de gratis

"De impact van jarenlang misbruik in
het treffende 'Dalva': pijnlijker wordt het
niet, kán het ook niet worden." ??? De
Volkskrant