

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Stil verdriet en hoopvolle belofte



(c) czu_czu_PL via Pixabay

November is bij uitstek de herdenkingsmaand. Een maand waar we, vooral rond de periode van Allerheiligen en Allerzielen, onze overledenen gedenken, herinneringen aan hen ophalen en met heimwee en dankbaarheid terugdenken aan de gedeelde tijd met hen.

Op 11 november, Wapenstilstand, herdenken we de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog en denken we aan alle onschuldige slachtoffers van welke oorlog waar ook ter wereld. Stilletjes hopen we op een vredevolle en begripvolle maatschappij.

'Een liturgische Siamese tweeling'

Allerheiligen en Allerzielen zijn sterk met elkaar verbonden. Ze lijken wel een liturgische Siamese tweeling.

Paus Gregorius IV riep in 837 Allerheiligen als feestdag uit. De traditie van Allerzielen stamt uit de Franse abdij van Cluny, waarvan de abt in het jaar 998 bepaalde dat alle

met Cluny verbonden kloosters op de dag na Allerheiligen de gestorvenen op een bijzondere liturgische wijze moesten herdenken. Die gewoonte werd vier eeuwen later door de hele kerk overgenomen.

Allerheiligen en Allerzielen zijn feesten die dicht in het leven staan en ons dan ook sterk raken. We staan stil bij onze pijn om verlies, bij ons verdriet, bij onze onmacht.

Als gelovigen beseffen we bovendien dat ons leven hier alleen maar een doortocht is. Vanuit dat besef gedenken we onze lieve overledenen en geloven wij dat zij hun eindbestemming bereikt hebben. Ze zijn niet langer onderweg zoals wij, maar zijn thuisgekomen bij God.

Allerheiligen: hoop en belofte

Op Allerheiligen vieren we de hoop op een leven na dit leven: God die ons naar zich toehaalt, en ons laat leven in zijn eeuwigdurende barmhartigheid. De heiligen die wij op dit feest vieren, zijn ons in geloof

voorgegaan. Heilig zijn niet alleen zij die een beeld hebben gekregen in onze kerken of die op de kalender staan, maar ook allen die ons in geloof zijn voorgegaan. Ze rusten nu in Gods eeuwige liefde en daarom noemen we hen heilig.

Heiligen spreken ook vandaag nog mensen aan. Dit bewijzen de vele beelden in onze kerken en kapellen. Vaak branden er kaarsen bij die beelden. Ook in menig huis staat het Mariabeeldje zichtbaar op de schouw of op een kast, met een devotiekaars en een bloemetje erbij.

Wellicht is het dat wat ons aanspreekt: heiligen leefden volop in deze werkelijkheid, maar overstegen deze werkelijkheid. Ze reikten naar een andere wereld, die Jezus hun had voorgeleefd.

Allerzielen: de stilte van verdriet

Op Allerzielen staan we stil bij de pijn om het verlies, de lege stoel, de foto op de kast, de leegte van het verdriet, de stilte en het gemis. We vertoeven op het kerkhof, we leggen bloemen op het graf van allen die ons lief zijn en blijven. We gedenken hen in tederheid. Over de dood heen voelen we ons zo met hen verenigd, en dat geeft troost.

Dit alles is ook een teken van geloof, want in ons, christenen, leeft de hoop naar het weerzien met wie gestorven is. De dood heeft niet het laatste woord. Er is leven na de dood. Hiervoor staat God garant.

Heilig worden, ook wij

Op Allerheiligen lezen we in de eucharistieviering de zaligsprekingen bij Matteüs (Mt 5, 1-12). De zaligsprekingen doen recht aan mensen die in onze samenleving niet

of nauwelijks meetellen: eenvoudigen, zachtmoedigen, mensen die zich niet op de voorgrond dringen, mensen die zuchten onder onrecht, gebukt gaan onder verdriet. Ze worden door Jezus 'zalig' genoemd want ze vinden het ware geluk bij God.

In deze mensen houdt Jezus ons een spiegel voor en geeft Hij richtlijnen voor hoe we kunnen leven. De zaligsprekingen roepen ons op om ons te bekeren: onze blik af te wenden van louter eigenbelang en te richten op het belang van degene die in onze samenleving tekort komt en voor wie God partij kiest.

Daarbij gaat het niet om wat goed en rechtvaardig is in onze ogen, maar om wat goed en rechtvaardig is in de ogen van God. Want uiteindelijk is God de maat van alle dingen.

Kardinaal De Kesel omschreef een 'heilige' als volgt: "Een heilige is iemand die niet met het hoofd in de wolken leeft, maar met beide voeten op de grond. Heiligen zijn mensen die niet pretentius zijn, die niet enkel met zichzelf bezig zijn, die niet meer willen zijn dan een ander, waardoor er ruimte vrijkomt om solidair te zijn met de ander."

Niet alle heiligen worden officieel door het Vaticaan heilig verklaard, maar elke christen kan wel heilig zijn. Ook wij dus. Niet omdat we perfect leven, maar wel omdat we (proberen) gehoor te geven aan de oproep van God. De zaligsprekingen tijdens de viering van Allerheiligen verwoorden dit alles.

We zijn niet de eersten die zo proberen te leven, en we zullen ook niet de laatsten zijn. Mensen die ons in het leven en in het geloof zijn voorgegaan, hebben gepoogd met vallen en opstaan te leven in het spoor van Jezus. Het zijn onze ouders, fami-

lieleden, vrienden, kennissen, buren die gestorven zijn. Allen hebben bij leven naar een betere wereld gestreefd, en ze hebben ons dat streven doorgegeven. Zonder hen zouden we wellicht geen christenen zijn. Het is goed dat we op Allerzielen hen dankbaar herdenken.

Allerheiligen en Allerzielen: één feest

Allerheiligen en Allerzielen horen dus bij elkaar. Allerheiligen daagt ons uit om in deze wereld goede mensen te zijn, die leven in het licht van de zaligsprekingen.

Allerzielen drukt uit hoe we over de dood heen verenigd willen zijn en blijven met wie ons hierin is voorgegaan. Graag wens ik je dit toe op dit dubbel feest.

Carmine
pastoor Effeta-parochie



(c) Urszula via Pixabay

Colofon

DIENST ABONNEMENTEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & Leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brieveweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
pesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistentie federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieveweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

**HK = HEILIGE
KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS
VAN KANTELBERG**

Zaterdag 28 oktober in HK
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zondag 29 oktober in ST
10.30 u. Eucharistieviering
voor Dragan Vukojevic, echtgenoot
van Cécile Van Hollebeke.

Dinsdag 31 oktober in ST
Vooravond van Allerheiligen
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Woensdag 1 november in HK
Allerheiligen
10.30 u. Eucharistieviering
voor een overledene

Zaterdag 4 november in HK
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zondag 5 november in ST
10.30 u. Eucharistieviering
met herdenken van de overledenen
van onze PE in het voorbije jaar.
Deze viering wordt opgeluisterd
door het koor Cantate.

Uit de liturgische kalender

Zondag 29 oktober:
Dertigste zondag door het jaar:
De Heer beminnen met heel uw hart
(Mt. 22, 34-40).

Zondag 29 oktoberr:
Kerkwijdingsfeest van de hoofdkerk
van de krijgsmacht (Sint-Jakob-
op-de-Koudenberg):
Naast de acht bisdommen in België (Mechelen-Brussel, Antwerpen, Brugge, Doornik, Gent, Hasselt, Luik en Namen) is er een negende bisdom, namelijk het bisdom van de krijgsmacht waar de kerk van Sint-Jacob-op-de-Koudenberg te Brussel de hoofdkerk is. Aartsbisschop-Kardinaal Jozef De Kesel is er de bisschop van. Vandaag vieren we het kerkwijdingsfeest.

Woensdag 1 november:
Allerheiligen:
Een grote menigte die niemand tellen kan uit alle rassen en stammen en volken en talen (Apok. 7, 2-4, 9-14).

Donderdag 2 november:
Allerzielen:
Laat de overledenen delen in uw eeuwige liefde.

Vrijdag 3 november:
H. Hubertus, bisschop:
Hubert doet aan bekeringswerk in Oost-België. Hij volgt in 705 de heilige Lambertus op als bisschop van Maastricht maar kiest Luik als bischopsstad. Zijn plotse bekering tijdens een jachtpartij behoort tot de legende. Hij sterft te Tervuren op 30 mei 727. De dag van 3 november is de verjaardag van de verheffing van zijn relieken waarvan een gedeel-

te wordt overgebracht naar de later naar hem genoemde stad Saint-Hubert.

Volgens aloude traditie wordt vandaag brood gewijd als teken van vertrouwen van de mens in Gods goedheid.

Vrijdag 3 november:
H. Martinus de Porres, kloosterling:

Geboren te Lima (1579) als zoon van een Spaanse vader en een Indiaanse moeder uit Panama treedt deze Latijns-Amerikaanse kleurling binnen in het klooster van de Dominicanen te Lima. Hij is een man van gebed en brengt op zeer bescheiden wijze zijn leven door als barbier, landarbeider en verpleger. Zieke mensen en bedelaars draagt hij een warm hart toe. Velen helpt hij met geestelijke raad.

In de Verenigde Staten wordt hij aanroepen als patroonheilige voor de rassengelijkheid

Zaterdag 4 november:
H. Carolus Borromeo, bisschop:
Carolus Borromeo (1538-1584) wordt na zijn studies in de rechten aartsbisschop van Milaan. Hij is een groot verdediger van de hervorming van het concilie van Trente. Door persoonlijke bezoeken toont hij zijn herderlijke bezorgdheid. Hij geeft tijdens zijn leven een voorbeeld van authentieke trouw aan het evangelie. Hij sterft tijdens de pestepidemie op 3 november 1584.

Leven op en rond de parochies

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieveweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com
pesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Het secretariaat verhuist binnenkort naar Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPENKERKEN
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER
Daniël Burggraeve, 88 jaar, uitvaartdienst op 12 oktober in Sint-Thomas van Kantelberg.

PAROCHIAAL ZANGKOOR HK
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüskapel.

FACEBOOK
Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst paro-

chieassistentie Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

De vrome kudde

Lachen Ingezonden door Didier Donckers
Jantje komt lachend thuis. Vraagt zijn papa:
– Wat is er zo grappig?
Proestend zegt Jantje:
– Ik moet vijfhonderd keer schrijven „Ik ben een rund”. Zijn vader verwonderd:
– Wat is daar zo grappig aan?
Zegt Jantje:
– Jij moet het ondertekenen.

ZONDAGSGEBED

Dertigste zondag door het jaar

O, mijn God,

wat ben ik rijk, wanneer ik niets bezit dan U. Wat zie ik helder, wanneer ik niets zie dan U.

Wat leef ik verstandig, wanneer ik niets ken dan U. Wat ben ik tevreden, wanneer ik niets smaak dan U. Ik zie alles, wanneer ik niets meer zie. Ik smaak alles, wanneer ik niets meer smaak.

Ik hoor alles, wanneer ik niets meer hoor. Ik bezit alles, wanneer ik niets meer bezit.

Ik ben alles, wanneer ik niets meer ben. *Jean Crasset, s.j.*

Rondom Troost Troost Rondom



Zondag 29 oktober om 11.30 uur op de Troostplek Male: "Rondom Troost/Troost Rondom" moment

Jean-Marie Petyt en Karin Robert, initiatiefnemers van het project "Rondom Troost/Troost Rondom", nodigen je van harte uit op een **ingetogen en sfeervol halfuurtje** rond het thema "Troost" op de troostplek van Male nabij de kerk.

Dichters uit de buurt brengen enkele gedichten, het parochiaal koor zingt enkele passende liederen, de stilte brengt rust tussendoor,...

We vormen dit halfuurtje om tot een mooi, screen en warm troostend moment.

Nadien is iedereen welkom in OC Sconevelde voor een drankje en om elkaar te ontmoeten.

Welkom!

De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur Kinopolis
Koning Albert I-Laan 200, 8200 Brugge

WIJZIGING TICKET-VERKOOP
- Aankoop online Andere Film
- Aankoop online kinopolis Brugge
- Aankoop aan automaat Kinopolis
- Aankoop aan de kassa Kinopolis

MEER INFO KRIJG JE:
- Aan onthaal DAF bij zaal 5
- Telefonisch: F. De Bie 0498 11 42 54
- Via www.anderefilm.be
- Via info@anderefilm.be

KINEPOLIS BEREIKBAAR MET OPENBAAR VERVOER DE LIJN HEEN:

Station Brugge lijn 2 (Kinopolis-Station-Centrum-Coise-aukaai) Perron 1 B

Vertrek: 19.23 u. - Aankomst 19.35 u.

TERUG:
Vertrek: 22.16 u. lijn 2 naar station Brugge
Vertrek: 22.46 u. lijn 2 naar station Brugge

TICKETS. 8,50 euro
COSY SEAT: 11,50 euro
Na 10 tickets - 1de gratis

"De impact van jarenlang misbruik in



Radio Metronom

het treffende 'Dalva': pijnlijker wordt het niet, kán het ook niet worden.' ??? De Volkskrant

Donderdag 26 oktober 2023 om 20 uur in Kinopolis RADIO METRONOM

Roemenië 2022 – Regie: Alexandru Belc- Taal: Roemeens - 102'
Vertolking: Mara Bugarin, Serban Lazarovici, Vlad Ivanov
Palmares: FF Cannes, Un Certain Regard: Prijs Beste Regie.

14 oktober 1972 is de dag waarop Jim Morrison, frontman van de legendarische popgroep The Doors en een icoon van de vrijgevochten jeugd, dood werd gevonden. Die avond gaat Ana in Boekarest tegen de zin van haar moeder naar een fuif bij een vriendin. Ze luisteren naar piratenzender Radio Free

Europe, dansen op muziek van The Doors, zoeken contact met de naar Duitsland gevluchte presentator van het verboden popprogramma 'Metronom', als de gevreesde *Securitate* binnenvalt.

Wat volgt is een minutieuze reconstructie van hoe deze drieste geheime politie in het communistische Roemenië van Ceausescu te werk ging.

Het debuut van Alexandru Belc is een straf en hard verhaal over leven in onvrijheid en onzekerheid, over rebellie, voyeuristische spionageactiviteiten en harde represailles. Al is het verhaal fictief, toch is 'Radio Metronom' historisch accuraat. Een kostbaar kleinood!

naar Alex De Rouck, Filmfreak.be

"Radio Metronom is een knappe, slimme en warmhartige film over tienerliefde in een dictatoriaal regime." ??? Focus Knack

Even bezinnen



Uit den grooten volkskalender van Paul Van Zummeren

Kristien VAN ZUMMEREN

Centraal deze week staat de volksheilige Crispiaan, weerheilige maar meteen ook schutspatroon van de schoenlappers.

”. En als vroeger de schoenmaker langs de deuren was gaan bedelen om herstelwerk, werd hij op straat vaak nageroepen met volgend versje:

SCHOENBROS, HARSKLOS. VANDAAG GENAAID EN MORGEN LOS.

Maar als de schoenmaker dan weer bij zijn leest zat, antwoordde hij met volgend versje:

SCHOENLAPPERTJE VETLEER, 'T SMEER LOOPT LANGS MIJN BEKJE NEER, LAP ZE, LAP ZE NET, DAT IK ZE AAN UW VOETJE ZET.

ZO HAAL IK ER DAT DRAADJE, ZO HAAL IK ER DAT NAADJE,

ZO SLA IK ER DE PEN, DE PEN: DENKT GE DAT IK NIET LAPPEN KEN?

OPKIKKERTJES

Een eik

Hedwig Van Peteghem

Achter in mijn tuin staat een eik, met een zekerheid waar geen mens aan tillen kan. Alsof niets hem kan deren.

Toch heeft hij al heel wat doorgemaakt. Zijn soepelheid helpt hem stormen te trotseren en door zijn soberheid kan hij droge periodes overwinnen.

Door alle gebeurtenissen heen blijft hij zijn kracht bewaren. Noch de seizoenen, noch de weersomstandigheden raken hem in zijn binnenste.

Momenteel krijgt hij wat meer belangstelling, vooral omdat hij me verplicht zijn bladeren en vruchten op te ruimen. Ik ben er niet graag bij, want ik heb wel wat andere dingen te doen.

Maar het zal hem een zorg wezen. Hij ondergaat gedwee wat hem van nature gegeven is. Zijn 'prestaties' van de voorbije zomer laat hij met volle overgave los... om zo nieuwe lente mogelijk te maken.

Wat er ook gebeurd is in het verleden, hij zet alles in het werk om nieuwe toekomst mogelijk te maken. Zo houdt de eik ons een spiegel voor, ook al zijn we meer dan een boom.

De jongste tijd treft het me hoe mensen gebukt gaan onder hun verleden. Ze slepen moeizaam de kwetsuren van vroeger mee, waardoor hun leven zich met moeite kan vernieuwen. Het verleden legt een doem op de nieuwe lente die hen aangeboden wordt.

Beperkingen, tekorten, zonden, kwetsuren, ongevallen, misbruiken, ontgoochelingen,... (je kunt de rij nog veel langer maken) – dat alles is als de bladeren die in de herfst van de bomen vallen.

Je hoeft ze niet telkens opnieuw mee te

Met alle respect voor alles wat je meegemaakt hebt, wil ik toch luidkeels schreeuwen: het verleden bepaalt de toekomst niet. Er wordt ons een nieuwe toekomst geschonken, tenminste als we onze handen niet gevuld hebben met de scherven van weleer.

Het evangelie een blijde boodschap laten zijn is die krachtige levensdynamiek elke dag opnieuw zichtbaar maken. En nu ga ik verder bladeren rijden.

Dit cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard ...

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer

Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten?

Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF

MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis

0476 30 80 87

of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87

antoon.vandeputte@telenet.be

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website

www.parochiessintkruis.be

Zingen is zijn

"MOEDER AARDE"

CONCERT
Zingen is zijn

zaterdag 28 oktober 2023 20.00 u Sint-Katarinakerk Assebroek
o.l.v. Joris Lasure
piano: Kristof Allaert
poëzie: Ann Van Dessel

kaarten: € 15
<12 j. vergezeld van volwassene: gratis

Bij de koorleden - zingeniszijn@gmail.com
0477 81 15 09 <https://zingeniszijn.be>

Koor Stem
OLVA
BRUGGE

De vrome kudde

Nederlands Ingezonden door Gracienne De Volder

Hij gooide de knuppel in de ring.

Ik stond aan de deur genageld.

Je moet geen oude koeien oprakelen.

Dat moeten wij niet zomaar van tafel wimpelen.

HET HEILIGENBOEK

Edith Stein

Johannes Paulus II had veel bewondering voor zijn landgenote Edith Stein. Tijdens haar heiligverklaring zei hij: 'Veel van onze tijdgenoten willen het kruis tot zwijgen brengen. Maar niets is spreken-der dan het doodgezwegen kruis! De echte boodschap van het lijden is een les van de liefde. De liefde bevrucht het lijden en het lijden verdiept de liefde'. (11 oktober 1998)

Wie echt liefheeft, blijft ook voor het lijden niet staan. Met Jezus wil de 'door het Kruis gezegende' Theresia het kruis dragen voor het heil van haar gemartelde volk, haar kerk, de hele wereld. Door het geloof in het hoopvolle paasmysterie begrijpt ze dat 'kribbe en kruis eng samen horen' (Johannes Paulus II tijdens het *Angelus van* 11 oktober 1998).

Theresia zou kunnen vluchten naar Zwitserland, maar weigert omdat dit alleen zonder haar zus mogelijk is. Nog enkele dagen voor haar transport naar Auschwitz wijst ze een mogelijke redding af: 'Waarom moet ik een uitzondering zijn? Is dit niet precies rechtvaardigheid dat ik geen voordeel kan halen uit mijn doop? Als ik niet het lot van mijn zussen en broers mag delen, is mijn leven vernietigd.' (Gecit. door Johannes Paulus II in zijn homilie n.a.v. de heiligverklaring, 11 oktober 1998) (geciteerd door Johannes Paulus II tijdens de heiligverklaring).

Theresia is als katholieke vrouw met de gekruisigde Christus en als joodse vrouw met haar volk in trouwheid en liefde verbonden. De laatste woorden tot haar zus in Echt zijn: 'Kom, we gaan voor ons volk.' Haar weg naar Auschwitz is rijk aan dapperheid. Als gevangene straalt ze rust en gelatenheid uit. Ze troost en helpt medegevangenen zoals een 'engel'. Wie vertrouwen heeft in de Goede Herder en de Schepper van alle schoonheid, goedheid en liefde, die weet dat er zelfs in de meest eenzame uren van een mensenleven Iemand aanwezig is, die je meedraagt, begeleidt en stuurt. Dan zal de stem van God als een echo in het hart klinken en wordt duidelijk waarom het meer dan de moeite waard is om te leven en zelfs je leven te geven voor je geloof.

Edith denkt ook na over de rol van de vrouw, die in het beroepsleven, de politiek en de kerk haar zelfstandige weg moet vinden. Als een van de eerste vrouwen kan ze in 1911 een academische studie in Wrocław beginnen. Ze is assistente bij Edmund Husserl, filosoof in de fenomenologie, maar kan als vrouw in de na-

oorlogse jaren geen professor aan de universiteit worden.

Samen met Catharina van Siena en Birgitta van Zweden geldt Theresia als de beschermheilige van Europa. Met haar werken en leven is zij de opvolgster van de grote heilige vrouwen, belijdsters en mystici van het oude Europa, zoals Hildegard van Bingen. De grote godzoekerster van de twintigste eeuw roept de 'moderne mens' op om naar zijn hart te luisteren, verder te zoeken dan naar het oppervlakkige, tot op het bot te gaan en moed te hebben om een beslissing te nemen. Deze waarden zijn waardevolle richtingaanwijzers op de weg naar de Europese eenheid. 'Europees denken' vergt in de eerste plaats begrip en respect voor het veelvoud van verschillende volkeren en een groot inlevingsvermogen in andere culturen en religies. Met de heiligverklaring van de eerste katholieke heilige die van geboorte joodse is, heeft het Vaticaan een duidelijk teken gegeven van verzoening met het jodendom. Haar getuigenis draagt volgens de Poolse paus bij om 'de brug van wederzijds begrip tussen joden en christenen steeds vaster te maken'.

In zijn apostolisch schrijven n.a.v. de verklaring van Birgitta van Zweden, Catharina van Siena en Theresia Benedicta a Cruce tot co-patronessen van Europa (1 oktober 1999) accentueert Johannes Paulus II Ediths rol voor Europa: 'Met de verheffing van Edith Stein tot co-patronessen van Europa moet aan de horizon van het oude Europese continent een vlag van wederzijds respect, tolerantie en gastvrijheid gehesen worden. Die moet mannen en vrouwen uitnodigen om elkaar, los van etnische, culturele en religieuze verschillen, te begrijpen en aan te nemen om een echte gemeenschap van broers en zussen te vormen.'

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7.*

Dit boek is helaas uitverkocht.