

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

Dankviering voor de medewerkers van de PE Marta en Maria

Op zondag 24 september had in de kerk van de Heilige Kruisverheffing de dankviering plaats voor alle medewerkers van de PE Marta en Maria.

Op het einde van de viering nam Johan het woord.

Beste mensen,

We starten vandaag met een nieuwe traditie, de medewerkers van onze pastorale eenheid Marta en Maria danken voor de inzet van het voorbije werkjaar.

Geef toe, een hart onder de riem steken bij de start van het nieuwe werkjaar.

Maar beste mensen, we starten met goed nieuws...hij is terug.

Onze pastoor Hugo is weer in ons midden. Ergens in juli heeft de chirurg wat vervangstukken in zijn carrosserie gestopt en, geef zelf toe, het resultaat mag er zijn. Hij staat weer recht.

Nog wat geduld om volledig de oude te worden...sorry Hugo voor de suggestieve uitspraak...en we kunnen er weer tegenaan.

We zijn blij dat je er weer bent want zonder herder lopen we toch steeds wat verloren.

Voilà, dat was het eerste goede nieuws.

Ja, in de voorbije 9 maanden is er weer 't een en 't ander gebeurd. De vorige toespraak was ergens in januari 2023, dus we overspannen geen jaar met het traditionele overzicht. En april was toch wel de topmaand.

De twee troostplekken in onze pastorale eenheid zagen officieel het levenslicht.

Het kunstwerk achteraan in de kerk van de Heilige Kruisverheffing werd ingewijd na een eucharistieviering door Hugo. Het kunstwerk in de tuin van de kerk van Sint-Thomas werd officieel ge-



opend in aanwezigheid van enkele leden van het stadsbestuur omdat dit kunstwerk zich bevindt op openbaar domein.

Deze twee troostplekken worden verbonden met nog drie troostplekken in Sint-Kruis tot een troostwandeling die officieel ingehuldigd wordt op 15 november. Folders volgen.

De zusters van Maria van Pittem verlieten Sint-Kruis na bijna 100 jaar naar een huis van welverdient rust. Ze werden door ons allen uitgewuifd in de eucharistieviering van 23 april met een dikke 'Merci', voor de mensen die niet mee zijn, de welbekende chocolaatjes.

Maar dan moest de paastijd nog de revue passeren...wat we daar gezien hebben deed ons op het puntje van onze stoel zitten.

Bellen op Witte Donderdag...de pastoor, de diaken, de koster, niemand wist goed wanneer te beginnen, een babelse belverwarring met als apotheose een hels lawaai van diverse klokken en bellen. Wie dacht een dutje te doen was eraan voor de moeite.

Het evangelie in de Goede week...tot tweemaal toe was er geen evangelie-

boek. Van het goede teveel...

De Paaswake...diaken Bart mocht de kwispel hanteren en rondgaan in de kerk. We hebben het geweten...met een guitige glimlach op de lippen kwispelde hij lustig in het rond. Had ik het geweten, ik had mijn paraplu open getrokken. Maar te laat...een nat pak was ons deel, gezegend zijn we zeker voor dit jaar. Maar Bart heeft er met volle teugen van genoten. We zijn verwitigd voor de volgende paaswake...of we kunnen een algemeen verzoek zenden naar onze pastoor dat hij weer de kwispel ter hand neemt, hij is normaal wat zuiniger met het gewijde water.

En nog was het niet gedaan...beloken Pasen. Wie doet nu de vredeswens, de pastoor of de diaken. De ene begint, stopt, de andere staat wat onwennig te wippen van het ene been op het andere, lichtjes zwaaiend met de armen. En iedereen kijkt naar mekaar, komt het nog? Uiteindelijk kwam de vredeswens toch en konden we naar huis...of dat dachten we toch.

Plots stonden twee paashazen achteraan in de kerk met een hele troep sympathisanten. Ze dachten waarschijnlijk dat het dit jaar de paasklokken waren die eieren hadden gebracht en dat die verstopt zaten in de kerk.

Maar eind goed al goed, iedereen naar buiten met de kinderen om de tuin onveilig en paaseierenvrij te maken.

April, een bewogen maand.

Het kerkelijk leven kabbelde rustig verder. Vanaf half juli kregen we hulp van vervangers om onze met pech achtervolgde Hugo te vervangen. We danken van harte Dirk Debruyckere, Eric Vanacker en Kristof Petyt voor hun inzet om de vieringen over te nemen en ons door deze tijd, waar we wat wezen waren, te loodsen. Ze waren er bijna elke keer stipt. Enkel de woensdagavond viering was soms een probleem...maar het weze de voorganger vergeven.

Maar ja, toch zijn er ook wat problemen op zo'n momenten. Als je priester Dirk wil volgen naar het altaar dan moet je niet stappen maar lopen. Diaken Bart is begonnen met looptrainingen om hem bij te kunnen benen. En dan weer die vredeswens, wie doet dit nu in godsnaam in de pastorale eenheid Marta en Maria...we zullen het vanaf nu in het draaiboek zetten.

Er viel ons nog een afscheid te beurt. Norbert Andries speelde zijn laatste viering eind augustus. We zullen zijn prachtige orgelspel missen, zijn eigen composities en muziekkeuze. Hij kan nu met verdiende rust, we danken hem nogmaals van harte voor die jarenlange taak die hij opnam. En dan denk je, wat nu?

Maar kijk, een nieuwe organiste werd gevonden en bespeelt sinds het begin van het werkjaar het orgel. Natalia, welkom. Het zijn mijn enige woorden die ik ken in jouw

taal. Je studeert orgel, je treedt op in Europa en je bent tevens muziekdocent. Sinds 2022 vervolmaak je je orgelspel bij Ignace Michiels, ons allen gekend als organist in de Sint-Salvatorskathedraal.

En nu kom je bij ons spelen, we zijn dankbaar dat je deze taak wil opnemen. Wij zeggen in de kerstperiode dat de wijzen uit het Oosten komen, maar nu komt ook onze organiste uit het Oosten. Dit kan niet slecht zijn. We hopen dat je hier bij ons wat een thuis vindt. Natalia, welkom.

En er is nog goed nieuws. In Male hebben we een nieuwe lector, namelijk Siel. De jeugd doet het toch nog in de kerk. We heten haar van harte welkom en hopen dat zij zich ook mag thuis voelen tussen ons.

O ja, ik moet toch nog iets zeggen over verkeerde financiële berichten in de media.

Nu we allemaal ingeschreven hebben op de staatslening krijgen we de onheilspellende berichten dat er geen kleingeld meer in omloop is. Dit is verkeerde informatie, 5, 10, 20, 50 cent, we vinden ze met hopen in de schaal en offerblokken...ze zitten dus niet in spaarpotten thuis zoals verkeerdelijk beweerd wordt.

En na enkele maanden tellen denk ik dat ik een deel van de gelukkig opgeloste problemen van Hugo ken. Al die centjes wegen veel, briefjes wegen minder.

Ik wilde dit misverstand toch even uit de wereld helpen.

**vervolg op blz. 3
+ fotoreportage**

Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Moerkerkse Steenweg 219/00.01

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
pesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistentie federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Moerkerkse Steenweg 219/00.01
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com

VIERINGEN EN DIENSTEN

Liturgische vieringen

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 14 oktober in HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 15 oktober in ST
10.30 u. Eucharistieviering voor SAMANA Male.

Voor Monique Janssens, echtgenote van Georges Vandewalle.
Deze viering wordt opgeluisterd door het Dames- en herenkor.

Woensdag 18 oktober in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Woensdag 18 oktober in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.
19.30 u. Infoavond vormsel 25 mei 2024.

Zaterdag 21 oktober in HK
14.00 tot 15.30 u. Eucharistieviering met riddering orde van Tempeliers.

De omhalingen dit weekend zijn bestemd voor Missio naar aanleiding van Missiezondag.

Zaterdag 21 oktober in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 22 oktober in HK
10.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

De vrome kudde

Vissen Ingezonden door Jelle Van Damme

Komt er een man bij de dokter met een vis onder zijn arm. Zegt de dokter:

– Aha, ik zie het al, uit de kom...

Vissen Ingezonden door Walter Vanden Broeck

Jef zegt tegen Piet:

– Als ik ga vissen, neem ik altijd mijn vrouw mee.

Zegt Piet:

– Tja, iedereen heeft zo zijn eigen methode. Ik gebruik zelf het liefst regenwormen.

Uit de liturgische kalender

Zondag 15 oktober:
Achtentwintigste zondag door het jaar:
Zie, ik heb mijn maaltijd klaar
(Mt.22, 1-14).

Zondag 15 oktober:
H. Teresia van Avila, maagd en kerklerares.

Teresia van Avila (1515-1582) de hervormster van de Karmelorde, weet in haar leven contemplatie en actie te verenigen. In haar boeken toont zij zich een leermeesteres in het geestelijk leven. Zij sticht in Spanje verscheidene kloosters van strenge observantie. Haar hartsverlangen is: 'een zijn met de Ene'.

Maandag 16 oktober:
H. Margarita Maria Alacoque, maagd:

Margarita (1647-1690) is afkomstig uit het bisdom Autin en treedt in bij de zusters van de Visitatie in Paray-le Monial. Zij ontvangt als jonge Visitandine een openbaring van de oneindige liefde van Christus voor de mensen. Hij toont haar zijn hart en draagt haar op, tot zijn eer, een feest in de liturgische jaarkring in te bouwen. Zo ontstaat het feest van het Heilige Hart van Jezus op de derde vrijdag na Pinksteren.

Maandag 16 oktober:

H. Hedwig, kloosterlinge:
Hedwig (1174-1243), hertogin van Silesië en Polen, trekt zich, intens gelovig, na de dood van haar man terug in het Cisterciënzerinnenklooster in Wroclaw.

Dinsdag 17 oktober:

H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar:

Bisschop Ignatius (omstreeks 110) wordt als opvolger van Petrus door keizer Trajanus ter dood veroordeeld. Tijdens zijn overbrenging naar Rome, waar hij zou ter dood gebracht worden, schrijft hij zeven brieven aan de verschillende kerken waarin hij zijn liefde voor de kerk betoont.

Woensdag 18 oktober:

H. Lucas, evangelist:
Lucas vergezelt na zijn bekering Paulus op zijn reizen. In zijn evangelie benadrukt hij het meest de zachtmoedigheid van Christus terwijl hij in de handelingen van de Apostelen de kroniekschrijver is van de ontwikkeling van de kerk na Pinksteren. De Blijde Boodschap, van de hand van Lucas, is als het ware een lofzang van dankbaarheid en blijdschap. Als evangelist wordt

Lucas afgebeeld in de iconografie met een gevleugelde stier, os of kalf, wijzend naar de os in de kribbe. Als enige van de vier evangelisten schrijft hij immers over de aankondiging en geboorte van Jezus. Lucas is de patroonheilige van de artsen (hij zou zelf arts zijn), van de schilders en tekenaars omdat hij volgens de overlevering Maria met het kind Jezus geschilderd heeft.

Donderdag 19 oktober:
HH. Joannes de Brébeuf en Isaak Jogues, priesters en gezellen:

Acht Franse missionarissen van de Sociëteit van Jezus geven hun leven voor de Heer in Noord-Amerika

Donderdag 19 oktober:

H. Paulus van het Kruis, priester:
Paul (1694-1775) is vanaf zijn jeugd aangetrokken tot de beschouwing van het lijden van Jezus en het apostolisch werk. Hij wijdt (samen met zijn broer en enkele volgelingen) zijn leven aan de evangelisatie van de plattelandsbevolking in Italië. Hij is de stichter van de Passionisten.

Leven op en rond de parochies

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com
pesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Het secretariaat is verhuisd naar Moerkerkse Steenweg 219 / 00.01
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

PAROCHIAAL ZANGKOOR

Repetitie elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur in de Emmaïskapel.

FACEBOOK

Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.

Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistentie Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

ZONDAGSGEBED

Achtentwintigste zondag door het jaar

Mijn God, om met U te spreken bij U mijn vreugde te vinden, hoef ik niet naar de hemel te klimmen.

Ik moet zelfs mijn stem niet verheffen om met U te praten.

Al fluister ik heel zacht, Gij hoort mij al, want Gij zijt in mij, ik draag U in mijn hart.

Teresia van Avila

Dankviering voor de medewerkers van de PE Marta en Maria

Ik zal zo stilaan stoppen. Maar ik ben jullie nog één iets schuldig. Waarom in hemelsnaam een dankviering en receptie in september? We waren van oordeel dat er al teveel recepties zijn in januari, eten, drinken. In januari begint stilaan ook de tijd waar we moeten diëten om tegen de zomer onze strandkle-

dij te kunnen dragen, we denken dus aan jullie allen en helpen daar wat mee. En vanaf september gaan we weer wat meer gewone kledij dragen, een paar kilootjes bij vallen dan niet op. De feestdagen van onze patroonheiligen vallen ook doorheen het jaar, dus een vast moment is wat moeilijker haalbaar. We staan

aan de start van een nieuw werkjaar, een mooi moment om allen te danken voor het voorbije jaar. En last but not least, zo zijn we toch de eerste met een nieuwjaarsreceptie, dus voor allen een gelukkig nieuwjaar.

Mij rest nog enkel de taak om jullie uit te nodigen voor een natje en een droogje achteraan in de kerk en wens ik jullie allen een boeiend nieuw werkjaar binnen de pastorale eenheid Marta en Maria.

Uw brave kapoen
Johan Devoghel
24 september 2023

Hierna enkele foto's van deze viering.



Alles staat klaar om de medewerkers te verwelkomen.



De werkers van het eerste uur.



Natalia, de nieuwe organiste in de H. Kruisverheffing.



En .. hij is terug!



Lector Jo aan het woord.



Het zangkoor in actie met mensen van de beide kerkkoren.



De werkers van het laatste uur.



Na de viering nog een glaasje en een hapje en een babbeltje.

De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur
Kinepolis
Koning Albert I-Laan 200, 8200 Brugge

WIJZIGING TICKET-VERKOOP
- Aankoop online Andere Film
- Aankoop online kinepolis Brugge
- Aankoop aan automaat Kinepolis
- Aankoop aan de kassa Kinepolis

MEER INFO KRIJG JE::
- Aan onthaal DAF bij zaal 5
- Telefonisch: F. De Bie 0498 11 42 54
- Via www.anderefilm.be
- Via info@anderefilm.be

KINEPOLIS BEREIKBAAR MET OPENBAAR VERVOER DE LIJN HEEN:
Station Brugge lijn 2 (Kinepolis-Station-Centrum-Coise-aukaai) Perron 1 B
Vertrek: 19.23 u. - Aankomst 19.35 u.
TERUG:
Vertrek: 22.16 u. lijn 2 naar station Brugge
Vertrek: 22.46 u. lijn 2 naar station Brugge

TICKETS. 8,50 euro
COSY SEAT: 11,50 euro
Na 10 tickets - 11de gratis



Dalva

Donderdag 12 oktober
DALVA

België 2022 - Regie: Emmanuelle Nicot - Taal: Frans - 85'
Vertolking: Zelda Samson, Alexis Manenti, Fanta Guirassy
Palmares: FF Cannes: Prijs Beste Film van de Internationale Filmkri-tiek - FF Rotterdam: Prijs van het Publiek.

Dalva is 12 jaar wanneer ze door de politie wordt weggehaald bij haar vader. Haar wanhoopskreet 'Jac-

ques' gaat door merg en been. Sinds haar ouders uit elkaar gingen toen ze amper vijf jaar was, woonde het meisje bij haar vader die haar aanzag als surrogaat voor zijn echtgenote.

In de jeugdinstelling deelt ze de kamer met de rebelse Samia, die Dalva wegzet als 'Barbie'. Ze blijft volhouden dat haar vader niets verkeerd deed en dat ze naar hem terug wil. Met vallen en opstaan, geholpen door de opvoeders, probeert ze haar leven op de rails te krijgen.

We zijn getuige van de langzame metamorfose van een meisje op de rand van de puberteit.

Dankzij haar jarenlange research levert de cineaste een goed onderbouwd en geloofwaardig debuut af: confronterend maar niet deprime-rend. En Zelda Samson is de perfecte vertolker van de weerbarstige en getraumatiseerde Dalva. Twee talen-ten om in de gaten te houden.

Naar Freddy Sartor in Doorbraak

"De impact van jarenlang misbruik in het treffende 'Dalva': pijnlijker wordt het niet, kán het ook niet worden." ??? De Volkskrant

Donderdag 19 oktober
THE FABELMANS

VS 2022 - Regie: Steven Spielberg - Taal: Engels - 151'
Vertolking: Michelle Williams, Paul Dano, Gabriel LaBelle
Palmares: Golden Globe Beste Film

Steven Spielberg, 76 jaar intussen, maakte amper een jaar na zijn zeer verdienstelijke remake van 'West Side Story', alweer een meesterwerk. Daarin mixt hij als kind van ouders die stilaan uit elkaar groei-

en, dat trauma met zijn ontdekking stap-voor-stap van het medium film.

Zes jaar is Sammy Fabelman wanneer hij in een immense bioscoopzaal de film 'The Greatest Show on Earth (1952) ziet. De apotheose van die film fascineert de jongen zo sterk dat hij thuis alles wil naspelen. Zo leert Sammy - autodidact Spielberg - al doende elke filmparameter, van regisseren, acteren, figureren tot en met montage.

In zijn 33ste film kijkt Spielberg dus terug naar hoe hij die uitzonderlijke filmmaker is kunnen worden. Ondanks zijn vader, computeringenieur en saai workaholic. Maar vooral dankzij zijn moeder, een flamboyante, creatieve vrouw. Een prachtige filmles, een liefdesbrief aan het medium film die geen beter beeld kan geven van de magie en de macht van film.

Freddy Sartor

"Met 'The Fabelmans' richt Spielberg een monument op voor zichzelf, zijn familie en de magie van film." ??? De Volkskrant

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

SINT-MICHIEL ZIT DE ZON NOG OP DE HIEL.

Samana Male

Na de voorbije wisselvallige zomerperiode kwamen we met z'n allen terug samen om het nieuwe werkjaar te starten op 12 september. Vele blij gezichten om weer volop te genieten. De namiddag startte met een optreden van Bert Ostyn. Wat een namiddag vol muziek. Hij nam ons mee... een verhaal over het leven en liefde, over een klein verdriet en een grote lach. Het was een heerlijke namiddag, we konden meezingen en genietend luisteren naar vele boeiende verhalen. Met andere woorden: een namiddag die we niet vlug zullen vergeten. De koffie met een lekker gebakje nadien gaf iedereen de gelegenheid om naar aanleiding van het verhaal van Bert ons eigen verhaal te doen. Zo werd het nieuw werkjaar vol blij gezichten ingezet. Vriendelijke groeten en tot een volgende. Hou jullie goed.



Solidaire straat



Vluchtelingenwerk Vlaanderen roept op tot solidariteit met de vluchtelingen in ons land.

Al twee jaar lang, zo schrijft Vluchtelingenwerk, doet de Belgische regering te weinig om mensen waardig op te vangen tijdens hun procedure. Duizenden mensen moeten noodgedwongen maanden op straat doorbrengen. Dit is onaanvaardbaar.

Actie raambordjes
De wet voorziet nochtans oplossingen, zoals een spreidingsplan over alle gemeenten. Als elke gemeente slechts 5 mensen extra zou opvangen, hoeft niemand meer op straat te slapen. Om zijn oproep kracht bij te zetten voert Vluchtelingenwerk Vlaanderen

nu actie met raambordjes. De organisatie roept ons op om een gratis raambordje te bestellen en dat voor ons raam te plaatsen. Zo laten we zien hoe solidair we samen zijn voor mensen op de vlucht. "Maak van jouw straat een solidaire straat", zo luidt de oproep van

Vluchtelingenwerk.

Je kan zo'n raambordje gratis bestellen op de webpagina <https://vluchtelingenwerk.be/SolidaireStraat>

Zingen is zijn



NA GODVERGETEN

Laat dan maar mijn huilen bidden zijn (edition EMMAÛS ST-ANDRIES ST-MICHIELS)

Het Zorgteam van het bisdom Brugge stuurde onderstaand tekstje rond. Het geeft woorden aan onze machteloze woede bij het horen van de getuigenissen in de Canvasreeks *Godvergeten*.

Bidden is mij niet gegeven als ik volkeren zie vertrap.
Het vloekt in mij. Laat dan maar mijn vloeken bidden zijn.
Bidden is mij niet gegeven, als ik kinderen zie verkracht.
Het huilt in mij. Laat dan maar

mijn huilen bidden zijn.
Bidden is mij niet gegeven, als ik vluchtelingen zie verjaagd.
Het stormt in mij. Laat dan maar mijn stormen bidden zijn.
Bidden is mij gegeven als ik vloeken mag,

als ik huilen kan, als ik stormen durf, om zoveel onrecht, om zoveel leed.

(naar Luc Vankrunkelsven)