

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

Op reis met Kantel naar Lourdes - deel 2

Nu was het voor alle bedevaarders ook al duidelijk dat de groep van Kantel een hechte groep is, een groep waar enthousiasme van uitstraalt. De zorg voor elkaar en het respect voor elkaar vielen de mensen uit andere welzijnsschakels op. Iedereen werd mee opgenomen in de groep, zonder oordelen. Af en toe waren er wel eens spanningen, maar die werden altijd uitgepraat en ieder voelde zich liefdevol omringd.

Op woensdagmorgen was er de mis aan de grot. Onze bisschop Lode Aerts ging voor. Deze viering kon iedereen thuis zelfs live meevolgen. Bernadette zag, zovele jaren geleden, op deze plaats de verschijningen en deze plaats is dan ook het centrum van Lourdes.

De stenen van de grot zijn er zelfs glad gepolijst doordat vele mensen over de stenen wrijven.

Op deze plaats ontspringt de bron die Bernadette op aanwijzen van Maria ontdekt heeft. Kraantjes zijn alom tegenwoordig om een flesje met het helende water, toch volgens de verhalen over de wonderen, te vullen.

Kort na de middag konden we kiezen om een uitstap te maken naar Gavarnie of om een voettocht te maken naar Bartrès.

De meesten van ons kozen voor Gavarnie. Gavarnie is het hoogste stadje in de Pyreneeën en ligt in een keteldal. Een keteldal is een half cirkelvormige vallei gevormd door erosie veroorzaakt door een gletsjer. In de zomer kun je in Gavarnie de langste waterval van Frankrijk bezichtigen. We vonden het de moeite waard om dit te kunnen bezoeken. Het was bovendien prachtig weer en pootje baden in het riviertje was zalig.

's Avonds konden we de witte kruisweg volgen. In kleine groepjes werden we langs mooie 'heilige kunst' van Maria De Faykod geleid.



Waar Maria aan Bernadette verscheen.

De beelden zijn gemaakt in witte Carrara-marmer en met het licht van een zaklantaarn straalde de witte gloed iets magisch uit.

Bijhorende teksten lieten ons de lijdensweg van Jezus volgen en lieten ons het verhaal op ons eigen leven leggen. Betoverend en hoopvol.

Op dinsdag was er de boeteviering. Met een klein hartje namen we hieraan deel. Geen idee wat het zou

brengen, maar opnieuw een schot in de roos wat betreft de inleving en beleving van schuld, boete, vergeving.

Het verhaal van de gele linten (je kunt het op internet vinden en ook het liedje 'yellow ribbon' van Tony Orlando en Dawn) deed ons op het puntje van onze stoel zitten en de opluchting van vergeving deed velen een traantje wegpinken.

Hoe bevrijdend kan het zijn om te horen dat je vergiffenis krijgt.

Omdat dit jaar 125 jaar Lourdesbedevaart gevierd werd, was er een feestelijke receptie voorzien met picknick op een rustige locatie waarbij we ook een evocatie met zangmoment konden bijwonen.

Het was prachtig en warm weer, maar wij hielden het hoofd koel. Er werd heel wat gepraat, gelachen en gezongen.

We verbroederden/verzusterden met de mensen die er waren. We lieten een Oekraïense vluchteling in onze groep een lied zingen in haar moedertaal, maar voor ons onmogelijk om te zingen. In een jaar tijd leerde zij Nederlands en ze spreekt het al super goed.

Deze moedige dame hebben wij allen in ons hart gesloten.

Wie wou kon op woensdag om 6.30 uur de hoge kruisweg meevolgen. Deze kruisweg is niet te doen met rolstoelen omdat hij op een rots ligt. Deze kruisweg is ouder en ligt niet op het domein, maar ernaast. Gezien het vroege uur, hadden de organisatoren niet op een grote groep gerekend, maar dan kenden ze ons nog niet. De groep werd door het grote aantal deelnemers toch opgesplitst omdat iedereen goed zou kunnen meevolgen. Deze kruisweg was een heel andere ervaring door het vroege uur en de uitstraling van de beelden.

Na het ontbijt was er dan een ziekenzalving.

Hier werd gezegd dat je niet ziek moet zijn om die te mogen ontvangen.

Je mag in je leven meerdere keren de ziekenzalving ontvangen. Je mag bij een ziekenzalving om kracht vragen, kracht om beproevingen te doorstaan.

Met dit in ons achterhoofd, besloten velen om te gaan en gezalfd te worden. Er werd gevraagd om een meter of peter naast je te hebben.

Die persoon mocht dan zijn of haar hand op je schouder leggen als symbool dat je er niet alleen voor staat. Mijn meter beloofde onmiddellijk dat ze met nieuwjaar aan mijn deur zou staan met haar nieuwjaarsbrief. Alarmbelletjes voor mijn portemonnee dus. Als wederdienst besloot ik dan maar om haar meter te zijn. Nu staan we quitte.

In de namiddag was er dan een slotmoment waarbij iedereen op een of andere manier bedankt werd voor deelname aan de bedevaart. De voorzitter van de groep neemt afscheid om zich te wijden aan zijn gezin, de dokter kreeg een geschenkje omdat hij voor de derde keer papa wordt,

de brancardiers, de verpleegsters, de hotelverantwoordelijken, ... Er werd veel geknuffeld, omarmd, traantjes gelaten, ...

Er werden grote kaarsen aangekocht voor de groepen en in stoet werden die naar de kaarsenplaats gebracht. Daarna konden we doorstappen om als groep de grot te bezonderen. De meesten van ons hadden dit al eerder gedaan wanneer de rij niet zo lang was.

Onze mensen uit Kantel beseften dat ze een unieke ervaring hadden opgedaan. Ik citeer even wat ze allemaal verteld hebben:

"Het was de week van mijn leven en ik ben als een ander mens terug gekomen. Ik heb veel van mijn zorgen en verdriet kunnen van me af gooien en ik heb er goede vrienden aan overgehouden."

"Leuk, zwaar, vermoeiend, maar je moet het eens meemaken."

vervolg op blz.3

Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brieviersweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
pesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistentie federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieviersweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
hkruisverheffing@gmail.com

VIERINGEN EN DIENSTEN

**HK = HEILIGE
KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS
VAN KANTELBERG**

Zaterdag 16 september in HK
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zondag 17 september in ST
10.30 u. Eucharistieviering
voor Willy en Marie-Thérèse
Pieters-Samyn.
**Deze viering wordt opgeluisterd
door het Gemengd Zangkoor
Cantate.**

Woensdag 20 september in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Woensdag 20 september in ST
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

**De omhalingen dit weekend
zijn bestemd voor migranten-
vluchtelingen.**

Zaterdag 23 september in ST
18.00 u. Eucharistieviering
voor Gilberte De Grauwe.

Zondag 24 september in HK
10.30 u. Eucharistieviering
met bedanking medewerkers.
Voor overleden ouders, man, zoon
en overleden familieleden van de
familie Vandermeeren-Gryson.

De vrome
kudde

**Honger Ingezonden door Wally
Vanganzen**

Een man komt de bibliotheek
binnen gehold en schreeuwt:

– Mag ik een grote friet, een curry
worst speciaal en een cola?

Zegt de bibliothecaris:

– Mijnheer, u bent hier wel in de
bibliotheek als u het effe niet meer
weet.

Zegt de man, ditmaal fluisterend:

– O sorry, mag ik een grote friet,
een curry worst speciaal en een
cola?

Honger Ingezonden door Dirk De Groot

– Ober!

– Mijnheer?

– Deze wijn is niet lekker.

– O neen? Was de fles misschien
niet luchtdicht?

– Ze was zelfs niet waterdicht!

Even bezinnen



Uit de liturgische kalender

Zondag 17 september:
**Vierentwintigste zondag door het
jaar:**

*Vergeven tot zeventig zevenmaal
(Mt. 18, 21-35).*

Zondag 17 september:
**H. Hildegard van Bingen, maagd en
kerklerares:**

Hildegard (1098-1179) is een Duitse benedictijnse abdis. Als mystica verwerft zij groot gezag in de Kerk. Zij tekent haar visioenen op in een reeks boeken. Ook schrijft ze over kosmologie, biologie en medicijnen. Tevens is ze beroemd als componist van religieuze muziek. Op 7 oktober 2012 wordt ze door paus Benedictus XVI uitgeroepen tot Kerklerares.

Zondag 17 september:
**H. Robertus Bellarmino, bisschop
en kerkleraar:**

Robert (1542-1621), groot theoloog, doceert aan het college van de Jezuïeten te Leuven, nadien aan het college te Rome waar hij rector wordt. Als kardinaal is hij raadgever van paus Paulus V. Hij is een sterke geloofsverdediger en grote hulp voor

de Romeinse congregaties bij het oplossen van vele problemen.

Dinsdag 19 september:
**H. Januarius, bisschop en
martelaar:**

Januarius, bisschop van Beneventum, sterft met enkele andere christenen de marteldood in 305. Zijn lichaam wordt naar Napels overgebracht waarvan de heilige de beschermer wordt. Tot ver over de oceaan is zijn verering doorgedrongen zoals de naam van de Braziliaanse stad Rio de Janeiro getuigt.

Woensdag 20 september:
**HH. Andreas Kim Taegon, priester
en Paulus Chong Hassang en
gezellen, martelaren van Korea:**

103 Martelaren van Korea worden vandaag vereerd. Zij sterven omwille van hun geloof gedurende de vervolgingen in de 19de eeuw.

Donderdag 21 september:
H. Matteüs, apostel en evangelist:
Matteüs is een van de 12 apostelen. Voordat hij door Jezus geroepen wordt, is hij belastingontvanger. Hij is de schrijver van het evan-

gelie in de Aramese taal, dat een bijzonder licht werpt op de continuïteit van Oud en Nieuw Verbond. Vanwege de genealogie, waarmee zijn evangelie begint, wordt de evangelist in de iconografie afgebeeld als een gevleugeld mens.

Zaterdag 23 september:

H. Pater Pio, priester en mysticus:
Pio (1887-1968) bij zijn geboorte genoemd Francesco Forgione in Pietrelcina, treedt op 15 jarige leeftijd in bij de paters Capucijnen en neemt de naam aan van Pio Pietrelcina. Hij is bekend om zijn stigmata, die hij 50jaar lang draagt, ook voor zijn gave van bilocatie, zijn intens gebedsleven, zijn heilige geur, zijn gezangen en zijn helderziendheid. Vaak straalt zijn gezicht tijdens de eucharistie. Uren staan de gelovigen in de rij om bij hem te biechten. Pater Pio wordt in 1999 zalig en in 2002 heilig verklaard. Hij rust in een glazen schrijn in de nieuwe bedevaartkerk in San Giovanni Rotondo. Paus Franciscus noemt hem de Apostel van de Biechtstoel bij diens bezoek in maart 2018.

ZONDAGSGEBED

Heer, God van de belofte, die Abraham niet zijt voorbijgegaan en hem in het uur van de gastvrijheid een zoon hebt toegezegd,
wij bidden U: maak ons navolgers van onze Vader in het geloof,
dat wij in het herbergen van de vreemdeling de Zoon van de belofte ontvangen, Jezus Christus, onze Heer.

*Thijs Ketelaars, abt
Bij Genesis 18, 1-15*

Op reis met Kantel naar Lourdes - deel 2



Gaston met groepskaars.

“Er was volk in Lourdes, de esplanade met de kerk, en de grot, en de kaarsenplek, en de 2 Kruiswegen nemen een enorme plaats in, maar het loopt toch vol mensen. Je zou denken dat er veel Christenen zijn als je daar bent. We zijn dan ook een dagje naar de bergen gegaan en daar kan je de echte situatie van Bernadette inbeelden... De wilde natuur terug vinden.”

“Ik ben nog nooit op reis geweest, ik heb zo genoten van alles.”
“Wij zijn zo'n goede groep, iedereen geeft om mekaar, we sluiten niemand uit.”

“Voor mij was het weer een herbeleving aan de grot waar het allemaal begon. Om daar alleen te zitten dicht bij mezelf te zijn, zo het bijna tastbaar te voelen hoe Maria en het Christus bewustzijn bij mijn zijn.”

Wat heb ik geleerd? Mensen lief, teveel om op te noemen, maar vooral vind ik het ontroerend dat mensen, ondanks hun soms zware verleden, soms zware leven, bekommerd blijven om anderen en alles in het werk stellen om te zorgen dat niemand zich alleen moet voelen.

Deze reis heeft ons allen veranderd ... en dat enkel maar in de positieve zin. Eigenlijk kan ik zeggen dat Maria daar ook aan mij verschenen is en dat in alle zorg en positieve aandacht van mensen voor elkaar. Ontroerend mooi.

De terugreis was voor onze groep opnieuw een zware beproeving. Als eersten de bus op en als laatsten thuis.

Ondertussen kenden we elkaar veel beter, maar toch leerde de terugrit dat er heel wat verborgen talenten aanwezig zijn onder onze mensen ... vooral zangtalent.

Bij deze nodigde ik hen allen al uit om deel te nemen in het dames- en herenkoor. Jullie horen (letterlijk) dus zeker nog van ons.

Dankbaar om alle mooie ervaringen die ik mocht opdoen in Lourdes en ontzettend trots dat ik mag deel uitmaken van de groep in Kantel.

Lien

DE VREUGDE VAN HET EVANGELIE

Gevonden, VERBONDEN, gezonden: Met een nieuwe grondtoon het werkjaar in ...

In het voorjaar was “Een jaar op zee” te zien op de tv. Het was een programma waarin de immer sympathieke Wim Lybaert voor één jaar visser werd onder de vissers. Dat betekende concreet dat hij met professionele vissers uit o.a. Oostende, Blankenberge en Nieuwpoort mee ging om te vissen en zo aan den lijve ondervond dat vissen een zeer harde en lastige stiel is. Elke 2 à 3 uur -de klok rond en 7 dagen op 7 - werden de netten opgehaald en werd de vangst een eerste keer getrieerd. Wat overbleef werd vervolgens schoongemaakt, gesorteerd en daarna in het koelruim gestockeerd.

Ook onze Kerk gooit haar netten uit. En ook bij haar is de “vangst” zeer gevarieerd. Er zijn de kerkbetrokken mensen die zich intens verbonden weten met wat er zich in de plaatselijke maar ook in de grote Kerk afspeelt. Er zijn de groepen geëngageerden, waaronder veel vrijwilligers, die vanuit hun geloof, bereid zijn om veel voor hun parochie te doen. Er zijn ook mensen die de Kerk (nog altijd) als service-instituut zien. Voor een doop, een eerste

communie of een afscheid van iemand uit de dichte familie-of vriendenkring kun je ze nog wel eens aantreffen in een kerk. Maar als de ‘ceremonie’ eenmaal voorbij is, zie je ze niet meer. Het is een veelgehoorde klacht bij priesters en catechisten als communies en vormsels achter de rug zijn. Weinig tot geen kinderen zie je daarna terug in de kerk. Wat heeft dat dan voor zin dat ze hun communie doen? Of dat ze huwen voor de Kerk als het hen verder koud lijkt te laten?

In de visie van de vissers zou je moeten “triëren”. Als zij vangst binnenhalen, wordt onmiddellijk al een eerste triage gedaan. Wat aan de normen voldoet, wordt gehouden. Wat echter onbruikbaar is, te klein uitvalt, niet goed genoeg is van kwaliteit of ondermaats is, wordt weggegooid.

Drie jaar geleden startte bisdom Brugge een pastoraal project met het oog op de toekomst van de Kerk in onze contreien. Daarbij werd niet zozeer de nadruk gelegd op wat



we in onze plaatselijke geloofsgemeenschappen allemaal moeten of kunnen doen in de tijd die komt en ook niet hoe we het kunnen aanpakken, hoe belangrijk dat allemaal natuurlijk ook is. Er werd vooral gesteld dat wij dienen na te denken waarom en waartoe wij geloofsgemeenschap zijn en wat het voor ieder van ons betekent om gelovig te zijn.

Leven wij vanuit de Blijde Boodschap (klemtoon in het eerste jaar)? Is het aan ons te zien dat we christenen zijn en doen we wat we verkondigen (aandachtspunt in het tweede jaar)? En hoe proberen wij werk te maken van gemeenschapsopbouw (inzet voor komend werkjaar)?

Neen, met alle respect voor de vissers en voor hun werk. Wij in onze branche triëren niet. Wij zoeken naar wat ons verbindt. Onze slogan dit jaar luidt dan ook niet voor niets: gevonden, **Verbonden**, gezonden, waarbij dit jaar “Verbonden” extra wordt benadrukt.

In zijn boek “Welke kerk? Vandaag en morgen” schreef Jurgen Mettepenningen: “De kerk van de toekomst zal het moeten hebben niet van haar macht of van haar structuren, maar van haar verhaal, van visie en visioen, van haar authenticiteit als *gemeenschap van gelovigen* die bewogen zijn door Jezus Christus.”

Laten we in de tijd die komt werk maken van die hechte en gastvrije gemeenschappen. Een fijn werkjaar toegewenst in jullie pastorale eenheden!

Carine Dochy,
medewerker bisdom Brugge.

ROUW- EN VERLIESCAFÉ

Nieuw initiatief: Troostwandeling 'Café on the move'



Met Rouw- en verliescafé Brugge organiseren we in de maand september voor het eerst een 'Café on the move', een troostwandeling voor mensen die op één of andere manier geconfronteerd worden met rouw en verlies.

Wandelen is voor alles goed en helend, en wandelen in groep versterkt dit nog. Het doet goed om te kunnen delen en samen te bespreken over hoe eenieder probeert zijn/haar leven te leven na een intense verlieservaring. Lotgenoten hebben elkaar veel te vertellen en herkennen elkaar in de verhalen.

We gaan op stap in het mooie Ryckveldebos en houden af en toe halt. Tijdens deze wandeling is ruimte en aandacht voor het delen van jouw ervaring. Of je stapt in stilte en geeft je gedachten de vrije loop. Alles kan, op jouw maat, er zijn geen verplichtingen. Je komt zoals je bent en met wat nu jouw aandacht vraagt.

Café on the move is er voor iedereen die verlieservaring(en) kent en hier aandacht aan wil geven, hoe kort of lang geleden dit verlies ook geweest is.

Na de wandeling is er nog tijd voor een drankje waarbij we elkaar verder in alle gemoedelijkheid kunnen ontmoeten en wat napraten.

Praktisch:

Vrijdag 22 september van 17.00 tot 20.00 uur
(wandeling tot 19.00 uur; daarna nog wat bijpraten bij een drankje tot 20.00 uur)
Start: parking hondenweide in het Ryckveldebos (Holleweg 8310 Sint-Kruis)
Bijdrage: 5 euro, ter plaatste te betalen
Meer info of inschrijven:
tonianoterman@gmail.com of
0474 635 620

Leven op en rond de parochies

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieveweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com
pesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur

hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPENKERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:

elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

PAROCHIAALZANGKOOR

Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüs-kapel.

FACEBOOK

Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pag-

na <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistent Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar ker-

kenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

21 SEPTEMBER TOT 2 OKTOBER

Vredesweek in Brugge (edition SINT-TRUDO ASSEBROEK)

Vrede in verbinding

De vredesweek loopt van 21 september (Internationale Dag van de Vrede) tot 2 oktober 2023 (Internationale Dag van de Geweldloosheid).

Tijdens de Vredesweek zet het Brugs Vredesplatform, dat meerdere Brugse vredesorganisaties verenigt, een actueel vredethema op de agenda. Dit jaar luidt het thema 'Vrede in verbinding'.

Vrede bereiken, is geen gemakkelijke taak. Het vereist moed, begrip en het vermogen om conflicten op een vreedzame manier op te lossen. En hier komt verbinding om de hoek kijken. Door te streven naar

verbinding, kunnen we barrières doorbreken en elkaar beter leren kennen. We kunnen stereotypen en vooroordelen overwinnen die ons verdeeld houden. Dankzij verbinding kunnen we de fundamenten voor vrede leggen.

Stiltecirkel en poëzie aan de Vredesboom op donderdag 21 september, van 14.00 u. tot 15.00 u.

Participeren aan de stiltecirkel is een teken van vrede in verbinding. Het is de uitdrukking van onze solidariteit met al wie onrecht wordt aangedaan. Tevens is het een uitnodiging om deel te nemen aan de activiteiten tijdens de vredesweek. De omgevingsstille wordt afgewisseld met poëtische stilte.

Aan **de Vredesboom Kruisvest / Peterseliestraat** (tegenover café De Verloren Hoek)
Gratis, inschrijven is niet nodig.

Opening tentoonstelling 'Oorlog en vrede' met werken van Piet Wittevrongel op donderdag 21 september, om 16.30 u.

Piet Wittevrongel is een pacifist in hart en nieren. In alles wat hij doet, staat vrede voorop. Zijn nooit aflatend engagement tegen geweld, oorlog, wapenhandel en alle vormen van onrecht komt tot uiting in de kunst die hij creëert als aanklacht tegen oorlogen in het verleden en nu. Maar hij brengt ook een positieve vredesboodschap. Tijdens de opening geeft Piet Wittevrongel

uitleg bij zijn werken.

De tentoonstelling loopt van 21 september tot en met 2 oktober, elke dag van 13.00 u. tot 17.00 u. in de **Sint-Jacobskerk**, Sint-Jacobsplein 1, Brugge

Ik weiger te haten. lezing door Geert Vervaele op donderdag 21 september, om 19.30 u.

Kritiek geven op de staat Israël is lastig. Die kritiek wordt door sommigen snel weggezet als 'antisemitisme' of Jodenhaat, ook al vertrek je vanuit het respect voor de mensenrechten en internationaal recht. Geert Vervaele onderzocht in zijn boek 'Ik weiger te haten' hoe het écht staat met antisemitisme. Waar-



om lopen kritiek op Israël en antisemitisme schijnbaar in elkaar over? Verkleint de ruimte voor legitieme kritiek? Wat is antisemitisme precies en is er nu meer of minder Jodenhaat dan vroeger? Wat is de impact van het conflict Israël-Palestina?

In **Avansa**, Sint-Pieterskerklaan 5, Brugge

Bijdrage: 5 euro.

Inschrijven is nodig en kan via www.avansa-brugge.be

ENQUÊTE TUSSEN 2 OKTOBER EN 15 NOVEMBER

Klachten over nieuwe busregeling?

Op 1 juli trad in Brugge het nieuwe openbaarvervoersplan in werking, of toch de eerste fase daarvan.

We horen her en der nogal wat commentaar bij dat nieuwe busplan. Dat hoeft niet te verwonderen, want sommige wijken worden nu beduidend minder goed bediend.

Ben ook jij in dat geval? Dan is het goed om te weten dat het Brugse stadsbestuur straks de bevolking gaat bevragen over onze ervaringen met de nieuwe regeling.

Tussen 2 oktober en 15 november zal al wie woont, werkt, naar school gaat of ontspant in Brugge en gebruik maakt van het openbaar vervoer, kunnen deelnemen aan een

enquête. Dat zal zowel digitaal als op papier kunnen.

Deze evaluatie zal de basis vormen voor een verdere dialoog met De Lijn en de vervoersregio over mogelijke bijstellingen aan het plan. Hoe de enquêtering gebeurt zal, is ons nog niet bekend. Maar van zodra we meer details weten, zullen we niet nalaten die te publiceren in deze lokale pagina's van Kerk&Leven. We houden het voor u in de gaten.

Uit den grooten volkskalender van Paul Van Zummeren

Kristien VAN ZUMMEREN

Het jaar is nu zo ver gevorderd dat je in de natuur veel spinnen zal aantreffen. Vroeger waren die spinnen belangrijk omdat ze een hulpmiddel waren om de kwaliteit van de volgende winter te voorspellen: **KRUIPEN OP DE HEIDE VEEL SPINNEN, DAN KAN EEN RUWE WINTER BEGINNEN.**

Een voor de hand liggende waarheid is dan ook: **VELE SPINNEN OP DE HEIDE, DOEN DE ZOMER UITGELEIDE.**

De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur
KINEPOLIS
Koning Albert I-Laan 200, 8200 Brugge

MEER INFO KRIJG JE:

- Aan onthaal DAF bij zaal 5
- Telefonisch: F. De Bie 0498 11 42 54
- Via www.anderefilm.be
- Via info@anderefilm.be

KINEPOLIS BEREIKBAAR MET OPENBAAR VERVOER DE LIJN HEEN:

Station Brugge lijn 2 (Kinopolis-Station-Centrum-Coise-aukaai) Perron 1B
Vertrek: 19.23 u. - Aankomst 19.35 u.
TERUG:
Vertrek: 22.16 u. lijn 2 naar station Brugge
Vertrek: 22.46 u. lijn 2 naar station Brugge

TICKETS. 8,50 euro
COSY SEAT: 11,50 euro
Na 10 tickets - 11de gratis

Donderdag 14 september

LA CHAMBRE DES MERVEILLES
Frankrijk 2023 - Regie: Lisa Azuelos - Taal: Frans - 109'
Vertolking: Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel

Het drukke leven van alleenstaande moeder Thelma neemt een tragische wending. Haar zoon Louis wordt voor haar ogen aangereden

op straat .De kans dat hij uit de coma ontwaakt is volgens de dokters zeer klein, maar Thelma weigert op te geven. Wanneer ze thuis onder het bed van haar zoon een dagboek vindt met zijn bucketlist, besluit Thelma om die levensdromen te realiseren. Door hem haar avonturen te vertellen, hoopt ze Louis te laten ontwaken.

Lisa Azuelos wilde geen verstikkend melodrama maken, maar een delicate en hartverwarmende ode aan een moeder, die tot het uiterste gaat voor haar kind en tegelijk zelf weer zin krijgt in het leven. 'La Chambre des Merveilles', naar de gelijknamige bestseller van Julien Sandrel, is een avontuurlijk en hoopvol verhaal dat niemand onberoerd kan laten. De schitterende acteerprestatie van Alexandra Lamy, een moeder courage, brengt je zowel aan het lachen als aan het huilen in een film die nog lang blijft nazinderen.

Hilde Vanhoutte

"La Chambre des Merveilles, een ode aan de moederliefde en een levensles, die niemand onverschillig kan laten" RTBF Ciné

Donderdag 21 september

THE QUIET GIRL
Ierland 2022 - Regie: Colm Bairéad - Taal: Iers-Gaelish, Engels - 94'
Vertolking: Catherine Clinch, Carrie Crowley, Andrew Bennett

Ierland 1981. De stille tienjarige Cáit krijgt thuis niet veel affectie en ook op school wordt haar introvert karakter niet geapprecieerd. Met weer een baby op komst sturen haar ouders, die het al niet breed hebben, haar voor de zomer naar familie op het platteland. Daar wordt ze liefdevol opgevangen door haar tante Eibhlín, die geen kinderen heeft. Cáit's stugge oom heeft aanvankelijk meer moeite met haar aanwezigheid. Toch bloeit het broze meisje beetje bij beetje open en leert zij hoe thuis komen voelt.

Dit ingetogen en betoverende debuut van de Ierse regisseur Colm Bairéad was genomineerd voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film. Met ijzersterke vertolkingen en een prachtige cinematografie is 'The Quiet Girl' een wondermooie film over het vinden van je eigen plek. Deze bewerking van een kortverhaal van Iers schrijver Claire Keegan is een prachtig voorbeeld van hoe een klein en schijnbaar eenvoudig verhaal in de juiste handen een pareltje wordt, dat je tot in het diepst van je ziel raakt.
Cinemazed.be

"Een betoverend pure debuutfilm die overloopt van liefde en mededogen" ??? De Morgen