

## PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### 5 jaar WZS Kantel



#### We bestaan straks 5 jaar

Dit jaar zal WZS Kantel 5 Jaar bestaan. Na wat zoekwerk vind ik mijn eerste notitie die hiermee betrekking heeft. Het dateert van 5/12/2017. Ondertussen hadden Carlos Seyssens en ik de eerste verkennende gesprekken. Het eerste verslag van de parochiale federale stuurgroep, waar sprake is van een WZS, dateert van 17 mei 2018. De eerste toelichting over een WZS gebeurde op 27/08/2018.

Het eerste verslag met de naam van Kantel, dank aan zr. Viviane die de naam voorstelde, is gedateerd op 17/11/2018. Dus officieel bestaan we 5 jaar op vrijdag 17/11/2023.

Op zaterdag 17/11/2018 was er dan ook de officiële start momentum in aanwezigheid van burgemeester Dirk De Fauw, toen voorzitter van OCMW Brugge.

#### Woelige start en opbouw

De start verliep niet altijd vlot. Met wat doorzettingsvermogen konden we met een hechte groep een doorstart nemen. Deze groep groeide al vlug aan met mensen met armoede ervaring. We werden een leuke bende die in Sconevelde samen kwam om te koken, te ontmoeten en verbinding te zoeken met anderen zonder armoede ervaring.

Na wat problemen met ruimte gingen we op zoek naar een meer 'eigen' plaats voor WZS Kantel waar we eventueel konden verblijven. Dit vonden we in het oude klooster/school/kerkgebouw van Male het 't Couvent', met bijzondere dank aan de zr. van Maria van Pittem (in het bijzonder Zr Viviane), pastoor Hugo Pieters en Patrifo bisdom Brugge, beheerder van het gebouw.

We bouwden er een kandelsteek, een inloophuis waar iedereen welkom was. Kandelkantine, kandelklas en digitale kandelsteek werden er onder gebracht.

Op 16/12/2020 werden we officieel een vzw met statuten, een dagelijks bestuur en bestuur. Dit moest ons volgend project kandelwonen mogelijk maken.

Op 23/04/2021 kregen we het erfpacht over de ganse site 't couvent waar we onze verschillende projecten structureel verder konden realiseren. Onmiddellijk werd kandelhuis (voedselbank) en kandelspirit opgezet in 2021.

Momenteel werken we hard verder aan kandelwonen, een co-housing project voor vijf kwetsbare gezinnen. We hopen de eerste bewoners te kunnen verwelkomen in september 2023.

Het is een droom die uitkwam dankzij de inzet van onze bestuursleden, de vele vrijwilligers, onze leden van WZS Kantel alsook de buurtbewoners en bij uitbereiding van st. Kruis.

#### We zijn dankbaar voor zoveel steun en samenwerking

De problemen zijn nog niet weg. Elke dag is er wel iets nieuws. We mogen echter trots zijn op wat we hebben verwezenlijkt in de samenleving van St. Kruis. De samenwerking met andere verenigingen, die na jaren op een laag pitje stond, vond hierdoor een nieuwe dynamiek. Dank voor deze mooie samenwerking en steun.

We werken ook intens samen met Stad Brugge alsook met andere verenigingen die werken rond armoede. We denken aan Mintus, buurt centrum sconevelde, Uzze Plekke, Wieder, de Kaba, ouderbruggen en buurtsport.

We werken ook samen met vele scholen uit de buurt en in Brugge die ons een warm hart toedragen. Vele projecten werden gerealiseerd door de samenwerking met hogeschool Howest. Zij zorgden dat studenten ervaring konden opdoen alsook hun stage konden volgen in Kantel.

We zijn ook super enthousiast op de samenwerking met St-Vincentius St-Kruis. We hebben er in de achterste klaslokalen het kandelhuis opgezet, waar vele gezinnen de tweede zaterdag van de maand naar de voedselbank komen om een voedsel pakket te krijgen. Een ondersteuning die meer dan nodig is in deze huidige moeilijke tijden.

We zijn ook dankbaar met de steun van de parochie te St-Kruis. Zij helpen ons bij de uitbouw van kandelspirit, een groep waar we ruim spirituele en zingevende activitei-

ten organiseren. Er is ook een stille ruimte waar mensen tot rust kunnen komen. Iedereen is er welkom.

We zijn ook dankbaar voor de mooie en vruchtbare samenwerking met vele leveranciers die ons ondersteunen met voedingswaren alsook logistiek. We denken onder andere aan bakker Frank, Bakker Santil, Bakker De vreesse en Bakker Somers, supermarkt Alvo en Bio Vita alsook drukkerij Perka uit Maldegem voor onze mooie folders. Het zijn de leveranciers van het eerst uur.

We danken ook de vele verenigingen, service clubs, sympathisanten die ons financieel ondersteunen. Zonder hen zouden we dit ook niet kunnen dragen.

Dank aan allen voor deze mooie samenwerking en steun. We hebben veel respect!

#### We zullen dit vieren in het weekend van 18 en 19 november 2023

Dit houten jubileum willen we niet zomaar laten voorbijgaan. Bovendien hopen we dit jaar ons kandelwonen project, co-housing project voor kwetsbare mensen, te kunnen afronden en officieel in te huldigen.

Reden om een feest op te zetten in onze site 't couvent. Hou alvast het weekend van 18 en 19 november 2023 vrij.

Vele dankbare groeten  
Bart Verhelle

Nog enkele foto's op pagina 3



## Colofon

**DIENST PAROCHIEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

**KERK & leven** is een uitgave van  
Studiecentrum Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Herman Cosijns

**Diocesane redactie Brugge**  
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,  
liselotte.ancaert@kerknet.be  
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,  
bertrand.goethals@kerknet.be  
Potterierei 72, 8000 Brugge

**Plaatselijke redactie  
en abonnementen**  
**Rekeningnummer:**  
BE22 4752 0671 0147  
Pastorieweg 15

**Foto's Kerk en Leven**  
Alle foto's zijn genomen door  
eigen medewerkers

**Hugo Pieters, pastoor-moderator  
Federatie Sint-Kruis**  
Brievsweg 332  
tel./fax: 050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

**Wilfried Desrumaux, diaken**  
Kastanjelaan 4  
tel. 050 35 83 54  
wilfried.desrumaux@telenet.be

**Bart Verhelle, diaken decanaat**  
Moerkerkse Steenweg 391  
tel. 0492 316 993  
bart.verhelle@live.be

**Lien Lecompte**  
Parochieassistente federatie Sint-Kruis  
0477 09 13 49  
kerkenlien@gmail.com

**Federaal rekeningnummer:**  
BE77 7510 0283 2642

**Secretariaat  
Sint-Thomas van Kantelberg**  
Brievsweg 332  
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur  
tel./fax 050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

**Secretariaat H. Kruisverheffing**  
Pastorieweg 15  
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur  
tel. 050 35 45 84  
hkruisverheffing@gmail.com



## VIERINGEN EN DIENSTEN

**HK = HEILIGE  
KRUISVERHEFFING  
ST = SINT-THOMAS  
VAN KANTELBERG**

**Zaterdag 22 juli in HK**  
**14.00 u.** Huwelijksviering  
van Jeroen Colpaert en Bieke Ta-  
veirne.

**Zaterdag 22 juli in ST**  
**18.00 u.** Eucharistieviering  
voor Cecile Vanhoutte, weduwe  
van Julien Deblauwe.

**Zondag 23 juli in HK**  
**10.30 u.** Eucharistieviering  
voor een overledene.

**Woensdag 26 juli in HK**  
**9.00 u.** getijdengebed

**Woensdag 26 juli in ST**  
**18.00 u.** Eucharistie  
voor een overledene

**Zaterdag 29 juli in HK**  
**18.00 u.** Eucharistie  
voor een overledene

**Zondag 30 juli in ST**  
**10.30 u.** Eucharistie  
voor een overledene

**Woensdag 2 augustus in HK**  
**9.00 u.** getijdengebed

**Woensdag 2 augustus in ST**  
**18.00 u.** Eucharistie  
voor een overledene

**Zaterdag 5 augustus in HK**  
**18.00 u.** eucharistie  
voor overleden ouders Inslegers-  
Deruelle

**Zondag 6 augustus in ST**  
**10.30 u.** Eucharistie  
voor een overledene

**Woensdag 9 augustus in HK**  
**9.00 u.** getijdengebed

**Woensdag 9 augustus in ST**  
**18.00 u.** Eucharistie  
voor een overledene

**Zaterdag 12 augustus in ST**  
**18.00 u.** eucharistie  
collecte voor bijzondere projecten

**Zondag 13 augustus in HK**  
**10.30 u.** Eucharistie  
voor Gilbert en Georgette Leuri-  
dan-Clyncke  
collecte voor bijzondere projecten

## Leven op en rond de parochies

## SECRETARIATEN

**De secretariaten zijn gesloten  
vanaf 10 juli tot en met 1 sep-  
tember.**

**Sint-Thomas van Kantelberg**  
Brievsweg 332  
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur  
050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

**Heilige Kruisverheffing**  
Pastorieweg 15  
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur  
050 35 45 84  
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden  
op onze website  
www.parochiessintkruis.be

**OPEN KERKEN**  
De kerkgebouwen zijn open voor  
persoonlijk gebed en bezinning.  
Heilige Kruisverheffing:  
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00  
uur.  
Sint-Thomas van Kantelberg:  
elke woensdag van 14.00 tot 15.00  
uur

**PAROCHIAAL ZANGKOOR**  
Repetitie **elke 1ste en 3de woens-  
dag om 19.00 uur** in de Emmaüs-  
kapel..

**WE VERWELKOMEN IN ONZE  
GEMEENSCHAP**  
**Fleur Meire**, gedoopt op 24 juni in  
Sint-Thomas

**FACEBOOK**  
Neem een kijkje op de facebookpa-  
gina van onze federatie - je hoeft  
daarvoor geen profiel te hebben  
of aan te maken - op de pagi-  
na [https://www.facebook.com/Fede-  
ratie-Sint-Kruis-110030777310715](https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715)

Nog leuker zou zijn als je aanklikt  
dat je de pagina leuk vindt.  
Om deze pagina "op te leuken" zijn  
alle tips of weetjes van Sint-Kruis  
welkom.

Indien zinvol voor onze gemeen-  
schap, plaatst parochieassistente  
Lien ze dan op facebook. Ook fo-  
to's van activiteiten van de verschil-  
lende werkgroepen zijn leuk. Stuur  
alles door naar kerkenlien@gmail-  
com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt.  
In verband met de wet op de priva-  
cy is het belangrijk dat al wie op de  
foto staat akkoord is om die op fa-  
cebook te zetten. Dus wil dit er ze-  
ker bij vermelden dat Lien dit dui-  
delijk weet.

## Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMU-  
NIE

Je bent ziek of hoogbejaard ...  
Je kan niet naar de eucharistievie-  
ring komen: dan kan de H. Commu-  
nie aan huis gebracht worden. Con-  
tacteer pastoor of diaken (zie colo-  
fon).  
Je wenst bezoek van een parochiale  
medewerker, contacteer  
Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53  
(Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL:  
PRATEN IS DE EERSTE STAP,  
BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, een-  
zaamheid, gezondheid, verslaving,  
depressie, zelfdoding...? Tele-ont-  
haal is bereikbaar 24 uur op 24,  
7 dagen op 7, telefonisch via het  
noodnummer 106 of online  
via [www.tele-onthaal.be](http://www.tele-onthaal.be).

## ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan ano-  
niem terecht op het **gratis nood-  
nummer 1813**.

Liever chatten dan praten?  
Surf naar de website, dagelijks van  
19.00 tot 21.30 uur  
[www.zelfnoord1813.be](http://www.zelfnoord1813.be)

**FINANCIËLE OF  
MATERIËLE NOODSITUATIE**  
Contacteer de Sint-Vincentiusvere-  
niging St-Kruis  
0476 30 80 87  
of Open Balie, Bалиestraat 5, Brug-  
ge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur,  
telefoon 0493 88 46 87  
antoon.vandeputte@telenet.be.

**NOOD AAN ONDERDAK**  
24 uur op 24 en 7 dagen op 7:  
Regionale Crisisopvang, Katelijne-  
vest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81  
crisisopvang@cawregiobrugge.be

**Zie ook onze website  
[www.parochiessintkruis.be](http://www.parochiessintkruis.be)**

## ZONDAGSGEBED

## Zeventiende zondag door het jaar

Goede God, wij zijn uw mensen, broos en kwetsbaar.  
Soms zijn we zo ontredderd als ziekte en lijden ons treft,  
als we ons gekwetst voelen of eenzaam of geen uitweg meer zien.  
We weten het maar al te goed: ook dat behoort tot ons menselijk bestaan.  
Daarom bidden we U vol vertrouwen: laat ons dan niet alleen, dat we niet vertwijfelen.  
Geef ons een teken van uw nabijheid in de zorg van goede mensen om ons heen.  
Open onze ogen voor uw licht dat doorbreekt, ook als het duister wordt.

*Kardinaal Jozef De Kesel*

## 5 jaar WZS Kantel



## Even bezinnen



## Uit den grooten volkskalender van Paul Van Zummeren

**Kristien VAN ZUMMEREN**

In de week die nu komt, zijn er twee zeer belangrijke weerheiligen, te weten Sint-Margriet (20 juli) en Maria-Magdalena (22 juli). Deze twee vrouwen hebben inderdaad heel wat in de pap te brokken. Het merkwaardige is wel dat de volkskalender de boeren aanraadt om nu zondag, de feestdag van Margareta, alvast maar het koren te pikken. Want:

**MET SINTE-MARGRIET,  
PIKT MEN KOREN, RIJP OF NIET.**

't Lijkt wel gemeend te zijn want een dagspreuk (feestdag van Sint-Vincentius à Paulo) zegt:

**MET SINT-VINCENT PIKT DIE KAN,  
EN MET SINT-AN (25.7) PIKT ALLEMAN.**

Waarom men nu alvast het koren moet pikken? Wel, eenvoudig, zegt de volkskalender: zo ruim je plaats voor de rapen, want:

**DIE WIL HEBBEN GOEDE RAPEN,  
MOET WERPEN IN JULI DE ZADEN.**

Sint-Margriet is een regenheilige. De volksmond zegt:  
**REGENT HET OP SINTE-MARGRIET,  
DAN REGENT HET ZES WEKEN AAN EEN STUK.  
REGENT HET NIET,  
DAN REGENT HET DERTIG DAGEN NIET.**

Dat wordt ook dichtelijk uitgedrukt als volgt:  
**REGEN OP SINTE-MARGRIET,  
GEEFT ZES WEKEN BOERENVERDRIET.**

## De vrome kudde

*Café Ingezonden door Urbain Vrijdaghs*

Een man komt 's nachts om 3 uur thuis van kroegentocht. Trekt beneden zijn schoenen uit en gaat op z'n kousenvoeten naar boven. Hij probeert de krakende trappen over te slaan en laat zich heel voorzichtig op het echtelijk bed zakken om zijn kousen uit te trekken. Terwijl hij aan zijn tweede exemplaar bezig is, veert zijn vrouw op en zegt in volle furie:

– Nu zou ik wel eens willen weten wat er om 3 uur 's nachts nog open is!

Waarop de man zijn kousen weer aantrekt en zegt:

– Ik zal meteen eens gaan zien, sjoeke.

*Café Ingezonden door Frans Boogaerts*

Mannen hebben twee redenen om op café te gaan: ze hebben geen vrouw of ze hebben er wel een.

## Joke zoekt voetbalschoenen voor Angola

We delen met onze lezers graag de oproep die we ontvingen van Joke Vandewalle.

"Dag lieve mensen, Eerst en vooral wil ik mezelf even tjes voorstellen. Mijn naam is Joke Vandewalle en ik woon in Brugge. Ik ben gepensioneerd en hou me bezig met allerlei vrijwilligerswerk. In 1982-1983 reisde ik met Up With People. Mijn allerbeste vriendin Helena was afkomstig van Lissabon en werkte daar achteraf enkele jaren verder voor Up With People. Sociaal als ze is richtte ze onder andere een dans- en sportgroep op voor straatkinderen. Zij deed er ongelooflijk mooi werk.

Door een faillissement viel Helena werkloos en was ze genoodzaakt om terug naar haar geboorteland Angola te trekken en daar werk te zoeken. Ze heeft er nu een verantwoordelijke job: zij voorziet een dorp van financiële steun via allerhande projecten en ateliers die ze daar uitbouwde met de plaatselijke bevolking.

**Blootsvoets voetballen**

'Calameo' is een atelier dat zij oprichtte met vrouwen van ter plaatse. Ze maken prachtige gebruiksvoorwerpen die ze daarna doorverkopen voor toerisme. Zo probeert ze er de gemeenschap te helpen met

verscheidene projecten.

Nu stelde ze mij een vraag. Er zijn daar heel veel jongetjes die voetballen, maar wel allemaal blootsvoets op braakliggende velden.

Ze vertelde mij dat ze wekelijks kinderen hebben met glas, hout of ander afval in hun voetjes. Het zijn ernstige verwondingen die goed verzorgd moeten worden.

Ze vroeg mij of ik aan voetbalschoentjes zou kunnen geraken.

**Graag vóór eind juli**

Ik stel dus de vraag door aan jullie: kunnen jullie mij aub helpen aan voetbalschoentjes groot en klein. Ik zou er half augustus zelf mee tot in Lissabon rijden en daarna kunnen ze van daaruit gratis overgebracht worden naar Angola. Mocht je mensen kennen die me daarbij ook kunnen helpen, gelieve mijn oproep dan zoveel mogelijk door te sturen aub.

Je kan met de voetbalschoenen terecht op mijn thuisadres: Mortierstraat 30, 8000 Brugge.

Ik zou graag de schoentjes verzamelen vóór eind juli.

Dankjewel, en met lieve groet,

Joke"

## Uit de liturgische kalender

### Zondag 23 juli:

#### Zestiende zondag door het jaar:

De parabel van het onkruid tussen de tarwe (Mt. 13, 24-43).

### Zondag 23 juli:

#### H. Birgitta, kloosterlinge, patroonheilige van Europa:

Birgitta (1303-1373) behoort tot de Zweedse aristocratie. Zij huwt en wordt moeder van acht kinderen. Na de dood van haar man ontvangt zij openbaringen over het lijden van Christus, waaraan zij met heel haar wezen deelneemt. De laatste drieëntwintig jaren van haar leven leeft zij te Rome in armoede en gebed.

### Maandag 24 juli:

#### H. Charbel Makhluf, priester:

Charbel (Sjarbel) (geboren 1828) is een Libanese heilige door paus Paulus VI in 1977 heilig verklaard. Lid van een Maronitische kloosterorde, toegewijd aan O.L. Vrouw, leidt hij een leven van diepe godsvrucht en wordt kluisenaar. Tijdens zijn leven wordt hij door veel mensen bezocht om goede raad. Hij sterft in 1898.

### Maandag 24 juli:

#### H. Christina, maagd:

Christina wordt omstreeks 1150 te Sint-Truiden geboren als een eenvoudige herderin. Zij wordt de 'wonderbare' genoemd om haar verbijsterende boetedoening en de buitengewone verschijnselen waarmee zij wordt begunstigd. Zij sterft in het Benedictinessenklooster Sint-Catharina te Sint-Truiden in 1224.

### Maandag 24 juli:

#### H. Christoffel:

Christoffel, ook wel Christoforus genoemd, wordt zowel vereerd in de katholieke als in de oosters-orthodoxe kerken. Christoffel is de patroonheilige van schippers, pelgrims en reizigers. Volgens een bekende laatmiddeleeuwse legende krijgt hij van een kluisenaar de opdracht reizigers te helpen bij het oversteken van een woeste rivier. Christof, groot van gestalte, draagt ze gewoon op zijn schouder. Tijdens een nacht wordt de heilige bezocht door een kind dat hem vraagt ook naar de overkant gedragen te worden. Een ogenschijnlijk makkelijke opdracht, maar tijdens de overtocht wordt het kind plotseling ondraaglijk zwaar. Als hij de overkant eindelijk bereikt, vertelt het kind hem dat hij zojuist Christus met alle zonden van de wereld heeft gedragen.

### Dinsdag 25 juli:

#### H. Jacobus, de meerdere, apostel en martelaar:

Jacobus, zoon van Zebedeüs, is de broer van Johannes en gezelschap van Petrus en Andreas. Samen met Petrus en Johannes is hij getuige van de voornaamste gebeurtenissen in het leven van Jezus: de gedaanteverandering, de opwekking van het dochttertje van Jairus en de doodstrijd in Getsémane. Na de dood

van de Heer gaat hij als missionaris naar Noord-Spanje, maar keert onverrichterzake terug naar Jeruzalem waar hij op last van Herodes Agrippa in 43 onthoofd wordt. Zijn leerlingen brengen zijn ontziend lichaam over naar Spanje waar het begraven wordt. In de 8ste eeuw wordt zijn graf door een kluisenaar ontdekt. Bisschop Theodemir verklaart het gebeente als echt. De vreugde is groot en stilaan ontstaat er een pelgrimstocht naar zijn graf, eerst vanuit Spanje, nadien vanuit Europa. Vandaag komen pelgrims van over de ganse wereld het graf van Sint Jacob vereren, het huidige Santiago (Sanct Jacob) de Compostela.

### Woensdag 26 juli:

#### HH. Joachim en Anna, ouders van de H. Maagd Maria:

Volgens een joods-christelijke traditie zijn Joachim en Anna, de ouders van Maria. De heilige Anna wordt reeds in de zesde eeuw in het oosten vereerd en deze devotie breidt zich uit naar het westen. De verering van de heilige Joachim is van veel jongere datum. Beiden zijn door Paus Franciscus uitgeroepen als patroonheiligen van de grootouders.

### Zaterdag 29 juli:

#### HH. Martha, Maria en Lazarus, vrienden van de Heer:

De twee zussen en broer worden voortaan samen gevierd omwille van hun belangrijke rol in de heilsgeschiedenis. Martha en Maria ontvangen Jezus gastvrij; Lazarus wordt in hun bijzijn opgewekt uit de dood.

### Zondag 30 juli:

#### Zeventiende zondag door het jaar:

Een schat, verborgen in de akker (Mt. 13, 44-52).

### Zondag 30 juli:

#### H. Petrus Chrysologus, bisschop en kerkleraar:

Als bisschop van Ravenna (424) is hij een ware herder van de kerkgemeenschap. Hij houdt vaak een homilie en krijgt hierdoor de bijnaam: chrysologus (gulden woord). Toch blijft hij zeer eenvoudig in zijn woorden. 'Men moet voor het volk preken in een volkse taal' is een uitspraak van hem.

### Maandag 31 juli:

#### H. Ignatius van Loyola, priester:

Ignatius (1491-1556) is de stichter van de 'Sociëteit van Jezus'. Na zijn bekering krijgt hij tijdens zijn theologische studies te Parijs zijn eerste volgelingen. Te Rome werkt hij aan de verspreiding in Europa van deze gezellen van Jezus en aan hun missionaire ontwikkeling. Zelf geeft hij het voorbeeld van een totale gehoorzaamheid aan de kerk en aan de paus. Hij is de schrijver van de Geestelijke oefeningen die een leidraad zijn voor hen die willen leven tot meerdere eer van God.

### Dinsdag 1 augustus:

#### H. Alfonsus Maria de Liguri, bisschop en kerkleraar:

Alfons (1696-1787), afkomstig uit Napels, studeert burgerlijk en kerkelijk recht. Als priester en bisschop is hij een overmoedbare prediker en als biechtvader getuigt hij van Gods goedheid. Hij sticht, met het oog op de evangelisatie van de landelijke bevolking, de orde van de Redemptoristen (Congregatie van de Allerheiligste Verlosser).

### Woensdag 2 augustus:

#### H. Eusebius van Vercelli, bisschop:

Eusebius (354-371), wordt verbannen naar het oosten omwille van zijn trouw aan het geloof in de godheid van Jezus Christus (concilie van Nicea). Na deze ballingschap verricht hij pastorale activiteiten in gemeenschap met andere geestelijken.

### Vrijdag 4 augustus:

#### H. Johannes Maria Vianney, priester:

Afkomstig uit de omgeving van Lyon wordt Johannes (1786-1859) eerst na veel moeilijkheden tot priester gewijd en tot pastoor benoemd van Ars. Als pastor is hij geheel toegewijd aan de verkondiging van het woord van God en de bediening van het boetesacrament. Hij leidt een leven van gebed, versterking en naastenliefde. De eucharistie is de bron waaruit zijn grote liefde opborrelt die soms aan zijn gezicht een bovenaardse glans geeft. Allereerst komt men naar Ars om geestelijke bijstand te vragen. Ontelbaar zijn de bekeringen.

### Zaterdag 5 augustus:

#### Kerkwijding van de basiliek van Maria de Meerdere:

Deze basiliek is opgericht te Rome op de Esquilijnse heuvel door paus Sixtus III ter ere van de Moeder Gods. Ze is één van de vier grote Vatikaanse basilieken en de eerste van de Westerse kerken die onder de bescherming wordt gesteld van de moeder Gods.

### Zondag 6 augustus:

#### Gedaanteverandering van de Heer: Hij wordt voor hun ogen van gedaante veranderd (Lc. 9,28-36).

Veertig dagen vóór het feest van de H. Kruisverheffing (14 september) herinnert de gedaanteverandering van de Heer er ons aan hoe Christus zijn leerlingen wil voorbereiden om de ergernis van het kruis te overwinnen. Eveneens verkondigt dit feest onze wonderbare aanneming tot kinderen van God in zijn zoon Jezus en spreekt van de verheerlijking die eens het deel zal zijn van heel het mystieke lichaam van de kerk.

### Maandag 7 augustus:

#### H. Sixtus II, paus en gezellen, martelaren:

Op 6 augustus 258 worden Paus Sixtus en vier van zijn diakens onthoofd terwijl ze op de begraafplaats van paus Callistus de liturgie vieren niettegenstaande keizerlijk verbod.

### Maandag 7 augustus:

#### H. Juliana van Cornillon, maagd:

Juliana wordt geboren in 1193 te Rétinne (Luik). Augustines in het klooster van Mont Cornillon te Luik is zij een mystica. Haar grote verdienste, na verschillende visioenen, is haar ijver voor het instellen van een feest voor de eucharistie wat Sacramentsdag zou worden. Vanaf 1246 wordt deze dag reeds in de omgeving van Luik gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. Maar het gebruik verspreidt zich snel naar andere streken. In 1264 wordt Sacramentsdag voor de hele kerk door paus Urbanus IV als christelijke feestdag ingesteld. Juliana wordt heilig verklaard in 1869 door paus Paulus IX.

### Maandag 7 augustus:

#### H. Cajetanus, priester:

Cajetanus (Vicenza 1480) sticht een religieuze gemeenschap, de orde van de Theatijnen. De orde wijdt zich aan de prediking en de liturgische dienst. Als man van gebed weet hij ook de naaste lief te hebben. Hij sterft te Napels in 1547.

### Dinsdag 8 augustus:

#### H. Dominicus, priester:

Dominicus wordt in Spanje geboren omstreeks 1170. Hij predikt tegen de ketterij. Zijn voorbeeld trekt anderen aan en te Toulouse sticht hij de orde van de Predikbroeders. Hij verlangt dat zijn volgelingen bedelend zouden rondtrekken. Hij sterft te Bologna op 6 augustus 1221.

### Woensdag 9 augustus:

#### H. Theresia Benedicta van het Kruis, maagd en martelares, patrones van Europa:

De heilige Theresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein) is een joodse vrouw die in 1942 in Auschwitz wordt vergast. Als filosoof en karmelietes draagt zij bijzonder bij tot de ontwikkeling van een moderne lijdensspiritualiteit.

### Donderdag 10 augustus:

#### H. Laurentius, diaken en martelaar:

Vier dagen na paus Sixtus II wordt diaken Laurentius te Rome ter dood gebracht op 10 augustus 258. Volgens het verhaal van zijn passie wordt Laurent op een vuur geroosterd nadat hij de goederen of de schatten van de Kerk, waarover hij het beheer heeft, aan de armen uitdeelt. Alvorens te sterven vraagt paus Sixtus immers aan diaken Laurent voor de goederen van de kerk te zorgen. Laurent verkoopt ze en geeft de opbrengst aan de armen. Keizer Valerius vraagt de schatten aan hem te overhandigen.

Laurentius die alles heeft verdeeld, brengt de armen naar de keizer en zegt hem: 'dit zijn de schatten van de kerk'. Deze omstandigheden hebben zeker bijgedragen tot de grote populariteit van de Romeinse martelaar. Op zijn graf bij de Via Tibertina richt Constantijn de Grote een basiliek op.

### Vrijdag 11 augustus:

#### H. Clara, maagd:

Nog zeer jong verzoekt Clara (1193-1253) het ideaal van haar stadsgenoot Franciscus te mogen delen. Zij gaat leven dichtbij het kerkje van San Damiano. Haar zuster en nog andere jonge meisjes komen haar leven van totale armoede delen.

### Zondag 13 augustus:

#### Negentiende zondag door het jaar

Heer, zeg me over het water naar U toe te komen (Mt. 14, 22-23).

### Zondag 13 augustus:

#### HH. Pontianus, paus en Hippolytus, priester, martelaren

Hippolytus en Pontianus worden in 235 verbannen naar Sardinië door keizer Maximinus waar beiden sterven door uitputting. Vandaag viert men de overbrenging van hun relieken naar Rome.