

KERK & Leven

23

2023

WEEKKRANT

7 JUNI

JAARGANG 84

EDITIE 1268

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Kermis in Male



Kermis 25 juni 2023
Op het Peellaertplein, Brierversweg, Male.

- Lekkere gezinsbarbecue
- Aperitiefconcert - Harmonie Werkerswelzijn
- Muzikaal ensemble - Kantelberg
- Kinderdisco Radio Sabrina
- SKRIEWER en attracties
- Gratis ballentrap en GRATIS tombola
- Optreden van **MARGRIET en CELIEN**

Male, waar wij wonen



ZONDAG 25 juni - PEELLAERTPLEIN : " LEKKER BLIJVEN HANGEN "

11.45 uur – 12.45 uur: **Aperitiefconcert** op het grote podium. Wordt gebracht door de **Harmonie Werkerswelzijn** Brugge.

12.00 uur – 14.00 uur: **25 ste Gezinsbarbecue t.v.v. Welzijnschakel Kantel** St Kruis. In een Heel grote en mooie overdekte tent wordt onze jubileumuitgave 'uitermate goed verzorgd' door keurslager **Koen Danneels!**

13.15 uur – 13.45 uur: Presentatie door het **Muzikaal ensemble** van basisschool Kantelberg o.l.v. **Sara Breemersch.**

14.00 uur – 15.30 uur: **Radio Sabrina**

De ware sfeer van de kermis: KinderdiscoSuperMegaCoolGek Feestje met muziek, dans en animatie.

16.00 uur- 16.15 uur: **Unieke Dans** gebracht door basisschool Kantelberg o.l.v. **Tom Goossens.**

16.45 uur – 17.00 uur: **Ballentrap:** Meer dan 200 ballen worden gratis in het publiek gedropt!

17.00 uur - 18.10 uur : **Gratis** optreden van **Margriet en Celiën.**

De Zomerhit van 2022 en ... ambiance zullen zeker niet ontbreken!

18.15 uur – 18.30 uur : **Grote gratis tombola** met tal van prijzen, waardebonnen en topprijzen als

een **gratis midweek** voor 10 personen in een vakantiehuis in Durbuy en ... waardebonnen voor **overnachting en .. ontbijt** voor 2 personen in Ibis hotel in Antwerpen!

EN ONDERTUSSEN of DOORLOPEND:

Skriewer: ludieke haartooi en ... schminken

Hindernissenparcours en springkasteel

Panna voetbal arena

Krachtbal en judo: initiatie en demonstratie

Standen van KSA, CHIRO, KANTEL

Muzikale omlijsting met **Raf Adams:** Hits van vroeger en nu ...

Microanimatie met tal van ... prijzen!

Regelmatig een verrassing: waardebonnen worden via CO2 pistool in het publiek gepiloteerd!! **Grijp je kans!!**

Gezellige bar, lekkere ijskar en hotdogs ... alles aan heel democratische en kindvriendelijke prijzen!

Steltenloper: plooit en verdeelt gratis figuurtjes uit ballonnen!

JA ZEKER : " LEKKER BLIJVEN HANGEN " op het Peellaertplein want het wordt een UNIEK en SUPER KERMISPROGRAMMA ...

IEDEREEN IS MEER DAN GRATIS WELKOM ...en WAT een kans tot 'ONTMOETING'!!



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren.

KERK & Leven is een uitgave van
Studiecentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

**Plaatselijke redactie
en abonnementen**
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

**Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis**
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistentie federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

**Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg**
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

**HK = HEILIGE
KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS
VAN KANTELBERG**

Zaterdag 10 juni in ST
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zondag 11 juni in HK
10.30 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Woensdag 14 juni in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Woensdag 14 juni in ST
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zaterdag 17 juni in HK
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zondag 18 juni in ST
10.30 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Uit de liturgische kalender

Zondag 11 juni:
Tiende zondag door het jaar:
Ik ben gekomen om rechtvaardigen te roepen (Mt., 9-13).

Zondag 11 juni:
Heilige Barnabas, apostel:
Barnabas, afkomstig uit Cyprus, verschijnt kort na Pinksteren in de christengemeente van Jeruzalem, daarna in Antiochië waar hij Saulus van Tarsus inleidt bij de broeders. Zij vertrekken samen naar Klein-Azië voor de verkondiging van de Blijde Boodschap. Doch na een geschil keert Barnabas terug naar Cyprus. Hij is een man met een brede blik en is van buitengewoon belang voor de missionaire ontwikkeling van de kerk.

Zondag 11 juni:
Aleidis van Schaarbeek, kloosterlinge:
Aleidis (1225-1250) is een vroegmiddeleeuwse kloosterlinge en mystica. Op jonge leeftijd wordt zij

toevertrouwd aan de Cisterciënzerinnenabdij Ter Kameren waar zij haar hele verdere leven zal verblijven. Na haar kloostergeloften wordt Aleidis getroffen door lepra en blindheid. Door dit isolement voelt ze zich bijzonder verbonden met de lijdende Christus. Zij is de beschermheilige van de blinde en gehandicapte mensen. In Schaarbeek en Sint-Pieters-Woluwe zijn een kerk aan haar toegewijd.

Dinsdag 13 juni:
H Antonius van Padua, priester en kerkleraar:
Antoon is geboren te Lissabon rond 1195. In 1221 woont hij te Assisi in de nabijheid van de Heilige Franciscus door wiens evangelische beweging hij geboeid wordt. Om zijn buitengewone gave als prediker stuurt de bisschop hem naar Frankrijk. Hij sticht een klooster in Brive-la-Gaillarde. Terug in Italië sterft hij te Padua in 1231.

Vrijdag 16 juni:
H. Hart van Jezus:
Op de derde vrijdag na Pinksteren viert de kerk het feest van het Heilig Hart van Jezus. Gans de maand juni is bijzonder toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. De devotie tot het liefdevolle Hart van Jezus is zelfs uitgebreid tot elke eerste vrijdag van de maand. De wortels van deze cultus vinden hun eerste sporen in het Nieuwe Testament. Johannes verhaalt van Jezus' zijde, die door een lans doorboord wordt. Daaruit vloeit er water en bloed. De liefde en de barmhartigheid van de Heer worden hierdoor gesymboliseerd. Veel gelovigen zijn aangegrepen door het liefdevolle hart van Jezus en hebben een innige devotie.

Vrijdag 16 juni:
H. Lutgardis, maagd:
Geboren te Tongeren in 1182 treedt Lutgard in het klooster van de heilige Catharina te Sint Truiden waar zij later tot priorin wordt verko-

zen. Uit nederigheid gaat ze echter over naar de Cisterciënzerinnen te Aywières waar ze nog dertig jaar een leven leidt van gebed en vasten. Ze staat bekend om haar mystieke liefde tot de lijdende Christus en tot de eucharistie. Zij is ook een van de eersten die de devotie tot het H. Hart beoefent. Ze overlijdt op 16 juni 1246.

Zaterdag 17 juni:
Onbevlekt Hart van Maria:
Het feest van het Onbevlekt Hart van Maria nodigt ons uit op zeer innige wijze binnen te treden in het hart van de moeder van de Heer om er te delen in haar openheid voor God. Door haar nederige ontvankelijkheid voor de Heer, die in haar zijn verblijf neemt, is Maria het beeld van de kerk geworden 'tempel van de heilige Geest' en het voorbeeld van elke christen.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN
De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning. Heilige Kruisverheffing: dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur. Sint-Thomas van Kantelberg: elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.

GEMENGD ZANGKOOR CANTATE
Er is algemene repetitie op **zondag 11 juni van 14.00 tot 17.00 uur** in de kerk van Sint-Thomas.

PAROCHIAAL ZANGKOOR
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüs-kapel.

FACEBOOK
Neem een kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst paro-

chieassistentie Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

ZONDAGSGEBED

Tiende zondag door het jaar

Heer Jezus,
we danken U voor de tekenen van brood en wijn die U ons hebt gegeven. Uw leven, uw liefde, alles hebt Gij in onze handen gelegd. Nog steeds wilt Gij uzelf breken en delen opdat onze diepste honger kan worden gestild. Maak onze handen en onze harten bereid om uw gaven te ontvangen: open en leeg, met geen enkele andere verwachting dan dat Gij ze zult vullen, zodat ook wij onszelf zonder voorbehoud kunnen geven aan U en uw mensen. Amen.

Karen Germeys

Even bezinnen

*Drie dingen heeft de mens nodig:
- weten wat hij moet geloven
- weten wat hij moet verlangen
- weten wat hij moet doen.*

THOMAS VAN AQUINO (1225-1274)



Okra Sint-Kruis

Wandeling met gids rond de Markt van Brugge

Op **dinsdag 13 juni** verzamelen we om 14.00 uur aan de Stadsschouwburg voor de wandeling 'Brugge die Scone' met gids.

Een twee uur durende wandeling met stevast weetjes die we nog niet wisten. We vragen een kleine bijdrage van 3 euro te betalen bij de start.

Graag op voorhand inschrijven bij charles.sys@telenet.be of via een bestuurslid Okra Sint Kruis ofwel 0498 31 80 95. Slechts 24 personen kunnen mee!

Wekelijkse fietstochten:

Op **15 juni** fietsen we naar Bredene. Op **21 juni** doen we mee aan Toeren in de Moeren rond De Panne (volzet).

Op **29 juni** fietsen we naar Maria Aalter en op **6 juli** naar Knokke.

Daguitstap op vrijdag 7 juli

Vertrek om 7.45 uur aan de bushalte Boogschutterslaan (achter de kerk).

We reizen af naar Oost Cappel voor een **'grand café avec un croissant'** in het prachtige kader van een brocantezaak.

Om 10.30 uur worden we in Bergues verwacht voor een **rondrit met het toeristisch treintje** waarna we in de oude abattoir een brouwerij bezoeken ofwel (voor de stappers) een wandeling door Bergues en langs de Remparts van de stad.

Om 12.30 uur worden we verwacht in het restaurant voor een hoofdschotel (ofwel carbonade flamande (boeuf) met frietjes ofwel kabeljauwfilet met gratin Dauphiné en mousselinesaus) en een dessert.

Om 14.15 uur reizen we af naar Izenberge voor een bezoek aan het openlucht museum **'Bachten de Ku-**

pe' waar de klok stil bleef staan. Een uniek 17de eeuw boerendorpje met pleintjes, huisjes, winkeltjes en een herberg. We genieten van de tijd van toen.

Rond 17.00 uur vervolgen we onze weg naar het Oosthof in Snellegem om onze dag af te sluiten met een **'boerestuute met hespe'**.

We landen rond 19.30-20.00 uur terug in St Kruis.

Kostprijs: 69 euro all-in met uitzondering van de persoonlijke dranken.

Inschrijven door storting op rekening BE04 7755 5900 2331 okra St Kruis met vermelding keuze hoofdschotel! Uiterste inschrijvingsdatum is 24 juni tenzij eerder volzet.

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard ...

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer

Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis 0476 30 80 87 of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website www.parochiessintkruis.be

Concert "Hope is the Thing with Feathers"

KOREN
Thaleia, Kaleo & GZ Cantate

HOPE IS THE THING WITH FEATHERS
Liederen van hoop, geloof & liefde

onder leiding van **Adriaan Debbaut** (dirigent)
begeleid door **Lynn Leterme** (piano)
intermezzo **Sarah Meire** (harp)

ZATERDAG 17 juni 2023
200 - Sint-Thomas van Kantelbergkerk Male

ZONDAG 25 juni 2023
170 - Sint-Niklaaskerk Westkapelle

Tickets
VVK 13 EUR
ADD 15 EUR

Male
vrijkooplijst op www.gemengdzangkoorcantate.be/concert

Westkapelle
via CC Scharpoord
Knokke-Heist
cultuur.knokke-heist.be

DELIVINO | 't Veldzicht | KOORSTEM | Scharpoord | Repetition

Het Gemengd Zangkoor Cantate en het koor Thalea-Kaleo organiseren weer een concert!

Onder de titel "Hope is the Thing with Feathers" brengen GZ Cantate een aantal liederen rond geloof. Thaleia-Kaleo neemt het thema liefde voor zijn rekening met enkele balletti van Gastoldi. De beide koren samen brengen hoop met liederen van Christopher Tin.

Dit alles onder leiding van Adriaan Debbaut met pianobegeleiding door Lynn Leterme. Sarah Meire brengt enkele intermezzi op harp.

Dit gaat door op **17 juni om 20.00 uur in de kerk van Sint-Thomas van Kantelberg**. Kaarten aan 13

euro zijn te koop bij de koorleden en via www.gemengdzangkoorcantate.be/contact/.

Op 25 juni om 17.00 uur is er een tweede uitvoering in de Sint-Niklaaskerk van Westkapelle.

Voor dit concert zijn de kaarten (ook aan 13 euro) te verkrijgen via Cultuurcentrum Scharpoord online via cultuur.knokke-heist.be, of rechtstreeks aan de balie of telefonisch via 050 630 430.

Op de beide concertavonden zelf zijn aan de deur nog kaarten aan 15 euro te koop.

BRUGSE BELOFTE 2023

Oproep voor deelnemers

Jaarlijks volbrengt de Brugse bevolking op **15 augustus** een eeuwenoude belofte. Tijdens de slag nabij de Pevelenberg (Fr.) beloofden ofwel Brugse vrouwen ofwel stoere strijders ter plaatse om na de strijd bij een goede terugkeer een kaars van zesendertig ponden te offeren aan O.-L.-Vrouw-van-de-Potterie. Nog steeds wordt deze belofte volbracht en trekken meer dan tweehonderd deelnemers in processie naar dit bedevaartsoord. Dit gebeurt telkens op de mariale hoogdag van 15 augustus in de prille ochtendstond. We vertrekken omstreeks 9.30 uur en komen na een gebedsdienst aldaar in processie terug naar (symbolisch) de Blinde-liedenkapel, waar we omstreeks de middag aankomen.

Jaarlijks zoeken we deelnemende pelgrims die getooid in middeleeuwse kledij die belofte willen mee helpen in stand houden. We zoeken vooral nog kinderen die als schildknaap willen deelnemen en enkele meisjes die de kaars willen helpen dragen. Misschien bent u bereid om mee op te stappen om deze gelofte te blijven volbrengen. U kunt deelnemen door contact op te nemen met één van de medewerkers: tel. 050 38 18 23 of tel. 050 79 05 63.

Met dank voor uw medewerking.

Het Processiecomité Brugse Belofte

Het heiligenboek

Elisabeth van Thüringen *Tom Zwaenepoel*

Elisabeth is de dochter van de Hongaarse koning Andreas II en stamt uit Pressburg, het huidige Bratislava in Slowakije. Op vierjarige leeftijd verhuist ze naar het hof van haar toekomstige echtgenoot Hermann op de Wartburg (Thüringen). De jongen sterft echter plots in 1216, juist voordat het huwelijk zou plaatsvinden. Vijf jaar later huwt Elisabeth met zijn broer, Lodewijk IV van Thüringen. De landgravin schenkt hem twee dochters en een zoon. Aan haar gelukkig huwelijk komt een einde als Lodewijk tijdens een kruistocht aan de pest sterft (1227). Elisabeth wordt door adellijken beroofd van haar bezittingen waarop zij als weduwe aanspraak maakt. Ze moet het kasteel op de Wartburg verlaten. Als lid van de 'derde orde' van Franciscus (1229) zet ze zich in voor armen, zieken en melaatsen. Op 24-jarige leeftijd sterft ze.

Elisabeth is een zelfstandige, zelfbewuste, kritische en intelligente vrouw. Maar ze is ook vroom en een fascinerende getuige van christelijke naastenliefde. Tijdens de hongersnood van 1226 helpt ze de armen. Al het beschikbare koren laat ze uitdelen en ze stelt het geld uit de staatskas ter beschikking. Ondanks de kritiek uit officiële hoek gaat zij

door met het bakken en uitdelen van brood. Als de graaf haar op zekere dag tegenhoudt en vraagt haar schort te openen, vallen geen broden maar rozen op de grond. Dit rozenwonder, dat in de vijftiende eeuw aan de Elisabeth-legende wordt toegevoegd, verwijst naar de dubbele betekenis van de roos als symbool van naastenliefde en discretie. Iemand die iets sub rosa (onder de roos) zegt, rekent op vertrouwen of geheimhouding.

Elisabeth stelt zich niet tevreden met geïsoleerde liefdadigheidswerken; ze wil in de eerste plaats een 'systeem' van rechtvaardigheid opbouwen. In haar streven naar gelijkheid weigert ze te eten van voedingswaren die met geweld van de boeren afgenomen zijn. Behalve voeding en aalmoezen deelt ze ook werktuigen uit, zodat het volk een eigen bestaan kan opbouwen. Sociale standen, hiërarchie en protocol bestaan voor haar niet: met iedereen, ook haar personeel, gaat ze vriendschappelijk om.

Na zeven jaar geluk verliest Elisabeth haar wereld: haar echtgenoot, status en woning. Nadat ze uit de adel en de Wartburg gezet is, lijdt ze samen met haar kinderen een arm leven in een varkensstal. Ze laat zich echter niet ontmoedigen. Ze volgt haar dromen

en verlangens. De stemmen van haar hart en van God leiden haar naar een nieuw, volledig op God gericht leven, dat haar vrij en gelukkig maakt. Om de zieken persoonlijk nabij te zijn, laat ze aan de voet van de Wartburg met eigen middelen het kleine Franciscus-hospitaal bouwen (1228). Hier verzorgt ze dagelijks tientallen patiënten en staat armen liefdevol en spiritueel bij.

Kort voor haar dood heeft Elisabeth nog een visioen: een vogel zingt vrolijk tussen haar en de muur en beweegt haar ertoe mee te zingen. Ze schenkt haar laatste bezittingen weg en troost haar metgezellen. Tot aan haar dood stelt Elisabeth de eeuwenoude vraag: wat doe je voor je medemens en in het bijzonder voor de armen? Wat doe je concreet tegen nood, honger en ziekte in de wereld? Haar antwoord is de sleutel voor een gelukkig en 'rijk' leven: wat je in je leven geeft, krijg je terug. Als anderen je liefhebben, kun je zelf liefhebben.

De eind 2022 overleden paus Benedictus XVI had veel respect voor Elisabeth van Thüringen. In een brief aan de primaat van Hongarije (Péter Erdő) schreef hij in mei 2007 naar aanleiding van de achthonderdste verjaardag van Elisabeth het volgende: 'Ontelbare mensen hebben in de

loop van de eeuwen haar voorbeeld gevolgd. Ze hebben in haar een voorbeeld gezien van radicaal geleefde christelijke deugden in het huwelijk, de familie en het weduwschap. Ook politieke persoonlijkheden hebben zich door haar laten inspireren: ze hebben zich ingezet voor de verzoening onder de volkeren.'

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheden van honderd en enige heiligen*. Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.



Het monastieke hart

50 stappen naar een contemplatief en zinvol leven

Benedictines Joan Chittister weet de diepte van monastieke wijsheid en gebed steeds weer te hertalen naar onze tijd. Ze reikt 50 eenvoudige manieren aan om de monnik in onszelf te ontdekken en de monastieke waarden in ons dagelijks leven in praktijk te brengen.

248 blz. € 25,00

Verzendingskost:
€ 6,50 per bestelling.

Bestellen per mail aan
bestellingen@hallex.be
of via www.hallex.info

De boeken zijn ook verkrijgbaar bij de liturgische centra en boekhandels.

Uitgeverij Hallex
Hallexplein 92
2050 Antwerpen
tel. 03/210 08 11

De vrome kudde

Raadsel *Ingezonden door Urbain Vrijdaghs*

Je rijdt in een auto aan constante snelheid. Aan je linkerhand is een afgrond, rechts van je rijdt een brandweerwagen, met dezelfde constante snelheid. Het lijkt echter alsof hij je wil inhalen.

Voor je rent een varken, nog groter dan jouw auto, ook met dezelfde constante snelheid.

Vlak achter je vliegt een helikopter, een halve meter boven de grond, ook weer met dezelfde constante snelheid.

Hoe kun je stoppen, zonder dat er ongelukken gebeuren?

Je vraagt aan de uitbater van de paardenmolen of je er af mag...

Verkoperspraat *Ingezonden door Jeanine De Wachter*

Twee vertegenwoordigers van schoenen worden naar de rimboe gestuurd om aan prospectie te doen. Drie dagen na hun aankomst belt de eerste naar zijn baas en zegt:

– Ik neem de volgende vlucht terug naar huis, want iedereen loopt hier toch blootsvoets.

Op hetzelfde moment zendt de andere vertegenwoordiger een e-mail naar de fabriek:

– Ongelooflijk hoeveel mogelijkheden hier wel niet zijn: niemand draagt hier schoenen!

In onze Feik mag best wat meer geïmagineerd worden. Dat blijkt ook de uitdrukkelijke wens van heel wat lezers. Die proberen we in deze rubriek op hun wensen te bedienen. Wekelijks één of meerdere mopjes, leuke anekdotes, bedenkingen, woordspelingen... Kent u er nog een leuke? **KAZIK & IJVEN** - Vrome Kudde, Hallexplein 92, 2050 Antwerpen, fax 03 210 08 49, e-mail devromekudde@ken.net.be.

WOORDZOEKER



© Puzzeipro



De woorden hieronder zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overgebleven letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AANVOERDER
ALKEN
BATIG
BEDINGEN
BLASE
BRINK
CLUBHUIS
EGAAL
ELFEN

FINALE
FRONT
HEIPAAL
HERTOG
KANAAL
KEKER
KETCHUP
KOEST
KROONPRINS

LEENMAN
MATGLAS
NAVRANT
OCARINA
PERUGIA
PLANKEN
POESJE
RECYCLING
ROMAN

ROTANPALM
SABBAT
SNEDIG
SPATIEBALK
START
SUCCESVOL
TEKENAAR
TRAAN
UPDATE

VESTZAK
VETER
VETZUCHT
ZENUWBAAN
ZONNEWENDE
ZWERM