

KERK & Leven

16

2023

WEEKKRANT

19 APRIL

JAARGANG 84

EDITIE 1268

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

MIJMEREN LANGS STRATEN EN PLEINEN

Tegendraadse stilteplekken in de stad

Stilte, we snakken er allemaal wel eens naar. Daarom is het goed stilteplekken op te zoeken. Maar je kunt het ook stil maken op drukke of ongewone plaatsen. Elke plaats is een goede plek en elke moment een goede tijd om geestelijk op adem te komen en je spiritueel te bezinnen. Je hoeft er niet altijd een kerk of een kapel voor op te zoeken. In Kerk en Leven 29 van 15 juli 2020 presenteerden we vijf tegendraadse stilteplekken in onze stad. Deze week een nieuwe reeks.

Station

Ik begin op een van de luidruchtigste plekken van onze stad en van alle steden: het station waar treinen knarsend tot stilstand komen, het vertrek van andere door alle luidsprekers schalt en de stappen van haastige reizigers echoënd weerkaatsen tegen de wanden.

Stappen omdat je je trein moet halen, maar ook stappen omdat je moet wachten. Wachten weegt. En dus ijsberen we. Want wachten kunnen we niet. In het wachten is de mens immers machteloos overgeleverd aan de tijd. Durf jij je overgeven aan de tijd?

In het Frans wordt de wachtzaal wel eens "la salle des pas perdus" genoemd, de zaal van de verloren stappen. Raken onze uit verveling of ongeduld gezette stappen wel zo verloren in de echoënde galm? Niet per se, wachten kan ook een vorm zijn van 'op weg gaan'.

Dan is wachten niet langer afwachten, maar wordt wachten verwachten. Wie bij het wachten kan verwachten, bereidt zich mentaal voor op wat komen gaat. Wachten is misschien een geduldige vorm van overgave aan de tijd en aan wat uit de toekomst naar je toe zal komen. Probeer het eens!

Minnewater

De tijd houdt je niet tegen. Net zo min als water, tenzij je het opvangt en kanaliseert. Dat brengt mij naar het Minnewater. Een idyllische plek, omdat het woordje 'minne' - Middelnederlands voor liefde - in de naam staat en omdat het er romantisch oogt. Maar in wezen is dat Minnewater een heel zakelijke door mensenhanden gemaakte constructie.

Hier stroomt alle water uit het zuiden naar de stad, de Reie en de Kerkebeek komen er samen. Het kunstmatige meer is een spaarbekken waarin het water tegenhouden wordt en door het sas mondjesmaat toegelaten wordt de stad in te komen en het later te verlaten zeewaarts.

Over de oorsprong van het woord Minnewater is men het niet eens, behalve dat de naam niets met liefde te maken heeft. Volgens de ene historicus komt het van 'gemene' water, water van de gemeenschap. Volgens een andere van 'minnen', een middeleeuwse naam van watergeesten die over het water zouden spoken. Ik verkieis de derde uitleg: minnen was Middelnederlands van 'mennen', bedwingen. In het Minnewater wordt het water gemend, getemd.

Zo is het Minnewater symbolisch geschikt om er de liefde bij te halen. Ook liefdevolle gevoelens moeten worden gemend, geleid dus, om niet bezitterig heersend te worden in het ene geval en niet paternalistisch neerbuigend te zijn in het andere geval. Hoe zit dat met jouw gevoelens? Kun je ze kanaliseren, zodat ze anderen niet verdrinken?

Mark Van De Voorde



Wachten, een geduldige vorm van overgave?



Gevoelens kanaliseren, zodat ze anderen niet verdrinken?



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & Leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistentie federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

Liturgische vieringen: in de hoop van de verrijzenis

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 22 april in ST
18.00 u. Eucharistie voor een overledene.

Zondag 23 april in HK
10.30 u. Eucharistieviering.
Afscheidsviering van de zusters van Maria.
Fundatiemis voor Mgr Delescluze

Woensdag 26 april in HK
09.00 u. Morgengebed

Getijdengebed in de kapel.

Woensdag 26 april in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

De omhalingen gebeuren naar aanleiding van Roepingenzondag.

Zaterdag 29 april in HK
18.00 u. Eucharistie voor een overledene.

Zondag 30 april in ST
10.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Uit de liturgische kalender

Zondag 23 april: Derde Paaszondag:
De Emmausgangers, Hij wordt door hen herkend aan het breken van het brood (Lc. 24, 13-35).

Zondag 23 april: H. Joris, martelaar:
De verering van de Heilige Joris is ontstaan in Lydda (tel Aviv) op het einde van de vierde eeuw. De grote populariteit van deze heilige doet over hem de legende ontstaan van de soldaat die de draak doodt. Hij wordt vooral vereerd in Griekenland, Rusland en Engeland.

Zondag 23 april: H. Adalbertus, bisschop en martelaar:
Adalbert (956-997) is een Praagse bisschop die de apostel van Pruisen genoemd wordt, tevens apostel van

de Slavische volkeren en hij is de patroonheilige van Polen en Hongarije.

Maandag 24 april: H. Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar:
Pater Fideel (1578-1622) treedt in bij de Capucijnen van Freiburg van waaruit hij belast wordt met de prediking van het geloof onder de protestanten in Graubünden (Zwitserland).

Dinsdag 25 april: H. Marcus, evangelist:
Marcus behoort van huis uit tot de christengemeente van Jeruzalem. Deze jonge kerk vergadert meermalen in het huis van zijn moeder. Eerst vergezelt hij Paulus op zijn reizen maar nadien hecht hij zich aan Petrus die hem 'zijn zoon'

noemt. Volgens de traditie zou het evangelie van Marcus de neerslag zijn van de prediking van Petrus aan de christenen van Rome en zou hij ook de stichter zijn van de kerk in Alexandrië. In de iconografie wordt Marcus uitgebeeld met een gevleugelde leeuw omdat zijn evangelie begint in de woestijn.

Vrijdag 28 april: H. Petrus Chanel, priester en martelaar:
Petrus Chanel (1803-1841) wordt als pater Marist naar Oceanië gezonden om er het evangelie te prediken. Hij ondervindt veel moeilijkheden van de bevolking maar ook van de Methodistische predikers en wordt tenslotte ter dood gebracht.

Vrijdag 28 april: H. Lodewijk Maria Grignon de Montfort, priester:
Lodewijk (1673-1716) is de ordetichter van de Montfortanen.

Zaterdag 29 april: H. Catharina van Siëna, maagd en kerkleraar, patrones van Europa:
Catharina van Siëna (1347-1380) kent in haar leven een voortdurende spanning tussen enerzijds de honger naar de beschouwing van de lijdende Christus en anderzijds de dienst aan de kerk. Geheel doordrongen van de geest van Dominicus put zij in haar liefde tot God de kracht die haar in staat stelt de paus van Avignon naar Rome terug te brengen. Onvermoeibaar zet zij zich in voor de bekering van de zondaars.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN
De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPENKERKEN
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.

GEMENGD ZANGKOOR CANTATE
Er is repetitie op **maandag 24 april om 20.00 uur** in de kapel van Sint-Thomas.

PAROCHIAAL ZANGKOOR
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüs-kapel.

FACEBOOK
Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.
Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst paro-

chieassistentie Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE
Je bent ziek of hoogbejaard ...
Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).
Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL: PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.
Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING
Vragen over zelfdoding? Je kan ano-

niem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.
Liever chatten dan praten?
Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur
www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE
Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis
0476 30 80 87
of Open Balie, Baliestraat 5, Brug-

ge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87
antoon.vandeputte@telenet.be

NOOD AAN ONDERDAK
24 uur op 24 en 7 dagen op 7:
Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website
www.parochiessintkruis.be

Afscheid van de zusters van Maria



DE PAROCHIES VAN SINT-KRUIS NODIGEN U UIT

voor een dankviering op zondag 23 april om 10.30 uur

in de kerk van de Heilige Kruisverheffing

Na jaren vol zorg en inzet voor onze gemeenschap verhuizen onze zusters van Maria.

Wij zeggen hen

dankjewel

Na de viering is er mogelijkheid tot persoonlijk afscheid met een drankje

Even bezinnen



De Andere Film

**Donderdag om 20.00 uur
in Kinopolis te Brugge
Koning Alberti-laan 200**

Ticketverkoop

- aankoop online Andere Film
- aankoop online kinopolis Brugge
- aankoop aan automaat Kinopolis
- aankoop aan de kassa Kinopolis

Meer info

- tel. F. De Bie 0498 11 42 54
- via info@anderefilm.be

Kinopolis via De Lijn

Heen: station lijn 27 : 19:37
22.02 u., 22.33 lijn 94

Tickets: 8 euro -
**Donderdag 20 april
BOY FROM HEAVEN**

Zweden – Finland - Fr 2022- Regie: Tarik Saleh – Taal: Arabisch - 120'
Vertolking: Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mehdi Dehb
Palmares FF Cannes, prijs beste scenario

Adam, afkomstig uit een eenvoudige vissersfamilie, is in de wolven als hij een beurs krijgt om te gaan studeren aan de Al-Azhar Universiteit in Caïro. Die prestigieuze instelling is niet alleen een van de oudste ter wereld, maar ook de invloedrijkste autoriteit binnen het soennisme, de belangrijkste stroming binnen de islam.

Na de plotse dood van de grootmama, het hoofd van de instelling, ontspint zich een gemene

strijd tussen alle geïnteresseerden om hem op te volgen. Adam bevindt zich, zonder het zelf te willen, midden in een bitse en corrupte machtsstrijd van de religieuze en politieke elite van Egypte en wordt meegeleurd in een spiraal van geweld.

Regisseur Tarik Saleh neemt de kijker mee in een indringend verhaal over machtsmisbruik in een verborgen wereld, over corruptie en de gevaren van een autoritair regime. 'Boy from heaven' is een fascinerende thriller, visueel prachtig uitgewerkt en uitstekend gespeeld.
Hilde Vanhoutte

"Tarik Saleh creëert een verhaal over machtsmisbruik in de Egyptische samenleving. Een zinderende en ontvullende spionagethriller." Film Fest Gent

De Andere Film



Wheel of fortune and fantasy (c) DAF

**Donderdag 27 april
DRIJ WINTER**

D – Zwitserl. 2022- Regie: Michael Koch - Taal: Duits - 136'
Vertolking: Michèle Brand, Simon Wisler, Elin Zraggen
Palmares: FF Gent, prijs beste muziek- Zwitserse inzending voor de Oscars

Filmmaker Michael Koch laat op de flanken van de Zwitserse Alpen een imponerende, onwaarschijnlijk mooie love story groeien. 'Drij Winter' is een mix van filmklassiekers genre 'Hohenfeuer' en 'Breaking the waves', gebaseert op een waargebeurd verhaal.

Frêle Anna, een alleenstaande jonge moeder met een fleur van een dochter Julia, houdt er twee jobs op na. En dan leert ze Marco kennen, een beresterke kolos met een lijf als een rots, een buitenstaander die de boeren een helpende hand komt toeste-

ken. Ze worden verliefd en ze trouwen en ...

Intussen passeert het harde bestaan van deze boeren op een bijna documentaire, geenszins idyllische manier. Met weinig woorden lijken ze elkaar te begrijpen.

Freddy Sartor

"Alleen al door de wijze waarop hij het boerenleven registreert, maakte Koch een grote film. Hij laat zijn personages leven op het ritme van een sublieme, almachtige natuur." La libre Belgique



Clara Sola (c) DAF

Welkom in het Trudocentrum

welkom in het
TRUDOCENTRUM
zaterdag 22 & zondag 23 april 2023

verbindend zingen
Godly Play
spreekstoel
pop-up bar
Oosterhuisliederen
beelden die raken
wensboom
kalligrafie
sacrale dans
dialoogviering
verhalen bij een busje
??????????

Maria-Assumptakerk
Koningin Elisabethsquare Assebroek
ontdek het volledige programma op de keerzijde of op
sintrudo.net facebook.com/sintrudoassebroek

Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek vzw
Prins Filipaan 10 A
secretariaat@sintrudo.net • 050 35 46 55

PROGRAMMA van de bijeenkomst op zaterdag 22 april

14:00 | deuren open!

Na zes jaar dromen en een klein jaar verbouwen, zwaaien we enthousiast de deuren van het Trudocentrum open.

14:00-16:00 | verhalen vertellen bij het busje

Ann Vandenbossche is een hedendaagse troubadour en toert met haar verhalenbusje niet enkel in eigen land. Twee keer al kwam ze boeiend vertellen op onze *pop-upzondag* aan het begin van de advent en voor dit preludeweekend konden we haar weer strikken. Niet te missen! (opgelet: enkel op zaterdag).

15:00-16:00 | verbindend zingen met de inclusiekoren Cantare continua en Cantare con amore

Ontdek mee de kracht van samen zingen. Zingen brengt mensen samen, troost, maakt blij, verbindt. We zingen liederen van vroeger, liederen van nu. Geen muziekkennis nodig, iedereen is welkom, groot en klein.

16:30-17:00 | (s)preekstoel: verhalen van verwondering en dankbaarheid

Kom luisteren! Kort en krachtig vertellen enkele mensen over een recente ervaring van verwondering en dankbaarheid. Heb je zelf iets moois meegemaakt dat je graag wilt delen met anderen, neem dan contact op via het secretariaat van de pastorale eenheid (secretariaat@sintrudo.net - 050 35 46 55).

17:30 | sacrale dans als afsluiter van deze eerste dag

Sacrale dans nodigt je uit om naar binnen te gaan, te ontdekken hoe 'mooi' je bent.

Het zijn cirkeldansen met terugkerende patronen op muziek (klassiek, muziek van Taizé, New age). Meditatieve en uitbundige dansen wisselen elkaar af en zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor beginners.

PROGRAMMA op zondag 23 april

10:00-10:45 | samen Oosterhuisliederen zingen

Met 'Mensen, veel geluk' brengen Michel Croos (piano) en Johan De Langhe (zang) liederen van Oosterhuis e.a. over wat was, is en komen zal. Met gelegenheid tot samenzang.

11:00-12:00 | dialoogviering

Al geruime tijd is de 'dialoogviering' een vaste waarde in vijf à zes eucharistievieringen doorheen het jaar. Geen klassieke homilie na de lezingen, maar wel kleine gespreks-groepjes waarin uitgewisseld wordt over hoe levens nabij de Bijbelteksten van de misviering kunnen ervaren worden. Een verrijkend moment voor vele trouwe deelnemers aan dit soort viering en een uitnodiging aan wie dit nog niet kent: kom proeven en ontdek iets nieuws. (voor kinderen wordt tijdens de dienst een kinderhoek voorzien).

13:30-14:00 | zingen met kinderen

Zingen jullie graag? Kom dan zeker naar dit halfuurtje samen zingen, bewegen, luisteren, ontdekken. Klap, stamp met je voeten, speel en vooral kom erbij in onze kring en zing mee. Iedereen is welkom, groot en klein.

14:00-15:00 | doopviering voor 6-7-jarigen

Zeven kinderen die binnenkort hun eerste communie doen, hebben zich ook voorbereid op hun doopsel. Dat krijgen ze vandaag in deze kerk samen toegediend. Kom mee dankbaar vieren dat ze opgenomen worden in onze geloofs-gemeenschap.

15:30-17:00 | Godly play: de ark van Noah

Godly Play is een speelse methode van geloofsinitiatie en -communicatie, met een groot vertrouwen op de kracht van de verhalen. Die worden gebracht met behulp van sober en duurzaam vertelmateriaal in een taal en op een manier om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen een spirituele ervaring te laten beleven.

De combinatie van spel, ritueel, creativiteit en het verhaal zijn vanuit de christelijke traditie, voor jong en oud, een bron van inspiratie en voedsel voor elke groei in geloof.

17:30 | ter afsluiting: gebedsmoment

PROGRAMMA doorlopend op beide dagen

• rondgang door de vernieuwde ruimtes

Foto's kon je al hier en daar zien, maar op verkenning ter plaatse voel je beter de sfeer en de mogelijkheden van dit Trudocentrum.

We gaan ook op zoek naar passende namen voor de verschillende ruimtes. Misschien krijg je ter plaatse wel inspiratie? We houden alvast een ideeënbus voor namen klaar.

• tentoonstellingen: op 2 plaatsen tonen we 'beelden die raken'

Annick Dewispelaere (Assebroek) exposeert beelden van Bijbelse vrouwen en gaat daarover graag in gesprek met de bezoekers. Kunstenaar Jan Smets (Mechelen) liet zich raken door 12 evangelieteksten. Vandaag mogen zijn schilderijen ook ons raken.

• plaatselijk talent aan het werk

Monique Goddemaer exposeert niet enkel werkjes van kalligrafie, ze gaat ook ter plekke aan het schrijven.

• pop-upbar met bisschopsdrank en lekkers

Een gezellige babbel, nieuwe mensen ontmoeten, even tot rust komen het kan allemaal bij een warme of frisse (heerlijke drank en een versnapering. En zeker niet te missen: de voor deze gelegenheid zelfgemaakte bisschopsdrank!

• en vooral: laat je verrassen...!

Interlevensbeschouwelijke Profundo-wandeling

Profundo Brugge
Een wandeling langs diverse levensbeschouwingen

Zondag 30/4/2023
vanaf 13u30

Het project Profundo brengt over heel Vlaanderen en Brussel verschillende gemeenschappen samen om van elkaar te leren.

De derde wandeling van de Brugse Profundogroep heeft als thema 'muziek' en duikt in het repertoire van 4 religies en levensbeschouwingen.

Kom en ontdek de unieke klankkleur van boeddhistische sutra's, protestantse psalmen, katholieke Paashymnes en islamitische recitaties.

PROGRAMMA van Zondag 30 April

Vanaf 13.15 u.: ontvangst huisvandeMens, Hauwerstraat 3C, Brugge

13.30 u.: geleide wandeling
De wandeling maakt een lus langs 't Keerske en de Onze-Lieve-Vrouw-Blindekenskapel

Rond 16u30: napraten met gratis drankje huisvandeMens, Hauwerstraat 3C, Brugge

Deelname gratis
Info & inschrijven: ProfundoBrugge@gmail.com

Dit is een initiatief van het InterLevensbeschouwelijk Netwerk Brugge:

Orbit vzw, Diversiteitsdienst stad Brugge, zusters van de Barmhertigheid Jesu, Verenigde Protestantse Kerk in België, huisvandeMens, Orthodoxe parochie Brugge HH. Konstantijn en Helena, PE Sint-Donatianus Brugge, Sint-Michielsbeweging, Islamitisch Cultureel Centrum, Integraal vzw, Zengroep Brugge -afdeling Zen Sangha Gent, dialooggroep Moslims-Christenen en Zendojo Brugge

Kom en ontdek de unieke klankkleur van boeddhistische sutra's, protestantse psalmen, katholieke Paashymnes en islamitische recitaties.

• Vanaf 13u15: ontvangst
huisvandeMens, Hauwerstraat 3C, Brugge

• 13u30: geleide wandeling
De wandeling maakt een lus langs 't Keerske en de Onze-Lieve-Vrouw-Blindekenskapel

• Rond 16u30: napraten met gratis drankje
huisvandeMens, Hauwerstraat 3C, Brugge

Deelname gratis
Info & inschrijven: ProfundoBrugge@gmail.com

Dit is een initiatief van het InterLevensbeschouwelijk Netwerk Brugge

