

# KERK & Leven

15

2023

WEEKKRANT

12 APRIL

JAARGANG 84

EDITIE 1268

## PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### Een hartverwarmend relaas

Bernadette en Monique Ophoff - 86 en 83 jaar - zijn 2 geëngageerde parochianen met een peperkoeken hart. Hun hele leven lang hebben ze gezorgd voor mensen. Een mooier voorbeeld van diaconie kan ik me niet inbeelden.

Het zijn heel gezellige dames en ze vertellen graag over wat hen bezig houdt. Zo kreeg ik te horen dat zus Bernadette niet meer goed te been is en dat zus Monique heel goed voor haar zorgt. Gezien Bernadette niet meer zo mobiel is, houdt ze zich bezig met het breien van truitjes met bijpassend mutsje voor baby's en kleine kinderen.

Het nodige materiaal wordt dan door Monique aangeschaft. Ze vertelde me laatst dat er dringend wat truitjes zouden weg moeten uit hun huis, gezien Bernadette maar blijft breien. Ze zou al aan meer dan 300 exemplaren gebreid hebben.

Verskillende plaatsen hebben eerder al van hun vrijgevigheid mogen genieten. Mij werd gevraagd of ik een idee had waar, dichterbij huis, ook plaatsen zouden zijn waar mensen nood hebben aan kindermateriaal.

Mijn zoekactie startte ik door een mail te sturen naar alle medewerkers in het bisdom Brugge die iets

van dit materiaal zouden kunnen gebruiken. Voorwaarde van de zussen is wel dat er geen geld voor mag gevraagd worden. Het patroon van de truitjes is uniek en ze willen niet dat er iemand geld aan verdient.

Op mijn mail kwam geen reactie. Daarop begon ik het internet te doorzoeken. Er zijn verschillende organisaties waar hulp wordt geboden aan jonge moeders, maar eentje sprong toch in het oog: Mamastart. Bij een hartelijk telefonisch contact werd duidelijk dat ze alleen afgewerkt en degelijk materiaal willen aanvaarden ... en dat was initieel wel een probleem, gezien de truitjes nog geen knoopjes hadden. Op de plaats waar de knoopjes moeten komen, had Bernadette wel een gekleurd draadje aangebracht zodat duidelijk werd waar de knoopjes moeten komen voor de gaatjes die al gemaakt waren. Wie zou deze aanvaarden?

Gelukkig weet ik dat de mensen van onze welzijnsschakel Kantel altijd bereid zijn tot helpen. Op mijn vraag of ze het zagen zitten om eens een namiddag samen met naald en draad aan de slag te gaan om knopen aan te naaien, kunnen jullie hun antwoord vast raden.



Het lukte echter niet onmiddellijk om aan de slag te gaan. Het was een drukke tijd voor de zussen en de truitjes geraakten maar niet op de Kantel-plaats. Vorige woensdag was het dan eindelijk zo ver. Monique had een aantal truitjes de week voordien gebracht en via de facebookpagina van Kantel deed ik een oproep om naald en draad mee te brengen. Naald en draad was voldoende gezien de zussen natuurlijk ook voor knoopjes hadden gezorgd.

In een mum van tijd was het werkje geklaard en de truitjes oogden fantastisch mooi met de gekleurde knoopjes.

Op donderdagnamiddag kon ik dan de truitjes brengen naar de plaats waar Mamastart materiaal verzamelt. Bij aankomst was ik niet zeker of ze het materiaal wel konden gebruiken. De ruimte stond namelijk overvol met materiaal voor jonge mama's. Vier vrouwen van de organisatie zaten rond een grote tafel om kledij te plooiën en te stockeren.

Bij het zien van het materiaal dat ik meebracht, waren ze echter superenthousiast: mooi gekleurde warme truitjes en vrolijke knoopjes. Ik voelde onmiddellijk dat het goed zat. Het werk van Bernadette werd ten eerste geapprecieerd en ik heb mijn gegevens bij hen achter gelaten zodat ze mij kunnen contacteren van zodra ze iets nodig hebben.

Ik wil jullie wel nog graag vertellen dat het hartverwarmend was om te zien dat de vrijwilligers van Mamastart serieus werk maken om degelijk materiaal te kunnen aanbieden aan hun doelgroep.

De dankbare en vriendelijk woorden voor datgene wat Bernadette had gemaakt waren erg hartelijk. Ik beloofde deze dank dan ook door te spelen naar de zussen.

Toen ik vertrok, kwam juist een mama aan die voor de organisatie ook wat kledij meebracht van haar eigen kinderen, die ondertussen uit die kledij waren gegroeid. Heel mooi om te zien en mee te maken dat er zoveel liefde, warmte en genegenheid bestaat tussen mensen. Vooral fantastisch als tegenbeeld voor alle berichten uit het journaal.

Dankjewel aan Bernadette en Monique, aan de vrijwilligers van Mamastart en aan allen die graag delen van wat ze hebben met zij die het niet zo getroffen hebben. Daarvan getuige mogen zijn, maakt mij alleen maar gelukkig en ik hoop dat ik zo ook de lezers wat van dat gevoel kan doorgeven.

Lien Lecompte

Meer info: [mamastart.be](http://mamastart.be) en [kantelbrugge.be](http://kantelbrugge.be)





## Colofon

**DIENST PAROCHIEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Herman Cosijns

**Diocesane redactie Brugge**  
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,  
liselotte.ancaert@kerknet.be  
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,  
bertrand.goethals@kerknet.be  
Potterierei 72, 8000 Brugge

**Plaatselijke redactie en abonnementen**  
**Rekeningnummer:**  
BE22 4752 0671 0147  
Pastorieweg 15

**Foto's Kerk en Leven**  
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

**Hugo Pieters, pastoor-moderator**  
**Federatie Sint-Kruis**  
Brieversweg 332  
tel./fax: 050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

**Wilfried Desrumaux, diaken**  
Kastanjelaan 4  
tel. 050 35 83 54  
wilfried.desrumaux@telenet.be

**Bart Verhelle, diaken decanaat**  
Moerkerkse Steenweg 391  
tel. 0492 316 993  
bart.verhelle@live.be

**Lien Lecompte**  
Parochieassistente federatie Sint-Kruis  
0477 09 13 49  
kerkenlien@gmail.com

**Federaal rekeningnummer:**  
BE77 7510 0283 2642

**Secretariaat**  
**Sint-Thomas van Kantelberg**  
Brieversweg 332  
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur  
tel./fax 050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

**Secretariaat H. Kruisverheffing**  
Pastorieweg 15  
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur  
tel. 050 35 45 84  
hkruisverheffing@gmail.com



## VIERINGEN EN DIENSTEN

**HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG**

**Zaterdag 15 april in ST**  
**14.00 u. Huwelijksviering** van Miguel Daese en Elizabeth Biyinzika.

**Zaterdag 15 april in HK**  
**18.00 u.** Eucharistie  
Fundatiemis voor Mgr Delescluze.

**Zondag 16 april in ST**  
**10.30 u.** Eucharistieviering voor een overledene

**Woensdag 19 april in HK**  
**09.00 u.** Morgengebed  
Getijdengebed in de kapel.

**Woensdag 19 april in ST**  
**18.00 u.** Eucharistieviering voor een overledene.

**Zaterdag 22 april in ST**  
**18.00 u.** Eucharistieviering voor een overledene.

**Zondag 23 april in HK**  
**10.30 u.** Eucharistieviering.  
Fundatiemis voor Mgr Delescluze  
**Afscheidsviering van de zusters van Maria.**

## Uit de liturgische kalender

**Zondag 16 april:**  
**Tweede Paaszondag**  
**Beloken Pasen:**

*Acht dagen later komt Jezus in hun mid-den (Joh.20, 19-31).*

Deze zondag is uitgeroepen door paus Johannes Paulus II als zondag van de Goddelijke Barmhartigheid ((zie ook H. Faustina 5 oktober).

**Dinsdag 18 april:**  
**Zalige Idesbald, abt:**

Idesbald wordt geboren omstreeks 1090 en behoort tot de Vlaamse adel. Geruime tijd staat hij in dienst van verschillende graven van Vlaanderen. Nadat zijn vrouw gestorven is en hij gezorgd heeft voor de opvoeding van zijn kinderen, treedt hij omstreeks 1150 binnen in de Cisterciënzerabdij van Ter Duinen waar hij de derde abt wordt in 1155. Hij sterft in 1167.

**Woensdag 19 april:**  
**H. Ursmarus, bisschop:**

Ursmarus wordt geboren te Floyon bij Avesnes. Als monnik wordt hij abt in de abdij van Lobbes waarvan hij de kerk wijdt op 26 augustus 697. Na zijn bisschopswijding trekt hij al predikend door heel Vlaanderen. Hij sterft op 18 april 713.

**Vrijdag 21 april:**  
**H. Anselmus, bisschop en kerkleeraar:**

Anselm (1033-1109) in Valle d'Aoste geboren, wordt eerst monnik in Bec (Normandië) en later aartsbischop van Canterbury. Een vurig zoeken naar God, het volmaakte wezen, door het licht van het verstand en van het geloof, kenmerkt zijn leven. Maar deze contemplatief weet ook te strijden voor de verdediging van de vrijheid van de kerk.

## Leven op en rond de parochies

## LITURGISCHE VIERINGEN

De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

## SECRETARIATEN

**Sint-Thomas van Kantelberg**  
Brieversweg 332  
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur  
050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

**Heilige Kruisverheffing**  
Pastorieweg 15  
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur  
050 35 45 84  
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website  
www.parochiessintkruis.be

## OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.  
Heilige Kruisverheffing:  
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.  
Sint-Thomas van Kantelberg:  
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

## WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER

**Hubert Dumery**, 84 jaar, uitvaartdienst op 4 april in de Heilige Kruisverheffing.  
**Denise De Bruycker**, 77 jaar, uitvaartdienst op 6 april in de Heilige Kruisverheffing.  
**Juliette Van Eeghem**, 75 jaar, uitvaartdienst op 6 april in Sint-Thomas van Kantelberg.

## WE VERWELKOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP

**Lena Keyaerts**, gedoopt op 2 april in Sint-Thomas van Kantelberg.

## GEMENGD ZANGKOOR CANTATE

Er is repetitie op **maandag 17 april om 20.00 uur** in de kerk van Sint-Thomas.

## PAROCHIAAL ZANGKOOR

Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüs-kapel.

## PASTORAAL TEAM

Het pastoraal team komt samen op **maandag 17 april om 20.00 uur** in de kapel van Sint-Thomas.

## FACEBOOK

Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagi-

na <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

## Een luisterend oor, een helpende hand

## ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard ...  
Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).  
Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

## TELE-ONTHAAL: PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via [www.tele-onthaal.be](http://www.tele-onthaal.be).

## ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan ano-

niem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten?  
Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur  
[www.zelfmoord1813.be](http://www.zelfmoord1813.be)

## FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis  
0476 30 80 87  
of Open Balie, Baliestraat 5, Brug-

ge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87  
antoon.vandeputte@telenet.be.

**NOOD AAN ONDERDAK**  
24 uur op 24 en 7 dagen op 7:  
Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81  
crisisopvang@cawregiobrugge.be

**Zie ook onze website**  
[www.parochiessintkruis.be](http://www.parochiessintkruis.be)

## Zondagsgebed bij tweede paaszondag

God, die mensen altijd weer op weg zet naar de toekomst, naar het onbekende, Belooft ons geen ongestoorde levensreis. Belooft ons dat Gij onze verwachtingen zult doen uitkomen op uw tijd. Belooft ons dat Gij op ons zult wachten aan elke overkant van ons leven. *Frans Cromphout, s.j.*



## De Andere Film

**Donderdag om 20.00 uur in Kinopolis te Brugge Koning Albert I-laan 200**

### Ticketverkoop

- aankoop online Andere Film
- aankoop online kinopolis Brugge
- aankoop aan automaat Kinopolis
- aankoop aan de kassa Kinopolis

### Meer info

- aan onthaal DAF bij Zaal 5
- tel. F. De Bie 0498 11 42 54
- via [www.anderefilm.be](http://www.anderefilm.be)
- via [info@anderefilm.be](mailto:info@anderefilm.be)

### Kinopolis via De Lijn

**Heen:** station lijn 27 (Kinopolis-Loppem)  
19.37 uur - aankomst 19.49 uur

### Terug:

22.02 u. lijn 94 naar station Brugge  
22.33 u. lijn 88 naar station Brugge

### Tickets:

8 euro - Cosy Seat 11 euro  
(Na 10 tickets - 11de gratis)

### Contact

[info@anderefilm.be](mailto:info@anderefilm.be)  
[www.anderefilm.be](http://www.anderefilm.be)  
v.u. Francois De Bie - 0498 11 42 54

### Donderdag 20 april BOY FROM HEAVEN

Zweden – Finland - Fr 2022- Regie: Tarik Saleh – Taal: Arabisch - 120'  
Vertolking: Tawfeek Barhom, Fares Fares, Mehdi Dehb  
Palmares FF Cannes, prijs beste scenario

Adam, afkomstig uit een eenvoudige vissersfamilie, is in de wolven als hij een beurs krijgt om te gaan studeren aan de Al-Azhar Universiteit in Caïro. Die prestigieuze instelling is niet alleen een van de oudste ter wereld, maar ook de invloedrijkste autoriteit binnen het soennisme, de belangrijkste stroming binnen de islam.

Na de plotse dood van de grootvader, het hoofd van de instelling, ontspint zich een gemene strijd tussen alle geïnteresseerden om hem op te volgen. Adam bevindt zich, zonder het zelf te willen, midden in een bitse en corrupte machtsstrijd van de religieuze en politieke elite van Egypte en wordt meegeleurd in een spiraal van geweld.



Wheel of fortune and fantasy (c) DAF

Regisseur Tarik Saleh neemt de kijker mee in een indringend verhaal over machtsmisbruik in een verborgen wereld, over corruptie en de gevaren van een autoritair regime. 'Boy from heaven' is een fascinerende thriller, visueel prachtig uitgewerkt en uitstekend gespeeld.

Hilde Vanhoutte

"Tarik Saleh creëert een verhaal over machtsmisbruik in de Egyptische samenleving. Een zinderende en ontvullende spionagethriller." Film Fest Gent

## Even bezinnen



**Vrijheid is liefde.  
Zolang je enkel uit vrees het goede doet,  
hou je niet van God.  
Zolang je als slaaf handelt, bemint je niet.  
Heb je lief, dan ben je vrij.  
In plaats van bevreesd te zijn voor straf  
hoor je de rechtvaardigheid  
te beminnen.**

Agustinus (354-430)

### OPKIKKERTJES

## Christofoor

### Hedwig Van Peteghem

„Je kunt je dat niet voorstellen, als je het zelf niet hebt meegemaakt”, zei een vrouw me, vertellend over het wel en vooral het wee met haar kinderen. En ze heeft gelijk. Zelfs met alle inlevingstechnieken van docusoaps kan ik me niet voorstellen wat er zich in het hart van die moeder afspeelt. En eerlijk gezegd, ik moet het niet weten. Laat ze maar vertellen, misschien wel vijf of tien keer, zodat het voorval een vaste plaats kan krijgen in haar leven, zodat ze er lucht kan aan geven.

Ik moet inderdaad niet alle leed begrijpen. Ik moet er me geen voorstelling van kunnen maken. Ik hoef niet alles te weten. Alsof kennis en wetenschap een oplossing zou zijn voor wat de mens ten diepste raakt.

Bitterheid en pijn worden nogal snel blootgesteld aan sensatie en roddel en zelfs het verwijtende wijsvingertje komt er vlug bij te pas. En daarom zeggen mensen dat het onvoorstelbaar is.

Met het voorval of het feit op zich hebben we eigenlijk geen zaken. Vaders die verslaafd zijn, moeders die ongeneselijk ziek zijn, iemand die zich het leven neemt, iemand die onverwacht sterft, kinderloos blijven, onbegrijpelijke en onbegrepen kinderen – er zijn nog veel voorbeelden waarbij we enkel vragen kunnen stellen, vragen waarop niemand het antwoord weet.

Niemand.

Het enige wat in die 'klagende' en onvoorstelbare verhalen verscholen zit, is een smeekbede om niet alles alleen te moeten dragen.

Het kleine of grote drama in je leven mag dan onvoorstelbaar zijn, het is niet ondraaglijk als iemand je een hart onder de riem mag steken.

Zo mag je nu de paasklokken horen luiden, als een positieve klankverandering in je leven. Wat triest is, kan door troost anders gaan klinken, ongeacht oorzaak of schuld. Met trots mogen we van de toren blazen: het leven kan altijd nieuw worden, als we die onvoorstelbare boodschap maar willen horen.

**Dit cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006).**

**Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.**

## Paaseierenraap in Male!

Male, waar wij wonen

BOOST JE BRUGSE BUURT

Ja... de PAASHAZEN komen toch opnieuw op bezoek in Male. Om organisatorische reden kon het dit jaar echter niet doorgaan op Paaszondag zelf, maar wel op "Beloken Pasen", geen vijgen na Pasen maar wel een ware PAASEIERENRAAP!

- \* Zondag 16 april 2023, na de eucharistieviering van 10u30 (vanaf 11u15).
- \* Op het plein achter de kerk van Male (Peelaertplein)
- \* Voor alle kinderen tot 12 jaar.

De paashazen vragen wel om de PAASTEKENING te kleuren (op de ommezijde van deze folder) en dit in te dienen zodanig dat er geen paaseieren te kort zijn! Stop de gekleurde tekening in de PAASBUS die zich bevindt bij bestuurslid BART BUYCK in de Brieversweg, 362 in Male. Als er meerdere kinderen zijn op hetzelfde adres, dan zijn er tekeningen te bekomen aan de Paasbus of je mag ook een kopie maken.

Veel succes en tot 16 april.  
Iedereen is van harte welkom.

Het bestuur van 'Male, waar wij wonen' wenst iedereen een zalig Pasen!



## OKRA Male

**Van 24 april tot en met 28 april gaat onze jaarlijkse fietsvakantie door in de Westhoek.**

Wij verblijven in het hotel De oude Abdij te Lo Reninge.

**Deelnameprijs 450 euro (+ 20 euro extra voor single)**

Op 23 april worden de valiezen verwacht op het Peelaertplein.

**Op 24 april verzamelen we om 7.30 uur ook op het Peelaertplein.**

**Bijkomende info** bij teamleider Frans Dhaene, Blauwkasteelweg 12 bus 0301, Sint-Kruis, 0495 54 53 62 - Email: [teamleider@okramale.be](mailto:teamleider@okramale.be)

**Op 4 mei gaat de jaarlijkse bedevaart door Deze keer gaan we naar Dadizele.**

**We vertrekken om 9.00 uur** vanaf het Peelaertplein.

In de voormiddag: Misviering door EH Hugo Pieters (organisatie: Erik Wouters) en ommeegang aan de basiliek.

Middag: 3 gangen menu. Namiddag: Bezoek aan de rabarberhoeve te Alveringem met koffie en rabarbertaart en pralines op basis van rabarber. Nadien vrije tijd in Veurne. Terug thuis om 19.30 uur.

**Deelname: 60 euro**, te betalen op rekening BE 72 7310 5180 2116 met vermelding "voor welke activiteit en namen deelnemers" of bij Willy Declerck, Baljuwlaan 4, Male tel: +32 50 67 42 02.



## Uit den grooten volkskalender van Paul van Zummeren

**Kristien VAN ZUMMEREN**

April is een belangrijke maand voor de natuur: 't Is nu alles of niets. En de landman zei:  
**IN APRIL GEZAAID, IS IN MEI WEGGEVAAGD, OF IN JULI GEMAAID.**

Vooraf met het koren heeft april belang:

**APRIL IS AAN MEI DE KORENAAR SCHULDIG.**

Anders:

**APRIL IS NOOIT ZO SCHRAAL OF HIJ LEVERT DE MEI EEN AAR.**

Elders zei men:

**NOOIT APRIL ZONDER AREN, NOOIT MEI ZONDER BLOEISEL.**

Eén zekerheid hebben we echter:

**APRILSE AREN DIE ZIJN ER ALLE JAREN.**

Vanaf aanstaande zaterdag zou het mooie weer moeten aanvangen, zo bepaalt het de volksweerkunde. En het gevolg zal dan zijn dat alles weldra mooi groen ziet:

**OP SINT-TIBERTUS NA DE NOEN WORDEN ALLE VELDEN GROEN.**

### BOEK LEVEN

## Plaats van de mens

**James Bridle**

Het wat vreemde *Manieren van zijn* van de Britse kunstenaar, technoloog en filosoof James Bridle (geboren in 1980) is een verkenning van verschillende soorten intelligentie - plant, dier, mens, kunstmatig - en hoe ze ons begrip van de plaats van de mens in de kosmos transformeren.

De afgelopen jaren hebben we snel de vorderingen gezien op het ge-

bied van 'kunstmatige' intelligentie. Tegelijkertijd worden we ons nog maar net bewust van de andere intelligenties die al die tijd bij ons zijn geweest, ook al hebben we ze niet herkend of erkend.

Wetenschappers ontdekten bijvoorbeeld de krachtige intelligentie van mycelium, het weefsel van paddenstoelen, in het interpreteren van de omgeving, of van dieren waarvan we het niet vermoeden, zoals inktvissen.

Deze niet-menselijke anderen - de dieren, planten en natuurlijke systemen die ons omringen - ont-hullen langzaam hun complexiteit, keuzevrijheid en kennis, net zoals de technologieën die we hebben gebouwd om onszelf in stand te houden en die hun uitsterven die van ons dreigen te veroorzaken. Wat kunnen we van hen leren, en hoe kunnen we beter en rechtvaardiger met elkaar en de niet-menselijke wereld samenleven?

De reden waarom het voor ons zo moeilijk is om te begrijpen waarom de intelligentie van planten zou kunnen bestaan is dat die zo sterk verschilt van onze eigen intelligentie. Planten hebben bijvoorbeeld geen brein. Maar doordat ze geen centrale, onvervangbare organen hebben, kunnen ze wonderwel overleven in extreme omstandigheden. Stelling: ons overleven is afhankelijk van ons vermogen om een nieuw verdrag te sluiten met de

meer dan menselijke wereld.. (eds)

**James Bridle, Manieren van zijn, Voorbij de menselijke intelligentie, Volt, 2023, 29,99 euro, ISBN 978 90 2142 349 4.**

### FILIPPINE



Gelijke cijfers staan voor gelijke letters. Probeer aan de hand van de omschrijvingen alle woorden te vinden. Bij een correcte invulling leest u van boven naar beneden in de gekleurde hokjes de oplossing.

1. Op dit moment in de belangstelling
2. Mengsel van metalen
3. Louwmaand
4. Naamloos
5. Pauselijke residentie
6. Geluk
7. Veilige oversteekplaats
8. Legeraanvoerder
9. Bekend en geliefd
10. Nederlandse provincie

© Puzzelpro



## NEOS SINT-KRUIS

**maandag 17 april:**  
**Klimaatverandering en overbevolking.**

Pieter Boussemaere  
't Couvent 14.15 uur  
Leden €10 niet-leden €15

**woensdag 10 mei:**  
**Film in De Lumière**

(n.t.b.)  
Drankje achteraf.  
€13. Iedereen welkom!

**Fietsen:**

Elke 1ste maandag en 3de dinsdag van de maand.  
Verzamelen achterkant Studio Hall.  
Vertrek om 14 uur.

**Golfic:**

Elke dinsdagmiddag  
Plein Rust Roest - 14 uur  
Zuidervaartje

**Petanque:**

Elke vrijdagmiddag  
De Gulden Kamer - 14 uur

**Provinciale wandeldag 26 mei**

Start sporthal Moerkerke  
6 km en 8 km  
Inschrijven tussen 9 en 14 uur.  
Mogelijkheid om te lunchen.

### BOEK KOKEN

## Van eigen deeg

**Regula Ysewijn**

Regula Ysewijn zullen de meeste mensen waarschijnlijk kennen als jurylid van het televisieprogramma *Bake Off Vlaanderen*.

Van oorsprong grafisch vormgeefster begon Regula in 2010 met een blog.

Dit was het startsein voor haar schrijversbestaan. Momenteel heeft ze reeds zes boeken geschreven in het Nederlands en het Engels en schrijft ze columns in Engelse

en Amerikaanse tijdschriften en kranten.

Naast *Bake Off Vlaanderen* is ze ook regelmatig jurylid in Engeland.

Ze heeft een eigen stijl van kookboeken schrijven ontwikkeld, of zijn het geschiedenisboeken met daarin recepten verwerkt? Het boek is een leuk concept waarin ze begint met de geschiedenis van de Lage Landen.

Vanaf hoofdstuk twee gaat ze verder met de geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van wafels, broden, vlaaien, koekjes. Recepten van Geuteligen, nonnevotte, mattentaart en nog veel meer lekkers worden voorafgegaan door anekdotes en wetenswaardigheden.

Een andere pluspunt bij dit boek is de fraaie vormgeving en de foto's die een historische karakter suggereren

De boeken van Regula Ysewijn zijn niet enkel voedsel voor de maag maar eveneens voedsel voor

de geest. (pc)

**Regula Ysewijn, Van Wafel tot koek, Gebak uit het hart van de Lage Landen voor alle feesten van het jaar, Carrera Culinair, Amsterdam, 2022, 272 blz., 35,00 euro, ISBN 978 90 4885 9757.**