

KERK & Leven

11

2023

WEEKKRANT

15 MAART

JAARGANG 84

EDITIE 1268

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Sint-Lutgardiskerk, alias 't Schuurtje (1963-2003) - deel 1



(c) WHSK

Na de tweede wereldoorlog nam de bevolking in Sint-Kruis enorm toe door meerdere verkavelingen. Eén ervan ontwikkelde zich begin de jaren 1960 door de Nationale Maatschappij voor de Kleine Landeigendommen op de weilanden van hoeve Bouchoute, ook wel Ter Lo genoemd.

Tussen de bomen van de Engeldalelaan en aanpalende straten kwamen dan villa's. De een noemt die hoek 'wijk Vossensteert', de ander 'wijk Paalbos' of 'wijk Ter Lo'. Het gebied strekt zich uit over het grensgebied van de toenmalige gemeenten Sint-Kruis en Assebroek tussen het Veltembos en de oude Spoorwegbedding. Ook het gebied van de Gemeneweidebeek zou verkaveld worden, maar dat werd omwille van het waterzieke karakter gelukkig nooit gerealiseerd.

Voor gelovige gezinnen lag de wijk nogal ver van de kerken Sint-Kristoffel, Heilig-Kruisverheffing, Maria Assumpta en Sint-Thomas Van Kantelberg.

Die kerken zouden de verwachte extra toestroom van gelovigen trouwens niet aankunnen. Daarom startte het bisdom de procedure voor de oprichting van een nieuwe parochie.

Ondertussen kwam er op vraag van de bisschop in 1961 een wijkafdeling van de basisschool Mariawende. Die startte in september 1962 in de Beeweg met een eerstejaarsklasje en groeide schooljaar na schooljaar verder uit.

Een nieuwe parochie (1963)

Op 5 november 1963 creëerde bisschop Emiel Jozef De Smedt dan de nieuwe parochie Sint-Lutgardis van Tongeren (1182-1246), toegewijd aan een mystica en later patroonheilige van blinden, zwangere vrouwen en de Vlaamse Beweging. De omliggende parochies werden een stukje kleiner: Sint-Kruis stond de zielzorg van 654 en Assebroek 368 inwoners af aan de kersverse parochie, die dus startte met 1022 potentiële parochianen. In 2003, bij de afbraak van het kerkje, waren er dat 2200 geworden.

Tot waar liep die parochie? We volgen de grens vanaf het recente fietspad langs het Veltembos. Die voormalige zandige landweg was de noordelijke grens (eigenlijk de beek). Vandaag kun je via dat fietspad de straat IJzerland inrijden richting Vossensteert en zo de grens volgen. Die liep verder rechtsaf langs de Vossensteert richting Assebroek en dan linksaf via Zuiderakker om zo uit te monden in het fietspad Gemene Weideweg Zuid langs het natuurgebied.

Hoeve Hangerijn en de basisschool Paalbos lagen net niet binnen het parochiegebied. De grens volgde gewoon het huidige fietspad en sloeg linksaf de straat Warande in naar het Paalbos. De grens volgde dan rechtsaf de rand van het bos richting Engeldalelaan, dwarste die en liep verder via de Beukendreef tot aan de Spoorwegbedding. De parochiegrens volgde de spoorwegbedding tot de Ryckveldestraat en keerde zo terug naar de Engeldalelaan om die een flink eind te volgen tot aan de Maalse Steenweg, dan naar links tot aan de Vossensteert en via de Veltemweg verder tot aan de Boomkwekersstraat, net voor de camping, terug richting huidige fietspad langs het Veltembos en we eindigen waar we gestart waren.

Daarbinnen lag de parochie Sint-Lutgardis.

De schuur van bouwpastoor Vercruyse (1963)

Eind april 1963, een half jaar voor de oprichting van de parochie, had de bisschop reeds priester Karel Vercruyse (1913-1986) aangesteld tot pastoor. Hij had er wel nog geen kerk.

Daarvoor had het bisdom zeer onlangs 82 are grond verworven in de Opkensstraat, het huidige grasveld voor de petanqueclub op grondgebied Assebroek.

Die recente schenking kwam er van de families Mòles de Bailly en Marcel Hollevoet. Daarop een kerk voor 450 gelovigen, een pastorie en een parochiezaal bouwen doe je echter niet in enkele weken tijd.

Pastoor Vercruyse kreeg er tien jaar voor en moest ondertussen creatief en ondernemend zijn om een voorlopige oplossing te vinden. In een nieuwe woonwijk vind je niet bepaald gemakkelijk een geschikte zaal. De eerste liturgische vieringen gingen alvast door in de turnzaal van het basisschooltje die daarvoor elk weekend moest omgeturnd worden tot een kapel.

De pastoor moest snel een meer duurzame oplossing vinden in afwachting van de bouw van een deftige stenen kerk. Een pop-up kerkje misschien, of een prefab of barak? In 1963, wellicht circa 16 juni (feestdag van Sint-Lutgardis) ging een parochiefeest door in de schuur van hoeve Bouchoute bij de familie Van Belleghem. Herinnerde die schuur hem aan het huwelijksfeest van de dochter van baron Jacques de Crombrugge de Looringhe (1911-1998) en barones Marie-Louise van Caloen de Basseghem (1913-2001)? Op zijn landgoed Santa Maria langs de de Manlaan in Varsenare had de baron voor de gelegenheid een houten constructie laten optrekken die kon worden afgedekt. Zou dat niet...?

Pastoor Vercruyse trok zijn stoupe schoenen aan en trok naar Varsenare. Hij verkreeg warempel dat hij het houten skelet mocht gebruiken om zijn voorlopig noodkerkje te bouwen. Nu nog grond vinden daarvoor.

Alvast niet langs de Opkensstraat, want daar moest de eigenlijke kerk. De speelplaats van de basisschool langs de Beeweg misschien? De Zusters van Maria Van Pittem stemden toe en de spreekwoordelijke kogel was door de kerk. De pastoor was persoonlijke eigenaar van de materialen, de zusters van de grond, de kerkraad zou instaan voor huur en onderhoud.

De romantische pastoor droomde van een replica van een Brabantse hooischuur die hij eens ergens had gezien en sprak daarvoor architect Arno Brys (° 1928) uit Sijsele aan voor het ontwerp. Die tekende een stemmige creatie.

Tussen de overal oprijzende huizen timmerden pastoor Vercruyse en edelmoedige parochianen onder leiding van voorzitter Van Ryckeghem hun tijdelijke kerkje uit sparrenhout en riet.

De houten basisconstructie ondersteunde een licht balkgebinte waarin de boomstructuur van de naaldbomen nog zichtbaar was. Met het overkoepelende strooien onderdak leek het op een missiekerkje. Zo werd het zelfs letterlijk genoemd in het parochieblad 't Klokje van 1965 (nr. 7). In de volksmond had men het heel snel vooral over "het Schuurtje" of "het Schuurke". Om de kerk beter tegen weer en wind te beschermen, kreeg het dak naderhand een buitenbekleding van bitumenplaten. Binnen bleef het stro zichtbaar.

Vervolg op blz. 3



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

Liturgische vieringen

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 18 maart in HK 1ste collecte Broederlijk Delen. 18.00 u. Eucharistieviering Fundatiemis voor Mgr Delescluze.

Zondag 19 maart in ST 1ste collecte Broederlijk Delen. 10.30 u. Eucharistieviering voor een overledene. **Deze viering wordt ondersteund door het Gemengd zangkoor Cantate.** **Na de viering Broederlijk Delen middagmaal in 't Couvent.**

Woensdag 22 maart in HK 09.00 u. Morgengebed Getijdengebed in de kapel.

Woensdag 22 maart in ST 18.00 u. Eucharistieviering

Zaterdag 25 maart in ST 18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 25 maart in HK 10.30 u. Eucharistieviering Fundatiemis voor Mgr Delescluze. Voor Hr en Mevr Timmerman Clyncke, Emma Timmerman, Michel Timmerman en Stefaan Timmerman.

Uit de liturgische kalender

Zondag 19 maart: Vierde zondag in de veertigdagen-tijd:
De blindgeborene (Joh. 9, 1-41).

Maandag 20 maart (omdat 19 maart op een zondag valt):

H. Jozef:
Sint Jozef is de tweede patroonheilige van de kerk 'H. Kruisverheffing', waar een altaar aan hem is toegewijd. Jozef, echtgenoot van Maria, heeft als taak Jezus als een vader te beschermen. Maar de Heer verlangt

dat het hoofd van de heilige Familie van Nazareth deze taak ook zou vervullen in de kerk die het lichaam van Christus is. Zoals Maria de Moeder is, is Jozef de beschermer van de kerk. Hij is tevens de patroon van de timmerlieden en arbeiders in het algemeen, patroon van België en hij wordt aanroepen om een goede dood.

Donderdag 23 maart: H. Turibius van Mongrovejo, bisschop:
Als geen ander draagt Turibius

(1538-1606) bij tot de inplanting van de kerk in Latijns Amerika. Als aartsbisschop van Lima bouwt hij missieposten, richt seminaries op, zorgt voor hospitalen en kerken en houdt synodes. Hij doet alles te voet, heeft een rusteloos karakter maar vermindert nooit in gebed en vasten.

Zaterdag 25 maart: Aankondiging van de Heer (Maria-Boodschap):
Zie, de maagd zal ontvangen (Jesaja 7, 10-14).

Negen maanden vóór Kerstmis vieren we de Menswording van de Zoon van God. Alleen de evangelist Lucas verhaalt de omstandigheden in de beschrijving van de Aankondiging door de engel aan Maria. De liturgie van deze dag wordt verlicht door het woord van de psalmist dat de Hebreënbrieff in de mond legt van Jezus: 'Zie ik kom – om uw Wil te volbrengen, o mijn God'.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN
De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning. Heilige Kruisverheffing: dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur. Sint-Thomas van Kantelberg: elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER
Anna Rammant, 88 jaar, uitvaartdienst op 8 maart in de Heilige Kruisverheffing.

GEMENGD ZANGKOOR CANTATE
Er is repetitie op **maandag 26 maart om 11.00 uur** in de kapel ST.

PAROCHIAAL ZANGKOOR
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in de Emmaüs-kapel.

KOOR CANTARE COM AMORE
Er is repetitie op **zondag 12 maart om 11.00 uur** in de kapel ST.

FOTONKOOR
Repetitie op **vrijdag 24 maart om 12.45 uur** in de kapel ST.

FACEBOOK
Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard ... Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Gemeente aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).
Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING
Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE
Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis 0476 30 80 87 of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87

antoon.vandeputte@telenet.be

NOOD AAN ONDERDAK
24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website
www.parochiessintkruis.be

Sint-Lutgardiskerk, alias 't Schuurtje (1963-2003) - deel 1

De houten basisconstructie ondersteunde een licht balkgebinte waarin de boomstructuur van de naaldbomen nog zichtbaar was. Met het overkoepelende strooien onderdak leek het op een missiekerkje. Zo werd het zelfs letterlijk genoemd in het parochieblad 't Klokje van 1965 (nr. 7). In de volksmond had men het heel snel vooral over "het Schuurtje" of "het Schuurke". Om de kerk beter tegen weer en wind te beschermen, kreeg het dak naderhand een buitenbekleding van bitumenplaten. Binnen bleef het stro zichtbaar.

De eerste mis werd er opgedragen op 18 december 1963 en bisschop De Smedt wijdde de kerk officieel op 22 december. Jezus had nu wel "Zijn huis in de parochie", maar de pastoor nog niet. De gemeenten Sint-Kruis en Assebroek betaalden samen de huur van een huis in De

Linde in Sint-Kruis voor hem. Pas op 26 juli 1965 werd de parochie juridisch erkend bij Koninklijk Besluit.

Een intiem interieur

Vooran in de kerk bevond zich een gebogen witgeschilde absismuur met daarvoor het altaar: een zware ruwe plank, ondersteund door robuuste eiken poten. De positie van het altaar volgde meteen de nieuwe liturgische richtlijnen van het concilie Vaticanum II uit 1963. Rechts ervan rustte een houten tabernakelhuisje met rieten dakje op een stenen sokkel. Die was onderaan versierd met een expressief beeldhouwd kerstaferaal. Achter de absisboog en de houten klapdeuren bevond zich de sacristie. Daarachter werd later een parochiezaaltje gebouwd.



(c) WHSK

De kerk kon ongeveer 250 personen plaats geven op houten zitplan-

ken - zonder leuning - die rustten op betonnen blokken die in de

bakstenen vloer waren ingemetseld. Veel flexibiliteit was er dus niet. De collecte- en communiemandjes moesten daarom worden doorgegeven. Vele bezoekers waren geraakt door de knusse soberheid van het kerkje. Het werd daarom graag gekozen voor huwelijken of doopsels. Soms volgden tot 350 gelovigen zittend en staand de vieringen. Honderd te veel om goed te zijn vond de brandweer. Daarom besloot de kerkraad afstand te doen van de kerk en die meteen te huren aan de nieuwe eigenaar: pastoor Vercruysse die effectief oorspronkelijke eigenaar van het materiaal was; een administratieve oplossing die de zaak daarom niet veiliger maakte....

Johan Duyck en Eric Colenbier, 5 februari 2023,

BEZINNING OP DE GOEDE WEEK 2023

1 UUR VOOR/MET HEM



'De personages zijn tijdens de voorstelling niet aanwezig' (c) Tim Lagae

Woensdag 29 maart
Sint-Jacobskerk Brugge
Deuren open vanaf 19.00 uur -
Start voorstelling omstreeks 19.30
uur.

Met grote vreugde en trots lanceren we het project **1 uur voor/met Hem**. Een voorstelling waarin je als toeschouwer op een unieke manier deel wordt van het **passieverhaal van Jezus**.

De personages Maria, Petrus, Jezus en Pilatus voeren ons mee in het bekende verhaal over pijn en verdriet enerzijds, hoop en toekomst anderzijds. Door middel van beeld, licht en geluid worden we als toeschouwer uitgenodigd om de passie van nabij te beleven door de ogen van de personages. Een verteller en enkele verhalende liederen van de **muziekband Xamen** maken de voorstelling compleet.

Er zijn enkele elementen die deze voorstelling uniek maken. Tijdens het schrijven van het scenario hebben we oog gehad voor de leefwereld en de beleving van de personages. Vragen als: wat spookte er door het hoofd van Pilatus toen hij Jezus veroordeelde; hoe komt het lijden van Jezus binnen bij Maria; wat met Petrus die beweerde dat hij Jezus altijd zou verdedigen en dan toch zegt dat hij Hem niet kent?..., zijn slechts enkele vragen die bepalend zijn geweest voor de basis van het scenario.

De personages zijn tijdens de voorstelling niet lijfelijk aanwezig. Ze worden niettemin toch tot leven gewekt door hun stemmen en passende decorelementen. We wilden geen stereotypen opwekken. Vandaar deze keuze. Wie de toeschouwer op de vier aanwezige stoelen van de personages ziet zitten, zal grotendeels bepaald worden door de verbeelding van de toeschouwer zelf.

De voorstelling bevat veel impulsen. De verwerking daarvan ligt bij de toeschouwer zelf. Iedere toeschouwer zal deze voorstelling bijgevolg op een totaal andere manier beleven. Op deze manier wordt deze avond een intens moment waarbij een vernieuwende blik op het passieverhaal ontluikt. Deze voorstelling biedt een unieke kans om tijdens de veertigdagentijd onze verbondenheid met Jezus te versterken. Immers, met deze voorstelling

maken we al een uurtje voor Hem vrij. Er voor Hem zijn, met Hem zijn. Je bent van harte welkom!

Tim Lagae,
scenarist en bezieler



Muziekband Xamen (c) Tim Lagae

DONDERDAG 23 MAART

Rouw- en verliescafé Brugge (edition EMMAÛS ST-ANDRIES ST-MICHIELS)

Op **donderdagavond 23 maart** komt het Rouw- en verliescafé Brugge weer bijeen. Het thema is deze keer **'Tussen verlies en verbinding - Over mantelzorg en rouw'**.

Vaak geen bewuste keuze

Als mantelzorgers neem je de zorg op voor iemand uit je directe omgeving die door ziekte, ouderdom of een beperking, extra ondersteuning nodig heeft.

Dikwijls is dit geen bewuste keuze en ben je mantelzorgers voor je het

goed en wel weet.

Zorgen voor een ander is een echte kwaliteit en vinden we meestal vanzelfsprekend.

Maar soms is het ook bijzonder moeilijk en eenzaam. Je worstelt met lijden en zingeving, je raakt fysiek en psychisch uitgeput, je mist houvast, erkenning en ondersteuning.

Mantelzorgers

Veel mantelzorgers moeten leven met een 'levend verlies' en worden met steeds meer beperkingen

geconfronteerd. Daardoor neemt de intensiteit van hun verdriet toe, botsen ze altijd weer tegen nieuwe grenzen aan en lijden velen van hen aan chronische rouw.

Moelijke positie

Nadia Meziane is mantelzorgcoach en heeft een praktijk 'De schone verbinding', waar ze (mantel)zorgers begeleidt en ondersteunt.

Vanuit haar kennis en eigen ervaringen als mantelzorgers en haar verschillende therapeutische opleidingen ontwikkelde ze een traject

dat op drie pijlers steunt: individuele ruimte, ruimte voor bewustwording en ruimte voor verbinding en beleving. In deze aflevering van het Rouwcafé zal ze het hebben over de moeilijke positie van de mantelzorgers, tussen verlies en verbinding in, over mantelzorg en zelfzorg, en over hoe je kunt zorgen voor een ander zonder jezelf te verliezen.

Praktisch

Het Rouw- en verliescafé vindt plaats op **donderdag 23 maart van 19.00 tot 22.00 uur** in het Ontmoetingscentrum Patria, Kerklaan 37, Assebroek.

De bijdrage bedraagt 10 euro.

Info en inschrijven:

lutvanschoors@gmail.com
of gsm 0474 97 94 39

Even bezinnen



De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur in Kinopolis te Brugge Koning Albert I-laan 200

Donderdag 16 maart LINGUI

Tsjaad – B – D – Fr 2021- Regie: Mahamat-Saleh Haroun – Taal: Arabisch, Frans - 87' Vertolking: Achouackh Abakar, Youssouf Djaoro, Rihane Khalil

In de buitenwijken van N'Djamena, hoofdstad van het Afrikaanse land Tsjaad, onderhoudt Amina zichzelf en haar puberdochter. Wanneer de vijftienjarige Maria van school wordt gestuurd, omdat ze zwanger is, wil zij een abortus. Ze wil niet als haar moeder eindigen: "geminacht door iedereen want een alleenstaande moeder". Abortus is volgens het geloof verboden, stelt Amina, maar haar dochter is vastbesloten.

Tsjaad is één van de 68 landen waar abortus bij wet verboden is maar ook het geloof staat het afbreken van een zwangerschap niet toe. Wat moet er van dit jonge meisje worden? Zal de geschiedenis zich in dit

mini-gezin herhalen? Amina staat voor een verscheurende keuze tussen een clandestiene abortus en het dogma van haar religie.

'Lingui' is niet alleen een vuist tegen het heersende patriërchaat, maar in de eerste plaats een ode aan vrouwelijke solidariteit. Een moedige en hoopvolle film.

naar *Monica Meijer, cinemazine* 22-8-2022



Lingui(c)DAF

Donderdag 23 maart R.M.N.

Roemenië - 2022 - Regie: Cristian Mungiu – Taal: Hongaars, Duits, Roemeens - 125' Vertolking: Marin Grigore, Judith Statee.a.

Matthias, een beer van een vent, neemt rond Kerstmis hardhandig ontslag uit het slachthuis in Duitsland en keert terug naar zijn dorp in Transsylvanië, waar mensen met Duitse, Hongaarse en Roemeense roots wonen. Hij neemt de draad weer op met zijn zwijgzame zoon-tje, zijn oude vader en zijn vroegere vlam Csilla, die de lokale industrië-

le bakkerij runt. Zij heeft haar handen vol met migranten uit Sri Lanka, die in de broodbakkerij werken maar niet aanvaard worden door een groot deel van het dorp.

Zoals in zijn eerdere doorwrochte films ('Bacalaureat' en de Gouden Palmwinnaar '4 months, 3 weeks and 2 days') licht hij ook in zijn nieuwe film mens en maatschappij door. Het complexe 'R.M.N.' is meesterlijk gefilmd in de rustige, observerende stijl, die de films van Mungiu kenmerkt. De cineast levert zo opnieuw een beklemmend drama af dat veel stof tot nadenken biedt. naar *cinemazed.be*

"Wat Mungiu hier in essentie laat zien, is dat een zogezegd beschaafd volk elk moment kan veranderen in een naar riekende toortsen grijpende meute." ???- Humo

Maria, moeder van Jezus



Je nam je rol van mama op en gaf onmiddellijk je woord, en onvoorwaardelijk, non-stop, zette je die belofte voort. Je ging mee, op de achtergrond, langsheen wel duizend wegen, niets van wat je te wachten stond, hield ooit je liefde tegen.

Je bleef je rol van mama-zijn ononderbroken spelen, suste Zijn angsten en Zijn pijn door ze met Hem te delen. En was je Zoon het noorden kwijt, in storm en wind en regen, dan droeg je Hem doorheen die tijd:

niets hield je liefde tegen.

En toen Zijn beste vrienden Hem ineens terzijde schoven, sprak je met Zijn ziel en Zijn stem: je bleef in Hem geloven. Dat mama-zijn heeft steeds voor jou de wereld overstegen: in onverbreekelijke trouw hield niets die liefde tegen...

Peter Devlieger

De Andere Film R.M.N.



R.M.N(c)DAF