

KERK & Leven

04

2023

WEEKKRANT

25 JANUARI

JAARGANG 84

EDITIE 1268

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Samana Male

Het was weer Kerst. Zoveel gebeurtenissen in de wereld die ons toch soms doen nadenken... en wij breken ons hoofd over de geschenkjes die we zullen krijgen voor Kerst en Nieuwjaar. Voor ons Kerstfeest nodigden we **Agnes Bruneel** uit, een echte woord- en zangkunstenares. Ze bracht voor onze mensen een muzikale en poëtische evocatie van het kerstverhaal 'Een kind is ons geboren'. Mooi om naar te luisteren en af en toe mee te zingen. Na het optreden werden we getrakteerd op ons kerstgebakje met koffie/thee. De leuke babbel was ook deze keer de kers op de taart en deed ons de boodschap van het kerstgebeuren van vriendschap voelen. Zoals elk jaar met Kerst kregen onze mensen bij het buitengaan een geschenkje (o.a. een cadeautje geschonken door de werkgroep 'Male, waar wij wonen'), wat door iedereen heel erg gewaardeerd werd.

Zo werd het nieuwe jaar ook weer ingezet. Nu zullen we meer dan ooit tijd maken voor echte vrede. Aan iedereen een gezegend en gezond jaar gewenst. Het ga jullie goed en tot een volgende in 2023.

Het team van Samana Male



Colofon

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & Leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

VIERINGEN EN DIENSTEN

Liturgische vieringen

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 28 januari in HK
18.00 u. Eucharistieviering
Fundatiemis voor Mgr. Delescluze.

Zondag 29 januari in ST
10.30 u. Kinderzegening voor de gedoopte kinderen uit 2022 in de PE.
Eucharistieviering voor Albert

Schotte, eerste pastoor van Sint-Thomas.
Na de viering is er de nieuwjaarsreceptie.

Dinsdag 31 januari in klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering
Fundatiemis voor de familie De Stappens-Van Outrijve.

Woensdag 1 februari in ST
08.30 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Woensdag 1 februari in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Donderdag 2 februari in klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering
Fundatiemis voor de familie De Stappens-Van Outrijve.

Vrijdag 3 februari in ST
08.30 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zaterdag 4 februari in HK
18.00 u. Jaarmis voor Omer Vandevelde, echtgenoot van Annie Van Severen en vader van Marleen en Nadine.

Zondag 5 februari in ST
10.30 u. Eucharistieviering
voor Achilles De Bruycker en echtgenote Zulma Snauwaert.

Uit de liturgische kalender

Zondag 29 januari:
Vierde zondag door het jaar:
Zalig de armen van geest (Mt. 5, 1-12).

Zondag 29 januari:
Z. Johannes van Waasten, bisschop:
Johannes is bisschop van Terwaan, het bisdom dat aan de grondslag ligt van het latere bisdom Ieper en het huidige territorium van het bisdom Brugge. Hij staat bekend voor zijn hervormingswerk, het stichten van meerdere kloosters en zijn strijd tegen de misbruiken in de kerk. Hij sterft op 27 januari 1130.

Maandag 30 januari:
H. Mutien-Marie
Wiaux, kloosterling:
Mutien-Marie (Villers 1841-Namen 1917) behoort tot de **congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen**. Daar is hij als 15-jarige jongen uit een eenvoudig gezin ingetreden. Na zijn noviciaat

wordt hij naar Malonne gestuurd, waar hij uitmondt in eenvoud, trouw en hartelijkheid.

Omwille van deze gaven wordt hij door paus **Johannes-Paulus II op 10 december** heilig verklaard. 'In hem herkennen we een van de kleinen die zo kostbaar is in de ogen van de Heer dat Hij hem in zijn Koninkrijk op eerste plaats zet' aldus de paus. Omdat hij steeds de rozenkrans bidt, krijgt Mutien als tweede naam 'Marie'.

Dinsdag 31 januari:
H. Johannes Bosco, priester:
Als priester te Turijn (1815-1888) wijdt Johannes heel zijn leven aan de volksjeugd van deze stad. Met de bedoeling om deze jonge mensen voor te bereiden als christenen op hun taak in de maatschappij sticht hij de Congregatie van de Salesianen en van Maria. Deze dienst aan de jeugd verspreidt zich niet alleen

binnen Europa, ook ver daar buiten.

Donderdag 2 februari:
Opdracht van de Heer: Maria Lichtmis:
Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd (Lc. 2, 22-40).

Dit feest is één aspect van de veelvormige openbaring van de Heer. Bij zijn opdracht wordt het kind, veertig dagen na zijn geboorte, door Simeon erkend als het heil dat God heeft bereid en als het licht voor de wereld. Daarom is het op de eerste plaats een feest van de Heer (in de traditie van de Oosterse kerken ook 'Ontmoeting van de Heer' genoemd), vervolgens een Mariafeest. De naam 'Maria Lichtmis' herinnert aan een lichtprocessie als hulde aan Maria, terwijl de eigenlijke zin de opgang is om de Heer te ontmoeten in zijn tempel.

Vrijdag 3 februari:
H. Blasius, martelaar:
Blasius is bisschop van Sébaste in Armenië en sterft er de marteldood onder keizer Licinius **rond 320**. Hij bezit, volgens de legende, de kracht om keelziekten te genezen van mens en dier.

Vrijdag 3 februari:
H. Ansgarius, bisschop:
Ansgarius (801-865) wordt monnik in Corbië. Hij werkt mee aan de geloofsverkondiging in Denemarken en Zweden. Hij is achtereenvolgens **bisschop van Hamburg**, pauselijke gezant van het Noorse volk en **aartsbisschop van Bremen**. Hij wordt **apostel van de Scandinavische landen genoemd**.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN
De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website

www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEET
Christiane Govaere, 93 jaar, uitvaartdienst op 13 januari in de Heilige Kruisverheffing.
Jacqueline Moyaert, 78 jaar, uitvaartdienst op 16 januari in Sint-Thomas.

GEMENGD ZANGKOOR CANTATE
Er is repetitie op **maandag 30 januari om 20.00 uur** in de kerk.

PAROCHIAAL ZANGKOOR
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in het klooster.

FACEBOOK
Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-

Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

De vrome kudde

Antiekzaak Ingezonden door Cas Jaspers
-Ik vind die stoel niet mooi.
-Maar mijnheer, het is een Louis XIV!
-Kan me niet schelen. Hij is te klein. Ik wil een Louis XV.

Voor alle nieuwtjes:
zie www.parochiessintkruis.be
altijd "up-to-date"

Even bezinnen



Onze gevangenisalmoezeniers roepen op



Wellicht sta je er niet stil bij. Maar weet je dat we **veel gedetineerden plezier kunnen doen met een mooie kalender?**

Voor **kalenders met kleurrijke foto's van natuurgezichten, bloemen en dieren** zijn erg geëerd. Heel wat celmuren zijn er de voorbije jaren mee opgefleurd.

Daarnaast delen de gevangenisalmoezeniers ook heel geregeld **blanco wenskaarten, agenda's, notitieboekjes en... paternosters** uit aan hen die daarvoor niet kunnen rekenen op familie of vrienden.

Ook op de **vraag naar Bijbels** gaan de aalmoezeniers graag zoveel mo-

gelijk in. Vooral met vertalingen in alle mogelijke talen kunnen zij heel wat gedetineerden serieus van dienst zijn.

Ook financiële steun

De aalmoezeniers willen hun voorraad graag aanvullen voor dit nieuwe jaar 2023, en zij lanceren hiervoor een warme oproep aan al wie hen daarbij helpen kan.

Wie in Brugge woont kan met zijn spullen het makkelijkst terecht bij Andrea Deconinck, Legeweg 284 in Sint-Andries. Ook een financiële bijdrage voor de sociale kas is meer dan welkom. Daarmee worden basisgoederen zoals bijvoorbeeld leesbrillen, noodzakelijke postzegels en puzzelboekjes aangekocht ten behoeve van wie daar zelf het geld niet voor heeft. Storten of overschrijven kan op **het rekeningnummer van Gevangenispastoraal BE61 0636 3294 2617.**

Hartelijk dank namens onze gevangenisalmoezeniers!

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard...

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL: PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, een-

zaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**. Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF

MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis 0476 30 80 87 of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website www.parochiessintkruis.be

OKRA Sint-Kruis

Het nieuwe jaar zijn we gestart op 24 januari met onze nieuwjaarsviering.

Het thema was glamour en glitter. We verzamelden in het gemeenschapshuis voor een apero en een feestelijke maaltijd (parelhoenfilet met champignonsaus) daarna was er koffie en taart.

We overliepen het voorbije werkjaar met een fotoreportage en stelden ons jaarprogramma voor. We vierden de 85- en 90-jarigen en hebben ons daarna gezellig geamuseerd met huismuzikant Eddy.

We organiseren opnieuw cursussen Smartphone (voor Android):

Cursus gevorderden: werken met Istme, laat je niet hacken en contactloos betalen.

Data: maandagmorgen 6, 13 en 20 februari van 9.00 tot 12.00 uur in CM gebouw, 1ste verdiep. Bijdrage: 30 euro.

Cursus beginners: leer je smartphone kennen.

Data: maandagmorgen 27 februari en 6, 13, 20 en 27 maart van 9.00 tot 12.00 uur in CM gebouw 1ste verdiep.

Bijdrage: 50 euro.

Inschrijven gebeurt door storting op de rekening van Okra St Kruis BE04 7755 5900 2331.

En tot slot : **iedere woensdagmiddag gezellig samenzijn** met kaarten, rummikuppen, uno, ... of voor een gezellig babbel.

Op woensdag 1 februari zijn er gratis pannenkoekjes ter gelegenheid van lichtmis.

Met vriendelijke groeten,

Luc Van Maele
Okra Sint-Kruis

ZONDAG 5 FEBRUARI

Accordeonconcert Luca Pignata



Op **zondag 5 februari** organiseert Toccante concerten een voorjaarsconcert met de **Italiaanse accordeonist Luca Pignata**.

Dit concert wordt georganiseerd ten voordele van De Ark Moerkerke Brugge.

Na het concert is er in het pand naast de kerk een gezellig onderons met een drankje en een versnapering.

Van barok tot hedendaags

Luca Pignata studeerde in Italië en Oslo en trad als solist op in Italië, Frankrijk, Noorwegen, België, Zwitserland en Nederland. Onderstussen woont hij in Deinze en **doceert hij aan de muziekcademies van Waregem, Zottegem en Tielt.**

Zijn repertoire gaat van **barok tot hedendaagse muziek**. In zijn concert op 5 februari brengt hij een gevarieerd programma, waarin werken van grote barok-componisten de confrontatie aangaan met twintigste eeuwse composities van enkele Zuid-Amerikaanse componisten.

Het optreden vindt plaats in de voormalige **abdijkerk van Steenbrugge** aan de Baron Ruzettelaan in Assebroek en begint **om 15.00 uur**. Deuren open vanaf **14.30 uur**.

Tickets kosten 15 euro in voorverkoop en 20 euro aan de deur. Ze worden bij voorkeur online aangekocht via

<https://toccante.bookfast.me/>
Uitzonderlijk kan je ook tickets aankopen door overschrijving op BE87 9734 1967 6594.

Er is parkeergelegenheid in de directe omgeving. Maar ook met de bus raak je er makkelijk. Vanaf het station in Brugge brengt de Lijnbus nr. 20 en 21 op busperron 6 je in acht minuten tot aan de halte Abdij Steenbrugge.

Verdere info:

www.toccanteconcerten.com
of http://lucapignata.com/
Contact:
toccanteconcerten@gmail.com

De Andere Film

**Donderdag om 20.00 uur
in Kinopolis te Brugge
Koning Albert I-laan 200**

Ticketverkoop

- aankoop online Andere Film
- aankoop online kinopolis Brugge
- aankoop aan automaat Kinopolis
- aankoop aan de kassa Kinopolis

Meer info

- aan onthaal DAF bij Zaal 5
- tel. F. De Bic 0498 11 42 54
- via www.anderefilm.be
- via info@anderefilm.be

Kinopolis via De Lijn

Heen: station lijn 27
(Kinopolis-Loppem)
19.37 uur - aankomst 19.49 uur

Terug:

22.02 u. lijn 94 naar station Brugge
22.33 u. lijn 88 naar station Brugge

Tickets:

8 euro - Cosy Seat 11 euro
(Na 10 tickets - 11de gratis)

Contact

info@anderefilm.be
www.anderefilm.be
v.u. Francois De Bic - 0498 11 42 54



Clara Sola

**Donderdag 26 januari
Inleiding Freddy Sartor
CLARA SOLA**

Zweden - Costa Rica 2021 - Regie: Nathalie Alvarez Mézen - Taal: Spaans - 106'
Vertolking: Wendy Chinchilla Araya, Daniel Castañeda Rincón, Ana Julia Porras Espinoza

De veertigjarige Clara (een prachtige van de danseres Wendy Chinchilla Araya), die lijdt aan een ontwikkelingsstoornis, heeft een speciale band met de natuur en met haar paard in het bijzonder. Haar streng-katholieke moeder bewaakt en gebruikt "de maagd" Clara, in wie de Maagd Maria aanwezig zou zijn, om zieken naar haar huis op het platteland te lokken, wat 'n aar-

dige cent opbrengt. Clara zou al mensen hebben genezen.

In het magisch-realistisch zoeken naar haar ware zelf verlegt Clara zowel op fysiek als mystiek vlak haar grenzen. Er is ook een spiegelbeeld: Maria, een nichtje van 14, mag wél een volwassen vrouwenleven tegemoet zien.

Even **spiritueel als sensueel-lyrisch en vertederend vrouwenportret** van de jonge Zweeds-Costa Ricaanse filmmaakster Nathalie Alvarez Mesen.
Freddy Sartor

"Clara Sola, een dromerige film met magisch-realistische elementen, is een van de meest ontroerende speelfilmdebuten van het jaar." De Filmkrant

**Donderdag 2 februari
WHEEL OF FORTUNE AND
FANTASY**

Japan 2021 - Regie: Ryūsuke Hamaguchi - Taal: Japans - 121'
Vertolking: Kotone Furukawa, Ayumu Nakajima, Hyunri Palmares, FF. Berlijn: Zilveren Beer/Grote Prijs van de Jury

Ryūsuke Hamaguchi gooide het afgelopen jaar hoge ogen met 'Drive My Car', inclusief prijzen in Cannes 2021 en op de Oscars van 2022. Maar hij maakte daarvoor nog een prachtige film, die ons nu eindelijk bereikt: 'Wheel of Fortune and Fantasy', een indrukwekkend drieluik over drie vrouwen, die voor een bepalende keuze in hun leven staan.

In het eerste deel volgen we een model dat een ontdekking doet over haar ex,



Wheel of fortune and fantasy

in deel twee een verleidingspoging die fout afloopt en in het slot een vrouw die naar een schoolreünie gaat in de hoop haar jeugdliefde te ontmoeten. De **drie korte films** zijn thematisch met elkaar verbonden: verbeelding **en toeval zorgen voor onverwachte wendingen**. De acteurs zijn geweldig en de dialogen sterk en prikkelend. Hamaguchi toont zich andermaal een meesterlijke verteller.

Mis de kans niet om dit verrassende en fascinerende pareltje te zien. *Hilde Vanhoutte*

"Zeldzaam opwindende cinema over onze onmacht om echt bij de ander te komen. Voor fijnproevers." ??? De Standaard.

Het boeiende leven van de heilige Christoforus

Christoforus is één van de populairste heiligen, maar hij is ook vrij omstreden. Hij is één van de veertig heiligen **die paus Paulus VI in 1969 uit de Romeinse heiligenkalender geschrapt heeft** omdat hun bestaan niet historisch bewezen kan worden. Maar toch is zijn leven een mooi en zinvol verhaal.

Hij leeft in Lycië (zuidkust van Turkije). Zijn ouders noemen hem **Reprobus of Offerus**.

Als volwassene heeft hij de gestalte van een reus, hij is arrogant en wil alleen de machtigste persoon in de wereld dienen.

Lange tijd dient hij eerst een grote koning, maar als hij merkt dat deze bang is voor de duivel - hij maakt een kruisteken - gaat Reprobus op zoek naar de duivel en biedt hem zijn diensten aan. Maar ook die is blijkbaar niet de machtigste, want hij wijkt voor een kruisteken langs de weg. Vervolgens ontmoet Reprobus een kluizenaar die hem over het christelijk geloof vertelt. **Hij raadt hem aan Christus te dienen door mensen op zijn brede rug over een rivier te dragen.**

Als Reprobus vele jaren later tijdens een stormachtige nacht een kleine jongen over de rivier tilt, wordt die zo zwaar dat hij tot zijn schouders in het water staat. Nadat het Kind zich als Christus geopenbaard heeft, doopt Hij de reus in de rivier en geeft Hij hem de Griekse naam

Christoforus, 'Christusdrager'.

Christus vraagt hem opnieuw naar de andere oever te gaan en zijn dore houten staf in de bodem te steken. Als bevestiging van zijn doop wordt zijn staf groen en hij bloeit als palmbloem, een zinspeling op zijn latere marteldood. Christoforus begint te prediken en bekeert vele mensen, tot hij tijdens de christenvervolging van (waarschijnlijk) keizer Decius in zijn geboortestreek gevangengenomen wordt. Voor zijn foltering zijn er honderden soldaten nodig. Velen bekeren zich door zijn moedige houding. Na vele dagen van marteling raakt hij uitgeput en wordt hij onthoofd.

De man die oorspronkelijk alleen de 'machtigste persoon' wil dienen, wordt op aanraden van een kluizenaar dienaar van iedereen.

Op zijn brede rug tilt hij de mensen over de rivier naar hun eindbestemming. Hun traject leidt van de oever van zorgen en twijfels naar de oever van geloof en vast vertrouwen.

Omdat God niet onze lasten wegneemt, maar de draagkracht van onze schouders versterkt, is deze weg een brug van leven naar eeuwigheid. Een trouwe gids in het leven schenkt hoop, toekomst en redding. Christoforus is aanwezig om anderen te dragen in hun zorgen en angsten, om een antwoord te geven op vragen als 'Hoe kan ik dit?' of 'Wie zal me helpen?'. **Zijn verhaal**

geeft een ondubbelzinnig antwoord: als we elkaar dragen, brengen we God op aarde. Tijdens het dragen van Christus overwinnen we de wetten van de tijd en zullen we er niet in verdrinken.

Christoforus is sterk en groot maar ongevormd; ruw en eenvoudig, maar van goede wil. Niet de brutale sterkte maar de innerlijke kracht, niet de uiterlijke schijn maar de innerlijke waarheid speelt een cruciale rol.

Zorg, aandacht en liefde hebben meer macht dan naakt geweld. De reus bevestigt ons dat ook wij sterk genoeg zijn om door het diepe water te gaan, desnoods met de hulp van anderen. Ook wij zijn sterk genoeg om de zwakken te dragen. Ook wij kunnen op het einde van de overtocht God aanschouwen.

De bereidwilligheid om bij Hem te zijn en te blijven geeft moed om te leven.

In de schilderkunst wordt Christoforus afgebeeld als een reus met een kind op zijn schouders. Zijn attributen zijn een staf en een hondenkop.

Vandaag is hij de patroonheilige van de automobilisten, boogschutters, bruggenbouwers, fruit-handelaren, goudzoekers, lastdragers, pelgrims, postboden, reizigers, zeelieden.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen, Dit boek is helaas uitverkocht.

WORDT 2023 EEN VRESELIJK JAAR ZOALS 1923

Herhaalt de geschiedenis zich na 100 jaar?

Precies honderd jaar geleden, in januari 1923, viel het Belgische leger, samen met het Franse, Duitsland binnen om herstelbetalingen voor de tijdens de Grote Oorlog geleden schade af te dwingen.

De kans dat dit feit wordt herdacht, is klein. Maar het jaar 1923 was een sleuteljaar om de rest van de eeuw te verstaan.

De Duitse historicus Volker Ullrich schildert in *Duitsland 1923 het panorama van een in alle opzichten extreem jaar*. Het woelige voorjaar, met snelle regeringswisselingen en politieke instabiliteit, werd gevolgd door een golf van hyperinflatie, waarbij de mark aan sneltempo aan waarde verloor.

Burgers zagen hun spaargeld als sneeuw voor de zon wegsmelten, oorlogsverminkten met een uitkering werden tot de bedelstaf veroordeeld.

De Duitse regering had haar oorlogsinspanningen met binnenlandse leningen bekostigd, en ook die werden waardeloos.

De inflatie ontwikkelde zich schoksgewijs, waardoor de economie kelderde.

Vooral loontrekkenden werden zwaar getroffen. Studenten moesten hun studies voortaan financieren door tegelijk te werken. Tegelijk boerden bezitters van bui-

tenlandse deviezen zeer goed.

Waarden en normen als spaarzaamheid en solidariteit kregen echter een knauw.

Er staken 'inflatieheiligen', religieuze freaks, de kop op, maar ze waren geen concurrentie voor Adolf Hitler, de meest luidruchtige politicus van dat moment.

In november 1923 in München pleegde hij en zijn trawanten de **'Bierkellerputsch'**, maar ze gingen roemloos ten onder. Op het einde van het jaar zat hij in de gevangenis en beschouwde men zijn nazi-beweging als uitgespeeld. Het duurde tot 1930 vooraleer de nazi's terug op het voorplan kwamen. De democratie herstelde zich, de kunsten, zoals Bauhaus en de Duitse filmindustrie, bloeiden.

Ullrich: „Toch leidde er **geen rechte weg naar de machts-overdracht van 1933**. De ondergang van de Weimarrepubliek was zeker niet onvermijdelijk.”

Ullrich diept de pogingen van **Konrad Adenauer**, de latere christendemocratische bondskanselier, op om in 1923 een **aparte West-Duitse republiek op te richten**. Pas in 1948 kreeg hij dat gerealiseerd. In een andere context. (eds)

Volker Ullrich, Duitsland 1923. Het jaar van de afgrond, De Arbeiderspers, Amsterdam 2022, 400 blz., ISBN 978 90 2954 945 5