

KERK & Leven

02

2023

WEEKKRANT

18 JANUARI

JAARGANG 84

EDITIE 1268

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

MARC EN CHRIS BOONE-BOERJAN

Getuigenis



Marc, Filip en Chris in het appartementje van Filip.

Chris Boerjan, oud-lerares Nederlands aan de Sint-Jozefhumaniora en haar man Marc Boone, gewezen II'er bij Bombardier getuigen:

De Heilige Kruisverheffing, de parochie waar wij reeds 36 jaar heel actief gewerkt hebben, vele mooie uren beleefd hebben en een en ander hielpen op touw te zetten: lang geleden de Jonge Gezinnenwerking, de voorbereiding tot de Eerste Communie, Kinderkerk, de werkgroepen Broedertijd Delen en Welzijnszorg waarvan Marc nog steeds lid is.

De laatste jaren viel dit alles bijna weg, omdat andere prioriteiten op de voorgrond kwamen. Eentje ervan was de zorg voor onze papa (na het overlijden van mijn mama). Jammer genoeg moesten we drie jaar geleden van hem afscheid nemen en zodoende kwam de zorg voor mijn jongste broer met een dubbele beperking volledig bij ons te liggen. Mijn broer Filip heeft autisme en heeft, sedert een heel zwaar ongeval in 1969, ook een niet aangeboren hersenletsel waardoor hij op anderen aangewezen is.

Ons verhaal begint in januari 2011. Ik beloofde mijn mama, een weekje voor ze overleed, voor mijn broer te zorgen. Toen in 2016 de gezondheid van mijn papa steeds fragieler werd, kwam deze belofte naar boven. De zorg voor mijn broer werd dus ook prangender.

Hoe en wat en waar, was voor ons op dat moment een compleet raadsel. We hebben wat instellingen afgelopen, maar er eentje vinden waar beide beperkingen aan bod konden komen, was eigenlijk zoeken naar een naald in een hooiberg.

Toen kwam mijn lieve echtgenoot met de idee op de proppen om hem bij ons in huis te nemen. Daar dit niet echt letterlijk zo kon, omdat wij ook een groot gezin hebben, zochten we naar een oplossing die voor beide partijen goed was. We vonden die in de vorm van een zorgwoning die voor heel wat verbouwingen zou zorgen aan onze bestaande woning. Toen begon - ik noem het nog altijd zo - onze calvarietocht. Opdat zowel Filip als wijzelf privacy zouden kunnen genieten, wilden we de vroegere speelkamer van onze kinderen afsluiten

van onze woonkamer en de bureau van Marc omvormen tot een badkamer voor Filip.

Om ook zijn living voldoende ruim te maken, wilden we vooraan een stukje bijbouwen. Zo kreeg hij een eigen, aparte zorgwoning, door een muur afgescheiden van onze woning.

Het duurde echter twee jaar eer we een bouwvergunning kregen. De ambtenaren vonden dat onze plannen onvoldoende afstand bewaarden van de rooilijn ... maar wisten zelf niet waar die lag. Tot drie keer toe werden er opmerkingen uitgevoerd. Op den duur werd het clownesk. Uiteindelijk, na maandenlang over en weer geloop naar 'het Huis van de Bruggeling,' werd in september 2016 het startsein gegeven. De vroegere speelkamer werd afgesloten van onze living en werd zo zijn slaapkamer en Marcs bureau werd de badkamer in de woning van mijn broer. Zo moesten we ook onze living naar achteren uitbreiden, want die werd met de komst van 5 kleinkinderen te klein.

Kinderen en schoonkinderen kwamen helpen afbreken en de bouw kon beginnen.

We breidden vooraan ons huis nog uit met een woonruimte voor mijn broer en klaar was kees.

Wat ons tegen de boist stootte, is dat wij hiervoor geen enkele subsidie hebben gekregen.

Door ons initiatief geven wij een plaats in een instelling aan een andere persoon met een beperking. Vaak denk ik aan die mensen die hetzelfde project misschien ook zouden willen volgen, maar dit niet kunnen, omdat ze helaas de financiële middelen niet hebben. Op één van die momenten ben ik in de pen gekropen en heb de 'Krant van West-Vlaanderen' gemaald, omdat ik van oordeel was dat dit aan de wereld moest bekend gemaakt wor-

den. Niet omdat we in de kijker wilden komen, maar gewoon om even aan te klagen welke moeilijkheden de stad Brugge ons oplegde. Je moet méér dan gemotiveerd zijn om door te zetten.

Het is niet de eerste keer dat we tegen een administratieve muur zijn aangetroffen. Met onze spaarcenten wilden we een huis kopen en via het sociaal verhuurkantoor Sovekans aan mensen met een klein budget verhuren.

In mei 2021 vonden we een woning in Zeebrugge. Bij het checken van de voorwaarden van het conformiteitsattest stelden we vast dat de hoogte van het plafond in de living 5 cm te laag was volgens de Brugse huurnormen, niet die van de Vlaamse overheid. Dit werd ons zo bevestigd in het Huis van de Bruggeling.

In december ondernamen we een tweede poging, met een huis in Sint-Pieters. De living was 2,47 meter hoog, ruimschoots boven de norm. Maar het plafond in de slaapkamer was slechts 2,35 meter hoog. Opnieuw 5 centimeter onder de Brugse norm. We wilden bijna onze zoektocht opgeven, maar de makelaarster belde naar het stadsbestuur. Uit dat gesprek bleek dat de stad toch met de Vlaamse woonnorm van 2,20 meter rekening hield, maar dit liever niet zo communiceerde om een hogere kwaliteitsnorm te hanteren.

Hoe zit het nu met de reglementering bij verbouwingen en het verhuren van woningen?

Volgens urbanisatieschepen Franky Demon legt de wooncode een minimale hoogte op van 2,20 meter voor woonvertrekken. De living van de woning is dus voldoende hoog. De woning scoort op dit punt zeker voldoende voor het conformiteitsattest.

Het is wel zo dat voor nieuwbouw en bij verbouwingen de stedenkundige verordening een minimumhoogte oplegt voor woonvertrekken van 2,40 meter. Dat is een aangenamere hoogte en de 'norm' die vandaag in Brugge gebruikt wordt voor omgevingsvergunningaanvragen. Een lager plafond staat de verhuur van de woning niet in de weg. Het conformiteitsattest zorgt voor geen enkele aanpassing van de normen. Er is in Brugge niets veranderd, behalve dat het conformiteitsattest (met de wooncode als norm) verplicht is voor het verhuren van woningen.

We wilden met onze spaarcenten iets nuttig doen voor de samenleving. Het systeem van de sociale verhuurkantoren vormt een interessant alternatief voor het gebrek aan sociale woningen. Sovekans verhuurt, we zijn zeker van een maandelijkse huur, al is die minder dan op de private huurmarkt. Een win-win situatie voor iedereen. Uiteraard treden we Sovekans bij dat de huizen moeten voldoen aan het conformiteitsattest dat de kwaliteit waarborgt.

Na een maandenlange strijd hadden we er eventjes onze buik van vol. Gelukkig kent ons verhaal een happy end: we hebben het huis gekocht en sedert november wordt de woning verhuurd. De aanhouder wint dank zij de blijvende kracht van Sovekans.

Altijd bereid om mensen die met dergelijk project in het hoofd zitten, te helpen.

Marc en Chris Boone-Boerjan

(Nog enkele foto's op pagina 3)



Colofon

DIENST PAROCHEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 0830
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 0840
redactie.kerkeleven@kerknet.be
secretariaat.kd@kerknet.be
www.kerkeleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & Leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Henman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Lisdorpe Anckaert, 050 44 49 50
lisdorpe.ankaert@kerknet.be
Bertaud Goedals, 09 225 16 26,
bertaud.goevals@kerknet.be
Pottenierci, 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnemansen Rekeningennummers
BE22 42 52 067 0147
Pasodeweg 15

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

Hugo Picters, paspoort-moderator Federatie Sint-Kruis
Brieveweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kasanejlaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decaan
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Leconprie
Parochieassistente federatie Sint-Kruis
047709 1349
ketkenlien@gmail.com

Federatief rekeningnummer:
BE77 75 10 0283 2642

Secretariaat Sint-Thomas van Kantelberg
Brieveweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Pasodeweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

VIERINGEN EN DIENSTEN

We blijven de Heer danken voor een goed begin

HK - HEILIGE KRUISVERHEFFING ST - SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 14 januari in HK 18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 15 januari in ST 10.30 u. Eucharistieviering ter nagedachtenis van EH Michiel Hostens.

Dinsdag 17 januari in klooster HK 18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 18 januari in ST 08.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 18 januari in HK 09.00 u. Morgengebed Getijdengebed in de kapel.

Donderdag 19 januari in klooster HK 18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Vrijdag 20 januari in ST 08.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zaterdag 21 januari in ST 18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene

Zondag 22 januari in HK 10.30 u. Eucharistieviering voor een overledene

Liturgische kalender

Zondag 15 januari: Tweede zondag door het jaar
Lam Gods dat de zonde wegneemt (Joh. 1, 29-34).

Dinsdag 17 januari: H Antonius
Nadat Antoon (250-356) zich op 20-jarige leeftijd persoonlijk voelt aangetrokken bij het horen van de woorden: 'Wilt ge volmaakt zijn, ga, verkoop al wat ge bezit, geef het aan de armen en volg Mij', trekt hij zich terug in de woestijn. Veel leerlingen volgen hem na in dit leven van gestrengheid dat toegang geeft

tot de intimiteit met de levende God. Zo wordt Abt Antonius de eerste belangrijke figuur van het monachisme; hij wordt terecht genoemd: 'Vader van de monniken'. Van 18 tot 25 januari wordt de gebedsweek gehouden voor de eenheid van de christelijke kerken. Het thema van de gebedsweek 2023 is: 'Doe goed en zoek recht (Jes. 1, 17)'. De week van gebed voor eenheid van christenen moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid

en racisme. Dagelijks in het getijdengebed en in de eucharistie is een voorbede gewijd aan de eenheid.

Vrijdag 20 januari: III. Fabianus, paus en martelaar en Sebastianus martelaar
Fabianus is gedurende veertien jaar paus (236-250), het zijn jaren van vrede, organisatie en missionaire ontwikkeling. Hij sterft de marteldood onder keizer Decius. Sebastianus wordt om zijn trouw aan het christelijk geloof ter dood gebracht onder Diocletianus (300). De keik aanroeft hem tegen de pest.

Zaterdag 21 januari: H. Agnes, maagd en martelares:
Dit Romeinse meisje ondergaat de marteldood tijdens de vervolgingen van Diocletianus (300) voor het behoud van haar geloof en haar aan God toegewijde maagdelijkheid. Volgens de heilige Ambrosius heeft de kerk van Rome een bijzondere voorliefde voor deze heilige.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN
De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN Sint-Thomas van Kantelberg
Brieveweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiesintkruis.be

OPEN KERKEN
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning. Heilige Kruisverheffing: dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg: elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.

WE VERWELKOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP
Cas Dejaegher, gedoopt op 18 december i Sint-Thomas van Kantelberg.

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER
Robert De Sutter, 90 jaar, uitvaartdienst op vrijdag 23 december in de Heilige Kruisverheffing.
Amy Linskens, 94 jaar, uitvaart-

dienst donderdag 29 december in de Heilige Kruisverheffing.

TEAMPE
Het team van de Parochiale Eenheid komt samen op **maandag 9 januari om 20.00 uur** in de kapel van Sint-Thomas.

PAROCHIAAL ZANGKOOR
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in het klooster.

FACEBOOK
Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-11003077310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt

dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar ketkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doostuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Een luisterend oor, een helpende hand ook in 2023

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE
Je bent ziek of hoogbejaard... Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).
Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL: PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.
Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING
Vragen over zelfdoding? Je kan ano-

niem terecht op het **gratis noodnummer 106**.
Liefver chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur
www.zelfmoord106.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE
Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis
0476 30 80 87
of Open Balie, Baliestraat 5, Brug-

ge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87
antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK
24 uur op 24 en 7 dagen op 7:
Regionale Crisisopvang, Kateljinevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website
www.parochiesintkruis.be

Getuigenis



Filip in "zijn flatje" zoals hij het altijd noemt.



De gezamenlijke ingang.



Het keukentje van Filip.

Uitnodiging van Male Waar Wij Wonen:

- Herdenkingsviering van E.H. Michiel Hostens, onze voormalige proost, en overleden vrienden

- Nieuwjaarsreceptie voor alle Malenaars

Wij nodigen je hartelijk uit op zondag 15 januari 2023 om 10.30u in de kerk Sint-Thomas van Kanteberg, Peellaertplein in Sint-Kruis Male.

Programma:

- Herdenkingsviering voor Michiel Hostens, vroegere proost en medestichter van Male waar wij wo-

nen en de overleden vrienden, opgehuisterd door 'Het muziekatelier van Kanteberg' o.l.v. juf Sara.

- Nieuwjaarsreceptie met een drankje en een hapje, jullie aangeboden door Male waar wij wonen, als bedanking voor jullie sympathie, sponsoring en/of inzet bij de activiteiten van de vereniging.

Graag vermelden we ook volgende activiteiten:

- De paaseierenraap op 16 april 2023 na de mis van 10.30u.

- Male kermis op 25 juni 2023 met de gezinsbarbecue dit t.v.v. WZS KANIEL, een aperitiefconcert en animatie op het Peellaertplein met als afslui-

ter een optreden van Margriet Hermans (winnares van de ZOMERHIT) en haar dochter CEILIEN.

- KERSTCONCERT op vrijdag 15 december 2023 met Lisa Del Bo en Bart Herman.

Het bestuur:

Carlos De Rock (voorzitter),

Martin Claeys (penningmeester), Anouchka Crosse (secretaris), Hugo Pieters (proost), Nico Geers, Jeroen Boyden, Cedric Hautekeur, Sabine Cosman, Jan Dekersgieter, André Goossens, Agnes Keere-man, Romain Lootens, Filip Proot, Christophe Dewaey, Bart Buyck en Luc Adam.

De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur in Kinepolis te Brugge
Koning Albert I-laan 200

Ticketverkoop

- aankoop online Andere Film
- aankoop online kinepolis Brugge
- aankoop aan automaat Kinepolis
- aankoop aan de kassa Kinepolis

Meer info

- aan onthaal DAF bij Zaal 5
- tel. F. De Bie 0498 11 42 54
- via www.anderefilm.be
- via info@anderefilm.be

Kinepolis via De Lijn

Heem: station lijn 27
(Loppem) 19.37 uur - aankomst 19.49

Terug:

22.02 u. lijn 94 naar station Brugge
22.33 u. lijn 88 naar station Brugge

Tickets

8 euro - Cosy Seat 11 euro
(Na 10 tickets - 1de gratis)

Contact

info@anderefilm.be
www.anderefilm.be
v.u. Francois De Bie - 0498 11 42 54

Donderdag 12 januari

ICH BIN DEIN MENSCH

Duitsland 2021- Regie: Maria Schrader- Taal: Duits-104'

Vertolking: Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller
Palmares: FF Berlijn: Prijs beste film, beste regie, beste hoofdrol

'Ich bin dein Mensch' (I'm your Man) vertelt hoe Alma, ambitieuze en alleenstaande werknemster van het beroemde Pergamon Museum in Berlijn, als test/studie drie weken lang opgescheept wordt met een zekere Tom, een humanoïde robot.

Alma heeft het even gehad met mannen.

Tom lijkt een echte mens en is geprogrammeerd om het zijn omgeving naar de zin te maken. Is hij de perfecte mens? Of een koude minnaar? die testperiode moet Alma met een rapport komen.

Maria Schrader stelt tal van perti-

nente vragen zoals: "kan liefde bestaan zonder conflict?"

We zien geen gratuite toekomstmuziek - de film speelt nadrukkelijk in Berlijn vandaag - maar een (vrolijk, humoristische kijk op romantische implicaties van kunstmatige intelligentie.

Een melancholische komedie die te denken geeft! Met een glimlach.

Freddy Sartor

"Het sterk geacteerd, knap geschreven 'Ich bin dein Mensch' weert niet alleen nieuw licht op het robotgenre, maar ook op de romantische film. Een indrukwekkende dubbelslag." ??? De Volkskrant

Donderdag 19 januari

SUNDOWN

Mexico - Fr 2021 - Regie: Michel Franco - Taal: Engels, Spaans - 83'

Vertolking: Tim Roth, Charlotte Gainsbourg e.a.
Palmares: FF. Brussel: winnaar Grote Prijs

Een Britse bemiddelde familie; man, vrouw en twee tieners, geniet van een zorgeloze, luxueuze vakantie in Acapulco, op de Mexicaanse kust.

Het idyllische plaatje wordt verstoord door een overlijden thuis; ze moeten terugvliegen naar Londen. Net voor het inschepen meldt de man dat hij zijn paspoort in het hotel is vergeten. Brute pech of schuilt er meer achter?

De vlucht vertrekt zonder hem en hij blijft achter in Mexico waar hij schijnbaar doelloos rondzwerft en de oproepen van Alice negeert...

Regisseur Franco houdt het intrigerende verhaal gewild vaag, met absurde wendingen, en hij neemt ruim de tijd om de

spanning op te drijven.

Hij zoekt graag de controverse op en durft de kijker ook te choqueren. Tim Roth is uitstekend gecast als mysterieuze horizonstaarder. 'Sundown' is een suggestieve, kritische thriller. naar Christophe Verbiest, De Morgen 6-9-2022

"Intrigerend, existentieel drama waarin regisseur Franco en passant ook nog commentaar levert op de enorme klassenverschillen in zijn moederland Mexico." ??? VPRO Cinema

HET HEILIGENBOEK

Petrus (2)

Zonder vertrouwen is er geen geloof.

En toch is het geen evidentie: vertrouwen in een God die **niet zinniglijk aanwezig is**, maar zich toch **zichtbaar maakt in gebaren, gevoelens en gedachten**. Een God die overal en altijd de mens influistert: 'Wees niet bang. Ik ben bij jullie. Heb vertrouwen.'

Volgens paus Franciscus bewijst Simon Petrus ook dat heiligen niet volmaakt en heilig geboren worden. Hij wordt heilig omdat hij 'vertrouwt op het Woord van de Heer' en 'het diepe kiezen' (toespraak tot jongeren in Cagliari, 22 september 2013).

Na de kruisweg met jongeren in Rio de Janeiro (26 juli 2013) vertelde de Argentijnse paus een verhaal dat slechts weinigen kennen.

Volgens een oude overlevering van de Kerk van Rome zag de apostel Petrus, toen hij de stad verliet om te ontkomen aan de vervolgingen van keizer Nero, Jezus, die in tegenovergestelde richting ging.

Verwonderd vroeg hij Hem: **'Heer, waarheen gaat U?'** Het antwoord van Jezus was: **'Ik ga naar Rome om nogmaals gekruisigd te worden.'**

Op dat ogenblik – zo accentueerde paus Bergoglio – 'begreep Petrus dat hij de Heer moedigt op het einde moest volgen, maar hij begreep vooral dat hij **nooit alleen** was op de weg'.

Bij hem was altijd die Jezus, die hem tot in zijn sterven aan het kruis bemind had.

Op de persconferentie op de terugvlucht uit Brazilië (28 juli 2013) riep de Argentijnse paus op om in het dagelijkse leven meer aan de heilige Petrus te denken. 'Hij heeft een van de ergste zonden begaan, namelijk Christus verlooch-

nen, en ondanks die zonde hebben ze hem tot paus gemaakt.

Daar moeten wij veel over nadenken.' Wanneer een gelovige een zonde begaan heeft en zich bekeert, dan vergeeft de Heer en vergeet Hij die zonde ook.

Na menselijke twijfel, zwakte en verloocheningen krijgt Petrus zijn 'ceer' terug en wordt hem de hele Kerk toevertrouwd.

Deze opdracht heeft Jezus tijdens zijn verblijf in het gebied van Caesarea Filippi aangekondigd (*Mt 26,68-70*).

Hier wordt Petrus de 'rots' genoemd, waarop Jezus zijn kerk bouwt. Hij zal de 'sleutels van het koninkrijk van de hemel' bezitten en beslissen wie toegang tot het paradijs krijgt en wie niet.

Deze hemelse taak maakt hem in het volksgeloof ook tot 'weergod' die beslist of de hemelsluis al of niet (voor de regen) geopend wordt.

Tenslotte zal Petrus ook **kunnen 'binden' en 'ontbinden', vastleggen of verbieden** wat voor het leven van de Kerk noodzakelijk is. Deze woorden bevatten in de diepte zin het primaat van Petrus. Hierop steunt alle macht die Jezus hem geeft.

Een bijzondere taak in de kring van de apostelen krijgt Petrus op de avond voor zijn kruisiging: **'Als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken.'** (*Lc 22,32*).

Na het paasgebeuren vraagt Jezus hem Gods schapen in zijn naam te hoeden, zijn verantwoordelijkheid voor de 'kudde' te dragen.

Als de verzezen Heer voor de derde keer aan zijn leerlingen verschijnt, hoort Petrus dat hij als herder van zijn kudde moet optreden.

Na Jezus' dood, verrijzenis en hemelvaart treedt Petrus zelfzeker op als hoofd van zijn leerlingen en leider van de jonge Kerk.

Tot op vandaag heeft hij het stuurwiel van de Kerk niet verlaten. Hij zet zijn ambt voort door de 'paus van de universele Kerk', die niet alleen 'opvolger van Petrus', maar ook 'plaatsvervanger van Jezus Christus' en 'bisschop van Rome' is. **Tevens geldt hij als 'dienaar van de dienaren van God'.**

Tot zijn titulatuur behoren ook nog de eretitel **'primaat van Italië', 'aartsbisschop en metropoliel van de Romeinse kerkprovincie' en de wereldlijke titel 'soverein van de staat Vaticaanstad'.**

De negende paustitel 'patriarch van het Westen' heeft Benedictus XVI in 2006 geschraapt.

Aanvullend bij deze officiële paustitulatuur wordt de kerkvoorst ook **pontifex maximus (grootste bruggenbouwer) genoemd.** In deze paustitel ligt de basis voor Petrus' patronaat als bruggenbouwer.

Paus Franciscus heeft van al deze titels slechts één behouden: 'bisschop van Rome'. De andere werden in het Pauselijk Jaarboek 'verbannen' naar een voemoot.

Tom Zwacnepoel, Het Heiligenboek. Levenswijheid van honderd en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

BOEK RELIGIE

Innerlijk leven

Louis Dupré

Een jaar geleden, op 11 januari 2022, overleed in Kortrijk de filosoof Louis Dupré (1925-2022), een Kempenzoon die vele jaren lang hoogleraar godsdienstfilosofie was aan de befaamde universiteit van Yale, in de Verenigde Staten.

Op achttienjarige leeftijd trad hij toe tot de jezuïetenorde, maar verliet die nog vóór de priesterwijding.

Zowat een halve eeuw lang hield Dupré een dagboek bij, waarvan bij Averbode een bewerkte vertaling verscheen.

De eerste notitie dateert uit 1971, de laatste uit 2009, en is als het ware een afscheidsmijmering op het moment dat hij voorgoed terugkeert uit de Verenigde Staten.

Religie neemt een belangrijke plaats in Duprés denken in en dan vooral de plaats van religie in het kader van de moderniteit.

De Vlaming bereikte het niveau van de Canadese filosoof Charles Taylor en kreeg verscheidene eredoctoren van befaamde instellingen.

In zijn nawoord duidt de Leuvense hoogleraar Herman De Dijn de vraag die Dupré levenslang intrigeerde: **wat moet er van de religie worden in een zo radicaal geseculariseerde cultuur als de onze?**

In de kleine, behapbare stukjes geeft Louis Dupré zijn denken daarover prijs.

Een dagboeknotitie uit 1984: 'Het religieuze wereldbeeld waarop onze

cultuur ooit beruiste, is aan het verdwijnen uit de moderne levenservaring.

Niet zozeer omdat er geen antwoorden voorhanden zijn op bepaalde objecties tegen fundamentele beginselen van die religieuze traditie.

Het voornaamste probleem is dat religie geen gelijke tred heeft gehouden met de moderne wetenschap, een van haar eigen scheppingen."

Innerlijk leven is een leidraad in het geheel.

De auteur mediteert over lectuur, films, kunst, muziek en bezoeken aan architectuurparels.

Een alternatief voor nostalgie naar het verleden is volgens Dupré enkel maar te vinden in de **confrontatie met de leegte in het eigen bestaan**, of door de ontdekking van sporen van transcendentie in de eigen innerlijkheid.

Lees dit over een ervaring in de buurt van Diest: 'Zien en lezen leren in één mysterieuze ervaring samen te komen.'

Voor mij heeft de natuur altijd iets geheimzinnigs gehad, nog wel het meest in de donkere dagen van december, wanneer je allerlei vreemde geluiden kon horen in het bos. Maar voordien wist ik niet dat dat het geheim van de schoonheid was.' (eds)

Louis Dupré, Een mens op weg. Dagboek, Averbode/Erasmic, Averbode, 2022, 27 euro, 272 blz., ISBN 978 94 6445 270 9.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristen VAN ZUMMEREN

De weerspreuken voor januari hebben deze ene uitspraak als basis:

ZO IK JANUARI WAS,

IK DEDE DE KETEL OVER 'T VUUR VERVRIEZEN.

Met andere woorden: door de eeuwen heen hebben onze voorouders kunnen vaststellen dat het maar het beste is als januari echt koud zou zijn.

Je moet dan dan zien in de optiek van hun doelstellingen. Onze voorouders waren eeuwen geleden haast allemaal boeren en voor hen telde maar één ding: een geslaagde oogst. Maar om dat te bekomen, moest het weer meezitten, moest het dus ook in januari koud zijn. En ze zeiden dan ook:

JANUARI WERM

DAT GOD ZICH ONZER ONTFERM.

Een onnatuurlijke warmte in januari zou zich later wreken, zeiden ze. Wat in januari te veel kwam, dus buitentijds, zou men later moeten bezuren. Een paar voorbeeldjes:

ALS IN JANUARI DE MUGGEN ZWERMEN,

DAN MOOGT GE IN MAART UW OREN WERMEN.

En zo is er nog een hele trits spreuken. Ik geef er een paar:

ALS IN JANUARI DE VORST NIET KOMEN WIL,

KOMT HIJ NOG IN MAART EN IN APRIL.

Bovendien:

IS JANUARI MILD EN KLAAR,

DAN VOLGT EEN GURE LENTE DIT JAAR.

SUDOKU

2	7		8			3	1
			3			6	7
3		1	4		9	2	
	8	9	5		6		3
		6			1		9
4				3		5	6
		4	8				
	9				7		8
	2	5		6	4		7

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tidschriften.

DEPUZZELAAR



**Zie ook steeds voor alle nieuws
www.parochiessintkruis.be**