

KERK & Leven

01

2023

WEEKKRANT

4 JANUARI

JAARGANG 84

EDITIE 1268

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN



Kerstevent in Male

De zondag na de kersthappening van Male waar wij wonen, en dat in samenwerking met het BC Sconevelde, zongen we in de misviering: "Dat het licht in ons mag blijven branden 't laaiend vuur het dove niet ... " Spontaan ging de gedachte ook naar ALLEN van de parochiale werkgroep MWWW: MOEDIG en HEEL MOOI wat, nog maar eens, gepresteerd werd! Het geheel overtrof inderdaad ALLE verwachtingen.... DANKJEWEL!

De warmste week ging de maandag van start maar die zaterdag waaide de 'warmste' wind reeds over het Peellaertplein: WAT een heel mooi initiatief en WAT een moment van 'ontmoeting en ... ondersteuning van goede doelen en ...'. Een koude winterse namiddag en vooravond waren absoluut geen hinderpaal voor de talrijke aanwezigen. De vele sympathisanten van onze parochiale eenheid waren alvast laai-

end enthousiast over de kunstenaars en de 30 standhouders.

Uiteraard kreeg de tractoren run van **De Brugse Retro Tractoren Drivers** alle lof en het bezoek aan het woonzorgcentrum Van Zuylen was bewonderenswaardig. Een gezellige bar, lekkere appelbeignets en de heerlijke frietjes werden echt ook gesmaakt! Zo goed zelfs dat er meermaals moest bijgevuld worden maar jammer genoeg kon er geen water in gluhwein veranderd worden ...

Ook de kerstman was heel gul voor groot en klein en alle kinderen ontvingen zelfs een 'vriendenboek' en dat in het thema van: **'MWWW wil van mensen ... vrienden maken'**.

De muzikale band met **de stadsbard van Damme** en onze alom bekende **Erwin** zorgden voor de ware kerstsfeer ... Heel mooi!

En als apotheose was er de grote prijsuitreiking van de zeer geslaagde kerstzoektocht: 3100 euro aan prijzen werden verdeeld onder de 88 winnaars en of ze gelukkig waren! Rond de klok van acht werd alles opgeruimd en trok iedereen tevreden huiswaarts ...

BEDANKT mede - werkers en dankjewel voor de talrijke aanwezigheid en ... aanmoedigingen!

En nu op naar onze 'herdenkingsviering', met muzikale ondersteuning van het 'ensemble van Kantelberg', en onze 'nieuwjaarsrecep-

tie' in de kerk van Male en dit op **zondag 15 januari . IEDEREEN is van harte WELKOM!**

Carlos De Rock

(Nog enkele foto's op pagina 3)



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.trevipus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & Leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerk Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistentie federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 7 januari in ST
Driekoningen
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 8 januari in HK
Driekoningen

10.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Dinsdag 10 januari in klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 11 januari in ST
08.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 11 januari in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Donderdag 12 januari in klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Vrijdag 13 januari in ST
08.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zaterdag 14 januari in HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 15 januari in ST
10.30 u. Eucharistieviering ter nagedachtenis van EH Michiel Hostens.

Uit de liturgische kalender

Zondag 8 januari:
Openbaring van de Heer, Driekoningen:
Drie wijzen uit het oosten komen de Heer aanbidden, zij brengen geschenken mee: goud, wierook en mirre (Mt. 2, 1-12).

Zondag 8 januari:
H. Goedele, maagd:
Goedele wordt omstreeks 650 geboren in de omgeving van Aalst maar ontvangt haar opvoeding van de heilige Gertrudis in de abdij van Nijvel. Zij keert nadien terug naar haar geboortestreek en wijdt haar

leven aan gebed en beoefening van de naastenliefde. Ze sterft op 8 januari 712. Haar relieken worden in de elfde eeuw overgebracht naar de Brusselse Sint-Michielskerk op de Molenberg, de huidige Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal.

Maandag 9 januari:
Doopsel van de Heer:
Jezus' doop in de Jordaan, *Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem (Mt. 3, 13-17).*
Met het feest van het doopsel van de Heer wordt de Kersttijd afgesloten.

De groene zondagen worden hervat, tijd door het jaar.

Vrijdag 30 januari:
H. Hilarius, bisschop en kerkleraar:
In 350 tot bisschop verkozen schrijft Hilarius verschillende werken om het katholieke geloof te bevorderen en de heilige schrift uit te leggen. Hij is een fel bestrijder van de dwaalleer van de Arianen. Hij sterft te Poitiers op 13 januari 367.

Wanneer op zaterdag geen bijzondere heilige gevierd wordt, viert de kerkgemeenschap 'O.L.-Vrouw op zaterdag'.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN
De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPENKERKEN
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.

WE VERWELKOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP
Cas Dejaegher, gedoopt op 18 december i Sint-Thomas van Kantelberg.

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER
Robert De Sutter, 90 jaar, uitvaartdienst op vrijdag 23 december in de Heilige Kruisverheffing.

Anny Linskens, 94 jaar, uitvaartdienst donderdag 29 december in de Heilige Kruisverheffing.

TEAM PE
Het team van de Parochiale Eenheid komt samen op **maandag 9 januari om 20.00 uur** in de kapel van Sint-Thomas.

PAROCHIAAL ZANGKOOR
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in het klooster.

FACEBOOK
Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistentie Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE
Je bent ziek of hoogbejaard ...
Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL:
PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.
Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING
Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.
Liever chatten dan praten?
Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur
www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE
Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis
0476 30 80 87

of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87
antoon.vandeputte@telenet.be

NOOD AAN ONDERDAK
24 uur op 24 en 7 dagen op 7:
Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website
www.parochiessintkruis.be

Kerstevent in Male



De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur
in Kinopolis te Brugge
Koning Albert I-laan 200

Ticketverkoop

- aankoop online Andere Film
- aankoop online kinopolis Brugge
- aankoop aan automaat Kinopolis
- aankoop aan de kassa Kinopolis

Meer info

- aan onthaal DAF bij Zaal 5
- tel. F. De Bie 0498 11 42 54
- via www.anderefilm.be
- via info@anderefilm.be

Kinopolis via De Lijn

Heen: station lijn 27
(Kinopolis-Loppem)

19.37 uur - aankomst 19.49 uur

Terug:

22.02 u. lijn 94 naar station Brugge

22.33 u. lijn 88 naar station Brugge



Tickets:

8 euro - Cosy Seat 11 euro
(Na 10 tickets - 11de gratis)

Contact

info@anderefilm.be
www.anderefilm.be
v.u. Francois De Bie - 0498 11 42 54

Donderdag 12 januari
ICH BIN DEIN MENSCH

Duitsland 2021- Regie: Maria Schrader- Taal: Duits - 104'
Vertolking: Maren Eggert, Dan Stevens, Sandra Hüller
Palmares: FF Berlijn: Prijs beste film, beste regie, beste hoofdrol

'Ich bin dein Mensch' (I'm your Man) vertelt hoe Alma, ambitieuze en alleenstaande werknemster van het beroemde Pergamon Museum in Berlijn, als test/studie drie weken lang opgescheept wordt met een zekere Tom, een humanoïde robot. Alma heeft het even gehad met mannen. Tom lijkt een echte mens en is geprogrammeerd om het zijn omgeving naar de zin te maken. Is hij de perfecte mens? Of een koele minnaar? Na die testperiode moet Alma met een rapport komen.

Maria Schrader stelt tal van pertinente vragen zoals: "kan liefde bestaan zonder conflict?" We zien geen gratuite toekomstmuziek - de film speelt nadrukkelijk in Berlijn vandaag - maar een (vr)olijke, humoristische kijk op romantische implicaties van kunstmatige intelligentie.

Een melancholische komedie die te denken geeft! Met een glimlach.

Freddy Sartor

"Het sterk geacteerd, knap geschreven 'Ich bin dein Mensch' werpt niet alleen nieuw licht op het robotgenre, maar ook op de romantische film. Een indrukwekkende dubbelslag." ??? De Volkskrant

Uit den grooten volkskalender van Paul Van Zummeren

Kristien VAN ZUMMEREN

We zijn de maand januari binnengestapt. Vroeger noemde men hier te lande deze maand ook de "wolfsmaand" omdat de wolven, door honger gedreven, de bossen verlieten en zich in de vlakten vertoonden. Ooit las ik ook de naam "hardmaand" of "haardmaand", wellicht omdat bij harde koude de mensen maar liefst bij de haard vertoefden.

De algemene verwachting van onze voorouders was inderdaad dat de maand januari koud moest zijn, anders was het niet goed.

Drie belangrijke dagen melden zich in de week die voor ons ligt. Dat is de feestdag van Geneveva, 6 januari met de Driekoningen en 8 januari, de feestdag van Sint-Goedele.

Geneveva dus en de volkskalender predikt:
**MET GENOVEVA SNOEI DE WIJNGAARD,
ZO WORDEN DE DRUIVEN GOED VAN AARD.**

Die dagheilige was ook schutpatroon tegen geelzucht en ondermeer ook tegen jicht. Uit alle recepten die oude geschriften ons bieden tegen geelzucht, onthoud ik vooral dat het drinken van thee gemaakt van hulstbladeren goed helend zou zijn. Maar je kon ook een flesje of een potje gevuld met eigen urine in de schoorsteen hangen. Als de inhoud was verdampt, moest ook de geelzucht zijn verdwenen.

Zes januari, Driekoningendag, is de dertiende dag na Kerstmis. En in West-Vlaanderen zegt men:
**ALS 'T OP DERTIENDAG VRIEST,
VRIEST HET DERTIEN WEKEN LANG.**

De vrome kudde

Op restaurant Ingezonden door Odilie Mombeek

De klant krijgt een glas water voorgezet en schrikt:

- Wat is dat? Gewoon water!

Zegt de kelner:

- Sorry mijnheer, ik vergat de wijn erbij te doen.

Op restaurant Ingezonden door Gustaaf Dupont

De verbolgen klant laat de chef roepen:

- Er zit een stuk rubber in die paardenworst!

Antwoordt de chef:

- Zo ziet u maar hoe de functie van het paard almaar meer werd overgenomen door voertuigen met verbrandingsmotor.

Op restaurant Ingezonden door Margot Van Wijnendale

Kelner tegen ontevreden klant:

- Onze kok houdt eraan u te feliciteren met uw opmerkzaamheid, mijnheer. Het was inderdaad afwaswater.

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediens-ten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 2 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Sint-Thomas van Kantelberg te Sint-Kruis (gemeente Brugge).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om

lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Sint-Thomas van Kantelberg betreft het de gemeente Brugge).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2023 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Sint-Thomas van Kantelberg ter attentie van Hugo Pieters, Brierversweg 332
B-8310 Sint-Kruis

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identi-

teitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 1 februari 2023 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithanging in de parochiekerk van de parochie Sint-Thomas van Kantelberg te Sint-Kruis/Brugge.

Opgemaakt op 1 januari 2023 te Sint-Kruis.

Pieters Hugo,
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Sint-Thomas van Kantelberg te Sint-Kruis (gemeente Brugge).

Oproep door de aangestelde verantwoordelijke van de parochie tot kandidaten voor het lidmaatschap van de kerkraad (KR-I)

Overeenkomstig artikel 7 § 1 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediens-ten, wordt aan alle belangstellenden meegedeeld dat er 2 vacatures zijn binnen de kerkraad van de kerkfabriek Heilige Kruisverheffing en Sint-Jozef te Sint-Kruis (gemeente Brugge).

Enkel de personen die beantwoorden aan de hierna volgende voorwaarden, komen in aanmerking om

lid te zijn van de kerkraad:

1° rooms-katholiek zijn;
2° de volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het ogenblik van de verkiezing;
3° in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn van de gemeente of van een van de gemeenten van de gebiedsomschrijving van de parochie (voor de parochie Heilige Kruisverheffing en Sint-Jozef betreft het de gemeente Brugge).

Uitsluitend schriftelijke kandidaturen komen in aanmerking. Zij moeten vóór 1 februari 2023 ingediend zijn bij:

Kerkfabriek Heilige Kruisverheffing en Sint-Jozef ter attentie van Pieters Hugo, Brierversweg 332,
B-8310 Sint-Kruis

De poststempel of de datum van ondertekening voor ontvangst geldt hierbij.

Kandidaturen dienen vergezeld te zijn van een kopie van de identi-

teitskaart (voor- en achterzijde of zo het om een elektronische identiteitskaart gaat, een afdruk ervan met adresgegevens), dit met het oog op de controle van de voorwaarden 2° en 3°.

Na 1 februari 2023 zullen de naam, voornaam en volledig adres van de kandidaten bekendgemaakt worden door uithangen in de parochiekerk van de parochie Heilige Kruisverheffing en Sint-Jozef te Sint-Kruis.

Opgemaakt op 1 januari 2023 te Sint-Kruis,

Pieters Hugo,
door de bisschop aangestelde verantwoordelijke van de parochie Heilige Kruisverheffing en Sint-Jozef te Sint-Kruis (gemeente Brugge).

HET HEILIGENBOEK

Petrus

Jesus loopt langs het Meer van Galilea en ziet Simon en zijn broer Andreas, een leerling van Johannes de Doper. Beide vissers volgen Hem.

Simon, die van Jesus de naam Kefas (Petrus) krijgt, is getuige van de belangrijkste ogenblikken van zijn openbare leven: de opwekking van de twaalfjarige dochter van Jäirus, de gedaanteverandering op de berg Tabor en het gebed in de olijfgaard Getsemane.

Hij is actief in de eerste christelijke gemeenschap van Jeruzalem, verkondigt het evangelie bij de joden en geneest zieken.

Als Petrus tijdens de christenvervolgung vastgeketend wordt, bevrijdt een engel hem. Hij vlucht naar Antiochië, waar hij opnieuw gearresteerd wordt.

Hij neemt met de apostelen, Paulus van Tarsus en zijn begeleiders deel aan het Concilie van Jeruzalem. Met dit concilie eindigt in de *Handelingen van de Apostelen* de 'biografie' van Petrus.

Volgens de kerkelijke overlevering brengt hij zijn laatste levensjaren door in Rome, waar hij de marteldood sterft. Op eigen verzoek wordt hij met het hoofd naar beneden gekruisigd, omdat hij niet waardig is te sterven zoals Jesus. Petrus' graf bevindt zich onder het hoofdaltaar van de Sint-Pietersbasiliek.

De eerste woorden van Jesus aan Petrus zijn: 'Kom, volg mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.' (Mt 1,17).

Hiermee wordt zijn toekomstige taak aangekondigd. Zonder geleer-

de vorming, maar van natuur uit fris en vurig gelooft Petrus in wie hem roept. Na een moedig en nobel 'ja' wordt hij een gehoorzame leerling.

Zijn nieuwe naam Kefas (Aramees) of Petrus (Latijn) maakt zijn 'opdracht' duidelijk: hij is een 'rots', een man op wie anderen kunnen steunen. Petrus staat in de rangorde van de apostelen altijd op de eerste plaats en wordt van alle apostelen ook het meest genoemd in de vier evangeliën.

Petrus heeft niet alleen christelijke deugden, maar ook menselijke zwaktes. Hij is naïef, angstig, wankelbaar. Snel laat hij zich meeslepen om dan de moed te verliezen, zoals op het Meer van Galilea, waar hij Jesus op het water tegemoetkomt, door de sterke wind bang wordt, begint te zinken en door Jesus vastgegrepen wordt.

Jesus vraagt: 'Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?' (Mt 14,31).

Snel belooft Petrus met zijn grote mond iets wat hij niet kan houden, zoals tijdens het Laatste Avondmaal. Hij zal zijn Meester nooit in de steek laten, voelt zich niet waardig dat Hij zijn voeten wast en wil zelfs zijn leven voor Hem geven. Tijdens Jezus' arrestatie grijpt Petrus naar het zwaard om Hem te verdedigen en slaat impulsief het rechteroor van de slaaf van de hogepriester af. Maar korte tijd later wordt hij ontrouw en zegt tot driemaal toe dat hij 'die man' niet kent (Mt 26,69-74).

De aard van verloochening wordt scherper: de eerste keer ontkent hij 'met klem', de tweede keer ontkent en zweert hij, de derde keer begint hij te vloeken en te bezweren. Nadat een haan kraait, weent hij bitter.

Tijdens de algemene audiëntie van 24 mei 2006 ging Benedictus XVI uitvoerig in op deze bekende Bijbel-passage. Hij zei onder meer: 'Petrus verraadt zijn Meester. De school van het geloof is geen triomftocht maar een weg die met lijden en liefde bedekt is, met beproevingen en trouw die elke dag hernieuwd moet worden. Petrus, die volkomen trouw had beloofd, kent de bitterheid en de vernedering van de verloochening: de overmoedige leert op eigen kosten de nederigheid. Maar Petrus moet leren zwak zijn en beseffen dat vergiffenis noodzakelijk is. Als zijn masker eindelijk afvalt en hij de waarheid van zijn zwak hart begrijpt, het hart van een gelovige zondaar, breekt hij in bevrijdende tranen van spijt uit. Na deze tranen is hij bevrijd voor zijn zending.'

Uit dit Bijbelverhaal blijkt dat de apostel Petrus een lange weg gaat om uiteindelijk zijn vertrouwen in Jesus te stellen: 'van een naïef enthousiasme van de aanvankelijke instemming naar de pijnlijke ervaring van de verloochening en de tranen van de bekering'

Tom Zwaenepoel, *Het Heiligenboek. Levenswijsheden van honderd en enige heiligen*, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Uitverkocht.

BOEK GESCHIEDENIS

Macht en verleden

Ivo van de Wijdeven

Wie een nieuwsoortige vorm van 'duister toerisme' (het bezoeken van slagvelden en andere oorden waar erge dingen gebeurden) wil bedrijven, suggereren we Yan'an in China, het hoofdkwartier van Mao tussen 1935 en 1949, toen hij aan de macht kwam.

Vroeger was het straatarm, maar intussen verrees er een nieuw historisch themapark dat ruim 1,5 miljard euro kostte.

De regimes in China en Rusland doen er alles aan om de geschiedenis naar hun hand ter zetten.

Vladimir Poetin gedraagt zich niet enkel als regeringsleider, maar evenzeer als geschiedenisleraar.

Door de Tweede Wereldoorlog en de periode van het communisme te herinterpreteren, schiep hij een nieuw kader waarin de Russen opnieuw trots zouden moeten zijn. Dat kader wordt volop aangewend tijdens de huidige oorlog in Oekraïne.

In *De macht van het verleden* legt de Nederlandse historicus Ivo van de Wijdeven haarfijn uit hoe politici en potentaten de geschiedenis gebruiken. Daarmee geeft hij ook inzage in de diepere drijfveren van machthebbers. Hun visie op het verleden stuurt hun handelen in het heden. Dat gebeurt overigens ook in de democratische wereld. Behalve China, Rusland en Turkije bestudeert van de Wijdeven ook het mechanisme van geschiedenisgebruik in Polen en het Verenigd Koninkrijk.

In Polen probeert de regeringspartij zowel de Tweede Wereldoorlog als de communistische overheersing te herlezen, met als gevolg dat de (door het Westen gesteunde) vrije vakbond Solidarnosc en zijn leider Lech Walesa uit beeld verdwijnen.

Maar ook de Brexit heeft alles van doen met herinterpretatie van geschiedenis. Al jaren weken conservatieve historici het verleden van de Britten los van de andere Europese volkeren. (eds)

Ivo van de Wijdeven, *De macht van het verleden. Geschiedenis als politiek wapen*, Spectrum, Utrecht, 2022, 320 blz., 24,99 euro, ISBN 978 90 0037 42 0.