

KERK & Leven

47

2022

WEEKKRANT

23 NOVEMBER

JAARGANG 83

EDITIE 1268

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Een troostplek, ook in de pastorale eenheid Marta en Maria



Sinds 1 november 2022 is de eerste troostplek in de nieuwe pastorale eenheid Marta en Maria een feit. Reeds enkele jaren duiken troostplekken her en der op. De traditionele vormen van rouwen zijn aan het verdwijnen. Herdenkingsmissen komen minder voor. Minder mensen worden kerkelijk begraven en de kinderen en familie van een overledene zijn minder kerk gebonden.

Het bezoek aan het kerkhof beperkt zich voor velen tot de november-tijd. En een plek om te verwijlen is niet direct beschikbaar op een traditioneel kerkhof.

Nieuwe vormen zijn belangrijk en geven ook ruimte aan andere behoeftes omtrent het rouwen. Jongeren hebben minder traditie rond rouwen en zoeken misschien een plek om te verwijlen.

troostplek zien we dan ook als een plaats waar je kunt vertoeven in de rust van de natuur of in een kerk.

Buiten kan de rust van de natuur, de mooie omkadering en de gang van de seizoenen aanzetten tot mijmeren, verwijlen en in contact komen met de geliefde die er niet meer is.

Binnen in een kerk kan de stilte van het gebouw, de intimiteit en de sfeer hetzelfde bewerkstelligen. Zo openen we het kerkgebouw ook meer voor andersdenkenden. Niet het gebouw op zich is belangrijk, wel de mogelijkheid om stil te vallen bij het denken aan de overleden geliefde. Misschien kan het een plek van troost worden of vind je er een nieuw perspectief of hoop.

Daarom rijpte het idee in de stuurgroep van de pastorale eenheid om ook eens te kijken om een troostplek op te richten. Uiteindelijk werd beslist om er 2 op te richten, namelijk één binnen in de kerk van Sint-Kruis en één in de tuin van de kerk van Male.

De troostplek in de kerk van Sint-Kruis (zie bijhorende foto 's) is dan ook sinds 1 november in opbouw en reeds te bezoeken en werd opgericht in eigen beheer. Ze bevindt zich achteraan in de kerk ter hoogte van de doopkapel. De kring van stoelen is reeds geplaatst, het kunstwerk is opgehangen.

De troostplek wordt nog verder afgewerkt, onder andere met een kaarsenhouder waardoor een kaarsje branden ter herinnering ook tot de mogelijkheden zal behoren. Het opstellen van de troostplek bracht enkele kleine veranderingen mee in de opstelling van de kerk. Het kinderhoekje verhuisde naar de andere kant ter hoogte van het Mariabeeld.

Ook het Mariabeeld werd wat verzet zodat het Weesgegroet nu goed zichtbaar wordt.

Het kalligrafiewerk is van de hand van Nathalie Beelpreez. Ze liet zich inspireren door een toevallig bezoek aan een oud kerkhof waar de kruisen op de graven scheef geheld stonden, verweerd door de tijd. De vallende bladeren zijn een verwijzing naar de natuur waar de herfst het stilvallen van het leven aankondigt.

Als je aandachtig het werk bekijkt, bemerk je de restanten van een 300 jaar oude bijbel met verwijzing naar de maand november. De rechtehoekige structuren in het kruis samen met de kleurrijke randen zijn een knipoog naar de glasramen in de kerk.

De tekst op het kalligrafiewerk is van Hilde Delameillieure.

De troostplek in de tuin van de kerk van Male zal in het voorjaar van 2023 klaar zijn. De ingang van de troostplek zal zich bevinden rechts van de muur als je naar de ingang van de kerk bent gericht. De eerste voorbereidende werken zijn reeds gebeurd.

Parkeerplaats werd omgevormd tot hellend vlak zodat ook minder mobiele bezoekers tot bij de troostplek kunnen komen. Ook hier zal de tekst op het op te hangen kunstwerk in Cortenstaal van de hand zijn van **Hilde Delameillieure**.

Deze troostplek wordt gerealiseerd met steun van het stadsbestuur van Brugge. Een bijkomend artikel rond deze troostplek wordt gepubliceerd naar aanleiding van de opening.

We hopen dat deze twee troostplekken een eigentijdse en zinvolle invulling kunnen geven aan de nood aan rouwen en herdenken in de huidige tijd. Na Corona is er meer nood aan deze vorm van troost. Hopelijk kan dit voor ieder van ons plekken worden om even stil te staan bij de vergankelijkheid van het leven in deze jachtige tijd.

Hilde en Johan Devoghel-Delameillieure



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & Leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & Leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

Marta & Maria
Pastorale Eenheid St-Kruis

VIERINGEN EN DIENSTEN

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 26 november in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 27 november in HK
10.30 u. Eucharistieviering voor de overleden leden van NEOS. Voor overleden ouders en grootouders.

Dinsdag 29 november in klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering voor Godelieve Teerlynck en overleden familie.

Woensdag 30 november in ST
08.30 u. Eucharistieviering voor Godelieve Teerlynck en overleden familie.

Woensdag 30 november in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Donderdag 1 december in klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering voor Godelieve Teerlynck en overleden familie.

Vrijdag 2 december in ST
08.30 u. Eucharistieviering voor Godelieve Teerlynck en overleden familie.

Zaterdag 3 december in HK
18.00 u. Eucharistieviering voor Sonia Wittesaele, echtgenote van Antoine Vanhollebeke en dochtertje Brendy.

Zondag 4 december in ST
10.30 u. Eucharistieviering voor Hendrik Hendrickx. Voor Henri Lamote, echtgenoot van Marie-Thérèse Cornelis.

Uit de liturgische kalender

Een nieuw liturgisch jaar (A) vangt aan. We volgen de evangelist Matteüs
In de liturgie wordt de parse kleur gedragen

Zondag 27 november:
Eerste zondag van de advent:
Waak en wees bereid (Mt. 24, 37-44).

Zondag 27 november:
H. Acharius:
IDe heilige Acharius (+ 639) is bisschop van het samengevoegde bisdom Noyon-Doornik. Hij heeft een grote invloed op de verspreiding van het christendom in het huidige Belgische deel van het Merovingische Rijk.

Woensdag 30 november:
H. Andreas, apostel:
Andreas, een Galilees visser en broer van Petrus, is de eerste van de toekomstige apostelen, die door Jezus geroepen wordt aan de oever van de Jordaan. Hij brengt Petrus bij Jezus. Hoewel hij de eerstgeroepene is, verdwijnt hij bijna volledig op de achtergrond. Weinig is bekend over deze deemoedige visser die door de Heer tot mensenvisser wordt gemaakt. Volgens de traditie zou hij de kruisdood gestorven zijn.

Donderdag 1 december:
H. Eligius, bisschop:
Eligius (Sint-Elooi), omstreeks 590

geboren in de omgeving van Limoges, is eerst goudsmid nadien raadgever van de Frankische koningen. Hij sticht de abdij van Solignac, wordt priester gewijd, vervolgens bisschop van Noyon-Doornik. Hij is vooral werkzaam in de Leie- en Scheldestreek en sticht de Sint-Salvatorkerk (kathedraal) van Brugge. Hij sterft op 1 december.

Vrijdag 2 december:
Z. Jan van Ruusbroec:
Jan van Ruusbroec, ook de wonderbare genoemd, is geboren te Ruisbroek bij Brussel in 1293. Als kapelaan van Sint-Goedelekerk sticht hij op 50-jarige leeftijd een klooster van Reguliere kanunniken van de

heilige Augustinus te Groenendaal. Daar schrijft hij zijn beroemde werken over de mystiek. Hij overlijdt er op 2 december 1381.

Zaterdag 3 december:
H. Franciscus Xaverius, priester:
Franciscus Xaverius (1506-1552) is een van de metgezellen van Ignatius van Loyola. Hij verkondigt het geloof in India, Ceylon, de Molukken en in Japan. Hij brandt van liefde voor God en voor het heil van de mensen. Hij sterft aan een stadspoort van China.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN
De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.

PAROCHIAAL ZANGKOOR
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in het klooster.

FACEBOOK
Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Herabonneren Kerk en Leven



Nog heel wat abonnees hebben hun abonnement op Kerk en Leven nog niet verlengd. Als u Kerk en Leven vanaf volgend jaar in uw brievenbus wilt vinden, aarzel dan niet om uw abonnement op Kerk en Leven van uw Pastorale Eenheid (PE) Maria en Marta Sint-Kruis te vernieuwen.

Wij bieden u volgend jaar 48 nummers voor de prijs van 50 euro. U kunt ook een steunabonnement nemen aan 60 euro. Gewoon doen dus!

Hoe herabonneren? U schrijft het bedrag van minstens 50 euro (of 60 euro als steun) over op rekeningnr. BE22 4752 0671 0147 van Parochieblad Sint-Kruis.

U betaalt liever contant? Dan kunt u geld + naam + adres in een omslag deponeren in de brievenbus van de pastorie: Brieversweg 332 of Pastorieweg 15. Ook kunt u het geld + naam + adres in een omslag na de eucharistieviering afgeven aan de pastoor.

Gloria Antonio Vivaldi

Cantates van
Dietrich Buxtehude

Liederen in teken van
Kerst

Koor Vagantes Morborum
Euterpe Baroque Consort

Inge Zutterman sopraan
Jana Pieters sopraan
Ellen Wils alt

o.l.v. Lien Saey

Zondag 18 december 2022
16u

Sint-Gilliskerk
Baliestraat 2, Brugge

Tickets

€20

€25 (VIP met voor-
behouden plaats)

0497/46 66 51
info@vagantes.be
Scan de QR code



Bond Zonder Naam

De alombekende, mooie en handige **jaarkalender** is opnieuw in aanbieding.

Bovendien zijn er ook nog de dagelijkse **spreukenkalender** en de **scheurkalender**.

De **'welkom' servetten** zijn eveneens beschikbaar.

En als attentie of ... werd er maar **één kaars** ontworpen : **'VOOR JOU'**, een uniek en prachtig artikel

De democratische prijs van vorige jaren werd behouden.

Deze artikels zijn te bekomen bij:

Agnes Goossens Malehoeklaan 17, Male .Er kan ook telefonisch besteld of eenafspraak gemaakt worden: 050 35 52 55 of 0472 22 50 52.

Bond Zonder Naam dankt je van harte!

SOLIDARITEITSFONDS CAW

Help ons mensen in nood helpen



In deze harde tijden van omhoogschietende energieprijzen, inflatie en crisis worden mensen met een bescheiden inkomen, of een vervangingsinkomen, extra-zwaar getroffen.

Het Centrum Algemeen Welzijnswerk Noord-West-Vlaanderen (CAW) staat altijd klaar voor iedereen die hulp of steun nodig heeft, en heeft daarbij extra aandacht voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.

Na corona kwam de crisis

In volle coronacrisis richtte het CAW een Solidariteitsfonds op om mensen en kwetsbare gezinnen snel en doelgericht te ondersteunen waar nodig. Maar na corona kwam de economische crisis. Mensen en gezinnen die sowieso al moeite hadden om het hoofd boven water te houden, dreigen zo helemaal kopje onder te gaan.

Omdat het aantal crisissituaties nu zo mogelijk nog groter geworden is, zet het CAW de werking van zijn Solidariteitsfonds, dat oorspronkelijk alleen voor coronatijden bedoeld was, verder.

Hoeveel financiële en andere hulpverlening er in Vlaanderen ook bestaat, toch vallen heel wat mensen door de mazen van het net.

Dat zien ook de hulpverleners van het CAW met lede ogen gebeuren. Te vaak moeten zij vaststellen dat mensen niet geholpen kunnen worden met het bestaande aanbod en helemaal in een uitzichtloze situatie belanden.

Eerste stap in goeie richting

Net voor die mensen, voor wie het er helemaal hopeloos uitziet, kan het Solidariteitsfonds de eerste stap in de goeie richting betekenen. Stelt een hulpverlener vast dat zijn cliënt uitgesloten wordt van alle andere mogelijkheden tot ondersteuning, dan kan hij een aanvraag voor (eenmalige) steun indienen bij het Solidariteitsfonds.

Maar om mensen verder te kunnen helpen, heeft het CAW wel zelf steun nodig. Jij kan het CAW perfect helpen bij zijn hulpverlening aan mensen in nood. Dat kan met een gift op het rek.nr. BE73 0682 4768 3160 van CAW Noord-West-Vlaanderen, met de vermelding 'Solidariteitsfonds'.

40 euro = 22 euro

Met jouw gift maak je welzijn bereikbaar voor iedereen.

Voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest. De belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen, waaronder het CAW, bedraagt 45%. Een gift van 40 euro kost je in de praktijk dus slechts 22 euro.

In de loop van het eerste kwartaal van 2023 zal je hiervoor van het CAW een attest krijgen.

Help jij het CAW in deze moeilijke tijd mensen helpen?

ZONDAGSGEBED

Heer God, wij wachten op uw aanwezigheid die alles vernieuwt.

Open onze oren voor uw woorden van hoop.

Open onze ogen voor uw wegen van geluk.

Open onze harten voor het geheim van uw Liefde.

Open onze handen om vanuit uw mildheid te leven.

Geef ons de goede woorden in om van uw goedheid te getuigen.

We vragen het U door Jezus Christus, onze Heer.

Lode Aerts, bisschop van Brugge

De
volwassenen
zijn de stenen,
de kinderen
het
cement.

Godfried
Bomans



Winterbar Windroos



Windroos vzw is een dagcentrum in de Vlamingdam voor volwassenen met een meervoudige beperking. "Vrienden van Windroos" vervangt de traditionele kerstmarkt in het Grootseminarie van Brugge door een "Winterbar" met afhaalpunt. Een gezellige ontmoetingsplaats waar je iets kleins kan eten en drinken.

Locatie middelbare school MIA, Boogschutterslaan 25, St.-Kruis.

Afhaling van vooraf bestelde producten kan tussen 11.00 en 18.00 uur.
Bestel nu op www.windroos.tk.

Programma van de dag

11.00 uur: Opening van de Winterbar met doorlopend gelegenheid tot aankoop.

12.00 – 20.00 uur: Verkoop worstenbroodjes.

14.00 – 18.00 uur: Verkoop pannenkoeken.d

20.00 uur: Optreden coverband "Perfect Match"

Te koop op de winterbar

Confituur: huisgemaakt in het dagcentrum. Groot assortiment.

Allerlei artisanale werken gemaakt door de gebruikers in het dagcentrum Windroos.

Appelsap, cava.

Kerstkransen, bloemstukjes."

ZONDAG 11 DECEMBER

Adventsconcert Scola Gregoriana (edition EMMAÛS ST-ANDRIES ST-MICHIELS)

Op zondag 11 december verzorgt de Scola Gregoriana Brugensis in de Brugse Karmelietenkerk een stemmig namiddagconcert rond het thema 'Gregoriaans als inspiratiebron'. Het programma omvat een schat aan gregoriaanse gezangen voor de advent, de kerstdagen en Driekoningen.

Na twee jaar gedwongen uitstel wegen covid viert de Scola met dit concert meteen ook haar vijftigste verjaardag. Ze doet dit in haar eigen 'thuiskerk', die overigens een uit-

stekende akoestiek heeft voor gregoriaanse muziek.

Het concert is tevens een eerbetoon aan de alom gewaardeerde organist Chris Dubois, die eerder dit jaar afscheid nam als organist-titularis van de Karmelietenkerk.

Hij werd er opgevolgd door Michael De Geest, die tijdens het concert twee kerstcomposities van Chris Dubois zal uitvoeren.

De Scola staat onder leiding van Roland Declerck.

Iedereen is hartelijk welkom voor dit concert op zondag 11 december om 16 uur in de kerk van de paters Karmelieten, Ezelstraat 28, Brugge. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

Bezinning bij Christus Koning

Jezus, Jij bent geen koning van geboorte, Jij bent het geworden door je manier van leven.

Jouw boodschap daagt uit om koninklijk, royaal te leven met zorgzame liefde voor elkaar.

Goede God, trek met ons mee op de tocht van ons bestaan en houdt in ons hart het visioen levendig dat uw koninkrijk tot voltooiing zal komen.

Maak ons tot levende getuigen van uw liefde die duren zal tot in eeuwigheid.

Laat ons herders zijn voor elkaar en zorg dragen voor elke mens, naar het voorbeeld van Jezus Christus,

Uw Zoon en onze Broeder.

De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur in Kinopolis te Brugge Koning Albert I-laan 200

Wijziging ticketverkoop

- aankoop online Andere Film
- aankoop online kinopolis Brugge
- aankoop aan automaat Kinopolis
- aankoop aan de kassa Kinopolis

Meer info krijg je:

- aan onthaal DAF bij Zaal 5
- tel: F.DeBie 0498 11 42 54
- via www.anderefilm.be
via info@anderefilm.be

Kinopolis via De Lijn

Heen: station lijn 27 (Kinopolis-Loppem)
19:37u. -aankomst 19:49u.

Terug:

22:02 u. lijn 94 naar station Brugge
22:33 u. lijn 88 naar station Brugge

Tickets: 8 euro (Na 10 tickets - 11de gratis)

Contact:

info@anderefilm.be
www.anderefilm.be

Donderdag 1 december

Inleiding Freddy Sartor
NATURAL LIGHT

Hongarije 2021 - Regie: Dénes Nagy
- Taal: Hongaars _103'
Vertolking: Ferenc Szabó, László Bajkó, Tamás Garbacz

Palmares: Filmfestival Berlijn: Zilveren Beer

In deze heel bijzondere want verstilde oorlogsfilm van de debuterende Hongaarse filmer Dénes Nagy blijkt de hoofdfiguur korporaal Istvan Semetka even present als afwezig. Drie dagen volgen we hem in de koude winter van 1943 terwijl hij door het mistige, modderige land ploetert, de gruwel om zich heen quasi negerend.

Tot 1944 collaboreerde Hongarije met nazi-Duitsland. De Hongaarse soldaten mochten enkel bewakingsopdrachten uitvoeren in de veroverde gebieden van de Sovjet-Unie en Ukraine. Hun vijand daar zijn partizanen die in de dichte bossen schuilen.

'Natural Light' - qua vertelstijl verwant met 'Son of Saul' van Laszlo Nemes - is gebaseerd op enkele bladzijden van de 600 pagina's dikke gelijknamige turf van Pal Závada. Nagy laat in de film het natuurlijk licht uitsluitend schijnen op Semetka! Wie is deze Hongaarse boer echt? Kan hij meer zijn dan een ontregeld radertje in een amorele oorlogsmachine?

Freddy Sartor

OPKIKKERTJES

Onlogisch

Hedwig Van Peteghem

Soms komt een mens wat tegen. Je houdt het niet voor mogelijk. Het klopt gewoon niet. In onze ogen klopt het niet dat mensen, die alle moeite doen om gezond te leven, toch geveld worden door (chronische) ziektes. Het is niet eerlijk dat goede en jonge mensen voortijdig sterven, terwijl er zo veel oudere mensen zijn die amper nog weten dat ze leven. En wie trouw en consequent zijn geloof beleefd, staat aan hetzelfde onheil bloot als diegene die zich van God noch gebod iets aantrekt. Terwijl sommigen als gekken door het verkeer razen, wordt een onschuldige voorzichtige chauffeur het slachtoffer. Iemand die nog een hele toekomst voor zich heeft en niets tekortkomt, beslist uit het leven te stappen. We snappen niets van dat alles. Dat zijn natuurlijk allemaal negatieve erva-

ringen, waarbij we bijna uit pure wanhoop – en terecht – denken: dit klopt niet.

Natuurlijk zijn er ook – en misschien evenveel – positieve gebeurtenissen in ons leven. Maar omdat we blij zijn dat ze ten goede zijn gekeerd, stellen we ons daar minder vragen bij. Het is goed zo. Het is goed dat een zoon na vele jaren zijn moeder opnieuw komt bezoeken. Het is een wonder dat iemand zonder één schrammetje uit een zwaar verkeersongeval komt. Het is ongelooflijk dat er mensen zijn die de hoop en de strijdvaardigheid bewaren om het onrecht in onze wereld minder kans te geven. Het is bijna bovenmenselijk hoe iemand, soms ten koste van de eigen gezondheid, blijft zorgen voor een ziek familielid, ook al is er geen beterschap in het vooruitzicht. Ook die situaties beantwoorden niet aan onze logica,

maar gelukkig bestaan ze meer dan we denken.

En als ik dan de Bijbelverhalen naast ons wel en wee leg, dan merk ik ook dat er van alles niet klopt. Een kind wordt de redder van de wereld, de laatsten zullen de eerste zijn, verrijzenis boort zich door de dood. „Dat klopt toch niet”, zeggen we dan. Fabeltjes? Niets van. Juist daar waar het niet klopt, zou wel eens de boodschap kunnen zitten. Een boodschap van hoop, geloof en liefde. Kijk maar naar je eigen leven. Misschien heb je er wel overheen gekeken?

Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

De vrome kudde

Op de bus Ingezonden door Irène De Vries

Met haar vijf dagen oude baby stapt Gerda op de bus. Zegt de chauffeur verschrikt: Wat een lelijke baby! Diep gekrenkt gaat Gerda achterin zitten. Vraagt de man naast haar: Wat scheelt er?

Zegt Gerda: De chauffeur maakte een beledigende opmerking.

Zegt de man: Dat is een schand! Buschauffeurs moeten altijd beleefd zijn.

Zegt Gerda: Dat vind ik ook en ik zal het hem meteen eens gaan zeggen!

Zegt de man: Gelijk heeft u. Ik zal intussen uw hondje wel vasthouden.