

# KERK & Leven

45

2022

WEEKKRANT

9 NOVEMBER

JAARGANG 83

EDITIE 1268

## PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

HERABONNEREN KERK EN LEVEN

### Uit goede bron

We worden overspoeld door informatie, maar wie weet nog wat we kunnen vertrouwen?

Veel mensen hebben behoefte aan betrouwbare en waardevolle info. Precies waar wij met **Kerk en Leven** sterk in zijn. Daarom voeren we dit jaar de abonneringscampagne met de slogan 'Uit goede bron'.

U begrijpt natuurlijk meteen de dubbele bodem. **Kerk en Leven** is een betrouwbare nieuwsbron voor alles wat in de Kerk en in de samenleving gebeurt, van de eigen parochie tot de grote wereldkerk.

Onze lezers kunnen er op rekenen dat we geen praatjes verkopen. Tegelijk verwijst 'Uit goede bron' naar die grote bron waaruit wij mogen putten. De bron van het evangelie, van ons geloof, van tweeduizend jaar christendom. Een indrukwekkende bron dus.

De bijhorende foto speelt daarop in. Een jongedame, sportief op wandel in de bergen, laaft zich aan de bron. Het water uit de veldfles van **Kerk en Leven** verkoelt en verkwikt.

De sneeuw en gletsjers rondom beklemtonen dat het hier om zuiver water gaat, voor mensen die puur van hart zijn. Nog enkele slokken en onze jongedame is klaar voor de klim naar de bergtop. Helemaal één met de schepping, symbolisch steeds dichterbij Hem die onze oerbron is.

Samen met u willen we in 2023 zo'n bron zijn voor honderdduizenden lezers. Ze zullen het nodig hebben, in een wereld die oorlog, geweld en polarisatie niet uit de weg gaat. Gelukkig weten we uit welke bron we kunnen putten om het pad van Jezus te volgen.

Samen schenken we hert levende water waarmee we moeiteloos de hoogste berg opraken, letterlijk of figuurlijk.

Met Kerk en Leven willen we de wekelijkse leverancier van positieve energie zijn voor al onze lezers. Wie in ons blad leest over al het goede, mooie en waardevolle in onze samenleving, binnen en buiten de kerk, voelt zich helemaal opgeladen. Onze artikels, lokaal, diocesaan en nationaal, proberen een voedingsbron te zijn voor harten en geesten.

#### Herabonneren

Ongetwijfeld ondervindt u het ook zelf: we beleven tijden van torenhoge inflatie. Ook de uitgeverwereld ontsnapt hier niet aan. De grondstofprijzen voor onder meer papier en inkt, de energie- en distributieprijzen zijn extreem gestegen in de voorbije maanden.

De komende maanden beloven weinig beterschap. Daarom zijn we genoodzaakt de tarieven ook dit jaar te verhogen.



(c) 2013-2022 - KERK&Leven

**Maar aarzel daarom niet om uw abonnement op Kerk en Leven van de Pastorale Eenheid (PE) Marta en Maria te vernieuwen. We bieden u volgend jaar 48 nummers voor de prijs van 50 euro.**

**U kunt ook een steunabonnement nemen aan 60 euro.**

**Gewoon doen dus!**

#### Hoe herabonneren?

**U schrijft het bedrag over op rekening BE22 4752 0671 0147 van Parochieblad Sint-Kruis.**

**U betaalt liever contant? Dan kunt u geld met naam en adres in een omslag deponeren in de brievenbus van de pastorie: Briersweg 332 of Pastorieweg 15.**

**U kunt uiteraard ook het geld met naam en adres in een omslag na de eucharistievieringen afgeven aan de pastoor.**



## Colofon

**DIENST PAROCHIEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Herman Cosijns

**Diocesane redactie Brugge**  
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,  
liselotte.anckaert@kerknet.be  
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,  
bertrand.goethals@kerknet.be  
Potterierei 72, 8000 Brugge

**Plaatselijke redactie en abonnementen**  
**Rekeningnummer:**  
BE22 4752 0671 0147  
Pastorieweg 15

**Foto's Kerk en Leven**  
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

**Hugo Pieters, pastoor-moderator**  
**Federatie Sint-Kruis**  
Brieversweg 332  
tel./fax: 050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

**Wilfried Desrumaux, diaken**  
Kastanjelaan 4  
tel. 050 35 83 54  
wilfried.desrumaux@telenet.be

**Bart Verhelle, diaken decanaat**  
Moerkerkse Steenweg 391  
tel. 0492 316 993  
bart.verhelle@live.be

**Lien Lecompte**  
Parochieassistente federatie Sint-Kruis  
0477 09 13 49  
kerkenlien@gmail.com

**Federaal rekeningnummer:**  
BE77 7510 0283 2642

**Secretariaat**  
**Sint-Thomas van Kantelberg**  
Brieversweg 332  
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur  
tel./fax 050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

**Secretariaat H. Kruisverheffing**  
Pastorieweg 15  
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur  
tel. 050 35 45 84  
hkruisverheffing@gmail.com



## VIERINGEN EN DIENSTEN

**HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING**  
**ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG**

**Zaterdag 12 november in ST**  
**18.00 u.** Eucharistieviering voor de slachtoffers van beide wereldoorlogen.

Voor kan. Decoene, stichter van de parochie.

**Zondag 13 november in HK**  
**10.30 u.** Eucharistieviering voor een overleden ouders en grootouders.

**Dinsdag 15 november in klooster HK**  
**18.00 u.** Eucharistieviering voor een overledene.

**Woensdag 16 november in ST**  
**08.30 u.** Eucharistieviering voor een overledene.

**Woensdag 16 november in HK**  
**09.00 u.** Morgengebed  
Getijdengebed in de kapel.

**Donderdag 17 november in klooster HK**  
**18.00 u.** Eucharistieviering voor een overledene.

**Vrijdag 18 november in ST**  
**08.30 u.** Eucharistieviering voor een overledene.

*De omhalingen dit weekend zijn bestemd voor de "diocesane priesters in zending".*

**Zaterdag 19 november in HK**  
**18.00 u.** Eucharistieviering voor de overleden ouders en familieleden van het gezin Raphael Danneel en Suzanna Coopman.

**Zondag 20 november in ST**  
**10.30 u.** Eucharistieviering voor Leon Compennolle en Elza Callant, kinderen André en Roger Compennolle en voor schoondochter Rose-Anne Riquier.  
Voor Omer Clyncke, echtgenoot van Antoinette Vandeveld.  
Voor Jozef Bauwens en Godelieve De Buck.

## Uit de liturgische kalender

**Zondag 13 november: Drieëndertigste zondag door het jaar:**  
*Het zal uitlopen op getuigenissen geven (Lc. 21, 05-19).*

**Dinsdag 15 november: H. Albertus de Grote, bisschop en kerkleraar:**  
De heilige Albertus wordt omstreeks 1206 te Lauingen aan de

Donau geboren. Deze uitmuntende Dominicaanse docent telt Thomas van Aquino onder zijn leerlingen. Hij sterft te Keulen in 1280. De werken die hij nalaat, getuigen van zijn brede kennis. Terecht wordt hij dan ook genoemd: de universele leraar.

**Donderdag 17 november: H. Elisabeth van Hongarije:**  
Tot aan haar vroegtijdige dood geeft

Elisabeth (1207-1231) zich onvermoeibaar aan alle noodlijdenden. Zij is een van de meest geliefde heiligen van het Duitse volk.

**Vrijdag 18 november: Kerkwijding van de Romeinse basilieken van de HH. Petrus en Paulus:**  
Het lichaam van Petrus wordt begraven nabij het circus van Nero, het lichaam van Paulus langs de

via Ostia. Onder keizer Constantijn (4de eeuw) worden op beide plaatsen kerken gebouwd waarvan vandaag de wijding wordt gevierd: de huidige Vaticaanse basilieken 'Sint-Pieter' in Vaticaanstad en 'Sint-Paulus buiten de muren'.

## Leven op en rond de parochies

**LITURGISCHE VIERINGEN**  
De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

**SECRETARIATEN**  
**Sint-Thomas van Kantelberg**  
Brieversweg 332  
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur  
050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

**Heilige Kruisverheffing**  
Pastorieweg 15  
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur  
050 35 45 84  
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website  
www.parochiessintkruis.be

**OPEN KERKEN**  
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.  
Heilige Kruisverheffing:  
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.  
Sint-Thomas van Kantelberg:  
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

**PAROCHIAAL ZANGKOOR**  
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in het klooster.

**GEMENGD ZANGKOOR CANTATE**  
Het bestuur komt samen op **woensdag 16 november om 20.00 uur** in de kapel van Sint-Thomas van Kantelberg.

**FACEBOOK**  
Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.  
Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom.

Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

## Een luisterend oor, een helpende hand

**ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE**  
Je bent ziek of hoogbejaard ...  
Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).  
Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

**TELE-ONTHAAL: PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.**  
Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via [www.tele-onthaal.be](http://www.tele-onthaal.be).

**ZELFDODING**  
Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.  
Liever chatten dan praten?  
Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur  
[www.zelfmoordt1813.be](http://www.zelfmoordt1813.be)

**FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE**  
Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis  
0476 30 80 87  
of Open Balie, Baliestraat 5, Brug-

ge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87  
[antoon.vandeputte@telenet.be](mailto:antoon.vandeputte@telenet.be)

**NOOD AAN ONDERDAK**  
24 uur op 24 en 7 dagen op 7:  
Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81  
[crisisopvang@cawregiobrugge.be](mailto:crisisopvang@cawregiobrugge.be)

**Zie ook onze website**  
[www.parochiessintkruis.be](http://www.parochiessintkruis.be)

VRIJDAG 18 NOVEMBER IN MAGDALENAKERK

**Docufilm Lourdes**

Op **18 november om 19.30 uur** wordt de film *Lourdes* vertoond in de Magdalenakerk. Voorafgaand is er een mini-bedevoert om de deelnemers in de juiste sfeer te brengen.

Verschillende mensen delen een achterliggende hoop of angst die hen naar Lourdes drijft. Gelovig of niet, *Lourdes* is een visuele parel waar je helemaal stil van wordt.

Info en tickets:  
www.docfestbrugge.be  
Lourdes wordt ook vertoond in Cinema Lumière op zaterdag 19 november om 17.30 uur.

Met miljoenen zijn ze, de pelgrims die jaarlijks koers zetten naar het bekende bedevaartsoord Lourdes. Via authentieke verhalen werpt deze film een respectvolle en aangrijpende blik op de bedevaartervaring en haar mysterieuze impact op mensen.

Een monumentaal kunstwerk in de Magdalenakerk en een eeuwenoud ritueel brengen ons in de juiste stemming voor deze film. Na de hartverwarmende beelden wordt de avond afgesloten met een korte impressie bij een warm drankje. Breng dekentje en thermos mee.

**De Andere Film**

**Donderdag om 20.00 uur**  
in Kinopolis te Brugge  
Koning Albert I-laan 200

'A Chiara' is een authentiek sociaal drama, dat een diepe indruk nalaat.  
Hilde Vanhoutte

**Wijziging ticketverkoop**

- aankoop online Andere Film  
- aankoop online kinopolis Brugge  
- aankoop aan automaat Kinopolis  
- aankoop aan de kassa Kinopolis

"Een viscerale onderdompeling in de leefwereld van een meisje dat tot volwassenheid gedwongen wordt." ??? Knack Focus

**Donderdag 17 november**  
**EL BUEN PATRON**

**Kinopolis via De Lijn**

**Heen: station lijn 27** (Kinopolis-Loppem)

19:37u. -aankomst 19:49u.

**Terug:**

22:02 u. lijn 94 naar station Brugge  
22:33 u. lijn 88 naar station Brugge

Spanje 2022 - Regie: Fernando León de Aranoa - Taal: Spaans - 120'  
Vertolking: Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor  
Palmares: 6 Goya's voor beste film, regie, acteur, montage, scenario, filmmuziek

**Tickets:** 8 euro (Na 10 tickets - 11de gratis)

Julio Blanco, eigenaar van een fabriek van professionele weegschalen, verzamelt prijzen alsof het postzegels zijn. In de strijd voor alweer een prestigieuze onderscheiding zet Blanco een tandje bij. Maar een ontslagen werknemer, een flirterige stagiaire en een depressieve ploegbaas steken stokken in de wielen. Om zijn kansen te redden overschrijft de baas bijna elke denkbare grens. Julio Blanco blijkt achter zijn innemende glimlach een manipulatieve baas zonder scrupules te zijn. Toch gelooft hij oprecht een goed mens te zijn, een vader voor zijn personeel.

**Donderdag 10 november**  
**A CHIARA**

Italië 2021 - Regie: Jonas Carpignano  
- Taal: Italiaans - 121'  
Vertolking: Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Rosa Caccamo  
Palmares: David di Donatello (Ital. Oscar) voor beste actrice

De vijftienjarige Chiara leidt een typisch tienerleventje met smartphone, gym en rondhangen met vriendinnen. Op het groot verjaardagsfeest van haar oudste zus die achttien wordt is het leuk dansen, drinken en zelfs stiekem roken. Tot een nachtelijke explosie niet alleen vader Claudio's auto verwoest maar ook Chiara's ideaalbeeld van de perfecte vader. Als de vader verdwijnt en haar omgeving zich in stilzwijgen hult, groeit Chiara's emotionele verwarring. Wanneer ze zelf op zoek gaat en dichterbij de schokkende waarheid komt, krijgt de film de allures van een echte thriller.

Het ironische 'El Buen Patron' was in Spanje een ongezien kassucces en scoorde een recordaantal van twintig nominaties voor de Spaanse Oscars, waarvan hij er zes verzilverde. Een publiekslieveling dankzij de lichte toon en de onweersaanbare Javier Bardem, die iedereen, ook de kijker, inpakt als charmante maar gewetenloze bedrijfsleider.

naar *Lieven Trio, DM 14 juni 2022*

"Een Spaanse satire die een goed evenwicht zoekt tussen geestige farce en vlijmscherpe sociale commentaar." ??? Metro NL

Na een film over vluchtelingen en over Roma eindigt Carpignano zijn eigenzinnige trilogie over Calabrië met dit indringend portret van een meisje op een kantelpunt in haar leven. Het verhaal dankt zijn kracht aan het acteurspel en de observerende, ongepolijste stijl.

**Even bezinnen**

WWW.BIJBELCITAAT.BE

**Elke dag een bijbelcitaat**

Ken je de website  
www.bijbelcitaat.be al?

Je kan op die website intekenen om **elke dag gratis een bijbelcitaat** toegemaild te krijgen.

Vanuit de dagelijkse e-mail kan je doorklikken naar de lezingen van de dag, veelal met daar telkens een korte overweging bij. En telkens is er ook een 'leestip van de dag', om de lezer met een eenvoudige overweging te helpen om het Woord om te zetten in het dagelijkse leven. En voor elke dag vind je er korte info over de heilige of het feest die op die dag gevierd wordt.

De website wordt samengesteld door de Vlaming **Kris De Vleeschouwer**. Hij ging op latere leeftijd filosofie studeren aan het Centrum voor Kerkelijke Studies in Leuven en is nu werkzaam als pastoraal medewerker in twee Gentse woonzorgcentra. Hij is gehuwd en vader van vijf jonge kinderen.

Over het ontstaan van de website schrijft hij: "Met enkele jongeren kwamen wij wekelijks samen rond teksten uit de Bijbel. We luisterden naar het Woord en legden het al pratend op ons dagelijks leven en slosten af met tien minuten gebed. Het was een klein groepje, zes mensen,

maar we kwamen trouw iedere vrijdagavond bij elkaar. Er was het verlangen om dagelijks iets uit de Bijbel te lezen maar om diverse redenen kwam men daar niet toe. Ik stelde voor om via e-mail dagelijks een bijbelcitaat naar iedereen te sturen, hetgeen erg op prijs werd gesteld. En zo was de trein vertrokken." De mailinglijst van het dagelijkse bijbelcitaat is ondertussen uitgegroeid tot zo'n 4.200 adressen.

**ZONDAGSGEBED**

Toch doen we stappen vooruit in een dorre tijd, zonder zeker doel.

Dankzij U, God, die we voor ons uit zien. Overdag als wolkkolom. 's Nachts in een vuurzuil. Nu aan onze zij.

Brigitte Puissant

## BOEK LITERATUUR

## Vluchtelingen en icoon

**Martin van Gelderen**

Dagelijks staan in Amsterdam lange rijen aan te schuiven om een glimp op te vangen van het onderduikadres Achterhuis, Prinsengracht 263, de plek waar het Joodse meisje Anne Frank (1929-1945) haar beroemde dagboek *Het achterhuis schreef*. Het pand annex museum trok in 2019 een recordaantal van 1,3 miljoen bezoekers en Anne Frank is wereldwijd uitgegroeid tot het absolute icoon van de Holocaust en de Jodenvervolging. Alles wat over haar verschijnt, is nieuws, zoals onlangs nog een boek – dat moest worden ingetrokken – waarin de hypothese werd geopperd dat de familie Frank werd verraden door een Joodse functionaris. Enkel Otto Frank, Annes vader, overleefde de gruwelen van de kampen. Alle andere familieleden kwamen om. Deze studie focust op Anne Frank vóór en na de periode van het Achterhuis en de deportatie. Mede door de historicus Jan Romein werden de dagboeken van Anne Frank al in 1947 uitgegeven. Na 1950 eelde de aandacht voor het verhaal echter weg, tot het boek eind jaren 1950 door een toneelstuk en een film populair werd in de Verenigde Staten. Pas in 1991 verscheen een definitieve versie, omdat vader Frank een aantal fragmenten (onder meer over seksualiteit) had weggelaten. Vandaag is de figuur Anne Frank een ‘ankerpunt van de herinnering’ ge-

worden, bestand tegen trivialisering. Vreemd genoeg was er weinig bekend over de familie Frank vóór 1940. Daarop focussen historici in dit boek. Werd Anne Frank omstreeks 1960 vreemd genoeg een toonbeeld van verzet tegen de Duitsers, dan is de waarheid dat de familie Frank uit Frankfurt-am-Main kwam. Anne was dus een Duits en later stateloos Joods meisje dat na de machtsgreep van de nazi's in 1933 verhuisde naar Nederland. De familie waren welstellende, volstrekt gesecculariseerde Joden, met weinig aandacht voor religie. „(Anne) groeide op onder omstandigheden die niet representatief waren voor Nederlands-joodse kinderen in Amsterdam. Ze maakte deel uit van een vluchtelingengemeenschap en van een middenklasse met vooruitstrevende waarden en opvattingen. Dat stond in sterk contrast met meerderheid van de Nederlandse joden die arm waren en een meer orthodoxe versie van hun geloof aanhingen of behoorden tot het socialistische milieu.” (eds)

**Martin van Gelderen, *Een Joods kind dat weet van eeuwen heeft*, Prometheus, Amsterdam, 2022, 395 blz., 23,50 euro, ISBN 978 90 4465 146 1.**

## OPKIKKERTJES

## Achter de vuilniskar

**Hedwig Van Peteghem**

Het was weer zover. Uitgerekend op het ogenblik dat ik dringend ergens moest zijn – en dus echt geen tijd te verliezen had – werd ik geblokkeerd door de vuilniskar. Even aan de kant gaan staan, zodat de lange file achter de vrachtwagen voorbij kon? Nee hoor, de twee vuilnismannen werkten voort alsof er geen vuiltje aan de lucht was, en geen enkele auto achter hen. Voortaan zouden ze in de verkeersinformatie op de radio moeten melden waar en wanneer de ophaaldiensten aan het werk zijn, dan zouden we daar rekening kunnen mee houden. Die en nog andere gedachten schoten door mijn hoofd terwijl ik ongeduldig en met een slakkengangetje voort tufte.

En toen sprak de andere stem van mijn geweten: „Je moest je schamen. Die mensen doen toch ge-

woon hun werk. En zelfs meer dan gewoon.” Met een turbosnelheid maken ze de afvalcontainers leeg, huis na huis, appartement na appartement. Ik zou het niet volhouden. En daar dan nog die constante stank bij. Alle afval, alles wat we niet meer nodig hebben, te veel kochten of niet meer kunnen gebruiken, alles nemen ze wekelijks mee, zodanig dat wij er niet mee blijven zitten. Stel je maar eens voor dat ze een maand lang niet zouden langskomen. We mogen blij zijn dat ze er zijn en de vijf minuten dat ze dan in de weg rijden nemen we er graag bij.

En samen met de slakkengang ontwikkelde zich volgende gedachtegang. Terwijl we onze dag keurig hebben gepland en hopen dat alles naar wens verloopt, spreken mensen je onverwachts aan. En niet voor een paar minuten, nee, voor meer dan een uur soms. Iemand

die zijn hart moet luchten, iemand voor wie het allemaal teveel wordt. Terwijl we luisteren, geven we hen de kans hun vuilnisbak eens leeg te maken. Alle frustraties en verdriet en tegenslagen en verwensingen, alle afval moet er eens uit. Zo kunnen ze ontladen en bevrijd weer op weg gaan. Hopelijk ben jij diegene bij wie ze terecht kunnen. Het schijnt dat je al dat negatieve het best kwijt kunt bij iemand die je heel graag ziet.

Strafhè. Liefde is blij zijn dat ze haar verdriet aan jou vertelt.

**Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit *Opkikkertjes* (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.**

## Uit den grooten volkskalender van Paul Van Zummeren

**Kristien VAN ZUMMEREN**

Ik weet het: we zitten in de tweede van de drie donkere maanden, maar dat wil echt niet zeggen dat we het goede weer voor de rest van dit jaar nu helemaal mogen vergeten. Nee hoor, want de “grooten volkskalender” is zeer duidelijk: aan het einde van deze week moeten we weer een nazomer krijgen: het Sint-Maartenszomerke.

U kent Sint-Maarten wel. Hij is die volksheilige die destijds de helft van zijn mantel aan een arme man gaf die het koud had. Wel, die legende en de weersverwachting worden in één weerspreuk als volgt samengevat:

**AL MOET SINT-MAARTEN EEN MANTELKE DRAGEN,  
HIJ MOET TOCH NOG WANDELEN IN ZOMERSE DAGEN.**

Maar pas op: nadien gaat het echt fris worden. Maarten is immers ook een winterbode en een spreuk zegt: **SINT-MAARTEN ZIT MET DANK,  
REEDS OP DE WARME KACHELBANK.**

Het is opvallend dat er zoveel Sint-Maartenspreuken zijn die het over de gans hebben. Zoals deze: **ALS OP SINT-MAARTEN DE GANZEN OP HET IJS STAAN,  
ZULLEN ZE MET KERSTMIS DOOR HET SLIJK GAAN.**

Die Sint-Maartensgans werd in het leven geroepen door een zoveelste Sint-Maartenslegende. Martinus zou zo ooit eens op de vlucht zijn geweest voor een bende heidenen. Hij ging zich verschuilen in een grot, maar daarin zaten ganzen. Die begonnen natuurlijk lawaai te maken en Maarten werd gevangen genomen. Toen heeft hij die ganzen vervloekt en hij voorspelde dat de mensen hem nadien zouden wreken door jaarlijks op zijn naamdag ganzen te slachten. En zo geschiedde het...

## OKRA Male nodigt uit

**Op 24 november: Voorstelling jaarprogramma 2023** met de aanwezigheid van **Fa Lauwers** en met oliebollen.

**Donderdag 8 december om 14.00 uur** in de benedenzaal van 't Couvent **Wij reizen doorheen Engeland met Pierre Billiet en Jozef Devos.**

**Zuidwest-Engeland** (Cornisch: Rannvro Soth West) is een regio van Engeland met ongeveer 5 miljoen inwoners en daarmee de zevende regio naar inwoneraantal. Naar oppervlakte is het de grootste regio. Het gebied werd tot en met de 17e eeuw West Country genoemd. Cornwall – Devon – Oxford – Somerset – Dorset en Bath zijn in deze regio de mooiste steden om te bezoeken.

Deze regio hebben Pierre en Jozef

bereisd en doorkruist. We luisteren naar hun verhalen en genieten van de mooie zichten. We sluiten af met boterhammen met kaas en ham.

**Bijdrage Okra leden: 8,00 euro / Niet leden: 10,00 euro** **Inschrijven t.e.m. maandag, 2 december.**

Graag rechtstreeks betalen op de Okra Male rekening: BE 72 7310 5180 2116 of bij Willy Declerck: Baljuwlaan 4, Male, 050 67 42 02 (tussen 18.00 en 19.00 uur). Betaald is ingeschreven.

**Annulatie en inschrijving tot uiterlijk de vermelde inschrijvingsdatum.** **Na de uiterste inschrijvingsdatum zullen geen annulaties meer terugbetaald worden.**

## NEOS Sint-Kruis

**maandag 21 november 2022 om 14.15 uur** 't Couvent te Male *De ontdekking van Urk door Matthias Declercq* Leden €9, niet-leden €14

**woensdag 30 november 2022 om 14 uur** De Lumière *Film 'Onze Natuur'*. Daarna koffie in De Republiek. Leden €12, niet-leden €15

**wandelen:** telkens de 1ste maandag en de 3de dinsdag van de maand. Verzamelen om 13.30 uur op het kerkplein (Boogschutterslaan).

**petanque:** elke vrijdagnamiddag om 14.15 uur. De Gulden Kamer

