

KERK & Leven

09

2022

WEEKKRANT

2 MAART

JAARGANG 83

EDITIE 1268

FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

VASTENTIJD IS TRAININGSTIJD

Oefenen in loskomen-van en hechten-aan ...



Broederlijk Delen

OMDAT HET ZUIDEN PLANNEN HEEFT

"Het verhaal gaat over een man die een kostuum had besteld bij de kleermaker. Toen hij het kostuum kwam aanpassen, bleek de jas te wijd in de kraag. De kleermaker raadde zelfzeker aan: 'Je moet gewoon wat achterover leunen'. Maar... toen bleek ook de broek te wijd in de lenden. De kleermaker gaf een tweede tip: 'Steek gewoon een beetje je buik vooruit'. Tot overmaat van ramp, was nu ook de ene broekspijp korter dan de andere. De kleermaker spoorde de man tenslotte aan voortaan 'scheef te lopen'.

De man ging dus - met zijn nieuwe kostuum aan - in het park wandelen, nauwkeurig erop lettend, alles te doen wat de kleermaker hem had aangeraden: het linkerbeen stijf houden, zodat de broekspijp paste; een hoge rug opzetten en zijn buik vooruitsteken. Toen de mensen hem zagen, zegden ze: 'Die ongelukkige man moet een formidabele kleermaker hebben,

om op een dergelijk mens nog zo'n een goed passend kostuum te maken'."

Loskomen...

Van nogal wat verhalen denken we vlug dat het over een ander gaat en helemaal niet of in mindere mate over mezelf. Een begrijpelijke reactie! Elk verhaal is een uitnodiging om in een spiegel te kijken, om stil te staan bij onszelf, ook het verhaal van daarnet.

De moraal van het verhaal hebben we door. Deze 40dagentijd wil alle bezit, alle materiële behoeften, ook ons hebben, ons mogen en vermogen relativeren, d.w.z. op een nuchtere afstand plaatsen.

Iemand drukt het uit met een trio van woorden: 'Bezit, bezet en bezeten'. Menselijk bezit kan in ons omgaan ermee, vreemde vormen aannemen. Op de duur en nog voor we het be-

seffen raken we bezet door ons bezit, om nog maar niet te spreken over een extreme vorm van soms bijna ziekelijk bezeten-zijn. Vasten wil loskomen uit wat ons rare vormen doet aannemen, denk aan die man in het verhaal...

... en vasthechten

De 40dagentijd nodigt uit om enerzijds los te komen van wat bijkomstig is en anderzijds om ons net omgekeerd vast te hechten aan wat essentieel is. Essentieel voor een christen is Gods liefde die het mensenhart vervult. Welteverstaan: 'Gods liefde - zo zegt Anselm Grün - die er al is en die we niet zelf moeten uitvinden. Ze is als een bron die nooit opdroogt! Die liefde is mij genoeg en ik wil eraan gehecht blijven.

Precies daarom ontmoeten we in deze sterke tijd het beeld van de woestijn. Vasten is woestijn, de plaats waar alles wordt teruggebracht tot zijn oorspronkelijke waarde. Letterlijk voor de Touareg, het nomadenvolk uit de Sahara en de Sahel, is de woestijn tot op vandaag een natuurlijke habitat. Ze kennen alle uitdagingen en gevaren, ook de schoonheid en de variatie van de woestijn. De Touareg beseft als geen ander dat geduld een belangrijke, ingebouwde strategie is. Meer zelfs, geduld is voor hen een noodzaak-van-overleven in de woestijn. Heel vaak moeten ze een reis uitstellen. Ze schikken hun plannen en dagorde volledig naar de passende weersomstandigheden. Van hen komt het spreekwoord: 'Geduld is de sleutel tot het paradijs'. Wie in de woestijn geen geduld beoefent loopt verloren en bedreeft een dood spoor. De woestijn daagt me uit los te komen van veel wat soms overbodig is en tegelijk gehecht te zijn aan wat waarde heeft en essentieel is.

De essentie van Pasen

Net die woestijn wordt eveneens onze keuze, onze plaats en ruimte om te vasten. Zonder woestijn geen vasten en omgekeerd. Wij kiezen voor de woestijn als 'habitat' voor deze vasten, net als Jezus overigens.

Waarom deze keuze? Denk aan de Touareg. Woestijn betekent langzaam, 40 dagen (misschien zelfs 40 jaar). Woestijn is geduldig oefenen in wachten en afwachten; is uitstellen en tijd nemen om geduldig te groeien. In alle geval om te groeien naar de essentie van Pasen. God communiceert ons zijn liefde die leven geeft en volop leven doet. Onze gehechtheid aan die liefde is gemeenschapsversterkend. Ze doet de onderlinge *communio* versterken. Zo beoefenen we solidariteit met mensen die elke dag leven in een gedwongen woestijn. Denk aan hen die leven in kansarmoede, hier bij ons én in het Zuiden. Zij kunnen niet anders dan dag aan dag het ritme van het leven aannemen en met veel geduld wachten en afwachten wat de dag van morgen zal brengen.

Broederlijk Delen: vingeroefening in solidariteit

Zoals ieder jaar zet Broederlijk Delen ons solidariteit aan te scherpen. We willen ons vasthechten aan hen die minder kansen tot leven en tot ontwikkeling hebben. 'Vastentijd is daarom oefentijd', schreef priester Carlos Desoete. Ook in deze vasten mogen we dit opnieuw samen beleven en elkaar sterker maken: 'Vastentijd als trainingstijd: hart en handen soepel maken voor verbondenheid met God en mensen; vingeroefening in solidariteit!'

Senegal, Columbia en Israël/Palestina zijn de drie landen waarmee we ons dit jaar verbinden. Broederlijk delen zet al ruim 60 jaar in op delen en verdelen. Delen doet goed. Niet

alleen hier bij ons, maar ook in het Zuiden. Delen en herverdelen blijft de boodschap.

Maar... ondertussen blijkt ook dat als 25% van de mensen dit inzien, het 100% anders kan. Zo zegt Broederlijk Delen: 'Straf toch? Of neen, misschien eerder hoopvol, want het moet anders en vooral: het kan anders.'

En verder: 'Ons economisch systeem is belastend voor mens en planeet. Dat is geen mening, maar een feit. De vraag is alleen: hoe ga je daarmee om? Wij willen werk maken van een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Door samen te werken, overal ter wereld, is dat perfect mogelijk. Want wist je dat als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en herverdelen, dat genoeg is om het 100% anders te doen? Zet mee de verandering in gang. Doe mee met de 25%-revolutie!'

Broederlijk Delen wil solidair zijn met mensen die elke dag leven in een gedwongen woestijn. Tegelijk houden we de oproep voor ogen om zelf werk te maken van een duurzame wereld tot iedereen mee is!

'Zet dan geen somber gezicht'

Een negatieve boodschap? Integendeel, zo horen we op aswoensdag in het evangelie bij Matteüs: 'Als je vast, zet dan geen somber gezicht, zalf je hoofd en was je gezicht.' De toon die we in deze sterkte tijd aanslaan mag verschuiven van donker naar licht, van somber naar blij, van eenzaamheid naar nabijheid en naar solidariteit.

Een gezegende, zinvolle vastentijd toegewenst!

Deken Lieven

Met bijdrage actie Broederlijk Delen



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge

Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen

Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven

Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator

Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken

Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat

Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte

Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:

BE77 7510 0283 2642

Secretariaat

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

**HK = HEILIGE
KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS
VAN KANTELBERG**
Zaterdag 5 maart in HK

18.00 u. Eucharistieviering
voor Kamiel Van de Keere-Maria
Taeldeman.

Voor Johan en Ivo Hillewaert en familie.

Zondag 6 maart in ST

10.30 u. Eucharistieviering
voor de Vrienden van *Lourdes*.

Deze viering wordt ondersteund door het Dames- en Herenkoor.

Dinsdag 8 maart in klooster HK

18.00 u. Eucharistieviering
voor familie Waelkens-Gilliodts (fundatie).

Woensdag 9 maart in ST
08.30 uur. Eucharistieviering
voor een overledene.

Woensdag 9 maart in HK

09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Donderdag 10 maart in klooster HK

18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Vrijdag 11 maart in ST

08.30 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zaterdag 12 maart in ST

18.00 u. Eucharistieviering
voor Odette Lantsoght en Roger Delys.

Zondag 13 maart in HK

10.30 u. Eucharistieviering
voor Mgr. Delescluze (*fundatie*).
Voor André Musschoot en Marie-Louise Brusselle.

Uit de liturgische kalender

Zondag 6 maart:

Eerste zondag in de veertigdagen-tijd:

Door de Geest naar de woestijn gevoerd (Lc. 4, 1-13).

Zondag 6 maart:**H. Coleta:**

Coleta is te Corbie in Picardië geboren en treedt binnen in de derde orde van de Heilige Franciscus. Ze werkt aan de hervorming van haar orde en sticht meerdere kloosters van de arme Clarissen. Zij sterft te Gent op 6 maart 1447 in het klooster dat ze zelf oprichtte.

Maandag 7 maart:

HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen:

Perpetua wordt aangehouden wanneer ze nog maar catechumene is. Zij is 22 jaar en moeder van een heel jong kindje.

Felicitas schenkt in de gevangenis het leven aan een dochtertje. Geen van beiden toont enige zwakte als zij op 7 maart 303 het amphitheater binnengaan. Hand in hand gaan zij de wilde stier tegemoet die hen zal doden.

Dinsdag 8 maart:

H. Johannes de Deo, kloosterling:

Johannes (geboren in Portugal) vestigt zich na een avontuurlijke jeugd te Granada. Bij het zien van het grote gebrek in de hospitalen neemt Johannes de zieken bij zich om ze te verzorgen en bedelt om hun dagelijks voedsel. Zo ontstaat de Orde van de ziekenbroeders van Johannes de Deo die ook vandaag zijn taak voortzet.

Woensdag 9 maart:

H. Francisca Romana kloosterlinge:

Te Rome geboren is Francisca (1384-1440) een voorbeeldige echtgenote en moeder. Tevens krijgen gebed en hulp aan de armen een voorname plaats in haar leven. Na de dood van haar man verzamelen zich rond haar enkele vrouwen die verlangen een Godgewijd leven te leiden volgens de regel van Benedictus.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN

De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN**Sint-Thomas van Kantelberg**

Brieversweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website

www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.

Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER

Anna Van Daele, 78 jaar, uitvaartdienst op 18 februari in de Heilige Kruisverheffing.

Jean-Pierre Hubrecht, 79 jaar, uitvaartdienst op 25 februari in de Heilige Kruisverheffing.

Benny Timmerman, 76 jaar, uitvaartdienst op 19 februari in Sint-Thomas van Kantelberg

OKRA SINT-KRUIS.

Dinsdag 8 maart: Bezoek aan Trainworld te Schaarbeek.

OKRA MALE

Donderdag 10 maart: Bloemschikken.

NEOS

Woensdag 23 maart: Dagwandeling Lembeekse bossen.

FACEBOOK

Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.

Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Samen bidden op weg naar Pasen

Een nieuw initiatief in de federatie Sint-Kruis
Samen zingen - bidden - mediteren rond de lezingen van de zondag.

Bij de zusters van Maria, Pastorieweg 2, Sint Kruis.
(naast VBS Mozaïek).

De donderdagen in de Veertigdagentijd van 14.45 tot 16.00 uur.

03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03
07/04 KRUISWEG

Iedereen is welkom

(rekening houdend met de CORONA beperkingen van de dag)

Even bezinnen



VOOR ALTIJD IN MIJN HART

Over verlaat verdriet en uitgestelde rouw

Soms kun je na een verlies niet rouwen, omdat je te klein bent om te begrijpen wat er is gebeurd bijvoorbeeld. Of omdat het verdriet te overweldigend is en je het niet onder ogen kunt zien. Dat kan later in je leven opspelen onder de vorm van fysieke klachten, angst, stress, kwaadheid, somberheid, enz. Het verdriet dat er vroeger niet kon zijn vraagt je aandacht. En dan kan het, ook na vele jaren, alsnog nodig zijn om te rouwen.

Ann Kindts was zeven toen haar broertje van vijf overleed. Omdat veel van wat toen gebeurde gewoonweg te pijnlijk was, ging haar omgeving snel over tot de orde van de dag. Over het verdriet werd nooit veel gesproken. Toen ze jaren later terecht kwam in iets waarvan ieder-

een dacht dat het een burn-out was, groeide gaandeweg het besef dat aan de basis van haar crisis, haar onverwerkt verdriet lag. In dit rouwcafé leest Ann voor uit haar boek **'Voor altijd in mijn hart'**. Ze vertelt over hoe zij met de gebeurtenissen van lang geleden moest leren omgaan en hoe ze die stap voor stap een plaats kon geven in haar leven.

Lara Taveirne, auteur, regisseur en meter van onze rouw- en verliescafés, zal op dit rouwcafé aanwezig zijn en gastspreker Ann inleiden.

Fluitist **Paul De Baere** zal met zijn dwarsfluit de avond sfeervol opluisteren.

Praktisch:

- Donderdag 10 maart van 19.00 tot 22.00 uur
- Ontmoetingscentrum Patria, Kerklaan 37, 8310 Assebroek (Brugge)
- Bijdrage: 10 euro
- Info en inschrijven: lutvanschoors@gmail.com of 0474 97 94 39
- **Let op: OC Patria valt onder de horeca, een CST is dus vereist.**

ORGANISATIE: Rouw- en verliescafé Vlaanderen vzw, afdeling Brugge



vzw Rouw- en verliescafé Vlaanderen®

De vrome kudde

Calorieën Ingezonden door René Lepère

- Ik verbrandde vandaag 2.000 calorieën.
- Wow! Hoe heb je dat gedaan?
- Ik liet de taart te lang in de oven staan.

Lunch met punch

Welkom op dinsdag 8 maart 22 in het Grootsemarie Ten Duinen tussen 12u15 en 13u15
Deelnemersprijs: 7 € (broodmaaltijd met lokale versproducten)"

Lunch met punch

"Inspirerende verhalen van hier"



Generaal-majoor Vincent Descheemaeker, verantwoordelijke "operaties"

... actief binnen Defensie, ten dienste van...



Meer info: Grootsemarie Ten Duinen
050 33 03 62 - tenduin@grootsemarie.be

De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur in Kinopolis te Brugge Koning Albert I-laan 200

Wijziging ticketverkoop vanaf januari!

- aankoop online Andere Film
- aankoop online kinopolis Brugge
- aankoop aan automaat Kinopolis
- aankoop aan de kassa Kinopolis

Meer info krijg je:

- aan onthaal DAF bij Zaal 5
- telefonisch: F. De Bic 0498 / 11 42 54
- via www.anderefilm.be
- via info@anderefilm.be

Kinopolis bereikbaar met openbaar vervoer De Lijn Heen:

Station Brugge lijn 27 (Kinopolis-Loppem)
19:37 u. - aankomst 19:49 u.

Terug:

22:02 u. lijn 94 naar station Brugge
22:33 u. lijn 88 naar station Brugge

Tickets:

8 euro
Na 10 tickets - 11de gratis

Contact:

info@anderefilm.be
www.anderefilm.be

Donderdag 10 maart THERE IS NO EVIL

Iran 2020 - Regie: Mohammad Rasoulof - Taal: Farsi - 150'
Vertolking: Ehsan Mirhosseini, Kaveh Ahangar e.a.
Palmares: Festival Berlijn 2020: winnaar Gouden Beer

Bij elke terdoodveroordeling is er ook iemand die de straf moet uitvoeren. Vier mannen worden voor een eenvoudige, maar tegelijk onmogelijke keuze geplaatst. Wat ze ook beslissen, het tast henzelf, hun relaties en hun leven aan. In vier verhalen onderzoekt Rasoulof of deze mannen kunnen ontkomen aan de verschrikkelijke taak die hen wordt opgelegd.

De Iraanse regisseur onderzoekt de corruptie en de onderdrukking in zijn thuisland. Hoewel het regime hem verbodt ooit nog te filmen, kon het hem het zwijgen niet opleggen. Integendeel. 'There is no Evil' is een krachtige oproep om je te blijven verzetten tegen onrecht. Een noodzakelijke film, die er ons onverminderd op wijst dat mensenrechten nog steeds op een arrogante wijze genegeerd worden.

Brochure Mooov festival

"In zijn bekroonde vierluik over de doodstraf in Iran vindt M. Rasoulof er geen doekjes om: het is het systeem dat van de bevolking moordenaars en deserteurs maakt." De Filmkrant

ZONDAGSGEBED

Bij de 1ste zondag in de veertigdagentijd

De nog naamloos gestorvenen. De pasgeborenen. De zo jong gestorvenen. Kinderen wereldwijd, gemist, maar verzwegen.

Verzwegen op advies. Verzwegen uit onmacht. Verzwegen in gesprekken. Verzwegen in gezin en familie. Een steeds zwaarder wordend geheim.

Dag om hen te noemen. Dag om te spreken. Dag om hen te herinneren. Dag voor ieders verhaal. Oude ouders, jonge ouders. Zussen en broers.

Dag om hen op te laten staan, uit het graf van doodswijgen, uit het graf van de tweede dood. Dag om hen weer in het leven te brengen in leven en liefde voor eeuwig.

Marinus van den Berg

OPKIKKERTJES

Broeksriem aanhalen

Hedwig Van Peteghem

Ik kan er niet altijd goed aan uit. We mogen toch van geluk spreken dat we het zo goed hebben en ons zo veel kunnen permitteren.

En toch moet je af en toe voorzichtig zijn om niet op een lang gezicht te trappen. Zou er dan toch nog iets zijn dat ons mistevreden maakt? Of zou het moeilijk zijn om voor onszelf uit te maken wanneer het genoeg of voldoende is? Er is zo veel waarvan we kunnen genieten. En voortdurend staan er

nieuwe modellen of aanbiedingen naar ons te lonken. Blijkbaar volstaat dat echter niet om echt van 'geluk' te spreken. We kunnen ons buikje vullen met alles wat ons hartje lust en tegelijk is er een waaier aan diëten op de markt waarmee we weer in topvorm geraken.

Dat is allemaal goed en wel, als we maar tevreden zijn. Want daar zal iedere mens die je ontmoet de vruchten van plukken.

Zo kom ik, aan het begin van de vasten, nog andere tegenstrijdigheden tegen, op het eerste gezicht althans. Terwijl toch nog altijd veel mensen te kampen hebben met honger en voedseltekort, wordt ons voorgesteld onze maaltijden te versoberen en niet te eten tot we verzadigd zijn. Alsof de hongerlijders meer zullen hebben als wij het met minder doen. Er moet dus meer achter zitten. Want dat vasten in alle culturen en godsdiensten bestaat, mag ons toch de garantie geven dat het zin

heeft. Het komt echter niet altijd even overtuigend over. Terwijl iedereen de mond vol heeft van genieten, zou ik het bewust met minder moeten stellen.

Nog een laatste voorbeeld. Het is belangrijk jezelf te ontplooien, jezelf te zijn en ten volle tot je recht te komen.

En toch wordt van jou gevraagd nederig te zijn en de medemens telkens opnieuw voorrang te verlenen. Het klinkt allemaal zo onlogisch. Je zou van minder in de war

geraken. En toch zijn die vastenpuntjes belangrijk, want je moet uw plaats kennen in het leven en op deze wereld. Een vaste stek, ook geestelijk. De palmtakken van de triomf worden vandaag verbrand. Met de asresten worden wij getekend.

Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Uit den grooten volkskalender van Paul Van Zummeren

Kristien VAN ZUMMEREN

De magere vastenperiode mocht door onze voorouders even onderbroken worden door de vieringen rond Halfvasten. Dit was een hoogdag voor kinderen te vergelijken met die van Sinterklaas. Sinte-Greef deelde geschenken uit aan brave kinderen. Net zoals er nu nog altijd Sinterklaasliedjes worden gezongen, bestonden er vroeger ook Greefliedjes. Een voorbeeld hiervan dook ik op uit de archieven van mijn geboortestad, Turnhout:

KINDERKENS HANGT UW KORFKENS UIT. IK HEB WAT NIEUWS VERNOMEN, ALS DAT DE GREEF, UW NEEF, IS IN HET LAND GEKOMEN, WAT HEEFT DE GREEF AL MEEGEBRACHT? VIJGEN EN ROZIJNEN, KOEK EN TES, HAANTJES OP EEN STOKSKEN. MAAR ALS GIJ DAN NIET WIJZER WORDT, DAN ZAL 'K ER MIJ NIET MEE MOEIEN, DAN ZAL DE GREEF, UW NEEF, BRENGEN EEN DIKKE ROEIE.

Halfvasten was ook erg belangrijk voor jonge paren. Het gebruik bestond namelijk dat men tijdens de vasten niet mocht verkeren. Erger nog: men mocht zijn bruid gedurende al die tijd slechts drie keer bezoeken: op vastenavond moest men "zijn lief in 't zout leggen", op halfvasten moest je je lief eens omkeren en met Pasen "zijn lief uit 't zout halen".

Uit het Hoge Noorden

Jean Sibelius

Jean Sibelius (1865-1957), geboren als Johan Christian Julius Sibelius, is Finlands bekendste componist. We kennen hem vooral van zijn symfonische gedichten die passen in de nationale heropleving van Finland. Toen Sibelius werd geboren in een Zweedstalig gezin, maakte Finland deel uit van het Russische rijk als een autonoom gebied. Sibelius' pianomuziek is nog betrekkelijk onbekend bij het grote publiek, maar het is een fascinerend terrein. De meermaals bekroonde Finse pianist Janne Mertanen geeft een ongebruikelijk en bestudeerd gespeeld inzicht in die veelzijdige vroege werken, die vaak werden gecomponeerd in Sibelius' studententijd. Op het muzikaal intieme programma staan ook kerststukken en zes arrangementen van Finse volksliederen voor piano. Mis-

schien dat enkel een Fin ze echt kan uitvoeren?

Sommige van die pianostukken verschenen vervolgens weer in andere contexten en bewerkingen, of het nu in de vorm van symfonische gedichten was of in het strijkkwartet *Voices intima*, de naam voor het strijkkwartet in d mineur opus 56 uit 1909. Dit album nodigt de luisteraar uit om Sibelius' intieme pianomuziek te ontdekken. Waarachtige introspectieve muziek uit het Hoge Noorden. (eds)

Jean Sibelius, Finnish Folk Songs & Discoveries, door Janne Mertanen (piano), Sony Classical, 886449169726, 23 euro.

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard... Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de **H. Communie** aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon). Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL: PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**. Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis 0476 30 80 87 of Open **Balie**, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website www.parochiessintkruis.be