

KERK & Leven

08

2022

WEEKKRANT

23 FEBRUARI

JAARGANG 83

EDITIE 1268

FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Wandeling: vier "Valentijn Anders"

Net zoals vorig jaar organiseren we opnieuw een wandeling rond de LIEFDE en dit nog tot en met 28 februari.

Bedoeling is om tijdens de wandeling stil te staan rond LIEFDE en wat het voor jou betekent.

Je vindt hierbij de route met de haltes waar je met je smartphone QR-codes kan lezen en een filmpje bekijken met een getuigenis. De filmpjes zijn anders dan vorig jaar. Elk filmpje duurt rond de 2 à 3 minuten en zijn luchtiger.

Wie geen smartphone bezit, kan in de kerk Heilige Kruisverheffing een papieren versie vinden met de getuigenissen in tekstvorm en voor de kinderen is er een opdrachtenbladje.

Veel wandelplezier.

Algemene info

1. Vertrek- en eindpunt van de wandeling is op de parking aan de

Boogschutterslaan.

2. Afstand/duur:

- van de grootste wandeling is 6,8 km lang.

- parcours voor rolstoelgebruikers of buggy's: een korte route van 3,6 km en een langere van 5,7 km

3. Periode: De wandeling is nog beschikbaar tot maandag 28 februari 2022.

4. Contactpersoon: Lien Lecompte - 0477 09 13 49 - kerkenlien@gmail.com (reacties na wandeling zijn welkom)

5. Materiaal: papieren versie, getuigenisboekje (voor mensen zonder smartphone) en opdrachten voor kinderen is te vinden achteraan in de kerk Heilige Kruisverheffing (kerk aan de parking Boogschutterslaan)

Parcours 1 (zie plannen onder artikel)

6,8 km (niet elk pad is verhard, kan dus modderig zijn) : met stevigen/waterdichte (bij regenweer) schoenen.

Parkeren kan aan de Boogschutterslaan en dan wandel je naar de Brugghia dat je aan je linkerkant moet passeren en aan de rechterkant de gebouwen van MIA (voormalige IMB, vestigingsplaats Mariawende). Je volgt de bocht waardoor je aan je linkerkant de Brugghia hebt en aan je rechterkant de haag van de begraafplaats. Op de T-sprong sla je rechtsaf.

Op het Warrenplein vind je bord 1 dat laag aan een oude briefbus (nr 5) hangt. Je wandelt verder via het Warrenplein tot aan de de Polderstraat die je links inslaat. Je blijft op het voetpad tot bord 2 tegenkomt. Je staat bij een soort 4-sprong. Je steekt de straat over en volgt de Spijkerswegel (tussen de bomenrij) Aan het kruispunt met een verharde wegel ga je rechtdoor langs de slagerij en boerderij van de Spijker. Je blijft rechtdoor wandelen langs het pad. Op een bepaald moment passeer je aan je linkerkant een kruisbeeld op de hoek van een huis. Je slaat daar linksaf op de we-

gel die verder naar rechts afbuigt.

Je wandelt een privé-wegel voorbij en een huis, aan je linkerkant, waar je aan de haag bord 3 kunt vinden. Je wandelt verder op dit pad tot aan de Spijkershoeve. Daar sla je rechtsaf in de Spijkersdreef. Je steekt de Aardenburgse weg over en blijft verder de dreef volgen. Ook de Moerkerkse Steenweg steek je over, je slaat linksaf en dan onmiddellijk rechts in. Dit is de Malehoeklaan. Aan de eerste hoek met de Markgraafstraat (net voorbij het bushokje) zie je bord 4.

Volg nu de Markgraafstraat (hiervoor moet je eens meevolgen naar rechts) en op een bepaald moment verschijnt een bord en waar je naar rechts een wandelpad kunt volgen. Vlak voor je de Moerkerkse Steenweg tegenkomt, kun je een wandelpad links van je nemen. Je wandelt dus evenwijdig met de Moerkerkse Steenweg met een fietspad en tussen een bomenrij. Je steekt de Petegemstraat over en blijft het wandelpad volgen, je passeert er bord 5, tot je

op een T-sprong uitkomt.

Daar ga je naar rechts tot de Moerkerkse Steenweg. Je slaat linksaf en je blijft nu even de Moerkerkse Steenweg volgen tot je aan de rechterkant (aan de overkant van de straat) een privé-wandelpad vindt (het pad is in bruikleen door de stad Brugge, je mag er dus wandelen). Je steekt hier de Moerkerkse Steenweg over (kijk goed uit, want die kan heel druk zijn) en volgt dit pad zodat je aan je linkerkant de achterkant van het Kasteel van Rooyghem passeert en aan de rechterkant bord 6 vindt.

Op het einde van dit pad, steek je de Aardenburgse weg over en je blijft dit verharde pad van de Gemene Weideweg volgen. Op een bepaald moment steek je de Spijkerswegel, die je eerder bewandelde, over. Je volgt het verharde pad, waarbij rechts aan de prikkeldraad bord 7 hangt, tot aan het Zuidervaartje.

Vervolg op bldzijde 3

Parcours 1



Parcours 1 - deel 1



Parcours 1 - deel 2



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge

Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie

en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven

Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator

Federatie Sint-Kruis
Brieviersweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken

Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat

Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte

Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:

BE77 7510 0283 2642

Secretariaat

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieviersweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

Wij leven mee met de Heer in de woestijn

**HK = HEILIGE
KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS
VAN KANTELBERG**

Zaterdag 26 februari in ST
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zondag 27 februari in HK
10.30 u. Eucharistieviering
voor Mgr. Delescluze (fundatie).

**Dinsdag 1 maart in
klooster HK**
18.00 u. Eucharistieviering
voor familie Serweytens-D'Herbe
(fundatie).

Woensdag 2 maart in ST
**Er is geen eucharistieviering om
08.30 uur.**
18.00 u. Eucharistieviering met as-
sekruisje.

Woensdag 2 maart in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

**Donderdag 3 maart in
klooster HK**
18.00 u. Eucharistieviering
voor families Van Severen-Bruneel
en Bont-Timmerman (fundatie).

Vrijdag 4 maart in ST
08.30 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zaterdag 5 maart in HK
18.00 u. Eucharistieviering
voor Kamiel Van de Keere-Maria
Taeldeman.
Voor Johan en Ivo Hillewaert en fa-
milie.

Zondag 6 maart in ST
10.30 u. Eucharistieviering
voor de Vrienden van Lourdes.
**Deze viering wordt ondersteund
door het Dames- en Herenkoor.**

Uit de liturgische kalender

Zondag 27 februari:
Achtste zondag door het jaar:

*Een boom kent men aan zijn vruchten
(Lc. 6, 39-45).*

**De maand maart is bijzonder toege-
wijd aan de heilige Jozef.**

Woensdag 2 maart:

Aswoensdag:
Begin van de veertigdagentijd: *Laat
u met God verzoenen (2Kor. 5, 20-6, 2).*

De liturgische kleur is paars. De
geloofsgemeenschap bestrooit zich
met as (askruisje), teken van boete
en inkeer.

Woensdag 2 maart:
Z. Karel de Goede, martelaar:

Karel is de zoon van de heilige
Canutus, koning van Denemarken
en Adelheid van Vlaanderen. Hij
maakt de **eerste kruistocht** mee
en wordt in 1119 graaf van Vlaande-

ren. Om zijn **rechtschapenheid
en zijn liefdadigheid** verkrijgt
hij de erenaam 'de Goede'.

Op **2 maart 1127** wordt hij omwil-
le van zijn streng optreden tot ver-
dediging van de armen in de Sint-
Donaaskerk te Brugge laffelijk **ver-
moord**. Al vlug wordt hij als mar-
telaar vereerd.

Vrijdag 4 maart:
H. Casimirus:

Casimirus, zoon van de koning van
Polen en Lithauen, munt uit door
zijn intelligentie en deemoed maar
vooral door een leven gekenmerkt
door boete en gebed, door gro-
te verbondenheid met Jezus' aanwe-
zigheid in de eucharistie én door
bijzondere verering tot Maria. Hij
sterft als jonge prins op 26-jarige
leeftijd.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN

De eucharistievieringen gaan door
volgens de raadgevingen van de Na-
tionale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN

De secretariaten zijn dicht tot eind
februari omwille van coronamaat-
regelen.

Gelieve telefonisch contact op te ne-
men voor een afspraak.

De secretariaten zijn te bereiken via
050 35 55 78 (alleen 's avonds na
19.00 uur) of
federatiesintkruis@gmail.com
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden
op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor
persoonlijk gebed en bezinning.

Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00
uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00
uur

BLIJ NIEUWS: WE VERWELKO-
MEN IN ONZE GEMEENSCHAP

Cecile Boone, gedoopt op 6 febru-
ari in de Heilige Kruisverheffing.

ONZE VERENIGINGEN LEVEN:

NEOS

Dinsdag 1 maart: Ledenfeest in
Kasteel van Moerkerke.

OKRA SINT-KRUIS

Woensdag 2 maart: start ont-
spanningsnamiddagen in het CM-
lokaal.

OKRA MALE

**Donderdag 3 maart om 09.00
uur:** Leer je smartphone kennen in
het CM-lokaal.
Lentebingo.

FACEBOOK

Neem en kijkje op de facebookpa-
gina van onze federatie - je hoeft
daarvoor geen profiel te hebben
of aan te maken - op de pagi-
na [https://www.facebook.com/Fede-
ratie-Sint-Kruis-110030777310715](https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715)

Nog leuker zou zijn als je aanklikt
dat je de pagina leuk vindt.

Om deze pagina "op te leuken"
zijn alle tips of weetjes van Sint-
Kruis welkom. Indien zinvol voor
onze gemeenschap, plaatst paro-
chieassistente Lien ze dan op fa-
cebook. Ook foto's van activiteiten
van de verschillende werkgroepen
zijn leuk. Stuur alles door naar ker-
kenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt.
In verband met de wet op de priva-
cy is het belangrijk dat al wie op de
foto staat akkoord is om die op fa-
cebook te zetten. Dus wil dit er ze-
ker bij vermelden dat Lien dit dui-
delijk weet.

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMU-
NIE

Je bent ziek of hoogbejaard ...

Je kan niet naar de eucharistievie-
ring komen: dan kan de **H. Com-
munie** aan huis gebracht worden.
Contacteer pastoor of diaken (zie co-
lofon).

Je wenst bezoek van een parochiale
medewerker, contacteer
Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53
(Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL:
PRATEN IS DE EERSTE STAP,
BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, een-
zaamheid, gezondheid, verslaving,
depressie, zelfdoding...? Tele-ont-
haal is bereikbaar 24 uur op 24,
7 dagen op 7, telefonisch via het
noodnummer 106 of online
via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan ano-

niem terecht op het **gratis nood-
nummer 1813**.

Liever chatten dan praten?
Surf naar de website, dagelijks van
19.00 tot 21.30 uur
www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF
MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvere-
niging St-Kruis
0476 30 80 87
of Open **Balie**, Balicstraat 5, Brug-

ge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur,
telefoon 0493 88 46 87
antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7:
Regionale Crisisopvang, Katelijne-
vest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81
crisisopvang@cawregiobrugge.be

**Zie ook onze website
www.parochiessintkruis.be**

Wie zoekt, die vindt: zie www.parochiessintkruis.be

Vervolg van blz 1: Wandeling: vier "Valentijn Anders"



Parcours 2 - langere route

Je slaat linksaf en volgt de oever van het Zuidervaartje (je steekt hiervoor ook de weg over) en je gaat voorbij een brug (deze brug laat je aan je rechterkant en steek je niet over). Je passeert op een bepaald moment de velden van de cirkelladies aan je linkerkant, daarna een veldje met banken en dan sla je linksaf op het rode paadje. Dit paadje passeert het WZC Van Zuylen waar je **bord 8** vindt aan het einde van de haag. Steek de Geraalaan over en blijf het rode paadje volgen tussen de voetbalvelden en de padelclub. Je vindt, na het speelpleintje, de parking terug.

Proficiat: het was een flink stuk maar het heeft je deugd gedaan. Je bent weer volledig opgekikkerd.

Parcours 2 voor buggy's en rolstoelen

1) Kortste route (3 borden: volgorde 1-2-8) 3,6 km

Parkeren kan aan de Boogschutterslaan en dan wandel je naar de Bruggia dat je aan je linkerkant moet passeren en aan de rechterkant de gebouwen van MIA (voormalige IMB, vestigingsplaats Mariawende). Je volgt de bocht waar

door je aan je linkerkant de Bruggia hebt en aan je rechterkant de haag van de begraafplaats. Op de T-sprong sla je rechtsaf.

Op het Warrenplein vind je **bord 1** dat laag aan een oude brievenbus (nr 5) hangt. Van zodra je het filmpje bekeek, wandel je opnieuw langs het kerkhof dat aan je rechterkant ligt.

Je wandelt zo voorbij een kinderdagverblijf, de pastorie van de Heilige Kruisverheffing en basisschool Mozaïek. Recht voor je ligt de kerk. Aan het einde van de Pastorieweg sla je linksaf en daarna opnieuw linksaf in de Polderstraat.

Je volgt de Polderstraat waarbij je aan je linkerkant **bord 2** tegenkomt, tot aan het Zuidervaartje. Let op met kinderen want in deze straat is geen voetpad en automobilisten houden zich hier vaak niet aan de snelheidsregels.

Aan het Zuidervaartje sla je linksaf (je steekt het vaartje NIET over), het fiets- en wandelpad in, zodat je het vaartje volgt. Je passeert op een bepaald moment de velden van de cirkelladies aan je linkerkant, daarna een veldje met banken en dan sla je linksaf op het rode paadje. Dit

paadje passeert het WZC Van Zuylen waar je **bord 8** vindt aan het einde van de haag. Steek de Geraalaan over en blijf het rode paadje volgen tussen de voetbalvelden en de padelclub. Je vindt, na het speelpleintje, de parking terug.

Proficiat: je was flink aan het wandelen.

2) Langere route (4 borden: 1-6-2-8) 5,7 km

Parkeren kan aan de Boogschutterslaan en dan wandel je naar de Bruggia dat je aan je linkerkant moet passeren en aan de rechterkant de gebouwen van MIA (voormalige IMB, vestigingsplaats Mariawende). Je volgt de bocht waardoor je aan je linkerkant de Bruggia hebt en aan je rechterkant de haag van de begraafplaats. Op de T-sprong sla je rechtsaf.

Op het Warrenplein vind je **bord 1** dat laag aan een oude brievenbus (nr 5) hangt. Van zodra je het filmpje bekeek, wandel je opnieuw langs het kerkhof dat aan je rechterkant ligt. Je wandelt zo voorbij een kinderdagverblijf, de pastorie van de Heilige Kruisverheffing en



Parcours 2 - kortste route

basisschool Mozaïek. Recht voor je ligt de kerk. Aan het einde van de Pastorieweg sla je linksaf en daarna opnieuw linksaf in de Polderstraat.

Sla de tweede straat rechts in, de Polderhoeklaan. Deze volg je tot aan de Aardenburgse Weg en je slaat daar rechtsaf. Je passeert een zijstraat, de Gemenewideweg Noord en je wandelt tot je rechts een privéweg tegenkomt. Deze loopt achter het kasteel van Rooyghem. Dit is een privé-wandelpad, maar is in bruikleen door de stad Brugge, dus mag je daar wandelen. Daar vind je aan je linkerzijde **bord 6** aan een boom (ongeveer op een 25 meter van de straat).

Van zodra je het bord heb gezien en gelezen keer je op dezelfde weg (Aardenburgse Weg) terug tot aan Polderstraat. Je vindt er ook **bord 2** aan een haag. Je slaat daarna rechts de Polderstraat in en je volgt die tot aan het Zuidervaartje. Let op met

kinderen want in deze straat is geen voetpad en automobilisten houden zich hier vaak niet aan de snelheidsregels. Aan het Zuidervaartje sla je linksaf, het fiets- en wandelpad in, zodat je het vaartje volgt. Je passeert op een bepaald moment de velden van de cirkelladies aan je linkerkant, daarna een veldje met banken en dan sla je linksaf op het rode paadje. Dit paadje passeert het WZC Van Zuylen waar je **bord 8** vindt aan het einde van de haag. Steek de Geraalaan over en blijf het rode paadje volgen tussen de voetbalvelden en de padelclub. Je vindt, na het speelpleintje, de parking terug.

Proficiat: je hebt een prachtig stuk gewandeld en van de teksten en de natuur genoten.

Brussel een boeiende hoofdstad

Doorgaans kennen Vlamingen weinig van Brussel. Ze komen er slechts om te werken, te winkelen of... te betogen. Brussel is immers een stad van betogingen. Niet enkel Belgen, maar mensen uit diverse Europese landen komen er hun onvrede uitschreeuwen. Brussel won aantrekkingskracht als kruispunt van culturen in Europa. Dit is, weinig geweten door Vlamingen, niet alleen is Brussel een van de rijkste stadsgebieden maar het trekt tegelijk ook armoede aan.

Een zeventigtal mensen vertellen in dit boek over die ene bijzondere plaats in Brussel die een bijzonder plekje kreeg in hun hart, waar ze door iemand of iets werden worden geraakt. Hun verhalen blazen al die plaatsen leven in. Bladzijde na bladzijde wacht de lezer

een verrassing. Niemand minder dan Herman Van Rompuy vertelt over de Wetsstraat, kapucijn Walbert Defoort over de Marollen, filosoof Philippe Van Parijs over de Hoogstraat, norbertijn Luc Vankrunkelsven over de wereldwinkel in de Anspachlaan. Ook 'nieuwe' Belgen – een moeilijk begrip in Brusselse context – vertellen over hun geliefde plek in de hoofdstad. Frans van Daele, lang kabinetschef van de koning, heeft het over het Koninklijk Paleis. Ook het groene Brussel wordt niet vergeten. (eds)

Pol Arnauts & Paul Delva (redactie), 75 inspirerende plaatsen in Brussel. Tochten van hoop, Halewijn, Antwerpen, 2021, 357 blz., 23,95 euro, ISBN 978 90 8528 627 1.

Over de bloederige geschiedenis van Tirannen

In zijn boek *Tirannenmoord verkent Anton van Hooff, gewezen hoofddocent klassieke geschiedenis in Nijmegen, de aanslagen op tirannen door de eeuwen heen.*

Hij begint in de oudheid en vervolgt met Karel I, Lodewijk XVI en de tsaren Alexander II en Nicolaas II. Ook wijdt hij een volledig hoofdstuk aan de 42 (allemaal mislukte) aanslagen op Adolf Hitler. En passant bespreekt hij politieke moorden uit de moderne tijd.

Opmerkelijk, er zijn weinig aanslagen gekend tegen de persoon van Stalin.

Trendsetter was de dramatische moord op Julius Caesar in het oude Rome. Op 15 maart 44 vóór Christus in de senaat werd de dicta-

tor door samenzweers neergestoken. Caesars erfgenaam installeerde echter het keizerschap en liet de samenzweers genadeloos volgen. Dat is vaak het lot van hen die een tiran willen omleggen.

De bloedigste aanslag tegen een staatshoofd was wellicht de bom-aanslag op de Franse keizer Napoleon III in januari 1858. Twaalf omstanders overleefden de aanslag niet en 156 mensen raakten gewond. Keizer Napoleon III wist echter ongedeerd te ontkomen. De dader, een Italiaanse revolutionair, werd later geëxecuteerd.

De spectaculairste tirannenmoord is een van de recentste. In december 1973 werd Luis Carrero Blanco, de gedoodverfde opvolger van de dementerende Spaanse dictator Fran-

co, om het leven gebracht door Basische terroristen die een gang hadden gegraven voor de kerk waar Carrero naar de mis kwam, en daarin een bom geplaatst van 80 kilogram. De explosie sloeg de auto waarin Carrero met zijn lijfwacht en chauffeur zat over een gebouw heen. Alle inzittenden kwamen om. Goed twee jaar later werd Spanje een democratie. (eds)

Anton van Hooff, Tirannenmoord van Caesar tot Hitler, Omniboek, Utrecht, 2021, 256 blz., 23,50 euro, ISBN 978 94 0191 790 2.

Even bezinnen



De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur in Kinopolis te Brugge Koning Albert I-laan 200

Wijziging ticketverkoop vanaf januari!

- aankoop online Andere Film
- aankoop online kinopolis Brugge
- aankoop aan automaat Kinopolis
- aankoop aan de kassa Kinopolis

Meer info krijg je:

- aan onthaal DAF bij Zaal 5
- telefonisch: F. De Bic 0498 / 11 42 54
- via www.anderefilm.be
- via info@anderefilm.be

Kinopolis bereikbaar met openbaar vervoer De Lijn

Heen:
Station Brugge lijn 27 (Kinopolis-Loppem)

19:37 u. - aankomst 19:49 u.

Terug:

22:02 u. lijn 94 naar station Brugge
22:33 u. lijn 88 naar station Brugge

Tickets:

8 euro
Na 10 tickets - 11de gratis

Contact:

info@anderefilm.be - www.anderefilm.be

Donderdag 24 februari

Inleiding: Freddy Sartor
DEAR COMRADES

Rusland 2020 – Regie: Andrei Konchalovsky – Taal: Russisch - 121'
Vertolking: Yuliya Vysotskaya, Vladislav Komarov e.a.
Palmares: Russische Oscar-inzending – Festival Venetië: Speciale Juryprijs

Sovjet-Unie, jaren '60. Lyuda is een **overtuigde communiste** en lid van het partijbestuur. Wanneer een arbeidersstaking dreigt als gevolg van stijgende voedselprijzen en verlaagde lonen, pleit ze voor een hard optreden.

Haar dochter kiest evenwel de kant van de arbeiders. Het protest wordt aan flarden geschoten. Maar door wie?

Lyuda komt tot het gruwelijke besef dat haar dochter mogelijk is omgekomen. Haar wereldbeeld begint te kantelen....

De bloedige onderdrukking van het protest in Novotsjerkassk werd jarenlang in de doofpot gestopt. De 84-jarige regisseur Andrei Konchalovsky vertelt deze **pijnlijke bladzijde** uit de geschiedenis van de Sovjet-Unie met verve in een prachtige zwart-wit fotografie. Ga dit meermaals bekroonde sprookje van de communistische heilsstaat zien!

Freddy Sartor

"Een spannende trip door de vergeten, in bloed gedrenkte Sovjetgeschiedenis."????
Focus Knack

Hubertus van Luik

Wie op een schilderij of een tekening een heilige ziet afgebeeld als bisschop of als jager met een hert dat een kruis in zijn gewei draagt, weet dat het gaat om de heilige Hubertus. Die geldt als de patroonheilige van de Ardennen, bontbewerkers, boswachters, hondenliefhebbers, instrumentenmakers, jagers, metaalbewerkers, opticiens en schutters.

Tot op de dag van vandaag wordt in de Ardennen de voorspraak van Hubertus ingeroepen voor bepaalde intenties zoals tegen het gevaar van wilde dieren en hondenbeten. Hubertus is een volkse heilig, geboren in 655 en van adellijke afkomst. Na zijn verblijf aan het hof van de Merovingische hofmeier Pepijn van Herstal volgt hij les bij de bisschop van Tongeren-Maastricht, Lambertus van Maastricht,

die hem tot priester wijdt.

Wanneer Lambertus vermoord wordt, volgt Hubertus hem op in 705. Hij verlegt zijn bisschopszetel naar Luik (717-718), en missioneert in Limburg, Brabant en de Ardennen. Hij sterft in 727.

Vanaf de **elfde eeuw** wordt over Hubertus **een legende verteld** die ontleend is aan het heiligenleven van Eustachius. Na de dood van zijn geliefde vrouw bij de geboorte van hun zoon wijdt Hubertus zich dag en nacht aan de jacht. Op Goede Vrijdag in 683 op jacht in de Ardennen ziet hij plotseling een wit hert met een lichtend kruis tussen het gewei en hoort hij een stem die hem aanmaant Lambertus op te zoeken. In de christelijke mystiek staat de jacht voor de zoektocht van de ziel naar Christus en symboliseert het kruis Gods onvoorwaardelijke

Liefde.

Bij het zien van dat tafereel beseft Hubertus dat enkel het geloof zijn leven een nieuwe wending kan geven. Voor hem herinnert de stem hem aan zijn onverschillig leven en wijst hem op het echte doel van zijn bestaan. Het stralende kruis in het gewei van het hert kan ook een aanmaning zijn om respectvol om te gaan met dieren.

Op een internationaal congres van catechisten zei paus Franciscus op 27 september 2013 onder andere: „Wanneer wij, christenen, opgesloten blijven in onze groep, in onze beweging, in onze parochie, in ons milieu, dan gebeurt er met ons wat er gebeurt met al het opgesloten. In een gesloten kamer ontstaat een geur van muffheid. Wanneer een mens zich in die ka-

Samen bidden op weg naar Pasen

Een nieuw initiatief in de federatie Sint-Kruis

Samen zingen - bidden - mediteren rond de lezingen van de zondag.

De donderdagen in de Veertigdagentijd van **14.45 tot 16.00 uur.**

03/03 - 10/03 - 17/03 - 24/03 - 31/03
07/04 **KRUISWEG**

Iedereen is welkom.

Bij de zusters van Maria, Pastorieweg 2, Sint Kruis. (naast VBS Mozaïek).

(Rekening houdend met de CORONA beperkingen van de dag)

Legioen Kleine Zielen

Zaterdag 19 maart om 13.40 uur (P&R parking aan Steenbrugge brug): jaarlijkse Sint-Jozef bedevaart naar de Sint-Jozef kapel in Kapellen bij Antwerpen.

Bijdrage autocar: 32 euro. BE94 8333 3419 8814 van Legioen Kleine Zielen.

Info:

A. Demeyer – Maertens V., Vredestraat 80, 8310 Sint-Kruis

050 36 17 18 - antoinedemeyer51@hotmail.com

Om 16.00 uur: Heilige Mis. We bidden de 7 smarten en de 7 vreugden van de Heilige Jozef.

Om 17.30 uur: Bezoek aan het graf van Herman Wijns.

De vrome kudde

Toerist Ingezonden door Margriet Fiers

Een man gaat met vakantie naar een tropisch eiland. Vlak bij zijn hotel ontdekt hij een stemmige baai met kristalhelder water. Hij besluit een verfrissende duik te nemen, maar beseft ineens dat dat misschien niet zo veilig is. Daarom vraagt hij aan een plaatselijke visser of er toch geen krokodillen in het water zitten. Die verzekert hem van niet.

Na zijn heerlijke duik stapt de toerist nog even naar de visser toe en vraagt waarom er eigenlijk geen krokodillen in het water zitten. In deze contreien leven er toch zeker?

Antwoordt de visser:

– Dat klopt, maar je vindt nooit krokodillen op plekken waar veel haaien zitten.

Mazzel Ingezonden door Amanda Coomans

Een eendagsvlieg ontwijkt op het nippertje een spinnenweb.

Roept de woedende spin:

– Wacht maar! Morgen krijg ik je well!

Lacht de vlieg:

– Wedden van niet?

mer bevindt, wordt hij ziek. Wanneer een christen opgesloten blijft in zijn groep, in zijn parochie, in zijn beweging, is hij buitengesloten en wordt hij ziek. Wanneer een christen de straat opgaat – in de buitenwijken – kan hem overkomen wat iedereen kan overkomen die onderweg is, een ongeluk. Vaak zagen we ongelukken op straat. Ik verkies echter duizendmaal een beschadigde Kerk boven een zieke Kerk.”

Wanneer iemand Jezus Christus werkelijk kent, ervaart die persoon de aanwezigheid en de kracht van Christus' verrijzenis in zijn leven. Wie stuit op onbegrip of tegenwerking botst, gedraagt zich zoals Jezus tijdens zijn lijden, hij beantwoordt dat met liefde en met de kracht van de waarheid.

Zo denken en handelen ook de grote heiligen van de zevende, achtste en negende eeuw.

Die gelovigen zich niet mogen opsluiten en zoals Hubertus van Luik, moeten ze grenzen openen. Die apostel' plaatste de eerste bouwstenen van een prestigieus huis dat de waardige naam Europa draagt. Niemand kent de toekomst van ons maar van één ding zijn we volgens paus Benedictus XVI zeker: „De familie van God zal altijd aanwezig zijn en wie er lid van is, zal nooit alleen zijn, zal altijd kunnen vertrouwen op de vriendschap van Hem die het leven is”

Tom Zwaenepoel, Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen, Lannoo, Tiel, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7.

Dit boek is helaas uitverkocht.