

KERK & Leven

04

2022

WEEKKRANT

26 JANUARI

JAARGANG 83

EDITIE 1268

FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Oorsprong en betekenis van het vormsel



Vormsel van Sabine op 2 juni 1971 door Mgr. De Keyzer. (De Plechtige Communie was toen nog de week ervoor op 30 mei).

Wil je gevormd worden?

Met deze vraag beginnen we onze uitnodiging voor de infoavond omtrent het vormsel in onze federatie. We stellen deze vraag omdat we graag willen dat de jongere echt zelf kiest en dan ook ten volle meedoet aan alle activiteiten die we in de catechese voorzien.

Ooit begonnen we de catechese met de vraag: "Waarom wil je gevormd worden?" De antwoorden die we kregen vallen terug op vier

- houdingen:
- uit traditie,
 - de belangrijke waarden doorgeven,
 - samenzijn op een feest
 - en voor later – indien zoon of dochter dat zou wensen – te kunnen huwen voor de kerk.

Het Katholiek geloof was vroeger ingebed in het leven. Het leven ademde het geloof in en uit. Dat uitte zich op alle niveaus van de gemeenschap en in alle verenigingen van het gemeenschapsleven.

Catechese werd 'meegegeven met de paplepel' en dit is ook duidelijk in de kunst die toen gemaakt werd.

Nu kiezen vele verenigingen voor een naamsverandering waar de 'K' van Katholiek uit verdwijnt. Zo hopen deze groepen meerdere mensen aan te spreken en de drempel tot toetreden te verlagen.

Vandaag is catechese vooral een taak van de kerk geworden.

Catecheselessen op scholen zijn vaak afhankelijk van de leerkracht die de lessen geeft.

De evidente basiskennis is aan het verdwijnen en vele geloofsverhalen zijn niet meer gekend. **Het vormsel wordt vaak beleefd als een overgangsritueel** en blijkt dikwijls een afscheid van de kerk.

Natuurlijk mogen we niet iedereen over dezelfde kam scheren.

Er zijn jongeren bij wie het geloof echt groeit en diep geworteld zit. Daarom niet noodzakelijk aan de leeftijd van 12 jaar, maar eerder later. **Geloven is een groeiprocess geworden dat vanbinnen uit komt.** Vaak door persoonlijke contacten met mensen. Hier hopen wij als catechisten het verschil te kunnen maken voor de jongeren die kiezen om gevormd te worden.

Hoe evolueerde het vormsel?

Doopsel, eucharistie en vormsel horen eigenlijk vanuit de vroegste kerk samen en worden de initiatiesacramenten genoemd.

Ze vormen één geheel, dus van zodra je ze alle drie ontvangen hebt, mag je jezelf Christen noemen.

Volwassenen die vandaag gedoopt worden, ontvangen deze sacramenten nog altijd samen.

Door de jaren heen is men de 3 initiatiesacramenten als drie afzonderlijke sacramenten gaan zien en lij-

ken ze niets meer met elkaar te maken te hebben.

Hoe ging het vroeger?

De eerste Christenen die zich wilden bekeren tot het Christendom moesten zich eerst aanmelden.

Hierop volgde **een lange tijd (een tweetal jaren) als doopleerling** of catechumeen waarbij ze intense catechese ontvingen.

Bij het **begin van de veertigda-gentijd** werden ze **aan de gemeenschap voorgesteld**, mochten ze **een eucharistieviering meevolgen** maar nog geen communie ontvangen.

In de paaswake werden ze dan door de bisschop gedoopt en gevormd en mochten ze de volledige eucharistie beleven. De volgorde van de sacramenten was toen: **doopsel, vormsel, eucharistie.**

Het godsbeeld en de geloofsbelevens evolueerden met de jaren. Men begon **meer na te denken over zonde en de erfelijke belasting** daarvan.

Ouders wilden **hun kinderen**

van die erfzonde vrijwaren, waardoor al **vroeg in het leven gedoopt** werd. Deze kinderen werden ook al gezalfd, dit als een vooruitblik naar het vormsel. **Zo werd het doopsel een apart sacrament.**

Door **paus Pius X** die meer **na-druk op de eucharistie begon te leggen**, vervroegde de **leeftijd van 12 jaar naar 7 jaar om de communie te ontvangen.**

Hij redeneerde dat aan deze leeftijd de **kinderen al goed onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad.**

Zo werden de sacramenten opgesplitst:

- **in kinderdoop,**
- **eucharistie** aan 7 jaar,
- **vormsel** op 12 jaar.

Het **vormsel werd hierbij gezien als een bevestiging (confirmatio) van het doopsel** en worden bij het begin van de viering de doopbeloften hernieuwd.

Dit is pas zo sinds het begin van de zoste eeuw.

Vervolg: zie op bladzijde 3

tekst: Lien Lecompte



Vormsel 27 april 1980. Sabine (rechts op de foto) is nu zelf catechiste... en ze is het nog steeds!



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge

Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen

Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven

Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator

Federatie Sint-Kruis
Brieveweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken

Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat

Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte

Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:

BE77 7510 0283 2642

Secretariaat

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieveweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

Wij vieren verder met de Heer

**HK = HEILIGE
KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS
VAN KANTELBERG**

Zaterdag 29 januari in HK

18.00 u. Eucharistieviering
voor Jeannine Helegeer,
voor Johan Van Severen.

Zondag 30 januari in ST

10.30 u. Eucharistieviering
voor Guido Rousseeuw, echtge-
noot van Denise Van Acker en over-

leden vrienden en bureu.
Voor Robert Defonteyne, echtge-
noot van Raymonda De Clercq.

Dinsdag 1 februari in
klooster HK

18.00 u. Eucharistieviering
voor familie De Stappens-Van
Outrijeve (fundatie).

Woensdag 2 februari in ST

08.30 u. Eucharistieviering
voor een bijzondere intentie (T-D)

Woensdag 2 februari in HK

09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Donderdag 3 februari in
klooster HK

18.00 u. Eucharistieviering
voor de familie De Stappens-Van
Outrijeve (fundatie).

Vrijdag 4 februari in ST

08.30 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zaterdag 5 februari in HK

18.00 u. Eucharistieviering
voor Mgr. Delescluze (fundatie).

Zondag 6 februari in ST

10.30 u. Eucharistieviering
met kinderzegening.
Voor Joseph Vanhoutte en Elza
Strubbe en Cecile Strubbe.
**Deze viering wordt ondersteund
door het Gemengd Zangkoor Can-
tate.**

Uit de liturgische kalender

Zondag 30 januari:

Vierde zondag door het jaar:

Geen profetie is aanvaard in eigen stad (Lc. 4, 21-30).

Zondag 30 januari:

H. Mutien-Marie Wiaux, klooster-
ling:

Mutien-Marie (Villers 1841-Namen 1917) behoort tot de congregatie van de Broeders van de Christelijke Scholen. Daar is hij als 15-jarige jongen uit een eenvoudig gezin ingetreden. Na zijn noviciaat wordt hij naar Malonne gestuurd waar hij uitmondt in eenvoud, trouw en hartelijkheid. Omwille van deze gaven wordt hij door paus Johannes-Paulus II op 10 december heilig verklaard. 'In hem herkennen we een van de kleinen die zo kostbaar zijn in de ogen van de Heer dat Hij hem in zijn Koninkrijk op de eerste plaats zet' aldus de paus. Omdat hij steeds de rozenkrans bidt, krijgt

Mutien als tweede naam 'Marie'.

Maandag 31 januari:

H. Johannes Bosco, priester:

Als priester te Turijn (1815-1888)
wijdte Johannes heel zijn leven
aan de volksjeugd van deze stad.

Met de bedoeling om deze jonge mensen voor te bereiden als christenen op hun taak in de maatschappij sticht hij de **Congregatie van de Salesianen en van Maria**. Deze dienst aan de jeugd verspreidt zich niet alleen binnen Europa, ook ver daar buiten.

Woensdag 2 februari:

Opdracht van de Heer, Maria Licht-
mis:

*Mijn ogen hebben thans uw heil aan-
schouwd (Lc. 2, 22-40).*

Dit feest is één aspect van de veel-
vormige openbaring van de Heer. Bij zijn opdracht wordt het kind, veertig dagen na zijn geboorte, door Simeon erkend als het heil dat

God heeft bereid en als het licht voor de wereld.

Daarom is het op de eerste plaats een feest van de Heer (in de traditie van de Oosterse kerken 'Ontmoeting van de Heer' genoemd) en vervolgens een **Mariafeest**.

De naam 'Maria Lichtmis' herinnert aan een lichtprocessie als hulde aan Maria, **terwijl de eigenlijke zin de opgang is om de Heer te ontmoeten in zijn tempel**.

Donderdag 3 februari:

H. Blasius, martelaar:

Blasius is bisschop van Sébaste in Armenië en sterft er de marteldood onder keizer Licinius rond 320. **Hij bezit, volgens de legende, de kracht om keelziekten te genezen van mens en dier.**

Donderdag 3 februari:

H. Ansgarius, bisschop:

Ansgarius (801-865) wordt monnik

in Corbië. Hij werkt mee aan de geloofsverkondiging in **Denemarken en Zweden**. Hij is achtereenvolgens bisschop van Hamburg, pauselijke gezant van het Noorse volk en aartsbisschop van Bremen. **Hij wordt apostel van de Scandinavische landen genoemd.**

Zaterdag 5 februari:

H. Agatha, maagd en martelares:

Agatha is een heilige uit de 3de eeuw. Over haar leven zijn geen authentieke gegevens bekend. De legende vertelt ons dat ze onder de vervolgingen van Declus sterft voor het behoud van haar geloof en maagdelijkheid. Reeds kort na haar dood wordt ze vereerd. Haar naam is opgenomen in de Romeinse canon. Haar stadsgenoten roepen haar met vertrouwen aan, bijzonder bij de uitbarstingen van de Etna.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN

De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN

De secretariaten zijn dicht omwille an coronamaatregelen. Gelieve telefonisch contact op te nemen voor een afspraak.

De secretariaten zijn te bereiken via 050 35 55 78 (alleen 's avonds na 19.00 uur) of federatiesintkruis@gmail.com hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning. Heilige Kruisverheffing: dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur. Sint-Thomas van Kantelberg: elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER

Lucien Trancez, 93 jaar, uitvaart-

dienst op 20 januari in de Heilige Kruisverheffing.

FACEBOOK

Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst paro-

chieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

De vrome kudde

Cadeau Ingezonden door Godfried Govaerts

– Wie heeft je dat blauwe oog gegeven?

– Niemand! Ik heb ervoor moeten vechten.

De vrome kudde

Spel Ingezonden door Lode Campenaerts

Vraagt Jan aan zijn broer Paul:

– Waarom speel jij nooit kaart met Wouter?

– Zou jij willen spelen met iemand die vals speelt?

– Euh, neen.

– Wel, Wouter ook niet.

Oorsprong en betekenis van het vormsel (vervolg van bladzijde 1)

De oorspronkelijke bedienaar van het vormsel was de bisschop.

Zo werd de eenheid van de kerk in de verf gezet.

De bisschop ging dus langs bij de verschillende parochies om de jongeren te vormen. Als er veel verschillende parochies de bisschop nodig hadden voor de viering, kon dit niet allemaal op dezelfde dag meer gebeuren, waardoor de eucharistie en de bediening van het vormsel, de zalving, op andere dagen doorgingen.

Zo had men dan de ene dag de **'plechtige communie'** en op een andere dag **het vormsel, de confirmatio, de bevestiging en voltooiing van het doopsel.**

Soms had de bisschop zodanig veel vormelingen dat hij zelfs niet meer van zijn paard afstapte om te vormen. Je zou kunnen zeggen dat de bisschop moest vormen aan de lopende band.

Vanaf 1971 mogen ook priesters het vormsel toedienen, maar dat is wel aan enkele voorwaarden verbonden.

Hierdoor is **de splitsing van plechtige communie en vormsel verdwenen.**

Gevormd worden in de 21ste eeuw.

Vandaag zien we het vormsel nog altijd als een **voltooiing van het doopsel.**

De doopbeloften worden hernieuwd en de vormelingen worden de handen opgelegd en gezalfd. De zalving wordt gezien als de gave van de Heilige Geest die ons moet sterken om verder van het geloof te getuigen.

Wil je gevormd worden?

Vandaag stellen we deze vraag nog altijd aan de jongeren die aanwezig zijn tijdens het infomoment.

We willen enerzijds dat de jongere echt zelf kiest en anderzijds ook weet waarvoor hij kiest. Dus naast de globale info over de modules, wat het engagement inhoudt proberen we de jongeren te prikkelen om **even stil te staan bij 'wat is geloven?'**

Hoe doe je dit? Herken je dit gevoel? Kan je hierop woorden plakken? Kan ik troost, geborgenheid vinden en durf ik ook **openlijk te**

spreken over 'mijn geloof.'

Als catechist hopen we, na afronding van de modules, dat wat we gezaaid hebben ook in goede aarde terecht gekomen is en veelvuldige vruchten oplevert.

Onze taak als catechist is enthousiast getuigen van ons eigen geloof en hopen dat de Geest verder aan het werk gaat.

Lien Lecompte, parochieassistente

Even bezinnen



Meester Kong: de chinese naam voor Confucius, de filosoof

Confucius is de gelatiniseerde vorm van 'Meester Kong' (551 vóór Christus - 479 vóór Christus), een Chinese filosoof die in de eeuwen na zijn dood grote faam verwierf en ook vandaag geldt als een baken in het Chinese denken.

Veel weten we niet over hem. In de *Gesprekken van Confucius* (in het

Chinees Lun-yu) bleven 499 uitspraken toegeschreven aan Confucius bewaard, al dateert die bundel van lang na zijn dood. **Kong was een tijdgenoot van de grote Griekse filosofen en groeide uit tot een evenknie van Boeddha en Jezus Christus, terwijl hij een man van eenvoudige afkomst was en geen religie**

stichtte.

Een vijftigtal uitspraken wordt in dit boek vakkundig vertaald en toegelicht door Carine Defoort, docente klassiek Chinees aan de KU Leuven, en Paul van Els, hoogleraar Chinees in Leiden. Hun levendige bespiegelingen tonen hoe Confucius kan blijven inspireren, of het nu gaat om het belang van leren of ri-

tuelen, zelfonderzoek en zelfverbetering, of deugdzaam leiderschap – onderwerpen waarvan ook de wereld vandaag iets kan opsteken. **Medemenselijkheid is bijvoorbeeld een basisterm in het confucianisme,** naast fatsoen en gehoorzaamheid. De auteurs tonen ook aan dat de teksten niet altijd eenduidig zijn. (eds)

Carine Defoort & Paul van Els, Confucius spreekt. De Chinese Meester zet ons aan het denken, Pelckmans, Kalmthout, 2021, 172 blz., 20 euro, ISBN 978 94 6310 557 6.

De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur in Kinopolis te Brugge Koning Albert I-laan 200

Wijziging ticketverkoop vanaf januari!

- aankoop online Andere Film
- aankoop online kinopolis Brugge
- aankoop aan automaat Kinopolis
- aankoop aan de kassa Kinopolis

Meer info krijg je:

- aan onthaal DAF bij Zaal 5
- telefonisch: F. De Bie 0498 / 11 42 54
- via www.anderefilm.be
- via info@anderefilm.be

Kinopolis bereikbaar met openbaar vervoer De Lijn Heen:

Station Brugge lijn 27 (Kinopolis-Loppem)
19:37 u. - aankomst 19:49 u.

Terug:

22:02 u. lijn 94 naar station Brugge
22:33 u. lijn 88 naar station Brugge

Tickets:

8 euro
Na 10 tickets - 11de gratis

Contact:

info@anderefilm.be - www.anderefilm.be

Donderdag 27 januari

Inleiding: Freddy Sartor LA CIVIL

Mexico/België 2021 - Regie: Teodora Ana Mihai - Taal: Spaans - 135' Vertolking: Arcelia Ramirez, Jorge A. Jimenez e.a.

Palmares: Festival Cannes: Prix de L'Audace (Prijs voor Durf)

'La Civil' is het verhaal van een getormenteerde Mexicaanse moeder die op zoek gaat naar haar dochter, ontvoerd door een drugskartel. Ze ontpopt zich als privédetective en zelfs wreker. Ze moet wel: voor hulp en gerechtigheid kan ze niet rekenen op de corrupte ordediensten.

De film speelt zich af in 2014, toen het geweld tussen politie en drugsbendes tot een kookpunt kwam. Tegelijk kon de film zich net zo goed nu afspelen.

De Belgisch-Roemeense Mihai baseerde haar personage op een bestaande Mexicaanse moeder en gesprekken met tientallen vrouwen, die een kind verloren aan de drugsoorlog. Cannes bekroonde haar moed omdat ze de kinderontvoeringen in Mexico onder de aandacht brengt. Een heftig fictiedebuut, aangrijpend maar essentieel.

Jeroen Struys, DS 10 juli 2021

"Het is de mix aan stijlen, invalshoeken, toonwissels, blutsen en builen waaraan 'La Civil' zijn langzaam hypnotiserende kracht ontleent." Focus Knack

Donderdag 3 februari

Inleiding: Freddy Sartor NOTTURNO

It-Fr-D 2021 - Regie: Gianfranco Rosi - Taal: Arabisch, Koerdisch - 101' Documentaire

Je hart breekt bij het zien van 'Notturmo' van Gianfranco Rosi (o.m. van 'Fuocoammare'). Rosi laat zien hoe mensen in de grensstreek van Libanon, Irak, Syrië en Koerdistan het (naoorlogse?) leven ervaren maar vooral ook moeten leren aanvaarden. En dat is hard. o

Rosi doet beelden spreken. Rouwende moeders, telefoontjes van een door Daesh (IS) ontvoerde dochter, getraumatiseerde Jezidkinderen in therapie, elk verhaal is een film, een gedicht, een roman. Rosi's geduldig observerende blik - hij filmde drie jaar lang - biedt een bonte mozaïek van sterke verhalen, sereen gebracht, poëzie in weergaloze filmtaal.

Freddy Sartor

"Notturmo is een cinematografisch genot, met ongeëvenaarde beelden van een gehavend gebied waar ten tijde van het filmen misschien alles al wel verteld lijkt. Maar niet met deze blik, met deze rust." - De Filmkrant.

Een luisterend oor, een helpende hand, onze gemeenschap biedt hem aan.

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard...

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de **H. Gemeenschap** aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer

Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL: PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding... ? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106, of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis

0476 30 80 87
of Open **Balie**, Balicstraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87
antoon.vandeputte@telenet.be

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website www.parochiessintkruis.be

Lodewijk IX, de heilige koning van Frankrijk

Lodewijk wordt in 1214 geboren uit een 'koninklijk' gezin. Zijn vader is koning van Frankrijk (Lodewijk VIII), zijn moeder Engelse prinses en dochter van de koning van Castilië (Blanca van Castilië).

Na de dood van zijn vader volgt de twaalfjarige Lodewijk hem op als Lodewijk IX. Hij blijft onder voogdij van zijn moeder tot hij meerderjarig is. Hij ontpopt zich als een wijs en rechtvaardig wetgever, richt het parlement in Parijs op en hervormt de rechtspraak en het muntwezen.

In eigen land verzekert hij vrede en welvaart, in het buitenland stijgt zijn aanzien door zijn onderhandelingen als scheidsrechter in de internationale Europese politiek. Onder zijn regering groeit de Sorbonne uit tot een belangrijk intellectueel centrum en beleefd de Franse gotiek haar volle bloei.

Tijdens de Zevende Kruistocht verovert Lodewijk van Frankrijk in 1249 Damiate (1249), maar een jaar later wordt hij met zijn hele leger gevangengenomen. Na zijn vrijlating verblijft de koning vier jaar in het Midden-Oosten en bezoekt hij tal van plaatsen in het Heilige Land. De dood van zijn moeder, die tijdens zijn afwezigheid optrad als regentes, dwingt hem terug te keren naar Frankrijk. Tijdens de Achtste Kruistocht naar Noord-Afrika sterft hij aan de pest (1270). Kort voor zijn dood schrijft hij een brief aan zijn zoon en opvolger, Filips III,

met wijze raad voor het regeren. Met het doorgeven van wijsheid probeert Lodewijk stabiliteit te verzekeren van een staat die hem na aan het hart ligt.

In heel wat opzichten is Lodewijk van Frankrijk een model van heiligheid. Met zijn strenge boetvaardigheid en kastijdingen ruilt hij de luxe aan het koninklijke hof in voor een religieus leven. Hij is niet enkel de liefdevolle vader van zijn elf kinderen, maar ook van zijn arme en zieke onderdanen. Dagelijks deelt hij aan 120 armen brood, vlees en wijn uit. In de paastijd wast hij armen de voeten en geeft hun een aalmoes. Hij sticht kerken, kloosters, ziekenhuizen en liefdadigheidsinstellingen. Stuk voor stuk zijn het oasen van barmhertigheid, solidariteit en sterk geloof. Lodewijk onderneemt twee kruistochten met als doel de christelijke heilige plaatsen te bevrijden. Hij is dus bereid om zijn leven te geven voor zijn geloof. Voor de doornenkroon en stukken van het 'Ware Kruis', die hij uit het Heilige Land meebrengt, laat hij in Parijs de Sainte-Chapelle bouwen. Met Lodewijk de Heilige bereiken de christelijke middeleeuwen een hoogtepunt. In zijn persoon vloeien de middeleeuwse asceet en de dappere, energieke heerser met groot rechtvaardigheidsgevoel samen. Wat een asceet typeert, zijn diens nederigheid, geduld en melancholie. Als heerser wenst hij te dienen, vooral de mensen aan de rand van de samenleving die de an-

tipool zijn van alle pracht en praal, de daklozen, de armen, de bedelaars. Het is geen toeval dat zijn naam 'roemvolle strijder' betekent. Ook al staat zijn grote vroomheid zijn politiek realisme af en toe in de weg, toch voldoet hij aan de belangrijkste voorwaarden van een goed leider. Hij is degelijk en wijs, vrijgevig, mild en rechtvaardig, en hij staat dicht bij het volk. Als een heuse koorddanser kan hij een gezond evenwicht vinden tussen de belangen van de staat en die van het volk.

Lodewijk IX (Lodewijk van Frankrijk) wordt ook 'Louis de Heilige' genoemd. In de schilderkunst zien we hem vaak als koning met scepter, kroon, lelies. Hij wordt ook afgebeeld als kruisridder met doornenkroon, kruisnagel, gesel, boek. Lodewijk is niet enkel de patroonheilige van Frankrijk.

Hij geldt ook als patroon van bakkers, behangers, blinden, boekbinders, boekdrukkers, borstelmakers, bouwvakkers, hoefsmeden, juridische medewerkers, juweliers, kappers, pelgrims, timmerlieden. Hij wordt aangeroepen en om hulp gesmeekt in geval van blindheid, doofheid en oorziekten.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligenboek. Levenswijsheid van honderd en enige heiligen, Lannoo, Tielt, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7. Dit boek is helaas uitverkocht.

SUDOKU

7		9			4			6
	4	6	1		5	7		
	8		3			9		4
5	3			4	1		2	
						8	1	
9		1	8		2		7	5
	7	4						8
			6		9	5		
2	9		4		8		6	1

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR



Vergeet niet onze website even te checken: met altijd het nieuwste nieuws, heet van de naald