

KERK & Leven

44

2022

WEEKKRANT

2 NOVEMBER

JAARGANG 83

EDITIE 1268

PE MARTA EN MARIA SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Allerheiligen

In onze contreien met hun christelijke traditie markeert Allerheiligen een belangrijke fase in het voorbijglijden van maanden en seizoenen. De herfst omringt ons met prachtige tinten van okerbruin tot vlammend rood en het is de tijd waarin alle vruchten geoogst worden.

Twee maanden zijn verstreken sinds het begin van het schooljaar en de start van de herfstvakantie is veel minder stressvol dan de aanvang van het schooljaar. Het zaaien en planten voor de volgende voorjaarsoogst is gedaan. Allerheiligen is dan ook het moment voor een eerste 'stop' waarbij we op het volbrachte werk met plezier kunnen terugblikken.

Maar hoe je het ook draait of keert: Allerheiligen is omgeven door nostalgie en brengt ons terug naar degenen die voor ons kwamen en van wie we hielden. We zijn geworteld in het leven, in de liefde en het werk van allen die ons zijn voorgegaan. Deze herinnering, deze terugkeer naar onze wortels dwingt ons onvermijdelijk om onszelf de vraag te stellen naar de zin van ons leven, naar waar, naar wat, naar wie we gaan. **'Wat is het doel van alles wat ik heb gedaan, van alles wat ik doe. Waar ben ik naar op zoek?'**

In de lezingen op Allerheiligen wordt er geen enkel ogenblik gewag gemaakt van de dood. Integendeel, het Evangelie spreekt ons van leven, van vreugde, van geluk. De lezingen willen ons helpen om de vragen te beantwoorden die we onszelf stellen. De teksten willen ons vertellen tot welke toekomst we worden uitgenodigd en welke wegen ons naar het geluk leiden.

Geloven in de andere wereld na ons leven biedt ons niet echt een garantie, maar wél een verantwoordelijkheid voor elk leven dat in deze wereld wordt geleefd. Het mysterie is

dat we slechts één keer geboren worden én leven. Deze ene keer is zo kostbaar omdat hij ons doet deelnemen aan de wereld die komt, in het leven hierna.

Helaas weten we niets concreets over het andere leven. Van de manier hoe we in ons aardse leven staan, hangt onze hoop op het andere leven af.

Het Koninkrijk begint hier en nu 'tussen ons', zegt de evangelist Lucas.

En toch is er sprake van **'het hemels Koninkrijk'**.

We mogen veronderstellen dat, als we op aarde leven met het geloof in het Koninkrijk, we al een klein beetje van dit 'hemels Koninkrijk' tussen ons in laten komen. Maar helaas hebben we hiervoor alleen maar voorstellingen, gevat in de tijd en de ruimte van ons menselijke bestaan.

Het leven op aarde is ons enige toevluchtsoord en we weten dat het precair is, dat we het in het beste geval enkele tientallen jaren zullen vasthouden. Het vraagt veel geduld om in ons huidige en vluchtige leven, ondanks het lijden en de tegenslagen, de smaak van het moment te proeven.

Elk geleefd uur zou moeten ervaren worden als een klein fragment van dit komende 'Koninkrijk'. We kunnen niet anders dan leven in onwetendheid over dit mysterie.

Niet per se willen weten, niet proberen ons een plaats en een tijd voor te stellen, is ook **aanvaarden dat de aanwezigheid van de geliefde niet uitgewist wordt door zijn of haar verdwijning uit ons leven.**

Het uniek thema van Allerheiligen is GELUK. Iedereen zoekt het en verlangt ernaar. Jezus zelf heeft het ons beloofd, en tot negen keer toe verklaart hij degenen die dit of dat doen 'gelukkig'. Gelukkig die arm



van geest zijn; gelukkig die verdriet hebben; gelukkig die zachtmoedig zijn; gelukkig die honger en dorsten naar gerechtigheid; gelukkig die barmhartig zijn; gelukkig die zuiver van hart zijn; gelukkig die vrede brengen; gelukkig die vervolgd worden omwille van de gerechtigheid.... Het minste wat

we kunnen zeggen is dat wat Hij belooft, veelzijdig is. Geluk is niet te koop; het is aan ons om het met de genade van God te proberen.

Cecile Busschaert, Pastorale Eenheid Sint-Franciscus Oostkamp



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 5 november in HK
18.00 u. Eucharistieviering voor de overledenen van het voorbije jaar van de twee parochies. Met uitdeling van gedachtenissen.

Zondag 6 september in ST
10.30 u. Eucharistieviering voor André Vandewalle, echtgenoot van Mariëtte Wybo.

Maandag 7 november in ST
17.30 u. Eucharistieviering voor de overledenen van OLVA secundair.

Dinsdag 8 november in Klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 9 november in ST
08.30 uur. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 9 november in HK
09.00 u. Morgengebed Getijdengebed in de kapel.

Donderdag 10 november in klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Vrijdag 11 november in ST
08.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zaterdag 12 november in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 13 november in HK
10.30 u. Eucharistieviering voor overleden ouders en grootouders.

Uit de liturgische kalender

Zondag 6 november:
Tweeëndertigste zondag door het jaar:
Onze God is geen God van doden, maar van levenden (Lc. 20, 27-38).

Maandag 7 november:
H. Willibrordus, bisschop:
Willibrord is een **Angelsaksische monnik** die met elf gezellen zijn vaderland verlaat om als missionaris in onze streken het evangelie te verkondigen. In 695 tot bisschop gewijd vestigt hij zich te **Utrecht**. Hij sterft in de **abdij van Echternach** op 7 november 739. Hij wordt geëerd als **apostel der Nederlanden** en is ook de **patroonheilige van de kerkprovincie Utrecht**.

Woensdag 9 november:
Kerkwijdingsfeest van de basiliek van de Lateranen:

*Zijn leerlingen herinneren zich dat er geschreven staat: 'De ijver voor uw huis zal mij verteren' (Joh. 2, 13-22)'.
Deze basiliek is uitgeroepen tot moeder en hoofd van alle kerken in Rome en in de gehele wereld. Ze is de bisschopskerk van de bisschop van Rome, de paus. Het feest is een teken van onze liefdevolle verbondenheid met de stoel van Petrus waarop zijn opvolger zetelt.*

Donderdag 10 november:
H. Leo de Grote, paus en kerkleeraar:
Leo, afkomstig van **Toscane**,

wordt in 440 tot paus verkozen. Met helder inzicht bestrijdt hij de **ketterijen van Eutyches** die het geloof in de menswording bedreigen. Hij biedt het hoofd aan de **invallen van de barbaren** en roept de christenen op tot een daadwerkelijk geloof. Hij sterft in 461.

Vrijdag 11 november:
H. Martinus van Tours (St. Maarten):

Als catechumeen ontmoet de H. Martinus op een zeer koude dag een bedelaar die om een aalmoes vraagt. Omdat Martinus niets bij zich heeft om te geven, snijdt hij zijn **soldatenmantel in twee** en geeft de bedelaar een deel. De volgende nacht ziet Martinus in een

droom de Heer, bekleed met de halve mantel, die tot hem zegt: 'Hiermee heeft Martinus, de doopleerling, mij bekleed'. Martinus laat zich dopen en sticht een **eerste Westers klooster te Ligugé. Bisschop van Tours** gewijd, vormt hij rond zich een groep missionerende monniken.

Zaterdag 12 november:
H. Josafat, bisschop en martelaar:
Josafat, geboren in **Oekraïne** in 1580, wordt monnik in het klooster van Vilna. Als priester en bisschop zet hij zich **in voor de eenheid van de kerk** wat grote tegenstand uitlokt. Hij wordt daarom gedood in 1623 te Vitebsk.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN
De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

PAROCHIAAL ZANGKOOR
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in het klooster.

WE VERWELKOMEN IN ONZE

GEMEENSCHAP
Casey Smagge, gedoopt oop 22 oktober in de Heilige Kruisverheffing.

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEET
Marcel Van Parys, 90 jaar, uitvaartdienst op 24 oktober in de Heilige Kruisverheffing.

FACEBOOK
Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Een luisterend oor, een helpende hand
Geloof en het zal beter gaan

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE
Je bent ziek of hoogbejaard ...
Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).
Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL:
PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.
Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING
Vragen over zelfdoding? Je kan ano-

niem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.
Liever chatten dan praten?
Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur
www.zelfmoordt1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE
Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis
0476 30 80 87
of Open Balie, Bалиestraat 5, Brug-

ge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87
antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK
24 uur op 24 en 7 dagen op 7:
Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website
www.parochiessintkruis.be

De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur in Kinopolis te Brugge Koning Albert I-laan 200

Wijziging ticketverkoop

- aankoop online Andere Film
- aankoop online kinopolis Brugge
- aankoop aan automaat Kinopolis
- aankoop aan de kassa Kinopolis

Meer info krijg je:

- aan onthaal DAF bij Zaal 5
- tel: F.DeBie 0498 11 42 54
- via www.anderefilm.be of
via info@anderefilm.be

Kinopolis via De Lijn

Heen: station lijn 27 (Kinopolis-Loppem)
19:37u. -aankomst 19:49u.

Terug:

22:02 u. lijn 94 naar station Brugge
22:33 u. lijn 88 naar station Brugge
Tickets: 8 euro (Na 10 tickets - 11de gratis)

Contact:

info@anderefilm.be
www.anderefilm.be

Donderdag 10 november A CHIARA

Italië 2021 - Regie: Jonas Carpignano
- Taal: Italiaans - 121'
Vertolking: Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Rosa Caccamo
Palmares: David di Donatello (Ital.oscar) voor beste actrice

De vijftienjarige Chiara leidt een typisch tienerleventje met smartphone, gym en rondhangen met vriendinnen. Op het groot verjaardagsfeest van haar oudste zus die achtien wordt is het leuk dansen, drinken en zelfs stiekem roken.

Tot een nachtelijke explosie niet alleen vader Claudio's auto verwoest maar ook Chiara's ideaalbeeld van de perfecte vader.

Als de vader verdwijnt en haar omgeving zich in stilzwijgen hult, groeit Chiara's emotionele verwarring. Wanneer ze zelf op zoek gaat en dichterbij de schokkende waarheid komt, krijgt de film de allures van een echte thriller.

Na een film over vluchtelingen en over Roma eindigt Carpignano zijn eigenzinnige trilogie over Calabrië met **dit indringend portret van een meisje op een kantelpunt in haar leven**. Het verhaal dankt zijn kracht aan het acteer spel en de observerende, ongepolijste stijl. **'A Chiara' is een authentiek sociaal drama, dat een diepe indruk nalaat.**

Hilde Vanhoutte

"Een viscerale onderdompeling in de leefwereld van een meisje dat tot volwassenheid gedwongen wordt."???? Knack Focus

OKRA Male nodigt uit en kijkt vooruit

Donderdag 10 november: dag-uitstap

Bezoek aan het autocarbedrijf LAUWERS - Rondrit door de havens van ANTWERPEN - Boottocht op de Schelde.

We vertrekken omm 07.30 uur met de bus aan het Peellaertplein .

09.30 uur: Bezoek aan Lauwers

12.30 uur: Verzorgd buffet middagmaal, dranken inbegrepen

14.30 uur: Rondrit in de haven van Antwerpen

16.30 uur: Boottocht van Lillo naar Hemiksem

Bijdrage: Okra leden: 65,00 euro

Inschrijven tem vrijdag 04 november

Graag rechtstreeks betalen op de Okra Male rek:BE 72 7310 5180 2116 met vermelding van naam en activiteit of bij Willy Declerck: Baljuwlaan 4, Male, 050 67 42 02 (tussen 18.00 en 19.00 uur).

Betaald is ingeschreven.

Nieuwe activiteit: Ontdek de Moezel en de Rijn

1, 2, 3 en 4 december: Mini Cruise Rijn en Moezel

Traject: Male-Frankfurt-Mainz-Koblenz-Male

Basisprijs (Haydn-dek) per persoon (op basis van 2-pers. kajuit Haydn) 429,00 euro per persoon
Toeslag (Prijs per persoon) éénpersoons kajuit + 250,00 euro
Strauss-dek + 30,00 euro, Mozart-dek + 50,00 euro

Voor meer info en programma: zie Kerk en Leven nr 41.

Interesse? Neem zo vlug mogelijk contact op met teamleider Frans 0495 54 53 62.
Slechts 15 kajuiten beschikbaar.

OKRA Sint-Kruis

Op **maandag 7 november** frissen we het verkeersreglement op **om 14.00 uur** in CM gebouw St Kruis, Moerkerkesteenweg. Inkom gratis. Een aanrader voor wie de baan op gaat te voet, met de fiets of met de wagen.

Op **dinsdag 8 november** is er onze herfstwandeling. We verza-

melen **om 13.30 uur** aan de kerk te St Kruis en doen de 'ronde van Brugge' via de vestingen. (voor goede stappers!).

Ondertussen zijn we volop bezig met het uitwerken van ons jaarprogramma 2023, waarbij we zeker zullen letten op budgetvriendelijke activiteiten!

Bij Okra St Kruis zijn er nu solden!! Wie aansluit als nieuw lid voor 31.12.2022 is onmiddellijk lid tot eind 2023. Contacteer Luc Van Maele-0478 74 11 99.

Zie ook: www.okra.be/okra-in-je-buurt

Even bezinnen



Vredeswake laat ons bidden voor vrede meer dan ooit actueel

VREDESWAKE

Bewogen voor een vredevolle samenleving
nodigen we jullie uit om samen te waken en te bidden

ZONDAG 13 NOVEMBER 2022 OM 16:30
In de kapel van de zusters maricolen
Oude Zak 34, 8000 Brugge
VAN HARTE WELKOM

Tijdens de viering is er parkeergelegenheid via Groenestraat 25, 8000 Brugge

MARICOLEN zusters

Brigade Piron: een stuk geschiedenis

Over de Tweede Wereldoorlog werden al ontelbare boeken gepubliceerd en studies geschreven, en toch blijven nog aspecten onbelicht. De reeks *De laatste getuige* wil op het nippertje nog levende ooggetuigen aan het woord laten. **Victor Hannes, geboren in 1924, vluchtte als vijftienjarige met zijn ouders in 1940 naar Engeland** en sloot zich later aan bij de Brigade Piron, officieel Belgische Eerste Infanteriebrigade, een korps van zo'n tweeduizend Belgische en Luxemburgse soldaten dat samen met de geallieerden Frankrijk, België en Nederland bevrijdde. Het mag verbazen, maar over de **Brigade Piron is er weinig gepubliceerd**. Er bestaat een websi-

te met getuigenissen, maar recente studies zijn zeldzaam. Zo weten we niet hoeveel leden de brigade precies telde en is de oprichting ervan nog steeds duister. Op 27 november maakte Pierlot kennis met de **Waalse majoor Jean-Baptiste Piron (1896-1974), een oorlogsveteraan en stafofficier** die vanuit het bezette België via Spanje naar Engeland kwam. Dat Piron de opdracht kreeg een brigade op te richten, had wellicht te maken met het feit dat hij, anders dan de meeste officieren, geen aanhanger was van Leopold III, met wie Pierlot in onmin verkeerde. De brigade deed niet mee op D-Day, maar landde nadien in Normandië en veroverde Deauville en Le Ha-

vre. Enkele weken later stonden ze in Brussel. Nadien vocht de brigade in het zuiden van Nederland, waar ze zware verliezen leed. Kort na de oorlog werd Piron de eerste bevelhebber van de Belgische bezettingstroepen in Duitsland. **Het verhaal is uiteraard ook dat van Vic Hannes, die vandaag in een rusthuis in Meerhout verblijft**. Hij haalt de geschiedenis mee uit de vergetelheid. (eds)

Yannick Verberckmoes & Victor Hannes, De laatste getuige, Horizon, Antwerpen, 2022, 224 blz., 22,99 euro, ISBN 978 94 6410 249 9.

EEN BIJLAGE OVER JUSTITIE EN RECHTVAARDIGE STRAF

Het is moeilijk straffen

Tom Daems

Het **onderzoeksterrein van Tom Daems**, hoogleraar criminologie aan de faculteit rechtsgeleerdheid en criminologische wetenschappen van de KU Leuven, is de **penologie of de leer van het straffen**.

In *Misdaad & straf* bundelt hij eerder verschenen opiniestukken waaronder *Misdaad en straf, een Siamese tweeling* dat u op 27 januari 2021 kon lezen in uw weekblad *kerk & leven*.

Voor alle duidelijkheid, misdaad en straf zijn geen Siamese tweeling, meent Daems. Hij stelt dat we moeten „loskomen van het vastgeroeste idee dat de **misdaad een determinerende rol** speelt bij de keuze en de zwaarte van de straf”. Het is veel complexer dan dat. Straffen moet je ook zien in de „**complexe sociale praktijk**”. Daarmee stelt de auteur zich op één lijn met de Franse socioloog Emile Durkheim. Misdaad, aldus Durkheim, schaadt nu eenmaal de collectieve gevoelens, ingebed in solidariteit, macht, politieke economie en cultuur.

De columns bestrijken de periode 2004 tot nu. Het is boeiend om lezen welke sprongen justitiële thema's in de actualiteit maken.

Denk aan de overbevolking van de gevangenissen, het versnipperde strafbeleid waardoor zich „een of andere vorm van overlegcomité” opdringt, de uitrol van transitiehuizen, de discussie over de enkelband...

De auteur waarschuwt ook voor verleidingen zoals vigilantisme of het gevaar dat mensen het recht in eigen handen nemen en pleidooien voor een afwijkende behandeling voor types en misdrijfplegers die haaks staan op het strafrecht. **Evenzeer wijst hij op het „vaak geruisloos” invoeren van technologie die aanbotst tegen de privacy**. Stuk voor stuk kwesties die onze samenleving fel kunnen beïnvloeden en om een genuanceerd debat vragen. (pv)

Tom Daems, Misdaad & straf in onrustige tijden, Borgerhoff & Lamberigts, Gent, 2022, 224 blz., 22,99 euro, SBN 978 94 6393 871 6.

De vrome kudde

Autorijden Ingezonden door Dries November

Karel en Hans hebben het over de menselijke gedragingen en reacties.

– Wist jij dat autorijden het geheugen kan stimuleren?

– Autorijden? Neen, hoezo?

– Telkens als wij op reis gaan, herinnert mijn vrouw zich na een goede vijftig kilometer dat ze vergat de badkamerkraan dicht te draaien.

UIT DEN GROOTEN VOLKSKALENDER VAN PAUL VAN ZUMMEREN

Kristien VAN ZUMMEREN

Vandaag, op Allerzielen, moet u zeker eens op het begin van deze dag letten, want:

ALS ALLERZIELEN ZACHT BEGINT, VOLGEN REGENS EN VEEL WIND.

Met andere woorden... Mocht het vandaag mooi weer zijn, dan voorspelt dat niet veel goeds, want:

ALLERZIELEN ZONDER VUUR, SPAART GEEN BRANDHOUT UIT DE SCHUUR.

Neem nu dat we vandaag sneeuw zouden krijgen, dan mogen we volgens onze voorouders uitkijken naar een zachte lente, want:

MET ALLERZIELEN WIT GEWEMEL, IN 'T VOORJAAR, BLAUWE HEMEL.

of:

ALLERZIELEN, ZILVERWIT, 'T GROEN VROEG IN DE BOMEN ZIT.

Eén feit staat vast: de volgende weken gaan we met echte kou rekening moeten houden. In de “grooten volkskalender” wordt dat zelfs heel kleurrijk vertaald in volgende, schitterende spreuk:

DAAR ZIJN TWEE HEREN DOOD: NOENESLAAP EN VESPERBROOD. DAAR ZIJN DRIJ NIEUWE IN HET LAND: ZUIPNEUZE, DRUIPNEUZE EN KLEPPERTAND.