

# KERK & Leven

41

2022

WEEKKRANT

12 OKTOBER

JAARGANG 83

EDITIE 1268

## FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

### Pastorale Eenheid (PE) Marta en Maria



#### We laten ons inspireren door het bijbelverhaal van Marta en Maria: de gastvrouw en de leerling

Op weg naar Jeruzalem, worden Jezus en zijn leerlingen bij Marta en Maria thuis ontvangen. Jezus spreekt daar de leerlingen toe en Maria komt er ook, als een leerling, bij zitten. Zij 'vleit zich aan zijn voeten'. Marta gaat bedrijvig de voeten van alle gasten wassen (teken van gastvrijheid) en eten klaar maken. Maria blijft echter zitten. Wanneer Marta Jezus op een gegeven moment vraagt om Maria aan te manen haar te komen helpen, antwoordt Jezus: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen' (Lucas 10,38-42). Een hele tijd later, toen Lazarus, de broer van Marta en Maria, gestorven was vroeg Jezus aan Marta: "Geloof jij dat ik de opstanding en het leven ben?" Marta antwoordt: "Ik geloof dat u de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen". ( Joh.11,25-27) Een ware geloofsblijdenis van Marta, de vrucht van een authentieke geloofsgroei.

#### Wat wij ontdekken in het verhaal

##### Marta

Zij is de gastvrouw die alles in het werk stelt om het haar naasten naar de zin te maken. Geen moeite is haar teveel, het is haar oprechte verlangen dat de gasten zich thuis voe-

len en zich gastvrij ontvangen weten. Zij gelooft dat de gasten 'om wie ze zijn' dit gastvrije onthaal verdienen. Zij hoeven niets te bewijzen, niets te rechtvaardigen of uit te leggen, alleen omdat ze Kind van God zijn, zijn ze welkom in haar huis. "Haar" huis wordt "hun" huis. Ze deelt mee van wat ze heeft, gedeelde vreugd is dubbele vreugd, Ze heeft zelf ooit zoveel gekregen, nu wil zij iets terug doen. Daarin vindt zij haar grote vreugde en voldoening. Ze staat dienend en zorgend in het leven. Marta wordt door Jezus liefdevol aangesproken op haar oordeel over haar zus Maria. Dit is een moment van geloofsgroei voor haar. Later kan ze volmondig getuigen van haar geloof in de verrezen Heer. Marta's zijn mensen die initiatief nemen, de handen uit de mouwen steken en helpen waar het kan. Die door hun manier van doen en leven een ware getuigenis zijn van wat Gods liefde vermogt. Ze getuigen van hun geloof en zetten dit om in daden.

##### Maria

Maria laat zich raken door het Woord, het raakt iets diep in haar wezen. Ze is erdoor 'ingenomen' en laat de woorden tot zich doordringen. Ze neemt de tijd om te horen wat de Heer precies bedoelt, ze laat zich niet opjagen door het helse tempo van het leven rondom haar. Ze wil eerst stilvallen om juist te horen en te zien wat haar te doen staat. Ze wil de inspiratie voelen, de juiste golfen af tasten, de woorden tot leven laten komen tot ze trillen in haar wezen. Tot ze volmondig "ja" kan zeggen.

Maria staat voor de kern van ons geloof: midden in het dagelijkse leven de verbinding zoeken met Gods mysterie. God mogen ontmoeten in alles wat we doen.

#### Gidsen voor de gemeenschap

We kiezen bewust voor 2 vrouwen namen omdat we heel sterk geloven dat vrouwen én mannen de kerk van vandaag en morgen kunnen dragen en vorm geven. Elk vanuit hun innerlijke rijkdom en sterktes. Het samengaan in verscheidenheid kan leiden tot mooie kunstwerken. Iedereen is geliefd en gekend zonder onderscheid. In de gemeenschap is iedereen gelijk.

Wij zien Marta en Maria als gidsen voor onze gemeenschap. We mogen ons spiegelen aan de manier waarop ze beiden omgaan met het Woord van de Heer.

Jezus laat zowel Marta als Maria schitteren met hun eigen talenten en hun eigenheid. We mogen, net zoals Maria en Marta, luisteren en leren en groeien in geloof. Ieder gaat zijn eigen weg in het gelovig zijn.

#### Onze visie

Open en gastvrij naar het voorbeeld van Marta en Maria

We willen een warme, enthousiaste, onbevangen, uitnodigende en aanstekelijke christelijke gemeenschap zijn waar iedereen, zonder onderscheid, zich welkom mag voelen. We willen vertrouwen schenken en openstaan voor andere ideeën en meningen zonder te oordelen of veroordelen. Verschillende meningen willen we zien als belangrijke groeikansen. We vinden het belangrijk dat elk zichzelf kan zijn, elk met zijn of haar eigen talenten. In onze verenigingen en werkgroepen vinden mensen elkaar en samen benutten ze hun talenten om ten dienste te staan van anderen en van de geloofsgemeenschap.

We willen samen Jezus' leven vieren en daarom een plaats van bezinning en inspiratie zijn. We baseren

ons daarvoor op de Bijbelse verhalen, de weg van God en Zijn volk. De moderne mens kan in onze gemeenschap eventjes stilvallen om bemoedigd en bezielde te raken. We zoeken waar de boodschap van Jezus raakvlakken heeft met het leven van jonge mensen en gezinnen. Daartoe zoeken we hoe we de sterke momenten van het jaar op een aansprekende wijze op het leven van alledag kunnen leggen. We willen onze blik op de toekomst richten en samen bekijken wat we als kerkgemeenschap voor mensen kunnen betekenen. Daartoe moeten misschien keuzes gemaakt worden die moed vragen en durf om oude paden te verlaten en nieuwe te bewandelen. We geloven dat Gods geest ons daartoe kan inspireren.

We willen verder groeien in gelovig zijn en anderen inspireren op hun unieke weg.

We geloven dat elke mens zoekt om zin te geven aan zijn leven. Wij vinden de inspiratie daartoe in het leven van Jezus. Wij willen anderen mogelijkheden aanreiken om die inspiratie te leren kennen en in alle vrijheid te kiezen om scharniermomenten in het leven ook sacramenteel te vieren. Zo willen we de mogelijkheid creëren voor een persoonlijke ontmoeting met God. Wij geloven dat het leven ons geschonken werd om er iets moois van te maken. Dit kunnen we niet op eigen kracht alleen en daartoe gaan we ook op weg met anderen die betekenisvol zijn in ons leven.

We geloven ook dat lijden, pijn en kwetsbaarheid onlosmakelijk verbonden zijn aan ons leven.

Elk van ons bezit de kracht om de hoop en het vertrouwen levendig te houden, ook in moeilijke levensomstandigheden.

Wij willen, in woord en daad, getuigen zijn van de boodschap van leven en hoop die ons met de geboorte van Jezus, zijn dood en verrijzenis werd geopenbaard.

In ons omgaan met mensen moge

zichtbaar zijn wat Gods liefde vermogt: respect voor iedereen, warme betrokkenheid, dankbaarheid, rechtvaardigheid, mededogen en dienstbaarheid. Onze inspiratiebron is de vreugdevolle boodschap van hoop en bevrijding ons aangeleerd door het woord en de belofte van God.

#### Onze missie

Ben je trouwe bezoeker of kom je maar eventjes langs, je wordt met respect en vriendelijkheid onthaald.

We richten onze zorgende aandacht vooral op wie het minder goed heeft of minder kansen kreeg in het leven. Mensen in kwetsbaarheid of met een armoede-ervaring proberen we nabij te zijn. Daarom willen we samen op weg gaan, zonder onderscheid.

We vormen een open gemeenschap vanuit een christelijke en evangelische levensvisie. We willen iedereen tegemoet treden met warme medemenselijkheid, verdraagzaamheid, openheid, vriendschap en respect.

We willen vanuit onze eigen geloofservaring mensen de Blijde Boodschap leren kennen.

Vanuit onze christelijke inspiratie nodigen we mensen uit voor momenten van bezinning, catechese, liturgie en gebed.

We willen graag verbindingen leggen met andere organisaties die zich sociaal inzetten en we zoeken graag naar gemeenschappelijkheid in de werking. Zo versterken we elkaar.

We kunnen rekenen op heel wat geëngageerde en enthousiaste vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om te leven in de geest van het Evangelie.

Toch willen wij graag onze ploegen en werkgroepen versterken met geestdriftige mensen met een hart voor de medemensen.

Ook jij bent van harte welkom.



## Colofon

**DIENST PAROCHIEBLADEN**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

**PUBLICITEIT**  
Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

**ABONNEMENTEN**  
Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

**Copyright**  
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

**VERANTWOORDELIJKE UITGEVER**  
Herman Cosijns

**Diocesane redactie Brugge**  
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,  
liselotte.ancaert@kerknet.be  
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,  
bertrand.goethals@kerknet.be  
Potterierei 72, 8000 Brugge

**Plaatselijke redactie en abonnementen**  
**Rekeningnummer:**  
BE22 4752 0671 0147  
Pastorieweg 15

**Foto's Kerk en Leven**  
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

**Hugo Pieters, pastoor-moderator**  
**Federatie Sint-Kruis**  
Brieversweg 332  
tel./fax: 050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

**Wilfried Desrumaux, diaken**  
Kastanjelaan 4  
tel. 050 35 83 54  
wilfried.desrumaux@telenet.be

**Bart Verhelle, diaken decanaat**  
Moerkerkse Steenweg 391  
tel. 0492 316 993  
bart.verhelle@live.be

**Lien Lecompte**  
Parochieassistente federatie Sint-Kruis  
0477 09 13 49  
kerkenlien@gmail.com

**Federaal rekeningnummer:**  
BE77 7510 0283 2642

**Secretariaat**  
**Sint-Thomas van Kantelberg**  
Brieversweg 332  
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur  
tel./fax 050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

**Secretariaat H. Kruisverheffing**  
Pastorieweg 15  
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur  
tel. 050 35 45 84  
hkruisverheffing@gmail.com

## VIERINGEN EN DIENSTEN

**Zaterdag 15 oktober in HK**  
*Er is geen eucharistieviering om 18.00 u.*

**Zondag 16 oktober in ST**  
**10.30 u. Eucharistieviering met aanstelling van het team van de pastorale eenheid.**

*Deze viering wordt voorgegaan door Mgr. Lode Aerts. Na de viering receptie.*

**Dinsdag 18 oktober in klooster HK**  
**18.00 u.** Eucharistieviering voor een overledene.

**Woensdag 19 oktober in ST**  
**08.30 u.** Eucharistieviering voor een overledene.

**Woensdag 19 oktober in HK**  
**09.00 u.** Morgengebed  
Getijdengebed in de kapel.

**Donderdag 20 oktober in klooster HK**  
**18.00 u.** Eucharistieviering voor een overledene.

**Vrijdag 21 oktober in ST**  
**08.30 u.** Eucharistieviering voor een overledene.

*De omhalingen dit weekend zijn bestemd voor Missio n.a.v. Missiezondag.*

**Zaterdag 22 oktober in ST**  
**18.00 u.** Eucharistieviering voor een overledene.

**Zondag 23 oktober in HK**  
**10.30 u.** Eucharistieviering voor een overledene.

**Zondag 23 oktober in ST**  
**15.00 u. Troostconcert met het Gents Madrigaalkoor o.l.v. Johan Duijck.**

## Uit de liturgische kalender

**Zondag 16 oktober:**  
**Negeentwintigste zondag door het jaar:**  
*Zou God geen recht verschaffen aan zijn uitverkorenen? (Lc. 18, 1-8).*

**Zondag 16 oktober:**  
**H. Margarita Maria Alacoque, maagd:**

Margarita (1647-1690) is afkomstig uit het bisdom Autin en treedt in bij de zusters van de Visitatie in Paray-le Monial. Zij ontvangt als jonge Visitandine een openbaring van de oneindige liefde van Christus voor de mensen. Hij toont haar zijn hart en draagt haar op, tot zijn eer, een feest in de liturgische jaarkring in te bouwen. Zo ontstaat het feest van het Heilige Hart van Jezus op de derde vrijdag na Pinksteren.

**Maandag 17 oktober:**  
**H. Ignatius van Antiochië, bisschop en martelaar:**

Deze bisschop (omstreeks 110) wordt als opvolger van Petrus door keizer Trajanus ter dood veroordeeld. Tijdens zijn overbrenging naar Rome, waar hij zou ter dood gebracht worden, schrijft hij zeven brieven aan de verschillende kerken waarin hij zijn liefde voor de kerk betoont.

**Dinsdag 18 oktober:**  
**H. Lucas, evangelist:**  
Lucas vergezelt na zijn bekering Paulus op zijn reizen. In zijn evangelie benadrukt hij het meest de zachtmoedigheid van Christus terwijl hij in de handelingen van de Apostelen de kroniekschrijver is van de ontwikkeling van de kerk na Pinksteren. Zijn Blijde Boodschap is als het ware een lofzang van dankbaarheid en blijdschap. Als evangelist wordt Lucas afgebeeld in de iconografie met een gevleugelde stier, os of kalf, wijzend naar de os in de kribbe. Als enige van de vier evangelisten schrijft hij immers over de aankondiging en geboorte van Jezus. Lucas is de patroonheilige van de artsen (hij zou zelf arts zijn), van de schilders en tekenaars omdat hij volgens de overlevering Maria met het kind Jezus geschilderd heeft.

**Woensdag 19 oktober:**  
**HH. Joannes de Brébeuf en Isaak Jogues, priesters en gezellen:**  
Acht Franse missionarissen van de Sociëteit van Jezus geven hun leven voor de Heer in Noord-Amerika (17de eeuw).

**Woensdag 19 oktober:**  
**H. Paulus van het Kruis, priester:**  
Paul (1694-1775) is vanaf zijn jeugd aangetrokken tot de beschouwing van het lijden van Jezus en het apostolisch werk. Hij wijdt (samen met zijn broer en enkele volgelingen) zijn leven aan de evangelisatie van de plattelandsbevolking in Italië. Hij is de stichter van de Passionisten.

**Zaterdag 22 oktober:**  
**Kerkwijdingsfeest:**

In alle kerken waar er geen eigen wijdingsfeest bestaat, viert men vandaag het wijdingsfeest van deze kerken. In alle andere kerken waar men het wijdingsfeest op de historische datum viert vervalt deze liturgie.

**Zaterdag 22 oktober:**  
**H. Johannes Paulus II, paus:**  
Karel Woytila ziet het levenslicht te Wadowice (Polen) op 18 mei 1920 in een gezin van drie kinderen. Zijn zusje overlijdt vóór zijn geboorte, zijn moeder toen hij 9 jaar is en zijn vader en broer in 1941. Karel is een briljant student en zeer sportief. In 1945 wordt hij priester gewijd, in 1958 bisschop en in 1964 benoemt de paus hem tot aarts-

bisschop van Krakau. In 1967 ontvangt hij de kardinaalshoed. Na het korte pontificaat van paus Johannes Paulus I, wordt hij op 16 oktober 1978 tot paus verkozen. De intronisatie gebeurt op 22 oktober (feestdag). Zijn pontificaat duurt op twee na het langst, meer dan 26 jaar. Hij sterft op 2 april 2005. Paus Franciscus verklaart hem heilig op 27 april 2014 samen met paus Johannes XXIII. Hij is de paus die het pausschap dicht bij de mensen brengt en hij gaat de geschiedenis in als de reizende paus die het geloof wereldwijd verkondigt. Bijna fataal is de aanslag op hem op 13 mei 1981. Niettegenstaande behoudsgezindheid blijft hij een bewonderenswaardige man die miljoenen mensen op de been brengt. De wereldjongerendagen roept hij in het leven. Verbonden met de lijdende Christus maar eveneens verbonden met alle mensen die ziek zijn en lijden draagt hij geduldig zijn ziekte en blijft hij paus tot aan zijn dood.

## Leven op en rond de parochies

**LITURGISCHE VIERINGEN**  
De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

**SECRETARIATEN**  
**Sint-Thomas van Kantelberg**  
Brieversweg 332  
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur  
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur  
050 35 55 78  
federatiesintkruis@gmail.com

**Heilige Kruisverheffing**  
Pastorieweg 15  
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur  
050 35 45 84  
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website  
www.parochiessintkruis.be

**OPEN KERKEN**  
De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning. Heilige Kruisverheffing: dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.  
Sint-Thomas van Kantelberg: elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

**PAROCHIAAL ZANGKOOR**  
Repetitie **elke 1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in het klooster.

**FACEBOOK**  
Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

ZONDAGSGEBED  
Bij de 29ste zondag door het jaar

Scheppende God, die de hemel hebt uitgespannen en de aarde vruchtbaar maakt, verkwik ons met de adem van uw Geest. Laat ons goed doen in plaats van kwaad en zegen brengen tegenover vlock. Laat ons Hem volgen op zijn weg, Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Abdis Angela Holleboom



## De digitale adventsretraite 2022 van de jezuïeten



Het woord is mens geworden is de titel van de digitale adventsretraite in 2022. De retraite gaat op 27 november van start, de eerste adventszondag, en eindigt met Kerstmis. Het is de zeventiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo'n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door de regionale overste van de jezuïeten in de Lage Landen: Marc Desmet sj.

**Hoe deelnemen?**  
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via [www.adventsretraite.org](http://www.adventsretraite.org).

Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsbrief met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebed-

stips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de menswording van God intenser te beleven.

Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

- "De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven."  
- "Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden."

- "Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd."  
- "Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning."

Een productie van [ignatiansbiddens.org](http://ignatiansbiddens.org) verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de advent en de 40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

## Een luisterend oor, een helpende hand

### ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard ...  
Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de H. Communie aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).  
Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

### TELE-ONTHAAL: PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via [www.tele-onthaal.be](http://www.tele-onthaal.be).

### ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het gratis noodnummer 1813.  
Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur [www.zelfmoord1813.be](http://www.zelfmoord1813.be)

### FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis 0476 30 80 87 of Open Balie, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 [antoon.vandeputte@telenet.be](mailto:antoon.vandeputte@telenet.be)

### NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 [crisisopvang@cawregiobrugge.be](mailto:crisisopvang@cawregiobrugge.be)

Zie ook onze website [www.parochiessintkruis.be](http://www.parochiessintkruis.be)

## Even bezinnen



## De vrome kudde

*Spijkracht* Ingezonden door Hannes De la Salle

De spijkracht van vrouwen wisselt in de loop van de dag. Overdag krijgen ze nog geen bokaal appelmoes open, maar 's nachts is het onmogelijk om ook maar een eindje donsdeken van hen los te trekken!

*Oorbel* Ingezonden door Teun De Wachter

Op het werk merkt Hans ineens dat zijn collega Bram een oorbel draagt.  
- Zeg, Bram, ik wist niet dat jij een gaatje in je oor had.  
- Euh, ja  
- Man toch! Nog nooit gezien... Sinds wanneer draag je die oorbel dan wel?  
- Sinds mijn vrouw ze vond in ons bed.

## Bezinning bij lezingen 27e zondag C

Hoe klein je geloof ook is, twee keer niets, een mosterdzaadje, het resultaat van ons geloof is ongelooflijk groots. Stel dat je geloof zo groot is als een moerbeiboom en je hebt de hele dag lang geploegd en gezwoegd voor God. Dan is God jou niet de minste dank verschuldigd. Ons geloof kan niet steunen op onze werken want door het geloof

zijn onze werken de werken van God in ons. God is ons niets schuldig; door het geloof zijn wij Hem alles verschuldigd. "Wanneer ge alles gedaan hebt wat u opgedragen werd, zeg dan: we zijn maar onnutte knechten, wij hebben enkel onze plicht gedaan".

*Naar een preek van Marc Gallant (trappist - Orval)*

### SUDOKU

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |   |   |   | 5 | 7 |   | 3 |
|   | 8 |   | 3 |   |   |   |   |   |
|   |   | 4 | 9 | 6 |   | 5 | 2 |   |
|   |   |   |   |   |   | 2 |   | 5 |
| 5 | 2 |   | 7 |   | 8 | 3 |   |   |
| 7 | 4 | 6 | 5 | 3 |   |   |   | 1 |
|   | 6 |   |   | 7 | 9 |   | 5 |   |
| 1 |   |   |   | 8 |   | 6 |   | 7 |
| 8 |   | 7 |   |   | 6 |   | 3 | 4 |

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

**DEPUZZELAAR**





## De Andere Film

**Donderdag om 20.00 uur in Kinopolis te Brugge Koning Albert I-laan 200**

**Wijziging ticketverkoop**

- aankoop online Andere Film
- aankoop online kinopolis Brugge
- aankoop aan automaat Kinopolis
- aankoop aan de kassa Kinopolis

**Meer info krijg je:**

- aan onthaal DAF bij Zaal 5
- tel: F.DeBie 0498 11 42 54
- via [www.anderefilm.be](http://www.anderefilm.be) of via [info@anderefilm.be](mailto:info@anderefilm.be)

**Kinopolis via De Lijn**

**Heen: station lijn 27** (Kinopolis-Loppem)

19:37u. -aankomst 19:49u.

**Terug:**

22:02 u. lijn 94 naar station Brugge  
22:33 u. lijn 88 naar station Brugge

**Tickets:** 8 euro (Na 10 tickets - 11de gratis)

**Contact:**

[info@anderefilm.be](mailto:info@anderefilm.be)  
[www.anderefilm.be](http://www.anderefilm.be)

**Donderdag 13 oktober THE TRAGEDY OF MACBETH**

GB 2021 - Regie: Joel Coen - Taal: Engels - 105'  
Vertolking: Denzel Washington, Frances McDormand, Kathryn Hunter-Schotland

11 e eeuw. De moedige generaal Macbeth loopt, na een oorlog tegen Engeland, drie heksen tegen het lijf. Zij voorspellen dat hij op een dag koning van Schotland zal worden. De voorspelling behelst echter ook zijn ondergang. Verteerd door ambitie en aangewakkerd door zijn vrouw doodt Macbeth koning Duncan en neemt bezit van de troon.....

Joel Coen kreeg zin om dit toneelstuk te bewerken toen hij zijn echtgenote Frances McDormand op het toneel zag schitteren in de rol van Lady Macbeth. Hij doet dat voor de eerste keer solo, zonder zijn vaste regiepartner en broer Ethan.

De cineast tovert de tragedie om tot een tijdloze studie over macht, waanzin, ambitie en sluwheid. Hij trakteert ons op vernuftige beeldcomposities, uitgepuurde maar sfeervolle decors en fotografie in contrastrijk zwart wit, geïnspireerd door het Duits expressionisme en de Amerikaanse film noir. Adembenemende cinema en verplichte kost voor Shakespearefans!

naar R. Vos, *Filmtotaal* 13 jan. 2022  
"Verpletterend oogstrelende noir-versie van Shakespeares bloederige koningsmoordtragedie." ????? *Filmtotaal*

**Donderdag 20 oktober NAHSCHUSS**

Dtsl 2022 - Regie: Franziska Stünkel - Taal: Duits - 116'  
Vertolking: Lars Eidinger, Devid Striesow, Louise Heyer

Oost-Berlijn 1981. De veelbelovende wetenschapper Franz Walter krijgt na zijn promotie het aanbod om hoogleraar te worden. Maar voor

wat hoort wat. Hij wordt door de staatsveiligheid voor een aantal missies naar West-Duitsland gestuurd, aanvankelijk om informatie in te winnen, maar de opdrachten worden al snel ruimer en gevaarlijker. Chantage, bewakings- en af luisterpraktijken worden dagelijkse kost voor Franz tot hij die praktijken niet meer met zijn geweten kan verzoenen.

Franziska Stünkel baseerde zich op het leven van Werner Teske, de laatste gevangene van de DDR die in 1981 ter dood werd veroordeeld, uitstekend vertolkt door Lars Eidinger.

'Nahschuss' is een bloedstollende politieke en psychologische thriller, die de kijker geen seconde loslaat. De film zet een belangrijk stuk Duitse geschiedenis in de kijker en laat ons opnieuw kennis maken met de macht en de methodes van de Stasi. Een radicale en moedige film omdat hij ook een aanklacht is tegen elk immoreel, autoritair regime. Hilde Vanhoutte

**Donderdag 27 oktober VIERING 50 JAAR "DE ANDERE FILM"**

**19.00 u: Verwelkoming met een glaasje en een knabbeltje**  
**20.00 u: Speciale verrassingsfilm met vooraf korte inleiding**  
door Freddy Sartor

- Voor deze avond geen tickets vooraf  
- Vrije zitplaatsen  
- Voor 20 oktober uw aanwezigheid (aantal personen)  
melden aan de balie van zaal 5 of via [info@anderefilm.be](mailto:info@anderefilm.be)

Iedereen van harte welkom!!

## OKRA Male nodigt uit

**Daguitstap op donderdag 10 november 2022**

**Bezoek aan het autocarbedrijf LAUWERS - Rondrit door de haven van ANTWERPEN - Boottocht op de Schelde.**

**07:30:** Vertrek met de bus aan het Peellaertplein

**09:30:** Bezoek aan Lauwers - rondleiding met audio-set achter de schermen van Reizen Lauwers. Wij nemen een kijkje bij de boeking afdeling, de productie en marketing, de dispatching, de wasplaats, de spuitcabine, de ruimte van de ruitplaatsing, de garage, de bandencentrale enz...  
**12u30:** Verzorgd buffet middagmaal, dranken inbegrepen

**14u30:** Rondrit in de haven van Antwerpen

**16u30:** Boottocht van Lillo naar Hemiksem

Na deze mooie dag, tevreden huis-

waarts

Okra leden: €65,00

Inschrijven tem vrijdag 04 november 2022

Graag rechtstreeks betalen op de Okra Male rek:BE 72 7310 5180 2116 met vermelding van naam en activiteit

Of bij Willy Declerck: Baljuwlaan 4, MaleTel 050 67 42 02 ts 18 en 19 u Betaald is ingeschreven.

**Mini Cruise 4 dagen - 3 nachten Rijn en Moezel op 1 - 2 - 3 - 4 december 2022**

Traject: Male-Frankfurt-Mainz-Koblenz-Male

Basisprijs (Haydn-dek) per persoon (op basis van 2-pers. kajuit Haydn) €429,00/pers

Toeslag (Prijs per persoon) éénpersoons kajuit + €250,00

Strauss-dek + € 30,00 Mozart-dek + €50,00

We varen met de nieuwe MS DUTCH GRACE uitrusting: modern en tegelijk tijdloos elegant 4-dek schip met een breed scala aan faciliteiten, uitgerust met een zonnedeck met ligstoelen en een whirlpool, panoramarestaurant, panoramabar, wifi, souvenirshop, Kajuiten: ruime buitenkajuiten (± 15 m<sup>2</sup>), de ramen in de hutten op het Haydn Deck beneden kunnen niet worden geopend. De hutten op het Strauss- en Mozartdek hebben Franse balkons - d.w.z. kamerhoge panoramische ramen die volledig kunnen worden geopend. In elk van de smaakvol ingerichte hutten is er een separaat tweepersoonsbed, douche/toilet, flatscreen-tv, individueel regelbare airconditioning, föhn, een ruime kast, telefoon en kluis. Animatie: regelmatig live muziek met dans aan boord  
Maaltijden: ontbijtbuffet, 's mid-

dags 3 gangenmenu en 's avonds 4 gangenmenu aan boord, koffie/thee inbegrepen, 1x per dag koffie/thee met cake of biscuits in het salon, middernacht snack Extra: captain's diner (afscheidcocktail in de bar en 1x 5 gangendiner)  
Programma

**Dag 1 • België - Frankfurt**

We rijden langs Duitse autosnelwegen naar Frankfurt waar we na de middag toekomen. Frankfurt, heeft één van de oudste en grootste kerstmarkten van Duitsland. Na een gezellige namiddag schepen we in aan boord van het\*\*\*\*schip MS Dutch Grace. Bij een welkomstdrankje wordt de bemanning aan ons voorgesteld en krijgen we wat scheepsinformatie.

**Dag 2 • Frankfurt - Mainz**

In de ochtend vaart het schip af naar Mainz waar we rond de middag toekomen. De kerstmarkt van Mainz

is volgens velen de meest romantische kerstmarkt van Duitsland. De glühwein op de kerstmarkt komt van nature alleen van wijnmakers uit Mainz..

**Dag 3 • Mainz - Koblenz**

Deze ochtend varen we naar Koblenz. De namiddag kunnen we doorbrengen in de schilderachtige oude stadskern van de stad bij het Deutsches Eck, die met ruim 130 feestelijk gedecoreerde houten kraampjes in een feestelijke kerstmarkt verandert.

**Dag 4 • Koblenz - België**

In de voormiddag ontschepen we en genieten nog wat van de kerstsfeer in Koblenz vooraleer terug huiswaarts te keren.

Interesse? Neem zo vlug mogelijk contact op met teamleider Frans 0495/545362

Slechts 15 kajuiten beschikbaar

## OPKIKKERTJES

### Afhankelijk

**Hedwig Van Peteghem**

Wie ziek is heeft een arts nodig. Wie moe is, heeft rust nodig. Voor een brood gaan we naar een bakker. En ook groenten hoeft je niet zelf te kweken, je vindt ze lentefris in je supermarkt. We moeten niet zo veel meer kunnen, alles wordt ons bereid aangereikt. Pure luxe is dat: geen kilometers moeten fietsen om een arts te vinden, voldoende pilletjes in huis tegen allerlei kwalen. Het enige wat we zelf nog moeten kunnen, is betalen. Een aangename manier van comfortabel leven kunnen we ons niet voorstellen.

Er zijn echter ook die het geld niet hebben, vrees ik. Al bij al wordt onze afhankelijkheid tot het minimum beperkt. Er zijn er die hun groenten nog wel zelf kweken.

Die mensen weten maar al te goed wat er allemaal kan meespelen voor een goede oogst: het weer, vliegen en wormen, vogels, konijnen en veldmuizen. Als die beestjes wegblijven en het weer wat meezit, hebben ze goed geboerd. Bij het tegendeel kunnen ze zuur en bitter worden, maar dat verandert niets aan de vruchten of de groenten. Meestal hebben die mensen wel voldoende gezond verstand om te weten dat al die invloeden meespelen. Hoe hard je zelf ook werkt, je blijft afhankelijk. We beseffen het spijtig genoeg slechts wanneer het tegenzit.

Ook in onze verhouding tot mensen speelt dat mee. Sommigen zouden het misschien ook handiger vinden dat je vriendschap en liefde, zorg en aandacht kon betalen, zo

spoedig mogelijk aan huis geleverd. Wat er tussen mensen gebeurt, is van onschatbare waarde en dus onbetaalbaar. Die afhankelijkheid levert zo veel goede vruchten en altijd vers. Vraag het maar aan vrienden, aan koppels en al die zorg dragen voor andere mensen: rekening houden met elkaar maakt juist de banden sterk. Ze geven je leven. „Elke dag dat ik mag leven is een geschenk”, hoor ik nogal eens zeggen door mensen die lang genoeg geleefd hebben om het te kunnen weten. We zouden niet mogen vergeten de Gever daarvoor dankbaar te zijn, ook al zitten er soms schoonheidsvlekjes op.

**Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006).**

