

KERK & Leven

40

2022

WEEKKRANT

5 OKTOBER

JAARGANG 83

EDITIE 1268

FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Een nieuw kunstwerk op de troostplek in Westervier

Sinds 2020 vind je achter WZC Westervier een troostplek.

Een troostplek is een groen plekje dat **voor iedereen toegankelijk** is, waar je troost kunt vinden en dit **samen met je buurt of gemeente**.

Het is een symbool voor **verbondenheid, hoop en kracht**.

Je bereikt de troostplek langs de Speelpleinlaan, door rond Westervier te wandelen, of via het poortje aan de moestuin van Westervier in De Mote.

Op maandag 5 september werd omstreeks het middaguur **een nieuw kunstwerk** op de plek ingewijd. Van de gelegenheid werd gebruik gemaakt om de **volledige troostplek te zegenen**.

Het was een intiem moment met een dichte gemeenschap rondom het huis: met de bewoners en mede-

werkers van Westervier, maar ook met vrienden van het huis. Het inzegenen en wijden zelf gebeurde door **kanunnik Patrick Degrieck**.

Het kunstwerk zelf bestaat uit verschillende onderwerpen.

De overste van de zusters is het onderwerp geworden van de foto.

Er was geen tijd meer om haar zondagse kledij aan te trekken, maar met een doordeweekse **eenvoud** is ze met **gevouwen handen** model voor de foto, genomen in de **kapel van het klooster**.

De kapel hoort bij de identiteit van de zusters en benadrukt dat hun hart toegewijd is aan de Heer.

De **gevouwen handen van de zuster** hebben een dubbele oorsprong.

Er is ten eerste **de verbinding met de verering van Maria**: in



Lourdes houdt ze ook beide handen vlak tegen elkaar.

Verder is er echter ook nog de **oostelijke namasté-groet** die op dezelfde manier wordt gebracht, **met gevouwen handen** naar binnen gekeerd **en vaak met een lichte buiging van het hoofd**.

De woorden links op de foto drukken de begroeting uit: **"Namasté, wees gegroet"**.

Er is **iets bijzonders, iets heiligs zelfs, aan de eenvoudige gevouwen handen**.

Dat bijzondere zit hem in de betekenis die het gebaar met zich meedraagt: **het is een erkenning van het diepste innerlijk van de ander, vanuit het diepste binnenste van de begroeter zelf**.

Ontdek en voel de plek zelf door langs te komen.

De troostplek is elke dag doorlopend toegankelijk.

We raden de ingang langs De Mote via de moestuin aan.

(Nvdr. Er komen nog twee troostplekken bij, één in de tuin van Sint-Thomas van Kantelberg en één in de kerk van de Heilige Kruisverheffing. Er volgt later meer info.)

N.B. zie ook blad 4 : een troostconcert op 23 oktober



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.treviplus.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistentie federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

VIERINGEN EN DIENSTEN

Wij danken de Heer en bidden Hem om verder voorspoedig te mogen leven

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS VANKANTELBERG

Zaterdag 8 oktober in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor de familie Edmond Vandille - Emma Coene, zoon Marcel Vandille en echtgenote Diana Vandierendonck, schoonzoon René Bonheure en echtgenote Rachel Vandille,

zoon Gaston Vandille en echtgenote Simonne Vander Stock
Zondag 9 oktober in HK
10.30 u. eucharistie voor Hr en Mevr Gerard en Godelieve Viane-Schotte en schoonzoon Patrick Duysters

Dinsdag 11 oktober in klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene

Woensdag 12 oktober in ST
08.30 u. eucharistie voor de overledenen van de familie Van Den

Eynde-Villemeeuws

Woensdag 12 oktober in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Donderdag 13 oktober in klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Vrijdag 14 oktober in ST
08.30 u. eucharistie voor de overledenen

zaterdag 15 oktober in HK
18.00u. GEEN VIERING

zondag 16 oktober in ST
10.30 u. feestelijke eucharistie met de aanstelling van het team van de pastorale eenheid Marta en Maria Sint-Kruis door bisschop Lode Aerts, gevolgd door een receptie.

Liturgische kalender

Zondag 9 oktober:
Achtentwintigste zondag door het jaar:

Is niemand teruggekeerd dan enkel deze vreemdeling om aan God eer te brengen? (Lc.17, 11-19)

Zondag 9 oktober:
HH. Dionysius, bisschop en gezellen Eleutherius en Rusticus, martelaren

Dionysius, eerste bisschop van Parijs, sterft samen met de priesters Eleutherius en Rusticus als martelaar omstreeks de derde eeuw. Op hun graf, ten noorden van Parijs, bouwt de heilige Genoveva een basiliek

Dinsdag 11 oktober:
H. Johannes XXIII, paus:
Kardinaal Roncalli (geboren te Bergamo op 25 november 1881)

wordt paus verkozen op 28 oktober 1958 onder de naam Johannes. Zijn pontificaat duurt van 1958 tot 1963. Oorspronkelijk beschouwd als een tussenpaus roept hij tot verbazing van velen het tweede Vaticaans concilie bijeen op 25 januari 1959 met de woorden 'aggiornamento (bij de tijd brengen)' wat tot grote veranderingen zal leiden. Hij sterft op 3 juni 1963 en wordt heilig verklaard op 27 april 2014 samen met paus Johannes Paulus II. Hij is opgebaard in een glazen sarcofaag in de Sint-Pietersbasiliek. Velen vereren hem om zijn grote beminnelijkheid.

Vrijdag 14 oktober:
H. Donatianus, patroonheilige van het bisdom en de stad Brugge:
Donatianus is bisschop van Reims in de vierde eeuw. Zijn verering in onze streken dateert

reeds van de negende eeuw. **Boudewijn I, graaf van Vlaanderen, krijgt het gebeente van de heilige uit handen van Karel de Kale als waarborg voor de vrede.** De graaf laat de stoffelijke resten overbrengen eerst naar Torhout nadien naar de collegiale kerk te Brugge die de Sint-Donaaskerk zou worden. In 1834 worden de relieken naar de huidige Sint-Salvatorskathedraal overgebracht.

Vrijdag 14 oktober:
H. Callistus, paus en martelaar:
Callistus wordt in 217 paus en toont zich een verdediger van het geloof tegenover de dwalingen van meedere theologen. Hij sterft als martelaar tijdens een oproer te Transtevere waar zijn gedachtenis nog steeds levendig wordt gehouden.

Zaterdag 15 oktober:
H. Teresia van Avila, maagd en kerklerares:

Teresia van Avila (1515- 1582), de hervormster van de Karmelorde, weet in haar leven contemplatie en actie te verenigen. In haar boeken toont zij zich een leermeesteres in het geestelijk leven. Zij sticht in Spanje verscheidene kloosters van strenge observantie. Haar hartsverlangen is: 'een zijn met de Ene'. Paus Gregorius XIII hervormt in 1582 de Juliaanse kalender in de Gregoriaanse kalender (bul 'intergravissimas'). Een van de aanpassing is het weglaten van 10 dagen: op donderdag 4 oktober volgt onmiddellijk vrijdag 15 oktober. In die nacht sterft Teresia van Avila.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN

De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website

www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning. Heilige Kruisverheffing: dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur. Sint-Thomas van Kantelberg: elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

WE VERWELKOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP
Georges Bruggeman-Despiegelaere, gedoopt op 24 september in ST
Liv Desanghere, gedoopt op 25 september in HK
Aster Desanghere, gedoopt op 25 september in HK

Lias Eeckhout, gedoopt op 25 september in ST

GEMENGD ZANGKOOR CANTATE
Repetitie op **maandag 10 oktober om 20.00 uur.**

PAROCHIAAL ZANGKOOR
Repetitie elke **1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in het klooster.

FACEBOOK
Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt

dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistentie Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

voor alle nieuwtjes in verband met de parochies: zie steeds www.parochiessintkruis.be



Even bezinnen



De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur in Kinopolis te Brugge
Koning Albert I-laan 200

Wijziging ticketverkoop

- aankoop online Andere Film
- aankoop online kinopolis Brugge
- aankoop aan automaat Kinopolis
- aankoop aan de kassa Kinopolis

Meer info krijg je:

- aan onthaal DAF bij Zaal 5
- tel: F.DeBie 0498 11 42 54
- via www.anderefilm.be of
via info@anderefilm.be

Kinopolis via De Lijn

Heen: station lijn 27 (Kinopolis-

Loppen)

19:37u. -aankomst 19:49u.

Terug:

22:02 u. lijn 94 naar station Brugge

22:33 u. lijn 88 naar station Brugge

Tickets: 8 euro (Na 10 tickets - 11de gratis)

Contact:

info@anderefilm.be

www.anderefilm.be

Donderdag 6 oktober 2022 om 20 uur in Kinopolis /87'

ARTHUR RAMBO

Frankrijk 2021 - Regie: Laurent Cantet - Taal: Frans

Vertolking: Rabah Naït Oufella, Antoine Reinartz, Sofian Khammes

Karim D. is een succesvol schrijver, die delicate thema's als identi-

teit en ras behandelt. Zijn boek over z'n Algerijnse moeder is een succes, tot op de sociale media allerlei **grappende antisemitische, seksistische en homofobe berichten** van een zekere Arthur Rambo opdagen. En die blogger Rambo blijkt niemand minder te zijn dan de beloftevolle auteur Karim D. ... Plotseling is de jonge auteur persona non grata en is hij al zijn geloofwaardigheid kwijt. Het wordt **een grote rel. Vrijheid van meningsuiting? Provocatie? Of laakbaar gedrag?**

Een waargebeurd verhaal van enkele jaren geleden, dat chroniqueur Laurent Cantet (Gouden Palm in Cannes voor 'Entre les murs' over een tumultueuze multiculturele klas) inspireerde voor deze mediasatire.

De Franse cineast neemt geen standpunt in, in een film die je als een regelrechte schandaalkroniek mag omschrijven.

Een meer dan geslaagde kritische én spannende prent over onze hedendaagse communicatie.

Freddy Sartor "De impact van de sociale media is een sterk en actueel thema, door Cantet slim aangepakt" - Metro

Donderdag 13 oktober 2022 om 20 uur in Kinopolis /105'

THE TRAGEDY OF MACBETH

GB 2021 - Regie: Joel Coen - Taal:

Engels

Vertolking: Denzel Washington, Frances McDormand, Kathryn Hunter Schotland

11de eeuw. De moedige generaal Macbeth loopt, na een oorlog tegen Engeland, drie helken tegen het lijf. Zij voorspellen dat hij op een dag koning van Schotland zal worden. De voorspelling behelst echter ook zijn ondergang. Verteerd door ambitie en aangewakkerd door zijn vrouw doodt Macbeth koning Duncan en neemt bezit van de troon....

Joel Coen kreeg zin om dit toneelstuk te bewerken toen hij zijn echtgenote Frances McDormand op het toneel zag schitteren in de rol van Lady Macbeth. Hij doet dat voor de eerste keer solo, zonder zijn vaste regiepartner en broer Ethan.

De **cineast tovert de tragedie om tot een tijdloze studie over macht, waanzin, ambitie en sluwheid.**

Hij trakteert ons op vernuftige beeldcomposities, uitgepuurde maar sfeervolle decors en fotografie in contrastrijk zwart wit, geïnspireerd door het Duits expressionisme en de Amerikaanse film noir. Adembenemende cinema en verplichte kost voor Shakespearefans!

naar R. Vos, Filmtotaal 13 jan.2022 "Verpletterend oogstrelende noir-versie van Shakespeares bloederige koningsmoordtragedie." ????? Filmtotaal

VROUWEN SPEELDEN VROEGER EEN BELANGRIJKE ROL

Verdwenen vrouwen

De wetenschap verandert ons beeld van het verleden, maar ook dat van onszelf.

In 2017 voerde een Zweeds laboratorium **DNA-testen** uit op botten gevonden in een krijersgraf uit de tijd van de Vikings op een eiland in Midden-Zweden.

De persoon in het graf was begraven met wapens en alle attributen die eer moesten bewijzen aan een krijersheer, een leider en aan aanvoerder van een leger.

In de jaren 1970 had een archeologe evenwel een vreemde hypothese geopperd. De scheenbenen van de begraven persoon waren opmerkelijk slank en het bekken te breed. Zou het niet kunnen dat **deze krijger een vrouw was?**

Die hypothese werd weggelachen, want dat rijmde niet met het beeld dat historici hebben van de Vikingwereld, laat staan van de middeleeuwen. De analyse van het bot bevestigde echter zonneklaar dat die wrede krijger wel degelijk een vrouw was.

Ons aller beeld moet dan ook dringend worden bijgesteld.

Cultuurhistoricus Janina Ramirez doet dat in het hoogst interessante boek *Femina*.

Op basis van recent en nauwgezet archeologisch onderzoek en lezing van bronnen stelt ze dat het wellicht vrouwen waren die het christendom naar het noorden van Engeland brachten. **Vrouwen speelden in de tijd van de vroege Kerk een centrale rol in het**

verspreiden van het christelijk geloof.

Die herinnering is door de eeuwen heen uitgewist door een uitsluitend mannelijke clerus, maar de wijzen zijn onweerlegbaar. „Somme vrouwen mogen dan hun sporen niet in het geschreven materiaal hebben nagelaten, hun waarheid wacht nog altijd op ontdekking. We moeten er gewoon naar graven”, lezen we.

Mannelijke poortwachters uit het verleden verbrandden boeken, vernietigden kunstwerken en produceerden mythen, legenden en documenten **die onze blik op de geschiedenis hebben vertroebeld.**

Janina Ramirez nuanceert alvast die 'mannelijke' kijk op de middeleeuwen en brengt invloedrijke vrouwen voor het voetlicht.

Het resultaat is een fascinerende, meeslepende en **veel completere geschiedenis** van die duizend jaren. Bovendien toont ze ons dat de middeleeuwen aanzienlijk meer geleken op onze tijd dan we misschien denken. Het boek concentreert op heldere casussen, zij het vaak uit de Engelse geschiedenis. (eds)

Janina Ramirez, *Femina. Een nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen via de vrouwen die daaruit zijn geschrapt, Prometheus, Amsterdam, 2022, 432 blz., 35 euro, ISBN 978 90 4465 014 3.*

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard...

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de **H. Gemeente** aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer

Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan ano-

niem terecht op het **gratis noodnummer 1813.**

Liever chatten dan praten?

Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF

MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis

0476 30 80 87

of Open **Balie**, Balicstraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur,

telefoon 0493 88 46 87

antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7:

Regionale Crisisopvang, Katelijne-

vest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81

crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website

www.parchiessintkruis.be

Zie bladzijde 4 : op 23 oktober een belangrijk concert in de Kerk van Sint-Thomas van Kantelberg, Peellaertplein door het bekende Madrigaal Koor uit Gent o.l.v. Johan Duijck

GENTS MADRIGAALKOOR

concert o.l.v. Johan Duijck

SINT-THOMASKERK

BRUGGE

orgel Peter Thomas

ROOOST



23 oktober 2022

om 15u

Peellaertplein Male Sint-Kruis

Ticketverkoop via:

kerkenlien@gmail.com

hilde.johan@telenet.be

Bij apotheek Luc Vandepitte

Moerkerksesteenweg 23
8310 Sint Kruis

Voorverkoop € 20

ADD € 22