

KERK & Leven

14

2022

WEEKKRANT

6 APRIL

JAARGANG 83

EDITIE 1268

FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Nieuw schoolgebouw in Sint-Kruis



Op 1 september 2021, na decennia van dromen en plannen, startten 125 personeelsleden en 650 leerlingen in een nieuw schoolgebouw, aan de Boogschutterslaan in het hart van Sint-Kruis.

Je kan er niet naast kijken: ons nieuwe schoolgebouw is een opvallend en modern oriëntatiepunt!

Van IMB naar MIA-Brugge

Tegelijkertijd namen we ook afscheid van onze oude vestiging Blydhove en van IMB, het Instituut Mariawende-Blydhove.

Immers, een nieuwe school, een nieuw verhaal ... dat verdiende een nieuwe naam. Eén naam, kort en krachtig. Een naam die goed in de mond ligt

Sinds dit schooljaar heet onze school **MIA-Brugge**. Die nieuwe naam is een **erbetoon aan zuster Mia**. Als de eerste directeur heeft zij mee de fundamenten van de school gelegd.

De nieuwe naam en huisstijl, en het nieuwe gebouw blazen een frisse wind door onze school ... waarvan de essentie niet verandert: **uitdagend, krachtig, levensecht secundair onderwijs** aanbieden in een omgeving **waar jonge mensen zich geborgen en thuis kunnen voelen**.

Welkom!

Nieuwsgierig geworden? Benieuwd naar wat er achter onze muren gebeurt? Of naar het fenomenale uitzichtpunt over Brugge op de derde verdieping?

Op zaterdag 23 april 2022 zetten we onze deuren open. U bent welkom! Tussen 14.00 en 17.00 uur ontvangen we u graag!

Op zoek naar een secundaire school?

Onze school heeft een breed aanbod van studierichtingen in de domeinen **Maatschappij en welzijn, Economie en organisatie en STEM**.

We hebben zowel opleidingen die voorbereiden op hogere studies (graduaat, bachelor, master) als op de arbeidsmarkt.

Vraag onze brochure of bekijk het studietoelicht op onze website: www.wijzijnmia.be.

Voor een kennismakingsbezoek of een inschrijving maken we graag tijd, altijd na afspraak:

- tijdens de zomervakantie op werkdagen tot 7 juli en vanaf 12 augustus (met nocturne op 1 juli)
- tijdens het schooljaar, buiten de schooluren.



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media zvw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge

Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie

en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven

Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator

Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken

Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat

Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte

Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:

BE77 7510 0283 2642

Secretariaat

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

In de Goede Week bidden we de Heer om vrede

**HK = HEILIGE
KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS
VAN KANTELBERG**

**Zaterdag 9 april in ST
Vooravond Palmzondag
18.00 u.** Eucharistieviering
met wijding van palmtakjes.
Voor overleden echtgenoot en
welzijn kleindochter.

**Zondag 10 april in HK
Palmzondag
10.30 u.** Eucharistieviering
met wijding van palmtakjes.

Voor Mgr. Delescuzze (fundatiemis).
Voor Hilda De Ruyscher en Omer
Staessens.

**Dinsdag 12 april in
klooster HK
18.00 u.** Eucharistieviering
voor een overledene.

**Woensdag 13 april in ST
08.30 uur.** Eucharistieviering
voor overleden echtgenoot en
welzijn kleindochter.

**Woensdag 13 april in HK
09.00 u.** Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

**Donderdag 14 april in HK
Witte Donderdag
19.00 u.** Herdenking Laatste Avond-
maal.
Aanbidding tot 20.30 uur.

**Vrijdag 15 april in ST
Goede Vrijdag
15.00 u.** Lijdensweg / Gebedsdienst /
Kruishulde.

**Zaterdag 16 april in HK
20.00 u.** Paaswake
2de omhaling Broederlijk Delen.

**Zondag 17 april in ST
Pasen
10.30 u.** Eucharistieviering
voor Oscar De Knock en Noëly Eg-
germont en overleden kinderen en
familie.
Voor overleden echtgenoot en wel-
zijn kleindochter.
**Deze viering wordt ondersteund
door het dames- en heren-
koor.
Er is ook de 2de omhaling Broeder-
lijk Delen.**

Uit de liturgische kalender: de Goede Week

**Zondag 10 april:
Palmzondag-Passie van de Heer:**
Palmtakken worden gewijd en mee-
genomen naar huis om in het
kruisbeeld te bevestigen. Het pas-
sieverhaal volgens de evangelist
Lucas wordt voorgelezen.

**Maandag 11 april:
H. Stanislaus, bisschop en marte-
laar: Stanislaus (1030-1079) wordt
bisschop van Krakau (nu in Po-
len). Hij moet optreden om de vrij-
heid van de kerk te bewaren. Om-
wille van zijn ijver sterft hij de mar-
teldood.**

**Woensdag 13 april:
H. Martinus I, paus en martelaar:**
Martinus I is de laatste paus-marte-
laar (7de eeuw). Hij wordt door kei-
zer Constans vervolgd omwille van
zijn strijd tegen de ketterij. Verban-
nen naar Cherson in de Krim over-
lijdt hij daar aan talloze ontberin-
gen.

**Woensdag 13 april:
Christmawijding:**
In de kathedrale kerk wordt op de
vooravond van Witte Donderdag,
door de bisschop, de ziekenolie en
de catechumenenolie gezegend en

het heilig Chrisma gewijd.

**Donderdag 14 april:
Witte Donderdag:**
In de avonduren wordt overal in
de wereld herdacht hoe de Heer Je-
zus een bewijs geeft van Zijn liefde
tot het uiterste. Hij neemt brood en
wijn en zegt: 'Dit is mijn lichaam,
dit is mijn bloed, doe dit tot gedach-
tenis aan mij'.

**Vrijdag 15 april:
Goede Vrijdag:**
De kerk herdenkt het lijden en de
dood van de Verlosser. De graankor-

rel sterft in de aarde.....(passiever-
haal van de evangelist Johannes).

**Zaterdag 16 april:
Stille Zaterdag:**
De vrouwen gaan naar het graf (Lc. 24,
1-12).
Wanneer de duisternis gevallen is
viert de geloofsgemeenschap het
opstaan van de Heer uit de dood.
Tijdens de Paasnacht wordt vuur,
licht en water gewijd. De gelovigen
hernieuwen de doopbeloften.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN
De eucharistievieringen gaan door
volgens de raadgevingen van de Na-
tionale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN
Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

**U kunt ook veel informatie vin-
den op onze website**

www.parochiessintkruis.be
OPEN KERKEN
De kerkgebouwen zijn open voor
persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00
uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00
uur.

BROEDERLIJK DELEN

16-17 april (Pasen):
Omhalingen in de kerken.

Storten voor Broederlijk Delen
kan via
rek.nr.BE12 0000 0000 9292
met vermelding 'Gift'.

**WE VERTROUWEN TOE AAN
DE VERREZEN HEER**
Regina Vandierendonck, 92
jaar, uitvaartdienst op 30 maart in
Sint-Thomas van Kantelberg.

**WE VERWELKOMEN IN ONZE
GEMEENSCHAP**
**Jaylina en Noa-Lynn Vandewie-
le-Struyven,** gedoopt op 26 maart
in de Heilige Kruisverheffing.
Leo en Raffa Loncke, gedoopt op
27 maart in de Heilige Kruisverhef-
fing.

FACEBOOK
Neem en kijkje op de facebookpa-
gina van onze federatie - je hoeft
daarvoor geen profiel te hebben
of aan te maken - op de pagi-
na <https://www.facebook.com/Fede->

ratie-Sint-Kruis-110030777310715
Nog leuker zou zijn als je aanklikt
dat je de pagina leuk vindt.
Om deze pagina "op te leuken"
zijn alle tips of weetjes van Sint-
Kruis welkom. Indien zinvol voor
onze gemeenschap, plaatst paro-
chieassistente Lien ze dan op fa-
cebook. Ook foto's van activiteiten
van de verschillende werkgroepen
zijn leuk. Stuur alles door naar ker-
kenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt.
In verband met de wet op de priva-
cy is het belangrijk dat al wie op de
foto staat akkoord is om die op fa-
cebook te zetten. Dus wil dit er ze-
ker bij vermelden dat Lien dit dui-
delijk weet.

Veertigdagentijd... even nadenken

Veertig dagen lang
geef je mij de tijd
om stil te blijven staan
bij de kern
van mijn Christen-zijn, God.

En alhoewel ik er ook
een beetje schrik voor heb,
toch wil ik op jouw uitnodiging in-
gaan en een woestijn van stilte op-
zoeken,
om jou beter te leren kennen.

Laat mij ontdekken
dat jij een God van liefde bent
en dat ik mij bij jou
geborgen mag weten.

Open mijn hart voor mensen
die in de miserie zitten
en laat het in mijn binnenste
nu al een beetje Pasen worden.

Even bezinnen

OP WEG NAAR PASEN



Samen bidden op weg naar Pasen

Een nieuw initiatief in de federatie Sint-Kruis

Samen zingen - bidden - mediteren rond de lezingen van de zondag.

Waar?

Bij de zusters van Maria, Pastorieweg 2, Sint Kruis. (naast VBS Mozaïek).

Wanneer?

De donderdag 7 april van 14.45 tot 16.00 uur: KRUISWEG

Iedereen is welkom.

(Rekening houdend met de CORONA beperkingen van de dag)

Barmhartigheidszondag

Zondag 24 april in O.L.Vr. Ter Potterie, Potterierei 79 B, Brugge. Er is gratis parking op de binnenkoer.

Wanneer?

Om 10.00 uur: H. Mís met bijzondere intentie in het bedevaartoord.

Aanbidding met bezinnend rozenhoedje-kroontje H. Zr. Faustina.

Biechtgelegenheid.

Om 12.00 uur: koffietafel met boterkoeken.

Om 13.00 uur: film Priester Poppe. Het einde wordt verwacht om 15.00 uur.

Graag inschrijven voor 15 april! via telefoon 050/36 17 18

De bijdrage is 10 euro.

Pasen in Male!



Naar goede oude gewoonte nodigen we de kinderen van Male uit op onze PAASEIERENRAAP op zondag 17 april 2022.

Na de **plechtige paasviering** in de kerk van Sint-Thomas van Kantelberg (op het Peellaertplein in Male, Brierversweg 332) worden de aanwezige kinderen begeleid door de **PAASHAZEN** voor de paaseierenraap.

Hartelijk welkom.

Het bestuur van 'Male, waar wij wonen' wenst iedereen een zalig Pasen!

BRUGSE
BUURT
CHEQUES

Bedevaart naar Banneux



Zondag 1 mei starten we de **Mariamaand** met een bedevaart naar de **Maagd der Armen in Banneux N.D.**, nabij Luik.

Vanaf 6.30 uur vertrekken we met de bus vanuit verschillende opstapplaatsen tussen Gistel en Oostkamp.

In Banneux nemen we deel aan de plechtige opening van het bedevaartseizoen.

We verwachten weer thuis te zijn rond 20.30 uur.

We wonen erbij:

Eucharistieviering / Kruisweg of diavoorstelling / Lof en zienzenegening.

Voor de prijs van 30 euro kan u met ons mee.

Betalen kan op rekeningnummer: BE88 7755 8325 3341 van Diocesaan Comité Brugge-Banneux met vermelding: "Naam van de bedevaarder – Banneux 1 mei 2022".

Inschrijven tot 15 april bij **Wilfried Dumarey**, Coppietersdreef 43, 8200 Sint-Andries, telefoon: 050 67 09 29 of mailen naar wilfried.dumarey@telenet.be.

Voor inlichtingen kan u daar ook terecht of via de website: www.brugge-banneux.be.

Geldende covid-maatregelen zijn van toepassing.

Nuttig om nu al te noteren: de **vijfdaagse bedevaart** naar Banneux gaat dit jaar door van **vrijdag 19 t.e.m. dinsdag 23 augustus** met daarin de ééndagsbedevaart op zondag 21 augustus.

Bedevaart Brugge - Banneux

Van waar en hoe komen koningen en allenheersers, dictators aan hun macht?

Waarom vind je haast alle nog **bestaande monarchieën in stabiele en democratische landen** met een **hoog welvaartspeil**?

Het is een van de talrijke vragen die de in 1985 geboren Zweedse historicus Erik Petersson zich stelt in zijn wereldgeschiedenis met als vertrekpunt het koningschap.

Zelf noemt hij het boek een klassiek overzichtswerk, al is het volstrekt anders. De auteur vermengt reisherinneringen en bespiegelingen met een historisch verhaal. Interessant is ook dat hij kijkt naar de geschiedenis van de heersers in

China en Japan.

De vraag is alleszins **wat een koning is en onze huidige opvatting daarvan** blijkt vooral in de **aanloop naar de Eerste Wereldoorlog** te zijn gevormd, een periode waarin vele vorstenhuizen ten val kwamen.

Algemeen gesteld was een koning – er waren ook vele vorstinnen – een alleenheerser in een erfelijke monarchie verbonden aan een stam of volk. Dat beeld blijkt niet altijd te kloppen, of beter, het moet beslist worden gerelativeerd.

Koningen bouwden macht uit die

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard... Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de **H. Communie** aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).
Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL: PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, een-

zaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**. Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF

MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis 0476 30 80 87 of Open **Balie**, Bалиestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 antoon.vandeputte@telenet.be

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website www.parochiessintkruis.be

UIT HET LEVEN VAN EEN MERKWAARDIGE 19-EEUWSE MAN

Charles de Foucauld

In Charles de Foucauld (1858-1916) wordt zichtbaar hoe brieven belangrijke raadgevers in het geestelijke leven kunnen worden.

Zo krijgt Foucauld de belangrijkste impulsen voor zijn persoonlijke leven, onderricht en beslissende raadgevingen op zijn geloofsweg van zijn geestelijke vader, Abbé Huvelin (1838-1910), met wie hij tot aan diens dood in directe correspondentie staat.

Foucauld schrijft in de Sahara soms tot dertig brieven per dag. Vandaag kunnen we uit die teksten heel wat levenswijsheid halen.

Raad, inzichten of oriëntering op onze levensweg die verloopt via dalen en heuvels. **Onvoorspelbaar**, maar met de **zekerheid** dat God ons zal leiden als trouwe gids.

Wie zijn lot in Gods handen legt en alle vertrouwen heeft in diens goede wil, zal meer zelfvertrouwen en moed hebben.

In een brief aan **zijn zuster Marie de Blic** schrijft Charles de Foucauld:

„Jeder ogenblik van het leven moet men als een gunst aanvaarden met al wat het meebrengt, geluk of ongeluk. De kruisen echter moet men aanvaarden met nog diepere dankbaarheid dan al het andere. De kruisen maken ons los van de aarde en binden ons daardoor aan God” (8 mei 1899).

Iedere mens heeft in zijn leven te maken met kleine of grote kruisen. Het gaat om persoonlijke ontgoochelingen, onrecht, maar ook om ziekte, lijden, oorlog, dood.

Iedereen heeft een Simon van Cyre-

ne nodig, die langs de lijdensweg staat en bereid is om het kruis te helpen dragen.

De grote golf van solidariteit voor de slachtoffers van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is daarvan een mooi voorbeeld. Het toont aan dat het goede altijd het kwade zal overwinnen en opent hopelijk ook deuren naar dialoog en vrede.

In een brief aan Abbé Huvelin lezen we: „Ik denk noch aan de dag van gisteren noch aan die van morgen. Soms denk ik eraan dat eens een dag zal komen die geen morgen heeft op deze aarde. Dat is mijn leven.”

Met die zinnen roept Charles de Foucauld ons op te genieten van het ‘nu’, van ‘vandaag’.

Hoeveel mensen dromen niet van een mooiere toekomst, waarin de superlatieven overheersen en de weg naar het ‘ware’ geluk voorspellen? Het zijn echter slechts vluchtige momenten die snel verdwijnen en weinig achterlaten. Hetzelfde gevoel hebben mensen die zich angstvallig willen vastklampen aan wat voorbij is. In het verleden was alles veel beter en mooier. Er wordt geklaagd.

In een brief aan zijn vriend Henry de Castries stelt Foucauld een eenvoudige, maar zinvolle vraag: „Wat is mijn leven?” Daarop volgt zijn antwoord: „Met de mensen praten, medicijnen en aalmoezen uitdelen, gastvrijheid verlenen in het kamp, zich gedragen als broeders, steeds opnieuw zeggen dat wij in God enkel broe-

ders zijn en dat we hopen allen eenmaal in dezelfde hemel te komen, met heel mijn hart bidden voor de Toeregers. Mijn gewone roeping is de eenzaamheid, de stabiliteit, het stilzwijgen” (17 juni 1904). Wat je aan de anderen geeft, krijg je in tienvoud terug.

Voor Charles de Foucauld **betekent leven niets anders dan dienen**, in dienst staan van anderen. Dankzij ons geloof weten we dat we allemaal broeders en zusters zijn en één Vader hebben. Die gedachte verbindt landen, volkeren, culturen en religies.

Broederlijkheid betekent ook aandacht hebben voor de zwakke, arme en zieke medemens. Het is de **kernboodschap van ons geloof**.

In een **brief aan zijn zus Marie de Blic** verwoordt Foucauld het als volgt: „Het beste middel om niets te kort te hebben, is het edelmoedig delen met de armen, want we moeten in hen plaatsvervaarders van Jezus zien, ja, Jezus zelf” (13 oktober 1899).

In die geest herinnert hij de **‘moderne mens’ eraan dat God Liefde is**. „De Liefde bestaat niet daarin te voelen dat men bemint, wel hierin te willen beminnen: als men boven alles wil beminnen, dan bemint men boven alles” (Brief aan Louis Massignon, 15 juli 1916).

Het is precies die liefde die Charles de Foucauld verheven heeft tot een grote en mooie heilige.

Tom Zwacnepoel, Het Heiligenboek.

steeds afhankelijk was van anderen, koningshuizen wisselde elkaar af, en vaak was er eerst een vorst en pas daarna iets dat we kunnen omschrijven als een natie.

Doordat er werd **gehuwd met partners** uit andere buitenlandse vorstenhuizen beschouwde de bevolking lange tijd koningen als buitenstaanders. Pas de moderne vorstenhuizen genieten populariteit, al kunnen ze ook nu hun legitimiteit verliezen.

Aan **het koningschap zoals** we dat vandaag menen te kennen, zit

ook een **religieuze lading** die teruggaat tot het **oude Egypte. Een koning was immers een levende God**. Daarom draagt hij symbolen zoals een kroon en een scepter. **Dat aspect verdween al in de middeleeuwen naar de achtergrond**, maar bijvoorbeeld van de Merovingers werd geloofd dat ze afstammen van niet-menselijke wezens.

Petersson stelt ook de essentiële vraag: wat geeft een vorst of een andere machthebber uiteindelijk **het recht om de macht uit te oefenen?** Zijn antwoord: die macht

reikt tot aan de hemel en als degene die de macht uitoefent door de hemel is verkozen en vervolgens gezegend, dan wordt ze beschouwd als legitiem. **Europese koningen waren echter steeds verward in een haat-liefdeverhouding met de Kerk. Beide beseften dat ze elkaar nodig hadden.** (eds)

Erik Petersson, Koningen. Een wereldgeschiedenis, Alfabet Uitgevers, Amsterdam, 2021, 431 blz., 29,99 euro, ISBN 978 90 2134 061 6.