

KERK & Leven

35

2022

WEEKKRANT

31 AUGUSTUS

JAARGANG 83

EDITIE 1268

FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Klus- en opruimactie in Kantel

Op donderdag 18 augustus beslisten een aantal Kantelaars om een klusdag te houden voor de Kantelstek. Samen werden de stoelen voor de ontmoetingsruimte onder handen genomen: afwrijven en schilderen of vernissen. Vermits het een warme dag was, kon alles buiten doorgaan. Het was een stoffige, maar vooral gezellige dag. En da we een toffe bende zijn, dat zullen ze weten ...



Annelies en Marlies bespreken de aanpak van het werk.



Cecile schuurt een stoel.



Charles schuurt een stoel.



Marlies schuurt een stoel.



Het voorlopige resultaat.



Het stikwerk van Nancy werd goedgekeurd.



Ook Marc was van de partij om een vloertje te leggen.



Samen werken, samen eten en het Yogimannetje wordt vergeten.



Colofon

DIENST PAROCHIEBLADEN
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT
Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@trevipus.be
www.trevipus.be

ABONNEMENTEN
Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright
Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge
Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven
Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator
Federatie Sint-Kruis
Brievsweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken
Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat
Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte
Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:
BE77 7510 0283 2642

Secretariaat
Sint-Thomas van Kantelberg
Brievsweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing
Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

De omhalingen dit weekend zijn bestemd voor de actie Kerkopbouw.

Zaterdag 3 september in HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 4 september in ST
10.30 u. Feestelijke eucharistieviering n.a.v. 60 jaar OKRA Male.

Zondag 4 september in HK
15.00 u. Gouden jubileum Zuster Roos Sagaert.

Dinsdag 6 september in klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 7 september in ST
08.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 7 september in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Donderdag 8 september in klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Vrijdag 9 september in ST
08.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zaterdag 10 september in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 11 september in HK
10.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Uit de liturgische kalender

Zondag 4 september:
Drieëntwintigste zondag door het jaar:
Als iemand zijn kruis niet draagt,...
(Lc. 14, 25-33).

Maandag 5 september:
H. Bertinus, abt:

Bertinus is een geboren Normandiër die werkt aan de kerstening van de Morinen. Hij neemt deel aan de stichting van de abdij Sithiu (Saint-Omer) die later ook zijn naam zou dragen. Hij wordt er de tweede abt. Sterfdatum 5 september 698.

Donderdag 8 september:
Maria geboorte:

Vandaag nodigt de kerk ons uit te delen in haar vreugde om de geboorte van Maria. Met de geboorte van de Moeder van de Messias breekt immers de dageraad van de

verlossing aan en komt de belofte van het heil nabij zoals de liturgie op het feest zingt: Uw geboorte, maagelijke moeder van God, verkondigt vreugde aan de gehele wereld, want uit u is geboren de Zoon van gerechtigheid, Christus onze Heer.

Vrijdag 9 september:
H. Audomarus, bisschop:

Audomardus (Omaar), geboren Normandiër, is monnik in de abdij van Luxeuil maar wordt nadien stichter van de abdij van Sithiu (Saint Omer) en eerste bisschop van Terwaan (Pas de Calais) waartoe een gedeelte van het latere bisdom Brugge behoort. Hij sterft op 1 november 670.

Gouden Jubileum zuster Roos Sagaert

In vreugde en dankbaarheid vier ik samen met mijn medezusters, familie en vrienden

mijn Gouden Jubileum

in de kerk van de H. Kruisverheffing te Sint-Kruis
op **zondag 4 september om 15.00 uur.**

Tot deze viering nodig ik u van harte uit.

Zuster Roos Sagaert
Zusters van Maria, Pastorieweg 2 te Sint-Kruis

Omdat gedeelde vreugde, dubbele vreugde is, wil ik graag delen met de Rwandese Zusters
BE60 7360 1930 3670 met vermelding; feest zuster Roos

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN

De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brievsweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 09.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.
Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.
Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur

WE VERWELKOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP

Oliver-Jack Demeulenaere, gedoopt op 21 augustus in de Heilige Kruisverheffing.

GEMENGD ZANGKOOR CANTATE

Repetitie op **maandag 5 september om 20.00 uur.**

PAROCHIAAL ZANGKOOR

Repetitie elke **1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in het klooster.

FACEBOOK

Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.

Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

Bij de 23ste zondag door het jaar

God, ga me niet voorbij als ik roep. Hoor mijn geroep. Genees mijn gewonde lichaam. Als ik roep en schreeuw: 'God, ga me niet voorbij', neem me liefdevol in uw armen.

God, die Liefde zijt, die dag en nacht aanwezig zijt, die elke kamer van mijn hart bewoont, die me beschermt, bij wie ik me veilig en beschut weet.

Laat me nooit of te nimmer los, hou me vast in de storm van mijn leven.

Jenny Dewaele

Klus- en opruimactie in Kantel



Samen werken.



Samen eten.



Marc staat aan het eind van de ketting. De container is nog maar "half" gevuld.



Wat kan nog bijgevoerd worden tussen de "gaatjes"? De schoenen van Angelo zijn nog niet te zien, dus is de container bijna helemaal gevuld...

De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur in Kinopolis te Brugge Koning Albert I-laan 200

Wijziging ticketverkoop

- aankoop online Andere Film
- aankoop online kinopolis Brugge
- aankoop aan automaat Kinopolis
- aankoop aan de kassa Kinopolis

Meer info krijg je:

- aan onthaal DAF bij Zaal 5
- tel: F.DeBie 0498 11 42 54
- via www.anderefilm.be of
via info@anderefilm.be

Kinopolis via De Lijn

Heen: station lijn 27 (Kinopolis-Loppem)

19:37u. -aankomst 19:49u.

Terug:

22:02 u. lijn 94 naar station Brugge

22:33 u. lijn 88 naar station Brugge

Tickets: 8 euro (Na 10 tickets - 11de gratis)

Contact:

info@anderefilm.be
www.anderefilm.be

Donderdag 8 september

THE CARD COUNTER

GB-VS 2021 - Regie: Paul Schrader –
Taal: Engels - 109'
Vertolking: Oscar Isaac, Tye Sheridan, Willem Dafoe

William Tell gaat gebukt onder zijn verleden als militair. Na een verblijf in de gevangenis, vindt hij zichzelf opnieuw uit als professioneel pokerspeler, die van casino naar casino trekt. Hij houdt zijn inzetten bescheiden, wint af en toe en blijft zo

veel mogelijk onder de radar.

Zoals in andere films van Schrader, houdt William er bizarre rituelen op na. Hoe meer we over hem te weten komen, hoe raadselachtiger hij wordt. William sleept een grote morele schuld uit het verleden mee. De ontmoeting met Cirk, een kwetsbare jongeman, die zijn vader verloor in de oorlog, biedt hem een kans om zijn schuld voor een stuk af te lossen.

Schrader kan als geen ander de in-

nerlijke strijd van een getormenteerde ziel portretteren. 'The Card Counter' is een erg fascinerende film over schuld, boete en verlossing met een onvergetelijke acteerprestatie van Oscar Isaac.

Naar Erik Stockman, Humo 2 jan. 2022

"The Card Counter zuigt je stapje voor stapje mee in de verwrongen geest van een Amerikaanse anti-held" ??? Humo

Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard ...

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de **H. Gemeente** aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer

Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten?

Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur
www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF

MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis

0476 30 80 87

of Open **Balie**, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87

antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7:

Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81
crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website

www.parochiessintkruis.be

BOEK GESCHIEDENIS

God en keizer

Cas van Houtert

Dat de Synodale Weg van de Duitse katholieken vergadert in de stad Frankfurt, is niet zonder betekenis. In 794 vond daar immers ook de Synode van Frankfurt plaats, een kerkvergadering van Frankische bisschoppen die de besluiten van het Tweede Concilie van Nicea wilden implementeren en aldus de Kerk in West-Europa meer eenvormig maakten. Daarmee dook voor het eerst ook de naam Frankfurt op in de geschiedenis. Het verschil was wel dat de synode werd bijeengeroepen door Karel de Grote, de machtige vorst van zowat de helft van Europa.

Het nieuwe boek van de Nederlandse historicus Cas van Houtert, over de keizers van het Heilige Roomse Rijk, draagt als titel *Onder God en boven de mensen* en die zegt meteen alles. Het keizerschap was een door God gegeven gezag en de vorst bemoeide zich constant met het kerkelijke leven. Dat zou duren tot Jozef II, de keizer-koster.

Strikt genomen ontstond het in 962, toen Otto I de Grote (912-973) tot keizer werd gekroond. Hij was

koning van het Oost-Frankische of Duitse koninkrijk. Sinds die tijd was het Duitse koningschap verbonden met de keizerstitel. De benaming zelf kwam voor het eerst voor in 1157, in een keizerlijk charter.

Van Houtert kiest ervoor ook te vertellen over de laat-romeinse keizers en over de Karolingers. De wortels van het Heilige Roomse Rijk gaan terug tot de keizerkroning van Karel de Grote (omstreeks 745-814) op 25 december 800 door paus Leo III. Daarmee werd Karel de eerste bestuurder met de titel 'keizer' sinds de ondergang van het West-Romeinse Rijk.

Van Houtert eindigt zijn verhaal in de dertiende eeuw, omdat het keizerschap nadien grotendeels een zaak werd van het Huis Habsburg. Toch was het nadien een territoriaal gezien indrukwekkend gebied. Ruwweg het tegenwoordige Duitsland, België, Nederland, het oostelijke deel van Frankrijk, Oostenrijk, noordelijk Italië, Hongarije, Tsjechië en Roemenië maakten er deel van uit.

Het hoogtepunt van het Heilige Roomse Rijk werd bereikt tijdens het bewind van Karel V. In 1806 liet Napoleon het ontbinden, het statenverbond had geen enkele zin meer.

Er wordt veel en boeiend verteld in dit boek. Zo belanden we ook in de Wewelsburg, veel later het symbolische hoofdkwartier van de SS. (eds)

Cas van Houtert, *Onder God en boven de mensen. De keizers van het Heilige Roomse Rijk, IJzer, Utrecht, 447 blz., 29,95 euro, ISBN 978 90 8684 253 7.*



Uit den grooten volkskalender van Paul van Zummeren

Kristien VAN ZUMMEREN

Morgen begint niet alleen het nieuwe schooljaar, ook klimatologisch gaat het er nu heel anders uitzien.

Dat merkten onze voorouders ook al rond deze tijd, want, zeiden ze:
**VANAF DE LAATSTE AUGUSTUSDAGEN,
ZULT GIJ WEER UWE SCHOENEN DRAGEN.**

En:
**ALS DE LAATSTE SCHOOF IS BINNENGEREDEN,
STOFT AF DE MEID DE WINTERKLEREN.**

Nu ja, we kunnen nog wel een mooie maand september krijgen hoor, want, zegt een weerspreuk:
**ALS SEPTEMBER VAN GOED HUMEUR IS,
KUNNEN WE NOG EEN SCHONE MAAND HEBBEN,
WANT OKTOBER KAN ER NIET VOOR INSTAAN.**

OPKIKKERTJES

Anoniem

Hedwig Van Peteghem

Hoe dicht er op elkaar mensen wonen, hoe minder ze elkaar ontmoeten. Het lijkt wel een sociologische wetmatigheid. Spontaan zou ik het omgekeerde denken, want al bij al kunnen ze elkaar toch minder ontwijken... Of zou het veeleer samenhangen met je levensstijl? Zo druk bezig het eigen leven te ontplooiën, dat de antennes onmogelijk op andermans leven kunnen gericht zijn.

Ook dat klopt niet helemaal, want als er iets ongewoons gebeurt, duurt het geen vijf minuten of het is de wijk rond. Wat ook de oorzaak is, het feit blijft dat er almaar minder contacten zijn. Geen nood, hoor je zeggen, er zijn nog genoeg mensen met wie we wel praten. En hoeveel mensen zijn er die weten hoe het met je gaat, wat je zorgen baart of vreugde schenkt? Daar heeft niemand zaken mee, denken we dan, en intussen dragen we het stilletjes voort in ons eentje.

Een ooeivaar voor de deur brengt ons op de hoogte van nieuw leven, een ziekenwagen maakt ons duidelijk dat iets niet pluis is. Het moet echter toch verrassend aangenaam zijn als je daarover wordt aangesproken. Zodat je je verhaal van voren tot achteren nog eens helemaal kunt vertellen. Dat lucht op. Het verdubbelt de vreugde en ontdebelt de smart.

Ik vond het alleszins een akelige ervaring te ontdekken dat iemand al wekenlang niet meer op de vertrouwde tijd en plaats verscheen, om een hele tijd later te vernemen dat hij in het ziekenhuis was opgenomen. En zo zijn er veel mensen die stilletjes uit de roulatie geraken.

De wet op de privacy zal wel nodig zijn om de belangen van het individu te verdedigen, maar almaar scherper wordt ook de keerzijde voelbaar. De mens wordt zo beschermd dat hij geïsoleerd raakt van zijn medemens, zijn levensnodzakelijke zuurstof. Namen mogen

niet meer worden doorgegeven, waardoor alles anoniem en zelfs een beetje steriel wordt: geboren worden, wonen, feesten, ontgoocheld, verdrietig of ziek zijn.

Ik heb me aan de wet gehouden. Intussen kunnen jullie trachten te achterhalen over wie ik het eigenlijk had. Je vindt het echter toch niet, want ik heb twee mensen in mijn hoofd, met dezelfde naam.

Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

GENTS MADRIGAALKOOR
concert o.l.v. Johan Duijck

SINT-THOMASKERK BRUGGE
orgel Peter Thomas

TROOST

23 oktober 2022
om 15u
Peellaertplein Male Sint-Kruis

Ticketverkoop via:
kerkenlien@gmail.com
hilde.johan@telenet.be
Bij apotheek Luc Vandepitte
Moerkerksesteenweg 23
8310 Sint Kruis

Voorverkoop € 20
ADD € 22

SUDOKU

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | | 5 | | | 6 |
| | | 6 | 2 | 7 | | | 9 |
| 9 | 3 | | 4 | | | 8 | 5 |
| 6 | | 5 | | 8 | 9 | | 2 |
| | | | | 4 | | 6 | 1 |
| | 7 | 3 | | | 1 | 5 | |
| | 2 | | | | | 1 | |
| 5 | | 1 | 7 | | 2 | | 8 |
| 7 | 9 | | | 5 | 8 | | 6 |

Ontdek meer en andere puzzels in onze puzzelboeken en -tijdschriften.

DEPUZZELAAR



De vrome kudde

Snelst Ingezonden door Christa Paternoster

- Excuseer, kunt u mij vertellen wat de snelste manier is om in Lochristi te geraken?
- Bent u te voet of met de wagen?
- Met de wagen.
- Wel, dat is de snelste manier.

Slimst Ingezonden door Pascal De Paepe

- Werkgever en werknemer in gesprek:
- Het is heel druk, ik wil dat je zaterdag ook komt werken.
- Geen probleem, baas, maar in het weekend rijden er minder treinen en bussen, ik zal dus iets later zijn.
- Oké, tegen wanneer kan je er zijn?
- Tegen maandag.