

KERK & Leven

26

2022

WEEKKRANT

29 JUNI

JAARGANG 83

EDITIE 1268

FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

BESPIEGELINGEN BIJ BRUGSE WATEREN (1)

Van Minnewater tot de Bron

Water is een van de kenmerken van de goede stad.

Er zijn weinig steden waar geen water door of langs stroomt. De meeste werden immers gebouwd aan oevers, van rivier of zee. Dat water was nodig voor het transport, de reden trouwens waarom de stad ontstond: hier was handel mogelijk, ruil op grote afstand.

Meestal werd het water verder door de stad getrokken in grachten, reien en kanalen, om de wol en de wijn naar de pakhuizen en het laken en het bier naar de haven te brengen.

De stad staat met haar voeten in het water en dankt haar karakter aan het water. De roeping van water is te stromen, de roeping van de stad is te bewegen. Stadslucht maakt vrij.

"Wanneer stad en rivier elkaar ontmoeten, plant de mensheid de wortels van de beschaving", schreef de Britse journalist Bernard Levin.

De wortels van de beschaving reiken dus tot in het water, zoals die van de bomen langs de reien en de Damse Vaart. Zoals een boom heeft de beschaving veel tijd - veel water - nodig om te groeien..

Langzaam zoekt de cultuur haar weg in de samenleving, zoals het water langzaam stroomt door de stad. Die trage trek van het water is een wijs gebaar naar de haastige drukte van de stedeling.

Laten we dan ook even de tijd nemen om het water van onze stad langs te gaan.

Maar start gewoon thuis. Ook daar is er water. In overvloed. 'On com-

mand': draaitje aan kraantje, waterkoker loopt vol; duwtje tegen hendeltje, spoelbak trekt door; druk op knopje, wasmachine begint te spinnen.

We staan er nooit bij stil, maar op vele plaatsen op aarde is dit niet zo. In de Sahel is water schaars. In de stukgeschoten steden van Oekraïne kwam er geen water meer uit de leidingen.

En zeggen dat al dat water begint met een regendruppel die neervalt, opgevangen wordt, samenstroomt met andere druppels, plassen vormt, zijn weg zoekt, beekjes vormt, weer samenstroomt in beddingen die schuren in de bodem en rivieren kerven in het landschap...

Of het begint met een regendruppel die in de bodem dringt, tussen de aardlagen meandert, steeds die-



Gemene water werd Minnewater



Pomp met Zwaan (Groeninge)

per tot hij met andere druppels onderaardse meren vormt waaruit hij tienduizenden jaren later weer naar boven wordt geduwd, uit een bron druppelt, zijn weg zoekt, beekjes vormt...

Al die druppels met een lange geschiedenis stromen uiteindelijk ook naar de stad waar ze met liefde welkom worden geheten.

tijden de naam van de plek waar al dat water Brugge binnenstroomt, verandert van "gemene water" in *Minnewater*?

(Lees verder op pagina 3)

Hebben we daarom in de loop der



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge

Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen

Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven

Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator

Federatie Sint-Kruis
Brievsweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken

Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat

Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte

Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:

BE77 7510 0283 2642

Secretariaat

Sint-Thomas van Kantelberg
Brievsweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

Ook in de vakantie vieren en danken wij de Heer

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 2 juli in HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 3 juli in ST
10.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Dinsdag 5 juli in klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 6 juli in ST
08.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 6 juli in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Donderdag 7 juli in klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Vrijdag 8 juli in ST
08.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

De omhalingen dit weekend zijn bestemd voor Plotse bijzondere nood-situaties.

Zaterdag 9 juli in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor alle Vlamingen n.a.v. het Vlaams feest op 11 juli.

Zondag 10 juli in HK
10.30 u. Eucharistieviering voor alle Vlamingen n.a.v. het Vlaams feest op 11 juli.

Dinsdag 12 juli in kapel ST
10.00 u. Hernieuwing

huwelijksbeloften van Ariane Dubois en Jan Vervliet.

Er is geen eucharistieviering op 12, 13, 14 en 15 juli.

Woensdag 13 juli in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Zaterdag 16 juli in HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 17 juli in ST
10.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Dinsdag 19 juli in klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 20 juli in ST
08.30 u. Eucharistieviering

voor een overledene.

Woensdag 20 juli in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Donderdag 21 juli in klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Vrijdag 22 juli in ST
08.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zaterdag 23 juli in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor het welzijn van alle inwoners van ons land.

Zondag 24 juli in HK
10.30 u. Eucharistieviering voor het welzijn van alle inwoners van ons land.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN

De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brievsweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parocheisintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning. Heilige Kruisverheffing: dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur. Sint-Thomas van Kantelberg: elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.

GEMENGD ZANGKOOR CANTATE

Repetitie op **maandagen 4 en 11 juli om 20.00 uur.**

PAROCHIAAL ZANGKOOR

Repetitie elke **1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in het klooster.

FACEBOOK

Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.

Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

FEEST VAN DE HEILIGE GODELIEVE 2022

Woensdag 6 juli om 18.30 uur

feestelijke eucharistieviering

voorgegaan door dom Erik-Godfried Feys osb
prior van de Sint-Pietersabdij Steenbrugge

Sint-Godelieveabdij
Boeveriestraat 45 - Brugge

De Federale Stuurgroep wenst jullie allen een gezonde en deugdoende vakantie toe

BESPIEGELINGEN BIJ BRUGSE WATEREN (1) (VERVOLG VAN BLADZIJDE 1)

Van Minnewater tot de Bron

Een uitnodiging om water te koesteren en niet onnodig te verspillen. Water is kostbaar. Zonder water is geen leven mogelijk: geen plant, geen bloem, geen gras, geen graan, geen voedsel, geen vee, geen mens. Als water niet langer kostbaar is maar wel kostelijk wordt, kan een strijd om het water losbarsten. Water kan oorlog worden...

We vinden het normaal dat water



De Bron (Beursplein)

uit de kraan stroomt, maar dat was eeuwen lang niet zo. Tot ergens in vorige eeuw had niet elke Brugse woning leidingwater. Eerst moest je bij de pomp op het gemene erf of op het pleintje, zoals we het in het kinderliedje nog zingen, "Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen". Op enkele plaatsen in Brugge vind je nog een openbare pomp, zoals de Pomp met de Zwaan (uit 1857) in Groeninge.

Je krijgt er geen water meer uit, maar je kunt er wel over mijmeren. Precies omdat hij droog staat. "Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen," zei Jezus, "maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft."

Proberen wij voor anderen een bron te zijn "waaruit water opwelt", een bron van leven, van hoop, van vrede, van verzoening, van liefde...? Soms zoeken mensen, zonder het te vragen, bij ons een antwoord op hun diepste nood, zoals de psalmist (Psalm 143) zijn handen ten hemel strekte: "Ik strek

mijn handen naar U uit, dorstig als droge aarde."

Vaak beseffen we het niet dat we een bron van leven waren. Meestal weten we ook niet dat onze woorden dorstlessend waren en in het hart van onze gesprekspartner neervielen als verfrissende druppels op dorstige grond.

Soms lukt het ook niet, omdat woorden net als water hun weg moeten vinden. Die weg is meestal niet rechtstreeks. Zoals de nieuwe bronzen sculptuur van Philip Aguirre y Otegui op het Beursplein laat zien. De Bron heet het werk. Uit schots en scheef gestapelde schalen stroomt water naar beneden dat zijn weg zoekt over het plein.

Soms stroomt er geen water uit De Bron op het Beursplein, zoals ook ons de woorden wel eens in de keel blijven steken als onze diepere bron is uitgedroogd. Dan moeten we misschien eerst spiritueel "twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen".



Mark Van de Voorde

Eén druppel

Water, een sloot of beek, een rivier of plas, of zomaar uit de kraan, of regenput... En toch, altijd begint of begon het met één druppel die miljarden andere druppels tegenkomt. Water stroomt enkel als het met velen is. Zoals de mens slechts als medemens in beweging komt. Misschien moet je, vooraleer de stad in te trekken, je tuinpad langs: zoek een druppel gekoesterd in de oksel van een blad. Kostbaar kleinood.

Even bezinnen



NEOS

Op donderdag 14 juli viert Neos Sint-Kruis haar 45ste verjaardag.

Het feest gaat door in Lodewijk van Male.

We starten om 11.30 uur met de receptie. Nadien volgt de barbecue.

Wil je ook meevieren?

Bijdrage: 53 euro voor leden, 58 euro voor niet-leden.

BE12 4752 3605 7192 van Neos Sint-Kruis.

OKRA Male nodigt uit

Donderdag 7 juli om 12.00 uur in de benedenzaal van 't Couvent: Koud buffet.

Aperitief en hapje
Ruim assortiment koud buffet met vlees en vis
Waaier verse groenten en fruit
Aardappelsalade en pasta
Diverse huisbereide sausjes
Een drankbonnetje
Koffie en dessert

Deuren pas open om 11.30 uur.

Inschrijven tot en met 2 juli.

Je kan rechtstreeks betalen op de Okra Male rek: BE 72 7310 5180 2116 of bij Willy Declerck: Baljuwlaan 4, Male - 050 67 42 02 tussen 18.00 en 19.00 uur.

Betaald is ingeschreven.

Donderdag 11 augustus: Bezoek aan het Europees Parlement en Koninklijk paleis in Brussel.

In de voormiddag brengen we een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel.

We bezoeken het Parlementarium. In de filmzaal nemen we je mee op reis door de geschiedenis van Europa en de Europese eenwording. Bekijk Europa en het Europees Parlement in 360°.

Je krijgt een antwoord op de vraag hoe het Parlement werkt, hoe wetten worden gemaakt en waarom Europese politiek ertoe doet.

Wie zijn precies die leden van het Europees Parlement?

Welke uitdagingen staan ons nog te wachten?

De fractieleiders vertellen je er alles over.

Neem een foto in onze fotocabine

en ontdek wat er op dat moment aan het gebeuren is in het Europees Parlement.

Tijdens het bezoek kun je ook de tentoonstelling 'United in diversity' ontdekken.

Dit is de kunstcollectie van het Europees Parlement die kunstwerken bevat van alle lidstaten.

Na ons middagmaal bezoeken we het Koninklijk Paleis.

De Koning ontvangt er de vertegenwoordigers van de politieke instellingen, buitenlandse gasten en andere genodigden. We zien tijdens de rondleiding de Grote Voorkamer, de Empirezaal en de verschillende prachtige salons zoals het Goyasalon en het Coburgsalon.

Na ons bezoek aan het Paleis maken we nog een rondrit in Brussel.

Vertrek om 07.30 uur van op het Peellaertplein.

Terug in Male omstreeks 19.00 uur. Bijdrage: 65 euro alles inbegrepen met uitzondering van de dranken en persoonlijke uitgaven.

Deze prachtige dag kan je meemaken door vlug het bedrag over te schrijven op het rekening nr BE72 7310 5180 2116 met vermelding BRUSSEL

of bij Willy Declerck: Baljuwlaan 4, Male tussen 18.00 en 19.00 uur - 050 67 42 02.

Betaald is ingeschreven

Ook gedurende de vakantie: voor alle boeiende nieuwtjes over de parochies; zie: www.parochiessintkruis.be

Uit de liturgische kalender

Zondag 3 juli:
Veertiende zondag door het jaar:
Uw vrede zal op hen rusten (Lc. 1-20).

Zondag 3 juli:
H. Thomas, apostel:
Thomas is vooral bekend om zijn aanvankelijk ongelof in de verrijzenis van Jezus. Maar wanneer de verrezen Heer hem zijn open zijde toont, is hij het die uitroept wat de eigenlijke paasboodschap is: 'Mijn Heer en mijn God'.

Maandag 4 juli:
H. Elisabeth van Portugal:
Geboren uit de koninklijke familie van Aragon in 1271 wordt Elisabeth ten huwelijk gegeven aan de koning van Portugal. Haar leven als echtgenote en moeder is door veel lijden getekend maar te midden van beproevingen bidt, vast en zet zij zich in voor de vrede. Na de dood van haar echtgenoot deelt zij haar bezit onder de armen uit en wordt lid van de Derde Orde van Franciscus. Zij sterft in 1336.

Dinsdag 5 juli:
H. Antonius Maria Zaccaria,
Hij (1502-1539) sticht te Milaan een gemeenschap van apostolische priesters. Omdat ze de kerk van de H. Barnabas bedienen, worden zij de Barnabieten genoemd.

Woensdag 6 juli:
H. Godelieve, maagd en martelares:
Godelieve (1049-1070) wordt geboren te Londesfoort nabij Boulogne uit zeer godvruchtige ouders. Na haar jeugd wordt ze uitgehuwelijkt aan Bertolf, heer van Gistel. Mede door toedoen van zijn moeder verstoot Bertolf zijn vrouw. Haar ouders en de overheid komen tussenbeide en Bertolf wordt terechtgevoerd. Hij neemt opnieuw zijn vrouw bij zich maar geeft tenslotte toch bevel haar te vermoorden. Vrij vlug ontstaat een bedevaart naar haar graf. De abdij 'Ten Putte' wordt opgericht op de plaats waar de heilige geleefd heeft. De heilige Go-

delieve is een geliefkoosde Vlaamse heilige.

Woensdag 6 juli:
H. Maria Goretti, maagd en martelares:
Maria Goretti (1890-1902) is een kind uit een arm Italiaans gezin. Zij is nog geen 12 jaar toen zij, door haar weigering in te gaan op een oneerbaar verzoek van een buurtjongen, dodelijk wordt verwond. Kort daarop sterft ze nadat zij 'uit liefde voor Jezus' vergiffenis schenkt aan haar moordenaar.

Zaterdag 9 juli:
HH. Martelaren van Gorkum:
Op 9 juli 1572 worden bij Brielle (Nederland) 19 priesters en kloosterlingen (inwoners van Gorkum) om hun geloofsgetuigenis gedood. Naast enkele diocesane priesters zijn er elf Franciscanen, een Augustijn, een Dominikaan en twee Norbertijnen. Ten prooi aan bespottingen en mishandelingen houden zij moedig stand. In 1867 worden ze door paus Pius IX heilig verklaard. Hun relikven berusten gedeeltelijk te Brielle en te Gorkum.

Zaterdag 9 juli:
HH. Augustinus Zhao Rong, priester en metgezellen, martelaren:
De heilige Augustinus is in het jaar 1746 geboren in China. Door de standvastigheid van de heilige martelaren bekeert hij zich van de krijgsdienst aan de keizer tot het geloof en wordt priester. Vanwege het belijden en verkondigen van het Evangelie sterft hij in het jaar 1815 ook zelf als martelaar. Tezamen met hem wordt een groot aantal medemartelaren van Gods Kerk herdacht. Als bisschoppen, priesters, kloosterlingen en leken, mannen en vrouwen, jongens en meisjes en nog kleine kinderen getuigen zij op verschillende tijden en plaatsen in China temidden van verdrukkingen, door woord en daad van hun geloof en overgave aan Christus'

rijke gave.
Zondag 10 juli:
Vijftiende zondag door het jaar:
Wie is mijn naaste? (Lc. 10, 25-37)

Zondag 10 juli:
HH. Maria Amandina, maagd en gezellen, martelaren:
Talrijke missionarissen en Christenen vinden de dood tijdens de bok-sersopstand in China (1899-1900). Onder hen zuster Maria-Amandina van de zusters Franciscanessen van Maria, geboren te Scharrebroek in 1872.

Maandag 11 juli:
H. Benedictus, patroon van Europa:
Benedictus is omstreeks 480 te Nursia in Umbrië geboren. Na zijn studies te Rome trekt hij zich als **kluizenaar** terug in een grot te Subiaco, 'niets stellend boven de liefde van Christus'. Meerdere leerlingen sluiten zich bij hem aan. Na verloop van enige tijd moet Benedictus Subiaco verlaten en zich met de leerlingen vestigen op de **Monte Cassino**. Daar schrijft hij zijn kloosterregel en **sterft er op 21 maart 547**. De Heilige Benedictus krijgt de naam 'Vader van het Westers monnikendom'.
Door paus Pius XII wordt hij in 1947, bij gelegenheid van het 14de eeuwfeest van zijn afsterven, uitgeroepen tot Patroon van Europa.

Woensdag 13 juli:
H. Henricus:
In 973 geboren, in 1014 tot keizer gekroond te Rome, sterft Henri II in 1024 en wordt begraven in de kathedraal van Bamberg welke hij heeft laten bouwen. Samen met zijn vrouw Cunegonde leidt de keizer een bijna monastiek leven. Zonder zijn wereldlijke taken te verwaarlozen werkt hij mee aan de vernieuwing van de kerk in Duitsland en Italië.

Donderdag 14 juli:
H. Camillus de Lellis, priester.

Camillus leidt eerst een losbandig leven en komt zo terecht in het hospitaal voor ongeneeslijke zieken. Geheel ontdaan door de verlatenheid van deze zieken wijdt hij zich aan de ziekenverpleging. Hij wordt priester gewijd en sticht een religieuze gemeenschap voor ziekenverplegers die genoemd werd: 'Dienaars van de zieken'. In 1930 wordt hij door paus Pius XI uitgeroepen als patroonheilige van het ziekenpersoneel en de zieken.

Vrijdag 15 juli:
H. Bonaventura, bisschop en kerkleraar:
Bonaventura (1221-1274) is een volgeling van Franciscus. Als verantwoordelijke van de Minderbroeders leidt hij deze orde met wijsheid. Nadat hij kardinaal-bisschop geworden is van Ostia sterft hij op het concilie van Lyon. Als groot theoloog laat hij talrijke geschriften na, o.a. een biografie over Franciscus.

Zaterdag 16 juli:
O.L.Vrouw van de Karmel:
De Karmelberg is vanouds bekend door de figuur van de profeet Elia. In de 13de eeuw wordt deze berg bewoond door kluizenaars evenals de profeet brandend van 'ijver voor de levende God'. Later groeperen zij zich onder een gemeenschappelijke regel. De karmelorde is gewijd aan het contemplatieve leven onder de bescherming van Maria, Maagd van Nazaret en Moeder der contemplatieven.

Zondag 17 juli:
Zestiende zondag door het jaar:
Martha ontvangt Jezus in haar woning (Lc. 10,38-42)

Woensdag 20 juli:
Kerkwijding van de kathedraal van Brugge:
Na de betreurd afbraak van de Sint Donaaskathedraal op de Burg te Brugge in 1800, wordt de parochiale en collegiale kerk van Sint Salvator en Sint-Eligius tot de waardig-

heid van kathedraal verheven door paus Gregorius XVI op 27 mei 1834 onder de titel van Sint-Salvator en Sint Donatianus.

Woensdag 20 juli:
H. Apollinaris, bisschop en martelaar:
Apollinaris (Ravenna, c.75/79) leerling van de apostel Petrus, is een Syrische heilige die als bisschop van Ravenna volgens de traditie de diepe rijkdom van Christus verspreidt onder de volkeren, zijn kudde leidt als een goede herder en de Kerk van Ravenna vereert met een glorierijk martelaarschap.

Donderdag 21 juli:
De heilige Laurentius van Brindisi:
Laurent (1559-1619), pater kapucijn, is beroemd geworden als prediker, contrareformator, aalmoezenier, diplomaat en schrijver van theologische werken. Heilig verklaard in 1881 wordt hij toegevoegd aan de heiligenkalender in 1959.

Vrijdag 22 juli:
H. Maria Magdalena:
Maria Magdalena, de zondares aan wie Jezus vergiffenis schenkt, wijdt zich met liefde aan zijn dienst. Terwijl de apostelen vluchten blijft zij, samen met Maria, Johannes en enkele vrouwen, bij het kruis van de Heer. Jezus belooft haar nederige trouw door op paasmorgen **het eerst aan haar te verschijnen** en haar op te dragen zijn verrijzenis aan de leerlingen bekend te maken.

Zaterdag 23 juli:
H. Brigitta, kloosterling, patroonheilige van Europa:
Brigitta (1303-1373) behoort tot de Zweedse aristocratie. Zij huwt en wordt moeder van acht kinderen. Na de dood van haar man ontvangt zij openbaringen over het lijden van Christus waaraan zij met geheel haar wezen deelneemt. De laatste jaren van haar leven verblijft ze te Rome in armoede en gebed.

Inhuldiging nieuwe lokalen van VBS Kantelberg



Priester Jef neemt het woord.

De inhuldiging was letterlijk en figuurlijk een 'warm' moment.

Een massa volk kon tijdens het zeer geslaagd schoolfeest kennis maken met de nieuwe klaslokalen, opvang, burelen en toiletten.
Pastoor Hugo was helaas verhinderd en priester Jef was dan ook zijn waardige vervanger om de nieuwe gebouwen in te zegenen. Een tweede thuis voor leerlingen en leerkrachten.

Directeur Kristine, het team, de architect, de aannemers en het bouwcomité mogen terecht fier zijn.

U ziet directeur Kristine Tas, voorzitter Paul Jonckheere, schepen Franky Demon, lid bouwcomité Nicolas Baelde, bestuurder en lid bouwcomité Carlos De Rock, priester Jef Quaghebeur en Hans Vermeersch die op maandag de directeur is.



U ziet directeur Kristine Tas, voorzitter Paul Jonckheere, schepen Franky Demon, Carlos De Rock, priester Jef Quaghebeur en Hans Vermeersch die op maandag de directeur is.