

KERK & Leven

22

2022

WEEKKRANT

1 JUNI

JAARGANG 83

EDITIE 1268

FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Waar zijn onze vurige tongen?



Lien Lecompte is een van de jongst aangestelde parochieassistenten van het decanaat Brugge.

Vanuit haar vroegere lesopdracht in de middelbare school Mariawende - huidige school MIA - te Sint-Kruis heeft ze zeker haar gedrevenheid bewaard en haar pastorale werk te kruiden.

Voor jonge mensen heeft Lien een boontje en durft ze vooral vandaag moedig getuigen van haar geloof en haar kerkelijk engagement. Een mooi verhaal naar Pinksteren toe, vol geestkracht en geestdrijf!

Lien getuigt...

Tot voor enkele decennia was mijn geloof zo ingebakken in het leven. Het was gewoon niet nodig om erover te praten, gezien ons leven alleen al een getuigenis was: bidden aan tafel, kruisje voor het slapen gaan, wekelijks naar de mis, zingen in het kerkkoor, kunst, godsdienst op school, ...

Vele kennissen van mijn ouders deden dit ook en in onze vrienden- en familiekring zaten tantes nonneke of nonkels pastoor.

Meer en meer ondervinden we dat

het geloof niet meer evident is en het wordt moeilijker en moeilijker om van ons geloof te getuigen in een wereld die meer en meer profaan is.

Geloven wordt meer een inwendig geloven en de woorden om hierover te getuigen, kennen we niet of spreken we met enige bedeesdheid uit.

Ervoor uitkomen dat je gelovig bent, is niet 'cool'

Tijdens de chrisnaviering in de kathedraal zag ik een aantal jongeren die misdienaar waren.

Dit op zich is al een getuigenis, want als jongere in deze tijd, ervoor uitkomen dat je gelovig bent, is niet "cool".

Een kennis vertelde me dat hij in zijn middelbare schooltijd gepest werd omdat hij ervoor uitkwam misdienaar te zijn en te geloven.

Tot voor enige jaren getuigde ik als catechist voor de gezinnen van toekomstige vormelingen. Ik voelde me trots toen ik gevraagd werd om vooraan te staan.

Daar kwam verandering in toen de ouders meer en meer bekenden waren omdat hun kinderen de leeftijd van de onze hadden. Wanneer ik vooraan stond om te getuigen, leek het me alsof ze dachten: "Ben jij zo

iemand?"

Het werd moeilijker voor mij om te getuigen. Tegelijk begon ik aan mijn eigen geloof te twijfelen. "Is mijn geloof wel ok? Is het naïef om te geloven? Geloof ik uit angst voor de dood? Geloof ik uit angst voor het leven? Geloof ik omdat mijn ouders geloven?"

Van tijd tot tijd spoken al deze vragen nog door mijn hoofd en bij momenten heb ik er nog altijd geen antwoord op.

Ook geloven is niet evident

Meer en meer besef ik dat, voor vele gelovigen in onze streken, praten over het geloof niet gemakkelijk is. Sommige zaken zijn ook moeilijk om te geloven.

Bovendien heeft de gelovige mens in de geschiedenis veel regeltjes opgesteld en bij enkele van die regels worden veel vragen gesteld. Vaak krijg ik te horen van: "Waar staat dat in de Bijbel? Is dat echt gebeurd?" Uitspraken van de kerk over euthanasie, abortus, voorbehoedsmiddelen, homohuwelijken, huwelijk voor priesters, genetica, ethiek, ... blijven de moderne westerse mens met verstomming slaan.

Geloven betekent dat je kiest voor het leven, maar een gelukkig leven,

betekent niet noodzakelijk hetzelfde voor iedereen.

Jezus leerde dat het belangrijkste gebod de Liefde is, de liefde van vader of moeder voor de kinderen en omgekeerd.

Als basis voor alles wat je doet in het leven is dat er eentje dat kan tellen.

Geloven ervaren als een soort kriebel

Jezus beschreef God als een Vader voor alle mensen.

Beseffen dat een vader niet alles in handen heeft, is moeilijk voor een kind. Zo is het ook met Onze Vader. Hij laat ons, als een goede vader, onze eigen keuzes in het leven maken.

Het leven zelf is niet perfect en wanneer wij lijden, lijdt Hij met ons mee, net zoals een vader liefst het lijden van zijn eigen kind zou overnemen wanneer het ziek is.

Geloven betekent ook dat je ervan uitgaat dat iets waar is.

Eigenlijk is het, net zoals bij de apostel Thomas, niet evident om te geloven wat je niet zelf hebt gezien. Hij moest eerst Jezus' wonden zien en voelen om te geloven dat Hij er echt was. Als je iets gelooft, houdt dat meteen ook in dat je het niet kunt bewijzen.

In de wiskunde is iets wat je niet kunt bewijzen een axioma, iets dat

je aanneemt. Zelfs de wetenschap geeft dus toe niet alles te weten, maar dat sommige zaken zo evident zijn dat ze als waar worden aangenomen.

Met geloven is het net zo. God is een axioma voor gelovigen. Hij is zo evident dat Hij als waar wordt aangenomen. Hem bewijzen lukt ons niet.

Hoe kun je aan mensen uitleggen wat geloven is als ze niet eerst zelf ervaren hebben dat Hij er is? Hij is er gewoon ... dat voel ik, maar ik kan het niet anders uitleggen dan dat ik het voel als iets dat van binnen uit komt.

Ik ervaar een soort kriebel dat opborrelt telkens als ik Zijn aanwezigheid ervaar. Bovendien moet je die kriebel ook eerst ervaren als een teken dat Hij er is. Sommige mensen ervaren die kriebel zeker ook, maar herkennen Hem daarom niet noodzakelijk. Misschien heeft het ook te maken met de soort bril waarmee je naar dingen kijkt. Ik ervaar die kriebel dan ook als Gods geschenk aan mij.

Mijn bril geeft mij ook de mogelijkheid om het stukje God in andere mensen te zien en te herkennen.

Lees vervolg op bladzijde 3.



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge

Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen

Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven

Alle foto's zijn genomen door eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator Federatie Sint-Kruis

Brieveweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken

Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat

Moerkerk Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte

Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:

BE77 7510 0283 2642

Secretariaat

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieveweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

VIERINGEN EN DIENSTEN

Via liturgische vieringen danken we de Heer voor het Leven

HK = HEILIGE KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS VAN KANTELBERG

Zaterdag 4 juni

10.00 u. Vormselviering in de Heilige Kruisverheffing.

15.00 u. Vormselviering in Sint-Thomas van Kantelberg.

De vormheer is EH Marc Steen
Er is geen eucharistieviering om 18.00 uur.

Zondag 5 juni mei in ST Pinksteren

10.30 u. Eucharistieviering voor overleden echtgenoot en het welzijn van de kleindochter.
Deze viering wordt ondersteund door het Dames- en herenkoor.
Na de viering is er een receptie.

Dinsdag 7 juni in klooster HK

18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 8 juni in ST 08.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 8 juni in HK 09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Donderdag 9 juni in klooster HK

18.00 u. Eucharistieviering voor zuster Albertine Ceyskens.

Vrijdag 10 juni in ST 08.30 u. Eucharistieviering voor overleden vader en zoon.

Zaterdag 11 juni in ST 18.00 u. Eucharistieviering
voor **Tine Gevaert, echtgenote van Wilfried Sergeant.**

Zondag 12 juni mei in HK 10.30 u. Eucharistieviering voor Antoon Gryson en zoon Patrick.

Uit de liturgische kalender

Zondag 5 juni: Pinksteren:

De Geest zal U alles leren (Joh 14. 15-26).

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt, in al wat leeft en groeit zijn Adem uitgezaaid.

Zondag 5 juni:

H. Bonifatius van Fulda, bisschop en martelaar:

De Engelse monnik Winfrid, aan wie paus Gregorius II de naam Bonifatius geeft, is de apostel van **Duitsland.** Hij reorganiseert de kerk in het Frankische rijk. Door de paus tot bisschop gewijd, doorkruist hij heel Duitsland waar hij abdijen sticht en bisdommen opricht.

Hij wordt vermoord te Dokkum in 724.

Maandag 6 juni: Pinkstermaandag:

De Geest zal bij U blijven (Joh 14, 15-17). Pinkstermaandag is door paus Franciscus uitgeroepen tot feest van de H. Maagd Maria, Moeder van de kerk: **Zie daar uw zoon, zie daar uw moeder (Joh. 19, 25-34).**

Vanaf morgen begint opnieuw de tijd door het jaar. In de liturgie wordt de groene kleur gedragen.

Maandag 6 juni:

H. Norbertus, bisschop:

Norbert, geboren in 1080, is eerst kanunnik van Xanten maar verlangt om samen met enkele metgezellen een meer evangelisch leven te leiden. Ze vestigen zich in Frankrijk te Prémontré waar Norbert de orde **sticht der Premonstratenzers,** een gemeenschap van reguliere kanunniken. Hij werkt aan de vernieuwing van de kerk van Duitsland. Hij sterft in 1134.

Woensdag 8 juni:

H. Medardus, bisschop:

Medardus, afkomstig van Picardië, wordt priester en vervolgens bisschop van Vermand. Na de verwoesting van de stad door de barbaren verplaatst hij de bisschopszetel naar Noyon. Als bisschop Eleutherius van **Doornik** sterft, wordt ook **dit bisdom aan hem toevertrouwd.** Hij sterft in 557.

Donderdag 9 juni:

H. Efrem, diaken en kerkleraar:

De Heilige Efrem leidt een contemplatief leven in uiterste gestrengheid. Aan zijn innerlijk vuur ontspruiten zijn **lyrische gedichten** waardoor hij genoemd wordt: 'de harp van de heilige Geest'.

Vrijdag 10 juni:

Z. Edward Poppe, priester:

Edward Poppe (Temse 1890 - Moerzeke 1924) is een Vlaamse katholiek priester die in 1999 zalig wordt verklaard. Zijn sterk eucharistisch georiënteerde spiritualiteit heeft veel invloed en hij heeft een **groot aandeel in de opkomst van de beweging van de Eucharistische Kruisocht.**

Zaterdag 11 juni:

H. Barnabas, apostel:

Barnabas, afkomstig uit Cyprus, verschijnt kort na Pinksteren in de christengemeente van Jeruzalem, daarna **in Antiochië waar hij Saulus van Tarsus** inleidt bij de broeders. Zij vertrekken samen naar Klein-Azië voor de verkondiging van de Blijde Boodschap. Doch na een **geschil** keert Barnabas te-

rug naar Cyprus. **Hij is een man met een brede blik en is van buitengewoon belang voor de missionaire ontwikkeling van de kerk.**

Zaterdag 11 juni:

H. Aleidis, kloosterlinge:

Aleidis (1225-1250) is een vroegmiddeleeuwse kloosterlinge en mystica. Op jonge leeftijd wordt zij toevertrouwd aan de **Cisterciënzinnenabdij Ter Kameren** waar zij haar hele verdere leven zal verblijven.

Na haar kloostergeloften wordt Aleidis getroffen door lepra en blindheid. Door dit isolement voelt ze zich bijzonder verbonden met de lijdende Christus.

Zij is de beschermheilige van de blinde en gehandicapte mensen. In **Schaarbeek en Sint-Pieters-Woluwe** zijn een **kerk aan haar toegewijd, de Sint-Aleydiskerk (Schaarbeek) en de Sint-Aleidiskerk (Sint-Pieters-Woluwe).**

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN

De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieveweg 332

Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiesintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning. Heilige Kruisverheffing: dagelijks van 09.30 tot 17.00 uur.

Sint-Thomas van Kantelberg: elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.

VORMSEL CATECHESE

Woensdag 1 juni om 19.00 uur: repetitie vormsel in de Heilige Kruisverheffing.

Donderdag 2 juni om 19.00 uur: repetitie vormsel in Sint-Thomas van Kantelberg.

Zaterdag 4 juni om 10.00 uur: vormselviering in de Heilige Kruisverheffing.

Zaterdag 4 juni om 15.00 uur: vormselviering in Sint-Thomas van Kantelberg.
De vormheer is EH Marc Steen.

GEMENGD ZANGKOOR CANTATE

Repetitie op **maandag 6 juni om 20.00 uur.**

PAROCHIAAL ZANGKOOR

Repetitie elke **1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in het klooster.

FACEBOOK

Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.

Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst paro-

chieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.



Waar zijn onze vurige tongen? (vervolg van bladzijde 1)

Wat gelovige mensen doen in het leven is niet veel anders dan wat mensen doen die beweren niet gelovig te zijn. **Daarom is het ook zo moeilijk om te getuigen in het leven.**

Wat maakt het aan ons zichtbaar dat we gelovige mensen zijn?

Onze getuigenis leeft in ons, maar dat is moeilijk toonbaar. Iemand uitleggen wat geloven betekent is dus heel moeilijk voor mij.

Wat is de saus in je leven?

Ooit vertelde iemand aan onze kandidaat vormelingen (ik weet niet meer wie) dat zijn lievelingseten frietjes zijn. "Veel mensen vinden frietjes lekker, maar ik vind frietjes met een sausje nog veel lekkerder. Veel mensen genieten van frietjes. Het leven is zoals frietjes, maar het sausje geeft de frietjes dat extraatje. Het sausje in mijn leven, is mijn geloof. Het geeft dat leven net dat ietsje meer." Volgens mij zoekt iedereen naar een of ander sausje in zijn leven. Voor mij is dit ook het geloof.

Ergens hoop ik dat mensen veel meer getuigen over de saus in hun leven. Het ene sausje vindt iemand lekkerder dan iemand anders. Wat is

de saus in jouw leven? Wat geeft het leven voor jou net dat tikje meer? Daarover getuigen is niet gemakkelijk, want we kennen dikwijls wel de smaak van verschillende sausjes ...

Wat je lekker vindt en wat niet, hoe leg je dit uit? Het is algemeen geweten dat over smaken niet te discussiëren valt, dus hoe kun je dan getuigen?

Getuigen is aanmoedigen om te proeven

Mensen zien het als anderen met smaak eten. **Het doet aanzetten tot proeven ...**

Wie weet smaakt het lekker, wie weet krijg je een rare nasmaak. Ik heb thuis geleerd dat je iets tien keer moet proeven alvorens je iets lekker vindt. Ik kan hier getuigen dat dit klopt, want pas in mijn 30ste levensjaar ben ik mosselen lekker gaan vinden.

Getuigen is dus niets anders dan aanmoedigen om te proeven en te laten **ervaren dat je wat moeite moet doen om iets te kunnen appreciëren.** Je kunt een smaak niet herkennen als je iets nog nooit geproefd hebt, geprobeerd hebt. Wie weet komt de kriebel na tien keer proeven?

Misschien hebben we daarvoor

goede tongen nodig, om te proeven, te proberen, te smaken, ...

Getuigen is voor mij niet meer dan dat: iemand laten ervaren dat wat jij lekker vindt, ook voor hen lekker kan zijn en hopen dat zo

de kriebel opborrelt.

Ik wens het iedereen toe, want het smaakt zo heerlijk en voelt zo zalig.

Ik wens ieder van jullie vurige tongen toe!

Parochieassistente Lien Lecompte, parochiefederatie Sint-Kruis Brugge



HOE EEN NEDERIGE EEN GETUIGENIS KAN ZIJN VOOR GELOOF

Gerardus Majella, een Italiaanse redemptorist

Gerardus Majella wordt geboren in 1726.

Hij is de **zoon van een kleermaker** en groeit op in Muro Lucano, nabij Napels.

Al op jonge leeftijd valt hij op door **zijn nederigheid en zijn waarachtigheid.**

Hij is zwijgzaam en maakt een bedeesde indruk. Hij vervult plichtsbewust zijn taken, maar wil daarbij nooit in het midden van de belangstelling staan. Zijn belangrijkste inspiratiebron is niet het gesprek, maar het aanschouwen en het nadenken.

Op zijn 23ste wordt hij lekenbroeder bij de redemptoristen in Caposele. Ook daar munt hij uit in gehoorzaamheid. Hij helpt zijn medebroeders in het dagelijkse leven. Zo fungeert hij als portier, kleermaker, koster en ziekenverpleger.

In zijn gebed wil hij zijn medemens centraal plaatsen.

Wat in de Heilige Schrift geschreven staat, wil hij omzetten in concrete daden.

Daarom trekt hij rond om geld en goederen in te zamelen voor het klooster.

Tijdens die reizen brengt hij troost en verzoening onder de bevolking. Vaak gaat het om arme, zieke en hopeloze mensen, die hunkeren naar een luisterende stem en wijze raad. **Gerardus heeft oor en oog voor mensen aan de rand van de samenleving** die op maatschappelijk vlak geen stem hebben.

Voor hem is duidelijk dat iedereen mens een verhaal op zich is. Ie-

deren is meer dan de moeite waard om verteld of beluisterd te worden. Door zijn soberheid en zijn voorbeeldig gedrag kan hij ook velen ertoe aanzetten te kiezen voor het kloosterleven.

Gerardus Majella sterft in 1755. Ook dat gebeurt bijna onopgemerkt.

Door ommekeer en biecht wil Majella de zondaars hun geestelijke leven teruggeven. Ook vandaag roept hij de consumptiemaatschappij op niet onverschillig te staan tegenover anderen. **Zoals paus Franciscus leert hij ons dat we als christen de zonde, maar niet de zondaar moeten veroordelen.**

Ook de grootste misdadiger is en blijft een mens, naar God geschapen. Ook hij verdient het om nieuwe kansen te krijgen na boete en inkeer. In zijn Scritti spirituali schrijft Majella: „Kon ik toch maar zoveel zondaars bekeren als er zandkorrels zijn op het strand en op aarde loof van de bomen, gras op de velden, sterren aan de hemel, stralen van de zon en de maan, schepselen op aarde.”

Precies die houding maakt deel uit van een christelijk leven. Niemand heeft het recht de anderen te beoordelen of te veroordelen als hij niet hun levensverhaal kent. Een voorwaarde is wel dat men de tijd neemt om te luisteren.

Gerardus Majella heeft ook aandacht voor het ongeboren leven en aanstaande moeders die gebukt gaan onder lichamelijke en geestelijke kwalen. **Nog steeds wenden vrouwen met een kin-**

derwens of zwangere vrouwen zich tot de populaire ‘engel van de moeders’. Naar aanleiding van het jubileumjaar van de heilige Gerardus Majella schreef Johannes Paulus II op 6 augustus 2004 een brief aan de generaal van de congregatie van de redemptoristen, pater Joseph William Tobian.

Daarin beklemtoonde de Poolse paus dat de naastenliefde van Majella de hedendaagse mens steeds aanmoedigt „het menselijke leven te beminnen, te verdedigen en te dienen”.

Voor de familiepaus Wojtya geldt Gerardus als een van de grote verdedigers van de ‘cultuur van het leven’.

Voor de Kerk is elk leven vanaf het begin tot het einde heilig. Enkel God kan oordelen over leven en dood. Dat verklaart waarom de Kerk elke vorm van abortus en euthanasie verwerpt. Die houding stuit in de gesecculariseerde samenleving op heel wat onbegrip, ook in landen met christelijke wortels.

In de schilderkunst is Gerardus Majella vaak te zien in zwarte soutane. Zijn attributen zijn de Bijbel, een rozenkrans aan riem, het kruis, een lelie of een doodshoofd.

Hij geldt als patroonheilige van communicanten, kleermakers, moeders, zwangere vrouwen en wordt niet enkel aangeroepen voor voorspoedige bevaling, maar ook bij hopeloze zaken.

Tom Zwaenepoel, Het Heiligenboek. Levenswijsheden van honderd en enige heiligen, Lannoo, Tiel, 2008, ISBN 978 90 209 8041 7.

OKRA Sint-Kruis

Op **vrijdag 17 juni** gaan we varen op de Brugse Reien en bezoeken we brouwerij Bourgogne de Flandres. We verzamelen **om 14.30 uur** bij de booteigenaar Stael in de Katelijnestraat (naast brug O.L.V.kerk) waarna we Brugge verkennen via het water.

Daarna bezoeken we met gids de brouwerij gelegen in de Kathuizerinnenstraat en uiteraard volgt een proeverij.

Bijdrage: 15 euro te storten op re-

kening BE04 7755 5900 2331 van Okra St Kruis.

Op **dinsdag 26 juli** organiseren we onze jaarlijkse BBQ.

Iedereen komt getooid met een hoed(je) want “t is den hoed die’t doet”. Côte à l’os à volonté en gezellige ambiance.

De mooiste hoed krijgt een prijsje. Kostprijs nog niet gekend.

Een luisterend oor, een helpende hand, neem hem aan.

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard ... Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de **H. Communie** aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon). Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813.**

Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF

MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis 0476 30 80 87 of Open **Balie**, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website

www.parochiessintkruis.be

Inclusiezingen tot morgenvroeg

De verbindende magie
van samen zingen



Zondag
12 juni 2022
15:00
concertgebouw
Brugge

Uitvoerders:

Inclusiekoor Cantare con Amore en Fotonkoor (o.l.v. Elke Poppe)

Bryghia Cantat (o.l.v. Reinhilde Uyttendaele)

Canta Murceka (o.l.v. Dirk Vermeir)

Thaleia-Kaleo (o.l.v. Adriaan Debbaut)

Ensemble: Dirk Vermeir, Elke Maertens, Louisa Dereere,
Alexander Makay, Björn Van Hove

Algemene leiding: Elke Poppe



organisatie & partners



Inclusiezingen tot morgenvroeg

Wie herinnert zich niet het fantastische project 'Zingen tot morgenvroeg' dat Koor en Stem in 2010 in heel Vlaanderen organiseerde? Wie kent er nog de oranje zangbundel? In Gent waren er meer dan 1600 zangers samen en het concertgebouw te Brugge was tot de nok gevuld!

We hebben goed nieuws: dit jaar organiseren we opnieuw een samenhangmoment en het wordt iets bijzonders:

"**Inclusiezingen tot morgenvroeg**"! Iedereen die graag zingt is welkom: kinderen, jongeren, ervaren koorzangers en amateurs, klassieke koren, inclusiekoren (voor mensen met en zonder beperking), contactkoren (voor mensen met dementie en hun mantelzorgers)....

WANNEER? ZONDAG 12 JUNI 2022 OM 15U

WAAR? CONCERTGEBOUW BRUGGE

WAT? ONTMOETING EN SAMENZANG

DEEL 1: "LA NOCHE SIN ESTRELLAS"

Op verzoek van Koor&Stem schreven componist Sebastiaan van Steenberge en tekstdichter Jan Coeck een vijfstemmige compositie voor inclusief koor en gemengd koor, La Noche sin Estrellas. Dit wordt gebracht door Bryghia Cantat, Thaleia-Kaleo, Canta Murceka o.l.v. Reinhilde Uyttendaele en Cantare con Amore o.l.v. Elke Poppe.

DEEL 2: "SAMENZANG"

Samenzang met Cantare con Amore (koor voor mensen met en zonder beperking), het Fotonkoor (koor voor mensen met dementie en hun mantelzorgers), Bryghia Cantat, Thaleia-Kaleo en Canta Murceka.

Meer info en tickets via:

www.concertgebouw.be/nl/inclusiezingen-tot-morgenvroeg

ZONDAGSGEBED

Bij Pinksteren

OPGESLOTEN

a-n-g-s-t

En dan dwars door deuren en muren

– niet te stuiten –
ondanks de opgelopen wonden,

LEVEN,
ondanks geweld en dood

VREDE

BEVRIJD

van angst

UITBREKEN!

en over grenzen van taal en afkomst

– niet te stuiten –
elkaar toespreken en verstaan

SAMEN-LEVEN

Gedreven door de geest van liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing

VRIJ

Christine Guiette

Even bezinnen



Wees niet
bang
voor schaduwen.
Het betekent
dat er ergens
dichtbij
licht is.

Ruth Renkle