

KERK & Leven

20

2022

WEEKKRANT

18 MEI

JAARGANG 83

EDITIE 1268

FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Paaswake

Op zaterdag 16 april had in de kerk van de Heilige Kruisverheffing de **federale Paaswake** plaats. Voor wie erbij was of er niet bij kon zijn: zie hier enkele sfeerbeelden:



**Vergeet niet: op donderdag 26 mei: Brugges Hoogdag
Rondgang van de Heilig Bloed processie**



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge

Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ankaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie

en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven

Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator

Federatie Sint-Kruis
Brieversweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken

Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat

Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte

Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:

BE77 7510 0283 2642

Secretariaat

Sint-Thomas van Kantelberg
Brieversweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

VIERINGEN EN DIENSTEN

Liturgische vieringen waarin we de Heer danken

**HK = HEILIGE
KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS
VAN KANTELBERG**

Zaterdag 21 mei in ST

18.00 u. Eucharistieviering voor Hr. en Mevr. Marcel Vandille en Diana Vandierendonck, overleden ouders Mattheus-Vandierendonck, Adrienne Claeys en Edmond Vandille, Emma Coene

Zondag 22 mei in HK
10.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Dinsdag 24 mei in klooster HK

18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 25 mei in ST

Vooravond Ons-Heer-Hemelvaart 08.30 uur. Er is geen eucharistieviering.

Woensdag 25 mei in HK
Vooravond Ons-Heer-Hemelvaart 09.00 u. Er is geen morgengebed.
18.00 u. Eucharistieviering voor het welzijn van de parochianen.

Donderdag 26 mei in ST

Ons-Heer-Hemelvaart 10.30 u. Eerste communie voor de kinderen van SASK.

Vrijdag 27 mei in ST
08.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

De omhalingen dit weekend zijn bestemd voor de Katholieke media n.a.v. Mediazondag.

Zaterdag 28 mei in HK
18.00 u. Eucharistieviering voor Cecile Stael.

Zondag 29 mei in ST
10.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Uit de liturgische kalender

Zondag 22 mei:**Zesde Paaszondag:**

De H.Geest zal U alles leren (Joh.14, 23-29).

Maandag, dinsdag en woensdag na de zesde paaszondag zijn de Kruisdagen.

r wordt bijzonder gebeden voor de vruchten der aarde (vaak met processie).

Dit jaar kan er gebeden worden voor voldoende regen!!

Zondag 22 mei:**H. Rita van Cassia:**

Rita wordt geboren in het plaatsje Roccaporena nabij Cassia in Umbrië (Italië).

Tegen haar wil wordt zij door haar ouders uitgehuwelijkt. Haar man wordt na 19 jaar huwelijk vermoord en ook haar beide zonen sterven.

Na al deze tegenslagen vraagt Rita om te mogen intreden in het Magdalena klooster van de slotzusters Augustinessen in Cassia.

Pas na haar derde verzoek wordt ze uiteindelijk opgenomen in de kloostergemeenschap.

Tijdens de veertig jaar van haar

kloosterleven leeft ze uiterst sober en toont zij een innige liefde tot de gekruisigde Jezus.

In het jaar 1443 ontvangt zij tijdens een visioen de wonden van Christus, ook die van de doornenkroon (stigmata).

Zij sterft in 1447 in het klooster met een bloeiende roos in haar handen, geplukt in de kloostertuin. Haar lichaam is zichtbaar opgebaard in een glazen sarcofaag in de kerk van Cassia.

Woensdag 25 mei:**H. Gregorius VII, paus:**

De monnik Hildebrand, de latere paus Gregorius (1073-1085), heeft een diepgaande invloed op de geschiedenis van de middeleeuwen. Met een duidelijke kijk op de noden van zijn tijd en een onvermoebare inzet

probeert hij de kerk los te maken van de feodale macht en onder de geestelijken de tucht te herstellen. Hij sterft in ballingschap in 1085 te Salerno.

Woensdag 25 mei:

H. Beda, de Eerbiedwaardige, priester en kerkleraar:

Beda (673-735) verblijft zijn hele leven in de abdij van Jarrow (Engeland). De regel van Benedictus (ora et labora) neemt hij tot zijn ideaal. Hij schrijft commentaar op de bijbel, op de geschiedenis van de martelaren en op die van Engeland. Hij offert nooit zijn gebed op ten voordele van zijn werk.

Woensdag 25 mei:

H. Maria Magdalena de 'Pazzi', maagd:

Maria (1566-1607), een Florentijnse karmelietes, wordt door de Heer geroepen tot de beleving van de hoogste mystieke ervaringen. Nederig, arm, onthecht en gehoorzaam gaat zij vastberaden haar weg naar God en is zij voor anderen een steun en leiding.

Donderdag 26 mei:**Hemelvaart van de Heer:**

Veertig dagen na Pasen viert de kerk O.L. Heer Hemelvaart.

Terwijl hij hen zegent, wordt Hij ten Hemel opgenomen (Lc. 24, 46-53).

Donderdag 26 mei:**H. Filippus Neri, priester:**

Deze priester van Florentijnse af-

komst maar met een Romeinse opvoeding weet de gestrengheid van de zaligsprekingen met blijdschap op te nemen.

Hij is keer op keer te zien in vervoering voor het H. Sacrament en geeft zich restloos aan jongeren, zieken en gevangenen. Hij sticht het 'Oratorium van de Goddelijke liefde'.

Vrijdag 27 mei begint de noveen naar Pinksteren toe, Kom, Heilige Geest.

Vrijdag 27 mei:

H. Augustinus van Kantelberg, bisschop:

Augustinus wordt door paus Gregorius de Grote naar Engeland gezonden in 597 aan het hoofd van een groep Romeinse monniken om aan de Saksen het evangelie te verkondigen.

Deze zending slaagt volkomen.

Na zijn wijding tot bisschop van Canterbury organiseert hij er de kerk en kerstent het volk hoewel hij trouw blijft aan de tradities. Hij sterft omstreeks 605.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN

De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN**Sint-Thomas van Kantelberg**

Brieversweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.

Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.

Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER

Hedwige Boone, 73 j, uitvaardienst op 7 mei in Sint-Thomas van Kantelberg.

VORMSEL CATECHESE

Maandag 23 mei om 19.00 uur: vormseltocht voor de vormelingen van de Heilige Kruisverheffing.

Dinsdag 24 mei om 19.00 uur: vormseltocht voor de vormelingen

van Sint-Thomas van Kantelberg.

PAROCHIAAL ZANGKOOR

Repetitie elke **1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in het klooster.

DAMES- EN HERENKOOR

Repetitie op **dinsdag 24 mei om 19.30 uur.**

FACEBOOK

Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt.

Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-

Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook. Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.



Paaswake (nog enkele beelden)



Even bezinnen



Hoop in bange dagen

Hedwig Van Peteghem

Boven ons bestraalt de zon de ochtendnevel en onder ons breekt jong groen de aardkorst open, terwijl de vogels de stilte verbreken door lente en vrolijkheid te verkondigen. Zo veel beelden in de natuur wijzen erop dat nieuw leven altijd opnieuw mogelijk wordt. En bovendien hoe weinig we er zelf moeten voor doen. Meer zelfs, wie het te veel forceert en in eigen handen neemt, loopt het gevaar te blijven zitten met stukken en brokken.

'Crisismanagers' worden ze genoemd, zij die door **veel studie en grondige analyse** bedrijven of organisaties opnieuw perspectief bieden. Met hand en tand en verstand wordt gewikt en gewogen wat de beste oplossing kan zijn.

Ook op gewoon **menselijk vlak zouden dergelijke managers welkom zijn.**

Op momenten dat we het allemaal niet meer zo goed zien zitten, dat we in de knoop of aan de grond zit-

ten of bij de pakken blijven neerzitten, zou het handig zijn iemand in de buurt te hebben die zegt hoe wij moeten opstaan. Zo werkt het nu eenmaal echter niet.

Toch werd ons **een model aange-reikt dat wonderen doet.**

Het zijn niet enkel mooie woorden die de pijn en het ongelukkige gevoel wegnemen, alsof daarvoor tovertrucs zouden bestaan. Geen pleisters op een houten been, maar woorden en gebaren die helen en

genezen.

Het evangelie leert ons voorlopig in de onmacht en de crisis te staan en zegt tegelijk dat er wel degelijk toekomst mogelijk is.

Als er geen uitweg is, als we geen antwoord krijgen op de vraag hoe het nu voort moet, dan worden we uitgenodigd stil te staan. Stilstaan en rondkijken en zien dat we er niet in ons eentje voorstaan, dat kan volstaan. Er is altijd iemand die met je meegaat.

Er is altijd iemand die met je meegaat. Tussen Pasen en Pinksteren mogen we elke dag wakker worden met de woorden: „Vrees niet.” En hoe moet het dan voort met de Kerk van vandaag? Vrees niet.

Geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Bock uitgeverij bij de uitgever.

Onbekend is onbemind: Maak eens kennis met andere erediensten: Project Profundo Brugge

Het project Profundo brengt over heel Vlaanderen en Brussel verschillende gemeenschappen samen om van elkaar te leren.

Deze tweede wandeling van de Brugse Profundogroep is een wandeling langs verschillende religieuze of levensbeschouwelijke plaatsen, met de focus op 'initiatierituelen'.

Hoe treed je toe tot een orthodoxe kerk?

Is er ook een 'vrijzinnige' doop?

Moet je als moslim besneden zijn?

Kom en ontdek welke inwijdings- of welkomrituelen elke traditie heeft!

Zondag 22 mei vanaf 13.15 uur: ontvangst in het **HuisvandeMens**, Hauwerstraat 3C te Brugge.

Van 13.30 tot 17.30 uur: geleide wandeling.

We bezoeken het huisvandeMens en de katholieke, protestantse en orthodoxe kerk.

De moslims sluiten af in het huisvandeMens en bieden daarna een heerlijk theetje aan.

Het parcours van de wandeling vormt een lus van +/- 4 km (4 x een kwartier stappen).

De deelname is gratis.

Inschrijven bij profundobrugge@gmail.com

Profundo Brugge is een initiatief van Orbit.

Profundo Brugge
Een wandeling langs diverse levensbeschouwingen

Zondag 22/5/2022
13u30 tot 17u30

Voor alle inlichtingen,
zie altijd: www.parochiessintkruis.be

Een luisterend oor, een helpende hand, op onze gemeenschap kun je rekenen!!

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard ...

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de **H. Gemeenschap** aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer

Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onhaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan ano-

niem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten?

Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF

MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis

0476 30 80 87

of Open **Balie**, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur,

telefoon 0493 88 46 87

antoon.vandeputte@telenet.be

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7:

Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81

crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website

www.parochiessintkruis.be

EEN BOEK OVER "RADICALE THEOLOGIE",
INTERESSANT VOOR MODERN DENKENDE
PERSONEN

Kerk van brokkenpiloten

Onzeker weten is een inleiding in radicale theologie.

Rikko Voorberg & anderen

Dat is de benaming voor een bescheiden stroming in de hedendaagse theologie, **veeleer te omschrijven als het behoedzaam 'spreken over God'**, waarvan de Amerikaanse filosoof John Caputo een van de hedendaagse boegbeelden is.

In het boek wordt die stroming aldus omschreven: radicale theologie weigert mee te gaan in de valse tegenstelling tussen 'liberaal' en 'conservatief', in zowel theologie als politiek.

Daarom geneert ze zich er niet voor toch orthodoxe en traditionele ideeën in te zetten.

Radicale theologie vindt haar oorsprong in de filosofie, in de ideeën over deconstructie van Jacques Derrida (1930-2004) en in het gedachtegoed van Slavoj Žižek (geboren in 1949), allebei ongelovig.

Radicale theologie gaat uit van het feit dat de tijd van het zeker weten voorbij is.

Tegelijk wordt de traditionele leer over bijvoorbeeld de menswording van God herhaald. De klassieke geloofsboodschap dat wij falende, zondige wezens zijn, maar dat God ons desalniettemin in een liefdesdaad kwam opzoeken in Jezus Christus en met ons tot in de diepste duisternis meeding, is volgens die stroming een nog steeds **hopvol verhaal**, weg van een God die geïnstrumentaliseerd kan worden.

De aanhangers van de radicale theologie keren de traditio-

le geloofszekerheden binnensbuiten en ontdekken net in het christendom ruimte voor een bevrijdend niet-zeker-weten.

Een van de auteurs in de bundel, **Rikko Voorberg, is een opmerkelijke kerkelijk werker in Nederland.**

Hij is **dominee van de PopUpKerk in Amsterdam**, gereformeerd vrijgemaakt van huis uit, met het uiterlijk van een hipster en de hartstocht van een kunstenaar.

Kunstenaars krijgen in de PopUpKerk fragmenten uit de christelijke traditie mee en samen maken ze er performances mee en installaties.

Het aspect **'onzekerheid'** wordt in het laatste deel vertaald naar **de vier kerntaken van de christelijke gemeenschap: kerygma, diaconie, gemeenschapsopbouw en liturgie.**

Wat daaruit naar voren komt, is nog het best te omschrijven als **'een Kerk van brokkenpiloten'**. „We deugen maar mondjesmaat en het op tafel leggen van die realiteit (...) is een wekelijkse zondagse oefening waard”, lezen we. (eds)

Rikko Voorberg, Gerko Tempelman & Bram Kalkman, Onzeker weten. Een inleiding in de radicale theologie, KokBoekencentrum, Utrecht, 2022, 192 blz., 20 euro, ISBN 978 90 4353 793 3.