

KERK & Leven

19

2022

WEEKKRANT

11 MEI

JAARGANG 83

EDITIE 1268

FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Vrede in Gods naam ...



(c) Danny Maenhaut

Vredeswens na het Onze Vader

In een Eucharistieviering of een gebedsdienst spreekt de voorganger na het bidden van het Onze vader de vredeswens uit: "De Vrede van de Heer zij altijd met U". Dan worden we uitgenodigd om elkaar een teken van vrede te geven, hetzij door een liefdevolle blik, een handdruk of een hartelijke omhelzing. Bij dit laatste voelen we ons wat onwennig want elkaar omhelzen is toch wel een intens gebaar. Dit doe je niet zomaar. En toch. Op het einde van de oudste brief van Paulus geschreven aan de christenen van Thessaloniki lezen we: "Groet alle broeders met een heilige kus..." (1Thess.5 vers 26). Een heilige kus is een omhelzing die waarachtige verbondenheid opwekt en helend werkt.

Paulus doet dit in de context van een eerdere oproep: "Bewaar de onderlinge vrede" (vers 12). Deze oproep was nodig want soms was er enige verdeeldheid binnen de gemeente. Paulus roept de eerste christenen op om hen, die zich inzetten voor de gemeenschap, respectvol te waarderen (vers 12 en 13) en: "Streef steeds naar wat goed is voor elkaar en voor allen" (vers 15).

Zo merken we bij de eerste Christenen dat het streven naar vrede en harmonie een centraal gegeven is.

Vredeswens bij Joden en Moslims.

De joden begroeten elkaar met 'Sjalom aleechem' en dit betekent 'vrede zij met u'.

Moslims begroeten elkaar met 'Salaam alaikoem', wat ook 'vrede zij met u' betekent. Het Arabische werkwoord ISL islam heeft twee betekenissen. Overgave aan God is de eerste betekenis. De tweede betekenis komt van de stam SLM (Sien Lam Miem), wat vrede of vrede stichten betekent. In alle religies gaat het bij vrede om een combinatie van geloven en doen. Maar wat is vrede eigenlijk?

Wat is vrede?

Bij Paulus merken we al dat vrede te maken heeft met de zorg voor elkaar en leven in harmonie. Sjalom is een Hebreeuws woord dat naast vrede ook betekent: heilheid, welvaart, welzijn en rust. Het woord kan enerzijds vrede aanduiden tussen twee grootheden zoals vrede tussen God en de mens, tussen mens en mens, of tussen twee landen of stammen. Negatief uitgedrukt is vrede afwezigheid van oorlog en conflict. Anderzijds kan het ook de innerlijke vrede betekenen van een persoon, het zich goed voelen in zijn eigen vel, zich geborgen weten of gedragen in de palm van Gods hand. Negatief uitgedrukt is innerlijke vrede afwezigheid van onrust, angst, wraakgevoelens, onvervulde verlangens, eenzaamheid.

In Gods naam.

Wij weten niet wie God is. Niemand heeft God ooit gezien. En toch. Wij bidden tot God en zingen 'Hoe is uw naam en waar zijt gij te vinden, eeuwige God wij willen U zien...' Hoe is zijn Naam? Mozes wijst ons de weg. Hij voelt zich geroepen om zijn mensen, die in het machtige Egypte als slaven worden behandeld, te leiden naar een nieuwe en betere samenleving (het beloofde land). Het is een innerlijke stem die hem drijft en die zijn oorsprong vindt in het gelaat van de andere, in de medemens die lijdt en roept om bevrijding. Mozes vertrouwt op die drijvende leidende kracht die hem soms te boven gaat en die hij benoemt als JHW, wat betekent: 'Ik zal er zijn voor U'.

Ook Jezus wijst ons de weg. Hij zegt: "Wie Mij ziet, ziet de Vader". Wie Mij ziet hoe ik omga met de zwakke en zieke mens, met de melaatse en de ontuchtige vrouw die uitgestoten wordt, die ziet mijn Vader, als een God van Liefde. Vandaar dat wij ook zingen 'Geef ons vandaag een teken van liefde'.

Deze liefdevolle drijvende kracht ervaren wij in zoveel engagement van mensen doorheen de geschiedenis. Het is ongehoord hoe de christelijke dynamiek zijn weg gevonden heeft in de zorg voor armen en zieken, in het onderwijs. Het werkt aanstekelijk hoe broederlijk delen, caritas catholica en Pax Christi, naast andere organisaties, opkomen voor een rechtvaardige samenleving overal ter wereld. Hoe moedig zijn de mensen die zich in gevaarlijke omstandigheden staande houden en zich inzetten voor de vrede. Ook wij kunnen op onze eigen vierkante meter werken aan 'eilanden van vrede'.

In Gods Naam...?

Het is echter ook ongehoord hoe nu nog door dictatoriale regimes, zoals in Egypte 3000 jaar geleden, mensen vernederd en verdrukt worden. Het is waanzinnig hoe vandaag de Nobelprijswinnaar voor de Vrede, premier Abiy Ahmed terug oorlog voert in Ethiopië en waarbij de VN extreme brutaliteiten vaststelt bij beide strijdende partijen.

Het is pijnlijk genoeg ook ongehoord hoe religieuze systemen die een God van Liefde en Vrede belijden kunnen ontsporen. Het is onbegrijpelijk hoe hun gezagspositie kan onttaarden in een machtspositie die Gods Naam misbruikt en die leidt tot vernedering en misbruik, waarbij mensen blijvend geschaad zijn en zelfs gedood worden. In wiens naam is het seksueel misbruik in de kerk gepleegd en verborgen gehouden in zoveel landen? In wiens naam worden door de fundamentalistische Islam zogenaamd ongelovigen gedood en is er voortdurende dreiging van terreur? In wiens naam beweren Chassidische Joden dat het land van de Palestijnen hun land is door God beloofd? Door hun nederzettingen drijven zij de Palestijnse bevolking in onvrijheid en armoede. Jezus zou vandaag heel scherp reageren zoals in Mattheüs 23, 27-32 waar hij de Farizeeërs en Schriftgeleerden verwijt als schijnheiligen en witgekalkte graven, omdat zij vanuit hun religieuze systeem, met macht, aan gewone mensen wetten opleggen die mensonwaardig zijn.

Vrede door dialoog en (her)kenning.

De assertieve houding van Jezus te aanzien van de religieuze leiders doet denken aan: "Ik ben niet gekomen om op aarde vrede te brengen, maar het zwaard" (Mattheüs 10:34).

Wat kan dit voor ons betekenen?

Jezus mijdt het conflict niet en klaagt ieder gedrag aan dat mensen in hun waardigheid schendt, omdat dit niet de samenleving is die God met ons voorheeft. Waarachtige kritiek is als een scherp snijdend zwaard en dit brengt tijdelijke onrust en onvrede met zich mee. Het is echter niet gemakkelijk om met conflicten om te gaan. Werken aan vrede betekent echter ook conflicten niet toedekken maar in dialoog bespreken. Belangrijk hierbij is een onderscheid te maken tussen de persoon die een ander onrecht aandoet, en het gedrag zelf. Het gedrag dient veroordeeld te worden, niet de persoon. Op een respectvolle manier het conflict bespreken, waarbij het onrecht erkend en herkend wordt werkt herstellend voor wie onrecht werd aangedaan. Zo'n gesprek is niet eenvoudig. Het vraagt van ons ook een mentale voorbereiding. Uit onze bezorgdheid om een ander niet te kwetsen ontwijken we soms de dialoog en houden we het liever bij valse vrede. Dit werkt echter als een ondergrondse kanker en leidt niet tot helende verbondenheid.

Werken aan vrede is een voortdurende opdracht. Dit kunnen we niet alleen. Het vraagt om geloof en vertrouwen in iedere mens. Het vraagt moed om soms de confrontatie aan te gaan met de andere. Het vraagt ook eerlijkheid om te kijken naar ons eigen aandeel in het veroorzaken van onvrede. Vertrouwen en vergeving zijn de vruchten van de dialoog. Het geeft ons een grote openheid en bereidheid om elkaar van harte de vrede toe te wensen, door een gemeente omhelzing, "een heilige kus" (1Thess.5 vers 26).

Vrede zij met U. Sjalom aleechem. Salaam alaikoem'.

Jan Verschaeve
4 november 2021



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge

Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie

en abonnementen
Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven

Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator

Federatie Sint-Kruis
Brievsweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken

Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat

Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte

Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:

BE77 7510 0283 2642

Secretariaat

Sint-Thomas van Kantelberg
Brievsweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com



VIERINGEN EN DIENSTEN

KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS
HK = HEILIGE
VAN KANTELBERG

Zaterdag 14 mei in HK
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zondag 15 mei in ST
10.30 u. Eerste Communie
voor de kinderen van Kantelberg en
Context.

Dinsdag 17 mei in
klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Woensdag 18 mei in ST
08.30 uur. Eucharistieviering
voor een overledene.

Woensdag 18 mei in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

Donderdag 19 mei in
Klooster HK
18.00 u. Eucharistieviering
voor een overledene

Vrijdag 20 mei in ST
08.30 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Zaterdag 21 mei in ST
18.00 u. Eucharistieviering
voor Hr. en Mevr. Marcel Vandille
en Diana Vandierendonck,

overleden ouders Mattheus-Van-
dierendonck, Adrienne Claeys en
Edmond Vandille, Emma Coene

Zondag 22 mei in HK
10.30 u. Eucharistieviering
voor een overledene.

Uit de liturgische kalender

Zondag 15 mei:
Vijfde Paaszondag:
Een nieuw gebod geef ik U (Joh. 13, 31-35).

Zondag 15 mei:
H. Dimpna, maagd en martelares:
Volgens de legende zou Dimpna de dochter zijn van een heidense koning van Ierland. Zij ontvlucht haar vader en zoekt een schuilplaats in de streek van Geel samen met de priester Gerebernus. Beiden worden door de koning ontdekt en vermoord (7de eeuw). Sedert meer dan duizend jaar worden ze vereerd te Geel waar zich twee sarcofagen en een inscriptie bevinden.

Woensdag 18 mei:
H. Johannes I, paus en martelaar:
Paus Johannes I (523-526) is slachtoffer van de vervolging ondernomen tegen de Katholieke kerk door de Ariaanse koning Theodorik die vanuit Ravenna over Italië regeert. Johannes wordt door de koning gevangengenomen en sterft de hongerdood te Ravenna.

Vrijdag 20 mei:
H. Bernardinus van Siëna, priester:
De Franciscaan Bernardinus van Siëna (1380-1444) zet het werk verder van de Dominicaan Vincentius Ferrer (5 april) als volksprediker en nodigt de christenen uit boven een verscheurde wereld uit te zien. Van

Milaan tot Rome predikt hij in alle dorpen de oneindige liefde van God en stelt hij de naam van Jezus voor als toevlucht tegen alle kwalen.

Zaterdag 21 mei:

H. Constantijn:
Constantijn is de zoon van keizerin-moeder Helena (18 augustus) en keizer Chlorus. Alvorens de troon te kunnen bestijgen moet Constantijn twee grote veldslagen leveren. De eerste tegen Maxentius een Romeins tiran, de tweede tegen Licinius in de buurt van Byzantium. De slag tegen Maxentius is de beroemdste. Aan de vooravond van de veldslag met Maxentius verschijnt hem een kruisteken aan de

hemel met het bijschrift: 'In hoc signo vinces, in dit teken zul je overwinnen'. Constantijn belooft op dat moment plechtig dat hij zijn verdere leven de christelijke godsdienst zal aannemen als hij de slag tegen Maxentius wint. Hij wint de slag. Constantijn vaardigt onmiddellijk het beroemde edict van Milaan (313) uit. Daarin staat niet alleen dat het christendom voortaan in het Romeinse Rijk de officiële status van erkende godsdienst mag voeren maar ook dat het van nu af aan in het gehele Rijk een voorkeursbehandeling zal genieten. Naar hem is de stad Constantinopel genoemd. Hij sterft in 337.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN

De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg
Brievsweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website
www.parochiessintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning. Heilige Kruisverheffing: dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur. Sint-Thomas van Kantelberg: elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.

WE VERWELKOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP

Lewis Vanhecke, gedoopt op 1 mei in de Heilige Kruisverheffing.
Jenoah Van Uffelen-Billiet, gedoopt op 1 mei in de Heilige Kruisverheffing.

WE VERTROUWEN TOE AAN DE VERREZEN HEER

Gladys Storm, 88 jaar, uitvaartdienst oop 30 april in de Heilige Kruisverheffing

PAROCHIAAL ZANGKOOR

Repetitie elke **1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in het klooster.

FACEBOOK

Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>

Nog leuker zou zijn als je aanklikt dat je de pagina leuk vindt. Om deze pagina "op te leuken" zijn alle tips of weetjes van Sint-Kruis welkom. Indien zinvol voor onze gemeenschap, plaatst parochieassistente Lien ze dan op facebook.

Ook foto's van activiteiten van de verschillende werkgroepen zijn leuk. Stuur alles door naar kerkenlien@gmail.com.

Wel opletten als u foto's doorstuurt. In verband met de wet op de privacy is het belangrijk dat al wie op de foto staat akkoord is om die op facebook te zetten. Dus wil dit er zeker bij vermelden dat Lien dit duidelijk weet.

OKRA Sint-Kruis

Op **donderdag 12 mei** fietsen we naar Donk. We vertrekken **stipt om 14.00 uur** aan de hoek van de Bisschopsdreef en Polderstraat. We fietsen telkens tussen de 30 à 40 km met een tussenstop van maximum 45 minuten. We fietsen veilig, dus allen een fluohesje aan en een fietshelm is wenselijk.

Een boeiende uitstap op **vrijdag 27 mei** met de bus naar de streek van Ronse en Oudenaarde. Bezoek een het 'Must museum' (een levend textielmuseum met een 40 tal werkende getoucen)

Daarna bezoek aan het Centrum van de Ronde van Vlaanderen, waar we ook een middagmaal nuttigen. We ronden in de vooravond af in het Oosthof te Snellegem voor een 'stuute met hespe en groentjes'

Kostprijs 60 euro te storten op rekening BE04 7755 5900 2331 van Okra St Kruis.

Kantel: salaam السلام



In Brugge is Kantel stilaan een begrip geworden, toch zeker in Sint-Kruis, Male, Assebroek, Damme en Sijsele. Kantel staat voor hulp aan mensen.

Mensen kunnen financiële, digitale en sociale problemen hebben en jongeren kunnen problemen op school hebben. Sinds enkele jaren probeert Kantel op elk van die vlakken, hulp te bieden. Twee jaar heeft corona roet in het eten gegooid, maar nu zijn ze weer volop draaiende.

Kantel bestaat uit vrijwilligers en werkt vooral op woensdag. De locatie is het Couvent op het Kanunnik De Coene plein in Male, waar ook volop gewerkt wordt aan een co-housing project. Integratie is één van de steunpilaren waarop Kantel draait. Reeds lang was er bij de vrijwilligers het idee om de integratie ook ruimer te zien dan bij "eigen mensen". Pluralisme en multicultureel staan ook in de statuten van Kantel. De droom was om ook andere godsdiensten bij het

project te betrekken.

Kantel werkt samen met Howest en zo kwamen we bij een God(Allah)-geschenk, toen we een studente kregen die als bekeerlinge bij Kantel stage kwam doen.

Piet Duvillers werd door Kantel aangeduid om Chayenne Reyngout te begeleiden tijdens deze uitzonderlijke stage.

De eerste vraag die Chayenne kreeg was: 'wat is een bekeerlinge?'.

"Een bekeerling is iemand die zich bekeert tot een bepaald geloof/godsdiens. Voor mij was dat de islam, hier kan ik mij het meest in terugvinden. Het sluit aan bij wie ik ben als persoon, nog voordat ik mij bekeerde. Islam wordt vaak in een slecht daglicht geplaatst in de media, maar er is een groot verschil tussen geloof en cultuur. Islam is een heel mooi geloof en het brengt mij rust. 'as-salamu alaykum' is iets wat moslims zeggen om elkaar te begroeten, maar het is meer dan enkel 'hallo', het is elkaar vrede toewensen en ik vind dat zo iets kleins

al een beetje weergeeft hoe vredelovig dit geloof is. Het helpt mij relativeren, bij mezelf stilstaan, aanvaarden en loslaten waar je niets aan kunt veranderen."

Deze kennis van de islam verlaagde de drempel naar de moslims toe. Dat gaf de kans aan Piet en Chayenne om op zoek te gaan naar de moslimgemeenschap in Brugge en omgeving. Dank zij Bart Verhelle hadden we reeds vage contacten met Aziz Rajputen Ria Peere van de moslimgemeenschap.

De voorkennis en het talent van Chayenne kwam hier van pas, om de contacten te hernemen en te verdiepen. Dat vertaalde zich onder andere in de vertaling van de folder naar de moslimgemeenschap toe.

Het eerste contact met hen verliep via mail en telefonisch, maar het was snel duidelijk dat we een afspraak moesten maken om elkaar te ontmoeten.

Het was veelbetekenend toen ze ons vertelden dat ze zich als nomaden voelden die nergens welkom waren. Dit was vooral zichtbaar bij Ria, hoeveel pijn dit haar deed. Toen ze hoorden dat wij voor hen een permanente oplossing konden bieden, spatte de vreugde er vanaf.

Vanaf dat moment, we schrijven maart, kunnen zij wekelijks in Kantel terecht voor het vrijdaggebed. Bij een eerste evaluatie was het duidelijk dat zij graag hun ramadan ook bij ons willen laten doorgaan. Zo is het voor Kantel duidelijk dat integratie geen loos begrip is. Integreren gaat het makkelijkst als je welkom bent en dat werd duidelijk toen we de uitnodiging kregen voor de iftar. Dit is de benaming van de maaltijd die gegeten wordt na zons-
ondergang, tijdens de ramadan.

Chayenne en Piet



Imam Rashid, burgemeester De Fauw, Ria, Aziz, Piet, Chayenne en Yasyn

Rouw- en verliescafé

Als nabestaande van iemand die overleed door zelfdoding, word je overspoeld door emoties. Schuldgevoelens, de 'waarom'-vraag, angst, kwaadheid, schaamte, schok en ongelof, de vraag naar omstandigheden, enzovoort...

Elk verlies is anders, elke manier van rouwen is anders maar er zijn bepaalde ideeën waarin de meesten van ons zich kunnen terugvinden.

Gastspreker **Ines Deprez** is werkzaam binnen de dienst slachtofferhulp van CAW Noord-West-Vlaanderen. Ze is sociaal werker, criminoloog en rouw- & verliesconsulent. Op het café gaat ze met jullie op weg doorheen de vele gevoelens en vragen waarmee nabestaanden worstelen. Samen met Floor, die haar mama vijf jaar geleden verloor,

vertelt ze vanuit de praktijk waarop mensen botsen en tracht ze handvaten aan te reiken die kunnen helpen bij de verwerking. Van harte welkom!

Praktisch:

- Donderdag 12 mei van 19.00 tot 22.00 uur.
- Ontmoetingscentrum Patria, Kerklaan 37 - 8310 Assebroek
- Bijdrage: 10 euro
- Info en inschrijven: lutvanschoors@gmail.com of 0474/97.94.39

Organisatie: Rouw- en verliescafé Vlaanderen vzw, afdeling Brugge
www.rouwenverliescafe.org
https://www.facebook.com/rouwenverliescafevlaanderen

Ijsheiligen

Hedwig Van Peteghem

Iemand vroeg me onlangs of ijsheiligen gevierd worden op het moment dat het weer wat mooier wordt en bijgevolg de ijskarretjes ons straatbeeld een lekkerder uitzicht geven. Het eerste is waar, maar staat los van het fantasietje dat daaruit volgt.

De ijsheiligen hebben hun feestdag van 11 tot 14 mei, midden in de lente. Ze ontleen hun naam aan het gevaar voor koud voorjaarsweer en nachtvorst, waardoor bloesems en jonge knoppen ongenadig worden gekraakt. Net als alles zo mooi is, zo vol verwachting, wordt dat nieuwe leven ijskoud weggemaaid. Dat het tegennatuurlijk is, mogen we niet zeggen, wel dat het erg is.

Pril leven is altijd kwetsbaar. Ik

blijf me herinneren dat mijn vader, wanneer een botje, getroffen door de vorst, van de tak viel, soms zei: „Weer een kindje dat gestorven is.” Misschien was het zijn manier om zijn verdriet daaromtrent te uiten. En zo zien we rondom ons of in eigen kring nog andere gebeurtenissen die even hard vloeken als de nachtvorst tegen de lente: een droom die stuk geslagen wordt, de hoop op een mooie toekomst die omslaat in verbittering, het vertrouwen in het leven dat wegwijnt.

Misschien klinkt het wat negatief, maar toch moet deze tekst een opkikker worden. Ik zie veel vreugde bij mensen, maar wil niet blind worden voor wat sommigen moeten doorstaan. En hopelijk zijn er nog mensen die dat zien, zodanig dat je niet in je eentje achterblijft

met je verdriet.

De 'nachtvorst' alleen bepaalt ons leven niet en het is aan anderen om dat geloof en die hoop in jou warm te houden.

Ijsheiligen zijn dat. Ze zijn niet om te kopen, maar ze drukken het verlangen uit dat de hoop sterker mag zijn dan de wanhoop. Eens voorbij de helft van mei breekt de lente volledig door en hebben we nog een hele zomer te verwachten. Pril geloof is altijd mooi, maar ook altijd kwetsbaar.

Bovenstaand cursiefje werd geplukt uit Opkikkertjes (Halewijn, Antwerpen, 2006). Het boek is inmiddels uitverkocht bij de uitgever.

Moeder

Mijn moeder is
een eeuwig lied in mijn hart
dat troost en geluk brengt.
Soms vergeet ik de woorden,
maar ik herinner me altijd
de melodie.

Gracie Harmon

Proficiat
moeders alle



Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard ...
Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de **H. Communie** aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).
Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving, depressie, zelfdoding...? Tele-ont-

haal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**. Liever chatten dan praten? Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF MATERIËLE NOODSITUATIE

Contacteer de Sint-Vincentiusvereniging St-Kruis 0476 30 80 87

of Open **Balie**, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website www.parochiessintkruis.be

Uit den grooten volkskalender van Paul Van Zummeren

Kristien VAN ZUMMEREN

Hoe zit het nu: mag de winterkleding uit de kast of moeten we toch nog een warme trui binnen bereik houden?

Vorige week wees ik op de verwarring die daarover bestond rond Hemelvaartsdag. Pinksteren geeft ons nu eindelijk uitsluitsel:

VOOR SINKSEN LAAT MEN ZIJN JAS NIET VAREN, NA SINKSEN KAN JE 'M IN DE KAST BEWAREN.

Volgens de overlevering moet het op Pinksteren altijd wel eens even regenen, al is het maar een heel klein beetje. Als het op pinksteravond nog niet geregend had, zei men:

ER MOET NOG PINKSTERWATER VALLEN.

De boeren zaten écht op die regen te wachten, want ze meenden dat regen op Pinksteren zelf bijzonder goed zou zijn voor zowat alles:

PINKSTERREGEN IS GODES ZEGEN.

BROEDERLIJK DELEN

Solidaire maaltijd

De Federale werkgroep Broederlijk Delen (BD) telt 16 leden en organiseert tijdens de jaarlijkse vastenperiode voor de Federatie Sint-Kruis (St.- Thomas van Kantelberg, Male én de H. Kruisverheffing, St.-Kruis centrum) activiteiten ten voordele van de projecten van BD.

Dit jaar worden twee projecten in de kijker gezet.

- In Senegal haalt de plattelandsbevolking steeds minder inkomsten uit de landbouw. Daar biedt de ngo van de Senegalese scouts aan de jongeren een toekomstperspectief door een opleiding in agro-ecologie.

- In Colombia worden door grootschalige mijnbouw vele gemeenschappen en hun leefomgeving bedreigd. Daar worden 'duurzaamheidsscholen' georganiseerd waar jongeren kennismaken met de grote verscheidenheid aan planten en dieren. Dit maakt dat ze zich meer verbonden voelen met de natuur en zich willen inzetten voor hun leefomgeving, zonder deze te vernietigen.

Om deze waardevolle initiatieven te helpen financieren willen we concrete acties ondernemen. Door de maatregelen omwille van corona werden we, evenals vorig jaar, beperkt in de mogelijkheden.

We kozen opnieuw voor een afhaal-ontbijt en een afhaal warme maaltijd.

Velen hebben zich daarvoor ingezet!

De infobrochure van BD en de concrete info aan de inwoners omtrent de acties werden gebundeld door de bewoners van de Arkgemeenschap Moerkerke.

Daarna werden deze bundels door meer dan 30 personen verdeeld over heel Sint-Kruis. Er kon ingeschreven worden via email maar verschillende mensen van de werkgroep boden aan huis persoonlijk kaarten aan.

De initiatieven waren dan ook erg succesvol! Door het Gildenhuis werden 247 ontbijten afgeleverd en restaurant Usilia stond in voor 162 warme kippenmaaltijden. Dit alles vertaalde zich in een winst van 1.216 euro (na aftrek van de kosten) die zal overgemaakt worden aan BD.

Een **hartelijke DANK** aan allen die dit hielpen waarmaken: de vele enthousiaste medewerkers én ook iedereen die deelgenomen heeft.



De vrome kudde

Sociale woning Ingezonden door Mathilde Hertmans

Martine is niet tevreden over haar nieuwe sociale flat en schrijft een brief aan de huisvestingsmaatschappij:

- De keuken is veel te krap. Als ik uien snijd op het aanrecht, gaan de ogen van de burens tranen.

Nieuwe baan Ingezonden door Urbain Vermeulen

- Wat doe jij tegenwoordig voor de kost?

- Ik vorder schulden in.

- Niet zo'n leuke job zeker?

- O, dat weet ik nog niet. De mensen vragen me stevast om nog eens terug te komen.

Sociale woning Ingezonden door Mathilde Hertmans

- Je verhuisde dus naar een sociale woning in een ander deel van de stad. Wie zijn daar nu je burens?

- Dat is moeilijk te zeggen, maar als iemand daar tijdig zijn huur betaalt, komt de politie meteen kijken waar hij dat geld vandaan heeft.