

KERK & Leven

18

2022

WEEKKRANT

4 MEI

JAARGANG 83

EDITIE 1268

FEDERATIE SINT-KRUIS

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

Mariaverering in groot-Oostkamp



Beverhoutsveldkapel

Het lied verwoordt het zo mooi: 'Overal waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men u Maria tegen...'

Brugge is natuurlijk een Mariastad, als je eventjes rondwandelt in de stad, kan je niet naast de vele Mariabeeldjes in het straatbeeld kijken.

In de Pastorale Eenheid St.-Franciscus is dit niet anders.

In elk van de 6 kernen, kan je verschillende Mariakapellen en grotten bekijken en bezoeken. U krijgt hier een beperkt overzicht met uit elke kern minstens 1 Mariaoord.

In Oostkamp centrum heb je eerst en vooral de Macieberggrot. Deze vindt u in de Fonteinstraat.

In 1914 werd er op de huidige locatie een kapelletje gebouwd door de familie Verschilde. Daarvoor ge-

bruikte men de veldstenen die bij het ontzanden van de omliggende gronden overbleven.

In 1920 werd er een grot bij opgetrokken, gewijd aan O.L.V. van de zeven Weeën.

In 2001 schonken de zusters Mariacolen uit Brugge een nieuw Mariabeeld ter vervanging van het oude, dat totaal vervallen was.

Tegenwoordig maakt een heus team, bijgestaan door occasionele helpers, de dienst uit. Zij zorgen ervoor dat de grot en de omgeving er onberispelijk bijliggen. Kaarsen en bloemen wijzen op een behoorlijk frequente activiteit en in de mei maand wordt er ook eucharistie gevierd.

Trekken we naar de parochie St.-Godelieve Oostkamp (Moerbrugge) dan moeten we de Beverhoutsveldkapel zeker vermelden. Op het kruispunt van de Beverhoutstraat en de Veldkapellestraat staat de Veldkapel.

Een gebouwtje met een bewogen geschiedenis, niet zo oud, hoewel sommige bronnen gewagen van een heiligdom aldaar dat in de troebelen tussen Gent en Brugge (1382) vernield zou zijn.

Het is een mooi voorbeeld van een kapel die de grens bepaalde, in dit geval van de Gemene Weide op Oostkamp en Oedelem.

De neogotische bidplaats dateert in ieder geval van vóór 1835.

Na de gedeeltelijke vernieling in de 2de wereldoorlog, werd de kapel toegewijd aan de slachtoffers van die oorlog.

In 2000 kreeg ze een grondige opknappbeurt en in 2001 kwam er met de steun van de KVLV en de Landelijke Gilde zowaar een nieuw klokje.

Binnenin staat een houten Mariabeeld en is er ruimte voor een tiental bidstoelen en een bank voor of fergaven.

De kapel wordt al jarenlang verzorgd door buurtbewoners. Het is een vaste halte voor passanten op

bedevaart naar O.L.V. van Ver-Assebroek.

Op de St.-Blasiusparochie te Waardamme vinden we de kapel van Stokhove.

Het kapelletje aan de Stokhovestraat is tamelijk recent. Het werd opgericht na de oorlog 40-45.

De inwoners van Waardamme wilden op die manier Moeder Maria danken omdat het dorp onghavend uit de oorlog was gekomen. Mede dank zij het netjes onderhouden van dit kapelletje (en bij uitbreiding van alle bedehuisjes) blijven mensen langskomen. Een verwilderde bouwval, ten prooi aan vandalisme en vervuiling, trekt niemand aan.

In St.-Jan Hertsberge komen we het kapelletje van de Molleere tegen: een eenvoudig, netjes onderhouden Mariakapelletje, omringd door een groep linden en midden in mooi onderhouden groen.

Het bestond al vóór 1880 en werd herbouwd in 1920.

Zoals we wel vaker vaststellen, is dat het gebouwtje vrij toegankelijk is. Het wordt nooit afgesloten maar het Mariabeeld staat achter traliwerk, dat in dit geval gevaarlijk los zit.

Tot voor kort onderhield een buurdebedeplaats maar deze was de laatste tijd wat in onbruik geraakt.

Enkele jaren geleden besloot een andere buurvrouw er in de mei maand opnieuw enkele gebedsmomenten te organiseren. Zij zorgde voor teksten en nodigde de buurt uit. Sedertdien komen in de mei maand op gezette tijden een aantal mensen bijeen voor een gebedsmoment met ruimte voor rozenkrans en meegebrachte intenties.

Nog iets meer naar het zuiden komen we op de St.-Eligiusparochie te Ruddervoorde en daar zijn er nog verschillende grote kapellen te vinden. Maar

hier is er ook nog een merkwaardige grot.

Deze **grotkapel** is van een heel andere aard en gelegen op het domein van **Baron Pecsteen in Ruddervoorde.**

Het is een bedoord op private grond maar **op aanvraag** toegankelijk.

Geregeld organiseert men vanuit de parochiale kern een gebedsmoment in de mei maand.

De **grot werd begin vorige eeuw door de grootouders van de huidige baron gebouwd** vanuit een vorm van familiedevotie en wellicht om een speciale intentie.

In de **eerste wereldoorlog** kwamen **inwoners van Ruddervoorde er schuilen** toen de kerk door de Duitsers gedynamiteerd werd. Door de specifieke ligging is er uiteraard geen sprake van zichtbare sporen van spontane devotie, maar de grot heeft wel een belangrijke plaats in de beleving van de Mariaverering in onze streek.

We eindigen tenslotte helemaal in het zuiden van ons decanaat op de St.-Godelieveparochie van Ruddervoorde (Baliebrugge).

Daar zijn er nog een **drietal wegkapelletjes** te vinden.

Dit gelegen aan de **Vrijlatenstraat 21**, dateert waarschijnlijk uit de jaren na de Eerste Wereldoorlog.

Het is nadien halverwege de **jaren 1950** herbouwd in de stijl zoals het er nu uitziet.

Er zit een **merkwaardig verhaal** achter. Alice, de dochter van Leonard Hoste, de plaatselijke boer, was zwaar ziek. Haar vader liet een kapel bouwen voor haar genezing. Ze genas en trad als dankbaarheid in het klooster. Maar het kloosterleven was blijkbaar niet haar ding. Ze zou uitreden en huwen.

Vervolg: zie bladzijde 3



Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.trevipus.be

DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Herman Cosijns

Diocesane redactie Brugge

Liselotte Anckaert, 050 44 49 50,
liselotte.ancaert@kerknet.be
Bertrand Goethals, 09 225 16 26,
bertrand.goethals@kerknet.be
Potterierei 72, 8000 Brugge

Plaatselijke redactie en abonnementen

Rekeningnummer:
BE22 4752 0671 0147
Pastorieweg 15

Foto's Kerk en Leven

Alle foto's zijn genomen door
eigen medewerkers

Hugo Pieters, pastoor-moderator

Federatie Sint-Kruis
Brievsweg 332
tel./fax: 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Wilfried Desrumaux, diaken

Kastanjelaan 4
tel. 050 35 83 54
wilfried.desrumaux@telenet.be

Bart Verhelle, diaken decanaat

Moerkerkse Steenweg 391
tel. 0492 316 993
bart.verhelle@live.be

Lien Lecompte

Parochieassistente federatie Sint-Kruis
0477 09 13 49
kerkenlien@gmail.com

Federaal rekeningnummer:

BE77 7510 0283 2642

Secretariaat

Sint-Thomas van Kantelberg
Brievsweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
tel./fax 050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Secretariaat H. Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
tel. 050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

VIERINGEN EN DIENSTEN

Meimaand: wij vieren Maria en onze Moeders

**HK = HEILIGE
KRUISVERHEFFING
ST = SINT-THOMAS
VAN KANTELBERG**

De omhalingen dit weekend zijn bestemd voor "Het werk der priester-roepingen" n.a.v. Roepingenzondag.

Zaterdag 7 mei in ST
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 8 mei in HK
10.30 u. Eerste Communie
voor de kinderen van Mozaïek.

**Dinsdag 10 mei in
klooster HK**
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 11 mei in ST
08.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Woensdag 11 mei in HK
09.00 u. Morgengebed
Getijdengebed in de kapel.

**Donderdag 12 mei in
Klooster HK**
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene

Vrijdag 13 mei in ST
08.30 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zaterdag 14 mei in HK
18.00 u. Eucharistieviering voor een overledene.

Zondag 15 mei in ST
10.30 u. Eerste Communie
voor de kinderen van Kantelberg en Context.

Uit de liturgische kalender

Zondag 8 mei:

Vierde Paaszondag:

Ik geef eeuwig leven aan mijn schapen (Joh.10, 27-30).

Op deze vierde paaszondag bidt de ganse kerkgemeenschap om roepingen.

Zondag 8 mei:

H. Macharius, bisschop:

Macharius is van Oosterse afkomst. Hij zou eerst bisschop zijn geweest van Antiochië maar komt later naar het westen en wordt als **monnik opgenomen in de Sint-Baafsabdij te Gent**. Hij sterft er op 10 april 1012 als slachtoffer van de melaatsheid. Zijn relikven worden sedert 1067 vereerd en thans bewaard in de kathedraal van Gent.

Maandag 9 mei:

Heilig Bloed van Onze Heer Jezus Christus (Brugge):

Volgens de overlevering brengt Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen, na de tweede kruistocht, de relikwie van het Heilig Bloed mee uit het Heilig Land naar Brugge (1150).

Niet lang erna ontstaat de devotie tot het Heilig bloed met als hoogtepunt de Heilige Bloedprocessie.

Deze gaat aanvankelijk uit op de eerste maandag na 2 mei, nu op Ons Heer Hemelvaart. De feestdag van het H. Bloed is gebleven op de eerste maandag na 2 mei.

Dinsdag 10 mei:

H. Pater Damiaan de Veuster, priester:

Pater Damiaan leeft van **1840 (Tremelo) tot 1889 (Hawaï)**. Hij is de **apostel van de melaatsen**. **Op 4 juni 1995 wordt hij door paus Johannes Paulus II zalig verklaard tijdens een eucharistieviering aan de Basiliek van Koekeberg.**

Hij wordt heilig verklaard door **paus Benedictus XVI te Rome op 10 oktober 2009**. Het lichaam van Pater Damiaan is begraven in de crypte van de Sint-Antoniuserkerk in Leuven.

Woensdag 11 mei:

H. Mamertus, eerste ijsheilige:

Mamertus is bisschop in de Franse stad Vienne. Hij kondigt in 740 een kruisprocessie aan en trekt biddend door de straten van de stad bedoeld om Goddelijke hulp en om afwendiging van rampen. Hij krijgt navolging in gans Europa. Hij is de pa-

troon van de herders en de brandweer

Donderdag 12 mei:

HH. Nereus en Achilleus, martelaren:

Beide heiligen zijn nog geen christenen tijdens de hevige vervolging onder Diocletianus. Ze dienen in zijn keizerlijk leger. Bij het zien echter van het bloed der martelaren bekeren ze zich tot het geloof in Jezus Christus. Ze worden beiden **onthoofd in 304**.

Donderdag 12 mei:

H. Pancratius, martelaar, tweede ijsheilige:

Pancraas, hoewel nog maar 14 jaar, sterft wellicht dezelfde dag de marteldood. Hij aarzelt niet zijn jeugdige leeftijd te offeren om Christus trouw te blijven.

Vrijdag 13 mei:

O.L.Vrouw van Fatima:

Tussen mei en oktober van het jaar 1917 is Maria in Fatima zes maal verschenen aan drie herderskinderen Lucia, Franceso en Jacintha. Naast de oproep tot boete en bekering is er sprake van drie geheimen die hen worden toe-

vertrouwd. De moeder Gods roept ook op tot het bidden van de rozenkrans.

Vrijdag 13 mei:

H. Servatius, bisschop, derde ijsheilige:

Servaas, waarschijnlijk van oosterse afkomst, is de oudste bisschop van ons land van wie het bestaan historisch zeker is. **Als bisschop van Tongeren** laat hij deze bisschopszetel overplaatsen naar Maastricht waar hij op **13 mei 384 gestorven** is.

Zaterdag 14 mei:

H. Mattias, apostel:

Mattias is Jezus gevolgd vanaf zijn Doopsel tot zijn Hemelvaart. Daarom wordt hij door Petrus voorgesteld om in de groep van de Twaalf de plaats van de afvallige Judas in te nemen. Mattias is door het lot aangewezen om getuige te worden van Jezus' verrijzenis.

Zaterdag 14 mei:

H. Bonifatius, vierde ijsheilige:

Bonifas is een Romeinse burger die in **307 de marteldood sterft onder keizer Diocletianus**.

Leven op en rond de parochies

LITURGISCHE VIERINGEN

De eucharistievieringen gaan door volgens de raadgevingen van de Nationale Veiligheidsraad.

SECRETARIATEN

Sint-Thomas van Kantelberg

Brievsweg 332
Dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
050 35 55 78
federatiesintkruis@gmail.com

Heilige Kruisverheffing

Pastorieweg 15
Maandag van 9.30 tot 11.30 uur
050 35 45 84
hkruisverheffing@gmail.com

U kunt ook veel informatie vinden op onze website

www.parochiesintkruis.be

OPEN KERKEN

De kerkgebouwen zijn open voor persoonlijk gebed en bezinning.

Heilige Kruisverheffing:
dagelijks van 09.30 uur tot 17.00 uur.

Sint-Thomas van Kantelberg:
elke woensdag van 14.00 tot 15.00 uur.

WE VERWELKOMEN IN ONZE GEMEENSCHAP

Fay Vroman, gedoopt op 16 april in Sint-Thomas van Kantelberg.

Sona Sonko, gedoopt op 23 april in de Heilige Kruisverheffing.

Gaëlle Brysse, gedoopt op 23 april in de Heilige Kruisverheffing.

GAVEN ELKAAR HUN JA-
WOORD VOOR GOD EN DE GE-
MEENSCHAP

Arnaud Stockman en Margot Raes, gehuwd op 23 april in de Heilige Kruisverheffing.

VORMSEL CATECHESE SINT-
THOMAS

Zaterdag 7 mei van 09.00 tot 11.30 uur: Module 4

PAROCHIAAL ZANGKOOR

Repetitie elke **1ste en 3de woensdag om 19.00 uur** in het klooster.

FACEBOOK

Neem en kijkje op de facebookpagina van onze federatie - je hoeft daarvoor geen profiel te hebben of aan te maken - op de pagina <https://www.facebook.com/Federatie-Sint-Kruis-110030777310715>



PASTORALE EENHEID

PAROCHIES

Mariaverering in groot-Oostkamp



Veldkapel in Waardamme

Dit is slechts een keuze uit een hele reeks te bezoeken kapellen en grotten. Daarnaast zijn er nog heel wat Mariabeelden en grotten op privaat

eigendom.

Ook in de 6 kerken zijn er heel wat Mariabeelden en afbeeldingen

te vinden.

Voor wie er een uitstapje wil van maken.

Er bestaat op de **St-Eligisparchie een uitgewerkte fiets-tocht** die u langs heel wat Mariakapellen voert.

U kan deze vinden via deze links: <https://heemkunde.ridefort.eu/Meimaand/kapellenfietsocht.jpg>

(een eenvoudige kaart) en <https://heemkunde.ridefort.eu/Meimaand/Routebeschrijving%20kapellenfietsocht%20St.pdf>

(alles aantekenen zonder koppeltokens)(routebeschrijving)

De volgende activiteiten zijn ook al zeker gepland in de mei-maand.

U kan gerust aansluiten:

St-Pieter:

* Iedere vrijdag mis om 18.30 u. aan de Macieberggrot, Fonteinstraat. Bij slecht weer in de St-Pieterskerk.

* Iedere maandag om 19.30 u.: gebed aan de kapel van De Valkaart.

* Donderdag 19 mei om 20.00 u.: gebed aan de kapel Nieuwenhove.

Dinsdag 10 mei meibedevaart naar O.-L.-Vrouw van Ver-Assebroek.

Om 20.30 u. is er aan de kerk in Ver-Assebroek de ommegang en **om 21.00 u.** de gebedsviering.

Indien er voldoende mensen willen stappen, organiseren we een voettocht. Gelieve dat te melden aan irenevanhaverbeke@skynet.be of 050 82 30 80.

St-Godelieve Moerbrugge

Vrijdag 6 mei is er om 20.00 u. Mariaviering aan de Beverhoutsveldkapel

St-Eligius Ruddervoorde

Elke vrijdag om 20.00 u. een gebedsmoment bij een Mariakapel, -grot of -beeld.

6 mei: Mariabeeld in de tuin van de vroegere pastorie – nu Tope - Hofplein

13 mei: kapel St-Hubertus in de Kortrijkse straat

20 mei: kapel van de Kerkwegel

27 mei: Mariabeeld bij hr. en mevr. Robert Vanparys, Leegtestraat 82

St-Blasius Waardamme

Ondertussen al voorbij: maandag 2 mei: gebedsmoment aan de Veldkapel - Mariastraat om 19.00 u.

Zoals je merkt staat de verering voor onze hemelse moeder zeker ook in de PE St-Franciscus Oostkamp nog altijd vooraan bij vele gelovigen.

© Bart Vercaemer en Marnix Van Belle

Even bezinnen



De Andere Film

Donderdag om 20.00 uur in Kinopolis te Brugge Koning Albert I-laan 200

Wijziging ticketverkoop vanaf januari!

- aankoop online Andere Film
- aankoop online kinopolis Brugge
- aankoop aan automaat Kinopolis
- aankoop aan de kassa Kinopolis

Meer info krijg je:

- aan onthaal DAF bij Zaal 5
- tel: F. De Bie 0498 / 11 42 54
- via www.anderefilm.be of via info@anderefilm.be

Kinopolis via De Lijn

Heen: station lijn 27 (Kinopolis-Loppem)

19:37 u. - aankomst 19:49 u.

Terug:

22:02 u. lijn 94 naar station Brugge
22:33 u. lijn 88 naar station Brugge

Tickets: 8 euro (Na 10 tickets - 11de gratis)

Contact:

info@anderefilm.be - www.anderefilm.be

Donderdag 5 mei

MADRES PARARELAS

Spanje 2021 - Regie: Pedro Almodóvar - Taal: Spaans - 120'

Vertolking: Penélope Cruz, Milena Smit, Rosy De Palma e.a.

Palmares: Festival Venetië: Prijs Beste Actrice (Penélope Cruz)

Janis is een professionele fotografe, die zwanger is van een getrouwde antropoloog. Op de kraamafdeling ontmoet ze de veel jongere Ana. Beiden zijn alleenstaand, ongepland zwanger en bevallen van een meisje. Terwijl Janis klaar lijkt voor het moederschap is de jongere Ana doodsbang voor de toekomst. Het is het begin van een typisch Almodóvariaanse kluwen van verhaallijntjes, waarin ook het onverwerkte verleden van de Spaanse Burgeroorlog een plek krijgt.

Pedro Almodóvar, Spanjes meest invloedrijke regisseur, keert in 'Madres Paralelas' terug naar een van zijn stokpaardjes: moeders en vrouwen. Zijn melodrama over liefde, verlies en rouw is bovendien verrassend politiek getint.

'Madres Paralelas', zo herkenbaar Almodóvar door het gedurfde kleurenpalet en zijn favoriete actrices, is een fascinerende ode aan vrouwelijke solidariteit en moederschap.

Hilde Vanhoutte

"Almodóvars beste film sinds Todo Sobre Mi Madre" Variety

Beaardconcert

De werkgroep 'Maria 2020' van de Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek had een heel gevarieerd programma samengesteld naar aanleiding van het jubileumjaar '300 jaar verering miraculeus Maria-beeld in Ver-Assebroek'.

Pas eind 2021 kon eindelijk een aanvang genomen worden met de activiteiten voor het publiek. Wat oorspronkelijk voorzien was als openingsconcert voor het feestjaar (mei 2020), krijgt nu een plaats op de kalender op vrijdag 13 mei 2022:

Concert op het mobiele Keerman-carillon met medewerking van het plaatselijke koor Cantate Domino.

De beiaard zelf.

René Keerman (Sijsele) liet het carillon bouwen in 2014; de Nederlandse klokkengieters Petit & Fritsen uit Aarle Rixtel en Eijsbouts uit Asten bij Eindhoven goten respectievelijk de 35 grotere klokken en de 14 kleinere. De zwaarste klok weegt 265 kg de lichtste ongeveer 5 kg. Het hele carillon - goed voor 3000 kg - is opgehangen in 3 'wagonnetjes' en is daardoor heel vlot verplaatsbaar.

Het carillon wordt met een stokkenklavier (4 octaven) bespeeld dat

niet verbonden is met de klokken door draden, maar dat elektromechanisch wordt aangestuurd door aanslaggevoelige hamertjes. De aansturing kan ook via computer, maar van die mogelijkheid wordt op de concertavond geen gebruik gemaakt.

Het carillon toerde in coronatijd langs woonzorgcentra in de Brugse regio, waar de bewoners hun bekende deuntjes herontdekten op een verrassend instrument. Dit initiatief wordt deze zomer herenomen.

Wie speelt?

Ere-stadbeiaardier van Brugge **Frank Deleu** bespeelt het carillon en **Marnix Tack** leidt het **20-koppige koor Cantate Domino**. Voor de gekende Marialiederen wordt samenzang voorzien.

Praktisch: Waar en Wanneer?
Kerkplein Ver-Assebroek (Pastoor Verhaegheplein)

Vrijdag 13 mei 2022 - 19.00 uur (het concert duurt 1 uur)

Gratis

Info: 050 35 89 34 - secretariaat@sinttrudo.net

'Maria 2020' een initiatief van de Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek vzw

Pastoor Verhaegheplein 11
8310 Assebroek

Hoe bereiken

Openbaar voervoer: De Lijn – lijn 1 vanaf station of centrum; Ver-Assebroek is eindstation. Laatste bus terug naar station om 20.23 uur.

Auto: voldoende parkeergelegenheid in de omgeving van de kerk.

Paaseierenraap Male Waar Wij Wonen

Het was nog eens een Zalig Pasen van weleer: een mooie viering, de vormelingen present, een volle kerk in Sint Thomas en een honderdtal kinderen volgden de twee mooi opgesmukte paashazen . Met z'n allen zochten ze, na de misviering, de eitjes in de groene zone achter de kerk. En iedereen kreeg ook via Male waar wij wonen een mooi zakje met paaseieren! De kinderen die op zaterdag aanwezig waren in de paaswake in de kerk van De Kruisverheffing werden ook niet vergeten en kregen eveneens een zakje paaseieren. Ja warempel ... : 'De klokken van Rome' konden na het helse virus nog eens mooi weergalmen ... ZALIG ! Een oprechte dankjewel en waardering aan alle medewerkers en sponsors die dit nog maar eens mogelijk maakten en hopelijk tot volgend jaar ! Het bestuur van Male waar wij wonen



Een luisterend oor, een helpende hand

ZIEKENBEZOEK OF COMMUNIE

Je bent ziek of hoogbejaard ...

Je kan niet naar de eucharistieviering komen: dan kan de **H. Communie** aan huis gebracht worden. Contacteer pastoor of diaken (zie colofon).

Je wenst bezoek van een parochiale medewerker, contacteer Hedwin De Cuyper 0496 15 16 53 (Sint-Thomas)

TELE-ONTHAAL:

PRATEN IS DE EERSTE STAP, BEL 106.

Vragen over relatieproblemen, eenzaamheid, gezondheid, verslaving,

depressie, zelfdoding...? Tele-Onthaal is bereikbaar 24 uur op 24, 7 dagen op 7, telefonisch via het noodnummer 106 of online via www.tele-onthaal.be.

ZELFDODING

Vragen over zelfdoding? Je kan anoniem terecht op het **gratis noodnummer 1813**.

Liever chatten dan praten?

Surf naar de website, dagelijks van 19.00 tot 21.30 uur www.zelfmoord1813.be

FINANCIËLE OF

MATERIËLE NOODSITUATIE Contacteer de Sint-Vincentiusvere-

niging St-Kruis

0476 30 80 87

of Open **Balie**, Baliestraat 5, Brugge, elke dag van 10.00 tot 11.30 uur, telefoon 0493 88 46 87 antoon.vandeputte@telenet.be.

NOOD AAN ONDERDAK

24 uur op 24 en 7 dagen op 7: Regionale Crisisopvang, Katelijnevest 15, Brugge, tel. 050 66 30 81 crisisopvang@cawregiobrugge.be

Zie ook onze website

www.parochiessintkruis.be

OKRA Sint-Kruis

Op **donderdag 5 mei** fietsen we naar Sint-Joris.

We vertrekken **stipt om 14.00 uur** aan de **hoek van de Bisschopsdreef en Polderstraat**.

We fietsen telkens tussen de 30 à 40 km met een tussenstop van maximum 45 minuten.

We fietsen veilig, dus allen een fluohesje aan en een fietshelm is wenselijk.

We fietsen op **12 mei** naar **Donk**.

Een boeiende uitstap op vrijdag 27 mei met de bus naar de streek van Ronse en Oudenaarde. Bezoek een het **'Must museum' (een levend textielmuseum met een 40 tal werkende getouwen)**

Daarna bezoek aan het **Centrum van de Ronde van Vlaanderen**, waar we ook een middagmaal nuttigen.

We ronden in de vooravond af in het Oosthof te Snellegem voor een 'stuute met hespe en groentjes'

Kostprijs **60 euro** te storten op rekening BE04 7755 5900 2331 van Okra St Kruis.

Kom gratis luisteren naar een uniek BEIAARDCONCERT (49 klokken) met MARIAGEZANG door meesterbeiaardier Frank Deleu en het Cantate Dominokoor van Marnix Tack

ter ere van Maria en alle Moeders

op Vrijdag 13 mei om 19 uur, Pastoor Verhaeghe Kerkplein Ver-Assebroek